

**10 september:**  
**Ziekenzondag  
en ziekenzalving**  
p. 3 en 7

**2 november:**  
**Allerzielen**  
p. 7

**16-24 september:**  
**Vredesweek**  
*'Geloven dat het anders  
kan, de krachten bundelen  
met creatieve mensen.  
We zullen het met elkaar  
moeten doen.'*  
p. 3-4

**Op ontdekkingstocht!  
Wie durft er mee?**



**zondag 24 september**  
vorig jaar in de **St. Jozefkerk**  
dit jaar:  
**om 9.00 uur en 10.30 uur**  
**in de Marcuskerk in Leusden**

**Kerk & Schooldienst**  
**voor alle kinderen in Leusden**  
een oecumenisch initiatief van de **St. Jozefkerk Leusden, Marcuskerk**  
en **Dorpskerk**; meer info p. 5 en [www.pgleusden.nl](http://www.pgleusden.nl)

**INHOUD**  
**Thema's (blz. 3-4):**  
■ **Ziek zijn doe je niet alleen (blz. 3)**  
■ **Vredesweek (blz. 3/4)**  
■ **Wereldmissiemaand (blz. 4)**

**Verder:**  
**blz. 2:** 'Met name' (Dooptvanding)  
**blz. 4/5:** Wereldlichtjesdag; Film 'Lion'; 'van Jongs af' (Ontdekkings- tocht; Het eiland van opa)  
**blz. 6/7:** Vieringen t/m 5 nov.; 'Uit- gelicht' (Allerzielen; Ziekenzondag)  
**blz. 8:** Viering met mensen met een beperking; Zoektocht moderne gelovi- ge; Broeders, burgers, buitenlui; 'Bij de UITgang' (Blote Voeten Tocht; Luther; Zincafé)

**REDACTIE**  
'Geloof & kerk' verschijnt zevenmaal per jaar en is een uitgave van de gemeen- schap rond de St. Jozefkerk te Leusden in de St. Lucasparochie onder redactie van: Wim Veen, Jan Vincenten, en Jan Voorburg (vormgeving)  
Tekstverwerking: Secretariaat St. Jozefkerk.  
Grafische verzorging: Merxe / Voorburg Z&D, Leusden. Redactie-adres: [redactie@geloveninleusden.nl](mailto:redactie@geloveninleusden.nl) of Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden.  
Afwerking: Vouw- & Nietgroep.  
*Ingezonden brieven:* Geloof & kerk, Hamersveldseweg 86, 3833 GT Leusden, of Geloof & kerk <[gk@janvoorburg.nl](mailto:gk@janvoorburg.nl)>

'Geloof & kerk' wordt in Leusden gratis thuis bezorgd. Toezending per post of e- mail is mogelijk; neemt u dan contact op met het secretariaat (zie kol. 3).

**SECRETARIAAT ST. JOZEFKERK**  
Diana Mol en Jetty van Spaendonck, Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden, tel. 4941261 [*buiten kantoor tijden voor uit- vaarten: tel. 06-29457203*], [leusden@stlu- cas.nu](mailto:leusden@stlu- cas.nu). Open di t/m vrij, van 9.30-12.00 u.  
Kerkbijdrage: St. Jozef, NL 88 RABO 0335901905; overige zaken: St. Jozef, NL 17 RABO 0335983499.  
Aanvragen huur De Kom: tel. 06-26276592 of [dekom@geloveninleusden.nl](mailto:dekom@geloveninleusden.nl).  
Website: [www.geloveninleusden.nl](http://www.geloveninleusden.nl).

*Pastoraal team*, tel. 4941261: Antoinette Bottenberg ([antoinette.bottenberg@stlu- cas.nu](mailto:antoinette.bottenberg@stlu- cas.nu)), diaken Rini Bouwman ([rini.bouw- man@stlucas.nu](mailto:rini.bouw- man@stlucas.nu)), pastor Karel Donders ([donders@stlucas.nu](mailto:donders@stlucas.nu)), Fred Kok ([fred.kok@stlucas.nu](mailto:fred.kok@stlucas.nu)), pastoor Harrold Zemann ([h.zemann@parochie-sintmaarten.nl](mailto:h.zemann@parochie-sintmaarten.nl))



**Doopviering  
9 juli 2017**

Op 9 juli 2017 werden onze kinderen, Charlotte, Niels en Pim, gedoopt door diaken Rini Bouwman. De doop werd muzikaal ondersteund door het koor JKL Generations, waarin alle moeders van de dopelingen zingen.

**Wie zijn onze kinderen?**

**Charlotte Jolanda Gerrits**, geboren op 16 oktober 2015, is de dochter van Fabian en Monique. Zij heeft twee grote broers, Julian en Mathijs, en één grote zus, Carolina.

**Niels Simon Eijnhoven**, geboren op 22 december 2016, is de zoon van Ramon en Amber. Hij heeft één grote zus, Ilse.

**Pim Leonard Verwaaijen**, geboren op 13 maart 2017, is de zoon van Bas en Joke. Hij heeft één grote broer, Bram.

**Waarom dopen?**

Wij vinden het belangrijk om onze kinderen te laten dopen, omdat we ze graag ons geloof mee willen geven. We wilden onze kinderen ook juist in deze St. Jozefkerk laten dopen, omdat hun broers en zussen ook hier gedoopt zijn én omdat we ons – door het koor – verbonden voelen met deze plek.

**Vorbereiding doop**

Voordat de doop plaats kon vinden, was er de doopvoorbereiding. We hebben kennis gemaakt met Rini Bouwman en de begeleiders vanuit de doopgroep. Naast het bespreken welke onderdelen er deel uitmaken van een doopviering, hebben we het kunnen hebben over wat voor ons belangrijk was tijdens de doop: de ruimte om stil te kunnen staan bij mensen die er niet meer bij kunnen zijn en die we missen, menselijkheid, eigen tekst- en muziekkeus.



Het was heel fijn dat Rini met ons mee wilde denken over welke onderdelen ook gezongen zouden kunnen worden in plaats van gesproken. Zo mochten we de geloofsbelijdenis en het Onze Vader (laten) zingen.

Na deze avond zijn we aan de slag gegaan met de inhoud van de viering. Op zoek naar mooie teksten en liederen zodat de doopviering echt ónze doopviering zou worden. Rode draad voor ons was het écht kijken naar de wereld, zoals een kind dat kan doen. Lieder die we hebben gekozen zijn 'I heard the voice of Jesus', 'Oh so wonderful', 'Als een kind', 'Look at the World' en 'Hallelujah' (van Leonard Cohen). Dit zijn allemaal liederen die voor een of meer van ons een bijzondere betekenis hebben. De oma van een van de dopelingen heeft zelfs een tatoeage met de eerste noten van 'Look at the World'.

**De doop**

De doopviering vonden wij erg mooi. Rini Bouwman heeft op een hele prettige wijze de doop geleid. Omdat hij de tijd nam om dingen uit te leggen, was

de doopviering ook goed te begrijpen voor onze familie en vrienden die minder bekend zijn met de kerkelijke rituelen. Mede omdat er veel kinderen waren, was de sfeer ontspannen en werd er regelmatig gelachen. Ook heeft het koor heel mooi gezongen; dit gaf de viering voor ons een extra dimensie.

**Bedanken**

We willen heel graag Rini Bouwman en de doopgroep bedanken voor hun inzet bij de doop. Ook willen we het koor bedanken dat ze voor ons tijd wilden vrij maken en zo mooi hebben gezongen. Daarnaast willen we ook de mensen bedanken die het mogelijk hebben gemaakt dat we op 9 juli buiten een reguliere doopviering de doop konden houden.

Wij hebben een hele mooie dag gehad.

\* *Fabian & Monique Gerrits  
Ramon & Amber Eijnhoven  
Bas & Joke Verwaaijen*



**Ziekenzondag: 10 september**

*Ziek zijn doe je niet alleen*

Ziek zijn! Het is geen pretje. Het liefst lopen we allemaal gezond door het leven. Toch ontkomen we er niet aan dat het ook jou op zekere dag treft. Dat was bij mij het geval. Op 21 mei kreeg ik hevige evenwichtsproblemen en moest ik worden opgenomen in het Meanderziekenhuis. Na en kort verblijf in revalidatiecentrum Birkhoven en na enig onderzoek bleek een hartoperatie in het UMC-Utrecht noodzakelijk. Later volgde nog een tweede hartoperatie... en dan kom je bij, na zo'n operatie. Ik keek om mij heen. Ik lag met allerlei buisjes en draadjes vast op mijn plek. Als ik mijn rechterhand iets teveel optilde, ging er wel ergens een alarm af. Ik kon me nog niet goed bewegen. Eigenlijk moest ik als een baby alles weer leren. Ik kon nog niet eens zelfstandig maar de wc of mezelf wassen. De afgelopen maanden heb ik op verschillende afdelingen van het UMC en het Meander gelegen. Over de zorg die ik daar kreeg ben ik erg tevreden. Ik werd geholpen met lopen, de verpleegkundigen waren erg betrokken, ze vonden dat ik wel het een en ander had meegemaakt. Behalve professionele vragen als: 'Voelt u nog pijn?', 'Bent u nog benauwd?' en 'Hoe gaat het met de ontlasting?' waren er ook wel diepgaande momenten. Zo vroeg een verpleegkundige mij 'Wat hebt u nu het meest gemist in uw ziekenhuisperiode?' Een vraag die me echt ontroerde. Ik heb geantwoord, dat ik hierbij dacht aan de momenten waarop ik samen met mijn vrouw dingen doe of over van alles en nog wat met haar praat. Dat is in het ziekenhuis, afgezien van de bezoektijd, veel minder het geval. 's Avonds lig je alleen in bed en ga je in je eentje de nacht in! Tijdens mijn ziekenhuisperiode kreeg ik veel bezoek. Mijn vrouw kwam me iedere dag opzoeken en mijn kinderen, familie, vrienden hebben mij ook bezocht. Ook vanuit onze geloofsgemeenschap was er veel belangstelling. Ik hoorde, dat er tijdens een viering in de kerk voor mij was gebeden. Joke Verhoeven kwam een bloemengroet bij me brengen. En ik kreeg kaarten met beterschapswensen. Sinds dinsdag 1 augustus ben ik weer thuis. Binnenkort ga ik revalideren in het ziekenhuis. Eigenlijk weer een beetje mens worden. Ziek zijn doe je niet alleen. En dat geldt zeker ook voor mij. Ik ben blij, dat zoveel mensen met mij hebben meegeleefd. Soms is ziek zijn een beproeving, maar ik heb voldoende steun van anderen gekregen om er doorheen te komen. Zijn dat engelen die God op mijn pad heeft gestuurd om mij te helpen?

\*Jan Vincenten



**Band met armen en zieken**

Blaise Pascal: zaligverklaring gelovige wetenschapper?

Blaise Pascal (1623-1662) was een groot wis- en natuurkundige, wiens naam thans verbonden is aan een eenheid van druk in de natuurkunde. Dat hij ook een gelovig christen was lijkt in deze tijd bijna een tegenstrijdigheid. Voor vele, zo niet de meeste wetenschappers van deze tijd, past geloof en wetenschap niet bij elkaar. Wij kunnen immers bijna alles verklaren? En wat wij nu nog niet begrijpen zullen wij in de toekomst wel ontrafelen. De wetenschap blijft vorderingen maken en dat is inderdaad een indrukwekkend proces. Wij hebben echt geen God nodig voor de nu nog onverklaarbare zaken. Maar Pascal dacht daar anders over. Hij was een katholiek gelovige, beoefende ook de theologie en durfde wel te stellen dat de rede haar eigen grenzen moet kennen en moet buigen voor de door God gegeven werkelijkheid. Beroemd is zijn uitspraak: 'Het hart heeft zijn redenen die de rede niet kent'. Pascal bracht zijn christelijke overtuiging ook in praktijk, reden waarom paus Franciscus zo'n bewondering voor hem heeft en pleit voor zijn zaligverklaring (bron: Katholiek.nl). Toen Pascal thuis op sterven lag, wilde hij overgebracht worden naar een gasthuis om te sterven te midden van de armen. Zijn arts verbood dat hij zou worden vervoerd en daarop vroeg Pascal dat een van de armen naar zijn huis zou worden gebracht om daar te worden verzorgd. Deze band met armen en zieken is de verwantschap tussen onze paus en deze grote geleerde, die met al zijn wijsheid gelovig christen durfde te zijn.

\* W.V.

'Een samenleving die ... niet het lef heeft zich te verzetten tegen economische plundering en militaire terreur staat in scherp contrast tot het geloof, de onbevreesdheid en het vertrouwen van het leven. Geloven is vechten tegen cynisme, de houding van weggijken, de schouders ophalen en alles maar laten gebeuren.'

Jurjen Wiersma, oud-hoogleraar ethiek, hermeneutiek en filosofie aan de Protestantse Faculteit in Brussel, in: 'Bevrijdingstheologie actueel'

**Vredesweek 2017:  
De kracht van verbeelding**

Iedereen kan iets voor vrede doen! Met die gedachte organiseert PAX van 16 t/m 24 september 2017 de nationale Vredesweek met als thema: De kracht van verbeelding. Zelfs in uitzichtloze situaties maken mensen een voorstelling van een wereld die vreedzaam en rechtvaardig is. Geloven dat het anders kan, de krachten bundelen met creatieve mensen. We zullen het met elkaar moeten doen. Overal leven toekomstdromen, op scholen, in asielcentra, in het bedrijfsleven en in de politiek. Neem bijvoorbeeld Martin Luther King. Solidair met de zwarte bevolking, hekelde hij discriminatie en schetste een toekomstbeeld waarin blank en zwart vreedzaam samenleven. Hij zag in dat de weg naar dit beeld van vrede strijd kost en appelleerde aan de woede over onrecht en het verlangen naar een wereld die goed en rechtvaardig is. Zijn droom, zijn verbeelding gaat over kinderen, een leefbare toekomst voor volgende generaties. Verbeeldingskracht stelt je in staat om te dromen, om grenzen te verleggen, om samen te zoeken naar wat je bindt met anderen in plaats van verdeelt. Laat je inspireren door moedige vredesactivisten in conflictgebieden die blijven geloven in vrede. 'De kracht van verbeelding' biedt hoop op een betere wereld, waarin plaats is voor iedereen. We worden door de media overspoeld met verhalen over geweld. We vrezen terroristische aanslagen, zien de spanningen tussen Noord-Korea en de VS hoog oplopen en spreken van een nieuwe koude oorlog. Het Midden-Oosten staat in brand en reacties op de komst van vluchtelingen verdelen Europa. Na de decennia van toenemende democratisering en welvaart is er de angst dat onze kinderen het slechter zullen hebben dan wijzelf. Juist nu groeit het besef dat vrede niet vanzelfsprekend is. De beelden van vluchtelingen en oorlog en groeiende polarisatie in ons eigen land onderstrepen het belang dat we ons moeten inzetten voor vrede. De Vredesweek is hét moment om in actie te komen. PAX. Vrede. Wie durft?

\* MOV, Bernard Neijzen



## Ambassade van vrede Leusden

Leusdense organisaties doen mee met de Vredesweek

De Vredesweek in de derde week van september vindt plaats in een wereld met veel geweld en oorlog. Dagelijks zien we daar beelden van. Juist dan is het belangrijk met elkaar te praten over vrede. Dit jaar is het thema: De kracht van verbeelding. Vrede begint bij jezelf, in je straat, in je buurt en dat dragen we met ons allen uit. Zo beleef je de vredesboodschap. Kinderen uit Leusden maken tekeningen over vrede voor een expositie in Groot Zandbrink. De Ambassade van vrede Achterveld organiseert haar jaarlijkse fakkeltocht. In alle Leusdense

kerken wordt een Vredesdienst gehouden. De Ambassade van Vrede Leusden heeft de samenleving gevraagd initiatieven te ontplooiën in de Vredesweek. Dit heeft een mooi programma opgeleverd. Op de facebookpagina Vredesweek Leusden is voor iedere activiteit een 'evenement' aangemaakt. Deze Vredesweek willen we samen luisteren en kijken naar onze beelden van vrede. En hier kan iedereen aan meedoen. Verbeeld de vrede. Zie ook onze facebookpagina: Vredesweek Leusden; facebook.com/VredesweekLeusden

## Programma Vredesweek 2017

16 t/m 24 september

### Zaterdag 16 september

**Fakkeltocht (Ambassade van Vrede Achterveld):** 19.00 u. viering in de Dorpskerk, Postweg 78 in De Glind, gevolgd door een fakkeltocht (walk of peace) naar St. Jozefkerk in Achterveld. Deelname gratis.

### Zondag 17 september

**Lezing: Bij de beuk linksaf, humanitaire hulp aan gevangenen:** 11.30 u. in Kamp Amersfoort, Loes van Overeemlaan 19. Deelname gratis, opgeven verplicht: info@kampamersfoort.nl of 033-4613129.

### Maandag 18 september

**Eet-avontuur met verschillende culturen:** 18.00 uur in De Til, Hamersveldseweg 30 in Leusden. Deelname: iedereen boven 12 jaar € 5,00; kinderen onder 12 jaar € 2,50; stathouders € 2,50. Aanmelden: Het Ontmoetingshuis, Hamersveldseweg 100 (iedere vrijdagmorgen tussen 10 en 12 u.) of tel. 033-4941648 en 033-4943962.

### Dinsdag 19 september

**Het duister aan de andere kant - Liederen en gedichten over oorlog en vrede:** 20.00 u. in de bibliotheek Leusden, Hamersveldseweg 77. Deelname gratis, opgeven verplicht: www.bibliotheekleusden.nl of 033-4947763.

### Zondag 24 september

**Vredesfietstocht met levende historie, voor het hele gezin:** 13.30 u. parkeerterrein De Biezenkamp (naast snackbar De Swartesteegh) Zwarteweg 6 in Leusden. Eindpunt Hoeve Groot Zandbrink. Deelname € 2,00, kinderen gratis. Ook toegankelijk voor handbikers en scootmobielers.

**Documentaire Taking Root** (Engelstalig): 15.30 u. in Theater De Tuin, De Smidse 1b. Toegangskarten € 7,00 via De Tuin: detuinleusden.nl/agenda/de-filmtuin/taking-root; tel. 033-495 3107  
\* Ambassade van vrede Leusden

## MISSIO Wereldmissiemaand 2017: Burkina Faso

In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio Pauselijke Missiewerken dit jaar aandacht aan de katholieke gelovigen in Burkina Faso. Dit West-Afrikaanse land is één van de armste landen ter wereld. Een groot deel van de bevolking leeft van de landbouw. De regio's die in de Sahelzone liggen, worden hard getroffen door klimaatveranderingen en droogteperiodes. Drie projecten vragen om onze financiële ondersteuning.

**Gedwongen huwelijk.** Het eerste project betreft bescherming en onderdak van jonge meisjes. De helft van alle meisjes in Burkina Faso wordt voor haar 18e jaar uitgehuwelijkt. Vaak krijgen zij kort erna hun eerste kind. Een zwangerschap op zeer jonge leeftijd betekent een groot risico voor moeder en kind. Ook de mogelijkheid om naar school te gaan, eindigt met de zwangerschap. Steeds vaker verzetten zij zich tegen dit lot van een gedwongen huwelijk. Ze vluchten en worden opgevangen door congregaties van zusters of in gezinnen van catechisten. Om voor deze meisjes te kunnen zorgen en om hen betere toekomstperspectieven te kunnen bieden, is financiële ondersteuning nodig.

**Hekserij.** Het tweede project ondersteunt het opvangcentrum Delwendé in

Ouagadougou. Daar wonen 245 vrouwen die uit hun dorpsgemeenschap zijn verstoten omdat ze heks zouden zijn. Het geloof in hekserij is in Burkina Faso wijd verbreid. Een als onnatuurlijk beschouwde dood van een kind kan al snel aanleiding zijn tot een hekserijjacht. De slachtoffers zijn meestal oudere vrouwen, vaak weduwen. Om te voorkomen dat ze vermoord worden, moeten ze vluchten. Ze laten alles achter: hun kinderen, familieleden, hun hele leven. Om in hun levensonderhoud te voorzien verbouwen de vrouwen groenten, spinnen ze katoen en produceren zeep.

**Goudmijnen.** Duizenden mensen beproeven hun geluk in de illegale goudmijnbouw. Ook kinderen en jongeren. Ze hopen op die ene grote vondst en stoppen met school. Het is zwaar en gevaarlijk werk. Jonge mannen graven tunnels, sommige wel 100 meter diep, waaruit ze zakken met keien naar het daglicht slepen. Vrouwen en kinderen kloppen de stenen, zodat het waardevolle metaal uitgewassen kan worden met kwikzilver en cyaankali. Twee priesters die het jongerenpastoraat in het bisdom Ouahigouya leiden, bekommeren zich om de kinderen en proberen hen te motiveren weer naar school te gaan.

**Help onze medegelovigen in Burkina Faso. Geef aan MISSIO Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 22 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand te Den Haag.**

\* MOV, Bernard Neijzen

## Vooraankondiging Wereldlichtjesdag Leusden

Elke tweede zondag in december wordt Wereldlichtjesdag gehouden. Dit jaar is dat **op 10 december**. Op deze dag steken mensen over de hele wereld om 19.00 u. plaatselijke tijd een kaarsje op ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Sommige mensen herdenken een volwassen kind, andere zijn er voor een kindje dat niet eens de kans kreeg voor zijn eerste ademhaling. Het maakt niet uit hoe oud het kind was of hoe lang het is geleden. De pijn van het gemis en het verlies van hoop en dromen die niet uit kwamen, blijven hetzelfde en verbinden mensen die elkaar verder niet kennen. In Leusden wordt de gelegenheid gegeven om hieraan mee te doen. Wil je een eigen bijdrage leveren, zoals een kort gedicht, neem dan ook even contact met ons op.

\* pastor Antoinette Bottenberg

'Bij mijn vertrek voor mijn studie naar de universiteit van Leuven drukte mijn moeder me op het hart: 'Zo ver als naar Leuven ben ik in mijn leven nog nooit geweest. Doe goed uw best jongen. Vooruitkomen in het leven zal niet het moeilijkste zijn, maar vergeet nooit waar je vandaan komt. Alles wat je op de universiteit leert, kun je later toepassen voor mensen die nooit die kans kregen'. Dat maakte diepe indruk en zo heb ik altijd gehandeld. Geen enkel boek heb ik voor mezelf geschreven; altijd voor de ander, in begrijpelijke taal.'

Manu Keirse, klinisch psycholoog en specialist in omgaan met verlies en verdriet

## Filmreeks Leusden



We starten op 29 september het nieuwe filmseizoen met de film 'Lion'. Deze recente film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal over de Indiase jongen Saroo Brierly. Hij komt als 5-jarig jongetje per ongeluk terecht op een trein die hem duizenden kilometers door India voert, ver weg van zijn huis en familie. Hij weet niet wie hij is en waar hij vandaan komt. Hij overleeft op straat, komt in een weeshuis en wordt later geadopteerd door een Australisch echtpaar. Als Saroo 30 jaar is gaat hij op zoek naar de plek waar hij als kind zijn familie kwijt raakte met de hoop weer met hen herenigd te worden.

Plaats en tijd: 29 september, 19.30 u. Toegang: gratis. Aanmelden vooraf is nodig: secretariaat 033-4941261

Deze filmreeks is een oecumenisch initiatief van de RK St. Jozefkerk en de Protestantse Gemeente Leusden  
\*pastor Antoinette Bottenberg



Op ontdekkingstocht! Wie durft er mee?

Op zondag 24 september kleden we de Marcuskerk aan voor een spannende ontdekkingstocht en nodigen we alle kinderen van Leusden uit om met ons mee te gaan. Tenminste als je durft, want om op ontdekking te gaan moet je wel wat overwinnen. Je angst bijvoorbeeld, want je weet niet wat je zal aantreffen.

Gelukkig zijn er ds Maria Berends-van Hoek en pastor Antoinette Bottenberg, zij zijn onze reisleiders. Ze nemen ons mee met de verspieters van Jericho die op ontdekkingstocht gaan naar het land van Kanaän. Wat ze daar aantreffen daarvan zullen je oren klapperen en je ogen versteld staan. Durf je mee?

Welkom bij deze oecumenische dienst die tot stand komt met de Protestants christelijke basisscholen en RK-scholen in Leusden. Alle kinderen en hun families zijn welkom, naar welke school je ook gaat. Om 9.00 uur is er bijzondere medewerking van de leraren en kinderen van De Holm, Loysder Hoek en Het Kompas. Om 10.30 uur met bijzondere medewerking van de leerkrachten en kinderen van De Rossenberg, Kla4 en De Brink. Ook kinderen van andere scholen zijn welkom! Voor de allerkleinsten (0-3 jaar) is er oppas.  
\*pastor Antoinette Bottenberg

## Het eiland van opa

Sem en zijn opa zijn dikke vrienden. Via een verstopte deur op de zolder van opa komen ze op een hele grote boot. Die staat op de tekening hieronder. Daarmee varen ze samen naar een prachtig eiland. Als Sem weer naar huis moet, wil opa daar eigenlijk liever blijven. Sem kan dat wel begrijpen. Hij moet dan wel zijn vriendje missen. Maar hij gunt het hem wel. Het eiland is ook zó mooi. Een echt paradijs. Hier heeft opa ineens geen wandelstok meer nodig. En hij geniet zo van alle dieren bij de waterval. Sem vaart alleen terug naar huis...

Dit prentenboek 'Het eiland van opa' is bedacht en getekend door Benji Davies voor kinderen van ongeveer 4 tot 6 jaar. Maar ook als je kleiner of groter bent, kun je vast genieten van de prachtige, kleurige en fantasierijke afbeeldingen. Ben je ook wat verdrietig omdat je een vriendje of vriendinnetje mist dan kan dit boek je misschien weer wat blijer maken. \* J.Vo



Adres 'Van jongsaf': gk@janvoorborg.nl  
of Hamersveldseweg 86, 3833 GK Leusden, tel. 033-4942563



Ontdekkingsstocht

do.14 sept. 9.00 u. Eucharistieviering, voorg. Karel Donders (9.45 u. rozenkransgebed)

Tot vergeving bereid?



4e Zondag door het jaar - Vredesweek

Lezingen: Sirach 27,30; 28,1-7; Romeinen 14,7-9; Matteüs 18,21-35  
za.16 sept. 19.00 u. *Geen viering*  
zo.17 sept. 11.00 u. Eucharistieviering, voorg. Harrold Zemann, m.m.v. Generations  
13.00 u. Rwandese viering, voorg. Jean-Baptiste Rwamayanja  
do.21 sept. 9.00 u. Eucharistieviering, voorg. Karel Donders (9.45 u. rozenkransgebed)

Op ontdekkings-  
tocht



Verbeeld de vrede

25e Zondag door het jaar - Vredeszondag

Lezingen: Jesaja 55,6-9; Filippenzen 1,20c-24,27a; Matteüs 20,1-16a  
za.23 sept. 19.00 u. Anders Vieren, voorg. Ben Piepers, m.m.v. cantor Jeanne Kok  
zo.24 sept. 9.00 u. en 10.30 u. **Kerk & Schooldienst** in de Marcuskerk voor alle kinderen in Leusden: Op ontdekkingsstocht! Wie durft er mee? (zie blz. 5)  
11.00 u. Eucharistieviering, voorg. Karel Donders, m.m.v. cantor An Boersen  
do.28 sept. 9.00 u. Eucharistieviering, voorg. Karel Donders (9.45 u. rozenkransgebed)

Keer om!



26e Zondag door het jaar - Wereldmissiedag voor kinderen

Lezingen: Ezechiël 18,25-28; Filippenzen 2,1-11; Matteüs 21,28-32  
za.30 sept. 19.00 u. *Geen viering*  
zo. 1 okt. 9.15 u. Eucharistieviering, voorg. Karel Donders  
do. 5 okt. 9.00 u. Eucharistieviering, voorg. Karel Donders (9.45 u. rozenkransgebed)

Breng jij vrucht voort?



27e Zondag door het jaar

Lezingen: Jesaja 5,1-7; Filippenzen 4,6-9; Matteüs 21,33-43  
za 7 okt. 9.00 u. Rozenkransgebed  
19.00 u. *Geen viering*  
zo. 8 okt. 10.30 u. **St. Lucasdag in Achterveld**, voorg. pastoraal team  
do. 12 okt. 9.00 u. Eucharistieviering, voorg. Karel Donders (9.45 u. rozenkransgebed)

Neem jij  
de uitnodiging aan?



28e Zondag door het jaar

Lezingen: Jesaja 25,6-10a; Filippenzen 4,12-14,19-20; Matteüs 22,1-14, of 1-10  
za. 14 okt. 9.00 u. Rozenkransgebed  
19.00 u. Anders Vieren, voorg. parochianen Jaap Schouten en Anja van Rossum  
zo. 15 okt. 9.15 u. Eucharistieviering, voorg. Henk Tolboom, m.m.v. Generations  
13.00 u. Rwandese viering, voorg. Jean-Baptiste Rwamayanja  
do. 19 okt. 9.00 u. Eucharistieviering, voorg. Harrold Zemann (9.45 u. rozenkransgebed)

Verkondig van God!



29e Zondag door het jaar - Wereldmissiedag

Lezingen: Jesaja 45,1,4-6; 1 Tessalonicenzen 1,1-5b; Matteüs 22,15-21  
za. 21 okt. 9.00 u. Rozenkransgebed  
19.00 u. *Geen viering*  
zo. 22 okt. 9.15 u. Eucharistieviering, voorg. Karel Donders, m.m.v. LK Ruach  
do. 26 okt. 9.00 u. Eucharistieviering, voorg. Karel Donders (9.45 u. rozenkransgebed)

Ik zag en volgde

Hem behoren wij toe



30e Zondag door het jaar

Lezingen: Exodus 22,20-26; 1 Tessalonicenzen 1,5c-10; Matteüs 22,34-40  
za. 28 okt. 9.00 u. Rozenkransgebed  
19.00 u. Anders Vieren, voorg. Fred Kok, m.m.v. LK Ruach  
zo. 29 okt. 9.15 u. Eucharistieviering, voorg. Harrold Zemann  
wo. 1 nov. 19.00 u. **Allerheiligen**. Eucharistieviering, voorg. Karel Donders  
do. 2 nov. 9.00 u. Eucharistieviering, voorg. Karel Donders (9.45 u. rozenkransgebed)  
19.00 u. **Allerzielenviering**, voorg. Fred Kok

Uit de ene Vader



31e Zondag door het jaar

Lezingen: Maleachi 1,14b-2,2b,8-10; 1 Tessalonicenzen 2,7b-9,13; Matteüs 23:1-12  
za. 4 nov. 18.30 u. St. Maartenviering. Anders vieren, voorg. Antoinette Bottenberg  
zo. 5 nov. 9.15 u. Eucharistieviering, voorg. Harrold Zemann



Allerzielen 2017

In de viering van donderdag 2 november om 19.00 uur

gedenken wij onze gestorvenen en ieder die door één van ons wordt gemist. Het afgelopen jaar stierven in onze parochie:

- Corry Lorist-van der Reijden (86 jaar)
- Ton Verschuur (85 jaar)
- Wil de Haan-Dijkman (76 jaar)
- Jan van Spaendonck (91 jaar)
- Piet Horst (96 jaar)
- Joop van Daatselaar (75 jaar)
- Gerwald van Dijk (40 jaar)
- Gerda Steenkamp (79 jaar)
- Ciet Brouwer-Schoonderbeek (88 jaar)
- Truus van den Berg-van Soest (88 jaar)
- Ans Kamp-Hobert (88 jaar)
- Ans Kooijman-Edelbroek (64 jaar)
- Luus Stoelhorst-Bus (83 jaar)
- Rie Tollenaar-Berg (95 jaar)
- Maritza Girigorie-Felies (66 jaar)
- Lies Moers-Havenaar (90 jaar)
- Antoon Hilhorst (88 jaar)
- Nic Westbroek (93 jaar)
- Sjaak de Groot (75 jaar)
- Mien Schothorst-van Miltenburg (89 jaar)
- Hetty Hoeve (82 jaar)
- Sjaak Maarsseveen (75 jaar)
- Gerrit Hooft (64 jaar)
- Mia Peters-Wijnants (80 jaar)

Albert van Heel (71 jaar)  
Margreet Bakkenes-Bruggeman (57 jaar)

Voor de genoemde viering zullen de families van hen van wie in onze kerk een gedachteniskruisje hangt schriftelijk worden uitgenodigd. Dit kruisje nemen zij na de viering mee naar huis. Maar we nodigen vanzelfsprekend u allen van harte uit om deze gedenktag mee te vieren.  
\* Pastoraal Team

Ziekenzondag

Op 10 september om 11.00 uur is er ook dit jaar weer gelegenheid tijdens de eucharistieviering het sacrament van de ziekenzalving te ontvangen. Voorganger is pastor Karel Donders. Meer informatie: \* Parochiesecretariaat (tel. 4941261).



Bij de vieringen

Gebedsintenties

De rechtvaardigen vinden redding bij de HEER, hij is hun toevlucht in tijden van nood.

Psalm 37, 39

zo. 17 sept.: Henk en Leen van de Boom-Hartman; Kees en Martina van 't Klooster-van den Hengel en

Michiel Hurdeman; jgd. Gradus van de Wolfshaar; Mariet van de Wolfshaar-Woolderink; Antoon van Daatselaar; jgd. Herman Hilhorst  
zo. 24 sept.: Ton van den Berg; Cilia Blom; Ruth van Daatselaar; Gerardus en Petronella M. de Groot-van de Wolfshaar; Johan en Mina van Kooij-van Dijk; jgd. Johan en Wilhelmina van Putten-Eggenkamp; Petrus Johannes en Margaretha van de Wolfshaar-van den Hoven; ouders Tolboom-Verhoef; jgd. ouders Verhoeven-Aartsen; jgd. Hans Broekman en Ton; Sjaak de Groot; jgd. An Goes  
zo. 1 okt.: Ben Hemkamp; Arie en Truus van den Berg-van Soest; jgd. Bertus Verkerk; Gradus van de Wolfshaar; Arie en Tina Vrijhoef; Antoon Berg; Wim van Haaster; jgd. Jan en Annie Hak; Piet Groenhof.  
zo. 15 okt.: Jan en Riekje Blom; Gerardus van den Hengel; Dick en Bep van den Heuvel-van Wegen; Anton Hilhorst; Herman en Nellie Kohlmann-van Nes en kinderen; Cor Horst, Johanna Horst-Voskuilen en Gerard Horst; Hein en Truus Kooijman-van Burgsteden; Cees Tolboom; Siem Tolboom; Ab Vrijhoef; Gerda Steenkamp en ouders; Wim Vrijhoef; Piet Groenhof; Henk en Leen van de Boom-Hartman; Kees en Martina van 't Klooster-van den Hengel en Michiel Hurdeman; jgd. Jans Verkerk-Vrijhoef; familie Groenhof-Schut; Jan Verbeek; jgd. Antoine van den Wildenberg  
zo. 22 okt.: familie Herder-Voskuilen; jgd. Cor Horst, Johanna Horst-Voskuilen en Gerard Horst; Riek Traa-van Middelaar; ouders Tolboom-Verhoef; Antoon van Daatselaar  
zo. 29 okt.: jgd. Jan van Spaendonck; Ton van den Berg; Cilia Blom; Ruth van Daatselaar; Gerardus en

op de grens van leven en dood

Oktoberkind, oktoberkind, opdat jij niet vergeet. De allerlaatste zoete braam is de eerste die jij eet. Een laatste warme zonnestraal verwarmt jouw eerste dag En een laatste zwaluw die vertrekt, is de eerste die je zag. Dat is waarom een oktoberkind niet gelooft in laatste dingen 't Zal een herfstdag als een lentedag bezingen.

Liselore Gerritsen

Citaten uit overlijdensberichten

Petronella M. de Groot-van de Wolfshaar; Johan en Mina van Kooij-van Dijk; Petrus Johannes en Margaretha van de Wolfshaar-van den Hoven; Siem Tolboom; Cees Tolboom; Sjaak de Groot; ouders Verhoeven-van Dijk

do. 2 nov.: ouders van 't Klooster-Kok, Ger en Theo; Ab Vrijhoef; Cees Tolboom; Arnolda Poss-Schoenmakers; Wim van Haaster

zo. 5 nov.: ouders Petrus en Petronella Groot-Tool en Marius Vaarwater; Ben Hemkamp; Arie en Truus van den Berg-van Soest; Johannes en Aleida van den Bremer-Kaas; Griet van Daatselaar; Wilhelmina Hoogland-Tijmensens, Albertus Cornelis Hoogland en Carola Hoogland; Anthonius en Lambertha van den Hoven-Voskuilen; Herman en Nellie Kohlmann-van Nes en kinderen; Hein en Truus Kooijman-van Burgsteden; Arie en Tina Vrijhoef; Jan en Bep van den Berg en Ron Bouwens; Antoon Berg; Bep van Daatselaar; Wim Vrijhoef; jgd. Coen Hurdeman

Kosters

zo. 17 sept. Frank Noij; 23/24 sept. Henk Gho; zo. 1 okt. Ha Pham; zo. 15 okt. Ton Kampes; 21/22 okt. Frank Noij; zo. 29 okt. Henk Gho; wo. 1 nov. en do. 2 nov. 9.00 u. Ton Kampes; do. 2 nov. 19.00 u. Gerard Smit; 4/5 nov. Henk van Burgsteden

Koffiedrinken in De Kom

Koffiedrinken in De Kom elke zondag in september vóór de viering van 11.00 uur en in oktober/november ná de viering van 9.15 uur. Gastdames/heren zijn: 17 sept. Mieke Egtberts en Gon Reus; 24 sept. Willy Tijmensens en Willy van Dijk; 1 okt. Diana Mol en Agnes Zwaneburg; 15 okt. Joyce Spek-snijder en Marian van Valkengoed; 22 okt. Toos van Lambalgen en Cécile Prinsen; 29 okt. Joke Tolboom en Gon Reus; 5 nov. Willy Tijmensens en Willy van Dijk

Vieringen elders

Achternveld: zo. 17 sept. 11.00 u. Eucharistieviering, voorg. J. van Dungen; zo. 24 sept. 11.00 u. Woord- en Communieviering, voorg. Ben Piepers; zo. 1 okt. 9.15 u. Woord- en Communieviering, voorg. Rini Bouwman; zo. 8 okt. 10.30 u. St. Lucasdag, voorg. pastoraal team; zo. 15 okt. 9.15 u. Anders Vieren, Jaap Schouten en Anja van Rossum voor; zo. 22 okt. 11.00 u. Woord- en Communieviering, voorg. Fred Kok; zo. 29 okt. 11.00 u. Viering voor mensen met een beperking, voorg. Hank Beermann; do. 2 nov. 19.00 u. Allerzielenviering, parochianen gaan voor; zo. 5 nov. 11.00 u. Woord- en Communieviering, voorg. Rini Bouwman  
't Hamersveld: wo. 4 okt. en 1 nov. om 10.30 u. Woord- en Communieviering, voorg. Fred Kok  
Lisidunahof: do. 28 sept. 19.00 u. Viering; za. 7 okt. 11.00 u. Woord- en Communieviering; do. 12 okt. 19.00 u. Viering; do. 26 okt. 19.00 u. Viering; za. 4 nov. 11.00 u. Woord- en Communieviering. Alle vieringen voorganger: Paulien Flinkerbusch  
Marcuskerk: iedere vrijdag 19.45 u. Oecumenisch Avondgebed

Familieberichten



Overleden

Peter van Zomeren, 78 jaar  
Rinus Vrijhoef, 80 jaar  
Wim van Dijk, 85 jaar  
Gerrit Hooft, 64 jaar  
Mia Peters-Wijnants, 80 jaar  
Albert van Heel, 71 jaar  
Riek van Nimwegen-van den Hengel, 90 jaar  
Ada Mohr, 84 jaar  
\* Mogen zij rusten in vrede

# Activiteitenwijzer



v.a. 7 sept. Cursus 'Zoektocht moderne gelovige' (blz. 8 en G&k nr. 7, blz. 5)  
 zo 10 sept. Dag Franciscaanse Beweging (blz. 8)  
 di. 12 sept. *en iedere di.* 14.00 u. 'Soos' in De Kom (open 13.30 u., kosten € 2,00)  
 16 sept. t/m 24 sept. Vredesweek (blz. 3/4)  
 22 sept. t/m 28 jan. Luther, dé tentoonstelling (blz. 8)  
 do. 19 okt. **Inleveren kopij 'Geloof & kerk' nr. 2 van 4 nov. 2017 met informatie voor de periode van 6 nov. t/m 18 dec.**  
 1 nov. 13.30 u. Vrouwen en Niet 'Geloof & kerk' nr. 2 (De Kom)  
 22 sept. t/m 28 jan. Luther, dé tentoonstelling (blz. 8)  
 23 sept. Blote Voeten Tocht (blz. 8)  
 25 sept. Zincafé  
 29 sept. Film 'Lion' (De Kom) (blz. 5)  
 10 dec. Wereldlichtjesdag (blz. 4)



### Doopgesprek

Voor het eerstvolgende doopgesprek kunt u zich opgeven bij het parochiesecretariaat, telefoon 033-4941261.

## Viering met mensen met een beperking

Op zondag 29 oktober is er om 11.00 u. in de St. Jozefkerk in Achterveld een viering met mensen met een beperking. Voorganger is Hank Beermann. \* Secretariaat

## De zoektocht van een moderne gelovige

De leider van deze cursus, die bij de aankondiging ervan in het vorige nummer (blz. 5) was vergeten, is dr. F.J. Vervoren ocd, pastor en theoloog uit Amsterdam.

\* Lia Magdelijns, lia.magdelijns@case-ma.nl of tel. 015-2618710

## Broeders, burgers en buitenlui

Op zondag 10 september organiseren de Kapucijnen samen met de Franciscaanse Beweging in en om het Kapucijnenklooster in Den Bosch allerlei activiteiten die verband houden met hun leven en de franciscaanse spiritualiteit. Het centrale thema die dag is het Zonnelied van Franciscus van Assisi. Het is een van de laatste keren dat de Kapucijnen hun deuren open zullen zetten voor het grote publiek. In de zomer van 2018 verhuizen ze naar Tilburg. Daarmee komt er een einde aan ruim 400 jaar aanwezigheid van

Kapucijnen in Den Bosch. Ze hebben daarom dit jaar in samenwerking met de Franciscaanse Beweging, die in het pand ernaast huist en na 2017 wel blijft zitten, een gevarieerd aanbod aan workshops en lezingen georganiseerd. Naast rondleidingen door het klooster en uitleg over de manier van leven van de Kapucijnen, zijn er voor jong en oud lezingen en workshops. Kinderen kunnen in de tuin creatief aan de slag met kunstenaar Willy Koenen, megabellenblazen en hoelahoepen. Verder zijn er workshops en lezingen over pelgrimeren, het zonnestelsel, meditatie en zang. Iedere bezoeker wordt gevraagd een stukje soepgroente mee te nemen (bijv. ui, prei, wortel, [bleek-] selderij of knoflook). Tijdens de middag wordt daarvan in de tuin op een houtvuur een grote pan soep gekookt. Aan het einde van de middag is er dan voor iedereen een lekker kopje soep en een drankje. Toegangsbewijzen zijn te koop via de webshop van de Franciscaanse Beweging en kosten € 12,50. Kaartjes aan de deur kosten € 15,-. Meer informatie: franciscaansebeweging.nl.

\* Franciscaanse Beweging



## Kopij

nr	verschijningsdatum	uiterste datum inlevering kopij
2	4 november	19 oktober
3	16 december	30 november

Alle nummers worden in de gemeenschap van de Sint Jozefkerk in Leusden thuis bezorgd. Kopij kan, gericht aan 'Geloof & kerk', uiterlijk worden ingeleverd op boven vermelde uiterste inleverdata (donderdag) in de brievenbus van het secretariaat of via e-mail: 'Geloof & kerk' <redactie@geloveninleusden.nl>. Kopij die later wordt ingeleverd, schuift 'automatisch' door naar een volgend nummer. Het is aan het oordeel van de redactie ingeleverde kopij te plaatsen, in te korten of te herredigeren. Ook onder verantwoordelijkheid van de redactie vallen lay-out en plaatsing van logo's en illustraties.

## bij de uitgang

■ **Vierde Blote Voeten Tocht**, 23/9 om 13.30 u. bij het gemeentehuis van Barneveld. Doel van de 5 km lange tocht is zo veel mogelijk geld bijeen te brengen voor hersteloperaties van vrouwen en meisjes in het Hamlin Fistula Hospital in Ethiopië (waar ook de opbrengst van de schilderijen van Antoine van den Wildenberg naar toe is gegaan) die als gevolg van een noodlottige bevalling incontinent zijn geworden. Een wandeling voor vrouwen en meisjes door vrouwen en meisjes. De tocht is goed te doen op blote voeten. Training is niet nodig. Deelname kost € 15,-, excl. het opgehaalde sponsorgeld; voor meisjes tot 12 jaar is deelname gratis, maar ze dienen zich wel te registreren. Op de website [www.blotevoetentocht.nl](http://www.blotevoetentocht.nl) kun je je als deelnemer aanmelden via 'Loop mee'.

■ **Luther, dé tentoonstelling**, 22/9-28/1: Op 31/10 is het precies 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de kerkdeur in Wittenberg bevestigde, waarmee hij de grootste revolutie in de Europese kerkgeschiedenis ontketende. Wie was hij? Hervormer, populist, revolutionair, rebel, gewiekste marketingman, antisemiet, fundamentalist, vrouwenhater, vervloekt of heilig? Museum Catharijneconvent gaat op zoek naar de onbekende man achter de icoon van 500 jaar Reformatie. Adres: Lange Nieuwstraat 38, Utrecht, tel. 030-2313835. Open: di-vr 10-17 u.; za, zo en fe 11-17 u. Meer info: [catharijneconvent.nl](http://catharijneconvent.nl)

■ **Zincafé**, 25/9, 20-22.30 u. in theater De Tuin, Smidse 1b, Leusden: Karen Hillige zal een inleiding verzorgen met de titel 'Zin in Ouder worden'. Meer info: [zincafe.nl](http://zincafe.nl)

Adres 'Uitgang': [gk@janvoorburch.nl](mailto:gk@janvoorburch.nl) of Hamersveldseweg 86, 3833 GT Leusden tel. 4942563

Illustraties in dit nummer: v.b.n.b. en v.l.n.r. p. 1 en 4 Pax; p. 1, 5 en 6 Kerk en Schooldienst; p. 1, 3 6 en 7 RS; p. 2 fam. Gerrits, fam. Eijnhoven en fam. Verwaaijen; p. 5 Filmreeks en Benji Davies; p. 6 en 8 Jan Voorburg; p. 8 Catharijneconvent.