



Locatienieuws, jaargang 3
nr. 7 - november/december 2017

Locatienieuws

Er zal nieuw leven komen.

Een donkere ster bestaat niet.



**Geloofsgemeenschap
St. Catharina - Nijkerk**

Redactie en administratie
Holkerstraat 36, 3861 CE Nijkerk
Telefoon: (033) 245 12 62
nijkerk@stlucas.nu

R.K. kerkbestuur
Bankrekening nr.:
NL40 RABO 0158 4463 13

Voor kerkbalans
Bankrekening nrs.:
NL02 RABO 0347 8022 49
NL86 INGB 0000 8931 03

Inhoudsopgave

VAN DE REDACTIE	<i>pagina</i>	3
LITURGISCHE AGENDA	<i>pagina</i>	3
DOPEN	<i>pagina</i>	9
DE EERSTE COMMUNIE	<i>pagina</i>	9
KINDERWOORDDIENST	<i>pagina</i>	10
DAG UIT VOOR ZIEKEN EN OUDEREN	<i>pagina</i>	11
KERSTVIERING ZIEKEN EN OUDEREN	<i>pagina</i>	12
VORMING EN TOERUSTING	<i>pagina</i>	12
IN MEMORIAM	<i>pagina</i>	17
MEDEDELINGEN	<i>pagina</i>	18

Redactie Locatienieuws: Wil van Calck, 2457068

Het Locatienieuws verschijnt zeven keer per jaar en wordt uitgegeven door de R.K. Parochie "St. Lucas" - Geloofsgemeenschap "St. Catharina".

Het eerstvolgende nummer gaat in op 17 december 2017 (**kopij inleveren uiterlijk 17 november 2017**) en ligt klaar voor de bezorgers/sters op donderdag 14 december 2017. Kopij inleveren per e-mail: calckwil@gmail.com
Natuurlijk blijft gewoon geschreven tekst ook mogelijk, deze kunt u deponeren in de brievenbus bij St. Jan!

Vormgeving en druk: Renea Grafisch - Nijkerk

Gebedsintenties:

Brievenbus van St. Jan.
Kosten € 10,-

E-mail locatieraad:

nijkerk@stlucas.nu

Kerkradio via internet:

www.audioserver.nl/kerken

Website:

www.stlucas.nu

Colofon

Van de redactie

In de advent zien wij met vreugde uit naar de dag van Jezus' geboorte in de tijd. Wij bereiden ons hierop voor door te bezinnen en te bidden.

Er zal nieuw leven komen.

Een donkere ster bestaat niet. Zoek ze niet en volg ze niet, maar trek je op aan welk licht ook, kwetsbaar, dansend tegen jouw nacht.

Een werkzame nacht bestaat niet. Waak en verstil je zwoegen, volg je geduld, niet alles moet ineens, kwetsbaar, dansend ben jij één ster.

Een tijd zonder grenzen bestaat niet. Niet alles kan nu. Niet alles was gisteren, maar er is een toekomst begonnen, eeuwig, met een dak voor iedereen, minstens een schuilen. Een stal is voor een mens niet genoeg. Liefde verwarmt ...

Een mens zonder mens bestaat niet. De woestijn van succes strooit zand in de ogen, en wij gaan te vroeg uiteen ... toch klinkt er een stem, een nood, een wens, een mens. Jij en ik, wij gaan er weer op in, een sprankel hoop.

Er zal nieuw leven komen. (Luc Vandenabeele)



Liturgische agenda

Zondag 5 november

Voorganger:

Misdienaars:

Lector:

Crèche:

Organist:

Koster:

Extra collecte:

9.15 uur Woord- en Communieviering

m.m.v.: St. Catharinakoor

Diaken R. Bouwman

Roy en Kelly v. Hamersveld

Riny Onck

Lia Overkamp en Marcel v. Brakel

Herman v. Dijk

Piet Zwanenburg

Oecumene

Intenties:

Gerardus v.d. Boom en Lambertha Maria v.d. Boom-Sandbrink, Henricus v.d. Boom en Anna Maria v.d. Boom, Jan v.d. Boom, Evert Bouman, Louies Albutrus

Zondag 12 november

9.15 uur Gebedsviering en K.W.D.

m.m.v.: St. Ceciliakoor

Lectoren:

Pam v.d. Weijer-Feuerstein en Ellen Loman

Crèche:

Ria v.d. Grootevheen en Peter Bokkers

Organist:

Mary Straver

Koster:

Ton Willemen

Intenties:

Hendrikus Zwanenburg en Antonia Zwanenburg-Huurdeman, Wilhelmina Johanna v. Middelaar-v. Esveld, Johan v.d. Tweel, overleden familie v.d. Weijer-Diender, overleden familie Alfrink-Brouwer, Gerard v. Mispelaar, jgd. Arie Kok

Zaterdag 18 november

15.30 uur Huwelijksviering

Pascal Rooijackers en Yonne Smits

m.m.v.: Combikoor

Voorganger:

Kapelaan K. Donders

Organist:

Herman v. Dijk

Koster:

Koos Roest



Zondag 19 november

9.15 uur Woord- en Communieviering

m.m.v.: St. Catharinakoor

Voorganger:

Pastor N. Morpey

Misdienaars:

Gerrit v. Someren en Karin v.d. Hoven

Lector:

Alie v. Valkengoed

Crèche:

Ivonne Granneman en Jonne v.d. Grootevheen

Organist:

Herman v. Dijk

Koster:

Rob Onck

Extra collecte:

Jeugd en jongerencollecte

Intenties:

Diny Verhoef-Rutte, Piet Roest, Lambertha Maria v.d. Boom-Sandbrink, jgd. Gerardus v.d. Boom, jgd. Hendrik Smink, jgd. Jan Bokkers, jgd. Anna v.d. Boom v. Mispelaar, jgd. Jan Kok

Zondag 26 november

Voorganger:

Misdienaars:

Lector:

Crèche:

Organist:

Koster:

Extra collecte:

9.15 uur Woord- en Communieviering en K.W.D.

m.m.v.: St. Ceciliakoor

Pastor A. Bottenberg

Arie v. Someren en Jarine Kok

Greet v. Middelaar

Ria v.d. Grootevheen en Maaïke v. Dijk

Mary Straver

Piet Zwanenburg

Solidaridad: Kerkenactie 2017/2018

Help de koffieboeren in Colombia, Mexico en Peru

(zie Lucasbrief pagina 9)

Intenties:

Corrie v. Hamersveld-Nieuwenburg, Jan Kok, fam. Ridder-Koelman, fam. Bekker-Dijkhuis, Piet Bokkers en Dien Bokkers-den Ouden, Dirk en Ria Zwanenburg, Herman v. Ruitenbeek, Teus en Truus Bokkers-Smink

Zondag 3 december

Voorganger:

Misdienaars:

Lector:

Crèche:

Organist:

Koster:

Extra collecte:

9.15 uur Woord- en Communieviering en

K.W.D., M.O.V.

1e zondag van de Advent

m.m.v.: St. Catharinakoor

Pastor B. Piepers

Sanne en Brenda Haarman

Cees v. Middelaar

Marcel v. Brakel en Chamila Perera

Herman v. Dijk

Koos Roest

Adventsactie: Een gezond huis voor de allerarmsten in de Westelijke Jordaanover (zie Lucasbrief pagina 9)



Intenties:

Henricus v.d. Boom en Anna Maria v.d. Boom, Johan v.d. Tweel, Gerard v. Mispelaar, jgd. Adri Horst

Woensdag 6 december

Voorganger:

Koster:

9.30 uur Maandviering in parochiehuis St. Jan

Pastor B. Roest

Koos Roest

Na de viering zal de H. Communie worden uitgereikt op verzoek bij een verzorgingshuis en/of bij de mensen thuis. U kunt hiervoor contact opnemen met één van de leden van de Pastoraatsgroep.

Zondag 10 december

Voorganger:

Misdienaars:

Lector:

Crèche:

Organist:

Koster:

Extra collecte:

9.15 uur **Eucharistieviering** en K.W.D.

2e zondag van de Advent

m.m.v.: St. Ceciliakoor

Kapelaan K. Donders

Roy en Kelly v. Hamersveld

Riny Onck

Lia Overkamp en Peter Bokkers

Mary Straver

Ton Willemen

Adventsactie (zie Lucasbrief pagina 9)



Intenties:

Wilhelmina Johanna v. Middelaar-v. Esveld, Hendrikus Zwanenburg en

Antonia Zwanenburg-Huurdeman

Zondag 10 december Wereldlichtjesdag (zie Lucasbrief)

Zaterdag 16 december

20.00 uur Kerstconcert Contagio,

zie pagina 18

Koster:

Rob Onck



Zondag 17 december

9.15 uur Gebedsviering en K.W.D.

3e zondag van de Advent

m.m.v.: St. Catharinakoor

Bram Berends en

Tom Verberg

Wil v. Calck en

Jonne v.d. Grootevheen

Herman v. Dijk

Piet Zwanenburg

Adventsactie

(zie Lucasbrief pagina 9)

Lectoren:

Crèche:

Organist:

Koster:

Extra collecte:



**De specialist in alles wat
met fietsen te maken heeft!**

RIDDER TWEEWIELERS B.V.

Groenestraat 44-46
3861 CN Nijkerk

Telefoon 033 245 18 97
Telefax 033 245 39 09



**Odijk-
Zwanenburg vof**
Grond- en sloopwerken

Telefoon 033 - 455 09 40
Amersfoort - Nijkerk

**ALEX DOKTER
INSTALLATIES.nl**



CV, WATER, GAS,
SFEERVERWARMING
EN ONDERHOUD

DUURZAME ENERGIE
EN ZONNEPANELEN

Alex Dokter
Telefoon 06 414 81 536
Reynoltstraat 13, 3862 AS Nijkerk
info@alexdokterinstallaties.nl

SERVICEPARTNER

**v.o.f. BOKKERS
& RENES**

Radio TV en Elektrotechniek
Verlaat 11 - 3861 AA Nijkerk
Tel: 033 245 13 82 - Fax: 033 246 20 75

**Verkoop alle merken wit-
en bruingoed. Eigen technische
dienst voor alle reparaties.**

SERVICEPARTNER



Bouwbedrijf

Franken vd Vlasakker

Bouwbedrijf

Radonweg 14
3812 RL Amersfoort
Tel. 033 - 45 30 699
Fax 033 - 45 19 150
info@frankenvdvlasakker.nl



Bokkers
CATERING

**SMAAK EN SERVICE
NAAR UW WENS**

Oude Barneveldseweg 13
3862 WV Nijkerk - tel.: 033-2459743
e-mail: info@bokkers-catering.nl



Voor het schoonmaken van:

- Vloerkleden • Dekbedden
- Slaapzakken • Tuinkussens
- Caravankussens • Bootkussens
- Paardendekens

Hop schoon Tapijtreiniging
Slichtenhorsterweg 20 - 3862 NR Nijkerk
Telefoon 033 245 69 21

Dopen

Zondag 1 oktober zijn Vigo en Tomasz door het doopsel opgenomen in onze geloofsgemeenschap. Diaken Rini Bouwman ging voor in deze doopviering.

Vigo is de zoon van Chris en Bianca van 't Klaphek en Tomasz is de zoon van Jaroslaw en Aleksandra Bartos en het broertje van Nicole.

Wij feliciteren deze families van harte en wensen hen veel geluk!

De volgende doop staat gepland voor het voorjaar van 2018.

Wilt u uw kind laten dopen, dan kunt u contact opnemen met één van onderstaande leden van de doopgroep.



Namens de doopgroep,
Esther Haarman en Colinda Werkhoven

De eerste communie

Het is weer (bijna) zover!

Zo tegen het einde van het jaar staan er veel traditionele gebeurtenissen op het programma. Niet alleen de kinderfeesten, maar ook de start van de voorbereiding op de 1e communie: óók een feest!!

De ouderavond hierover (voor regio midden: Hoevelaken en Nijkerk) is op dinsdag 21 november 2017 van 20.00 tot 21.30 in parochiehuis St. Jan in Nijkerk.

(zie ook: www.stlucas.nu/jong)

Op een informele manier zullen we met elkaar kennis maken en zal er gesproken worden over het project enz. Bovendien is er gelegenheid om al uw vragen te stellen en kennis te maken met diaken Rini Bouwman, die de werkgroep begeleid en ook op de kinderbijeenkomsten aanwezig zal zijn.

De aanmelding is van start gegaan en verloopt via het centraal secretariaat.

Mocht u ook belangstelling hebben om uw kind met de voorbereiding mee te laten doen maar per abuis geen aanmeldingsbrief heeft ontvangen neem dan contact op met de contactpersoon

Nijkerk: Alie van Valkengoed, 2453026

Hoevelaken: Sylvia Voskuilen, 2536834

Wij kijken uit naar uw komst.

Werkgroep 1e communie



Kinderwoorddienst

KWD Advent en Kerst

Advent project

1e advent: zondag 3 december

Thema: Ik zorg voor jou

En voor wie heb jij deze week gezorgd?

God zorgt voor iedereen.



2e advent: zondag 10 december

Thema: Stel je voor

Als jouw droom uit zou komen, wat droom je dan?

Jesaja vertelt ons zijn droom.



3e advent: zondag 17 december

Thema: Bloemen in de woestijn.

Hoe zien wij de wereld om ons heen?

Wat ruiken wij?

Wat horen wij?

Wat voelen wij?



Kinderkerst 24 december om 19.00 uur

Thema: Hoe voelt Kerst?

Dat en kan en mag voor iedereen anders zijn.



Wij nodigen iedereen jong en oud uit om deze viering met ons mee te vieren.



Natuurlijk is het ook leuk om als engel, herder, koning of schaap te komen.

Dat kan in je eigen verkleedkleden, maar je kunt ze ook bij ons lenen.



Na elke advent viering (3 dec., 10 dec. en 17 dec.) kun je komen passen.

Zelfs een half uur voor de viering (dus vanaf 18.30 uur) is er nog een mogelijkheid om in St. Jan passende kleding uit te zoeken.



KWD groep; Esther, Marieke, Pam en Petra

Dag uit voor Zieken en Ouderen

20 september staat om 10.00 uur de bus van Eemland reizen al voor bij St. Jozef. Na een instap halfuurtje reden we met chauffeur René naar Putten om de andere 12 personen op te halen, een grote bus met 50 personen op weg. Met onze bestemming "Leiderdorp" deze moesten we in snel tempo nemen, want om 12.30 uur werden we verwacht op



de Salonboot "de pannenkoekenboot". Aan boord werden we ontvangen door de kapitein, een heerlijke kop koffie, maar al snel gingen we varen. Wat een prachtig gebied is dat! Het groene hart van Nederland. Op het water is dat nog veel mooier. Ik heb niet alles kunnen verstaan wat de kapitein allemaal vertelde, want in de boot was het een gekwebbel en gepraat van belang!!! Wat ook heel gezellig was.

Toen kwamen ook de pannenkoeken aan bod, je kon kiezen tussen naturel, appel en spek, daarbij geraspte kaas, jams en ananas met slagroom. Er werd heel goed van gegeten. Alleen, naar ons idee, waren de stoelen en tafels wat te dicht op elkaar gezet, er was af en toe hilariteit om op te staan en er door te komen, maar dat had ook wel weer wat. Na nog boven op het dek te zijn geweest, prachtig, wat een uitzicht, voeren we na 3 uur de haven van Leiderdorp weer binnen en stapten we heel voldaan in de bus. De chauffeur wist een hele grote file te omzeilen, waardoor we om 17.30 uur weer veilig in Nijkerk zijn aangekomen.

Na iedereen weer bedankt te hebben. En ja, dit was mijn laatste reisje wat ik heb georganiseerd voor de Zieken en Ouderen groep. Aan het eind van het jaar ga ik stoppen als voorzitter van deze groep. Het gaat jullie allen goed, met een tot ziens. Dank voor het vele vertrouwen in mij, Jeanne Schoonderbeek.

Nijkerk bedankt!

Namens de Attentiegroep in Putten willen we de groep voor Zieken en Ouderen bedanken. Sinds een aantal jaren mogen we mee met het busreisje, dat door de mensen uit Nijkerk voortreffelijk word georganiseerd. Wat in eerste instantie bedoeld was om de lege plekken op te vullen in de bus, is langzamerhand uitgegroeid tot een traditie. Een (beperkt) aantal mensen uit de Mariaparochie wordt uitgenodigd en deze genieten elk jaar volop! Dit jaar op 20 september werd het gaandeweg steeds zonniger en was het genieten van de prachtige reis die naar Leiderdorp voerde. We stapten op de boot die over de Kagerplassen voer en intussen mochten we smullen van een heerlijke pannenkoekenmaaltijd en genieten van een fraai uitzicht met prachtige vergezichten: wat wil een mens nog meer? Voor Jeanne was dit de laatste keer als reisleidster, bedankt voor alle jaren van samenwerking!



Hartelijke groet, mede namens allen die mee zijn geweest uit Putten, Lies van Schaik



Kerstviering Zieken en Ouderen

Maria en Jozef gingen op weg naar Bethlehem..... het was een lange reis, zij waren dagen onderweg.

Ook wij zijn nog dagen, weken, onderweg voor het Kerstmis is. Maar we bereiden ons al wel voor. Verschillende vrijwilligers zijn al in de weer om er straks weer een mooi feest van te maken.

Op woensdag **20 december om 10.30 uur** vindt de Kerstviering voor zieken en ouderen in onze Geloofsgemeenschap plaats. Aansluitend wordt de kerstlunch in St. Jan verzorgt.

Alle zieken en ouderen ontvangen begin december een uitnodiging.

Zet u de datum vast in uw agenda?

Namens de werkgroep
Zieken en Ouderen
en de Pastoraatsgroep,

Miriam Middelkoop-Copray



Vorming en Toerusting

Donderdag 9 november om 20.00 uur in de Kruiskerk, Venestraat 44, zal de theoloog/dichter Sytze de Vries vertellen vanuit zijn eigen pastorale praktijk over 'Gescheiden wegen, en dan...?' onder de titel: 'Wat ons bond, God, is gebroken...' (Lied 795). Hij doet dit ondermeer aan de hand van teksten uit het nieuwe Liedboek van de protestantse kerken. Teksten waaraan hij bij een aantal zelf heeft bijgedragen.



Een lied van Jan Wit begint aldus: 'Men moet in vrede scheiden...'. Maar gaat dat dan zomaar? Een man en een vrouw, vrienden, een gemeente en een predikant, hoe gaan zij uit elkaar?

Vanouds werden gesloten huwelijken kerkelijk ingezegend. Nogal eens was dat het hoogtepunt van de trouwdag. In de protestantse traditie moet deze inzegening plaatsvinden 'in het midden van de gemeente', ook al is die soms, naast de familie en vrienden, alleen ambtelijk aanwezig. Het gebruik om daarom de huwelijksinzegening onderdeel van de zondagmorgendienst te maken, wordt om die reden de laatste decennia bevorderd. In de klassieke formulering beloven de partners elkander trouw 'totdat de dood ons scheidt'. Inmiddels haalt 40 procent van de gesloten huwelijken die 'eindstreep' niet. Niet zelden is het verbreken een pijnlijke zaak: 'scheiden doet lijden'.

In rooms-katholieke, maar ook in orthodox-protestantse kring wordt nog altijd de onverbrekelijkheid van het huwelijk hooggehouden, ook al is de praktijk een heel andere. Maar als de kerk/gemeente staat te juichen bij de inzegening, wat kan zij dan betekenen op het moment, dat het huwelijk wordt opgebroken?

In het Dienstboek (deel II) van de Protestantse Kerk en in het nieuwe Liedboek 2013 zijn liturgische teksten opgenomen, inclusief gebeden en liederen, die vorm kunnen geven aan onze omgang met het verbreken van relaties. Zou de aanwezigheid van de gemeente bij het scheiden niet evenzeer gewenst zijn als bij de inzegening?

Maandag 13 november om 20.00 uur in de Vredeskerk, Van Reenenpark 23, zal Ruilof van Putten, partner van NLLvesteert en Geloof&Werk een inleiding houden over: geloof en ons werk.

Een mens is in zijn leven gemiddeld 80.000 uur met werk bezig, betaald of onbetaald. Werk koppelen we niet automatisch aan de Bijbel. Toch heeft alles wat we doen een geestelijke dimensie. Dus ook ons werk. Hoe volgen we Jezus in ons werk? En als je geen werk hebt of om welke reden dan ook niet kunt werken? Wist je dat daarover in de Bijbel veel adviezen staan? God is juist ook in ons werk geïnteresseerd. Wil God liever dat je kiest actief te worden in de kerk, dan dat je kiest voor je werk of carrière? In deze workshop van het Centrum voor Geloof en Werk (www.geloofenwerk.nl) ga je ontdekken hoe 'gewoon werk' past in Gods koninkrijk.



Dinsdag 21 november om 20.00 uur in het Parochiehuis St. Jan zal Fik Meijer een inleiding houden aan de hand van zijn boek: 'Petrus kan nooit in Rome zijn geweest'. Petrus was Jezus' meest vooraanstaande leerling, maar wat weten we van hem? Fik Meijer gaat op zoek. Hij volgt Petrus in de Evangeliën en de Handelingen van de apostelen. De visser uit Kapernaüm lijkt voorbestemd voor een grote carrière in de beweging van Jezus, maar eerst moet hij, met vallen en opstaan, een ontwikkeling doormaken. Zijn zwakheden komen naar voren, zijn geloof schiet herhaaldelijk tekort. Toch wordt hij na de kruisdood van Jezus de voorman van de Jeruzalemgemeente.

Dan verdwijnt hij uit beeld. De aandacht in de Handelingen gaat verder uit naar Paulus. Wat is er van Petrus geworden? Heeft hij gepreekt in Jeruzalem, Korinthe of Babylon, of in Rome? In het begin van de tweede eeuw ontstonden er verhalen die wijzen op dat laatste. Ze groeiden uit tot de overlevering dat Petrus in Rome is gestorven en begraven in het Vaticaan. Ook zou hij de eerste bisschop van Rome zijn geweest. De huidige paus zit dan ook op de Sedes Petri, de stoel van Petrus. In een analyse van de belangrijkste teksten vanaf het begin van de tweede eeuw (die in vertaling van de auteur in een appendix zijn opgenomen) probeert Fik Meijer feit en fictie van elkaar te onderscheiden.

Dinsdag 28 november om 20.00 uur in de Vredeskerk zal dr. Wouter Smit een avond verzorgen over de positie van de vrouw in Koran, (Thora en Bijbel).

Naast zijn werk als predikant / geestelijk verzorger is dr. Smit gepromoveerd op de geschiedenis van zending en Islam. Hij is betrokken bij verschillende aspecten van de ontmoeting van christenen en moslims. Vanuit de joodse, christelijke en islamitische traditie is er veel te zeggen en te bespreken. We putten uit dezelfde bronnen, maar interpretaties lopen (ver) uiteen, zowel binnen de afzonderlijke godsdiensten als ook onderling. Vanuit deze achtergronden zal dr. Smit zijn lezing houden. Naast de informatie die gegeven wordt, is er ruimte voor uitwisseling van gedachten en aanscherping van de geest.



Als leden van de commissie nodigen wij – Bea Berends (2456999) en Annie de Kruijff (2456659) - u van harte uit de genoemde activiteiten (entree € 3,-) bij te wonen.

Gerrit van den Berg



EABN

Uitvaartcentrum
Uitvaartverzorging
Uitvaartverzekeringen



Uitvaartverzorging zonder onderscheid in levensovertuiging of afkomst.

Uitvaartverzekeringen voor iedere leeftijd.

Dag en nacht bereikbaar tel. 033-245 98 22

Uitvaartverzorgers

Eddy Langenberg

Anton Izelaar

Susanne Riemens-Buitink

Vraag geheel vrijblijvend om:

- *het boekje "mijn laatste wensen"*
- *informatie over onze uitvaartactiviteiten*
- *een gesprek met een uitvaartverzorger over uw wensen en onze mogelijkheden*
- *informatie over onze uitvaartverzekeringen*

Administratie/uitvaartcentrum: Frieswijkstraat 56, 3862 BL Nijkerk

www.eabn.nl

uitvaart@eabn.nl

033-245 62 53

B O U W B E D R I J F

W.J. ALFRINK

Isaac Sweersstraat 2 - 3861 EB Nijkerk

Telefoon (033) 245 10 53 - Fax (033) 246 24 22

KRAAY

OO

NIJKERK

TEL.: 033 - 247 05 38

AANHANGWAGENS - CARAVANS - TRAILERS

www.kraay-aanhangwagens.nl



UITVAART VERZORGING
ELJA 

Hoevelaken, Nijkerkerveen, Nijkerk

Met zorg en respect

Wij bieden u vrijblijvend een gesprek op voorhand aan zodat u op de hoogte bent wat er allemaal mogelijk is en wat de eventuele kosten zullen zijn.

Waar u ook verzekerd bent wij regelen het voor u.

mail@eljautvaartverzorging.nl Hogebrinkerweg 5 en Kerkepad 1, 3871 KM Hoevelaken
www.eljautvaartverzorging.nl Tel : 033-2470033 of 06-20611444

Zoekt u een fijne basisschool voor uw kind? Kom dan naar 'Het Baken' voor individuele aandacht, saamhorigheid en goede leerprestaties.



Het Baken

RK Basisschool

R.K. Basisschool Het Baken

Groenestraat 7 • 3861 CL Nijkerk

Telefoon: 033 245 14 12

E-mail: baken@kpoa.nl

Website: www.hetbaken-nijkerk.nl

Welkom bij Albert Heijn Nijkerk.

De hele week geopend:

Maandag t/m zaterdag: 8.00 - 21.00 uur.

Zondag: 10.00 - 19.00 uur.

Gewoon bij Albert Heijn Nijkerk.

Albert Heijn, Frieswijkstraat 72, Nijkerk.





In Memoriam

*Ter Herinnering aan de beminde, die dierbaar was...
Henk Tolboom*

Met deze woorden op de website opent medebroeder Nico Tromp zijn afscheidswaarden voor pater Henk Tolboom, die op maandag 2 oktober is overleden. "Aan een welkome, rustige periode is jammer genoeg, abrupt en onvoorzien, een einde gekomen. Door een ongeneselijke ziekte."

Met een aantal parochianen zijn we zaterdag 7 oktober naar Overloon gegaan voor de uitvaartviering uit dankbaarheid. Pater Tolboom was een pater of missionaris van het H. Hart. In deze viering kwam die naam van het H. Hart helemaal tot zijn recht. Wat een hartelijkheid, wat een warme woorden, wat een dankbaarheid. Wat een bemoediging.

We voelen een waarachtige verbondenheid tussen deze afscheidsviering en de vieringen waarin pater Tolboom ook in onze St. Catharinakerk is voorgedaan. De woorden op die plaats, op dat moment stemden prachtig overeen met de woorden van zijn gebeden, gedichten en overwegingen hier. De liturgie van deze viering heeft pater Tolboom zelf nog ingevuld.

Een voorbeeld. We zongen het lied: Waar is de kerk?
Op de melodie: Eert God, die onze vader is.
De kerk is daar waar mensen zijn, die geven om elkaar.
Niet in de hoogte is hun God, maar diep in hun bestaan.
Niet in de hoogte is hun God, maar diep in hun bestaan.

De kerk is daar waar mensen zijn, die met HEM durven Wij zeggen over hem: "Hij was een Inspirator. Hij was een Stimulator."

Pater Tolboom. We zeggen je dank voor alles wat we van jou mochten ontvangen. Bedankt voor al het goede, altijd weer.
Vanuit de locatieraad. Ben Roest.

Mededelingen

- Op **zaterdag 16 december** a.s., houdt Contagio weer haar traditionele kerstconcert voor familie, vrienden en parochianen.

Dit jaar zijn wij door een aantal enthousiaste nijkerkse parochianen uitgenodigd om in de Catharina Kerk te komen zingen!

Het thema is: "Joy to the world!"

Samen met muziekvereniging "De Vlecke" uit Gorredijk en middenkoor Vocate uit Vorden gaan wij een divers programma ten gehore brengen met als rode draad Joy to the World!



Waar: St. Catharina Kerk, Holkerstraat 34 in Nijkerk

Wanneer: 16 december 2017

Tijd: 20.00 uur, vanaf 19.30 uur staan de deuren open.

Entree: gratis, er is wel een deurcollecte. U bent van harte uitgenodigd!

- **Verzoek van Truus Jonker Voorlezer gevraagd!**

Als blinden zouden wij enorm geholpen zijn met iemand die wekelijks één tot anderhalf uur bij ons zou willen komen voorlezen, post van donororganisaties etc., dus geen administratie. Tijden flexibel in te vullen.

We willen graag dat de teksten voor ons duidelijk zijn. Dus we vinden het wel fijn en nodig dat je zelf de teksten ook begrijpt. Dus tekstbegrip is vereist. We wonen in Nijkerk aan de Duifhuis 5. Truus Jonker. Tel. 033-2453705, E-mail truus.jonker2000@gmail.com

De locatieraad doet graag haar best om voor Truus een voorlezer uit onze geloofsgemeenschap te vinden. Als je interesse hebt, neem dan even contact op met het secretariaat. Of met mij. Gewoon doen. Bij voorbaat dank.

Ben Roest

- **Kerstallenexpositie St. Ansfriduskerk, Amersfoort**

Van 8 t/m 17 december 2017 wordt weer de Kerststallententoonstelling in de Ansfriduskerk gehouden. Ruim een week lang zal opnieuw een variatie van zo'n 250 internationale kerststallen en -groepen te bewonderen zijn. De opbrengst is ook dit jaar voor een goed doel.

Project Ronald McDonald Huis

De netto-opbrengst van de tentoonstelling gaat naar het tuinproject van het Ronald McDonald Huis Utrecht.

In 2018 wordt de tuin aangepast zodat de tuin rust biedt aan de ouders en 'avontuur' en speelplezier voor de kinderen. Het zal een plek worden waar iedereen zich even kan terugtrekken uit het hectische ziekenhuisleven. Meer informatie over dit project, het rooster van de optredens van de koren en de routebeschrijving naar de kerk vindt u op: www.sintansfridus.nl/kerststallen

Kerstconcert

Wij organiseren op zaterdag 16 december om 19.30 u weer een Kerstconcert waarvan de opbrengst volledig naar het goede doel gaat. Over de invulling van dit concert wordt momenteel nog onderhandeld. Zodra hierover meer bekend is volgt informatie daarover op www.sintansfridus.nl/kerststallen. Toegangskaarten kosten 10 euro (incl. bezichtiging tentoonstelling en koffie/thee). Mocht u willen komen luisteren, dan bent u van harte welkom. Kaarten voor het concert zijn te verkrijgen op de avond bij de kassa

- Voor onze mooie kringloopwinkel zijn we dringend op zoek naar vrijwilligers, vooral voor de kledingafdeling. Ook bij de kassa en op andere afdelingen kunnen we helpende handen gebruiken!



Hou jij van kleding of zijn er andere afdelingen waar je wilt helpen?

Vind je het fijn om bij te dragen aan een nette winkel en aan een goede omzet voor de allerarmsten wereldwijd?

Ben je één of meerdere dagen beschikbaar (evt. ook op zaterdag)?

Dan ben je van harte welkom in ons vrijwilligersteam! Je kunt contact met Irma opnemen voor een kennismakingsgesprek op telefoonnummer 033-245 02 17.

- De PCI van de Sint Lucas parochie heeft in iedere locatie een werkgroep Caritas. Onze werkgroep Caritas is te bereiken via de website: www.caritasstlucas.nl Het PCI bestuur is te bereiken via e-mail: pci.sintlucas@gmail.com Wilt U de PCI ondersteunen dan is uw bijdrage welkom op RABOBANK rekeningnummer NL30RABO0347802230 t.n.v. PCI bestuur Sint Lucas o.v.v. donatie.

Locatieraad Geloofsgemeenschap

Voorzitter	Ben Roest	2456305
Penningmeester	Wim Smink	2454133
Secretaris	Pieter v. Dijk	06-83606511
Beheer/onderhoud gebouwen	Cees v. Middelaar	0342-462301
Lid	Miriam Middelkoop	2460257

PASTORAATSGROEP

Diaconie	Miriam Middelkoop	2460257
Catechese	Henriëtte v.d. Vlasakker	2454174
Liturgie	Cees v. Middelaar	0342-462301

Als u (dringend) behoefte heeft aan bezoek van een pastor/pastoor, neemt u dan contact op met één van de leden van de pastoraatsgroep.

Werkgroepen

DIACONIE

MOV groep	Alice v. Veen	2463904
Parochiële Caritas Instelling	Ellen Loman Werink	2461854
Rouwpastoraat	Bea Berends	2456999
Zieken- en ouderengroep	Jeanne Schoonderbeek	2451289

CATECHESE

Crèche	Wil van Calck	2457068
De Notenclub	Saskia Roest	06-44484352
Dopen	Colinda Werkhoven	2470920
Eerste H. Communie	Alie v. Valkengoed	2453026
Jongerenpastoraat	Miriam Middelkoop	2460257
Kinderwoorddienst	Petra v.d. Hoven	2454461
Teenz (Tienerpastoraat)	Pam v.d.Weijer- Feuerstein	2466535

LITURGIE

Lectoren	Tom Verberg	2459320
Misdienaars	Arie v. Someren	2458371
St. Catharinakoor	Gré Kok	2572036
St. Cecilia koor	Bram Berends	2456999
Avondwake	Alie v. Valkengoed	2453026
Werkgroep Bijzondere vieringen	Riny Onck	2454462
Werkgroep Huwelijken en Uitvaart	Riny Onck	2454462

DIENSTVERLENING

Beheercommissie St. Jan	Frits Granneman	2454668
Beheer begraafplaats	Jan Roest	2452281
Kosters	Koos Roest	2456618
Ledenadministratie	Miriam Middelkoop	2460257
Liturgische versieringen	Lia Overkamp	0342-470675
Liedcommissie	Jan v. Someren	2458371

OECUMENE

Vorming en Toerusting	Bea Berends	2456999
-----------------------	-------------	---------

