



53e jaargang, nummer 7

DIALOGJE

zondag 17 december 2017 t/m zondag 21 januari 2018



**SINT PAULUSGELOOFSGEMEENSCHAP  
HOEVELAKEN**  
website: [www.katholiekhoevelaken.nl](http://www.katholiekhoevelaken.nl)

## LITURGISCHE AGENDA.

**Zondag 17 december 10.00 uur:** Gebedsdienst met medewerking van het Pauluskoor.

Collecten: 1.. Onderhoud Pauluscentrum 2.pastorale activiteiten.

Werkgroep: Liedkeuze.

Intenties: Cor Hilhorst. – Familie van der Tol.

Bijzonderheden: 3e zondag van de Advent. Na de viering is er koffie.

Vesper in de Eshof om 17.00 uur.



---

**Zondag 24 december 23.00 uur:** Woord- en Communieviering met medewerking van het Pauluskoor.

Voorganger: pastor Fred Kok.

Lector: Gerda van Vilsteren..

Werkgroep: Liturgie.

Collecten: 1.Onderhoud Pauluscentrum 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Joop van de Tooren. – Theo Keet. - Cor Hilhorst.  
Familie van der Tol.

Bijzonderheden: Kerstnachtviering.

---

**Maandag 25 december 11.00 uur.** Woord- en Communieviering met medewerking van het Pauluskoor..

Voorganger: pastor Ben Piepers.

Lector: Wim Eggenkamp.

Werkgroep: Liturgie.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum 2. pastorale activiteiten.

Intenties: Frans van Bemden. – Anton van Esveld. – Cor Hilhorst.  
Alie van der Heijden-Voskuilen.  
Mien Brouwer-Joosten. - Familie van der Tol.

Bijzonderheden: Eerste Kerstdag.

**Zondag 31 december 19.00 uur: Open dienst in de Eshof. Oudejaarsavondviering.**

---

**Maandag 1 januari: Geen viering.**

---

**Woensdag 3 januari 09.00 uur: Eucharistieviering.**

Voorganger: pastor Karel Donders.

---

**Zondag 7 januari 11.00 uur.** Woord- en Communieviering met medewerking van het Pauluskoor.

Voorganger: pastor Ben Piepers.

Lector: Wim Egenkamp.

Werkgroep: Liedkeuze.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Leo de Rijk. - Ton Schoonderbeek. – Cor Hilhorst.  
Cor Vendrig. - Wim van Valkengoed.-  
Overleden ouders van Valkengoed van Daatselaar.  
Nella van Straalen-Raven. - Elizabeth Henkemans-Saravanja.  
Mien Brouwer-Joosten. – Familie van der Tol.

Bijzonderheden:**Geén koffie vooraf** Na de viering is er een **Nieuwjaarsbijeenkomst** waarover u elders in het Dialoogje meer kunt lezen.

---

**Zaterdag 13 januari 19.00 uur: Eucharistieviering met samenzang.**

Voorganger: Pastor Karel Donders.

Lector: Gerda van Vilsteren.

Misdienaar: Max Voskuilen.

Werkgroep: Liedkeuze.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum 2. pastorale activiteiten.

Intenties: Joop van de Tooren.

Bijzonderheden: Na de viering is er koffie.



**Zondag 21 januari 10.00 uur: Week van de Eenheid. Oecumenische viering in de Eshof** met medewerking van de Cantorij en het Pauluskoor. Thema: Recht door zee.

## WIJ ZIJN ER VOOR U!!!!

De pastoraatsgroep van de Paulusgeloofsgeemeenschap bestaande uit:

Riet van Hofwegen	(vrijwilligers-coördinator)
tel. 25 716 14	e-mail: <a href="mailto:rietvhofwegen@gmail.com">rietvhofwegen@gmail.com</a>
Gerda Kammeijer	(liturgie)
tel. 25 375 73	e-mail: <a href="mailto:gerda.kammeijer@kpnmail.nl">gerda.kammeijer@kpnmail.nl</a>
Betty Obdeijn	(diaconie-bezoek)
tel. 25 367 78	e-mail: <a href="mailto:benbettyhoevelaken@gmail.com">benbettyhoevelaken@gmail.com</a>
Lies Traa	(jongeren en oecumene)
tel. 25 368 81	e-mail: <a href="mailto:p.traa2@upcmail.nl">p.traa2@upcmail.nl</a>

## BETALEN.

Wie in 2017 de Kerkbalans of Intenties gaat betalen:

Rabobank : NL17 RABO 0302 2400 12

ING Bank: NL12 INGB 0001 6677 19

Schrijf er wel bij waar het voor is.

t.n.v. St Paulusgeloofsgeemeenschap Hoevelaken

Kerkbalans: wij hebben weer vertrouwen in jullie gulle gaven

Intenties: € 10,00 per keer

Intenties kunt u inleveren bij: Mevr C.A.Voskuilen

(zie achterzijde Dialoogje)

---

Nog steeds is er geen vrede.  
Nog steeds is er hongersnood.  
Overstromingen en rampen  
en gaan mensen aan een simpele ziekte dood.

Maar toch...  
is het ook nog steeds weer kerstfeest  
en zijn er mensen vol goede moed  
die weten wat er goed is  
en wat er werkelijk toe doet.

Voor al die mensen die knokken  
voor hun dagelijks brood  
wil ik een kaarsje branden  
en ik weet...het is weinig bij grote nood.

maar toch.....  
het is weer kerstfeest  
en het doet er echt wel toe  
om even te laten weten  
ik wens een ieder goede moed.



**Wat is de een zonder de ander?  
Daarom wensen wij U met elkaar  
een Zelig Kerstfeest, maar vooral een heel Gelukkig Nieuwjaar.**

Het redactieteam: Thea Heine, Trees van Beek, Thea Hegge en Angeline Hubbers.

## IN MEMORIAM

Op maandag 6 november j.l. is op 83 jarige leeftijd overleden

**MEVROUW WILHELMINA JOHANNA MARIA (MIEN) BROUWER – JOOSTEN**

De afscheidsdienst is gehouden op zaterdag 11 november in het Pauluscentrum.  
Aansluitend heeft de crematie plaatsgevonden in het Crematorium Rusthof, Dodeweg 31 te Leusden.



Bron: overlijdensbericht.

"Hast du Angst vor dem Tod?", fragte der kleine Prinz die Rose. Darauf antwortete sie: "Aber nein. Ich habe doch gelebt, ich habe geblüht und meine Kräfte eingesetzt so viel ich konnte. Und Liebe, tausendfach verschenkt, kehrt wieder zurück zu dem, der sie gegeben. So will ich ohne Angst und Verzagen verblühen. (Antoine de Saint-Exupéry)

Wij wensen Bep, Han en Claudia, Sarah en Fokko, Lisa  
Berna  
Werner

Soms is er zoveel wat we voelen maar er is zo weinig wat we weten te zeggen.

De Paulusgeloofsgemeenschap wenst de familie veel sterkte toe om dit verlies te kunnen dragen.



**KERSTSAMENZANG HOEVELAKEN 2017;  
EEN FEEST OM BIJ TE ZIJN!!**

De traditie van de Kerstsamenzang Hoevelaken wordt dit jaar weer voortgezet. Op 16 december a.s., 19.30 uur vindt de 51<sup>e</sup> editie plaats in de grote zaal van Euretco aan de Koninginneweg in Hoevelaken.

De toegang is vrij. Er is na afloop een collecte. De opbrengst gaat dit jaar naar het diaconaal jongerenproject Oeganda van De Eshof en Paulusparochie.

Aan de Kerstsamenzang verleent voor het eerst het Nijkerks Stedelijk Fanfare Orkest haar medewerking. Ook dit jaar wordt een Kinderkoor geformeerd voor de *kinderen van de groepen 4 tot en met 8*. Kinderen van de basisscholen worden 27 november benaderd hieraan mee te doen.

Als basis voor het kinderkoor fungeert *De Jonge Lofstem*, maar we hopen ook dat heel veel andere kinderen van de verschillende basisscholen uit Hoevelaken mee zingen, zodat we een groot en enthousiast kinderkoor vormen!

Kinderen die het leuk vinden kunnen op 27 november en 4 december gratis meedoen aan repetities van de Jonge Lofstem om de kerstliederen alvast te oefenen. Deze repetities vinden plaats van 16.00 – 16.45 uur in Rehoboth achter de Dorpskerk aan de Westerdorpstraat 67. Nadere informatie hierover bij Anne van Wilgenburg (06-27838085).

Voor meer informatie over de Kerstsamenzang kunt u terecht bij Adriaan Buitink (06-21206470, [ambuitink@kpnmail.nl](mailto:ambuitink@kpnmail.nl)).

## **GELDMETER OEGANDAPROJECT**

Deze zomer gaat een aantal jongeren van de Eshof en de Paulus naar Oeganda om daar verder te bouwen aan de Queen of Peace Highschool. De groep bestaat uit zes jongeren (Demi Beitler, Amarant Hoofdman, Anje Boswijk, Roy Nieuwveld, Sandra van Valkengoed en Annika van Oosterom) en 4 begeleiders (Arjan de Vries, Mieke van Vliet, Celine van den Heuvel en Jessica Hofman). Met z'n tien zullen wij steeds zichtbaarder worden binnen de gemeente. Zo kunt u in dit Dialogje lezen over de taartenactie, en de geldmeter. Ook zullen wij ons in de Rondom en Dialogje aan u voorstellen: elke editie verschijnt er een interview met een van de deelnemers of begeleiders.

Dit project kost natuurlijk geld... Voor het grootste deel wordt dit binnengehaald door een hoop leuke acties. Om bij te kunnen houden hoeveel geld er al is verdiend, heeft het team een geldmeter gemaakt. Deze is vanaf heden te bezichtigen in de Eshof. Dit jaar was er het creatieve idee om de geldmeter in de vorm van een waterput te maken. In veel ontwikkelingssamenwerkingsprojecten in Afrika wordt er zo'n waterput gebouwd. Waarom? Omdat deze gemakkelijke toegang tot water in Afrika van groot belang is. Het bouwen van zo'n put – in onze ogen misschien een simpele actie – kan de samenleving daar erg vooruit helpen. Wij hopen dat ons werk voor de school in Oeganda hetzelfde effect gaat hebben. De meter ziet er leuk uit, het idee erachter is mooi, maar hoe werkt het? In de put staat een meter met verschillende geldbedragen erop. Als u in de put kijkt, kunt u zien tot welk bedrag. De put is gevuld met water (of eigenlijk, papier). Het 'waterpeil' zal uiteindelijk stijgen tot de put volledig gevuld is en het bedrag nodig voor het project dus binnen is. Op deze manier kunt u elke keer dat u in de Eshof bent, zien hoe ver het projectteam gevorderd is met het inzamelen van het geld. De put mag overigens ook als wensput gebruikt worden...

## **TAARTEN ACTIE 2017 – 2018.**

Samenwerken voor een mooiere wereld hoe leuk zou dat zijn? Een verbinding leggen "onze" samenleving en de Oegandese om op die manier elkaar te helpen in het bereiken van onze doelen. De Eshofgemeente en de R.K.Paulusgemeenschap steunen de Queen of Peace Highschool gedurende 3 jaar.

Het jongerenproject Queen of Peace Highschool is van start gegaan. Dit betekent dat we zo veel mogelijk geld gaan ophalen, om het project in Oeganda mogelijk te kunnen bieden.

Dus we gaan taarten bakken! Speciaal voor uw speciale gelegenheid bakken wij de lekkerste taarten. Appeltaart, Chocoladetaart, Monchoutaart of Kwarktaart. Per taart vragen wij € 10,- . de gehele opbrengst gaat naar het project. Taart bestellen kan via [queenofpeace.deeshof@gmail.com](mailto:queenofpeace.deeshof@gmail.com) of bij Sandra van Valkengoed Korenbloemlaan 1, 3871 GJ Hoevelaken.



## OEGANDA QUEEN OF PEACE PROJECT

Vanaf deze editie van t Dialoogje stellen we u graag elke maand één van de jongeren voor die deelnemen aan het diaconale project Queen of Peace, Oeganda. Deze maand is dat Roy Nieuwveld.

### Even voorstellen..

**Ik ben Roy Nieuwveld** en ben 15 jaar (en in Oeganda 16). Daarmee ook gelijk de jongste en de enige jongen van het project. Wel jammer dat er geen andere jongens (van mijn leeftijd) zijn, maar ik denk dat ik me in deze gezellige meiden groep ook wel moet kunnen redden.

Ik doe op dit moment een havo-opleiding op het Corlaer College in Nijkerk en zit daarbij in het 4e jaar. Maar heb mijn vervolg studie al uit gekozen hoor! (nu nog over gaan :P)

Ik heb een moeder van 36 (Desiree), een vader van 42 (Maarten) en een zusje van 14 (Mena) . Mijn moeder werkt op de planning bij een kraambureau en mijn vader is vrachtwagenchauffeur. De vraag of ik het niet jammer vind dat hij zo vaak weg is, is een vrij makkelijk antwoord: Lekker rustig ;)

Mijn zusje doet op het moment VWO 3 op het Farel College in Amersfoort.

Ik werk bij HappyFood hier in Hoevelaken. Hier werk ik als frietkoerier dus ken tegenwoordig heel Hoevelaken als mijn broekzak. Ook schep ik in het ijsseizoen het schepijs. Het doel is wanneer ik 16 ben door te groeien als bakker daar.

### Wat zijn mijn hobby's?

Ik doe al 9 jaar met plezier aan scouting

Ik ben enorm fan van Netflix met in het bijzonder Sense8, deze serie vind ik echt ZO (!!!) geweldig. Het gaat over 8 mensen die verbonden met elkaar zijn via een soort telepathie. Zeker een aanrader om te gaan kijken!

En uitslapen! Ik ben zo druk tegenwoordig dat als ik een dagje kan uitslapen ik daar erg van geniet.

### Wat mensen niet van mij weten?

Ik kom al sinds mijn geboorte in de Eshof. Ik ben hier ook gedoopt. Ik ging vaak (met lichtelijke tegenzin af en toe) met mijn opa (Harry vd Klok) en oma (Joke vd Klok) mee naar de Eshof. Ik heb ook meegedaan aan de catechese groep, de uitjes die we deden waren vooral erg leuk.

### Wat zijn je leukste herinneringen aan de Eshof?

Mijn leukste herinneringen aan de Eshof zijn toch wel de uitjes die we met de catechese groep gedaan hebben. Orientalis was die leukste weet ik nog maar, wat we daar gedaan weet ik niet meer precies aangezien het al een paar jaar geleden is maar die waren toch wel de moeite waard.

### Hoe kwam je in aanraking met het Oeganda project?

Hoe ik in aanraking kwam met het project kwam via verschillende factoren. Via de Rondom en via Facebooktags. Ik werd volop getagd in de berichten over de informatieavond. Maar voor die informatie avond was ik al verliefd op het project, aangezien reizen en de wereld zien iets is wat ik echt heel graag wil doen.

De belangrijkste reden is toch wel het zien van de wereld. Ik wil heel graag andere culturen leren kennen. Vorig jaar december ben ik met school 2 weken naar India geweest op uitwisseling. Dit was zo'n gave ervaring. Dat je als 14 jarig Nederlands jochie bij de Taj

Mahal een foto staat te maken fan-tas-tisch! De wereld en zijn culturen leren kennen is daarom wel de belangrijkste reden waarom ik mee ga.

### **Wat ik hoop te bereiken?**

Ik wil daar met een gevoel weg gaan en het gevoel hebben dat ik iets heb toegevoegd aan de samenleving daar. Het project is dan ook voor mij geslaagd als ik daar eigenlijk niet meer weg wil. Maar ook als ik voldaan weg kan gaan en denken: Het is goed zo.

### **Hoe ik het geld bij elkaar wil krijgen?**

Me laten sponsoren door mijn lieve vrienden en familie en natuurlijk de leuke acties die we al bedacht hebben. Ik ben op dit moment zelf Sinterklaas aan het spelen en dit is leuk om te doen! Wel moeilijk maar ik doe het met liefde voor het project. Zo wil ik het geld bij elkaar proberen te krijgen.

Het laatste wat ik kwijt wil aan de gemeente is dat ze allemaal moeten sponsoren. Net als Jessica al zei. Ik ga er fysiek naartoe maar wij nemen jullie met ons mee via jullie donaties en giften. Wil er best nog wel een taart voor bakken of een mijter voor op m'n hoofd zetten. Alvast bedankt ;)

## **KERKDIENST EN LITURGIE**

### **Vespers in de Adventstijd – en ochtendgebeden op 24 en 31 december**

Een moment van verstillings in de drukte van de tijd – dat is het avondgebed, oftewel de vesper. Daarin is daarom veel ruimte voor stilte. Er 'moet' niets. Je kunt je gedachten laten gaan over alles wat er maar in je opkomt. Of heel gericht over het lied dat je zong, of de lezing die je hoorde. Je onderbreekt de dagelijkse gang om een korte tijd apart te zetten voor de Eeuwige.

Op zondag 3 december zal om 17.00 uur het eerste avondgebed gehouden worden; het tweede op 10 en het derde op 17 december. De vierde zondag in de Advent valt op 24 december. Er is dan 's avonds geen avondgebed, maar een kerstnachtdienst (om 23.00 uur).

Voor wie die vierde keer niet graag mist, is er een troost: de morgendienst van 24 december om 10.00 uur **in de Eshof** zal het karakter krijgen van een *ochtendgebed*. Daarmee worden de vespers als het ware voortgezet op de ochtend van 24 december om 10.00 uur. En daarna nog een keer in het ochtendgebed van zondag 31 december, ook om 10.00 uur **in de Eshof**. Zo zeggen wij in stille bezinning het oude jaar vaarwel, om daarna wakker te worden op de ochtend van de achtste dag: de dag van de besnijdenis en de naamgeving van Jezus. De dag waarop God hem bij zijn naam roept en zijn leven kan beginnen – en dat van ons hem achterna.

Thema van deze serie avond- en ochtendgebeden is *in vredesnaam*. Telkens zal er iemand uit de vespergroep voorgaan en haar of zijn gedachten over dit thema laten gaan. We hebben een betrokken en oecumenisch samengestelde vespervoorbereidingsgroep

die bestaat uit Gerda van Vilsteren, Linda de Wals, Ellen van der Linden, Lieske Duim, Cees Otte en mijzelf.

Intussen is een groeiende stoet mensen in de kerkzaal van de Eshof onderweg... Onderweg naar een onderkomen in Betlehem, zoals Jozef en Maria. Onderweg door het leven. Onderweg met God. Onderweg naar vrede...

## **Oudejaarsavond – 19.00 uur in de Eshof**

Of het Pauluskoor op oudejaarsavond zou willen zingen...? De vraag was niet zozeer wie zou willen, maar of er ook mensen zouden kunnen. En ja, er zal een vierstemmig koor zijn dat de gemeentezang ondersteunt! Met voor iedere stem drie vertegenwoordigers. Henk en ik zullen ons buigen over een oecumenische liturgie; voor het eerst dat we met z'n tweeën een (oecumenische) viering voorbereiden. ☺

Geleidelijk aan neemt onze samenwerking als protestantse en katholieke gemeenschappen toe. En helpen we elkaar om mooie vieringen te maken. Dit jaar is Annahes verhinderd op 31 december. Heel fijn dat we medewerking krijgen van het Pauluskoor!

### **Week van gebed voor de eenheid: *Recht door zee* (21 januari)**

Van 21 tot en met 28 januari 2018 wordt internationaal de 'week van gebed voor de eenheid' gevierd. Wij in Hoevelaken doen dat traditioneel samen als burens van de Paulusgemeenschap en de Eshofgemeente. Meestal kiezen we hiervoor de eerste zondag in deze week, zoals ook dit jaar. Elk jaar wordt er materiaal bijeen gebracht door kerken in een deel van de wereld. Deze keer hebben kerken in het Caribisch gebied zich gebogen over deze week.

Ze kozen voor het thema 'recht door zee'. Een lied in Exodus 15 bezingt hoe Gods rechterhand het volk van Israël door zee leidde. God bevrijdde Israël uit de slavernij. Geen kracht was groot genoeg om dit tegen te houden.

Mensen in het Caribisch gebied, van Haïti tot Curaçao, van Cuba tot Trinidad en Tobago, hebben met elkaar gemeen dat ze een koloniale geschiedenis hebben. In de jaren '70 verwierven veel landen hun politieke onafhankelijkheid. In die tijd ontstond ook de Caribische Raad van Kerken. De drieëndertig lidkerken vertegenwoordigen een grote verscheidenheid aan mensen en culturen. Toch konden ze tot het formuleren van één gemeenschappelijke opdracht komen: "Het bevorderen van oecumene en sociale verandering in gehoorzaamheid aan Jezus Christus en solidariteit met de armen."

Het verhaal over de bevrijding van het volk van God spreekt de Caribische christenen erg aan. Velen herkennen Gods hand in het beëindigen van de slavernij.

Tegenwoordig zijn er nieuwe dreigingen die mensen in slavernij brengen. Armoede, geweld, onrechtvaardigheid, drugsverslaving en pornografie bezorgen mensen pijn, verdriet en angst. Veel van de nieuwe dreigingen zijn een erfenis van het koloniale verleden en van de slavenhandel en hebben te maken met een laag zelfbeeld. Het gezamenlijke bewustzijn en het gevoel van eigenwaarde hebben daar erg onder geleden. Dat wordt nog versterkt door wat je neokolonialisme zou kunnen noemen: de wurgende greep van banken en de financiële markt.

Zoals God hoop en moed gaf aan de Israëlieten, zo geeft hij nu hoop aan de christenen in de Cariben. Geïnspireerd door die hoop werken de kerken samen in het verlenen van hulp waar dat maar nodig is, om te beginnen met de meest kwetsbare en genegeerde mensen.

Caribische kerkdiensten verschillen nogal van de onze. De liederen die worden gezongen zijn veelal uitbundiger en swingender. Een Nederlandse groep heeft daarom geprobeerd de voorstellen voor de liturgie van de zondag in de week van gebed naar onze cultuur te vertalen.

We zouden natuurlijk kunnen proberen een lied op Caribische wijze te zingen... Bijvoorbeeld "The Right Hand of God". Het is door Gert Landman vertaald in het Nederlands. Zullen we het doen...?

Na afloop van deze viering en de koffie en thee kan ieder die dat wil nog even blijven: we gaan weer zingen! We zullen enkele liederen uit het nieuwe liedboek onder de loep nemen en ook enkele andere, die de komende maanden in de liturgie zullen staan. Wanneer ze dan in kerkdiensten gezongen worden, zingt dat makkelijker mee. Van harte welkom!

*Ellie Boot*

## De rechterhand van God

The image shows a musical score for the song 'De rechterhand van God'. It consists of four staves of music in 4/4 time, with a key signature of one flat (B-flat). The melody is written on a treble clef. Chords are indicated by letters above the notes: F, C, F, Bes, F, F, C, F, (Bes) F, G7, C, C7, A, A7, Dm, C, C7, F, (Gmin7) F, Bes, F, Gmin, F, C7, F, Gm7/C. The lyrics are written below the notes.

De rech-ter-hand van God be - schrijft in ons land,  
schrij-vend met lief - de en ge - zag:  
con - flic-ten en ge - weld; de tra-nen zijn ge - teld  
door de schrij-ven-de rech-ter-hand van God.

2. De rechterhand van God wijst ons in dit land,  
wijst ons de wegen om te gaan;  
wij dwalen onderweg / wij weten heg noch steg,  
maar dan leidt ons de rechterhand van God.
3. De rechterhand van God haalt uit in ons land,  
haalt uit naar hebzucht, haat en nijd;  
gerichtheid op ons ik / begeerte, boze blik,  
zij vergaan door de rechterhand van God.
4. De rechterhand van God richt op in ons land,  
richt op wie vallen, één voor één:  
gekend en voor altijd / uit slavernij bevrijd,  
opgericht door de rechterhand van God.
5. De rechterhand van God geneest in ons land,  
heelt ons naar lichaam, ziel en geest;  
raakt liefdevol ons aan / wij mogen weer bestaan  
door de helende rechterhand van God.
6. De rechterhand van God bezaait heel ons land:  
zaden van vrijheid, liefde, hoop.  
Culturen in dit land: / geef nu elkaar de hand,  
samen één door de rechterhand van God.

## NIEUWJAARSBIJEENKOMST.

Vorig jaar hebben wij in de Paulus voor het eerst een soort nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. Deze was na afloop van de eerste viering in het nieuwe jaar.

Het was een gezellige bijeenkomst en wij willen proberen hier een traditie van te maken.

De eerste viering in 2018 is op zondag 7 januari om 11.00 uur.

**Voorafgaand aan de dienst is er dan geen koffie. Die moet u deze keer thuis drinken.**

Na afloop wordt iedereen uitgenodigd voor een glaasje – en koffie of thee voor wie dat toch liever heeft – en een lekker hapje om samen te toosten op het nieuwe jaar.

Iedereen is van harte welkom.

Locatieraad en pastoraatsgroep



## TELEFOON

Zoals u weet, hangt er in de koffieruimte een telefoon.

Het blijkt dat deze eigenlijk niet meer wordt gebruikt, niet voor ingaande en niet voor uitgaande gesprekken. Terwijl wel abonnementsgeld wordt betaald. Daarom is besloten om het telefoonabonnement in de Paulus op te zeggen.

## **PROGRAMMA VORMING & TOERUSTING IN JANUARI 2018**

In januari bent u van harte welkom bij de volgende activiteiten. Natuurlijk kunt u altijd op de avond binnenlopen, maar voor de planning van de ruimte is het handig als u zich aanmeldt via de mail: [vormingtoerustinghoevelaken@gmail.com](mailto:vormingtoerustinghoevelaken@gmail.com).

Om 19.45 uur staat de koffie klaar. In januari zijn er de volgende activiteiten:

Op 17 januari 2018, 19.30 - 21.30 uur in Recreatiezaal De Kopperhof, Sportweg Filmcafé: Documentaire Houdt God van vrouwen? De documentaire uit 2013 gaat de over Hilligje KokBisschop uit Staphorst die als vrouw een actieve rol wil spelen in de kerk en in de SGP, maar hier geen kans toe krijgt omdat ze een vrouw is. Het gaat ook over haar zoon Willem, een getrouwde homo die in de kerk gelijkwaardig behandeld wil worden. Kaartjes, € 6,75 per stuk via de bibliotheek of aan de zaal tenzij uitverkocht.

Op zondag 21 januari 2018, aansluitend aan de oecumenische viering in de Eshof Wat zingen we? Onder leiding van onze eigen musici zingen we liederen, soms vierstemmig, die in de komende weken in de Eshof en in het Pauluscentrum zullen worden gezongen.

Op donderdag 25 januari 2018, 20.00 - 22.00 uur in de Eshof Ontdek de monnik in jezelf In de oneindige ruimte van de ziel is de bron te vinden die nieuwe energie en bezieling geeft. Leo Fijen, tv-presentator van onder andere 'Geloofsgesprek' op zondagmorgen, neemt ons mee op weg aan de hand van concrete wegwijzers om de monnik in onszelf te ontdekken. Een weg naar nieuwe bezieling, naar nieuwe vrijheid. Zo wil Leo Fijen zijn kloosterervaringen delen met ieder van ons.

In december 2017 zijn geen activiteiten van Vorming en Toerusting gepland.



*Diaconie  
om elkaar en anderen  
van dienst te zijn.*

### **Bijzondere Eucharistieviering in de Heilig Kruiskerk te Amersfoort.**

Traditiegetrouw vindt op tweede kerstdag (26 december) om 11:00 uur een bijzondere Eucharistieviering plaats in de **Heilig Kruiskerk, Liendertseweg 46 (3814 PL) te Amersfoort.**

In het bijzonder worden hiertoe de mensen met beperkte mogelijkheden, hun familie en hun verzorgers uitgenodigd. Deze viering rond de Tafel van de Heer is voor iedereen toegankelijk.

In deze Eucharistieviering zullen voorgaan Mgr. Herman Woorts, hulpbisschop van Utrecht, pastoor Tuan T. Nguyen en diaken Frank Sieraal. Het multiculturele koor 2Gether zal deze viering muzikaal ondersteunen. Thema van deze viering: *“Een warme plek !”*

Na de viering is er gelegenheid elkaar onder het genot van een kopje koffie/thee te ontmoeten in de Ontmoetingsruimte van de Heilig Kruiskerk.

U bent van harte welkom !

Frank Sieraal,  
diaken parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.



## **GAAT U OOK MET ONS MEE NAAR ASSISI EN ROME?**

Dinsdag 4 september 2018 gaan we een tiendaagse reis maken naar Assisi en Rome. We reizen per vliegtuig naar Assisi en de eerste dagen van onze reis staan in het teken van de Heilige Franciscus en Clara. Het leven van deze twee Heiligen heeft een grote indruk op de stad achtergelaten die tot op de dag van vandaag velen inspireert. We gaan ook onder begeleiding van een gids een mooie wandeltocht maken in de omgeving.

Na ons bezoek aan Assisi reizen we per touringcar naar Rome en gaan deze prachtige stad ontdekken en verkennen. Een Nederlandstalige gids zal ons vier dagdelen vergezellen en ons de mooiste plekjes laten zien en er alles over vertellen. Een viering in de De Sint Pietersbasiliek, de grootste en mooiste basiliek van niet alleen Rome maar van de hele wereld, zal zeker niet ontbreken en ook de audiëntie van de Paus op woensdagmorgen komt op het programma. Zomaar een paar voorbeelden wat ons te wachten staat aan deze prachtige reis. We gaan onze best doen om de overnachtingen in een Klooster te boeken.

Dit artikel betreft een vooraankondiging om u alvast op de hoogte te brengen van onze plannen. Volgend jaar kunt u meer informatie verwachten zoals de prijs, het verblijf en hoe we deze 10 daagse reis gaan invullen. Ruim van te voren wordt u uitgenodigd om een van de twee informatiemomenten bij te wonen. Dan wordt onze reis dag voor dag met u doorgenomen. Misschien 'n goed idee om deze reis alvast in uw agenda te noteren, wij hopen u heel graag te mogen begroeten als een van onze reisgenoten. Hartelijke groet namens ons team "St.Lucasreizen"

Willie van de Brug 06.21410286 [willievankooij@hotmail.com](mailto:willievankooij@hotmail.com)

### **Belangrijke adressen**

**Pauluscentrum**, De Veenslag 1.

**correspondentieadres:** postbus 102, 3870 CC Hoevelaken.

**ING: NL12INGB0001667719 Rabobank: NL17Rabo 0302240012**

**Beheer: de heer D. Overkamp**, Korenbloemlaan 7, tel. 2534493

**Sleutel: de heer T. Hulsebos**, De Veenslag 20, tel. 2534806 en

**familie Van Dijk**, Otwardplaats 12, tel. 2535686

e-mailadres: [secretariaat@katholiekhoevelaken.nl](mailto:secretariaat@katholiekhoevelaken.nl)

**Bereikbaarheid pastores:**

**via het secretariaat van Leusden  
033 4941261**

Voor afspraken doop,  
huwelijk en uitvaarten:

Trees de Rijk, Lindenhof 24  
tel. 2535339 e-mail:  
[treesenleoderijk@upcmail.nl](mailto:treesenleoderijk@upcmail.nl)

Bij geen gehoor:

Rob Broekhoven, Andreaslaan 2  
tel. 2536598.  
e-mail: [rob.broekhoven@planet.nl](mailto:rob.broekhoven@planet.nl)

Gezinsmutatie, verhuizing:

José Ursem, Veenlanden 95 , tel. 2534642  
e-mail: [joseursem@chello.nl](mailto:joseursem@chello.nl)

Contact en bezoek:

Betty Obdeijn, Van Lyndenlaan 35  
tel. 2536778  
e-mail: [benbettyhoevelaken@gmail.com](mailto:benbettyhoevelaken@gmail.com)

Intenties:

Cathrien Voskuilen, Veenwal 6a  
tel. 2572483

Redactie Dialoogje:

Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11  
tel. 2536367  
e-mail: [angelinehubbers@hotmail.com](mailto:angelinehubbers@hotmail.com)

---

Kopij voor het nummer van 27 januari t/m 4 maart 2018 kunt u **UITERLIJK** inleveren **tot**  
**DONDERDAG 18 januari vóór 10.00 uur** bij:  
Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11. tel. 033 2536367.  
e-mail: [angelinehubbers@hotmail.com](mailto:angelinehubbers@hotmail.com)