

54e jaargang, nummer 1

DIALOGJE

zondag 28 januari t/m woensdag 7 maart 2018



**SINT PAULUSGELOOFSGEMEENSCHAP
HOEVELAKEN**

website: www.katholiekhoevelaken.nl

LITURGISCHE AGENDA.

Zondag 28 januari 11.00 uur. Woord- en Communieviering met medewerking van het Pauluskoor.

Voorganger: pastor Ben Piepers
Lector: Riet van Hofwegen.
Collecten: 1.. Onderhoud Pauluscentrum en pastorale activiteiten.
2. Memisa.
Werkgroep: Liedkeuze.

Intenties: Familie van der Tol. – Christina van Daatselaar-Telkamp. -
Antoon Telkamp. – Overleden ouders Hoebe. –
Alie van der Heijden-Voskuilen.

Bijzonderheden:  Koffie 10.00-10.45 uur

Zondag 4 februari 11.00 uur. Woord- en Communieviering met medewerking van het Pauluskoor.

Voorganger: Diaken Rini Bouwman.
Lector: Sylvia Voskuilen.
Werkgroep: Liedkeuze.
Collecten: 1.Onderhoud Pauluscentrum . 2. pastorale activiteiten.

Intenties: Leo de Rijk. - Ton Schoonderbeek. – Anton van Esveld.
Nella van Straalen. - Elisabeth Henkemans. - Mien Brouwer. – Riek van
Bekkum. – Wim van Valkengoed. –
Overleden ouders van Valkengoed-van Daatselaar.- Cor Vendrig.

Bijzonderheden:  Koffie 10.00-10.45 uur

Woensdag 7 februari 09.00 uur: Eucharistieviering

Voorganger: Kapelaan Karel Donders.

Zaterdag 10 februari 19.00 uur: Eucharistieviering met samenzang.

Voorganger: Kapelaan Karel Donders.
Lector: Jan Heine.

Misdienaar: Sandra van Valkengoed.
Werkgroep: Liedkeuze.
Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Christina van Daatselaar-Telkamp. – Antoon Telkamp. –
Jaargedachtenis Anton Keijzer.

Bijzonderheden: zaterdagavondviering met aansluitend koffie.



Woensdag 14 februari: Aswoensdag. GEËEN VIERING in het Pauluscentrum.

Al vele jaren is het een gebruik dat er op die dag een gezamenlijke viering is met de Eshof, waarin ook plaats is voor het symbolisch teken van het askruisje.

Sinds vorig jaar zijn de regels van het bisdom dat het parochiële voorgangers niet is toegestaan het askruisje uit te delen of de as als symbool in de viering een plaats te geven.

Dat komt er op neer dat er in de Paulus géén viering zal zijn op Aswoensdag.

U kunt daarvoor wel terecht in Nijkerk en in Leusden om 19.00 uur.

Zondag 18 februari 11.00 uur: Woord- en Communieviering met medewerking van het Pauluskoor.

Voorganger: pastor Fred Kok
Lector: Linda de Wals.
Werkgroep: MOV
Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten
2. Vastenactie.
Intenties: Overleden ouders Hilhorst-Verhoef. – Ben Kroon.
Jaargedachtenis Frans van Bemden.

Bijzonderheden: Eerste zondag van de Veertigdagentijd. Koffie 10.00-10.45 uur.



Zondag 25 februari 11.00 uur: Woord- en Communieviering met medewerking van het Pauluskoor.

Voorganger: Diaken Rini Bouwman.
Lector: Gerda van Vilsteren.
Werkgroep: Liedkeuze.
Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Jaargedachtenis Kees van de Tol. – Anton van Esveld.
Alie van der Heijden-Voskuilen.

Bijzonderheden: Tweede zondag van de Veertigdagentijd.
Koffie 10.00-10.45 uur.



Zondag 4 maart 11.00 uur Woord- en Communieviering met samenzang.

Voorganger: pastor Antoinette Bottenberg.
Lector: Wim Eggenkamp.
Werkgroep: Liedkeuze.
Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.
Werkgroep: Liedkeuze.

Intenties: Leo de Rijk. - Ton Schoonderbeek. –
Nella van Straalen. - Elisabeth Henkemans. - Mien Brouwer. – Riek van
Bekum. - Overleden ouders Hilhorst-Verhoef.
Overleden ouders Hoebe.

Bijzonderheden: Derde zondag van de Veertigdagentijd.

Koffie 10.00-10.45 uur.



Woensdag 7 maart 09.00 uur Woord- en Communieviering.

Voorganger: Diaken Rini Bouwman.

WIJ ZIJN ER VOOR U!!!!

De pastoraatsgroep van de Paulusgeloofsgeemeenschap bestaande uit:

Riet van Hofwegen	(vrijwilligers-coördinator)
tel. 25 716 14	e-mail: rietvhofwegen@gmail.com
Gerda Kammeijer	(liturgie)
tel. 25 375 73	e-mail: gerda.kammeijer@kpnmail.nl
Betty Obdeijn	(diaconie-bezoek)
tel. 25 367 78	e-mail: benbettyhoevelaken@gmail.com

Lies Traa
tel. 25 368 81

(jongeren en oecumene)
e-mail: p.traa2@upcmail.nl

BETALEN.

Wie in 2018 de Kerkbalans of Intenties gaat betalen:

Rabobank : NL17 RABO 0302 2400 12

ING Bank: NL12 INGB 0001 6677 19

Schrijf er wel bij waar het voor is.

t.n.v. St Paulusgeloofsgemeenschap Hoevelaken

Kerkbalans: wij hebben weer vertrouwen in jullie gulle gaven

Intenties: € 10,00 per keer

Intenties kunt u inleveren bij: Mevr C.A.Voskuilen

(zie achterzijde Dialogje)

HET PAROCHIEBESTUUR VAN ONZE ST. LUCASPAROCHIE IS DRINGEND OP ZOEK NAAR EEN BESTUURLIJK SECRETARIS

die deze boeiende functie en belangrijke job voor onze geloofs-
gemeenschappen wil behartigen.

Hij/zij is bestuurlijk verantwoordelijk, zijn/haar taken zullen zijn onder meer:

Het aansturen van het secretariaat, het archiveren en vastleggen van bestuurlijke stukken,
het voorbereiden van vergaderingen en daarbij aanwezig zijn. De benoeming geldt voor
een termijn van vier jaar.

Wilt u meer weten, neemt u dan contact op met onze vice-voorzitter de heer Jan Groen.

Telefoon: 033 4323444

Mobiel. 06 53711512

E-mail : vicevoorzitter@stlucas.nu

IN MEMORIAM

Op dinsdag 12 december is op 76 jarige leeftijd overleden

HENDRIKA MARIA van BEKKUM-EIJBERGEN (RIEK).

We hebben afscheid genomen van Riek tijdens een Afscheidsviering in het Pauluscentrum op 19 december.

Aansluitend heeft de begrafenis plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats in Hoevelaken.



Afscheid nemen is het moeilijkste in het leven, men leert het niet, men begrijpt het nooit.

De Parochianen van de Paulusgeloofsgemeenschap wenst

Joop

Lian en Henk,

Bart en Lotte

Jaco en Fabienne

Gemma en Olivier

Veel sterkte toe om dit verlies te kunnen dragen.

SOLIDARIDAD EN ADVENTSACTIE.

SOLIDARIDAD traint koffieboeren in Colombia, Mexico en Peru in klimaatvriendelijke koffieproductie.

Door uw steun, eind november 2017, heeft u en vele andere gelovigen het mogelijk gemaakt de training met nog eens 8000 koffieboeren de komende 3 jaar uit te breiden. Samen met de Eshofgemeente en onze Paulusgeloofsgemeenschap hebben we een mooi bedrag € 515,57 kunnen overmaken naar Solidaridad te weten:

Kerkcollecte € 190,82 - opbrengst van 33 envelopjes en de verkoopopbrengsten van Fair Trade producten + extra giften € 324,75.

Namens de koffieboeren, hartelijk dank voor uw bijdrage.

ADVENTSACTIE 2017: Solidariteit doorgeven!

Er is maar één collecte gehouden en ook nog op zaterdagavond.

De opbrengst was toch nog €190,82. Zo kunnen grote en kleine collectes ons Lucasproject, 'een gezond huis voor de allerarmste Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever' steunen.

Bij voldoende projectgeld kunnen jaarlijks 15 à 20 huisjes opgeknapt worden.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Namens de MOV, Marijke Kroon.

Solidaridad

ADVENTSACTIE



2018

MIJN KERK INSPIREERT

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw in de stad, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten.

We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag.

Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missionaire projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten.

Daarom is er de actie **Kerkbalans**. De inkomsten uit **Kerkbalans** vormen de financiële basis voor onze geloofsgemeenschap.

In de maand januari bezorgen vrijwilligers of bezorgt de post bij u een brief met het verzoek om bij te dragen.

Wij hopen dat we op u mogen rekenen en dat u ruimhartig geeft.

De Locatieraad

VERVOLG INFORMATIE OVER DE ST. LUCAS EN SINT MAARTEN REIS NAAR ASSISI EN ROME.

Onze reis begint in Assisi de stad van Clara en Franciscus en als eerste gaan we naar de plek net buiten Assisi waar Franciscus naar toe is gegaan om zich af te zonderen. Ook bezoeken wij zijn graf en de Basiliek. Met een gids gaan we een wandeling maken (12 a 15 km.). Vanaf het hoogste punt hebben we uitzicht over de stad, daar lopen we dan naartoe om Assisi verder te verkennen.

Rome heeft een indrukwekkende geschiedenis van ruim 2700 jaar. Het heeft zich geëvolueerd van klein dorp tot centrum van een gigantisch rijk tot het centrum van de grootste religie van de wereld. De stad heeft een turbulente geschiedenis waar talloze boeken over geschreven zijn. Om een beeld te krijgen van Rome moet je er zelf zijn geweest, daarom nodigen wij u van harte uit om met ons mee te gaan. Wij laten u de mooiste plekjes van Rome zien en ook met een gids trekken wij er samen op uit. Teveel om dit nu zo allemaal te benoemen, daarvoor zijn de informatie dagen gepland maar een paar voorbeelden wil ik u niet onthouden. Zoals een rondleiding en viering in de Sint-Pieterbasiliek, Forum Romanum het hart van de oude stad Rome, Colosseum, Panthéon. Wat ook erg leuk is om te vermelden is dat wij in een Klooster verblijven op 10 minuten afstand van de Sint Pieterbasiliek.

Informatiedagen:

Woudenberg 23 februari om 14.00 uur

Zaaltje bij de H. Catharinakerk Willem de Zwijgerlaan 38

Leusden 14 maart om 20.00 uur

“De Kom” zaaltje naast de St. Jozefkerk Hamersveldseweg 51

Praktische Informatie:

Vliegreis vertrek 04-09-2018

Retour 13-09-2018

€ 1260,- p.p. (gebaseerd op 21- 24 personen)

Toeslag eenpersoonskamer: € 99,-

De luchthavenbelastingen, brandstoftoeslagen en reserveringskosten zijn gebaseerd op de actuele bedragen en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Bovengenoemde reissom is inclusief:

- vlucht per lijndienst Rotterdam - Pisa per Transavia

en Rome - Amsterdam per Vueling

- actuele luchthavenbelastingen, brandstofoeslagen, reserveringskosten
- ruimbagage tot 15 kilo op de heenvlucht en ruimbagage tot 23 kilo op de terugvlucht
- transfer per touringcar luchthaven Pisa - hotel Assisi
- transfer per touringcar hotel Assisi – Klooster in Rome
- transfer per touringcar hotel Rome - luchthaven Rome
- drie hotelovernachtingen in Assisi op basis van halfpension in gedeelde tweepersoonskamers
- zes overnachtingen in Rome op basis van halfpension in gedeelde tweepersoonskamers
- zes lunches en lunchpakketten
- wandeltocht met gids (een dagdeel) in Assisi
- gids in Rome (vier dagdelen)
- alle entrees bezienswaardigheden in Rome
- reisleiding

Exclusief:

- toeristenbelasting
- overige lunches, consumpties
- verplichte bijdrage Calamiteitenfonds
- vervoer naar luchthaven
- reis en annulering verzekering

Extra noot, voor deze reis dient u goed ter been te zijn....

Hartelijke groet namens St. Lucasreizen en heel graag **tot ziens op 23 februari of 14 maart.**

Willie van de Brug T. 06.21410286 E-mail willievankooij@hotmail.com

SAMEN OP WEG NAAR PASEN

Op zondag 11 maart is het 'zondag laetare': verheug je! naar Jesaja 66,10: "Verheug je, Jeruzalem!" We kijken vooruit naar het Paasfeest. Even licht het paars van de Veertigdagentijd op en wordt roze.

We vieren deze zondag gezamenlijk als Paulusgemeenschap en Eshofgemeente, dubbel feest dus. En na afloop van kerkdienst en koffie maken we er een driedubbel feest van. Er zullen verschillende workshops zijn in de beide kerkgebouwen en tussendoor eten we samen een boterham.

Waarom dit alles?

Als we toelevan naar het Kerstfeest, is er vaak van alles aan de hand. Een kerstmiddag. Een samenzang. Allerlei kerstvieringen. En als we toelevan naar Pasen? Dan is dat alles veel kariger. De commercie speelt in op het naderende Paasfeest door chocolade eieren, paasbroden en krulwilgtakken te verkopen, maar weten we nog waar het met Pasen om gaat? Pasen komt er vaak bekaaid af, terwijl het toch het hoogfeest is van de kerk.

Daarom gaan we op zondag 11 maart 'samen op weg naar Pasen'. Met iedereen die mee wil, van binnen en van buiten onze kerkgemeenschappen. Je kunt bijvoorbeeld een workshop 'paasstuk maken' doen onder leiding van Vera de Boer. Of luisteren naar een verhaal over en muziek uit diverse passies door Emile van Lent. Ben Piepers zal ons via beelden meenemen naar het Paasfeest. Dichteres Jantine Dijkstra gaat met wie dat wil paasgedichten schrijven. Kinderen maken paasschilderijen onder leiding van kunstenaar Cees Otte. Jongeren gaan graffiti spuiten. En zo is er nog meer.

Je kunt kiezen naar welke workshop je wilt gaan en op welk moment je aan wilt haken: 's morgens om 10 uur (en dan de viering meevieren), of op een later moment.

De eerste workshopronde start om 11.40 uur, aansluitend aan de koffie. Na een uur staat er een lunchbuffet voor ons klaar, samengesteld uit eenvoudig en goed eten. Om ongeveer 13.30 uur start de tweede workshopronde. Wie wil, kan daarna nog een drankje drinken. Ook wie liever de tijd gebruikt om met iemand bij te praten, kan daarvoor kiezen.

Zo willen we met inhoudelijk boeiende en verrijkende workshops gezamenlijk de weg naar Pasen gaan. In de komende weken zult u gelegenheid krijgen u op te geven voor de workshops en/of het eten. Houd daarvoor de publicaties in het Pauluscentrum in de gaten.

We hopen op een vrolijke, verheugende 'zondag laetare'. Van harte welkom!

Namens de organisatie,

Ellie Boot



EXPOSITIE 'OH MIJN GOD' IN DE ESHOF

Op 18 februari aanstaande zal documentair portretfotografe Lilianne Vloet haar expositie 'Oh mijn god' in de Eshof openen d.m.v. een presentatie waarin zij vertelt en laat zien hoe haar werk tot stand is gekomen. De expositie, bestaande uit een boek, een film en foto's, verkent het thema zingeving en geloof en gaat over een vijftal vrouwen waaronder Ellie Boot en wijlen Elly Stomphorst. Graag nodigen wij u uit deze presentatie bij te wonen. De toegang is gratis. Aanvang 11.30 uur.

Vloet onderzocht in 'Oh mijn God' de reason why van vijf vrouwen die zich in verschillende fases van het leven bevinden. Alle vijf - meisje, moeder, oma, de één kerngezond, een ander ongeneeslijk ziek, - geloven ze in een god. Om door de schil van geloof te komen, voerde Vloet lange en indringende gesprekken. Pas als de essentie nadert, pakt ze de camera om te fotograferen en filmen. Dat heeft geresulteerd in intieme beelden die een eigen verhaal vertellen. Zonder rituelen of maskers. Eerlijk en kwetsbaar. Het documentaire fotoboek 'Oh mijn god', waarin gesprekken en stiltes zijn vastgelegd in

woord en beeld, is eind 2017 gelanceerd en inmiddels verkrijgbaar in diverse boekhandels. Op 18 februari 2018 zal nu ook de expositie van 'Oh mijn god' te zien zijn in de Eshof, als eerste plaats in Nederland. Kom kijken en luisteren. Na afloop van de presentatie is er gelegenheid om een exemplaar van het boek voor 24,95 aan te schaffen. Dat kan ook door het bedrag over te maken op rekening nummer NL 33 INGB 0006 9329 86 t.n.v. Lilianne Vloet Photography.

De expositie zal tot en met Pasen (1 april) in de Eshof te bezichtigen zijn.

Lilianne Vloet studeerde aan de Fotoacademie Amsterdam in 2012 waar ze genomineerd werd voor de Photoacademy Award 2012. Eerder verscheen van haar 'Wezenlijk' in juni 2012 en 'Sjaak' in november 2012. Lilianne Vloet geboren in 1964 is moeder van drie kinderen en woont in Baarn. Ze groeide op in een katholiek gezin, focuste zich daarna op haar studie, werk en gezin en onderzocht vervolgens de relatie tussen zingeving en geloof.

www.liliannevloetphotography.nl

OH MIJN



Een documentair fotoboek over zingeving

GOD

Lilianne Vloet



PROGRAMMA VORMING & TOERUSTING IN FEBRUARI EN MAART 2018

In februari en maart bent u van harte welkom bij onderstaande activiteiten. Natuurlijk kunt u altijd op de avond binnenlopen, maar voor de planning van de ruimte is het handig als u zich aanmeldt via de mail: vormingtoerustinghoevelaken@gmail.com. Om 19.45 uur staat de koffie klaar.

In februari zijn er de volgende activiteiten:

Op donderdag 22 februari 2018, 20.00 - 22.00 uur in de Eshof

Wijnreis door de Bijbel

Deze avond ontdekken we welke rol wijn in de bijbel heeft. Klazien Vermeer (registervinoloog) en Annemarie Hubers (HBO Theologie) nemen ons mee op een wijnreis door de bijbel.

Aan de hand van diverse bijbelverhalen proeven we wijnen uit de herkomstgebieden die centraal staan. Diverse vragen op gebied van wijn en de bijbel komen aan de orde.

Zo zullen we ontdekken welke symbolische betekenis wijn in de bijbel heeft en of er in de hemel wijn gedronken wordt. Daarnaast leert u ook het proeven van wijn en het verschil qua wijnstijlen.

De workshop gaat door bij 18 deelnemers. U kunt zich aanmelden bij Ed van Campen, 033 2534243, e.j.van.campen@kpnmail.nl of via vormingtoerustinghoevelaken@gmail.com

Kosten: € 12.50 per deelnemer.

De gespreksavonden met film op 5 en 12 februari kunnen helaas niet doorgaan.

Op donderdag 15 maart 2018, 20.00 - 22.00 uur in de Eshof

Het zit 'm in een klein hoekje!

In deze workshop onder leiding van Mieke van de Brug en Gerda van Vilsteren ontdekken we het hoe en waarom van een aandachtshoekje: een hoekje dat de aandacht trekt en dat met aandacht wordt gemaakt. Waar herinneringen en emoties een concreet plekje krijgen. Een vakantie herinnering zoals op de foto. Een hoekje als gedenkplek van een dierbare overledene. Een verwijzing naar de seizoenen, feesten van het jaar. Kortom een verwijzing naar iets waar jij warm van wordt, wat u iets te zeggen heeft. Het verrassende is ook dat het geschikt is voor iedereen, jong en oud!

U kunt zelf materiaal meenemen, maar Mieke en Gerda zorgen er ook voor dat er van alles is .

Kosten: vrijwillige bijdrage.

De film in het Filmcafé op 21 maart vervalt. De film over Katharina Luther is helaas niet beschikbaar met Nederlandse ondertiteling. Met de bibliotheek is overleg over een andere datum en een andere film. We houden u op de hoogte via het kerkblad, de website en de zondagbrief in de Eshof.



Stel je eens voor (wie ben je, hoe oud, broers/zussen, wat voor een studie)

Hallo! Ik ben Amarant Hoofdman en dit jaar doe ik mee met het diaconale project. Ik stel me daarom graag aan u voor. Ik ben achttien jaar en woon in het weekend in Hoevelaken en doordeweeks in Groningen. Sinds dit schooljaar studeer ik daar geneeskunde. Ik heb het erg naar mijn zin!

Ik heb ook een broer, Myron. Hij studeert sinds dit jaar biomedische wetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. We zijn dus een goed team...

0. Wat zijn je hobby's?

Naast mijn studie vind ik het fijn om lekker te ontspannen: met vrienden afspreken, films kijken, met mijn mobiel spelen... Daarnaast doe ik al dertien jaar aan klassiek ballet, nu twee avonden in de week. Ik vind het ook leuk om muziek te maken en ik speel dan gitaar, altblokfluit of lerse 'tin whistle'. Verder vind ik het natuurlijk heel leuk om taarten te bakken en deze te verkopen voor het Oegandaproject ☺.

0. Wat weten mensen nog niet van jou?

Omdat mijn haar best wel lang is, vragen mensen zich vaak af hoe vaak ik het knip... Dat doe ik ongeveer een keer per jaar en er gaat dan zo'n vijftien centimeter af. Verder heb ik eigenlijk geen 'haargeheimen'.

0. Hoe lang kom je al in de Eshof?

In de Eshof kom ik niet vaak. Alleen als mijn moeder met Ellie voorgaat, ben ik er soms. Nu ik deelneem aan het diaconale project, zult u mij hier vast vaker zien! In de Paulus kom ik al wel langer: ik ben daar als baby gedoopt, heb mijn eerste communie gedaan en binnen de St. Lucas het vormsel. Ik moet toegeven dat ik

daar de laatste tijd ook weinig meer kom. Ook al kom ik dus niet vaak in een kerk, het is fijn om te weten dat ik er welkom ben.

0. Wat zijn je leukste herinneringen aan de Eshof?
Ik denk dat we met het Oegandaproject samen heel mooie herinneringen aan het maken zijn.
0. En nu over Oeganda... Hoe kwam je in aanraking met het project?
Met het project kwam ik in aanraking doordat mijn moeder me erover vertelde. Bij het project in Moldavië had ik ook graag mee gewild, maar ik had toen te lang getwijfeld en was daardoor helaas te laat met opgeven. Bij Oeganda was dit bijna weer het geval, maar ik kon gelukkig nog meedoen!
0. Waarom ga je mee naar Oeganda, wat is je belangrijkste reden?
Over mijn deelname aan een diaconaal project heb ik zoals u ziet lang kunnen nadenken. U mag dus wel een heel goede motivatie verwachten... Zoals u nu weet, studeer ik geneeskunde. Nadat ik ben afgestudeerd, zou ik heel graag een aantal jaar bij Artsen Zonder Grenzen willen werken. Het lijkt me mooi om de mensen te helpen die dit het hardst nodig hebben. Ik zeg nu al een tijdje dat ik dit wil doen, maar eigenlijk ben ik tot nu toe alleen mijn luxe westerse leventje gewend. Het diaconale project lijkt mij een mooie kans om eens voorbij deze luxe te kijken, te ervaren hoe anders het leven in Oeganda is en nu al te beginnen mijn steentje bij te dragen aan een betere wereld.
0. Wat hoop je daar te bereiken?
Praktisch gezien hoop ik dat we de Queen of Peace Highschool helemaal af kunnen achterlaten, zodat de school door de Oegandese overheid wordt erkend en de leerlingen goed onderwijs kunnen krijgen, net als ik. Daarnaast hoop ik dat we veel van elkaar zullen leren, vooral op cultureel gebied.
0. Wanneer is het project voor jou persoonlijk geslaagd?
Ik vind het moeilijk om nu al te zeggen wanneer het project voor mij geslaagd is. Ik denk dat dat vooral een voldaan gevoel moet zijn dat ik na afloop van de reis heb, maar ik weet nog niet hoe dat gevoel uiteindelijk vormgegeven zal worden. Op het moment heb ik nog geen idee hoe alles zal gaan met de voorbereiding en wat ik in Oeganda zal beleven.
0. Hoe denk je het geld bij elkaar te krijgen?
Met het team zijn we al een aantal maanden druk bezig met allerlei acties waarmee we al flink wat geld opgehaald hebben. Hiermee gaan we natuurlijk door tot we weggaan. Ik vind het leuk om hieraan mee te doen. Gelukkig helpen mijn ouders en 'Ome Duo' (de studielening) mij ook een handje.
0. Laatste vraag, is er nog iets dat je kwijt wilt, wilt delen met de gemeente?
Ik vind het fijn om nu actief te proberen te helpen de wereld een beetje mooier te maken. Zoals Ellie zei: je kunt vanaf de tribune toekijken of meedoen! Ik hoop dat u zich ook geroepen voelt en het project op uw manier wilt steunen.

QUEEN OF PEACE PROJECT

De maand december

De maand december was voor ons projectteam een hele bijzondere. Een drukke, maar tegelijk enorm enerverende en saamhorige tijd. Voor ons begon de drukte van de decembermaand eigenlijk al eind november: we verkleedden ons als zwarte piet en sinterklaas! Een erg bijzondere actie: uitgenodigd worden door gezinnen om met hen sinterklaas te vieren als the goedheiligman himself is niet niks. Met open armen werden wij onthaald en pepernoten konden niet genoeg aangesleept worden! Na het sinterklaasfeest kwam het kerstfeest. Van kerstkaarten en kerststukjes tot gluhwein en de kerstsamenzang: het kon niet gek genoeg en het was een prachtig kerstfeest. Het is mooi om een kerstfeest van zoveel verschillende kanten mee te kunnen maken en zoveel saamhorigheid te voelen binnen de kerk en onze families.

Na de kerst was het tijd voor de jaarwisseling, die ook niet stilletjes voorbij ging. Dagenlang heeft de bakker oliebolletjes voor ons gebakken, die door jullie lekker opgegeten zijn. Hele stapels zijn door jullie opgehaald, waarmee jullie niet alleen ons gesteund hebben maar ook

stichting Grace Care Hoevelaken.

En toen the day after: de nieuwjaarsduik! 'S ochtends vroeg vertrokken we met de groep naar Scheveningen. Sommigen van ons waren nog niet helemaal wakker, maar dat werden ze al snel genoeg toen ze de koude zee indoken. Een frisse start van een fris nieuwjaar.

Met veel blijdschap kunnen wij vertellen dat, mede dankzij de decembermaand, wij intussen over de helft zijn van het in te zamelen bedrag! De waterput komt voller en voller en dat dankzij jullie! Echter, geld is niet het mooiste wat wij deze maand meegekregen hebben. De gesprekken met alle geïnteresseerden, betrokkenen of gewoon toevallige voorbijgangers geven ons enorm veel energie. Die energie nemen we mee naar Oeganda, waar we dankzij jullie enorm mooi werk kunnen gaan doen. Ook geeft jullie betrokkenheid ons motivatie om ook de rest van het bedrag bij elkaar te krijgen en ons voor 100 procent in te zetten voor

queen of peace highschool in Mpigi, Oeganda! Keep up the good work ;)

Namens het projectteam,
Jessica Hofman

ps. Wil je vaker wat van ons horen? Volg ons dan op instagram en facebook! (zoeken op queen of peace)



Belangrijke adressen

Pauluscentrum, De Veenslag 1.

de heer D. Overkamp, Korenbloemlaan 7, tel. 2534493

Sleutel: de heer T. Hulsebos, De Veenslag 20, tel. 2534806 en

familie Van Dijk, Otwardplaats 12, tel. 2535686 **correspondentieadres**: postbus 102,
3870 CC Hoevelaken.

ING: NL12INGB0001667719

Rabobank: NL17Rabo 0302240012

Beheer:

e-mailadres: secretariaat@katholiekhoevelaken.nl

Bereikbaarheid pastores:

via het secretariaat van Leusden
033 4941261

**Voor afspraken doop,
huwelijk en uitvaarten:**

Trees de Rijk, Lindenhof 24
tel. 2535339 e-mail:
treesenleoderijk@upcmail.nl

Bij geen gehoor:

Rob Broekhoven, Andreaslaan 2
tel. 2536598.
e-mail: rob.broekhoven@planet.nl

Gezinsmutatie, verhuizing:

José Ursem, Veenlanden 95, tel. 2534642
e-mail: joseursem@chello.nl

Contact en bezoek:

Betty Obdeijn, Van Lyndenlaan 35 tel. 2536778
e-mail: benbettyhoevelaken@gmail.com

Intenties:

Cathrien Voskuilen, Veenwal 6a
tel. 2572483

Redactie Dialoogje:

Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11

tel. 2536367

e-mail: angelinehubbers@hotmail.com

Kopij voor het nummer van 11 maart tot en met 22 april 2018 kunt u **UITERLIJK** inleveren

tot DONDERDAG 1 maart vóór 10.00 uur bij:

Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11. tel. 033 2536367.

e-mail: angelinehubbers@hotmail.com