

Deelnemen

Aan deze pelgrimsreis kunnen pelgrims deelnemen die meer dan één uur zelfstandig kunnen lopen in een normaal tempo. Ook is zelfstandig heuvels op- en aflopen, de trap op- en aflopen en instappen in een vervoermiddel voor u geen probleem.

Prijs reisnummer IJ1802

Pelgrim € 1979,00
Toeslag eenpersoonskamer € 440,00

Bij de reis inbegrepen

- Retourvlucht incl. luchthavenbelasting, veiligheidstoeslagen en één stuk ruimbagage per persoon
- Negen overnachtingen in verschillende driesterrenaccommodaties op basis van een tweepersoonskamer en volpension
- Vervoer ter plaatse per luxe touringcar
- Nederlandstalige pastorale en cultuurhistorische begeleiding gedurende de gehele reis
- Lokale Nederlandstalige gids
- Excursies, entreegelden en fooien zoals vermeld in het programma
- Toeristenbelasting en bijdrage Calamiteitenfonds

Zelf betalen of regelen

- Reis en/of annuleringsverzekering
- Reis van uw woonplaats naar de luchthaven v.v.
- Consumpties en overige uitgaven van persoonlijke aard
- Mogelijke toeslagen (indien wijzigingen in de vervoerskosten of verschuldigde (nieuwe) heffingen – zoals brandstof-toeslagen – daartoe aanleiding geven, behoudt VNB zich het recht voor deze door te berekenen aan de pelgrim)
- Uitgebreide informatie over en de boekingsvoorwaarden die van toepassing zijn op deze reis vindt u op www.vnb.nl



VNB

Pater van den Elsenstraat 10

5213 CD 's-Hertogenbosch

Postbus 273

5201 AG 's-Hertogenbosch

Telefoon (073) 681 81 11

E-mail info@vnb.nl

Website www.vnb.nl

12 tot en met 21 november 2018

10-daagse bedevaart HEILIG LAND

Schrijf geschiedenis met het Aartsbisdom Utrecht tijdens de Nederlandse Dagen in het Heilig Land



reizen met vnb is betekenisvol ontmoeten

Met het Aartsbisdom Utrecht naar de Nederlandse Dagen

Een onvergetelijke ervaring

Christenen pelgrimeren al bijna 2000 jaar lang naar het Heilig Land. Daar is immers onze Heer Jezus Christus geboren, daar is Hij rondgetrokken om te prediken en heeft Hij tekenen verricht, daar heeft Hij voor ons heil geleden en is er voor ons uit de dood verrezen. Het is voor pelgrims steeds een onvergetelijke ervaring om te zijn en te vieren op de plaatsen waar dat alles heeft plaatsgevonden, zoals in Jeruzalem, Bethlehem en Nazareth.

“Dat ik op die plekken was en heb gevierd, heeft me echt geraakt,” aldus een pelgrim die in 2014 met het Aartsbisdom Utrecht meeging naar het Heilig Land. En je leert tijdens deze bedevaart ook meer over het Joodse volk - het volk van het eerste Verbond - waartoe Jezus, Maria, Jozef en de apostelen behoorden. Het Oude en Nieuwe Testament gaan des te meer spreken tijdens en na een pelgrimage in het Heilig Land.



Deze reis wordt georganiseerd en begeleid door VNB. VNB heeft ruim 135 jaar ervaring in het begeleiden van groepen op reis; een garantie voor een betrouwbare service. De uitvoering van onze reizen is vrijwel geheel in handen van deskundige vrijwilligers die dit belangeloos doen en een deel van de reissom zelf betalen. Op allerlei terreinen zijn zij actief: als reisleiding, pastor, arts, verpleegkundige of in de facilitaire dienst. Persoonlijke aandacht staat hoog in het vaandel. Jaarlijks maken 2.500 vrijwilligers het mogelijk om onze reizen uit te voeren. Onder de vrijwilligers bevinden zich ook veel jongeren. Ga met ons mee en ervaar zelf het verschil. Wilt u meer informatie over VNB en ons algehele reisaanbod? Kijk op www.vnb.nl

Wat kunt u verwachten?

Het Aartsbisdom Utrecht maakt van 12 tot en met 21 november een tiendaagse bedevaart naar Jordanië en het Heilig Land, onder (pastorale) leiding van mgr. H. Woorts en vicaris R. Cornelissen. Tijdens de 'Nederlandse Dagen' sluiten we aan bij andere Nederlandse pelgrims. We vieren samen de Eucharistie op de Berg van de Zaligsprekingen en de vespers in de Basiliek van de Aankondiging. Op de tweede Nederlandse Dag is er een Mis in de Catharinakerk in Jeruzalem.

In Jordanië gaan we onder meer naar de berg Nebo (van waar Mozes het Beloofde Land zag) en de stad Petra; in het Heilig

Land naar Bethlehem, het Meer van Galilea, Kana en de berg Tabor. In en om Jeruzalem bezoeken we de Olijfberg, de Hemelvaartskerk, de Hof van Olijven, de Via Dolorosa en de Heilig Grafkerk. Elke dag is er een Eucharistieviering.

Ga mee met deze bijzondere bedevaart! Deze verdiept het geloofsleven en brengt Bijbelse verhalen tot leven. Meer informatie:

[Ben Lokate](#)

T. 030 236 15 70

E.lokate@artsbisdom.nl

reizen met vnb is betekenisvol ontmoeten