

De Kosterij

De kosterij bestaat momenteel uit zeven personen, 5 mannen en 2 vrouwen.

De kosteren zijn door de locatieraad officieel aangesteld voor bepaalde tijd.

De coördinator en contactpersoon voor deze groep is Evelien Blom.

De leden zijn: mevr. Annie Prinsen, mevr. Hermien Gierman en de heren Henk van Burgsteden, Ha Pham, Frank Noij, Gerard Smits en Henk Gho. Gerard Smits is koster bij uitvaartplechtigheden.

Koster, van het Latijnse woord custos = “bewaker”, diegene die belast is met de bewaking en verzorging van de liturgische voorwerpen, het liturgische centrum en het Tabernakel, de gewaden en het vaatwerk. Kortom: “bewaker” van het kerkgebouw en de inventaris.

Het in orde houden van de kerk, de sacristie en de bijruimtes behoort ook tot zijn taak.

De koster ondersteunt de voorganger (priester, pastoraal werker en personen die aangesteld/uitgenodigd zijn door de parochie) in de kerk rond de vieringen.

De coördinator (hoofdkoster) is de contactpersoon naar en voor in- en externe personen of groepen (commissies). Hij stelt ondermeer ook het kosterrooster samen.

Tijdens de vieringen is de dienstdoende koster het aanspreekpunt.

Naast het ondersteunen van de voorganger heeft de koster ook een taak bij de veiligheid, in en rondom vieringen. Ook het openen en sluiten van de kerk behoort tot zijn taak.

Tenslotte valt ook de opleiding van misdienaars c.q. misdienettes onder de verantwoording van de kosterij.



Bij gelegenheid van de herbenoeming van de kosteren op 30 maart 2011 is besloten om de kosteren ook een kosterensinsigne te verstrekken. Het Kosterensinsigne is in 1950 in Rome aanvaard als internationaal embleem. De kosteren zullen dat insigne dragen als zij als koster in functie zijn. Daarmee zijn zij tijdens kerkelijke bijeenkomsten voor iedereen herkenbaar als vertegenwoordiger van de het bestuur.

Als u eens goed naar het kostersinsigne kijkt, zult u zien wat de betekenis ervan is:

Op het insigne zijn onder meer de letters XP te zien, vormend het Christus monogram. Het kruis op het insigne verwijst naar het offer en de offergeest, waartoe ook kosters bereid moeten zijn. En de drie kruisjes in de kleuren wit groen en rood zijn de symbolen van geloof, hoop en liefde. De wierook is het symbool van gebed. Het geheel kan worden beschouwd als een sleutel, die aan de koster wordt toevertrouwd om het kerkgebouw te ontsluiten.

Indien (werk)groepen of personen speciale wensen hebben, bijvoorbeeld het ophangen van posters, een extra tafeltje, (bijzondere) kaarsen, iconen plaatsen en dergelijke, kunt u contact opnemen via onderstaande e-mail adressen of telefonisch 06 - 44160202 (coördinerend koster).

E-mail parochie secretariaat : leusden@stlucas.nu

E-mail kosterij: kosters@geloveninleusden.nl