

Werkgroep AULA

AULA staat voor Avondwake-Uitvaart-Leusden-Achterveld.

De Avondwake-groep bestaat al vanaf 1992. In 2005 zijn enkele leden, na een gedegen toerusting, door de toenmalige Parochiebesturen, benoemd tot het voorgaan in uitvaarten. In 2012 is een parochiële opleiding voor uitvaartvoorgangers gestart. En in 2014 hebben alle opgeleide uitvaartvoorgangers een benoeming ontvangen van de St. Lucasparochie.

Pastor Fred Kok begeleidt onze groep die voor Achterveld en Leusden bestaat uit de volgende personen: Anny van Dijk-v.'t Klooster, Jeanne Kok, Fiet Siewers, Paulien Flinkerbusch en Joke Verhoeven, allen uit Leusden. Annie van Dijk-Blom en Maria Lunter uit Achterveld.

De werkgroep is alleen te bereiken via de parochie-secretariaten.

Leusden: 033-4941261

Achterveld: 0342-451420

Avondwake

De avondwake heeft een eigen karakter en is een mooie voorbereiding op de uitvaartviering van de volgende dag. De aandacht gaat dan vooral uit naar hen die achterblijven. Met teksten en muziek bemoedigt men elkaar in deze moeilijke dagen van pijn en verdriet om het verlies van een dierbare. Er wordt samen gebeden en gezongen, en het leven en sterven van de overledene wordt herdacht.

Degene die de avondwake leidt neemt contact op met de familie, en in één of meerdere gesprekken wordt de wake samen voorbereid. Men heeft de beschikking over een keur aan liederen, lezingen, gedichten, en gebeden waaruit de familie een keuze kan maken. Uiteraard wordt ruim aandacht geschonken aan de eigen inbreng van de familie.

Uitvaart

In de uitvaartviering komen wij samen om waardig afscheid te nemen van de overledene. De verwachting en de hoop die we bij de uitvaart uitspreken is de Paasgedachte: de opstanding van de doden, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Geloof is niet de taal van het weten, maar van de hoop en de verwachting.

Woorden schieten vaak te kort. Daarom is het heel waardevol dat onze katholieke kerk zo rijk is aan rituelen. Dat raakt ook de mensen die zich niet meer kerk gebonden voelen.

De voorbereiding geschiedt op dezelfde wijze als bij de avondwake.

Pastorale brieven

Na enkele weken bezoekt degene die de avondwake/uitvaart heeft geleid, de achtergebleven partner. Zij neemt dan ook een brief mee vanuit onze parochie, waarin in teksten en gedichten uitdrukking wordt gegeven aan de pijn - soms ook boosheid - over het verlies van de dierbare, als aan het verdriet over het alleen achtergebleven zijn. In de loop van het jaar worden nog enkele van deze pastoraatsbrieven toegezonden. Uit de diverse reacties blijkt dat deze brieven veel steun geven, zeer invoelend zijn, en erg gewaardeerd worden.