



**PINKSTEREN.**

**53e jaargang, nummer 3**

**DIALOGJE**

**zondag 30 april t/m zondag 25 juni 2017**



**SINT PAULUSGELOOFSGEMEENSCHAP  
HOEVELAKEN**

**website: [www.katholiekhoevelaken.nl](http://www.katholiekhoevelaken.nl)**

**Zondag 30 april 09.15 uur: Woord- en Communieviering met samenzang**

Voorganger: pastor Rini Bouwman..

Lector: Wim Eggenkamp..

Werkgroep: Liedkeuzecommissie.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum . 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Overleden familie van de Tol. – Frans van Bemden.

Bijzonderheden: Er is koffie na de viering.



---

**Woensdag 3 mei 09.00 uur. Eucharistieviering.**

Voorganger: Pastor Karel Donders.

---

**Zondag 7 mei 10.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Pauluskoor..**

Voorganger: Pastor Henk Tolboom.

Lector: Sylvia Voskuilen..

Misdienaar: Frank van de Heuvel.

Werkgroep: Liedkeuzecommissie.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Cees van den Berg. – Dinie Smink-Diks. – Cor Vendrig.  
Anton Keizer. - Wim van Valkengoed.

Overleden ouders van Valkengoed-van Daatselaar.

Bijzonderheden: Er is koffie van 10.00-10.45 uur.



---

**Zaterdag 13 mei 19.00 uur: Eucharistieviering met samenzang.**

Voorganger: pastor Karel Donders..

Lector: Jan Heine.

Misdienaar: Sandra van Valkengoed.

Werkgroep: Liedkeuzecommissie.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Bijzonderheden: Na de viering is er koffie.



---

**Zondag 21 mei 10.00 uur** Eucharistieviering met medewerking van het Pauluskoor.

Voorganger: pastor Henk Tolboom.

Lector: Gerda van Vilsteren.

Misdienaar: Max Voskuilen.

Werkgroep: Liedkeuzecommissie.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Ben Lammers. - Ben Kroon. – Anton van Esveld.

Jaargedachtenis Grada Voskuilen-Vrijhoef.

Overleden ouders Boomhouwer.

Alie van der Heijden-Voskuilen.

Uit dankbaarheid voor een 50-jarig huwelijk.

Bijzonderheden: Na de viering is er koffie.



---

**Donderdag 25 mei 10.00 uur: Hemelvaartsdag.**

Op donderdag 25 mei is het Hemelvaartsdag. Om 10.00 uur zal er een ochtendgebed zijn in het Pauluscentrum, waarin Lies Traa en Ellie Boot (en misschien anderen) zullen voorgaan.

Natuurlijk gaan we vooraf aan de viering dauwtrappen! Er wordt nog druk nagedacht over de inhoud daarvan. Zodra we meer weten, hoort u ervan.

Mede namens de OCG, Ellie Boot



**Zondag 28 mei 10.00 uur: PAULUSBIJEENKOMST.**

**Elders in dit Dialoogje meer informatie. We hopen op een grote opkomst.**

---

**Zondag 4 juni 09.15 uur** Woord- en Communieviering met medewerking van het Pauluskoor.

Voorganger: pastor Rini Bouwman.

Lector: Sylvia Voskuilen.

Werkgroep: Liturgie.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum en pastorale activiteiten.  
2. Week van de Nederlandse Missionarissen.

Intenties: Overleden familie van der Tol. - Dinie Smink-Diks.  
Ben Kroon. - Cor Vendrig. - Frans van Bemden.

Bijzonderheden: 1<sup>e</sup> Pinksterdag. Na de viering is er koffie.



---

**Woensdag 7 juni 09.00 uur:** Eucharistieviering.

Voorganger: Pastor Karel Donders.

---

**Zaterdag 10 juni 19.00 uur.** Eucharistieviering met medewerking van het Pauluskoor.

Voorganger: Pastoor Harrold Zemann.

Lector: Jan Heine.

Misdienaar: Frank van de Heuvel.

Werkgroep: Liedkeuzecommissie.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Wim van Valkengoed.  
Overleden ouders van Valkengoed-van Daatselaar.

Bijzonderheden: Na de viering is er koffie.



**Zondag 18 juni 09.15 uur.** Woord- en Communieviering met samenzang.

Voorganger: Pastor Fred Kok.

Lector: Riet van Hofwegen.

Werkgroep: Liedkeuzecommissie.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Antoon Telkamp. – Christina van Daatselaar-Telkamp.

Alie van der Heijden Voskuilen. – Anton Keizer.

Bijzonderheden: Na de viering is er koffie.



---

**Zondag 25 juni 10.00 uur:** Oecumenische viering met medewerking van de Cantorij en het Pauluskoor.

Voorgangers: ds Ellie Boot en Linda de Wals.

Intenties: Ben Lammers. -

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Bijzonderheden: Feest van Petrus en Paulus. Elders in dit Dialogie meer informatie

**Vóór de viering drinken we koffie/thee.**



---

## WIJ ZIJN ER VOOR U!!!!

De pastoraatsgroep van de Paulusgelofsgeemeenschap bestaande uit:

Riet van Hofwegen (vrijwilligers-coördinator)

tel. 25 716 14 e-mail: [rietvhofwegen@gmail.com](mailto:rietvhofwegen@gmail.com)

Gerda Kammeijer (liturgie)

tel. 25 375 73 e-mail: [gerda.kammeijer@kpnmail.nl](mailto:gerda.kammeijer@kpnmail.nl)

Betty Obdeijn (diaconie-bezoek)

tel. 25 367 78 e-mail: [benbettyhoevelaken@gmail.com](mailto:benbettyhoevelaken@gmail.com)

Lies Traa (jongeren en oecumene)

tel. 25 368 81 e-mail: [p.traa2@upcmail.nl](mailto:p.traa2@upcmail.nl)

## **Wervelend Pinkster Gedicht**

In beweging zijn.  
Handen, benen, armen, ogen ....  
Een wervelende massa.  
Vele mensen door elkaar.  
Vele mensen bij elkaar.  
De één pakt de ander vast.  
Je wordt heen en weer geslingerd.  
Je stelt je open. Voor jezelf. Voor anderen.  
Je vangt iets op. Je wilt luisteren. Je wilt zien. Je wilt roepen.  
Iemand neemt. Iemand geeft. Iemand geeft. Iemand neemt.  
Enthousiast maken. Doorvertellen.  
Je wordt vrij. Alles anders. Alles nieuw. Allen zijn samen. Allen één.  
Met elkaar. Eén van geest.  
Alles is mooi. Iedereen is vrolijk. Iedereen gelukkig.  
Iedereen is geestdriftig.  
Als een frisse adem is dat, als een loeiende wind.  
Als wegsplattend vonken.  
Als een laaiend vuur.  
Geest. Levende geest. Goede Geest. Geest van God.

## **PINKSTEREN**

-----

### **BETALEN.**

Wie in 2017 de Kerkbalans of Intenties gaat betalen:

Rabobank : NL17 RABO 0302 2400 12

ING Bank: NL12 INGB 0001 6677 19

Schrijf er wel bij waar het voor is.

t.n.v. St Paulusgeloofsgemeenschap Hoevelaken

Kerkbalans: wij hebben weer vertrouwen in jullie gulle gaven

Intenties: € 10,00 per keer

Intenties kunt u inleveren bij: Mevr C.A.Voskuilen

(zie achterzijde Dialoogje)



## DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Het feest van de Eerste Heilige Communie is bijna zover. In een tiental bijeenkomsten hebben de kinderen uit de Lucasparochie " regio midden" gewerkt aan het project. We hebben naar elkaar geluisterd, verhalen over Jezus verteld, samen gezongen, geknipt, geplakt en gekleurd. Het waren vrolijke, gezellige en leerzame bijeenkomsten. Samen kleurden we het leven en met kleine geschenkjes maakten we elkaar blij.

De eerste Communie is een feestdag. Je viert iets dat te maken heeft met durven, met kiezen. Kiezen voor God, voor Jezus, voor deelnemen aan de Eucharistie, voor delen met elkaar, voor iets goed doen voor een ander.

Na het feest komen er weer gewone dagen: dagen zonder taart en slingers, dagen van gewone dingen. Gewoon? Een raar woord: gewoon. Je bent eraan gewend betekent het.

Niets bijzonders dus, niet belangrijk. Het is maar hoe je het zelf bekijkt.

Als je goed kijkt, goed luistert, zie je dat gewone dingen soms kleine feesten zijn. Dan hoor je dat gewone mensen jou iets bijzonders te zeggen hebben. Dan merk je dat jij bijzonder bent voor andere mensen. Je mag er zijn. Als je maar durft, als je maar kiest.

Daar mogen deze kinderen nu mee beginnen.

Nora v.d. Beld **uit Hoewelaken**, Fiene van den Bor, Dexter Brouwer, Fiènne Damen, Guusje Dikkeboer

Niels Eitink, Kai van Galen, Levi van Galen, Alex Hanna, Christian Hanna, Julia van 't Klooster, Anouk van Noordenburg, Raf Smink, Iris Werkhoven, Boas van de Weijer, Maas van Valkengoed, Deshney Vervuren, Romaney Vervuren

We wensen de kinderen en hun ouders een mooie, feestelijke en zinvolle afsluiting van de voorbereidingsperiode en feliciteren ze van harte met hun nieuwe begin als ze **21 mei** in de Eucharistieviering hun Heilige Communie ontvangen.

Namens de werkgroep  
Alie, Jolanda en Sylvia

*Maak er  
een fijne  
dag van*

---

## **PAULUSBIJEENKOMST ZONDAG 28 MEI 2017**

In het vorig Dialogje is de datum al aangekondigd:

**zondag 28 mei 2017 is de Paulus geloofsgemeenschapsbijeenkomst.**

Deze bijeenkomst is om elkaar over en weer te informeren over ontwikkelingen in de Paulus en de Lucas. Om te weten wat er leeft in onze Paulus is uw aanwezigheid en inbreng van groot belang.

Zoals beloofd vindt u hierbij de agenda.

- 1       Opening;
- 2       Informatie uit de Paulus en de Lucas;
- 3       Financiën;
- 4       Verslag van de bijeenkomst van 11 november 2016;  
Als u het verslag niet (meer) heeft, dan is een exemplaar op te vragen bij [secretariaat@katholiekhoevelaken.nl](mailto:secretariaat@katholiekhoevelaken.nl) of bij Ben Baar;
- 5       Werkgroepen;
- 6       Rondvraag;
- 7       Sluiting.

Wij hopen op een heel grote opkomst. De **aanvang is om 10.00 uur.**

Namens pastoraatsgroep en locatieraad Gerda Kammeijer.



## VOOR AL ONZE VRIJWILLIGERS!



Op **woensdag 23 augustus 2017** vieren we onze gezellige vrijwilligersmiddag.

Noteer de datum vast in de agenda.

De locatie houden we nog even geheim.

In het volgende Dialogoogje staan alle gegevens en het invulstrookje.



*Geloven in de ander*  
Steun de Week Nederlandse Missionaris

*Pinksteractie*  
27 mei t/m 4 juni

## GELOVEN IN DE ANDER - SAMEN WERKEN AAN EEN ANDERE WERELD

Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris

Met hart en ziel zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor de ander. Zij zijn solidair met arme en uitgesloten mensen en blijven als anderen gaan. Zij leven samen met hen en staan naast de ander. Dat geeft de ander kracht en moed de eigen levensomstandigheid te veranderen.

Doneer via de collecte of een (eenmalige) machtiging aan de Pinksteractie van de WNM; vanuit úw geloof in de ander.

Geloven in de kracht van de ander. Dat doen father Nol Verhoeven, Mill Hill-missionaris in Kameroen en Ellen Schouten, missionair werker in Venezuela. Zij werken vanuit dat vertrouwen in hun contact met bijvoorbeeld jongeren of tijdens de strijd om de dagelijkse middelen van bestaan.

### **'Ik geloof in solidariteit met de ander'**

Ruim dertig jaar werkt missionair werker Ellen Schouten in Venezuela met buitengesloten bevolkingsgroepen. 'Internationale solidariteit is in onze geglobaliseerde wereld een noodzaak. Wij mogen onze ogen niet sluiten voor de werkelijkheid van anderen op deze aarde.' Als lid van de lekenorganisatie Calama woont en werkt zij waar de arbeiders en de armen wonen en werken. 'We trekken samen op voor ons recht op water, op elektriciteit, dat de vuilnis wordt opgehaald, dat de school opengaat of openblijft, dat de gezondheidszorg gratis wordt of blijft,' beschrijft Ellen. Uit solidariteit met de arbeiders en armen zullen Calama-leden ook nooit een hoge functie aanvaarden.

'Mijn werk is het delen van kennis en van het leven,' zegt Ellen. Daar hoort ook de dagelijkse strijd om te overleven bij. 'Zo kunnen we leren om een menselijkere samenleving op te bouwen waar voor iedereen, voor ieder persoon, iedere groep een plek is,' stelt Ellen. 'Jezus heeft nooit iemand uitgesloten. Pinksteren betekent voor mij uitgezonden zijn over de hele wereld in Zijn navolging. Om zijn Geest te ontdekken in de strijd van armen voor een menswaardig bestaan.'

### **Het gaat goed met de missie in Kameroen**

'Het gaat goed met de missie,' zegt father Nol Verhoeven. De Mill Hill-missionaris werd eind jaren zestig naar Kameroen gezonden. Zijn eerste standplaats was Mamfe in het noordwesten van het land, inmiddels bijna vijftig jaar geleden. 'Ik maakte mij eerst het pidgin eigen,' herinnert hij zich. Ook begon hij enkele lokale talen te leren. Hij leerde de tradities kennen en bouwde vriendschappen op met de mensen. 'Ik werd één met deze nieuwe wereld in het oerwoud in Kameroen,' vertelt hij over deze beginperiode.

### **Actieve parochiegemeenschap**

Net voor de eeuwwisseling werd Mamfe een bisdom. Parochieraden vergaderden hele weekenden. Het waren steeds feestelijke reünies. 'Comités en raden schoten als paddenstoelen uit de grond. Ik werd pionier-vicaris generaal en deed de pastorale planning. Tegelijkertijd was ik pastor van de kathedraal.' Father Nol ging nog steeds naar de buitenstaties op lange voettochten die soms dagen konden duren. 'Mamfe had de juiste energie en kreeg lokale aanwas. Die ene parochie telt er nu in totaal maar liefst zestien. En dat in minder dan twintig jaar tijd. Missie met plaatselijke mensen en middelen. De kerk bruist.'

### **Wees solidair!**

Ellen en father Nol, en met hen honderden missionair werkers en missionarissen, staan kwetsbare mensen bij in hun strijd tegen armoede en onrecht. Wereldwijd. Dankzij de steun van betrokken mensen in Nederland maken zij een verschil voor de mensen met wie zij hun leven delen.

Wilt u bijdragen aan hun werk?

In de Pinksterviering op 4 juni is een speciale collecte die van harte bij u wordt aanbevolen of stort uw bijdrage op

IBAN NL30 RABO 0171 2111 11.

Kijk op [www.weeknederlandsemissionaris.nl](http://www.weeknederlandsemissionaris.nl) voor meer informatie over de WNM Pinksteractie van 27 mei tot en met 4 juni.

Namens de MOV, Marijke Kroon.

-----

## **OECUMENISCHE VIERING VAN PETRUS EN PAULUS MET BRUNCH**

Op zondag 25 juni vieren we in oecumenisch verband de vierdag van Petrus en Paulus. Linda de Wals zal samen met Ellie Boot voorgaan.

De viering vindt plaats in het Pauluscentrum.

We kunnen al vertellen dat het een bijzondere viering gaat worden: een *brunchdienst*. Vanaf 10.00 uur is ieder welkom voor koffie en thee. We drinken deze keer dus koffie en thee vóór de viering. Om 10.30 uur begint de viering, die we in het Pauluscentrum besluiten met de vredegroet. Aansluitend wandelen we met z'n allen naar de Eshof. Daar is intussen een lunchbuffet in gereedheid gebracht. Aansluitend aan het eten, om ongeveer 11.50 uur, ontvangen we de zegen en zingen we het slotlied.

Hoe komen we aan eten...?

We willen dit organiseren zoals de eerste christengemeenten dat deden: ieder brengt iets te eten mee van huis. Neem wat mee dat net iets meer is dan u zelf op kunt. Uiteraard kan dit gewoon een belegde boterham zijn, maar het mag ook iets anders zijn, bijvoorbeeld iets als cakejes, pannenkoeken of een salade. Dat

eten wordt tussen 10 en 10.30 uur verzameld en door enkele volwassenen en kinderen naar de Eshof gebracht. Zij maken er een vrolijk geheel van. En zij zorgen voor drinken en fruit. We hopen dat u allemaal komt!

*Diana Kneppers-Doornekamp, Ellie Boot.*



---

## **BEDEVAART AARTSBISDOM UTRECHT NAAR FATIMA**

Het aartsbisdom Utrecht organiseert een bedevaart naar Fatima en Lissabon ter gelegenheid van het feit dat Maria 100 jaar geleden in Fatima is verschenen. De bedevaart wordt gehouden van 10 t/m 15 juni a.s. Overigens zijn er dit jaar ook nog andere bedevaarten naar Fatima.

Meer informatie kunt u vinden in de folders in de kerk of op de site van het aartsbisdom Utrecht.

---

## **BEDEVAART NAAR KEVELAER 2017.**

### **STAAT IN DE LUCASBRIEF.**

Voor aanmelden vragen of informatie kunt u terecht bij de plaatselijke Broedermeester: Coby van Dijk Otwardtplaats 12 tel. 0332535686.

## **ONS KEVELAERKOOR IS OP ZOEK NAAR ENTHOUSIASTE KOORLEDEN**

Wie houdt van zingen én van Kevelaer? Dan bent u of jij de juiste persoon om ons Kevelaerkoor te komen versterken. Elk jaar gaan wij eind juli samen met een grote groep pelgrims naar Kevelaer en daar verzorgt het koor alle vieringen. Het koor staat onder leiding van de heer Nico Schimmel. Wij zijn met name op zoek naar bassen en tenoren en bij de dames zijn vooral alten van harte welkom. Is dit ook iets voor u of voor jou? Neem dan voor meer informatie contact op met Theo van Hamersveld – tel. 033-25 712 58 of per e-mail [T.J.van.Hamersveld@hooglanderveen.net](mailto:T.J.van.Hamersveld@hooglanderveen.net) of met Riet van der Heijden – tel. 033-25 38 145 / 06-22103330 of per e-mail [amersfoortnaarkevelaer@gmail.com](mailto:amersfoortnaarkevelaer@gmail.com)

De eerste dag wordt de mis van Charles Gounod gezongen. De eerste repetitie is op dinsdag 4 juli van 19.30 tot 21.30 uur in de H. Vituskerk te Blaricum. Op dinsdag 11 en dinsdag 18 juli zijn de repetities in de St. Josephkerk te Hooglanderveen van 19.30 tot 21.30 uur.



## **OECUMENISCHE REIS NAAR IERLAND IN 2018.**

Eén keer in de 2 jaar een oecumenische reis organiseren is een niet meer weg te denken onderdeel in het programma van V&T. Ging de reis in 2016 naar Georgië en Armenië, in 2018 zoeken we het wat dichterbij huis. In de afgelopen maanden hebben we een aantal suggesties ontvangen die varieerden van Zuid Spanje tot Noord Duitsland en van Ierland tot Griekenland, terwijl Italië altijd een optie is.

Voor de meivakantie van 2018 hebben we, enthousiast gemaakt door kenners van het land, gekozen voor een 8 daagse vliegreis naar Ierland vanwege zijn rijke cultuur en prachtige natuur.

Een bijzonderheid van Ierland is dat daar (tot aan de inval van de Vikingen in de negende eeuw) geen beeldenstormen hebben plaatsgevonden. Het christendom dat in de vijfde eeuw in Ierland werd geïntroduceerd heeft de eerdere religieuze cultuur niet willen verdrijven, maar elementen ervan in zich opgenomen. De vele

Keltische hoogkruisen die verspreid over het hele land zijn te vinden, zijn een levende herinnering aan die periode. In de hoogkruisen (zie foto) zijn bijvoorbeeld cirkels, labyrinten en vlechtmotieven te vinden, die drie- of vierduizend jaar oude religieuze symbolen zijn.

Willibrord heeft elementen van deze vreedzame cultuur meegebracht toen hij naar Europa ging om het christendom daarheen te brengen. Later werd de kerk van Ierland gedwongen zich meer en meer bij Rome aan te passen.

Voor een 8 daagse reis moeten keuzes gemaakt worden. We bezoeken in ieder geval Dublin en omgeving, het Willibrord hoogkruis vlakbij Athy ten zuiden van Dublin, dat het oudste hoogkruis van Ierland is en Newgrange, een megalithische grafkelder uit ca. 4000 voor Christus, het eerste teken van cultuur in Ierland en gelegen ten noorden van Dublin. Het heiligdom van Sint Patrick in Lough Derg mogen we niet missen en dat geldt ook voor de prachtige kustlijn in het NW van het land met de hoogste kliffen van Europa. Het meer toeristische zuiden van Ierland laten we liggen.

Uiteraard proberen we het programma zo in te richten dat er genoeg ruimte is voor rust en om er zelf op uit te trekken.

We zullen logeren in middenklasse hotels en voor het vervoer maken we gebruik van een touringcar. Hoewel Ierland een vrij duur land is, proberen we reissom op ongeveer €1000 te houden.

In het najaar zullen één of twee informatieavonden worden georganiseerd. Deze avonden zullen worden verzorgd door Gert Landman en/of zijn vrouw Truus Kreeft, kenners van het land en zijn cultuur. De avonden zullen voor iedereen toegankelijk zijn. Daarnaast komen we als reizigers een keer bij elkaar voor het maken van praktische afspraken.

Als u geïnteresseerd bent in deze reis, maak dan uw interesse kenbaar bij Hetty Veldhuizen, e-mail: [hettyveldhuizendendaas@gmail.com](mailto:hettyveldhuizendendaas@gmail.com). Bellen met Hetty kan natuurlijk ook op nummer 2536403.

*De reiscommissie, bestaande uit:*

*Ellie Boot, Frits Harmsen, Adri Maat en Hetty Veldhuizen.*











## WIJ ZIJN ER VOOR U!!!!

De pastoraatsgroep van de Paulusgeloofsgeemeenschap bestaande uit:

Riet van Hofwegen	(vrijwilligers-coördinator)
tel. 25 716 14	e-mail: <a href="mailto:rietvhofwegen@gmail.com">rietvhofwegen@gmail.com</a>
Gerda Kammeijer	(liturgie)
tel. 25 375 73	e-mail: <a href="mailto:gerda.kammeijer@kpnmail.nl">gerda.kammeijer@kpnmail.nl</a>
Betty Obdeijn	(diaconie-bezoek)
tel. 25 367 78	e-mail: <a href="mailto:benbettyhoevelaken@gmail.com">benbettyhoevelaken@gmail.com</a>
Lies Traa	(jongeren en oecumene)
tel. 25 368 81	e-mail: <a href="mailto:p.traa2@upcmail.nl">p.traa2@upcmail.nl</a>

## BETALEN.

Wie in 2016 de Kerkbalans of Intenties gaat betalen

Rabobank : NL17 RABO 0302 2400 12

ING Bank: NL12 INGB 0001 6677 19

Schrijf er wel bij waar het voor is.

t.n.v. St Paulusgeloofsgemeenschap Hoevelaken

Kerkebalans: wij hebben weer vertrouwen in jullie gulle gaven

Intenties: € 10,00 per keer

Intenties kunt u inleveren bij: Mevr C.A.Voskuilen

(zie achterzijde Dialoogje)

## **Belangrijke adressen**

Pauluscentrum: De Veenslag 1, tel. 2536018,  
correspondentieadres: postbus 102, 3870 CC Hoevelaken.

INGbank: NL12INGB0001667719

Rabobank: NL17Rabo 0302240012

Beheer: de heer D. Overkamp, Korenbloemlaan 7, tel. 2534493

Sleutel: T. Hulsebos, De Veenslag 20, tel. 2534806 en

familie Van Dijk, Otwardplaats 12, tel. 2535686

Vanaf heden gebruiken we voor e-mail aan het secretariaat van de Paulusgeloofsgemeenschap het e-mailadres: [secretariaat@katholiekhoevelaken.nl](mailto:secretariaat@katholiekhoevelaken.nl)

**Gemeenschapsopbouw en catechese: Antoinette Bottenberg e-mail:**

[antoinette.bottenberg@gmail.com](mailto:antoinette.bottenberg@gmail.com)

**Diaconie en catechese:**

**Fred Kok e-mail: [fred.kok@stlucas.nu](mailto:fred.kok@stlucas.nu)**

**Diaken:**

**Rini Bouwman.**

**e-mail: [rini.bouwman@stlucas.nu](mailto:rini.bouwman@stlucas.nu)**

**Bereikbaarheid pastores:**

**via het secretariaat van Leusden te weten:  
033 4941261**

Voor afspraken doop, huwelijk en  
uitvaarten:

Trees de Rijk, Lindenhof 24  
tel. 2535339  
e-mail: treesenleoderijk@upcmail.nl

Bij geen gehoor:

Rob Broekhoven, Andreaslaan 2  
Tel. 2536598  
e-mail: rob.broekhoven@planet.nl

Gezinsmutatie, verhuizing:

José Ursem, Veenlanden 95 , tel. 2534642  
mail: joseursem@chello.nl

Contact en bezoek:

Betty. Obdeijn, Van Lyndenlaan 35  
tel. 2536778 e-mail: benbettyhoevelaken@gmail.com

Intenties:

Cathrien Voskuilen, Veenwal 6a  
tel. 2572483

Redactie Dialoogje:

Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11  
tel. 2536367  
e-mail: angelinehubbers@hotmail.com

---

Kopij voor het nummer van 2 juli t/m 3 september 2017 kunt u **UITERLIJK**  
inleveren tot donderdag 22 juni vóór 10.00 UUR bij:

Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11. tel. 033 2536367.  
e-mail: angelinehubbers@hotmail.com