

54e jaargang, nummer 4

DIALOOGJE

zondag 1 juli t/m woensdag 5 september 2018



SINT PAULUSGELOOFSGEMEENSCHAP
HOEVELAKEN

website: www.katholiekhoevelaken.nl

LITURGISCHE AGENDA

Zondag 1 juli 11.00 uur. Woord- en Communieviering met medewerking van het Pauluskoor..

Voorganger: Pastor Antoinette Bottenberg.
Lector: Sylvia Voskuilen.
Werkgroep: Liedkeuzecommissie.
Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Ben Kroon. - Leo en Joost de Rijk. –
Jaargedachtenis Anton van Esveld. – Ben Lammers. -
Overleden ouders van de Wolfshaar-van de Hoven.

Bijzonderheden: Koffie 10.00-10.45 uur.



Woensdag 4 juli géén viering.

Zondag 8 juli 11.00 uur. Woord- en Communieviering met samenzang.

Voorganger: Pastor Niels Morpey.
Lector: Gerda van Vilsteren.
Werkgroep: Liedkeuzecommissie.
Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Anton Keijzer. - Ton Schoonderbeek.-
Nella van Straalen. - Riek van Bekkum. –
Elizabeth Henkemans. - Mien Brouwer. –
Riet Overmars. – Theo van Wandelen. - Gerrit Mossink.
Christina van Daatselaar-Telkamp. - Antoon Telkamp.

Bijzonderheden: Koffie 10.00-10.45 uur



Zondag 8 juli om 10.00 uur uitwaaidienst in de Eshof voor de jongeren die naar Uganda vertrekken.

Zondag 15 juli 10.00 uur: Te gast in de Eshof.

Zondag 22 juli 11.00 uur: Woord- en Communieviering met samenzang.

Voorganger: Pastor Antoinette Bottenberg.
Lector: Jan Heine.
Werkgroep: Liedkeuzecommissie.
Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Overleden familie van der Tol. - Overleden familie van Dijk-van de Boom. – Alie van der Heijden-Voskuilen. –
Uit dankbaarheid voor een 40-jarig huwelijk.



Bijzonderheden: koffie 10.00-10.45 uur.

Zondag 29 juli 11.00 uur: Woord- en Communieviering met samenzang.

Voorganger: Pastor Fred Kok.
Lector: Linda de Wals.
Werkgroep: Liedkeuzecommissie.
Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Overleden ouders Hilhorst-Verhoef.



Bijzonderheden: Koffie 10.00-10.45 uur.

Woensdag 1 augustus: 09.00 uur: Eucharistieviering.

Voorganger: Kapelaan Karel Donders.

Zondag 5 augustus 10.00 uur: Te gast in de Eshof.

Zaterdag 11 augustus 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang.

Voorganger: Kapelaan Karel Donders.
Lector: Jan Heine.
Misdienaar: Frank van de Heuvel.
Werkgroep: Liedkeuzecommissie.
Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. pastorale activiteiten.
Intenties: Anton Keijzer.



Bijzonderheden: Na de viering is er koffie.

Zondag 19 augustus 11.00 uur: Woord- en Communieviering met samenhang.

Voorganger: pastor Niels Morpey.
Lector: Riet van Hofwegen.
Werkgroep: Liedkeuzecommissie.
Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Ton Schoonderbeek. - Nella van Straalen. -
Riek van Bekkum.- Elizabeth Henkemans. -
Mien Brouwer. - Riet Overmars. – Theo van Wandelen. Gerrit
Mossink. .- Overleden familie van der Tol. -

Bijzonderheden: Koffie 10.00-10.45 uur.



Zondag 26 augustus 11.00 uur: Woord- en Communieviering met medewerking van het Pauluskoor.

Voorganger: Pastor Fred Kok.
Lector: José Ursem.
Werkgroep: Liedkeuzecommissie.
Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten.
2. **MIVA**. Thema: “Auto maakt zorg en hulpmiddelen bereikbaar”. In de Lucasbrief wordt uitgebreid aandacht besteed aan dit project.

Intenties: Ben Kroon. - Alie van der Heijden Voskuilen. –
Anton van Esveld. - Uit dankbaarheid voor een 60 jarig
huwelijk Familie Jaspers-Focks.

Bijzonderheden: Koffie 10.00-10.45 uur.



Zondag 2 september 11.00 uur: Woord- en Communieviering met medewerking van het Pauluskoor..

Voorganger: Pastor Ben Piepers.
Lector: Gerda van Vilsteren.
Werkgroep: Liedkeuzecommissie..
Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Ton Schoonderbeek . - Nella van Straalen.-
Elizabeth Henkemans.. - Mien Brouwer.
Riek van Bekkum. – Theo van Wandelen. –
Riet Overmars.- Gerrit Mossink.



Bijzonderheden: Koffie 10.00-10.45 uur.

Woensdag 5 september 09.00 uur. Eucharistieviering.

Voorganger: Kapelaan Karel Donders.

WIJ ZIJN ER VOOR U!!!!

De pastoraatgroep van de Paulus geloofsgeemeenschap bestaande uit:

Riet van Hofwegen	(vrijwilligers-coördinator)
tel. 25 716 14	e-mail: rietvhofwegen@gmail.com
Gerda Kammeijer	(liturgie)
tel. 25 375 73	e-mail: gerda.kammeijer@kpnmail.nl
Betty Obdeijn	(diaconie-bezoek)
tel. 25 367 78	e-mail: benbettyhoevelaken@gmail.com
Lies Traa	(jongeren en oecumene)
tel. 25 368 81	e-mail: p.traa2@upcmail.nl

BETALEN.

Wie in 2018 de Kerkbalans of Intenties gaat betalen:

Rabobank : NL17 RABO 0302 2400 12

ING Bank: NL12 INGB 0001 6677 19

Schrijf er wel bij waar het voor is.

t.n.v. St Paulus geloofsgeemeenschap Hoevelaken

Kerkbalans: wij hebben weer vertrouwen in jullie gulle gaven

Intenties: € 10,00 per keer

Intenties kunt u inleveren bij: Mevr C.A.Voskuilen

(zie achterzijde Dialoogje)

IN MEMORIAM

Op dinsdag 22 mei 2018 is overleden onze parochiaan
Gerrit Henricus Mossink

Geboren 1 april 1934

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.



Ons Kevelaerkoor is op zoek

naar enthousiaste koorleden

Wie houdt van zingen én van Kevelaer? Dan bent u of jij de juiste persoon om ons Kevelaerkoor te komen versterken. Elk jaar gaan wij eind juli samen met een grote groep pelgrims naar Kevelaer en daar verzorgt het koor alle vieringen. Het koor staat onder leiding van de heer Nico Schimmel. Wij zijn met name op zoek naar bassen en tenoren en bij de dames zijn vooral alten van harte welkom. Is dit ook iets voor u of voor jou? Neem dan voor meer informatie contact op met Theo van Hamersveld – tel. 033-25 712 58 of per e-mail tvanhamersveld@gmail.com of met Riet van der Heijden – tel. 033-25 38 145 / 06-22103330 of per e-mail amersfoortnaarkevelaer@gmail.com. De eerste dag wordt de mis van Charles Gounod gezongen. De eerste repetitie is op zaterdag 14 juli in de H. Vituskerk te Blaricum. Op zaterdag 21 en zaterdag 28 juli zijn de repetities in de St. Josephkerk te Hooglanderveen. Alle repetities worden gehouden van 14:00 uur tot 16:00 uur.

In de Lucasbrief kunt u lezen over de St. Lucasparochie op bedevaart naar Kevelaer met als thema: "Zoek vrede".

OECUMENISCHE REIS NAAR IERLAND 2018

Met 21 medereizigers van de Eshof- en de Paulusgemeente hebben we de eerste week van mei in Ierland doorgebracht. Wat konden we verwachten? Tijdens de voorbereidingen kregen we daar al een voorproefje van. Op elke via de mail gestelde vraag werd onmiddellijk en uitvoerig gereageerd. We ontvingen spontane niet gevraagde bevestigingen van ontvangen betalingen; kortom we hadden voor ons vertrek al een zeer

positieve indruk van de mensen die we zouden ontmoeten. En die indruk is volledig waargemaakt. Ierland is een land van vriendelijke mensen die geen haast hebben; een land met een prachtige natuur waar de kleur groen in al zijn schakeringen dominant is; een land met een rijke (religieuze) geschiedenis maar ook een land met een geschiedenis van honger en armoede, wat op vele plekken nog zichtbaar is in de vorm van monumenten die herinneren aan deze 'zwarte' periode. Ierland met als hoofdstad Dublin. De enige miljoenenstad in Europa zonder metro; waar onze chauffeur Mick ons trots wees op een pas in gebruik genomen tramlijn waar een futuristisch ogende tram zonder geknars en gepiep zijn weg vond. Een drukke stad zonder hectiek en met een overzichtelijk centrum. Ierland, een land met een rijke religieuze geschiedenis die weerspiegeld wordt door de vele over het land verspreide hoogkruisen. We hebben ze gezien in Moone, in Monasterboice en op vele andere plakken. Vele uit de 8e eeuw en tot wel 7 meter hoog en rijk versierd met Bijbelse voorstellingen. Tot op de dag van vandaag wordt nog gediscussieerd over de functie die de hoogkruisen destijds hadden. Dienden ze als afscheiding van begraafplaatsen of waren ze bedoeld voor het doorgeven van de Bijbelse boodschap. Hoe dan ook, het zijn prachtige en veelal in tact gebleven overblijfselen uit een rijke historie. Ierland, een land van waaruit Willibrord het christelijk geloof over West Europa verspreidde. Dat gebeurde dus niet vanuit Rome maar vanuit Ierland. Waar monniken zoals Patrick na een lange voetreis 'gelouterd' werden op het piepkleine eilandje in het meer Lough Derg dat men destijds beschouwde als het einde van de wereld. En wij eigenlijk ook toen we op een mistige, koude en druilerige dag uit de boot stapten en voet op het eiland zetten, waar een warme ontvangst ons ten deel viel. Een eilandje waar één van de twee basilieken staat die het land rijk is en waar een bevlogen priester ons over vertelde. Ierland, het land van prachtige natuur die naarmate we meer naar het noordwesten reden, ruiger en (nog) stiller werd. Koeien maakten plaats voor schapen en groene glooiende weiden werden rotsachtige bergen, uiteindelijk uitmondend in hoge kliffen waar de golven van de Atlantische oceaan eindeloos tegenaan beuken. We hebben de hoogste kliffen (600 meter) beklommen en genoten van fascinerende vergezichten. Ierland, het land van de pubs, waar de bevolking bij elkaar komt voor de Guinness en de gezelligheid. De pub als sociale ontmoetingsplaats waar muziek gemaakt wordt door een ieder die een instrument kan bespelen. Muzikanten komen binnen met hun instrument en spelen mee en vertrekken weer als ze uitgespeeld zijn of geen zin meer hebben. Toen ze ontdekten dat er een groep Nederlanders aanwezig was, werd spontaan 'Tulpen uit Amsterdam' gespeeld. Een melodie die kennelijk overal bekend is. Ierland, het land met een (nog) hogere economische groei dan Nederland, waar technisch opgeleide jongeren volop werk kunnen vinden bij ICT giganten als Dell, SAP, Google en Facebook. Een land met dorpen en steden met ruime maar éénvormige en dus saaie nieuwbouwwijken. Een land met volop ruimte; ongeveer twee keer zo groot als Nederland maar met nog geen 5 miljoen inwoners. Ierland, een land waar de tegenstellingen tussen het Protestantse Noord-Ierland en de katholieke republiek Ierland onderhuids nog volop aanwezig zijn. Onze chauffeur en gids Mick maakte ons erop attent dat we op een bepaald moment door Noord-Ierland reden. Van een grens was geen sprake. Het binnengaan van een ander land was alleen zichtbaar door de aanduidingen langs de weg, mijlen i.p.v. kilometers. Na de Brexit vormt die onzichtbare grens dus de buitengrens van de EU. Volgens Mick gaat dat niet gebeuren. Gedurende ons verblijf in Ierland werden we, zoals gezegd, begeleid door onze chauffeur en gids Mick, die zijn enorme kennis over (de historie van) het land zeer gedoseerd en gelardeerd met de nodige onderkoelde humor tot ons bracht. Zelfs op de luchthaven was geen sprake van drukke hectiek en hollende mensen. De noodzakelijke controles werden verricht door vriendelijke ambtenaren. Ons vliegtuig vertrok met een vertraging van 20 minuten. Oorzaak: de drukte op Schiphol. We waren weer thuis!

De reiscommissie, Ellie Boot, Frits Harmsen, Adri maat en
Hetty Veldhuizen **Op www.pgdeeshof.nl vindt u een mooie fotoreportage.**

PAULUSBIJEENKOMST

WOENSDAG 22 AUGUSTUS 2018

is de Paulusbijeenkomst,
alle parochianen zijn op deze dag
van harte welkom.



Ook dit jaar zijn we te gast bij de
Familie van de Bunt,
Hoevelakerveenweg 10, 3871 KK
Hoevelaken. (niet te verwarren met
de Hoevelakenseweg)

Grote parkeerplaats voor de deur
voor fietsen en auto's.

Wij openen om 16.00 uur met een drankje en na een gezellig samen zijn
staat het buffet om ongeveer 17.30 uur voor ons klaar.

Om te weten met hoeveel we zijn vragen wij u om zich snel aan te melden,
uiterlijk 1 augustus.

Dit kan per e-mail: hoevelaken@stlucas.nu of door onderstaand strookje te bezorgen in
de brievenbus van:

Trees de Rijk, Lindenhof 24, 3871 BR Hoevelaken.

Mocht het heel zonnig zijn (zoals vorig jaar) en u heeft een parasol met voet die te tillen is, wilt u die dan meebrengen.



Ik kom op 22 augustus, alleen / met partner (doorstrepen wat niet juist is)

Naam

Adres

Telefoon / e-mail

Als u na aanmelding niet komt en niet bent afgemeld

vóór 20 augustus, moeten wij helaas de kosten van deze dag à € 15.- p.p. bij u in rekening brengen.

UITZWAAIEN VAN DE OEGANDAGROEP

Demi Beitler, Amarant Hoofdman, Anje Boswijk, Roy Nieuwveld, Sandra van Valkengoed en Annika van Oosterom. De 4 begeleiders: Arjan de Vries, Mieke van Vliet, Celine van den Heuvel en Jessica Hofman.



Op dinsdag 17 juli vertrekt de Oeganda-groep naar Mpigi. Wie daar zin in heeft, kan ze op de ochtend van vertrek komen uitzwaaien bij de Eshof. Vermoedelijk vertrekken ze tussen 6.30 en 7.00 uur, want ze zullen rond 8.00/8.30 uur op Schiphol willen zijn.

Ook vanuit een kerkdienst in de Eshof zwaaien we hen uit. Dat zal gebeuren in de viering van 8 juli. Het thema zal zijn 'samen sterk'. Speciaal voor deze viering zal de groep een lied van Marco Borsato en Guus Meeuwis instuderen: 'Schouder aan schouder'. Ook zullen de reizigers 'Pak maar m'n hand' zingen, een lied van Nick en Simon. En als het lukt, zelfs een moeilijk lied in het Luganda: "Beesiimye abawereza Mukama muggulu eyo mirembe myereere" – "Gelukkig zijn zij die God dienen". Het is een offertorium, een lied dat bij de gaven wordt gezongen.

Zowel op 8 juli als op 17 juli is ieder die erbij wil zijn, van harte welkom!

Ellie Boot



Awo olwatuuka...Once upon a time... Tropenkolder, bijzondere verhalen over ons leven in Uganda.

Met ongeloof, maar apetrots wil ik u allen laten weten dat de 2^e druk van mijn boek gedrukt is en als primeur tijdens de komende Queen of Peace activiteiten verkrijgbaar zal zijn.

Vanaf 1989 hebben wij bijna vier jaar in Uganda gewoond, gewerkt en vooral geleefd. Met zijn tweeën vertrokken, en met vijf personen terug gekomen naar Nederland.

De jaren in Uganda hebben bij ons onuitwisbare indrukken achter gelaten, hele bijzondere momenten gegeven en ervoor gezorgd dat we dit land en de mensen nooit zijn vergeten. Onze life-time experience!

Voor mij persoonlijk heeft deze Uganda-ervaring ervoor gezorgd dat het heel lang heeft geduurd voor ik mijn draai in Nederland weer een beetje gevonden had.

Ik woonde, leefde, werkte en zorgde voor mijn gezin, maar er was altijd een gemis. Wat precies? Misschien heimwee naar het avontuur, de spanning, de uitdaging om van niets iets te maken?

's Nachts droomde ik vaak over Uganda. Gebeurtenissen, verhalen...Best vermoeiend voor mijzelf en mijn omgeving die zich in Nederland allemaal prima thuis voelden.

Tijdens mijn bijscholing van bejaardenverzorgende naar Verzorgende IG kwam de oplossing toevallig langs. Ik moest allerlei praktijkverslagen schrijven over diverse onderwerpen. Geen probleem. Maar het laatste verslag moest een praktijkverslag over stervensbegeleiding zijn. Nu werkte ik in die tijd op het dagcentrum. Heel gezellig, maar "gelukkig" ging daar nooit iemand dood. Mensen werden wel ziek maar stierven dan thuis of in het ziekenhuis.

Na een gesprek met mijn mentor kreeg ik toestemming om uit mijn verleden een ervaring op te diepen. Nou toen had ik verhalen genoeg! Tijdens de jaren in Uganda, midden in de aids epidemie, leek het soms wel of iedereen ziek werd en overleed. Dat verslag werd mijn

eerste verhaal, "Anna". Bij de diplomering kreeg ik te horen van mijn mentor dat ik meer moest gaan schrijven. "Kijk of je een boek kan maken, je verhalen zijn te mooi, te bijzonder, om ze niet te vertellen".

Tegelijkertijd werd er door de kinderen gevraagd of ik al die maffe verhalen, die tijdens gezellige bezoeken met andere tropengangers of tijdens onze vakanties terug naar Uganda verteld werden, niet eens kon opschrijven. Ze waren in de tijd dat we er woonden te jong voor eigen herinneringen. Die verhalen waren ook een stuk van hun geschiedenis.

Ik hoefde er niet zo lang over na te denken. Eerst ben ik begonnen al mijn brieven naar mijn ouders te digitaliseren. Ik hoopte daardoor de warboel van herinneringen in mijn hoofd op een rijtje te krijgen. Toen ik hiermee klaar was, best een klus, was ik enorm teleurgesteld. Geen van de dromen en verhalen die mij 's nachts wakker hielden was ik in die brieven tegen gekomen. Blijkbaar heb ik bewust mijn ouders gespaard om hen niet bezorgd te maken. Of leefde ik daar zo intensief dat ik me niet eens realiseerde dat ik eigenlijk hele bijzondere, gevaarlijke en krankzinnige situaties meemaakte. Dit kwam blijkbaar allemaal pas terug nadat we in Nederland zijn gaan wonen?

Ik heb daarna jaren met een kladblok in mijn tas gelopen. Wanneer ik gedroomd had of wanneer er een verhaal in mijn gedachte kwam, schreef ik het meteen kort op. Alle dromen en verhalen kwamen zo één voor één langs en wanneer ik tijd had, ging ik ervoor zitten en maakte een mooi verhaal van die al flarden.

Thuis wisten ze dat ik met het boek bezig was, maar na een poosje hielden ze op met vragen wanneer het klaar zou zijn. Er bleven steeds maar verhalen komen...

Om mezelf een stok achter de deur te geven heb ik besloten dat het boek in het jaar dat ik vijftig zou worden klaar moest zijn. Op de valreep is dat gelukt en tijdens mijn eigen verjaardags-boekenbal heb ik iedereen, de kinderen, familie en vrienden mijn boek cadeau gegeven. Ik was bloednerveus over de reacties.

Ik had nooit durven dromen dat ik zulke positieve en enthousiaste reacties zou krijgen. Na een jaar was de hele eerste druk uitverkocht terwijl er nog steeds vraag naar is...

En wat zo bijzonder was...tijdens het schrijven van de verhalen, werd mijn hoofd leger en stopte het dromen. Dit boek heeft er voor gezorgd dat ik die bizarre jaren in Uganda een plekje heb kunnen geven en uiteindelijk het leven in Nederland ook weer heerlijk vind.

Nieuwsgierig geworden?

Het boek is tegen de kostprijs van 10,- € te koop bij mij en tijdens de komende Queen of Peace acties.

Van elk verkocht boek doneer ik dit jaar en volgend jaar 2 euro aan het Queen of Peace Hightschool project in Uganda.

Mieke van Vliet

De redactie van het Dialogje wenst u een mooie en zonnige vakantie.



Belangrijke adressen

Pauluscentrum, De Veenslag 1.
correspondentieadres: postbus 102, 3870 CC Hoevelaken.
ING: NL12INGB0001667719 Rabobank: NL17Rabo 0302240012
Beheer: de heer D. Overkamp, Korenbloemlaan 7, tel. 2534493
Sleutel: Betty Obdeijn, Van Lyndenlaan 35 tel. 2536778
en familie Van Dijk, Otwardplaats 12, tel. 2535686
e-mailadres: hoevelaken@stlucas.nu
Bereikbaarheid pastores: via het secretariaat van Leusden
033 4941261

Voor afspraken doop,
huwelijk en uitvaarten: Trees de Rijk, Lindenhof 24
tel. 2535339 e-mail:
treesenleoderijk@upcmail.nl

Bij geen gehoor: Rob Broekhoven, Andreaslaan 2
tel. 2536598.
e-mail: broekhovenrob@gmail.com

Gezinsmutatie, verhuizing: José Ursem, Veenlanden 95, tel. 2534642
e-mail: joseursem@chello.nl

Contact en bezoek: Betty Obdeijn, Van Lyndenlaan 35
tel. 2536778
e-mail: benbettyhoevelaken@gmail.com

Intenties: Cathrien Voskuilen, Veenwal 6a
tel. 2572483

Redactie Dialoogje: Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11
tel. 2536367
e-mail: angelinehubbers@hotmail.com

Kopij voor het nummer van 8 september t/m 21 oktober 2018 kunt u UITERLIJK inleveren
tot DONDERDAG 30 augustus vóór 10.00 uur bij:
Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11. tel. 033 2536367.
e-mail: angelinehubbers@hotmail.com

