

54e jaargang, nummer 6

DIALOGJE

Zaterdag 28 oktober t/m zaterdag 8 december 2018



SINT PAULUSGELOOFSGEMEENSCHAP
HOEVELAKEN

website: www.katholiekhoevelaken.nl

Liturgische agenda.

Zondag 28 oktober 09.15 uur. Woord- en Communieviering met medewerking van het Pauluskoor.

Voorganger: Pastor Rini Bouwman.

Lector: Gerda van Vilsteren.

Werkgroep: Liedkeuzecommissie.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum en 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Anton van Esveld. - Uit dankbaarheid. – Overleden ouders van de Wolfshaar-van de Hoven.

Bijzonderheden: Koffie na de viering.



Vrijdag 2 november 19.00 uur. Allerzielenviering. Parochianen gaan voor met medewerking van het Pauluskoor. Meer informatie elders in dit Dialogeje.

Zondag 4 november 10.00 uur: Kanselruil met medewerking van het Pauluskoor.

Voorganger: ds Ellie Boot..

Lector: Riet van Hofwegen.

Werkgroep: Liedkeuzecommissie.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum en pastorale activiteiten.
2. **Zondag van de Oecumene.**

Intenties: Overleden familie van der Tol. - Ben Kroon. –
Mien Brouwer. – Riek en Joop van Bekkum. –
Theo van Wandelen. – Riet Overmars. – Gerrit Mossink. –
Truus Meinen. – Leo en Joost de Rijk. – Cor Vendrig.

Bijzonderheden: Koffie na de viering
Pastor Ben Piepers gaat voor in de Eshof.



Woensdag 7 november 9.00 uur: Eucharistieviering.

Voorganger: Kapelaan Karel Donders.

Zaterdag 10 november 19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Pauluskoor.

Voorganger: Pastoor Harrold Zemann.

Lector: Wim Eggenkamp.

Misdienaar: Max Voskuilen.
Werkgroep: Liedkeuzecommissie.
Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum en pastorale activiteiten.
2. **Nationale jongerencollecte.**

Intenties: Anton Keijzer. – Christina van Daatselaar-Telkamp. –
Anton Telkamp. –Daan van de Heijden. -
Joop van de Tooren.

Bijzonderheden: Koffie na de viering.



Zondag 18 november 09.15 uur: Woord- en Communieviering met medewerking van het Pauluskoor.

Voorganger: pastor Ben piepers.
Lector: Linda de Wals.
Werkgroep: Liedkeuzecommissie.
Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten.
2. **PCI.**

Intenties: Frans van Bemden. - Wim van Valkengoed. –
Overleden ouders van Valkengoed-van Daatselaar.

Bijzonderheden: Koffie na de viering.



Zondag 25 november 09.15 uur: Oecumenische viering met medewerking van de Cantorij en het Pauluskoor.

Voorgangers: ds Ellie Boot en pastor Rini Bouwman.
Lector: José Ursem.
Werkgroep: Liedkeuzecommissie.
Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten.
2. **Solidaridad.Cacaoboeren krijgen een nieuw gezicht.**

Intenties: Alie van der Heijden-Voskuilen. – Cor Vendrig. –
Anton van Esveld. – Overleden ouders Boomhouwer.



Bijzonderheden: Koffie na de viering.

Zondag 2 december 09.15 uur: Woord- en Communieviering met medewerking van het Pauluskoor.

Voorganger: Pastor Ben Piepers.

Lector: Gerda van Vilsteren.

Werkgroep: Liturgie.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Ben Kroon. - Riek en Joop van Bekkum. –
Theo van Wandelen. - Riet Overmars. – Gerrit Mossink. –
Truus Meinen. – Mien Brouwer.



Bijzonderheden: 1^e zondag van de Advent. Koffie na de viering.
Om 17.00 uur Vesperviering in de Eshof.

Woensdag 5 december 09.00 Eucharistieviering.

Voorganger: Kapelaan Karel Donders.

Zaterdag 8 december 19.00 uur. Eucharistieviering met medewerking van het Pauluskoor.

Voorganger: Pastoor Harrold Zemann.

Lector: Jan Heine.

Misdienaar: Sandra van Valkengoed.

Werkgroep: MOV.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten.
2. **Adventsactie voor jonge moeders uit Congo Central.**

Intenties: Anton Keijzer.



Bijzonderheden: 2^e zondag van de Advent. Koffie na de viering.
Om 17.00 uur Vesperviering in de Eshof.

IN MEMORIAM

Op zondag 16 september is op 80 jarige leeftijd overleden onze parochiaan

JACOBUS GERARDUS van BEKKUM (JOOP)

sinds 12 december 2017 weduwnaar van

Riek van Bekkum-Eijbergen.

De afscheidsviering heeft plaatsgevonden op maandag 24 september in de Pauluskerk

De laatste rustplaats van Joop is op de Algemene Begraafplaats, Kerkepad 1 in
Hoevelaken.

Onze gedachten gaan uit naar de kinderen en kleinkinderen van Joop en wensen hen alle
sterkte toe om dit verlies te kunnen verwerken.



ALLERZIELEN

De maand november wordt getekend en gekleurd door afscheid en herinneringen.

Het is herfst, we hebben afscheid genomen van de zomer. De natuur laat zich van een andere kant zien. Gevallen bladeren onder kalende bomen. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat er in de maand november een dag is gekozen waarop we stil staan bij diegenen van wie wij afscheid hebben moeten nemen.

Allerzielen, 2 november.

We gedenken onze dierbaren die zijn overleden en met name de overledenen van het afgelopen jaar.

We noemen hun naam, steken een kaars aan en vinden troost bij de herinneringen aan goede en kwade dagen.

Op vrijdag 2 november, Allerzielen, is er om 19.00 uur een herdenkingsviering in ons Pauluscentrum.

Na deze viering is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de lichtjestocht die plaats vindt vanuit de aula van Elja Uitvaartverzorging. Nadat ieder een lichtje heeft gebracht bij zijn of haar overledene, bent u welkom voor een kopje koffie in de aula. Iedereen is van harte welkom.

We houden onze dierbare overledenen levend.

Een praktische tip: ook al staan er overal lichtjes, toch is het wellicht prettig om een eigen zaklamp mee te nemen.

Vorbereidingsgroep Allerzielenviering



KANSELRUIL OP 4 NOVEMBER

De zondag op of vlakbij 7 november is de gedenkdag van Willibrord, 'zendeling van de Lage Landen'. Zolang ik me kan herinneren hebben we als Paulusgemeenschap en Eshofgemeente op die zondag een vorm van samenwerking. Wanneer mogelijk proberen we een kanselruil te regelen.

Ook dit jaar is dat weer gelukt. Terwijl Ben Piepers op 4 november voorgaat in de viering in de Eshof, ben ik in het Pauluscentrum.

Ben en ik zullen kijken hoe we de vieringen op elkaar af kunnen stemmen, om daarmee verbondenheid te creëren. Maar het aardige van zo'n kanselruil is misschien wel juist dat er ook verschillen merkbaar zijn. Ben heeft een rooms-katholieke opleiding genoten en jarenlange ervaring in de Rooms-Katholieke Kerk. Bij mij geldt dat voor de protestantse achtergrond. En ik geloof vast dat dat merkbaar is. Het is, wat mijzelf betreft, één van de charmes van onze jarenlange en goede samenwerking.

Ellie Boot

GEACHTE MEDEPAROCHIANEN,

Op de laatst gehouden Paulusmiddag is er een taxidienst samengesteld. Deze dienst is in het leven geroepen om onze oudere medeparochianen op verzoek naar de vieringen te brengen en na afloop weer naar huis.

Het is fijn dat er naast 3 vaste chauffeurs nog 8 parochianen bereid zijn hier hun medewerking aan te verlenen.

De chauffeurslijst kunt U vinden op het mededelingenbord in de hal van de kerk.

U kunt rechtstreeks contact opnemen met één van onze chauffeurs of via de contactpersonen. Met name Betty Obdeijn tel. 253 67 78.

Bij afwezigheid kunt U eventueel bellen naar

Riet van Hofwegen tel. 257 16 14.

Pastoraatsgroep Paulus Geloofs Gemeenschap

CACAOBOEREN KRIJGEN EEN NIEUW GEZICHT.

Met het MASO-programma werkt Solidaridad met de Ghanese jongeren aan de toekomst van cacao-teelt. In het programma leren jonge cacao-boeren om meer te produceren met veel minder schade voor mens en milieu. Bovendien leren zij om meerdere gewassen te verbouwen, zodat de afhankelijkheid van één product afneemt. Door jonge cacao-boeren te trainen om efficiënter en milieuvriendelijker te werken, werken we aan een hogere cacao-opbrengst en krijgt een groot aantal jongeren een menswaardig bestaan met kans op onderwijs en goede gezondheidszorg. Bovendien leren zij om zelf leiderschapsrollen op zich te nemen in hun gemeenschappen.

Met de inzet van u en onze geloofsgemeenschappen kan iedereen blijven genieten van lekkere chocoladeproducten en strijden we samen tegen werkloosheid onder jongeren en vóór een duurzame cacao-productie.

Samen kunnen we veel tot stand brengen.

Doet u mee ?

In de kerkbladen Rondom/ Dialoogje vindt u een blanco envelop met een sticker van Solidaridad. Namens de cacao-boeren vragen wij u, met een financiële bijdrage in het envelopje, ons project te steunen. Dit envelopje kunt u zondags in de Solidaridad-doos/bus in de hal van de kerk doen, of zelf bij een van onderstaande adressen in de brievenbus deponeren.

Op een zichtbare plek hangt bij deze adressen de Solidaridad-poster met het thema van deze actie. (vanaf week 46)

Inleveradressen:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| - Willemien van Putten | Elzenlaan 40 |
| - Willy van de Berg | Weidelaan 6 |
| - Gerwin Duine | 't Viertel 1 |
| - Toon Ossendrijver | Stoutenburgerlaan 7 |
| - Wim van Vliet | L.Ph. Michonlaan 1 |

Zondag 25 november om 9.15 uur is de gezamenlijke Solidaridad-viering in het Pauluscentrum. Op deze dag zal er ook een collecte zijn en zullen Fair Trade producten achter in de kerk verkocht worden.

Namens de vrijwilligers van de ZWO-groep en de MOV-groep.

Meer informatie: www.solidaridad.nl/kerkenactie.

'TERUG NAAR DE PLAATS WAAR HET THUISHOORT'.

Dit fraaie kruisbeeld heeft jarenlang gestaan op het Tabernakel van de Pauluskapel, tot 1974.

Bij de sloop van de kapel zijn 'n paar inventarisstukken terecht gekomen bij enkele parochianen. Dit kruisbeeld verhuisde naar de familie Dijkstra. Na het overlijden van de heer en mevrouw Dijkstra werd dit kruis aan ons aangeboden. Na verblijf op zolder wordt het hoogtijd dat dit antieke kruisbeeld weer terecht komt naar de plaats waar het hoort te staan, onze eigen Pauluskerk sinds 1975.

Ton Hulsebos.



VORMING EN TOERUSTING

Engelen in de kunst – 19 november

Op **maandag 19 november** geeft Ben Piepers een voordracht over 'Engelen in de kunst'. Engelen spreken tot de verbeelding. Hun gevleugelde gestalte wordt zelden waargenomen, toch worden ze soms ervaren als boodschapper of beschermer. Dat engelen zich vrij bewegen tussen hemel en aarde blijft fascinerend. Engelen overbruggen de afstand tussen goddelijk en mensen, hemels en aard.

In verhalen van de Schrift en in de kunst spelen zij een belangrijke rol.

Ze spelen een rol in het Eerste Testament bij Abraham en Izaäk, de vlucht van Jacob, het verhaal van Mozes en de zending van de profeet Jesaja. In het Nieuwe Testament komen de engelen vooral ter sprake in geboorte- en verrijzenisverhalen van Jezus.

Bij al deze verhalen kijken we naar engelen in de beeldende kunst.

De avond wordt gehouden in de Eshof en begint om 20.00 uur. Deelname is € 5,00.

Film Extremis – 21 november

Extremis is een korte documentaire over het werk op een intensive care, waar ieder moment van de dag de strijd tussen leven en dood zich afspeelt. De kijker wordt meegenomen in de hartverscheurende emoties rond de beslissing over leven en dood als doktoren, patiënten en families voor onmogelijk keuzes staan. Deze documentaire is te combineren met de avond over overbehandelen op 21 februari 2019. De film wordt gedraaid in de Recreatiezaal van de Kopperhof op woensdag **21 november**. De kaartjes kosten € 7,00 inclusief koffie/thee vooraf.

De aanvang is om 19.30 uur, vanaf 19.00 uur is er koffie/thee en na afloop is er gelegenheid tot napraten.

Zondagse ochtendwandeling – 25 november

Op **25 november** vindt de derde zondagochtendwandeling plaats onder leiding van Esther Duine. Deze wandelingen willen ruimte bieden om de zondagse stilte buiten en met elkaar op te zoeken. Wandelen in de natuur helpt om op adem en tot rust te komen. Samen wandelen geeft verbinding met onszelf en met de schepping. De start is om 08.45 uur vanaf de Paulus. Na terugkeer kunnen de deelnemers aansluiten bij de koffiedrinkers na de kerkdienst.

De wandelingen zijn geschikt voor iedereen. Je kunt naar behoefte aansluiten en je hoeft je dus niet op te geven.

Na de laatste wandeling wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Voor al deze activiteiten geldt dat van harte welkom bent, ook als u zich niet heeft opgegeven.

Namens de commissie Vorming & Toerusting

DE PCI ZOEKT EEN PENNINGMEESTER

De bestuurstermijn van onze penningmeester van de **Parochiële Caritas Instelling** zit er op per 31 december 2018. Dus zijn wij op zoek naar een nieuwe penningmeester (man/vrouw) Wij vragen iedereen binnen onze parochie met de juiste achtergrond en affiniteit voor het werk van de caritasinstelling en kennis op het financiële vlak te overwegen deze taak op zich te nemen.

Mocht u iemand weten die dit zou willen/kunnen doen, dan zou het fijn zijn ook dat te horen.

Wilt u meer weten over deze bestuursfunctie en een bijdrage leveren aan het werk van de P.C.I.

Bel dan even met onze voorzitter

Wim Mol, telefoon 033-4943915/molleusden@planet.nl

of onze huidige penningmeester Gerard van de Brug,

telefoon 033-2457178/g.m.brug@kpnmail.nl

De PCI heeft als doelstelling het lenigen van de (financiële) noden binnen onze parochiegemeenschap en onze lokale samenleving. Een uitgebreide omschrijving van onze doelstelling en werkwijze vindt u op de website van de parochie st.lucas.nu.

KERSTVIERING

Dit jaar gaan we voor de 35 ste keer voor alle parochianen een kerstmiddag organiseren. Samen met de leden van de Eshof maken we er een mooi kerst gebeuren van.

Iedereen vanaf 75 jaar, wordt persoonlijk uitgenodigd.

Er zijn mensen die te kennen hebben gegeven hier geen gebruik van te maken. Zijn er onder U die dit jaar wèl deel willen nemen, dan bent U welkom.

Dan kunt U zich aanmelden tot 1 december bij Betty Obdeijn.

Tel nr. 033 2536778

MAANDVERBANDPROJECT UGANDA

Afgelopen zomer was de diaconale reis naar de Queen of Peace Highschool in Uganda. Naar aanleiding van de vraag van de directrice Philomena, is hier een maandverbandproject gestart. Omdat gezinnen vaak geen geld hebben om maandverband te kopen, stoppen veel meisjes met school. Om deze uitval tegen te gaan, hebben we de meisjes geleerd om wasbaar maandverband te naaien. Het naaiatelier van de school heeft patronen gekregen en een berg stoffen om nog meer maandverband te naaien. De klermaaksters zijn druk met naaien. Dat wat niet voor eigen gebruik is, kunnen zij verkopen om zo een inkomen te genereren voor de school.

Philomena liet ons weten dat men blij is met deze oplossing. Op dit moment geeft ze de genaaide verbanden nog gratis aan de schoolmeisjes. Het product is verder niet verkrijgbaar. Op termijn heeft men hopelijk geld over om de genaaide verbanden voor een reëel bedrag te kopen.

Hoe kunnen wij het project verder helpen?

Als we materialen verzenden, brengt dit veel extra kosten met zich mee. Daarom willen we groepen die in de toekomst naar het project gaan, stoffen mee laten nemen. Daarnaast kan de school met sponsorgeld vanuit Nederland lokaal stoffen kopen.

Voor nu: heeft u thuis nog drukknopen, handdoeken, moltons, lakens of andere lappen stof liggen die u niet (meer) gebruikt? Bewaar deze dan vooral! Volgend jaar zal in het kader van Vorming & Toerusting een groep vanuit Hoewelaken naar Uganda vertrekken. Het zou mooi zijn als deze groep weer veel materiaal mee kan nemen. Tegen de tijd dat duidelijk is wanneer deze groep op reis gaat, zullen we u vragen het materiaal te brengen.

Vriendelijke groeten namens het Queen of Peace team,
Mieke en Amarant

DROMEN VAN EEN NIEUWE MUSICAL

Het houdt de gemoederen iedere keer weer bezig... Na elke succesvolle musical -of het nu Ester, Ruth, Maria of Anatevka is- was de grote vraag: "Komt er nog een keer een musical?" We zijn dan ook verheugd om het verlossende antwoord op die vraag te kunnen geven:

Ja! Er komt weer een musical!

Het musical-team

Drijvende kracht achter de vorige musicals, Nel Stoffelsen, heeft de stoute schoenen aangetrokken om weer een musical op de planken te brengen. In korte tijd is het haar gelukt om een productieteam samen te stellen, met bekende en nieuwe gezichten. Zo is de muzikale leiding in handen van Lodewijk de Vries. Simonet Schoon is bereid gevonden om de regie op zich te nemen, daarbij ondersteund door Annemieke Huurdeman. David Roelofs denkt mee over het creatieve en technische proces, Jan Roos verzorgt het lichtplan en Kirstin Siteur ondersteunt bij algemene zaken en communicatie.

Wereldberoemd

De musical heet "Jozef - de dromenkoning". Het verhaal van Jozef, de zoon van vader Jakob, is wereldwijd bekend, niet alleen door de Bijbel en de Koran, maar ook van de vele (teken)films en musicals die hierover gemaakt zijn. Vader Jakob is de vader van het volk Israël. Hij heeft meerdere zonen en ook nog een dochter, bij meerdere vrouwen. Dat was in die tijd gebruikelijk. Soap-achtige relaties vormen een complexe familiestructuur, waarbij liefde en haat dicht bij elkaar liggen. Jozef is niet alleen de lievelingszoon van Jakob, hij heeft ook hoogmoedige dromen. Jaloezie bij de broers zorgt ervoor dat Jozef achtereenvolgens in de put, de gevangenis en in Egypte belandt. Het verhaal dat leest als een jongensboek, gaat van avontuur naar avontuur.

Dina

Deze musical kiest een heel andere invalshoek. Wij vertellen het verhaal van Jozef op onze eigen wijze, daarbij gebruikmakend van het script en de muziek van Gerard van Amstel en Gerard van Midden. Misschien had de musical beter 'Dina' kunnen heten, want zij speelt een belangrijke - wellicht de belangrijkste - rol. Dina is de dochter van Jakob en Lea (een halfzus van Jozef dus). Over Dina is niet veel bekend. De Bijbel vertelt dat zij is verkracht. Weliswaar door Sichem, de man die van haar hield. Toch staat de familie-eer op het spel. Die moet gewroken worden. Sichem wordt vermoord door Dina's broers. Ze zit in een vreselijke situatie. Waar kan zij terecht? Sichem is dood. Op wie kan zij zich wreken? Op haar broers? Maar hoe dan? Is verzoening voor haar wel mogelijk?

Meedoen?

Kom naar de informatieavond op 26 november om 20.00 uur in De Eshof in Hoevelaken (inloop vanaf 19.30 uur)! De wekelijkse repetities beginnen op 4 februari 2019 (maandagavonden). Het uitvoerings- weekend is van

14 t/m 16 februari 2020 (!). Minimum leeftijd is 15 jaar. Je hoeft geen lid te zijn van een kerk om mee te mogen doen. Voor het koor worden geen audities gehouden. Voor de toneelrollen zullen auditierondes worden gehouden op 21 en 28 januari 2019. Er zijn veel (mannen)rollen te verdelen, dus kom auditie doen!



WIJ ZIJN ER VOOR U!!!!

De pastoraatgroep van de Paulus geloofs-gemeenschap bestaande uit:

Riet van Hofwegen	(vrijwilligers-coördinator)
tel. 25 716 14	e-mail: rietvhofwegen@gmail.com
Gerda Kammeijer	(liturgie)
tel. 25 375 73	e-mail: gerda.kammeijer@kpnmail.nl
Betty Obdeijn	(diaconie-bezoek)
tel. 25 367 78	e-mail: benbettyhoevelaken@gmail.com
Lies Traa	(jongeren en oecumene)
tel. 25 368 81	e-mail: p.traa2@upcmail.nl

BETALEN.

Wie in 2018 de Kerkbalans of Intenties gaat betalen:

Rabobank : NL17 RABO 0302 2400 12

ING Bank: NL12 INGB 0001 6677 19

Schrijf er wel bij waar het voor is.

t.n.v. St Paulusgeloofsgemeenschap Hoevelaken

Kerkbalans: wij hebben weer vertrouwen in jullie gulle gaven

Intenties: € 10,00 per keer

Intenties kunt u inleveren bij: Mevr C.A.Voskuilen

(zie achterzijde Dialogogje)

BELANGRIJKE ADRESSEN

Pauluscentrum, De Veenslag 1.

correspondentieadres: postbus 102, 3870 CC Hoevelaken.

ING: NL12INGB0001667719 Rabobank: NL17Rabo 0302240012

Beheer: de heer D. Overkamp, Korenbloemlaan 7, tel. 2534493

Sleutel: Betty Obdeijn, Van Lyndenlaan 35 tel. 2536778

en familie Van Dijk, Otwardplaats 12, tel. 2535686

e-mailadres: hoevelaken@stlucas.nu

Bereikbaarheid pastores: via het secretariaat van Leusden 033 4941261

Voor afspraken doop, Anny Smink, Westerdorpsstraat 78, tel. 033 2537528.

huwelijks en uitvaarten: e-mail: j.a.smink78@kpnplanet.nl 06 46164135

Bij geen gehoor: Trees de Rijk, Lindenhof 24. tel. 2535339

e-mail: treesenleoderijk@upcmail.nl

Gezinsmutatie, verhuizing: José Ursem, Veenlanden 95, tel. 2534642

e-mail: joseursem@chello.nl

Contact en bezoek: Betty Obdeijn, Van Lyndenlaan 35

tel. 2536778 e-mail: benbettyhoevelaken@gmail.com

Intenties: Cathrien Voskuilen, Veenwal 6a. tel. 2572483

Redactie Dialogogje: Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11

tel. 2536367. e-mail: angelinehubbers@hotmail.com

Kopij voor het nummer van 16 december 2018 t/m 20 januari 2019 kunt u UIJTERLIJK
inleveren tot DONDERDAG 6 december vóór 10.00 uur bij:

Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11. tel. 033 2536367.

e-mail: angelinehubbers@hotmail.com