

54e jaargang, nummer 7

DIALOGJE

Zaterdag 15 december 2018 t/m 20 januari 2019



SINT PAULUSGELOOFSGEMEENSCHAP  
HOEVELAKEN

website: [www.katholiekhoevelaken.nl](http://www.katholiekhoevelaken.nl)

## Liturgische agenda.

**Zondag 9 december om 17.00 uur: Vesperviering in de Eshof.**

**Thema: "Ik geloof in een nieuw begin".**

---

**Zondag 16 december 10.00 uur:** Parochianen gaan voor met medewerking van het Pauluskoor.

Gaan voor: Thera Mulder en José Ursem.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum en 2. Pastorale activiteiten.

Bijzonderheden: Derde zondag van de Advent. Koffie na de viering.



17.00 uur Vesper in de Eshof.

Thema: "Ik geloof in vrijheid".

---

**Zondag 23 december 09.15 uur.** Woord- en Communieviering met samenzang.

Voorganger: pastor Antoinette Bottenberg.

Lector: Wim Eggenkamp.

Werkgroep: Liedkeuzecommissie.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum en 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Cor Vendrig.

Bijzonderheden: Vierde zondag van de Advent. Thema: "Ik geloof in dit kind".



Na de viering is er koffie.

17.00 uur Vesper in de Eshof.

---

**Maandag 24 december 21.00 uur:** Woord- en Communieviering met medewerking van het Pauluskoor

Voorganger: pastor Ben Piepers.

Lector: Riet van Hofwegen.

Werkgroep: Liturgie.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum en 2. pastorale activiteiten.

Intenties: Jaargedachtenis Wilhelmus Eggenkamp. – Theo Keet. -  
Joop van de Tooren. - Wim van Valkengoed. –  
Overleden ouders van Valkengoed-van Daatselaar.

Bijzonderheden: Kerstnachtviering.

**Dinsdag 25 december 09.15 uur.** Woord- en Communieviering met medewerking van het Pauluskoor.

Voorganger: pastor Rini Bouwman.

Lector: Sylvia Voskuilen.

Werkgroep: Liturgie.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Ben Lammers. – Anton van Esveld. – Frans van Bemden. – Alie van der Heijden-Voskuilen.

Bijzonderheden: 1<sup>e</sup> Kerstdag.

---

**Zondag 30 december géén viering** in de Paulus maar **om 10.00 uur een morgengebed in de Eshof**. Thema: 'Ik geloof in stilte'.

---

**Maandag 31 december 19.00 uur Oudejaarsavondviering in de Eshof.**

---

**Woensdag 2 januari 9.00 uur** Eucharistieviering.

Voorganger: kapelaan Karel Donders.

---

**Zondag 6 januari 11.00 uur.** Woord- en Communieviering met medewerking van het Pauluskoor.

Voorganger: Pastor Fred Kok.

Lector: José Ursem.

Werkgroep: Liedkeuzecommissie.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Cor Vendrig. – Leo en Joost de Rijk. - Theo van Wandelen. – Riet Overmars-Delforterie. – Gerrit Mossink. – Truus Meinen. – Joop van Bekkum. - Yde de Lange.

### **Bijzonderheden: UITNODIGING NIEUWJAARSBIIJENKOMST**

Het is inmiddels traditie om op de eerste viering in het nieuwe jaar een soort nieuwjaarsbijeenkomst te houden. **Voorafgaand** aan de dienst 10.00-10.45 uur is er



**Na afloop** wordt iedereen uitgenodigd voor een **glaasje en een lekker hapje** om samen te toosten op het nieuwe jaar.

Iedereen is van harte welkom. *Locatieraad en pastoraatsgroep.*

**Zaterdag 12 januari 19.00 uur:** Eucharistieviering met samenzang.

Voorganger: Kapelaan Karel Donders.  
Lector: Wim Eggenkamp.  
Misdienaar: Frank van de Heuvel.  
Werkgroep: Liedkeuzecommissie.  
Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Joop van de Tooren. – Anton Keijzer. – Wim van Valkengoed. –  
Overleden ouders van Valkengoed-van Daatselaar.  
Ben Kroon.

Bijzonderheden: Na de viering is er koffie.



---

**Zondag 20 januari 10.00 uur:** Oecumenische viering **in de Eshof.**

Gaan voor: ds Ellie Boot en Linda de Wals.  
Koor: Cantorij van de Eshof en Pauluskoor.  
Bijzonderheden: Week van de Eenheid. Meer informatie elders in dit Dialogje.

---

### WIJ ZIJN ER VOOR U!!!!

De pastoraatgroep van de Paulusgeloofsgeemeenschap bestaande uit:

Riet van Hofwegen	(vrijwilligers-coördinator)
tel. 25 716 14	e-mail: <a href="mailto:rietvhofwegen@gmail.com">rietvhofwegen@gmail.com</a>
Gerda Kammeijer	(liturgie)
tel. 25 375 73	e-mail: <a href="mailto:gerda.kammeijer@kpnmail.nl">gerda.kammeijer@kpnmail.nl</a>
Betty Obdeijn	(diaconie-bezoek)
tel. 25 367 78	e-mail: <a href="mailto:benbettyhoevelaken@gmail.com">benbettyhoevelaken@gmail.com</a>
Lies Traa	(jongeren en oecumene)
tel. 25 368 81	e-mail: <a href="mailto:p.traa2@upcmail.nl">p.traa2@upcmail.nl</a>

### BETALEN.

Wie in 2019 de Kerkbalans of Intenties gaat betalen:

Rabobank : NL17 RABO 0302 2400 12

ING Bank: NL12 INGB 0001 6677 19

**Schrijf er wel bij waar het voor is.**

t.n.v. St Paulusgeloofsgeemeenschap Hoevelaken

Kerkbalans: wij hebben weer vertrouwen in jullie gulle gaven

Intenties: € 10,00 per keer

Intenties kunt u inleveren bij: Mevr C.A.Voskuilen

(zie achterzijde Dialogje)

---

## **SOLIDARIDAD: CACAoboEREN KRIJGEN EEN NIEUW GEZICHT.**

Op 25 november jl. vierden wij, de Eshofgemeente en de St. Paulusgeloofsgemeenschap, samen Solidaridad-zondag.

Solidaridad en haar partners werken aan de toekomst van cacao-teelt in Ghana.

Met het MASO-programma leiden ze een volgende generatie enthousiaste en onafhankelijke cacao-boeren op.

Voor dit goede doel hebben we d.m.v. een envelopjes-actie (44stuks) en verkoop van Fair Trade producten tezamen € 402.40, collecte in de Eshof

€ 193.45 en in de oecumenische viering in het Pauluscentrum € 273.27 opgehaald. Een totaal bedrag van € 869.12!!!!!!

Iedereen hartelijk dank voor uw bijdrage.

Namens de vrijwilligers van de ZWO en de MOV,

Jan Vogel en Marijke Kroon.

---

Gezondheid, voorspoed en veel geluk ieder jaar,  
dat is wat we wensen aan elkaar.  
Deze wens is natuurlijk erg fijn,  
maar er zijn altijd dagen die minder goed zijn.  
Wat we wel aan elkaar kunnen geven,  
is echte vriendschap in het leven.  
Vriendschap vol liefde, geduld en verdraagzaamheid,  
geef het door en we raken het nooit meer kwijt.  
Want als je dit durft te blijven geven,  
komen vrede en geluk vanzelf in ons leven.  
Dit is wat wij jullie willen wensen,  
dus geef het door aan alle mensen.

De redactie van het Dialogje wenst u een Vredige Kerst en een Zalig Nieuwjaar.

## **IN MEMORIAM**

Op donderdag 25 oktober is onze parochiaan

**IGNATIUS THEODORUS DE LANGE (Ide) overleden.**

Ide is 84 jaar geworden.

Woensdag 31 oktober heeft de afscheidsdienst plaatsgevonden in het crematorium  
Rusthof, Dodeweg 1 te Leusden.

Laten wij Ide gedenken in onze gebeden.

Er is niets dat voorgoed verdwijnt, als men de herinneringen bewaart.

Parochianen van de Paulusgeloofsgemeenschap wensen kinderen en kleinkinderen heel  
veel sterkte.





Actie  
**Kerkbalans**  
2019

**MIJN KERK INSPIREERT**

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw in de stad, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten.

We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag.

Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missionaire projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten.

Daarom is er de actie **Kerkbalans**. De inkomsten uit **Kerkbalans** vormen de financiële basis voor onze geloofsgemeenschap.

In de maand januari bezorgen vrijwilligers of bezorgt de post bij u een brief met het verzoek om bij te dragen. Wij hopen dat we op u mogen rekenen en dat u ruimhartig geeft.

De Locatieraad.

## **COÖRDINATOR VOOR DOOP, HUWELIJK EN UITVAART.**

Tot 1 oktober was Trees de Rijk coördinator voor doop, huwelijk en uitvaart.

Het regelen van uitvaarten was daarbij het belangrijkste en meest intensieve onderdeel.

Op korte termijn moet er snel en adequaat gehandeld worden.

Trees deed dit met veel inzet en een groot inlevingsgevoel voor de nabestaanden. Zij probeerde om zo veel mogelijk tegemoet te komen aan hun wensen.

Per 1 oktober heeft Trees deze taak overgedragen aan Anny Smink.

Trees blijft beschikbaar als eerste vervanger ingeval Anny verhinderd is.

Wij danken Trees voor al deze jaren dat ze dit werk heeft gedaan en wij wensen Anny heel veel succes en inspiratie met haar nieuwe taak.

Locatieraad en pastoraatsgroep Paulus Geloofsgemeenschap.

## **LIEVE MENSEN.**

Ik wil jullie hartelijk bedanken voor de mooie kaart die ik mocht ontvangen van jullie allen. Het is fijn te weten dat zoveel mensen met me mee leven.

Er is geen man overboord met mijn gebroken hiel en gekneusde pols.

Vele mensen maken ergere dingen mee dus mij hoor je niet klagen.

Ik heb nooit wat, nu is het even mijn beurt.

Lastig, maar het komt goed.

Nogmaals dank en jullie zien me hopelijk snel weer in de kerk.

Ik wens jullie allen mooie dagen toe de komende tijd en alle goeds voor de toekomst.

Groeten Hermien Sas

## **KERKDIENT EN LITURGIE**

### **VESPERS IN DE ADVENTSTIJD**

Als dit Dialogeje verschijnt, zijn de eerste twee vesper van de Adventstijd alweer achter de rug. 'Ik geloof in engelen' en 'ik geloof in een nieuw begin', dat waren de thema's. Ook de volgende twee vespers hebben een thema:

16 december: Sefanja 3,14-20: 'ik geloof in vrijheid'

23 december: Lucas 1,39-45: 'ik geloof in dit kind'



In de morgendiensten doen de kinderen in de kinderdienst van de Eshof iets met de thema's. Op zondag 2 december maakten ze bijvoorbeeld engelen. Die werden cadeau gedaan aan mensen van wie de naam in een daarvoor bestemde doos was gestopt. Het zijn mensen die wat je aandacht gunt. Ieder die wil kan een naam en een adres op een briefje schrijven (wel binnen Hoevelaken, om het bezorgen niet te ingewikkeld te maken, maar ze hoeven beslist geen kerklid te zijn) en in de doos doen. Hij staat op de houten statafel in de hal van de Eshof.

We zullen, net als vorig jaar, de vesperserie besluiten met een morgengebed om 10.00 uur op de zondag tussen Kerstmis en oudjaar, zondag 30 december. Die zondag zal helemaal in de sfeer zijn van de stiltedag. Vandaar dat we die de volgende geloofsuitspraak meegeven: 'ik geloof in stilte'. Ook deze (korte) viering zal er één zijn van muziek, stilte en bezinning.

Simon Drost, Erik van Veelen en Rudi Coppoolse begeleiden de vijf gebedsgetijden muzikaal. De liturgen van de vieringen zijn Linda de Wals, Lieske Duim, Cees Otte, Gerda van Vilsteren en Ellie Boot.

Ieder die een rustig moment zoekt in deze vaak drukke maand, is van harte welkom in de vesper en in het morgengebed.

### **31 december – in de stilte**

Ook de oudejaarsavonddienst (om 19.00 uur) zal in de omgeving van de 'stiltedag' (van zaterdag 29 december) plaatsvinden. Opnieuw kunnen we genieten van de mooie inrichting van het kerkgebouw die naar de vier seizoenen verwijst. Mooi om daarmee een jaar van vier seizoenen af te sluiten. Als burens van Paulusgemeenschap en Eshofgemeente vieren we deze laatste dag van het jaar samen.

### **Oecumenische viering op zondag 20 januari**

Over de oecumenische kerkdienst in de 'week van gebed' kan ik nog niet zoveel zeggen. Wel, dat het thema luidt 'recht voor ogen'. Het is gekozen door een voorbereidingsgroep van christenen in Indonesië. "Zoek het recht en niets dan het recht," zegt Deuteronomium 16,20. Daartoe werken de kerken in Indonesië samen. Zo proberen ze de gemeenschappelijke zorgen in de samenleving aan te pakken, bijvoorbeeld met projecten voor armen en daklozen.

Half december bereiden we in oecumenisch verband de viering voor. Linda de Wals en ik zullen samen in de dienst voorgaan.

### **Jeugd musical 'Famous!' op zondag 3 februari**

Een half jaar lang hebben ze er elke vrijdagavond aan gewerkt, aan de musical 'Famous!' 'Ze', dat zijn tieners uit onze beide kerkgemeenschappen en van daarbuiten. Onder leiding

van Brigitte Lammers hebben ze zelf de teksten bedacht. De basis van het verhaal vormt het bijbelverhaal over Naäman: de Aramese bevelhebber die lijdt aan een huidziekte. Van de profeet Elisa krijgt hij de opdracht om zich onder te dompelen in de Jordaan. Eerst wil hij daar niets van weten, maar zijn bedienden halen hem over het toch te proberen. Naäman laat zich overhalen en zijn huid wordt genezen.

Dit verhaal hebben de jongeren vertaald naar deze tijd. Ze leggen het voor ons op een nieuwe, eigen manier uit. Ze hebben er liedjes en dansen bij gemaakt. Brigitte en ook Annahes Odink, Anneke Waslander en Feije Duim hebben de groep daarbij geholpen.

Op zaterdag 2 februari vindt de eerste uitvoering plaats. Op zondag 3 februari zal dezelfde uitvoering ingekaderd zijn in de kerkdienst. Leuk dat we deze zondag als katholieken en protestanten samen vieren!

*Ellie Boot*

**Uitnodiging voor de Dag van Stille  
op 29 december in 'de Eshof' te Hoevelaken  
De vier jaargetijden, om stil van te worden...**

Op 29 december is het stil in 'de Eshof' en staat de deur voor iedereen open.

De Dag van Stille is een dag, die: verwondert, rust geeft, weldadig is en troost biedt als een warme deken.

Aan de hand van "**de vier jaargetijden**" zijn de hal en kerkzaal ingericht met kunst, gedichten, teksten, muziek, natuurlijke materialen en kaarslicht.

De verstilde ruimte nodigt je uit om stil te zijn en stil te staan bij wat je persoonlijk raakt.

Gun jezelf de tijd, laat buiten even voor wat het is en loop binnen in een omgeving waar de stilte spreekt.

Locatie: kerkgebouw 'de Eshof'

de Veenslag 16, Hoevelaken

Je bent van harte welkom vanaf **10.30 uur – 17.00 uur**

Organisatie: 'de Eshof' en

'Paulus' vormgroep.



## OLIEBOLLENACTIE

Stichting Grace Care Nederland verkoopt alweer voor het 5<sup>e</sup> jaar olieballen. De opbrengst hiervan gaat volledig naar Grace Home in India. Zij bestaan inmiddels 15 jaar! Het geld zal een bijdrage zijn in de algemene behoefte voor eten, kleding en onderwijs voor de kinderen.

We verkopen de olieballen aan de hand van voorverkoop. De olieballen kosten € 9,- per zak van 10 olieballen, twee zakken voor € 17,- en drie zakken voor € 25,-.

U kunt de olieballen bestellen door een e-mail te sturen naar [info@gracecare.nl](mailto:info@gracecare.nl). Geef s.v.p. aan hoeveel zakken u wilt bestellen, samen met uw naam, adres en telefoonnummer.

Ook zal Marijke Kroon op zondag 16 en 23 december na de kerkdienst in het Pauluscentrum aanwezig zijn met intekenlijsten voor de olieballen.

De olieballen zijn van topkwaliteit en worden gebakken door de echte warme bakker Van der Veer uit Barneveld.

De bestelde olieballen kunnen worden opgehaald op zaterdag 29 december a.s. tussen 10.00 en 14.00 uur in het Pauluscentrum, De Veenslag 1, te Hoevelaken.

Mocht het voor u echt niet mogelijk zijn om de olieballen op te halen, dan bezorgen wij ze bij u thuis op 29 december.

Wij wensen u gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2019!

Met vriendelijke groet,  
namens het bestuur van Stichting Grace Care Nederland  
Judith van Hoeijen



## VORMING EN TOERUSTING

### Zondagse ochtendwandeling – 30 december

Op **30 december** vindt de vierde zondagochtendwandeling plaats onder leiding van Esther Duine. Deze wandelingen willen ruimte bieden om de zondagse stilte buiten en met elkaar op te zoeken. Wandelen in de natuur helpt om op adem en tot rust te komen. Samen wandelen geeft verbinding met onszelf en met de schepping. De start is om 09.30 uur vanaf de Eshof. Na terugkeer kunnen de deelnemers aansluiten bij de koffiedrinkers na de kerkdienst.

De wandelingen zijn geschikt voor iedereen. Je kunt naar behoefte aansluiten en je hoeft je dus niet op te geven.

Na de laatste wandeling wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

### Paus Franciscus – 14 januari

Op **maandag 14 januari** geeft Stijn Fens een inleiding over Paus Franciscus.

Paus Franciscus kreeg de wereld aan zijn voeten. Vanaf zijn aantreden op het balkon van de Sint-Pieter heeft Franciscus optimisme en bezieling bij de mensen teruggebracht. Hij heeft lak aan eeuwenoude conventies en lijkt vooral zichzelf. De paus stelt geregeld vragen die binnen de RK-kerk worden gevreesd: 'Waarom doen we dit eigenlijk? Kan het niet anders?'

Stijn Fens volgt de paus op de voet, heeft een boek over hem geschreven en kent als geen ander de ins en outs van het pontificaat van deze paus.

In 1978 bezoekt Stijn Fens als twaalfjarige voor het eerst Rome en sindsdien wil hij er altijd weer naar terug. Gaat na zijn studie voor de KRO werken, waar hij zich bij tal van programma's ontwikkelt tot Vaticaankenner. Is redacteur en columnist van Trouw. In 2015 maakte hij met drie collega's het eerste Nederlandse interview met paus Franciscus.

Deze avond wordt gehouden in de Eshof en begint om 20.00 uur.

Deelname is € 5,00.

### Wat zingen we - 20 januari

Zingen blijft leuk. Zingen blijft nodig. Zingen is hét bindmiddel van een gemeenschap. Juist het lied dat we samen zingen maakt dat gebeurt waar het bij liturgie om gaat: het gevoel in Gods naam bij elkaar te horen. Het besef op elkaar aangewezen te zijn. Een gemeenschap die niet zingt is geen gemeenschap, maar een groep individuen bij elkaar. Een gemeenschap bestaat pas écht in een lied: dat brengt haar tot leven.

Daarom blijven we zingen! *En oefenen.* Aansluitend aan de oecumenische viering op **zondag 20 januari 2019** leiden onze musici ons weer door liederenland.

De inleiding op de liederen, de directie en de begeleiding zijn in handen van onze eigen musici.

***Voor al deze activiteiten geldt dat u van harte welkom bent, ook als u zich niet heeft opgegeven.***

Namens de commissie Vorming & Toerusting

## HET IS WEER (BIJNA) ZOVER!

Zo tegen het einde van het jaar staan er veel traditionele gebeurtenissen op het programma. Niet alleen de kinderfeesten, maar ook de start van de voorbereiding op de 1e communie: óók een feest!!

De ouderavond hierover (voor regio midden: Hoevelaken en Nijkerk) is op dinsdag 15 januari 2019 van 20.00 tot 21.30 in parochiehuis St. Jan in Nijkerk.

Op een informele manier zullen we met elkaar kennis maken en zal er gesproken worden over het project enz, enz. Bovendien is er gelegenheid om al uw vragen te stellen en kennis te maken met diaken Rini Bouwman, die de werkgroep begeleid en ook op de kinderbijeenkomsten aanwezig zal zijn.

De aanmelding is van start gegaan en verloopt via het centraal secretariaat Leusden.

Mocht u ook belangstelling hebben om uw kind met de voorbereiding mee te laten doen maar per abuis geen aanmeldingsbrief hebben ontvangen neem dan contact op met een van onderstaande contactpersonen:

Nijkerk: Alie van Valkengoed, 0332453026

Hoevelaken: Sylvia Voskuilen, 0332536834

Wij kijken uit naar uw komst.

Wergroep 1<sup>e</sup> Heilige Communie



## BELANGRIJKE ADRESSEN:

Pauluscentrum, De Veenslag 1.

correspondentieadres: postbus 102, 3870 CC Hoevelaken.

ING: NL12INGB0001667719 Rabobank: NL17Rabo 0302240012

Beheer: de heer D. Overkamp, Korenbloemlaan 7, tel. 2534493

Sleutel: Betty Obdeijn, Van Lyndenlaan 35 tel. 2536778

en familie Van Dijk, Otwardplaats 12, tel. 2535686

e-mailadres: [hoevelaken@stlucas.nu](mailto:hoevelaken@stlucas.nu)

Bereikbaarheid pastores: via het secretariaat van Leusden 033 4941261

Voor afspraken doop, huwelijk en uitvaarten: Anny Smink, Westerdorpsstraat 78, tel. 033 2537528.  
e-mail: [j.a.smink78@kpnplanet.nl](mailto:j.a.smink78@kpnplanet.nl) 06 46164135

Bij geen gehoor: Trees de Rijk, Lindenhof 24. tel. 2535339  
e-mail: [treesenleoderijk@upcmail.nl](mailto:treesenleoderijk@upcmail.nl)

Gezinsmutatie, verhuizing: José Ursem, Veenlanden 95, tel. 2534642  
e-mail: [joseursem@chello.nl](mailto:joseursem@chello.nl)

Contact en bezoek: Betty Obdeijn, Van Lyndenlaan 35  
tel. 2536778 e-mail: [benbettyhoevelaken@gmail.com](mailto:benbettyhoevelaken@gmail.com)

Intenties: Cathrien Voskuilen, Veenwal 6a. tel. 2572483

Redactie Dialoogje: Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11  
tel. 2536367. e-mail: [angelinehubbers@hotmail.com](mailto:angelinehubbers@hotmail.com)

---

Kopij voor het nummer van 27 januari t/m 9 maart 2019 kunt u UITERLIJK inleveren tot DONDERDAG 17 januari vóór 10.00 uur bij:

Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11. tel. 033 2536367.

e-mail: [angelinehubbers@hotmail.com](mailto:angelinehubbers@hotmail.com)