

54e Jaargang nr. 5

september 2019



**R.K. Parochie St. Lucas
Geloofsgemeenschap
H. Maria Zuivering
Putten**

54e Jaargang nr. 5

september 2019

Inhoud	
KUSJE OP JE HART	1
Interview met kapelaan Karel Donders	2
Woord van dank	4
Vrede verbindt over grenzen	4
Zing je mee in het vredeskoor?	5
Afscheid Wil Fleischeuer	5
KERKDIENSTEN EN MISDIENAARS	5
Bedankje	6
Kosters	6
Beste jongelui	6
In Memoriam	7
Jozef	7
Kalender Jong Aartsbisdom	8
Beheerder van ons mooie kerkgebouw	8
25 JAAR VIERING INLOOP – OPEN KERK	9
VORMING EN TOERUSTING	9
KOPIJ	9

KUSJE OP JE HART

OMDAT JE ZORGEN
SOMS ZO GROOT ZIJN
KUSJE OP JE HART

OMDAT JE SOMS VERDRIETIG BENT
KUSJE OP JE HART

ALS JE HET EVEN
NIET MEER ZIET ZITTEN
KUSJE OP JE HART

OMDAT JE ZO DAPPER BENT!

Interview met kapelaan Karel Donders

2019-06-18

Karel Donders werd geboren op 11 december 1984 in Arnhem. Karel heeft drie zussen en werd als tweede kind geboren in dit katholieke gezin. Hij zat op een basisschool in het centrum van Arnhem. Aan het einde van de basisschool ontving hij het H. Vormsel. Dat had op dat moment nog niet zoveel betekenis voor hem. Op de middelbare school kreeg een klasgenoot een ongeluk en overleed daaraan. Dit trieste voorval in de derde klas maakte ongelooflijk veel indruk op de jonge Karel. Dit ongeluk zette hem aan het denken, hij had zoveel vragen. Hij ging op zoek en sloot zich aan bij de voorbereidende bijeenkomsten van de wereldjongerendagen, die in 2000 in Rome gehouden zouden worden. Er werden aanstekelijke geloofsgesprekken gevoerd, samen gevierd, er was gezelligheid, er werd eigen muziek gemaakt en het vertrouwen onderling groeide. Daar, tijdens die bijeenkomsten, in gesprek met andere jongeren, kreeg hij antwoord op zijn vragen. In deze periode werd er ook een schaatsbaan in Nijmegen geopend en daar was Karel met zijn vrienden veel te vinden. Uiteindelijk mocht hij niet mee naar Rome, omdat hij toen nog geen 16 jaar was!



Aan het einde van de middelbare school, ging Karel op bezoek bij de Pastoraal Theologische opleiding in Haarlem waar ook het Grootseminarie van de priesterkandidaten gevestigd is. Het meemaken van het Paastriduüm met de zusters, het gebed en de mooiste sfeer daar, deed hem besluiten om voor het seminarie in Haarlem te kiezen. Deze keuze was moeilijk uit te leggen aan familie en vrienden. Mensen begrepen het niet, vrienden die niet gelovig zijn. Maar Karel volgde zijn hart, de verwondering, Godservaring, waarom gebeurt mij dit. Geloven is niet vijandig, geloven is samen delen. Karels vader had als motto: "Volg je hart, gebruik je verstand". En dat motto sprak ook Karel erg aan. Dus startte Karel met de opleiding, ging in het studentenwoning op 19 jarige leeftijd en genoot van de contacten met de medestudenten. In het eerste jaar moest hij al stagelopen bij een kinderkamp in vakantietijd. De jongere kinderen kun je nog het verhaal vertellen van de herder met zijn schaapjes, dat is nog het kinderlijke geloof. De oudere kinderen, tijdens catechese, stellen andere, moeilijkere vragen: "Als je gelooft in God ben je niet meer vrij?" Karel: "Geloof maakt juist vrij, wat is je doel je in het leven en hoe ga je met de ander om".

Om over je geloof te spreken en daarnaar te leven. En dat geloof juist bespreekbaar maken, is het moeilijkst! Daarom is catechese zo belangrijk, het spreken over het geloof in groepen. Het uitvoeren van taken, dienstbaar zijn, is veel gemakkelijker. Veel mensen stellen zich gelukkig dienend op in de kerk.

2010 volgt zijn eerste benoeming als diaken in Groenlo; katholieke dorpen, met een agrarische cultuur waarin veel gevierd werd. Hij ontmoette veel mensen, maar ook iedereen in de omringende dorpen wist wie diaken Karel was. Er woonden daar weinig vreemdelingen en Karel mistte de diversiteit van mensen in de geloofsgemeenschappen, zoals hij gewend was in de omgeving van Haarlem. In 2011 werd hij tot priester gewijd. De contacten met mensen waren en zijn erg belangrijk; het vertrouwen, het levensverhaal, het verdriet en de gemaakte fouten, alles wat mensen met hem delen.

2015 volgt zijn aanstelling als kapelaan in Barneveld; Er is hier weer meer diversiteit en dat spreekt hem aan. Als kapelaan zit ik nog wel onder de vleugels van pastoor Harrold Zemann. Aanvankelijk was het een moeilijke tijd, het misbruik in de kerk en het vertrek van pastoor Sturkenboom.

Toch is het belangrijk om samen te blijven praten en zo een band van vertrouwen op te bouwen. Mensen zoeken de kerk en hebben je nodig. Catechese kan daarbij een handvat zijn, maar ook als gelijkwaardige samen in gesprek gaan.

Taken van een kapelaan: Iedere dag een kerkelijke taak en vaak een huisbezoek. Mensen die komen voor een gesprek. Een doordeweekse H. Mis met koffiedrinken na afloop. Een oor zijn van de geloofsgemeenschap. Samenwerken met dominees. Graag willen werken met jongeren, hij mist de jongeren in de kerk.

Wat vind je het mooist: Het begeleiden van mensen bij ziekte, moeilijke tijden. Er gewoon zijn. De kerk open op iedere eerste zaterdag van de maand voor een gesprek. Iedere keer weer verrassend wat ik voor mensen kan betekenen.

Wat vind je het moeilijkst: Het graag willen werken aan de kerk van de toekomst, maar het wordt een steeds kleiner clubje, leegloop in de kerk. De jongere generatie vasthouden, de kerk moet blijven bestaan. Met 15 parochies is het moeilijk om iets op te bouwen, je hebt te weinig tijd. Toch is er hoop, veel jongere mensen, die toch vaak een kaarsje aansteken in de kerk.

2019 september, aanstelling als pastoor in regio Elst. Daar krijgt Karel 9 kerken onder zijn vleugels, samen met 2 priesters en 2 pastoraal werkers. Ook zijn er nog 2 emeriti die nog regelmatig in de H. Mis voorgaan. Ze hebben daar 2 Eucharistische centra en 2 catechetische centra. Dus alles is veel meer geconcentreerd op een paar plaatsen, een aantal kerken zijn daar gesloten. Daarentegen zijn er wel veel groepen. Karel hoopt ook daar zijn bijdrage aan te kunnen leveren. Hij wil aanwezig zijn en hoopt dat hij, ook daar, een nieuw thuis zal kunnen vinden.

Hij gaat in ieder geval dichterbij zijn ouders, in de buurt van Arnhem, wonen. Wat zullen je ouders en zussen trots en blij voor je zijn.

Karel zal hier vooral de contacten met de mensen missen, het team. Alles wat hij hier meegemaakt en -beleefd heeft.

Karel dank je wel voor dit interview, we wensen je alle goeds toe en zullen je missen. Denk aan je motto: "**Volg je hart, maar gebruik je verstand**".

Namens de pastoraatgroep, Cil van Oosterhout.

Woord van dank

Beste parochianen van Putten,

Graag wil ik, nu ik aan de vooravond sta van mijn verhuizing, u allen heel hartelijk danken voor de vele blijken van waardering, verbondenheid en bemoediging die ik bij mijn afscheid mocht ontvangen. Ik verhuis eerst naar de pastorie van Huissen-Zand om later definitief te verhuizen naar Elst.

Met een hartelijke groet van huis tot huis,

Karel Donders, *Pastoor H. Maria Magdalenaparochie*

Postadres: Markt 7 6681 AE Bommel

E-mail: kdonders@rkparochiemariamagdalen.nl

Vrede verbindt over grenzen

Oecumenische vredesviering 29 september 19.00 uur 'Vrede verbindt over grenzen'.



In de hemel zijn wellicht geen grenzen, maar hier op aarde struikelen we er continu over. De ervaring in onze wereld is vooral dat grenzen mensen tegenhouden en dat grenzen mensen verdelen.

Natuurlijk zijn er grenzen nodig ter bescherming maar in de liturgie komen hemel en aarde samen juist ook om verbinding te zoeken, om grenzen te doorbreken, om mensen te verbinden met Gods Visioen.

Voor de 51^e keer wordt landelijk de oecumenische Vredesweek gehouden. Het blijkt telkens weer zo nodig ons in te zetten voor vrede en daarbij heeft God onze handen en voeten zo nodig in deze wereld.

We hopen elkaar te ontmoeten in de oecumenische avondviering van 29 september 19.00 uur in de Katholieke Kerk aan de Brinkstraat.

De viering is voorbereid door de Andreaskerk, de Gereformeerde Kerk en de Katholieke Kerk met ds. Reinoud Koning, ds. Rein Bos en Mery Falger.

We roepen weer mensen van verschillende kerken op om met een vredeskoor de dienst te begeleiden.

Van harte welkom, Mery Falger

Zing je mee in het vredeskoor?

Ook dit jaar wordt er weer een koor samengesteld in het kader van de vredesweek.

Mensen van de Gereformeerde kerk, de Andreaskerk en de RK parochie zullen de oecumenische avondviering van 29 september omlijsten rond het thema:

'Vrede verbindt over grenzen'

De oefendatum voor de mensen die in het vredeskoor gaan zingen is: Maandag 23 september van 19.00-20.00 uur o.l.v. Hetty van Beek en Tjeerd Mulder in de Katholieke kerk aan de Brinkstraat te Putten.

We hopen weer op een mooie opkomst.

Opgave kan via

Paul de Haan

361620

pam.dehaan@upcmail.nl

Mery Falger

06-23371736

merybinnerts@gmail.com



Afscheid Wil Fleischeuer

Na jaren van trouwe dienst als koster in onze kerk heeft Wil Fleischeuer te kennen gegeven te stoppen als koster. Wil heeft onlangs te maken gehad met onverwacht lichamelijk letsel. Daarvoor heeft hij al laten weten wat minder te willen kosten. Wil en Nel zijn namelijk ook verhuisd naar Ermelo.

We danken Wil voor zijn grote inzet en wensen hem en Nel veel geluk en vooral gezondheid in hun nieuwe omgeving.

Theo Marissink, coördinator kosters

KERKDIENTEN EN MISDIENAARS

Zo. 8 sept. Ziekenzondag	09.15u	Eucharistieviering, Samenzang Voorganger: P. Kuipers Attentiegroep	Alexander, Marc Ant., Benjamin
-----------------------------	--------	--	-----------------------------------

Wo. 10 sept.	09.30u	Eucharistieviering, Samenzang Voorganger: Pastoor Harold Zemann	
Zo. 15 sept.	10.00u	Anders Vieren, Samenzang Voorganger: Fransje Scheijde Liturgiegroep: A	Lucas, Julia
Za. 21 sept.	19.00u	Anders Vieren, Samenzang Voorganger: Gerda van Meerveld Liturgiegroep: Jongeren	Lieke, Michael
Zo. 22 sept.	10.00u	Anders Vieren, Zin-in-Zondag Voorgangers: Corrie Hollanders en Wim Menting	
Zo. 29 sept. Vredesweek	11.00u	Woord- en Communieviering, Toverbal Voorganger: Pastor Niels Morpey Liturgiegroep: Viering met kinderen o.l.v. Annemarieke Hollanders	Alexander, Karlijn, Benjamin
Zo. 29 sept. Vredesviering	19.00u	Oecumenische viering door samenwerkende kerken, Samenzang	
Zo. 6 oktober	9.15u	Woord- en Communieviering, Cantabile Voorganger: Pastor Fred Kok Lectoren: Mary Menting en Lieke Rooze	Lucas, Marc Ant.
Wo. 9 okt.	09.0u	Woord- en Communieviering, Samenzang Voorganger: Diaken Rini Bouwman	
Zo. 13 okt.	10.30u	LUCASDAG	
Za. 19 okt.	19.00u	Anders Vieren, Samenzang Voorganger: Mery Falger Liturgiegroep: B	Lieke, Julia
Zo. 20 okt.	10.00u	Anders Vieren, Zin-in-Zondag Voorgangers: Corrie Hollanders en Wim Menting	
Zo. 27 oktober	10.00u	Anders Vieren, Samenzang Voorganger: Gerda van Meerveld Liturgiegroep: Jongeren	

Iedere tweede woensdag van de maand is er een Eucharistieviering of een Woord- en Communieviering om 09.00 uur met na afloop een kopje koffie.
Iedere week is er op zondagavond een Poolse Eucharistieviering om 20.00 uur.

Bedankje

Hartelijk dank voor het prachtige pioenrozenbouquet wat ik kreeg van de parochiegemeenschap na mijn medische ingreep. Ook dank voor alle verdere belangstelling.

Vrolijk gaan we verder op de oude weg.

Corry Loukes

Kosters

Het kosterstergilde komt op leeftijd. Gemiddeld zijn Piet Baremans, Wil Fleischeuer, Djoon Hoyer, Ko van Schaik en ik gemiddeld 70+.

We zijn bezig nieuwe, jongere kosterstergilden te bekwamen. Gelukkig hebben Sandra Fleischeuer, Bas Baremans en Ronald de Werd zich bereid verklaard in de toekomst

kosterstaken over te nemen, zodat de oudjes met een gerust hart het werk aan de jongeren kunnen overlaten. U hebt het mogelijk al gezien de aspirant koster lopen op sommige dagen al mee. Uiteraard zijn we blij met hun toezegging en danken hen daar hartelijk voor.

Theo Marissink



Beste jongelui

Helaas stopt Luna Rooze met het dienen. Ze kan het met haar werkzaamheden voor school niet meer redden. Jammer. Ik dank Luna heel hartelijk voor haar grote en trouwe inzet.

Gelukkig kunnen we binnenkort Marije Koornneef verwelkomen als misdienaar. We beginnen binnenkort aan de opleiding.

Verder valt het me op dat er in de woorddiensten weinig anders te doen is dan de toortsen aan het begin en einde te dragen, kaarsengeld op te halen en het kaarsje voor de overledenen naar achteren te brengen. Als jullie ideeën hebben om meer te doen hoor ik dat graag. Binnenkort wil ik met enkele voorgangers en een paar misdienaars daarover even na een zondagse viering te spreken.

Theo Marissink

In Memoriam

29-04-1923 19-07-2019

Adrana Maris Baars- Wagemaker
Janny

Op donderdag 25 juli hebben we hier in onze parochiekerk H. Mara Zuivering, hebben we afscheid genomen van Janny Baars
Na de viering is mw. Baars op de begraafplaats
'Schootmanshof' begraven.

Wij wens haar familie, kleinkinderen, schoonzoon Gerard Blom
veel sterkte toe met dit verlies.

Het rouwpastoraat

Jozef

De kerkgangers hebben het misschien al gezien: het beeld van Jozef is van achter naar voren geplaatst.

Of het te maken heeft met meer waardering voor vaklui, weet ik niet. Feit is dat er steeds meer waardering komt voor een vakman, zoals een timmerman, loodgieter, dakdekker, enz.

Jozef staat nu keurig voorin naast Maria; zij het dan nog wel gescheiden van tafel en bed. Het komt wel de symmetrie van de kerk ten goede.

De console is gemaakt naar voorbeeld van dat onder het Mariabeeld (gemaakt door de oud- kerkmeester Anton Gebbink zo rond 1960). De nieuwe console is gemaakt door Wim van den Hoorn van materiaal van de verwijderde banken.

Theo Marissink

Kalender Jong Aartsbisdom

Openingsviering Zondag 15 september in Renkum
Tarcisiusdag Zaterdag 21 september in Utrecht
Saints & Souls Zondag 3 november in Utrecht



Kerstgala Zaterdag 14 december in Utrecht
Into the Great Silence... 24 - 26 januari
Zusters Birgittinessen in Weert
Vormelingsdag U&A Zondag 15 maart in Amersfoort
Stille Omgang Zaterdag 21 maart Amsterdam
Palmzondag Zondag 5 april in Wageningen
Rome Reis 25 april t/m 3 mei
Slotviering Zondag 28 juni in Zwolle

Beheerder van ons mooie kerkgebouw

De locatieraad heeft Martin de Groot bereidt gevonden om als beheerder van ons mooie kerkgebouw op te treden. Door hem hopen wij meer structuur te krijgen (lees: te zien) in alle taken die vrijwilligers her en der op zich nemen.

Zijn taken zullen vooral zijn:

- Het onderhoud van het gebouw; het op tijd signaleren van gebreken, als deze groot zijn zorgen dat het in de begroting komt en zorg dragen dat het uitgevoerd wordt.
- Er op toe zien dat het in en rondom de kerk netjes en opgeruimd blijft. Dit houdt niet in dat hij andermans rommel gaat opruimen maar er wel zorg voor draagt dat het gebeurt.

Hij zal ook diverse vrijwilligers aansturen zodat er enige structuur ontstaat.

Bij rouw- en trouwdiensten heeft hij een coördinerende rol.

Een risico- en veiligheidsplan opstellen.

Wij willen hiermee geen enkele vrijwilliger voorbij lopen en zijn blij met alle taken die belangeloos door heel veel mensen uit onze geloofsgemeenschap worden gedaan.

Het gaat er vooral om dat er meer overzicht en structuur komt.

Gerda van Meerveld(locatieraad)

25 JAAR VIERING KERK



INLOOP – OPEN

Op woensdagochtend 25 september a.s. viert de Open Kerk – Inloop van de drie samenwerkende kerken, de Gereformeerde Kerk, de Hervormde Andreaskerk en de Rooms Katholieke Parochie het 25-jarig bestaan. Dit zal met een feestelijke bijeenkomst gevierd worden. Vanaf 10.00 uur is er koffie en thee. De viering met als hoofdthema een gezamenlijke terugblik begint om 10.30 uur. Om 11.30 uur is er tijd voor een Meditatief Moment tot 11.45 uur.

Een bijdrage aan het programma wordt verleend door mw. Doutzen v.d. Heide en de heer Wim van Til. Zij zullen vertellen over het verleden van de Inloop met anekdotes. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door de heer Marten Kamminga, piano met gezellige meezing- en luistermuziek.

Gasten en stamgasten, van harte welkom! Er is koffie, thee en iets lekkers...!



Vorming & Toerusting Putten

Programmaoverzicht
3^e en 4^e kwartaal 2019
VORMING EN TOERUSTING

Datum	Tijd	Plaats	Onderwerp	Spreker
17 september	20.00 – 22.00 uur	Rooms Katholieke Kerk	Lezing over de razzia in Putten	Evert de Graaf
19 september	20.00 – 22.00 uur	Gereformeerde Kerk	Een uitnodigende kerk	Leo Fijen
24 september	20.00 – 22.00 uur	Gereformeerde Kerk	Omgaan met schaduwkanten	Ds. Mark Verrips
5 oktober	15.00 uur	Telgterbuurtweg 27 Ermelo	Barokmuziek in de Muzerije	Gerrit 't hart
8 oktober	20.00 – 22.00 uur	Gereformeerde Kerk	Kaj Munk	Ds. Hans Hofstra
22 oktober	20.00 – 22.00 uur	Andreaskerk	Alle Heiligen	Pastoor Harrold Zeeman, Johanneke Bosman
29 oktober	20.00 – 22.00 uur	Gereformeerde Kerk	Jezus een mensenleven	Prof. C. den Heijer

Voor meer informatie zie het oranje boekje.

KOPIJ

Kopij voor de Lucasbrief graag voor vrijdag 27 september 2019.

Het eerstvolgende Parochie-Nieuws zal verschijnen op zaterdag 26 oktober 2019.

Allerheiligen, Allerzielen, Advent

Kopij hiervoor kunt u inleveren voor vrijdag 11 oktober 2019.

e-mailadres: pnpullen@hotmail.com

Indien gewenst kan het Parochie-Nieuws ook digitaal worden ontvangen.

U kunt dit aangeven bij Jan Carbo: jan.carbo@gmail.com



Locatie H. MARIA ZUIVERING

Brinkstraat 87, 3881 BP Putten, tel. 0341 351690 / 455710

Reknr. NL22SNSB 03542 05641 t.n.v. Maria Zuivering geloofsgemeenschap

Reknr. NL15INGB 00009 49768 t.n.v. Maria Zuivering geloofsgemeenschap

PASTORAATGROEP

De pastoraatgroep heeft als taak alle pastorale parochietaken te coördineren.

Ze vormt zo een schakel tussen parochianen, bestuur en pastoresteam.

Met al uw vragen kunt u bij hen terecht; ook vragen we u bericht van geboorte, aanvraag voor doopsel en huwelijk bij hen te melden. Ook in geval van overlijden dient dit als eerste doorgegeven te worden aan de pastoraatgroep; zij begeleiden het dan verder.

Christine van Hierden	hchierden1973@kpnmail.nl	
Cil van Oosterhout	cilvanoosterhout@gmail.com	0341-358838
Kunny Mulder	info@mulderjuridischadvies.nl	06-55132640

e-mail : putten@stlucas.nu

website : www.rkparochieputten.nl

LOCATIERAAD

Functie	naam	telefoon
Voorzitter/ Beheerszaken	Marco Rooze	06-50677132
Secretaris	Gerda van Meerveld gerdaengerardvanmeerveld@gmail.com	06-15439291
Communicatie	Marc Otten	
Penningmeester	Tjeerd Mulder	

SINT LUCAS PAROCHIE

Sint Lucas parochie is een samenwerkingsverband tussen de geloofsgemeenschappen St. Jozef in Leusden, St. Jozef in Achterveld, St. Paulus in Hoevelaken, De Goede Herder in Ermelo, H. Maria Zuivering in Putten, St. Catharina in Barneveld/Voorthuizen, St. Catharina in Nijkerk en H. Catherina in Harderwijk. Onze gemeenschap wordt vertegenwoordigd door Jos van Vliet. josv.vliet@hetnet.nl

PAROCHIELE CARITAS INSTELLING

De PCI van de Sint Lucas parochie heeft in iedere locatie een werkgroep Caritas.

Onze werkgroep Caritas is te bereiken via de website: www.caritasstlucas.nl

Het PCI bestuur is te bereiken via e-mail: pci.sintlucas@gmail.com

Wilt u de PCI ondersteunen dan is uw bijdrage welkom op RABObank rekeningnummer NL30 RABO 0347 8022 30 t.n.v. PCI bestuur Sint Lucas o.v.v. donatie.

De werkgroep Caritas is ook deelnemer in het Diaconaal Platform Putten.

Meer informatie hierover op de website: www.diaconaalplatformputten.nl

PASTORESTEAM

Alle pastores zijn bereikbaar via het secretariaat van Leusden **033-4941261**

- H. Zemmann (liturgie).
- Antoinette Bottenberg.
- Fred Kok (diaconie).
- Diaken Rini Bouwman

Als u (dringend) behoefte hebt aan een bezoek van een pastor/pastoor wilt u dan contact opnemen met iemand van de pastoraatgroep

ZANGKOREN

Koor	Contactpersoon	telefoon
Gemengd koor "Cantabile"	Piet Dellebeke	0577-462496
Mannenkoor (Gregoriaans)	Jos van Vliet	06-12951792
Kinderkoor "De Toverbal"	Sandra vd Hoorn	0341-353383
Contagio	Ton van Westing	0341-351369

CONTACTPERSOON KOSTERS/ MISDIENAARS/ CRECHE

Theo Marissink tel. 0341-351690; email t.marissink47@hetnet.nl

ATTENTIEGROEP

contactpersoon	Lies van Schaik	0341-491668
----------------	-----------------	-------------

ROUWPASTORAAT

Aanspreekpunt bij het overlijden van een parochiaan:

contactpersonen	Fransje Scheijde-Huf Mery Falger	0341-357218 0341-351069 / 06-23371736
-----------------	-------------------------------------	---

KERKHOFBEHEER

Roos Brugman en Edwert Sjaardema 0341-740015/06-49596644
info@monuta-sjaardema.nl

MISSIE, ONTWIKKELINGSHULP, VREDESWERK (MOV)

contactpersoon	Sylvia de Werd	
----------------	----------------	--

GELOVEN NU

contactpersoon	Fransje Scheijde-Huf	0341-357218
----------------	----------------------	-------------

PAROCHIECENTRUM

Brinkstraat 87, 3881 BP Putten tel: 06 50677132

e-mail: putten@stlucas.nu

website : www.rkparochieputten.nl

LEDENADMINISTRATIE (in het Parochie-Centrum)

contactpersoon	Coen Scheijde	0341-357218
----------------	---------------	-------------

Om de gegevens zo actueel mogelijk te houden, wordt u vriendelijk verzocht alle veranderingen m.b.t. uw gezin of adres schriftelijk aan ons door te geven in de brievenbus van de parochie of via bovenstaand e-mailadres.

NIEUWS - GELOOFSGEMEENSCHAP

Het nieuws-geloofsgemeenschap verschijnt zeven maal per jaar en wordt bij de parochianen thuis bezorgd. Voor het aanleveren van copy:

Geschreven copy : Smutslaan 1c Ermelo

Copy per mail : pnputten@hotmail.com

Clasien Zwart 06-44082847	Yvonne van den Broek 06-30970088	Carla Faber 06-50251190
------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

Verspreiding Parochienieuws per post	Margret van Diepen	0341-356129
---	--------------------	-------------

STENCILWERK

Theo Marissink/Jan Herfkens	Spielderweg 17 3881 PA Putten	0341-351690/354572
--------------------------------	----------------------------------	--------------------

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS FLEVOLAND/VELUWE

R.K. Basisschool voor Jenaplanonderwijs "Gabriël"

Kelnarijstraat 40, 3881 CC Putten, tel. 351959

e-mail: dir.gabrielschool@skofv.nl

w-site: www.gabriel-school.nl

Directeur	Sander van Zomeren	0341- 351959
-----------	--------------------	--------------