

DIALOOGJE

55e jaargang, nummer 6

Zondag 27 oktober t/m zondag 8 december 2019



SINT PAULUSGELOOFSGEMEENSCHAP
HOEVELAKEN

website: www.katholiekhoevelaken.nl

Liturgische agenda.

Zondag 27 oktober 10.00 uur. Parochianen gaan voor met samenzang.

Gaan voor: Riet van Hofwegen en Betty Obdeijn.

Werkgroep: Liedkeuzecommissie.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: overleden familie van de Tol

Bijzonderheden: Na de viering is er koffie.



Zaterdag 2 november 19.00 uur: Allerzielen herdenkingsviering met medewerking van het Pauluskoor.

Gaat voor: Gerda van Vilsteren.

De maand november wordt getekend en gekleurd door afscheid en herinneringen.

Het is herfst, we hebben afscheid genomen van de zomer. De natuur laat zich van een andere kant zien. Gevallen bladeren onder kalende bomen. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat er in de maand november een dag is gekozen waarop we stil staan bij diegenen van wie wij afscheid hebben moeten nemen. Allerzielen, 2 november.

Er wordt gezegd: 'Je bent pas dood als je naam niet meer genoemd wordt.'

Op 2 november gedenken we onze dierbaren die zijn overleden en met name de overledenen van het afgelopen jaar.

We noemen hun naam, steken een kaars aan en vinden troost bij de herinneringen aan goede en kwade dagen.

Na deze viering is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de lichtjestocht die plaats vindt vanuit de aula van Elja Uitvaartverzorging. Ellie Boot leidt deze samenkomst. Ieder die dat wil kan een naam schrijven op een kaartje.

Die namen worden tijdens het bijeenzijn uitgesproken.

Daarna loopt ieder met een brandende kaars naar de graven. Ieder kan dat op eigen wijze doen. Wil je iemand gedenken die is gecremeerd, dan kun je de kaars op het strooiveld zetten.

De sfeer is bijzonder: verstild en verdrietig maar tegelijk verbonden. Nadat ieder een lichtje heeft gebracht bij zijn of haar overledene, en als afsluiting van deze bijeenkomst is er voor alle deelnemers koffie/thee in de aula van het uitvaartcentrum, waar we nog enige tijd samen kunnen zijn. Iedereen is van harte welkom.

Een praktische tip: ook al staan er overal lichtjes, toch is het wellicht prettig om een eigen zaklamp mee te nemen.

Vorbereidingsgroep Allerzielenviering

Zondag 3 november 11.00 uur. Woord- en Communieviering met samenzang.

Voorganger: Diaken Rini Bouwman.
 Lector: Wim Eggenkamp.
 Werkgroep: Liedkeuzecommissie.
 Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Overleden familie van de Tol.- Marie Reimer. - Jan Bosma. – Jan Heine. – Nelly Bosboom. – Riek Menger. – Anton van Esveld. – Wim van Valkengoed. – Overleden ouders van Valkengoed-van Daatselaar. – Uit dankbaarheid voor een 85 jarige.

Bijzonderheden: Koffie 10.00-10.45 uur.



Woensdag 6 november 09.30 uur Eucharistieviering met voorganger pastoor Harrold Zemann.

Zaterdag 9 november 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang.

Voorganger: pastoor Harrold Zemann.
 Misdienaar: Frank van den Heuvel.
 Lector: Riet van Hofwegen.

Werkgroep: Liedkeuzecommissie.
 Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Daan van der Heijden. – Alie van der Heijden-Voskuilen. –
 Jan Voskuilen. – Anton Keijzer. -
 Overleden ouders van de Wolfshaar- van de Hoven. -
 Jaargedachtenis Niek Hoebè.



Bijzonderheden: Na de viering is er koffie.

Zondag 10 november 10.00 uur: Kanselruil met medewerking van het Pauluskoor.

Voorganger: ds Ellie Boot.
 Lector: Sylvia Voskuilen
 Werkgroep: Liedkeuzecommissie.
 Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Bijzonderheden: Meer informatie op pagina 8. Pastor Ben Piepers gaat voor in de Eshof. Na de viering is er **koffie in de Eshof**.



Zondag 17 november 11.00 uur: Woord- en Communieviering met medewerking van het Pauluskoor..

Voorganger: pastor Fred Kok.
 Lector: José Ursem.
 Werkgroep: Liedkeuzecommissie.
 Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Mien Brouwer-Joosten. – Cor Vendrig. – Antoon Telkamp. –
 Christina van Daatselaar-Telkamp. – Joop van de Tooren.
 Albert Hegge.



Bijzonderheden: Koffie 10.00-10.45 uur.

Zondag 24 november 10.00 uur: Oecumenische viering met medewerking van de Cantorij en het Pauluskoor.

Gaan voor: ds Ellie Boot en parochiaan Linda de Wals.

Werkgroep: OCG.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten.
2. Solidaridad. **Meer informatie leest u in de Lucasbrief en op pag. 9 van dit Dialogje**

Bijzonderheden: Feest van Christus koning. Na de viering is er koffie en kunt u

Fair-Trade- producten kopen voor eigen gebruik.



Zondag 1 december 11.00 uur. Woord- en Communieviering met medewerking van het Pauluskoor.

Voorganger: Diaken Rini Bouwman.

Lector: Sylvia Voskuilen.

Werkgroep: Liturgie.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Marie Reimer. - Jan Bosma. – Jan Heine. – Nelly Bosboom. – Riek Menger. – Albert Hegge. – Jan Voskuilen. – Leo en Joost de Rijk. – Anton van Esveld. -

Bijzonderheden: 1^e **zondag van de Advent.** Koffie 10.00-10.45 uur.

Vesperviering in de Eshof. om 17.00 uur.



Woensdag 4 december 09.30 uur: Eucharistieviering met voorganger pastoor Harrold Zemann.-

Zondag 8 december 11.00 uur: Woord- en Communieviering met medewerking van het Pauluskoor.

Voorganger: pastor Fred Kok.

Lector: José Ursem.

Werkgroep: MOV.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten.
2. Adventsactie. Meer hierover in de Lucasbrief.

Intenties: Mien Brouwer-Joosten. – Cor Veldrig. – Anton Keijzer.
 Bijzonderheden: **2^e zondag van de Advent.** Koffie 10.00-10.45 uur.

Vesperviering in de Eshof om 17.00 uur.



WIJ ZIJN ER VOOR U!!!!

De pastoraatgroep van de Paulusgeloofsgeemeenschap bestaande uit:

Riet van Hofwegen	(vrijwilligers-coördinator)
tel. 25 716 14	e-mail: rietvhofwegen@gmail.com
Gerda Kammeijer	(liturgie)
tel. 25 375 73	e-mail: gerda.kammeijer@kpnmail.nl
Betty Obdeijn	(diaconie-bezoek)
tel. 25 367 78	e-mail: benbettyhoevelaken@gmail.com
Lies Traa	(jongeren en oecumene)
tel. 25 368 81	e-mail: p.traa2@upcmail.nl

BETALEN.

Wie in 2019 de Kerkbalans of Intenties gaat betalen:

Rabobank : NL17 RABO 0302 2400 12

ING Bank: NL12 INGB 0001 6677 19

Schrijf er wel bij waar het voor is.

t.n.v. St Paulusgeloofsgeemeenschap Hoevelaken

Kerkbalans: wij hebben weer vertrouwen in jullie gulle gaven

Intenties: € 10,00 per keer

Intenties kunt u inleveren bij: Mevr C.A.Voskuilen

(zie achterzijde Dialoogje)

**IN MEMORIAM
LAMBERT CALIS.**



Op 79 jarige leeftijd is overleden pastor Lambert Clemens Calis. Pastor Calis is geprofest op 15 augustus 1960 en tot preister gewijd op 17 september 1999.

Het afscheid heeft op 24 september plaatsgevonden tijdens een eucharistieviering in de parochiekerk van Zenderen, aan de Hertmerweg 44. Aansluitend was de begrafenis op het kloosterkerkhof aldaar.

De parochianen van de Paulusgeloofsgemeenschap zijn heel dankbaar dat pastor Calis een groot aantal jaren bij ons in de Eucharistieviering is voorgegaan.

Wij wensen familie veel kracht toe om dit verlies te verwerken.

Op 16 september j.l. is op 80 jarige leeftijd overleden
MEVROUW HENNY TADEMA-NIEUWLAND,

echtgenote van Cees Tadema en weduwe van Frans den Ouden.
Afscheidsviering is gehouden op 24 september j.l. in de Eshof.

Aansluitend is Henny overgebracht naar de Algemene Begraafplaats aan het Kerkepad in Hoevelaken.

**Herinneringen zijn de momenten die indruk achterlieten en steeds
opnieuw indruk zullen maken.**

KANSELRUIL OP ZONDAG 10 NOVEMBER

De zondag op of vlakbij 7 november is de gedenkdag van Willibrordus, 'zendeling van de Lage landen'.

Al vele jaren hebben we op die zondag een vorm van samenwerking met onze burens van de Eshof.

Wanneer mogelijk proberen we een kanselruil te regelen. Een van de pastores van ons team gaat dan voor in de Eshof en Ellie komt dan in de Paulus.

Ook dit jaar is het weer gelukt.

Ben Piepers zal de dienst in de Eshof leiden en Ellie komt bij ons.

Beide diensten beginnen om 10.00 uur.

Na afloop van de beide vieringen is er nog iets bijzonders. We drinken dan gezamenlijk **koffie/thee** en dat doen we in de **Eshof**.

Aansluitend aan de koffie zal de groep die van 27 september tot 6 oktober naar Oeganda is geweest, verslag doen. Zij hebben een leuk programma, van ongeveer een half uur, in de kerkzaal van de Eshof. Zij laten een filmpje en foto's zien en vertellen over de laatste ontwikkelingen rond de Queen of Peace Highschool. Het is mooi om deze ervaringen samen te delen.

DOET U OOK WEER MEE?

Bij dit Dialoogje vindt u een envelop met het stempel 'Solidaridad' erop. Hierin kunt u uw bijdrage doen. Die zal ten goede komen aan het 'Bottom-UP!'-project.

We vragen u dit jaar opnieuw om zelf actie te ondernemen: zou u zelf de envelop willen inleveren? Dat kan bij iemand bij wie de poster van Solidaridad voor het raam hangt. Ook staan in het Pauluscentrum een melkbus en in de Eshof een doos gereed. Tenslotte kunt u natuurlijk uw envelop met bijdrage inleveren tijdens de viering van 24 november om 10.00 uur in het Pauluscentrum.

Inlever-adressen:

- * Willy van de Berg, Weidelaan 6
- * Willemien van Putten, Elizenlaan 40
- * Jan Baas, Havikshorst 20
- * Toon Ossendrijver, Stoutenburgerlaan 7
- * Linda de Wals, Engelberta Claassenpad 2
- * Wim van Vliet, L.Ph.Michonlaan 1

24 november: Solidaridad zondag

Dit jaar zullen we niet alleen voor ver weg Ethiopië onze gaven geven, maar ook voor dichtbij: de Voedselbank in Nijkerk en de noden in ons dorp. Daarvoor kunt u verse, biologische voedselproducten meebrengen naar de kerkdienst.

Aan wat voor producten kunt u dan denken? Bijvoorbeeld aan koolsoorten; pompoen; knolselderij; appels en peren. Hoe meer verscheidenheid, hoe beter. Door biologisch geteelde groenten en fruit bijeen te brengen, dragen we ook in ons werelddeel een steentje bij aan het behoud van de aarde. En de Voedselbank is blij met deze verse etenswaren. Houdbare etenswaren krijgt onze Voedselbank dankzij de verschillende supermarkten voldoende. Er wordt zelfs zoveel bijeengebracht, dat de Nijkerkse Voedselbank er de Voedselbank in Amsterdam Zuidoost mee kan ondersteunen. En dat, terwijl er wekelijks aan 600 gezinnen (waaronder 100 in Hoevelaken) een voedselpakket wordt verstrekt.

Maar aan verse waren is gebrek. Daarom zullen we die op deze zondag bij de inzameling van de gaven bijeen brengen. Mocht u vergeten van tevoren iets te kopen: in de hal van het Pauluscentrum kunt u, vlak voor de dienst, alsnog

terecht. Jongeren van de basiscatechese verkopen u graag biologische appels en eieren.

En natuurlijk kunt u na afloop van de dienst achterin de kerkzaal (al dan niet biologische) Fair Trade-producten kopen voor eigen gebruik. Zo steunen we de boeren wereldwijd.

*Namens de MOV-groep en de ZWO-groep,
Marijke Kroon*

VESPERS IN DE ADVENTSTIJD

Op alle vier zondagen in de Adventstijd bent u weer van harte welkom in de vespervieringen. Ze beginnen om 17.00 uur. Dit jaar zullen ze niet in de Eshof plaatsvinden, maar in de kerkzaal van het Pauluscentrum. Voorgangers zijn respectievelijk Simon Drost, Gerda van Vilsteren, Lieske Duim en Cees Otte. Het thema: 'Geef licht!'

Inhoudelijk zullen de vespers zich weer kenmerken door ruimte voor stilte en bezinning, voor persoonlijke beleving en voor gebed. Naar de vespervieringen komt doorgaans niet een grote groep mensen. Dat is wel te begrijpen. Het zijn stiltevieringen in contemplatieve sfeer waar niet iedereen zich bij thuis voelt. Maar dat hoeft ook niet. Ieder die af en toe een moment van stilte zoekt in de drukke weken onderweg naar het Kerstfeest, kan hierheen komen. Voor wie daar geen behoefte aan heeft, zijn er de ochtendvieringen (en soms zaterdagavondvieringen), waarin een ander soort liturgie wordt gevierd.

Aan ieder namens de vespergroep een gezegende Adventstijd toegewenst.
Ellie Boot.

OPROEP

Sinds Kapelaan Karel Donders bij ons was hadden we steeds een Eucharistie-viering op de eerste woensdag van de maand om 9 uur. Na zijn vertrek zijn deze vieringen overgenomen door pastoor Harrold Zemann maar niet om 9.00 uur maar om half 10. Voor de ouderen onder ons een prettiger tijd (dachten we !!!!)
Begonnen we met 20 parochianen, de laatste keer waren er nog 8.

Te weinig vinden wij !!!! Daarom een oproep aan U. Kom naar deze viering. Hebt U problemen met vervoer dan kun je de Hulpdienst vragen je te brengen. Uiteraard wordt ook ná deze viering gezellig koffie gedronken met elkaar waarbij Harrold altijd aanwezig is.

Wij hopen weer 20 mensen in onze mooie dagkapel te kunnen begroeten.

De Pastoraatsgroep.

AANDACHT VOOR ROUW EN VERLIES

Hoe geeft u rouw en verlies een plek in uw leven? Het kan gaan om overlijden, of om "levend verlies": allerlei verlieservaringen in uw leven. Zoals bijvoorbeeld het verliezen van gezondheid, werk, of gevolgen van een echtscheiding. Ook dan kunt u rouwen. In november zijn er bijeenkomsten in Hoevelaken en Nijkerk.

FLYER MET DAAROP DE DATA EN BIJEENKOMSTEN HANGT IN DE HAL VAN HET PAULUSCENTRUM.

De hele maand november is gratis op te halen een laatste wensenboekje in de bibliotheek Nijkerk en Hoevelaken. In deze boekjes kunnen wensen worden geschreven zodat nabestaanden weten wat iemand belangrijk vindt bij zijn/haar afscheid.

VORMING EN TOERUSTING

Expositie Juke Hudig – 24 oktober t/m 26 november

Op **24 oktober om 19.30 uur** vindt de opening van de expositie plaats 'Over de innerlijke reis van de profeet Jonah' aan de hand van een lezing en beelden van het werk van de kunstenares Juke Hudig. Juke zal zelf de lezing verzorgen. Ze schrijft daarover het volgende: 'Jonah wordt altijd gekoppeld aan de walvis, maar dat is slechts een onderdeel van het bijbelboek. Het boek Jonah beschrijft een inwijding in het mysterie van het mens-zijn.'

Juke Hudig is kunstenares en in 55 pastels tekent zij 'de zoektocht van de ziel'; vurig en verstillend. Van die 55 pastels zijn er ruim 25 te zien in een expositie in de Eshof. De expositie loopt van 24 oktober t/m 26 november en is te bezoeken op vrijdagmiddag, zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.30 uur, en zondag na de kerkdienst tot 12.00 uur.

De toegang is gratis; voor de opening op 24 oktober wordt een bijdrage van € 5,00 gevraagd.

Vroege Advent – over de voleindingstijd – 31 oktober

Rondom Allerheiligen en Allerzielen staan we op deze avond stil bij de betekenis van de 'voleindingstijd', het einde van het kerkelijk jaar. Een avond met verhalen, beeldende kunst en muziek. Een avond met liederen die het donker verdrijven. Maar ook een avond over hoe de kerk zich opmaakt voor de komst van de Heer. De tijd van Advent begint misschien wel eerder dan je zou denken.

Deze avond wordt gegeven door Erik Idema; hij is regelmatig gastvoorganger in de Eshof.

De avond vindt plaats in de Eshof en begint om 20.00 uur.

Deelname is € 5,00.

Voor al deze activiteiten geldt dat van harte welkom bent, ook als u zich niet heeft opgegeven.

Verlies en rouw – 4 november

Op maandag 4 november spreekt de bekende Vlaamse hoogleraar Manu Keirse over verlies en rouw.

Bij verlies of rouw denken we al snel aan verlies door overlijden. Een belangrijk misverstand is dat er niet gerouwd kan worden om iemand die nog leeft. Niets is minder waar. Er is ook rouw na verlies van gezondheid door ziekte of ongeluk, na ontslag of na echtscheiding.

Tijdens de lezing vertelt Manu Keirse over wat rouw is en over misverstanden die rond rouw bestaan. Mensen ervaren zijn woorden als troostend, voelen erkenning en herkenning in zijn verhaal.

Deze avond vindt plaats in het **Pauluscentrum** van 19.15 uur tot 21.00 uur.

Er hebben zich al veel belangstellenden aangemeld. Er zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar. Wilt u in aanmerking komen, stuur dan een mail naar Gerda Kammeijer (gerda.kammeijer@kpnmail.nl). De toewijzing vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Deelname is gratis.

Vanwege de grote belangstelling wordt deze avond nog een keer gehouden in Nijkerk op dinsdag **31 maart 2020**. Nadere informatie volgt.

Namens de commissie Vorming & Toerusting

KERST 2019.

Het lijkt nog zo ver weg, maar toch alvast dit berichtje.

Wij zijn al volop met de voorbereidingen aan het werk.

Alle parochianen van 75 jaar en ouder worden persoonlijk uitgenodigd voor de Kerstmiddag.

Deze wordt gehouden in de Eshof, samen met hun gemeenteleden.

Op 20 december om 15.30uur komen we bij elkaar, om er een gezellige kerstmiddag van te maken.

Mocht U wel belangstelling hebben en voor 25 November niet gevraagd zijn om deel te nemen, dan kunt U telefonisch contact opnemen.

Dit kan tot 1 December bij Betty Obdeijn tel. 033 2536778

HET IS WEER (BIJNA) ZOVER!

Zo tegen het einde van het jaar staan er veel traditionele gebeurtenissen op het programma. Niet alleen de kinderfeesten, maar ook de start van de voorbereiding op de 1e H. Communie: is óók een feest!!



Begin januari zullen we weer van start gaan met de voorbereidingen voor zowel de kinderen als de ouders.

Aanmelden voor de Eerste Heilige Communie verloopt via het centraal secretariaat Leusden.

Mocht u ook belangstelling hebben om uw kind met de voorbereiding mee te laten doen maar per abuis geen aanmeldingsbrief hebben ontvangen neem dan contact op met het secretariaat van de Lucasparochie secretariaat@stlucas.nu of met de contactpersoon van Nijkerk/Hoevelaken.

Voor Nijkerk: Alie van Valkengoed, 0332453026

alievancouver@gmail.com

en voor Hoevelaken: Sylvia Voskuilen, 0332536834 sylvia-vosk@kpnplanet.nl

Werkgroep 1e H. Communie

MUSICAL JOZEF : BLIJF DROMEN, BLIJF HOPEN!

Op dit moment van schrijven, met nog 15 oefenmaandagen te gaan, gaan we hard richting het uitvoeringsweekend van 15 en 16 februari. De musical begint gestaag vorm te krijgen. Steeds meer wordt spel en zang samengevoegd. De stapel rekvisieten, decorstukken en kleding groeit met de week. Nu de eerste repetitie met kleding erop zit, dringt het ineens door: het komt nu echt dichtbij!

Dat betekent: werk aan de winkel. Alles moet nu écht uit het hoofd! Een pittige klus, want de teksten zijn niet makkelijk. En als je ze wel kunt onthouden, dan is het nog maar de vraag of je ze verstaanbaar kunt uitspreken. Probeert u het thuis maar eens hardop (en dan iedere keer een beetje sneller):

-Eén treetje hoger, bedreigd, is paniek! Klit bij elkaar in een grijskleffe kliek! -Wat een gemekker en geleuter, krijg er bijna buikkramp van!

-De plek van de slaven, van sjouwen en graven, zweten en zwoegen, slagen en ploegen.

Veel thuis oefenen en iedere repetitie aanwezig! Kortom, hard werken. Én ook heel veel plezier! Tijdens de repetities en tijdens 'het café' na afloop. Dé plek om nog even na te praten over het verhaal. Want hoe oud was Jozef eigenlijk, toen hij naar Egypte ging? En was Benjamin toen al geboren? En aan wie liet Jozef eigenlijk zijn huis na, toen hij overleed? Aan zijn zonen, Efraïm en Menasse, of aan ons allemaal? En die zus, Dina, die ineens op komt duiken in dit verhaal. Dina, die alleen maar boos zit te zijn. Maar alle verdriet en ellende heus wel heeft verwerkt...

Nieuwsgierig? Noteer alvast 15 en 16 februari in uw agenda. Op zaterdag is er een middag- en avondvoorstelling, op zondag een middagvoorstelling.

Vanaf 1 december start de kaartverkoop. Houd de berichten in de gaten (www.musical-hoevelaken.nl en ww.facebook.com/musicalgroephoevelaken)!

Vele handen maken licht werk!. Fijn als u mee wilt helpen met bv. Podium opbouwen, catering . informatie bij Nel Stoffelsen.

e-mail: nel.stoffelsen@kpnmail.nl

TERUGBLIK OP EEN JUBILEUM

Wat was het een heerlijk feest, dat 25-jarig ambtsjubileum dat ik op 1 september mocht vieren. Naderhand was ik er nog dagenlang beduusd van. Wat was het een mooie dag!

Wat zongen de cantorij en het Pauluskoor mooi. Wat was de muziek van Annahes, Rudi en Annemieke mooi. Wat zijn er lieve dingen gezegd door Hans van den Berg, Frits Harmsen, Bea de Rijke, Lieske Duim en

Ton van Hamersveld – en door al die mensen die niet voor het publiek, maar persoonlijk of op een kaart of in een mail hun gedachten hebben geuit. En dan die cadeaus! Dat prachtige herinneringsboek, schitterend in elkaar gezet door Maarten en Tessa van Veelen. Op het moment van schrijven heb ik het nog niet eens helemaal uit, telkens als ik er in lees ontdek ik weer nieuwe dingen. Het is ontroerend te bedenken hoe alle bijdragers tijd hebben vrijgemaakt om iets te schrijven, oude foto's hebben doorgebladerd, gedichten hebben geschreven of gezocht, complete collages en andere kunstwerken hebben gemaakt. Ook de inhoud van de bijdragen ontroert me. Als ik me somber voel hoef ik er maar in te gaan zitten lezen, of de somberheid zal verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Daarnaast een bedrag van €2500 van alle gemeenteleden samen. En ook nog een bedrag van ruim €500 vanuit de Paulusgemeenschap. En daarbij ook nog van verschillende mensen allerlei lieve attenties...

Door alle lieve woorden en mooie geschenken laten jullie me weten hoe jullie onze samenwerking waarderen. Van mijn kant wil ik zeggen: die waardering bestaat evenzeer bij mij. Ik heb van tijd tot tijd natuurlijk nagedacht over redenen om te verkassen. Maar telkens kwam ik weer op eenzelfde punt uit: er zijn hier zulke fijne mensen om mee te mogen werken, die wil ik helemaal niet missen. En naarmate we elkaar langer en beter kennen, groeit die band alleen maar. Zelf merk ik hoe fijn ik het vind om geschiedenis op te bouwen met ieder van jullie. Het trekt me niet om als predikant na vier of zes jaar te vertrekken en daarmee al die opgebouwde contacten stop te zetten.

Maar ik kan me ook goed voorstellen dat ik als predikant die niet weg te branden is, voor sommigen een belemmering vorm. Zij zouden zich misschien fijner voelen of zich in geloofsoptocht meer kunnen ontwikkelen met een andere voorganger. Voor mensen voor wie dit geldt hoop ik maar dat er anderen zijn die in hun behoeften en verlangens kunnen voorzien. Gelukkig hebben we per jaar zo'n 25 gastvoorgangers. Ook zelf vind ik het fijn om regelmatig eens bij iemand anders in de kerk te zitten. Hopelijk zorgen zij voor de nodige afwisseling!

Ik wil graag iedereen heel erg hartelijk bedanken. Ik hoop dat ook persoonlijk te kunnen doen, maar ben bang dat dat niet helemaal zal gaan lukken. Daarom bij deze: lieve, lieve mensen, wat ben ik dankbaar voor dit feest en voor alle liefde die jullie me hebben gegeven. Heel hartelijk bedankt!

Nu het voor protestantse kerkelijke gemeentes mogelijk is geworden om de eigen predikant te 'ontslaan', durf ik erop te vertrouwen dat dat vanzelf zal gebeuren als de gemeenteleden van de Eshof vinden dat ik maar eens moet opstappen. Zolang dat niet gebeurt, hoop ik van harte nog lang en met veel plezier hier predikant te blijven!

BELANGRIJKE ADRESSEN

Pauluscentrum, De Veenslag 1, Hoevelaken.
Correspondentieadres: postbus 102, 3870 CC Hoevelaken.
e-mailadres: hoevelaken@stlucas.nu
ING: NL12 INGB 0001 6677 19
Rabobank: NL17 RABO 0302 2400 12
Beheer: D. Overkamp, Korenbloemlaan 7, tel. 2534493
Sleutel: Betty Obdeijn, Van Lyndenlaan 35 tel. 2536778
en familie Van Dijk, Otwardplaats 12, tel. 2535686

Bereikbaarheid pastores via het secretariaat Leusden:033 4941261

Voor afspraken doop, huwelijk en uitvaart:
Anny Smink, Westerdorpsstraat 78,
tel. 033 2537528 of 06 46164135
e-mail: j.a.smink78@kpnplanet.nl

Bij geen gehoor:

Trees de Rijk, Lindenhof 24, tel. 2535339. Of 06-13242843
e-mail: treesderijkwilbrink@gmail.com

Gezinsmutatie, verhuizing:

José Ursem, Veenlanden 95, tel. 2534642
e-mail: jose.ursem@gmail.com

Contact en bezoek:

Betty Obdeijn, Van Lyndenlaan 35, tel. 2536778
e-mail: benbettyhoevelaken@gmail.com

Intenties:

Cathrien Voskuilen, Veenwal 6a tel. 2572483

Redactie Dialoogje:

Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11 tel. 2536367
e-mail: angelinehubbers@hotmail.com

Kopij voor het nummer van 14 december 2019 t/m 19 januari 2020 kunt u
UITERLIJK inleveren tot DONDERDAG 5 december 10.00 uur bij:
Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11. tel. 033 2536367.
e-mail: angelinehubbers@hotmail.com

