

54e Jaargang nr. 6

november 2019



**R.K. Parochie St. Lucas
Geloofsgemeenschap
H. Maria Zuivering
Putten**

54e Jaargang nr. 6

november 2019

Locatie H. MARIA ZUIVERING

Brinkstraat 87, 3881 BP Putten, tel. 0341 351690 / 455710

Reknr. NL22SNSB 03542 05641 t.n.v. Maria Zuivering geloofsgemeenschap

Reknr. NL15INGB 00009 49768 t.n.v. Maria Zuivering geloofsgemeenschap

PASTORAATGROEP

De pastoraatgroep heeft als taak alle pastorale parochietaken te coördineren.

Ze vormt zo een schakel tussen parochianen, bestuur en pastoresteam.

Met al uw vragen kunt u bij hen terecht; ook vragen we u bericht van geboorte, aanvraag voor doopsel en huwelijk bij hen te melden. Ook in geval van overlijden dient dit als eerste doorgegeven te worden aan de pastoraatgroep; zij begeleiden het dan verder.

Christine van Hierden	hchierden1973@kpnmail.nl	
Cil van Oosterhout	cilvanoosterhout@gmail.com	0341-358838
Kunny Mulder	info@mulderjuridischadvies.nl	06-55132640

e-mail : putten@stlucas.nu

website : www.rkparochieputten.nl

LOCATIERAAD

Functie	naam	telefoon
Voorzitter/ Beheerszaken	Marco Rooze	06-50677132
Secretaris	Gerda van Meerveld gerdaengerardvanmeerveld@gmail.com	06-15439291
Communicatie	Marc Otten	
Penningmeester	Tjeerd Mulder	

SINT LUCAS PAROCHIE

Sint Lucas parochie is een samenwerkingsverband tussen de geloofsgemeenschappen St. Jozef in Leusden, St. Jozef in Achterveld, St. Paulus in Hoevelaken, De Goede Herder in Ermelo, H. Maria Zuivering in Putten, St. Catharina in Barneveld/Voorthuizen, St. Catharina in Nijkerk en H. Catherina in Harderwijk. Onze gemeenschap wordt vertegenwoordigd door Jos van Vliet. josv.vliet@hetnet.nl

PAROCHIELE CARITAS INSTELLING

De PCI van de Sint Lucas parochie heeft in iedere locatie een werkgroep Caritas.

Onze werkgroep Caritas is te bereiken via de website: www.caritasstlucas.nl

Het PCI bestuur is te bereiken via e-mail: pci.sintlucas@gmail.com

Wilt u de PCI ondersteunen dan is uw bijdrage welkom op RABObank rekeningnummer NL30 RABO 0347 8022 30 t.n.v. PCI bestuur Sint Lucas o.v.v. donatie.

De werkgroep Caritas is ook deelnemer in het Diaconaal Platform Putten.

Meer informatie hierover op de website: www.diaconaalplatformputten.nl

PASTORESTEAM

Alle pastores zijn bereikbaar via het secretariaat van Leusden **033-4941261**

- H. Zemann (liturgie).
- Antoinette Bottenberg.
- Fred Kok (diaconie).
- Diaken Rini Bouwman

Als u (dringend) behoefte hebt aan een bezoek van een pastor/pastoor wilt u dan contact opnemen met iemand van de pastoraatgroep

ZANGKOREN

Koor	Contactpersoon	telefoon
Gemengd koor "Cantabile"	Piet Dellebeke Martin de Groot	0577-462496 06-21581884
Mannenkoor (Gregoriaans)	Jos van Vliet	06-12951792
Kinderkoor "De Toverbal"	Sandra vd Hoorn	0341-353383
Contagio	Ton van Westing	0341-351369

CONTACTPERSOON KOSTERS/ MISDIENAARS/ CRECHE

Theo Marissink tel. 0341-351690; email t.marissink47@hetnet.nl

ATTENTIEGROEP

contactpersoon	Lies van Schaik	0341-491668
----------------	-----------------	-------------

ROUWPASTORAAT

Aanspreekpunt bij het overlijden van een parochiaan:

contactpersonen	Fransje Scheijde-Huf Mery Falger	0341-357218 0341-351069 / 06-23371736
-----------------	-------------------------------------	---

KERKHOFBEHEER

Roos Brugman en Edwert Sjaardema 0341-740015/06-49596644
info@monuta-sjaardema.nl

MISSIE, ONTWIKKELINGSHULP, VREDESWERK (MOV)

contactpersoon	Sylvia de Werd	
----------------	----------------	--

GELOVEN NU

contactpersoon	Fransje Scheijde-Huf	0341-357218
----------------	----------------------	-------------

PAROCHIECENTRUM

Brinkstraat 87, 3881 BP Putten tel: 06 50677132

e-mail: putten@stlucas.nu

website : www.rkparochieputten.nl

LEDENADMINISTRATIE (in het Parochie-Centrum)

contactpersoon	Coen Scheijde	0341-357218
----------------	---------------	-------------

Om de gegevens zo actueel mogelijk te houden, wordt u vriendelijk verzocht alle veranderingen m.b.t. uw gezin of adres schriftelijk aan ons door te geven in de brievenbus van de parochie of via bovenstaand e-mailadres.

NIEUWS - GELOOFSGEMEENSCHAP

Het nieuws-geloofsgemeenschap verschijnt zeven maal per jaar en wordt bij de parochianen thuis bezorgd. Voor het aanleveren van copy:

Geschreven copy : Smutslaan 1c Ermelo

Copy per mail : pnputten@hotmail.com

Clasien Zwart 06-44082847	Yvonne van den Broek 06-30970088	Carla Faber 06-50251190
------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

Verspreiding Parochienieuws per post	Margret van Diepen	0341-356129
---	--------------------	-------------

STENCILWERK

Theo Marissink/Jan Herfkens	Spielderweg 17 3881 PA Putten	0341-351690/354572
--------------------------------	----------------------------------	--------------------

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS FLEVOLAND/VELUWE

R.K. Basisschool voor Jenaplanonderwijs "Gabriël"

Kelnarijstraat 40, 3881 CC Putten, tel. 351959

e-mail: dir.gabrielschool@skofv.nl

w-site: www.gabriel-school.nl

Directeur	Sander van Zomeren	0341- 351959
-----------	--------------------	--------------

Inhoud	
Herfst	1
Allerzielen zaterdag 2 november 2019	2
Bedankt!	2
Aanmelding Eerste H. Communie	2
Aan vrijwilligers van de	3
Sint Lucasparochie	3
Herdenking Razzia 2 oktober 1944	4
KERKDIENSTEN EN MISDIENAARS	5
Vrede verbindt over grenzen	6
Christmas for YOU"	6
25 Jarig jubileum open kerk–Inloop 25 september 2019	6
Samen mens zijn, omzien naar elkaar	7
Oproep vrijwilligers voor het W. H. Hospice, Ermelo.	7
Woensdagavondvieringen in de Advent.	8
VORMING EN TOERUSTING	8
KOPIJ	8

Herfst

Blaadjes vallen van de bomen,
 wat een mooi gezicht.
 De paddenstoelen die straks komen.
 En een heel ander licht.

Roze, gele en een rode lucht.
 De kleuren groen en oranje.
 En soms nog even die zomerlucht.
 Al gauw zien we weer de kastanje.

Eikeltjes en dennennaalden,
 zoeken we weer allemaal in het bos.
 met door de bomen wat herfst zonnestrallen,
 en op onze wangen een roze blos.



Allerzielen zaterdag 2 november 2019

Op zaterdag 2 november zullen wij in een Woord- en Gebedsviering de overledenen van onze Geloofsgemeenschap herdenken.

Bij deze gelegenheid zullen de gedachteniskruisjes van de overledenen van afgelopen jaar aan de nabestaanden worden meegegeven.

De viering begint om **19.00 uur**.

Aan het einde van de viering zullen we weer met elkaar naar het Katholieke kerkhofje gaan aan de Brinkstraat.

Daarna, bent u allen van **harte welkom**, om in de parochiezaal met een kopje koffie of thee, elkaar te ontmoeten.



Namens het rouwpastoraat
Mery Falger en Fransje Scheijde

Bedankt!

Langs deze weg, wil ik iedereen bedanken voor de belangstelling, die ik van velen heb mogen ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en tijdens de revalidatie in Apeldoorn en in Sint Jansdal. De behandelingen zijn voorspoedig verlopen, en ik ben redelijk opgeknapt. Momenteel gaat een beperkte vorm van de revalidatie nog wel enige tijd door. Maar mijn dank voor het warme medeleven!!!!!!!!!!

Wil Fleischeuer



Ons nieuwe adres is:
Hanengewei 26B
3851LC ERMELO

Aanmelding Eerste H. Communie

Het lijkt nog ver:

Na Pasen 2020 zullen opnieuw kinderen hun Eerste H. Communie doen.

Als ouders zult u vast herinneringen hebben aan uw eigen Eerste Communie. Het is een mooi sacrament om door te geven aan uw kind.

Tegenwoordig werken we samen met andere parochiegemeenschappen. Graag zouden we willen weten hoeveel kinderen daarvoor in aanmerking komen, dit i.v.m. de organisatie.



Vorig jaar deden 16 kinderen mee met de voorbereiding van de Eerste H. Communie, uit Putten, Ermelo en Harderwijk en we kijken terug op een heel gezellige periode met ouders en kinderen.

Aanmelden kan bij Mery Falger
06-233 71 736, merybinnerts@gmail.com



Aan vrijwilligers van de Sint Lucasparochie

Leusden, april 2019

Zeer gewaardeerde vrijwilligers,

Het Parochiebestuur Sint Lucas wil u graag wijzen op de risico's die we soms onbewust en/of uit bereidwilligheid nemen bij de uitvoering van vrijwilligerswerk. Het is raadzaam deze werkzaamheden met minimaal twee personen te doen en elkaar dan ook te adviseren omtrent de risico's. Wellicht ten overvloede wijzen we op de mogelijk zeer grote financiële gevolgen van eventuele ongelukken door het uitvoeren van risicovolle werkzaamheden. Die kunnen wij als bestuur natuurlijk niet dragen.

Het Parochiebestuur ziet het dan ook als haar plicht vrijwilligers erop te wijzen dat risicovolle werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld zwaar lichamelijk werk en werken op hoogte (zoals het werken op daken en vanaf ladders) risico's met zich meebrengen en eventueel tot ongelukken kunnen leiden. Deze risicovolle werkzaamheden kunnen wellicht beter worden uitgevoerd door professionals onder hun eigen verantwoordelijkheid en volgens de voor de branche geldende (veiligheids-)voorschriften. Wij realiseren ons dat daar dan ook onkosten mee gemoeid zijn. Toch denken we dat dit voor alle partijen beter is dan het risico op ongelukken te nemen.

Er wordt door de St. Lucasparochie dan ook geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens voor zover een afgesloten vrijwilligers- of aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.

Bij het beoordelen van een eventuele claim zal de verzekeringsmaatschappij altijd kijken of de betrokkene zelf zorgvuldig genoeg heeft gehandeld. Is dat niet het geval, dan keert de verzekeringsmaatschappij niets uit. Men noemt dit ook wel "risico-aanvaarding" door de betrokkene.

Aanleiding voor onze schriftelijke waarschuwing, is onderstaand fragment uit de Financiële Regelingen en bespreking daarvan met de econoom en vicaris Woorts van het bisdom tijdens de reguliere vergaderingen van vicevoorzitters van het Aartsbisdom Utrecht.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (nieuw)

Per 29 mei 2017 is door het bisdom via Claeren Risicobeheersers (www.claeren.nl) een collectieve bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten ten behoeve van het bisdom, de parochies en de Caritasinstellingen binnen het bisdom.

Het bisdom is hiertoe mede overgegaan naar aanleiding van een uitspraak van het Gerechtshof waarin een parochie aansprakelijk werd gesteld voor de financiële gevolgen –invaliditeit- van een val van een vrijwilliger van het dak. De verantwoordelijk bestuurder had, aldus het Hof, onvoldoende op de gevaren van het betreden van het dak gewezen. Het feit dat de vrijwilliger een brandweerman was die toch met dergelijke gevaren bekend is, deed aan de aansprakelijkheid niet af.

Uiteraard stellen wij de bereidwilligheid van vrijwilligers voor het uitvoeren van allerlei werkzaamheden zoals altijd erg op prijs. We hopen dan ook dat jullie dit blijven doen. Maar wij gaan er ook vanuit dat dit bericht bijdraagt aan een nog betere bewustwording van de risico's bij vrijwilligerswerk en daarmee de veiligheid vergroot van vrijwilligers die dit (zouden) uitvoeren.

Ter informatie wijzen wij nog op de vrijwilligersverzekering die de Gemeente Putten voor alle werkzame vrijwilligers binnen die gemeente heeft afgesloten.

De informatie daarover vindt u o.a. op de website van de gemeente Putten.

Met vriendelijke groet,

Het Parochiebestuur Sint Lucas

Herdenking Razzia 2 oktober 1944

Ook op ons kerkhof werd op 2 oktober herdacht. Omdat er op ons kerkhof aan de Brinkstraat een oorlogsgraf is, werd besloten ook daar te herdenken. Aansluitend op de algemene bijeenkomst rond het monument 'De Vrouw van Putten' werd herdacht dat er 75 jaar geleden ook binnen de kleine, katholieke gemeenschap veel leed is geweest.

Op 1 oktober werden er al 7 mannen tijdens de razzia doodgeschoten. Uiteindelijk werden er 660 mannen uit Putten, Nijkerk, Ermelo, Harderwijk en andere plaatsen afgevoerd naar kamp Amersfoort. Vandaar naar de werkkampen en vernietigingskampen. Er zijn er maar weinig die het hebben overleefd, 120 zijn er vrijgelaten, gevlucht of teruggekeerd. 540 Mannen keerden nooit terug. Van hen die terugkeerden overleden er nog 5. Het totale aantal dodelijk slachtoffers bedroeg 552. Ook uit onze parochie zijn er mannen die door die oorlog zijn getroffen door de dood.

De eerste dode viel al tijdens de meidagen van 1940 als soldaat op de Grebbeberg:

Ep Termaat.

Verder kwamen de volgende mannen in de kampen:

Reinier Markhorst, 17 jaar,

Reinier Grotenhuis, 21, zijn vader Hendrikus Grotenhuis 44,

De broers Piet en Dirk schut resp. 38 en 42

Anton van Westing 31.

Zij allen hebben de oorlog niet overleefd. De familie bleef in wanhoop en met groot verdriet achter.

Enkelen hadden het geluk levend uit de kampen terug te keren. Onder hen was

Arnoldus Dijkhuis.

Hij kwam op 7 juni 45 in Putten terug aan de Korenlaan 112.

Zijn twee kinderen en zijn vrouw zullen verheugd zijn geweest. Maar door ziekte opgelopen in de kampen overleed hij in Putten op 27 juni. Bij terugkomst schijnt hij tegen zijn vrouw verzucht te hebben: "Als ik wist dat jullie en het huis er nog waren, was ik niet ziek geworden".

Hij is hier begraven en heeft een ereplaats gekregen op het kerkhof aan de Brinkstraat. Hij mocht slechts 42 jaar oud worden.

Namens de parochie en familie legden Netty v.d. Hoorn- v. Westing en Robert v.d. Brink bloemen op het graf.

Theo Marissink



KERKDIENSTEN EN MISDIENAARS

Zo. 27 oktober	10.00u	Anders Vieren, Samenzang Voorganger: Gerda van Meerveld Liturgiegroep: Jongeren	
Za. 2 nov. Allerzielen	19.00u	Anders Vieren, Cantabile Voorganger: Fransje Scheijde en Mery Falger Liturgiegroep: Rouwgroep	
Zo. 3 nov.	09.15u	Woord- en Communieviering, Cantabile Voorganger: Pastor Ben Piepers Lectoren: Sylvia de Werd en Laura van der Graaf	Marc. Ant., Benjamin
Zo. 10 nov.	09.15u	Woord- en Communieviering, Gregoriaans koor Voorganger: Diaken Rini Bouwman Lectoren: Piet Rijnbeek en Alexander Bos	Alexander, Karlijn
Wo. 13 nov.	09.30u	Eucharistieviering, Samenzang Voorganger: Pastoor Harold Zemann	
Za. 16 nov.	19.00u	Anders Vieren, Samenzang Voorganger: Fransje Scheijde Liturgiegroep: A	Lucas, Michael
Zo. 17 nov.	10.00u	Anders Vieren, Zin-in-Zondag Voorgangers: Corrie Hollanders en Wim Menting	
Zo. 24 nov.	09.15u	Woord- en Communieviering, Samenzang Voorganger: Diaken Rini Bouwman Lectoren: Mary Menting en Lieke Rooze	Marc. Ant., Julia
Zo. 1 dec. 1 ^e Advent	09.15u	Woord- en Communieviering, Cantabile Voorganger: Pastor Ben Piepers Lector: Laura van der Graaf	Alexander, Lieke
Wo. 4 dec.	19.00u	Oecumenische Advent viering door samenwerkende kerken, Samenzang	
Zo. 8 dec. 2 ^e Advent	11.00u	Woord- en Communieviering, Gregoriaans koor Voorganger: Pastor Antoinette Bottenberg Lectoren: Sylvia de Werd en Lucas van der Kamp	Karlijn, Marc. Ant.
Wo. 11 dec.	09.30u	Eucharistieviering, Samenzang Voorganger: Pastoor Harold Zemann	
Wo. 11 dec.	19.00u	Oecumenische Advent viering door samenwerkende kerken, Samenzang	

Iedere tweede woensdag van de maand is er een Eucharistieviering of een Woord- en Communieviering om 09.00 uur met na afloop een kopje koffie.
Iedere week is er op zondagavond een Poolse Eucharistieviering om 20.00 uur.

Vrede verbindt over grenzen

Hemel en aarde raakten elkaar tijdens de oecumenische vredesviering van 29 september: grenzen tussen kerken vielen even weg, een vredeskoor onder de enthousiaste leiding van Hetty van Beek zong prachtig, de teksten en liederen werden gevoeld. Zo heeft God het bedoeld: 'God heeft de rechtvaardigen lief' en met die oproep aan ieder rechtvaardig te werken aan vrede werden we uitgezonden.

Na afloop werd gecollecteerd voor Pax, de organisatie die zich wereldwijd inzet voor vrede. De opbrengst was € 151,35.

Alle gulle gevers, hartelijk dank.

Mery Falger

VREDE VERBINDT



OVER GRENZEN

Christmas for YOU"

Op zondag 22 december gaat het regio-koor Contagio de mensen verrassen: Zij presenteren in een speciaal muzikaal evenement "**Christmas for YOU**" in de theaterzaal in Stroud.

Al vanaf de zomervakantie oefent dit koor om u een mooie middag te bezorgen.

Solisten en extra muzikanten maken het geheel compleet en brengen u alvast in de kerststemming.

Het gaat heel anders worden dan anders, let maar op!

De toegangskaarten à € 7,50 zijn binnenkort te koop en u zult hiervan via de lokale media op de hoogte gebracht worden.

Zet 22 december in uw agenda!

Johan de Jong



25 Jarig jubileum open kerk–Inloop 25 september 2019

Op woensdag 25 september jl. was de viering van het 25-jarig jubileum van de Open Kerk – Inloop van de drie samenwerkende kerken in Putten, de Gereformeerde kerk Achterstraat, de hervormde Andreaskerk en de Rooms Katholieke Parochie St Lucas in de Achterstraat. Het werd een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje met medewerksters, oud-medewerksters en gasten. De heer Wim van Til en mw. Doutzen - van der Heide vertelden ieder op aparte wijze over de geschiedenis van de Open Kerk- Inloop. De heer van Til vertelde over zijn verlangen om in Putten een inloophuis te krijgen, laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. Het inloophuis was en is een ont-moeting, een samenzijn, een omzien naar elkaar. Eigenlijk een soort kleine gemeenschap. Mw. van der Heide op haar beurt vertelde met name over de samenwerking en haar moeite voor een Meditatief Moment. De muzikale begeleiding werd heel toepasselijk verzorgd door de bekende pianist-organist Marten Kamminga, op zijn eigen bekende wijze. Er was voor iedere gast een roos beschikbaar. De morgen werd afgerond met een boeiend Meditatief Moment, verzorgd door mw. Gertie van Dijk, over welke persoon in de bijbel je het meest aanspreekt.

Samen mens zijn, omzien naar elkaar

Jij en ik, als gastheer of vrouw,
als gast, kortom als mens,
een kopje koffie hier, een kopje thee
daar, een aai, een luisterend oor,
een koekje,
zo zijn we 25 jaar geleden een
onbekende wereld ingestapt,
alleen, zonder bagage, met enkel onze
eigenheid.

Onderweg ontmoeten we een ander,
die onze hand grijpt en wij de zijne,
of hare.

Hand in hand trekken we samen op,
trekken verder,
vormen een lange keten van
verbonden handen.

Jij en ik, als gastheer of vrouw, als
gast, kortom als mens,
laten we in ons samen Open kerk zijn
de lessen zien,
het doel van alle dingen eerbiedigen,
opdat we aanraken met respect en
altijd vanuit ons hart spreken.

Dat als er gasten binnenkomen,
laat er dan liefde achterblijven en een
warm gevoel.

En dat gebeurt al 25 jaar.

Jij en ik, als gastheer of vrouw, als
gast, kortom als mens,

laten we ons hart openstellen
zodat er ruimte in ons komt voor iets
nieuws,

dat van Gods Geest afkomstig is,
de Geest die leven geeft.

Ruimte voor onszelf, de ander en het
mens zijn

om te delen, ècht te communiceren,
want alles draait om vertrouwen.

Dan ontmoeten we elkaar als
medemensen

en brengen liefde over,
helpen om geholpen te worden.

En dat gebeurt al 25 jaar.

Want dat is toch mens zijn,
Gods liefde ontmoeten in de ander,
jij en ik, alleen en toch samen,
in het geheel van uitgestoken handen.

En dat is wat wij al 25 jaar mogen
doen,

Een blij gezicht hier, een aai daar, een
luisterend oor, een koekje,
als gastheer of vrouw, als gast, kortom
als mens.

Lily Veen, 25 september 2019, Putten

Oproep vrijwilligers voor het W. H. Hospice, Ermelo.

Het Willem Holtrop Hospice in Ermelo is op zoek naar betrokken mensen (M/V) die 1 x per week als zorgvrijwilliger in het hospice willen werken. De taken bestaan uit het verzorgen van de bewoners, het bieden van aandacht en ontspanning en het uitvoeren van huishoudelijke taken. U kunt rekenen op goede begeleiding, een gedegen inwerkprogramma en een uitgebreid trainingspakket. Sta je stevig in je schoenen en heb je een warm hart voor mensen?

Neem dan contact op met de vrijwilligerscoördinator:

vwcoordinator@willemholtrophospice.nl

Meer informatie over beide taken vindt u op onze website:

<http://www.willemholtrophospice.nl/vacatures/vrijwilligers>



Woensdagavondvieringen in de Advent.

Met het korten van de dagen komt de advent weer in zicht. Te midden van alle drukte met de kerstinkopen en het versturen van goede kerstwensen proberen we toch ook onszelf even uit die drukte te halen, even 'uit de tijd' te gaan om bezinnend ons voor te bereiden op de komst van Jezus. Verwachtingsvol kijken we uit naar Licht in het duister, Jezus die gemeenschapsvormend elke mens zijn liefde wil schenken. Wonder van leven is het. Het licht van Gods Liefde schijnt door de mensen die zijn boodschap verder dragen.

Elke woensdagavond wordt voorbereid door mensen van de Gereformeerde kerk, de Andreaskerk en onze eigen parochie gemeenschap.

Van harte welkom op **woensdagavond 4 – 11 en 18 december 19.00 uur.**

Elly Braaksma, Theo Panhuis en Mery Falger



Vorming & Toerusting Putten

Programmaoverzicht

3^e en 4^e kwartaal 2019

VORMING EN TOERUSTING

29 oktober	20.00 – 22.00 uur	Gereformeerde Kerk	Jezus een mensenleven	Prof. C. den Heijer
7 november	20.00 – 22.00 uur	Andreaskerk	Film: the Shack	Ds. Reinoud Koning.
11 november	20.00 - 22.00 uur	Andreaskerk	Ramen Hadassah ziekenhuis Jeruzalem	Ben Piepers
18 november	20.00 – 22.00 uur	Andreaskerk	Is het de schuld van de Ene?	Dr. S. Janse
21 november	20.00 - 22.00 uur	Gereformeerde Kerk	Zien met je hart.	Lily Veen
25 november	20.00 - 22.00 uur	Rooms katholieke Kerk	De Katholieke Sociale Leer	Rini Bouwman
2 december	20.00 – 22.00 uur	Andreaskerk	Wonderen van de Messias	Ds. Werrner Gugler

Voor meer informatie zie het oranje boekje.

KOPIJ

Kopij voor de Lucasbrief graag voor vrijdag 15 november 2019.

Het eerstvolgende Parochie-Nieuws zal verschijnen op zaterdag 14 december 2019.

Advent, Kerst, Nieuwjaar

Kopij hiervoor kunt u inleveren voor vrijdag 29 november 2019.

e-mailadres: pnputten@hotmail.com

Indien gewenst kan het Parochie-Nieuws ook digitaal worden ontvangen.

U kunt dit aangeven bij Jan Carbo: jan.carbo@gmail.com

