



Locatie H. MARIA ZUIVERING

Brinkstraat 87, 3881 BP Putten, tel. 0341 351690 / 455710

Reknr. NL22SNSB 03542 05641 t.n.v. Maria Zuivering geloofsgemeenschap

Reknr. NL15INGB 00009 49768 t.n.v. Maria Zuivering geloofsgemeenschap

PASTORAATGROEP

De pastoraatgroep heeft als taak alle pastorale parochietaken te coördineren.

Ze vormt zo een schakel tussen parochianen, bestuur en pastoresteam.

Met al uw vragen kunt u bij hen terecht; ook vragen we u bericht van geboorte, aanvraag voor doopsel en huwelijk bij hen te melden.

Christine van Hierden	hchierden1973@kpnmail.nl	
Cil van Oosterhout	cilvanoosterhout@gmail.com	0341-358838/ 06-42366159
Kunny Mulder	info@mulderjuridischadvies.nl	06-55132640

e-mail : putten@stlucas.nu

website : www.rkparochieputten.nl

ROUWPASTORAAT

In geval van een overlijden kunt u contact opnemen met:

contactpersonen	Fransje Scheijde-Huf Mery Falger	0341-357218 0341-351069/062337173 6
Secretariaat in Leusden	secretariaat@stlucas.nu	033-4941261/062945720 3

Mocht u geen gehoor krijgen, dan kunt u altijd contact opnemen met de leden van de pastoraatgroep, zij begeleiden het dan verder.

LOCATIERAAD

Functie	naam	telefoon
Voorzitter/ Beheerszaken	Marco Rooze	06-50677132
Secretaris	Gerda van Meerveld gerdaengerardvanmeerveld@gmail.com	06-15439291
Communicatie	Marc Otten	
Penningmeester	Tjeerd Mulder	

SINT LUCAS PAROCHIE

Sint Lucas parochie is een samenwerkingsverband tussen de

geloofsgemeenschappen St. Jozef in Leusden, St. Jozef in Achterveld, St. Paulus in Hoevelaken, De Goede Herder in Ermelo, H. Maria Zuivering in Putten, St. Catharina in Barneveld/Voorthuizen, St. Catharina in Nijkerk en H. Catherina in Harderwijk.

Onze gemeenschap wordt vertegenwoordigd door Jos van Vliet. josv.vliet@hetnet.nl

PASTORESTEAM

Alle pastores zijn bereikbaar via het secretariaat van Leusden **033-4941261**

- H. Zemann (liturgie).
- Antoinette Bottenberg.
- Fred Kok (diaconie).
- Diaken Rini Bouwman

Als u (dringend) behoefte hebt aan een bezoek van een pastor/pastoor wilt u dan contact opnemen met iemand van de pastoraatgroep

ZANGKOREN

Koor	Contactpersoon	telefoon
Gemengd koor "Cantabile"	Piet Dellebeke Martin de Groot	0577-462496 06-21581884
Mannenkoor (Gregoriaans)	Jos van Vliet	06-12951792
Kinderkoor "De Toverbal"	Sandra vd Hoorn	0341-353383
Contagio	Ton van Westing	0341-351369

CONTACTPERSOON KOSTERS/ MISDIENAARS/ CRECHE

Theo Marissink tel. 0341-351690; email t.marissink47@hetnet.nl

ATTENTIEGROEP

contactpersoon	Lies van Schaik	0341-491668
----------------	-----------------	-------------

KERKHOFBEHEER

Roos Brugman en Edwert Sjaardema 0341-740015/06-49596644
info@monuta-sjaardema.nl

MISSIE, ONTWIKKELINGSHULP, VREDESWERK (MOV)

contactpersoon	Sylvia de Werd	
----------------	----------------	--

LEDENADMINISTRATIE (in het Parochie-Centrum)

contactpersoon	Coen Scheijde	0341-357218
----------------	---------------	-------------

Om de gegevens zo actueel mogelijk te houden, wordt u vriendelijk verzocht alle veranderingen m.b.t. uw gezin of adres schriftelijk aan ons door te geven in de brievenbus van de parochie of via bovenstaand e-mailadres.

PAROCHIECENTRUM

Brinkstraat 87, 3881 BP Putten tel: 06 50677132

e-mail: putten@stlucas.nu

website : www.rkparochieputten.nl

PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING

De PCI van de Sint Lucas parochie heeft in iedere locatie een werkgroep Caritas.

Onze werkgroep Caritas is te bereiken via de website: www.caritasstlucas.nl

Het PCI bestuur is te bereiken via e-mail: pci.sintlucas@gmail.com

Wilt u de PCI ondersteunen dan is uw bijdrage welkom op RABObank rekeningnummer NL30 RABO 0347 8022 30 t.n.v. PCI bestuur Sint Lucas o.v.v. donatie.

De werkgroep Caritas is ook deelnemer in het Diaconaal Platform Putten.

Meer informatie hierover op de website: www.diaconaalplatformputten.nl

NIEUWS - GELOOFSGEMEENSCHAP

Het nieuws-geloofsgemeenschap verschijnt zeven maal per jaar en wordt bij de parochianen thuis bezorgd. Voor het aanleveren van copy:

Geschreven copy : Smutslaan 1c Ermelo

Copy per mail : pnputten@hotmail.com

Clasien Zwart 06-44082847	Yvonne van den Broek 06-30970088	Carla Faber 06-50251190
------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

Verspreiding Parochienieuws per post	Margret van Diepen	0341-356129
---	--------------------	-------------

STENCILWERK

Theo Marissink/Jan Herfkens	Spielderweg 17 3881 PA Putten	0341-351690/354572
--------------------------------	----------------------------------	--------------------

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS FLEVOLAND/VELUWE

R.K. Basisschool voor Jenaplanonderwijs "Gabriël"

Kelnarijstraat 40, 3881 CC Putten, tel. 351959

e-mail: dir.gabrielschool@skofv.nl

w-site: www.gabriel-school.nl

Directeur	Sander van Zomeren	0341- 351959
-----------	--------------------	--------------

Inhoud	
Advent	1
Allerzielen 2 november 2019	2
Kerst 2019	2
CHRISTMAS FOR YOU	2
Bedankje	2
De pastorie.	3
Kerstpostactie 2019	3
Liturgie Kerstmorgen – anders dan gewoon	3
KERKDIENSTEN EN MISDIENAARS	4
Misdienaars	5
Komt allen tezamen	5
Oudejaarsbuffet KBO	5
Digitaal collecteren	5
In 2020 naar het veelzijdige en heerlijke Griekenland	6
Open kerk inloop Kerstviering 2019	7
Internationale Kerststallenexpositie 2019 Amersfoort	7
Verandering in voorbeden	8
Programmaoverzicht 2020 Vorming en Toerusting	8
KOPIJ	8
Van de redactie	8

Advent

Advent dat is verwachten
 een wonder klein en teer
 een kindje in de kribbe
 Hij brengt je bij de Vader weer.

Advent dat is ook stil zijn
 luisteren naar Zijn zachte stem
 Hij heeft je iets te zeggen
 Hij weet wie je werkelijk bent.

Advent dat is een kaarsje
 brandend in de nacht
 dat in jou groeit tot een stralend Licht
 Als Jezus mag wonen in jouw hart.



Allerzielen 2 november 2019

Op zaterdag 2 november hebben we in een Woord en Gebedsviering de overledenen van onze geloofsgemeenschap herdacht, die afgelopen jaar zijn overleden. Bij deze gelegenheid werden ook de gedachteniskruisjes aan de nabestaanden meegegeven van: mw. Henny Sonnega, dhr. Herman Verbeek, dhr. Obe Kuipers en Mw. Janny Baars.

We wensen de families veel kracht en troost toe met het verlies. Na de viering vertrokken we met de rouwende families en veel parochianen zoals ook vorig jaar naar het Katholieke kerkhofje. Met de meegenomen kaarsen om ook daar de overledenen te herdenken, en waar we met elkaar het lied zongen:

'Niemand leeft voor zichzelf '.

De avond werd besloten met een kopje koffie en wat napraten in ons parochiezaaltje.

Het rouwpastoraat, Mery Falger en Fransje Scheijde



Kerst 2019

We leven weer toe naar kerst en overdenken wat de komst van Jezus in onze wereld voor ons betekent.

In de drie oecumenische adventsvespers zochten we naar... de Weg....het Woord...het Licht.

Het is altijd weer mooi om samen toe te leven naar het feest van Kerst.

De kerk wordt versierd, de koren en kinderkoor oefenen de mooie liederen.

Koor Contagio geeft op 22 december hun kerstconcert in Stroud.

De ooit door parochianen gemaakte kerststal stellen we weer op, nu op een iets andere plek, rechts van het altaar. Hoe dat uitpakt?

We zullen het zien. Fijne voorbereiding op kerst.

Mery Falger



CHRISTMAS FOR YOU

Kerst is dichterbij dan u denkt!

Op zondagmiddag 22 december om 16:00u zal door het regio-koor CONTAGIO in de theaterzaal van Stroud een kerstconcert gegeven worden. Dit muzikale evenement "Christmas for You" zal onder leiding staan van dirigent Ton van Westing.

Solisten zullen samen met het koor en enkele muzikanten u alvast in de kerststemming brengen en u een mooie middag bezorgen.

Kaartverkoop (€ 7,50 p/st incl. 1 consumptie) via koorleden en op vrijdagavond 13 en 20 December van 18:30u – 20:00u in de katholieke kerk aan de Brinkstraat 87 in Putten.

U bent van harte WELKOM. Contagio

Bedankje

Voor onze diamanten huwelijksfeest ontvingen wij van de parochiegemeenschap een prachtig boeket bloemen.

Hierbij onze welgemeende dank.

Corry en John Loukes.

De pastorie.

Zoals u weet staat de pastorie al geruime tijd leeg.

We (de locatieraad) zijn opzoek gegaan naar een geschikte bestemming hiervan. Het hoeft niet meer dienst te doen als woning voor een pastoor van onze locatie, want er zijn helaas meer locaties dan pastoors. Onze voorkeur (en die van het Bisdom) ging er naar uit dat het een sociale functie zou krijgen.

Aangezien de pastorie gedateerd is en er veel kosten mee gemoeid zijn om het te laten functioneren zoals dat wenselijk is in deze tijd, is het niet haalbaar voor een stichting of iets dergelijks om hier mee aan de slag te gaan.

De Pastorie staat nu te koop voor een ieder bij Makelaar Zielman.

Er is besloten om alvast elektra, gas e.d. alvast lost te koppelen van de parochiezaal en kerk. Daarvoor wordt er ook binnenshuis een muur geplaatst om dit te realiseren. Misschien heeft u buitenom piketpaaltjes zien staan; die zijn er ook om duidelijk af te bakenen wat bij de pastorie hoort.

Als u belangstelling heeft of belangstellende kent, neem dan contact op met Makelaar Zielman. Wij hopen u binnenkort meer informatie te kunnen geven over de pastorie. Heeft u nog verder vragen, schroom niet om iemand van de locatieraad aan te spreken.

Gerda van Meerveld (Locatieraad)

Kerstpostactie 2019

Voor de 11^e keer kerstpost actie Putten!

Ook dit jaar kunt u al uw kerstkaarten weer inleveren voor het goede doel.

Wij zorgen ervoor dat uw kaart op het juiste adres komt (in Putten, maar ook in heel Nederland en daarbuiten).

Let op! Koop dus geen kerstpostzegels!

U plakt geen postzegel, maar betaald hetzelfde tarief als bij Post NL (0,82 cent).

U kunt van 10 - 20 december uw kerstkaarten inleveren bij de Aker in Putten.

Inleveren kan op werkdagen: 's morgens van 08.30-09.30 uur en 's avonds van 18.30-20.30 uur. De opbrengst is voor Woord&Daad en de MAF.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Marianne Bout 0341-361128 / Lisette Post 0341-491170



Liturgie Kerstmorgen – anders dan gewoon

“In het begin was het woord... Het woord is vlees geworden” . Deze moeilijke, maar vertrouwde woorden van Johannes horen we elk jaar op Kerstmorgen. Wat wil Johannes ons overbrengen met Kerst? Hoe kunnen deze woorden ons nieuw raken, in een wereld waar rond het ‘woord’ een geur van leugens hangt door nepnieuws, oneliners, slogans, elkaar aftroeven...

We openen met een indringend en vreemd gedicht van iemand die zoekt naar woorden: hoe zeggen? Taal opnieuw ontdekken in kwetsbaarheid... Op een verrassende en vreemde wijze hopen we het evangelie van Kerstmorgen opnieuw te verstaan: ‘Wordend Woord’ – Mag het woord van God in ons tot wording komen, vlees en bloed, mens worden... zoals het Woord van het begin vlees is geworden, God mens is geworden.

Vanuit ons geloof in het mens geworden woord van God, ontvangen we in de communie zijn nabijheid met de wens: Lichaam van Christus.

Pastor Ben Piepers.

KERKDIENTEN EN MISDIENAARS

Zo. 15 dec. 3 ^e Advent	09.15u	Woord- en Communieviering, Samenzang Voorganger: Pastor Niels Morpey Lectoren: Mary Menting en Alexander Bos	Alexander, Benjamin
Wo. 18 dec.	19.00u	Oecumenische Advent viering door samenwerkende kerken, Samenzang	
Za. 21 dec. 4 ^e Advent	19.00u	Eucharistieviering, Gregoriaans Koor Voorganger: Pastoor Harrold Zemann Lectoren: Kunny Mulder en Marc Ant. Bos	Marc.Ant., Karlijn, Michael
Zo. 22 dec.	10.00u	Anders Vieren, Zin-in-Zondag Voorgangers: Corrie Hollanders en Wim Menting	
Di. 24 dec. Kerstavond	19.00u 21.00u	Woord- en Communieviering, Toverbal Voorganger: Pastor Niels Morpey Lector: Piet Rijnbeek Viering met kinderen Woord- en Communieviering, Contagio Voorganger: Pastor Niels Morpey Lectoren: Sylvia de Werd en Lieke Rooze	Alexander, Benjamin, Julia Marc. Ant., Karlijn
Wo. 25 dec. 1 ^e Kerstdag	09.15u	Woord- en Communieviering, Cantabile Voorganger: Pastor Ben Piepers Lectoren: Kunny Mulder en Lucas van der Kamp	Lucas, Alexander
Zo. 29 dec. Oudjaarsviering	10.00u	Anders Vieren, Samenzang Locatie Raad en Pastoraatgroep	
Zo. 5 jan. 2020	11.00u	Woord- en Communieviering, Cantabile Voorgangers: Antoinette Bottenberg Lectoren: Mary Menting en Lucas v.d. Kamp	Marc. Ant., Michael
Zo. 12 jan.	11.00u	Woord- en Communieviering, Puttens Mannenkoor Voorganger: Diaken Rini Bouwman Lectoren: Sylvia de Werd en Lucas v.d. Kamp	Karlijn, Julia
Wo. 15 jan.	9.30u	Eucharistieviering	
Zo. 19 jan.	10.00u	Anders vieren, samenzang Voorganger: Mery Falger Lector: Groep B	Marc. Ant., Michael
Zo. 26 jan.	10.00u	Anders vieren, Toverbal Voorganger: nog onbekend Viering met kinderen	Karlijn, Benjamin

Iedere tweede woensdag van de maand is er een Eucharistieviering of een Woord- en Communieviering om 09.00 uur met na afloop een kopje koffie.
Iedere week is er op zondagavond een Poolse Eucharistieviering om 20.00 uur.

Misdienaars

Helaas heeft zowel **Luna**, als **Lieke Rooze** aangegeven door studie en andere omstandigheden te moeten stoppen met het dienen. Wij



vinden dat uiteraard jammer, mede gelet op het feit dat er zich bijna geen nieuwe misdienaars aandienen. Lieke en Luna heel hartelijk dank voor jullie jarenlange trouwe inzet. Gelukkig mogen we binnenkort **Marije Koornneef** als nieuwe misdienaar welkom heten.

Omdat het voor de misdienaars minder aantrekkelijk/ saai is, hebben we gezocht naar **uitbreiding van hun taken**. Vooral in de woorddiensten is er weinig te doen. M.i.v. 1 januari krijgen ze in alle vieringen de volgende extra taken:

- met de toorts naast de lezenaar staan tijdens het Evangelie

- bij de vredeswens gaan ze langs alle banken.

Theo Marissink

Komt allen tezamen

Op Kerstavond Vieren Met Kinderen om 19.00 uur op 24 december

Op deze bijzondere kerstavond vieren we de geboorte van kindje Jezus.

Na het openingsgebed beelden we het kerstverhaal uit door middel van een toneelstuk waarin kinderen en meester Sander van de Gabriëlschool de hoofdrol spelen.

We nodigen iedereen, kinderen, ouders, grootouders en anderen uit om naar deze bijzondere Anders Vieren viering te komen.

Het kinderkoor de Toverbal zal zingen en pastor Niels Morpey zal de voorganger zijn.

Kom dat zien! Anja van der Haar en Cil van Oosterhout

Oudejaarsbuffet KBO

Op 28 december wordt wederom het oudejaarsbuffet gehouden.

Locatie: Gereformeerde Kerk, Achterstraat 39, Putten.

Aanvang 16.00 uur. De kosten bedragen € 17,50 p.p. inclusief drankjes. Wij verheugen ons u te kunnen begroeten op dit gezellige samenzijn. U wordt van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst.

Voor het opgeven en inlichtingen kunt u terecht bij het secretariaat:

Mw. C. Jansen, mailadres: corriewj@hotmail.nl, tel.: 0341-265976/06-53107277

Digitaal collecteren

Vanaf zondag 1 dec starten wij in onze kerk met Givt een pilot project om digitaal te collecteren. Givt werkt erg simpel en wordt

geïntroduceerd om de stress van het zoeken naar kleingeld op te

lossen. Uiteraard kunnen er ook nog steeds donaties gegeven worden

op de manier die u gewend bent. Hoe werkt het? Download de app voor op uw smartphone (Apple store of Google play store)

- Open de App
- Kies het bedrag dat u wilt geven
- Kies voor 'Volgende'
- Kies voor geven aan een collecte-mandje in de kerk
- Haal nu met één simpele beweging uw smartphone langs het collectemiddel

De smartphone pikt een signaal op van de zender die in het collecte-mandje zit.

Als u een internetverbinding heeft, wordt uw gift direct verstuurd. Zonder

internetverbinding wordt uw gift eerst opgeslagen. Zodra u weer verbonden bent

met internet en u opent de Givt-app, wordt uw gift alsnog verstuurd. Uw gift wordt

na twee werkdagen van uw rekening afgeschreven. Meer info vindt u op givtapp.net



In 2020 naar het veelzijdige en heerlijke Griekenland

Ontdek samen met ons in tien dagen 'n gedeelte van het mooie Griekenland. De combinatie van middeleeuwse ruïnen, natuurschoon, de idyllische bergdorpjes en een weerbarstig bergland. Ervaar de Griekse gastvrijheid, de Griekse keuken we gaan het allemaal beleven!

We vliegen naar Athene en reizen door naar de het prachtige schiereiland Peloponnesos waar we drie dagen zullen verblijven. Het archeologisch Museum in Nafplio toont ons de belangrijkste vondsten uit de regio Argolis. Mykene, de burcht van Koning Agamemnon, hij was de aanvoerder van de Grieken in de strijd om Troje. We bezoeken de Byzantijnse kerk van Maria Hemelvaart in het dorpje Agia Triada.



En zo reizen we verder naar het kustplaatsje Ermioni waar we op de boot stappen naar Hydra. Hier is aandacht voor de moderne geschiedenis van Griekenland.

Een bezoek aan de verlaten Byzantijnse stad Mystras mag natuurlijk niet ontbreken evenals de Byzantijnse kloosters in de Lousios-kloof. Hier zullen we hoogstwaarschijnlijk een lange wandeling maken in de prachtige natuur.

We gaan ook nog een rit maken met een tandradtreintje door de Vouraikos-kloof van Kalavryta naar Diakofto.

Tijdens onze reis volgen we ook Paulus op zijn tocht door Griekenland, we gaan o.a. naar oud-Korinthe. In Athene gaan we naar de plek waar Apostel Paulus de Atheners heeft toegesproken. De Akropolis, de heilige rots met de fameuze tempels Panteonon en Erechtheion. Een prachtige reis die niet alleen een indruk geeft van de weg van Paulus maar ons ook voert naar de wortels van onze eigen cultuur en beschaving.

De voorlichtingsavond is gepland op 22 januari om 20.00 uur te Leusden Hamersveldseweg 51 in de Kom (zaaltje naast de Kerk). Dan wordt het programma zoals hier boven in vogelvlucht is weergegeven uitgebreid aan u gepresenteerd. Om dat zo goed mogelijk te doen hebben wij een Griekenland specialist uitgenodigd.

Tijdens deze avond is uiteraard tijd om uw vragen te beantwoorden. Voor de snelle beslissers en om zekerheid te hebben dat er plaats voor u is kunt u zich ter plekke al opgeven.

De prijs van deze 10-daagse rondreis met rechtstreekse vluchten Amsterdam – Athene en v.v. met vertrek op 11 juni is een prijs onder voorbehoud van € 1.195,00 p.p. bij 25 deelnemers. Accommodatie is op basis van gedeelde tweepersoonskamers; voor eenpersoonskamers geldt een toeslag van ca. € 175,- p.p. Inclusief zijn verder ruimbagage tot 15 kilo p.p. alle dagen, lunches/lunchpakketjes en 's avonds diners, de boot naar Hydra, het treintje van Kalavryta naar Diakofto en het vervoer per touringcar conform het programma. Boekingskosten, entrees, verzekeringen en overige uitgaven zijn niet inbegrepen.

U bent van harte uitgenodigd ongeacht geloof, wel of niet aangesloten bij onze Parochies. Iedereen die geïnteresseerd is in deze reis maar wel gezond en goed ter been is gezien het drukke programma, kan deel nemen aan onze reis.

Hartelijke groet namens ons team en we zien u heel graag bij de voorlichtingsavond.
Willie van de Brug 06-21410286

Open kerk inloop Kerstviering 2019

Kom woensdag 18 december a.s. naar de Gereformeerde Kerk in de Achterstraat!
Daar houden wij in de ontmoetingsruimte onze jaarlijkse kerstviering.

De viering begint om 10.30 uur en duurt tot ongeveer 11.00 uur. Deze viering komt dan in de plaats van het Meditatief Moment. Leden van de Hervormde Andreaskerk, de Gereformeerde Kerk en de Roomkatholieke Parochie verzorgen al 25 jaar op woensdagmorgen en zondagmiddag de Inloop, een Open Kerk voor iedereen, kerkelijk of niet.

Elke woensdagmorgen vanaf 10.00 uur staat de koffie/thee klaar, dus ook op 18 december a.s. Iedereen is van harte welkom, als gast of stamgast. Aanmelden is voor deze kerstviering niet nodig. Wilt u opgehaald worden, dan kunt u bellen met Thea Bos, tel. 360099 of Mary Menting, tel. 361050. Op de woensdag 25 december en 1 januari 2020 is er geen Open Kerk Inloop. Op woensdag 8 januari a.s. is er vanaf 10.00 tot 11.45 Open Kerk Inloop. Om 11.30 uur is in een aparte ruimte, een kort Meditatief Moment. Ook hier is iedereen van harte welkom!
Namens de werkgroep Inloop Open Kerk, Lily Veen

Internationale Kerststallenexpositie 2019 Amersfoort

Alweer voor de 35ste keer organiseren wij de Internationale Kerststallenexpositie in de Sint Ansfriduskerk aan de Jacob Catslaan 28, 3818 WK te Amersfoort.

Deze kerk is 104 jaar oud en gebouwd in neogotische stijl en geeft daarom de tentoonstelling een bijzondere sfeer. We mogen ons verheugen op een jaarlijks grote belangstelling van bezoekers uit het gehele land.

De expositie wordt gehouden van vrijdag 6 t/m zondag 15 december 2019

De openingstijden zijn :

zaterdag	9.30 – 17.00 uur
zondagen	12.30 – 17.00 uur
overige dagen	12.00 – 21.00 uur

Ook dit jaar hebben we een nieuwe collectie van bijna 250 kerstgroepen uit Afrika, Azië, Zuid-Amerika en Europa, waaronder uit de Provence in Frankrijk een kerstgroep van meer dan 45 Santons, geplaatst in een miniatuur dorpje.

Voor de kinderen is er een kerststallen speelhoek en voor de inwendige mens het Petit restaurant de Herberg. Tijdens de avonduren en op zaterdag en zondag zullen ca. 25 zangkoren uit de wijde omgeving van Amersfoort zorgen voor een gevarieerde vocale omlijsting van deze expositie.

Toegangsprijzen Expositie: Volwassenen € 2,--
Kinderen 4-12 jaar € 0,50
Kinderen jonger dan 4 jaar hebben gratis toegang.

Op zaterdag 14 december is er van 19.30 - 21.15 uur een Kerstconcert. De kerk is open vanaf 19.00 uur. De entreeprijs is incl. toegang tot de Kerststallen expositie en koffie/thee. Info op www.sintansfridus.nl/kerststallen

De organisatie is in handen van een groep vrijwilligers en de gehele netto opbrengst komt ten goede aan een project van de E Solo Foundation om een gezonder gewicht van kinderen op Aruba te realiseren. Meer informatie vindt u op: www.sintansfridus.nl/kerststallen

Met vriendelijke groet, Rob Bakker Vicarishove 1 3834 XG Leusden

T: 033-4947708, M: 0627175501, E: rdvbakker@ziggo.nl



Verandering in voorbeden

Tot nu toe schreef iedereen de voorbeden in het voorbedenboek door elkaar. De pastoraatgroep heeft een nieuw voorbedenboek gemaakt. Daarbij wordt een zekere indeling gemaakt, zodat het voor de voorgangers overzichtelijker wordt, mede op verzoek van pastoor Harrold. Op het eind zal een vaste tekst worden gelezen, waarna er een kaarsje wordt gebracht naar de herinneringsplaquette achterin de kerk. De tekst is als volgt: "Tot slot gedenken we alle mensen die we missen uit onze omgeving. Voor hen wordt er nu een kaarsje in stilte naar achteren gebracht."
Pastoraatgroep, Cil van Oosterhout.



Vorming & Toerusting Putten

Programmaoverzicht 2020

Vorming en Toerusting

Datum	Tijd	Plaats	Onderwerp	Spreker
13 januari	20.00 – 22.00 uur	Rooms Katholieke Kerk	Hùh Wat Staat Dáár Nou Weer !?!	Wim Menting
16 januari	20.00 – 22.00 uur	Gereformeerde Kerk	Liturgie van het alledaagse	Dr. Rein Bos
22 januari	20.00 – 22.00 uur	Gereformeerde Kerk	Zelfdoding, als het je raakt	Prof. J. de Keijser

Voor meer informatie zie het oranje boekje.

KOPIJ

Kopij voor de Lucasbrief graag voor vrijdag 20 december 2019.

Het eerstvolgende Parochie-Nieuws zal verschijnen op zaterdag 25 januari 2020.

Carnaval, Aswoensdag, Valentijnsdag

Kopij hiervoor kunt u inleveren voor vrijdag 10 januari 2020.

e-mailadres: pnpullen@hotmail.com

Indien gewenst kan het Parochie-Nieuws ook digitaal worden ontvangen.

U kunt dit aangeven bij Jan Carbo: jan.carbo@gmail.com



Van de redactie

Als ergens geluk voor het oprapen lag
Zou ik daarheen gaan op eerste Kerstdag
Handen vol opgooien
Hoog in de lucht
Dwarrelend met de wind in vogelvlucht
Langs de sterren en de maan
Zou het dan jullie kant op gaan
Al was het een klein beetje maar
Dan wordt het voor jullie

Een gelukkig nieuwjaar!