



## DIALOOGJE

56e jaargang, nummer 2

Zaterdag 14 maart t/m zondag 19 april 2020



SINT PAULUSGELOOFSGEMEENSCHAP  
HOEVELAKEN

website: [www.katholiekhoevelaken.nl](http://www.katholiekhoevelaken.nl)

## Liturgische agenda.

**Zaterdag 14 maart 19.00 uur:** Eucharistieviering met samenzang.

Gaat voor: Pastoor Harrold Zemann.

Lector: Gerda van Vilsteren.

Werkgroep: Liedkeuzecommissie.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Grada Telkamp-Vrijhoef.

Bijzonderheden: 3<sup>e</sup> zondag van de 40- dagentijd.

Na de viering is er koffie.



## **22 maart 10.00 uur. ZONDAG LAETARE. OECUMENISCHE VIERING IN DE ESHOF.**

Gaan voor: ds Ellie Boot en Linda de Wals.

Meer informatie op pagina 7 en 8

4<sup>e</sup> zondag van de 40-dagentijd.

**Zondag 29 maart 9.15 uur.** Woord- en Communieviering met medewerking van het Pauluskoor.

Voorganger: pastor Ben Piepers.

Lector: José Ursem.

Werkgroep: Liedkeuzecommissie.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum. Pastorale activiteiten.

### **2. Vastenactie.**

Intentie: Overleden tante. - Anton van Esveld. -

Alie van der Heijden-Voskuilen. –

Overleden ouders vd Wolfshaar-vd Hoven.

Mien Brouwer-Joosten.

Bijzonderheden: 5<sup>e</sup> zondag van de 40-dagentijd. Na de viering is er koffie.



**Woensdag 1 april 9.30 uur.** Eucharistieviering .

Voorganger: pastoor Harrold Zemann.

---

**Zondag 5 april 9.15 uur.** Woord- en Communieviering met medewerking van het Pauluskoor.

Gaat voor: Pastor Ben Piepers.

Lector: Linda de Wals..

Werkgroep: Liedkeuzecommissie.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Ben Lammers. – Cor Vendrig. - Wim van Valkengoed. –  
Overleden ouders van Valkengoed -van Daatselaar. -

Bijzonderheden:**Palmzondag.** Na de viering is er koffie



---

**Vespervieringen: zondag 5; maandag 6; dinsdag 7; en woensdag 8 april om 19.00 uur in het Pauluscentrum.**

---

**Donderdag 9 april 19.00 uur.** Gezamenlijke Witte Donderdag viering met medewerking van de Cantorij en het Pauluskoor

Voorgangers: ds Ellie Boot.en Pastor Ben Piepers

Lector: Sylvia Voskuilen.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Bijzonderheden:Witte Donderdagviering.

### **Vrijdag 10 april 14.45 uur. Kruisweg.**

Deze zal worden verzorgd door Betty Obdeijn Als inleiding op de overweging van de Kruisweg hoort u meditatieve muziek uit Taizé.

Ook is er gelegenheid om bloemen bij het Kruis te leggen.




---

### **Vrijdag 10 april 19.00 uur: Gezamenlijke Goede Vrijdagviering in de Eshof.**

Gaan voor: ds Ellie Boot en pastor Ben Piepers.

---

### **Zaterdag 11 april 22.00 uur. Gezamenlijke Paaswake in de Eshof.**

Gaan voor: ds Ellie Boot en pastor Ben Piepers.

---

**Zondag 12 april 9.15 uur.** Woord- en Communieviering met medewerking van het Pauluskoor.

Gaat voor: Pastor Ben Piepers.

Lector: Wim Eggenkamp.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Intenties:: Jan Bosma. – Anton van Esveld. – Anton Keijzer. -  
Jan Voskuilen. - Mien Brouwer-Joosten.

Bijzonderheden: 1<sup>e</sup> Paasdag. Na de viering is er koffie.



**Zondag 19 april 10.00** uur: Parochianen gaan voor met medewerking van het Pauluskoor.

Gaan voor: Linda de Wals en Thera Mulder.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Riek Menger-Bakhuis. - Albert Hegge. - Bob Grotenhuis. - GradaTelkamp-Vrijhoef. – Henk Eggenkamp.

Bijzonderheden: Na de viering is er koffie.




---

### WIJ ZIJN ER VOOR U!!!!

De pastoraatgroep van de Paulusgeloofsgeemeenschap bestaande uit:

Riet van Hofwegen	(vrijwilligers-coördinator)
tel. 25 716 14	e-mail: <a href="mailto:rietvhofwegen@gmail.com">rietvhofwegen@gmail.com</a>
Gerda Kammeijer	(liturgie)
tel. 25 375 73	e-mail: <a href="mailto:gerda.kammeijer@kpnmail.nl">gerda.kammeijer@kpnmail.nl</a>
Betty Obdeijn	(diaconie-bezoek)
tel. 25 367 78	e-mail: <a href="mailto:benbettyhoevelaken@gmail.com">benbettyhoevelaken@gmail.com</a>
Lies Traa	(jongeren en oecumene)
tel. 25 368 81	e-mail: <a href="mailto:p.traa2@upcmail.nl">p.traa2@upcmail.nl</a>

### BETALEN.

Wie in 2019 de Kerkbalans of Intenties gaat betalen:

Rabobank : NL17 RABO 0302 2400 12

ING Bank: NL12 INGB 0001 6677 19

**Schrijf er wel bij waar het voor is.**

t.n.v. St Paulusgeloofsgeemeenschap Hoevelaken

Kerkbalans: wij hebben weer vertrouwen in jullie gulle gaven

Intenties: € 10,00 per keer

Intenties kunt u inleveren bij: Mevr C.A.Voskuilen

(zie achterzijde Dialoogje)

**IN MEMORIAM.**

**MEVROUW GERARDA CHRISTINA (GRADA) TELKAMP- VRIJHOEF.**

**28 januari 1924-26 januari 2020.**

1 Februari heeft de afscheidsviering plaatsgevonden in het Pauluscentrum, aansluitend de begrafenis op de Algemene Begraafplaats, Kerkepad 1 Hoevelaken.

Parochianen van de Paulusparochie wensen kinderen- klein en achterkleinkinderen goede herinneringen toe.

-----

Twee dagen voor haar 96<sup>ste</sup> verjaardag overleed na 'n kort ziekbed onze moeder- groot en overgrootmoeder Grada Telkamp-Vrijhoef.

De mooie afscheidsviering op zaterdag 1 februari en de warme belangstelling vanuit de Paulusgeloofsgemeenschap hebben wij enorm gewaardeerd. Hartelijk dank voor ieder die hiertoe heeft bijgedragen.

Namens kinderen- klein en achterkleinkinderen.

-----

**DE HEER JOHANNES MARTINUS NICOLAAS (JAN) SCHOUTEN.**

**2 februari 1938-8 februari 2020.**

Op 14 februari is er afscheid van Jan genomen tijdens de viering in Elja's Uitvaartcentrum. De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Aan Beb, Jolanda, Victor en verdere familie wensen wij kracht toe. Soms is er zoveel wat we voelen maar zo weinig wat we kunnen zeggen.

Bron: afscheidbericht.

Op het station van Harderwijk stond op 16 februari j.l. de trein gereed met de bestemming: de tuin hierboven. Daar is hij in alle rust en vrede ingestapt en om 23.15 uur vertrokken.

## **DE HEER HENDRIK HERMANUS (HENK) EGGENKAMP**

**6 januari 1930-16 februari 2020.**

**Henk was een trouw lid van het Pauluskoor.**

Op vrijdag 21 februari j.l. hebben we afscheid van Henk genomen tijdens de viering in het Pauluscentrum. Aansluitend heeft binnen de familie de crematie plaatsgevonden.

Wij wensen Bets, kinderen, kleinkinderen en familie goede herinneringen toe.

---

## **BEDANKJE MEDEWERKERS KERKBALANS.**

De kerkbalans is dit jaar weer goed en vlot verlopen.

Dit was mogelijk door de inzet van vele trouwe vrijwilligers.

Wij willen iedereen hiervoor hartelijk bedanken.

Tonny Hilhorst en Peter Hendriks.

---

## **ZONDAG 22 MAART: ZONDAG LAETARE, BIJ-ZONDAG PASEN XS**

De afgelopen twee jaar hadden we op Zondag Laetare (halverwege de Veertigdagentijd) een prachtig en groot evenement: bij-zondag Pasen XL. Na de kerkdienst kon ieder die dat wilde meedoen aan workshops, die alle te maken hadden met Pasen. Tussen twee rondes door aten we een eenvoudige boterham.

Dit jaar lukt het niet dit in het groot te organiseren. Dus doen we het in het klein! Geen Pasen XL dus, maar Pasen XS.

Net als vorig jaar zullen we de kerkdienst als rooms-katholieke en protestantse burens gezamenlijk vieren. Pauluskoor en Eshofcantorij ondersteunen als één groot koor de gemeentezang.

Na afloop van de viering gaan de kinderen onder leiding van Sierou de Vries en Wouda Bakker iets moois maken:

“Tijdens Pasen XS maken alle kinderen - die graag willen - een slinger van blaadjes. Op zo'n blaadje mag je dan je naam zetten. En misschien maak je wel een blaadje voor een vriend of een vriendin, van wie je de naam ook graag op een blaadje wil hebben. We geven de slinger na die dag een mooi plekje in de Eshof, als voorproefje op de Levensboom, waar later alle namen van de kinderen op een blaadje in komen te hangen.

We hebben daarna vast nog tijd over om iets verrassends te doen met eieren! We beloven dat het leuk gaat worden! ~ Sierou en Wouda”

Intussen drinken de overige kerkgangers koffie en thee met iets lekkers (wat de kinderen natuurlijk ook krijgen!) en nemen daarna weer plaats in de kerkzaal. Daar horen we een inleiding over de Levensboom, die hierboven al wordt genoemd. De aanzet tot het creëren van een blijvende plek voor kinderen in de kerk komt onder andere bij de gebruiken van de Paulusgemeenschap vandaan. In het Pauluscentrum worden immers al heel lang Jacobsschelpen opgehangen met de naam en geboortedatum van kinderen die er zijn gedoopt. We hopen dat iedereen die in de gelegenheid is, wil blijven om te luisteren en om mee te denken over de uitwerking van de levensboom.

Het is moeilijk in te schatten hoe lang deze bij-zondag zal duren. We vermoeden dat we rond 12.15 / 12.30 uur er een punt achter zullen zetten.

We hopen op een mooie viering van Zondag Laetare – wees blij!



## VESPERS IN DE STILLE WEEK: UITZIEN NAAR BEVRIJDING

Vespers: bijeenkomsten in een sfeer van bezinning en meditatie. Avondgebeden. Stilte. Met als doel de weg terug naar God te gaan. In te keren in jezelf. Te luisteren naar je hart, waar de goddelijke vlam nooit dooft.

De vespervieringen in de Adventstijd van 2019 maakten verschillende mensen blij. Iemand zei: 'ik ben van het begin af aan naar de vespers gekomen en ik hoop dat nog lang te blijven doen.' Iemand anders: 'ik heb een moeilijke tijd achter de rug – maar nu vind ik hier rust en warmte.' Ook in de Stille Week kunt u naar de vespervieringen komen.

Op Aswoensdag is de Veertigdagentijd begonnen. Aswoensdag was het begin van de reis naar Pasen. Op die dag was de eerste vesperviering rond het thema 'uitzien naar bevrijding'. In de Stille Week gaan we het laatste stukje van de reis. **Er zullen vespers zijn op 5, 6, 7 en 8 april. We vieren de vespers in de Stille Week dit jaar in het Pauluscentrum.**

Ellie Boot

---

## GOEDE WEEK

We laten ons dit jaar naast het woord van de H. Schrift inspireren door profetische teksten van Dietrich Bonhoeffer. Dit jaar is het niet alleen 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog, maar is het ook 75 jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer werd vermoord door de nazi's. Dat gebeurde op 9 april 1945, enkele weken voor de capitulatie van Hitler-Duitsland. Bonhoeffer was een belangrijk theoloog en pastor. Hij schreef boeken als 'Navolging' en 'Verzet en overgave'. Hij was actief in de 'Bekennende Kirche', een groep van theologen en gelovigen die zeer kritisch stond tegenover de weifelende houding van de grote kerk tegenover het nazisme. Hij nam deel aan een politieke samenzwering tegen Hitler. Zijn gedachtegoed inspireert nog steeds.

### **Palmzondag: wie ben ik?**

De dubbelzinnigheid van 'hosanna' bij de intocht en morgen 'aan het kruis met hem' tekent de mens, die niet ondubbelzinnig weet te kiezen. Bonhoeffer stelt in een gedicht de vraag: wie ben ik? Met die vraag in ons innerlijk luisteren we naar de teksten. Bij binnenkomst ontvangen we een palmtakje, dat gezegend is. Een palmtakje als symbool in onze hand om bij te mediteren en later thuis een plek te geven. De viering begint om 9.15 uur.

### **Paastriduüm: om te gedenken wie leven geven**

'Paastriduüm', zo noemen we de drie dagen van Pasen: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen. De rode draad: **om te gedenken wie leven geven** verbindt ons met de laatste avond van Jezus die zichzelf ten einde toe geeft, met zijn kruisweg en dood, én met zijn opstanding. In navolging zag Dietrich Bonhoeffer zijn leven als een weg van bedacht zijn op leven geven, letterlijk en figuurlijk. Tot op vandaag geven zij ons leven door hun woord en daad, door hun geest en bezieling. We hopen deze dagen geraakt te worden en verlost op eigen wijze in onze dagen leven te geven.

Op **Witte Donderdag** (9 april) zal er om 19.00 uur een meditatieve viering in het Pauluscentrum zijn. De kerkgangers van de Eshof zijn dan in het Pauluscentrum te gast. De volgende dag (10 april) gedenken het lijden en sterven we op dezelfde tijd **Goede Vrijdag** in de Eshof. Parochianen van de Paulusgemeenschap zijn dan te gast in de Eshof. Dat laatste geldt ook voor de **Paaswake**, die we op 11 april om 22.00 uur in de Eshof vieren.

Net als vorig jaar zullen Ellie Boot en Ben Piepers samen voorgaan in deze drie vieringen. Dat biedt de mogelijkheid om één doorlopende lijn te kiezen. Naast het thema, 'om te gedenken wie leven geven', zullen dat lezingen uit Exodus en uit het evangelie van Matteüs zijn.

### **Paasmorgen**

Op de morgen van Pasen vieren we in het Pauluscentrum de verrijzenis van Jezus vanuit het paasevangelie van Johannes. Hij die leven geeft, leeft. De viering begint om 9.15 uur

**IN DE LUCASBRIEF HEEFT U KUNNEN LEZEN DAT PASTOOR  
HARROLD ZEMANN OP 3 MEI ZIJN 25 JARIG PRIESTERJUBILEUM  
HOOPT TE VIERN.**

Graag wil de jubileumcommissie van de Lucasparochie de jubilaris namens alle parochianen een felicitatieboek aanbieden.

Hiervoor liggen er in de hal van de kerk stevige bladen waarop u een gelukwens aan hem kunt schrijven. U kunt uw bijdrage tot 19 april inleveren bij een van de leden van de pastoraatsgroep.

Ook is het de bedoeling dat er een gezamenlijk cadeau namens de parochie wordt aangeboden. In het weekend van 5, 12 en 19 april staat er een doos achter in de kerk waar u uw bijdrage in kunt doen.

En natuurlijk is iedereen welkom in de viering in Zeist op zondag 3 mei.

-----

**WIJ STELLEN ONS GRAAG AAN U VOOR!!!!**



Wie zijn wij?

Wij zijn de kinderen die zich voorbereiden op het grote feest, de Eerste Communie.

Op 7 februari zijn wij voor het eerst samen gekomen en hebben we met elkaar kennis gemaakt.

Nu willen wij ons voorstellen aan alle parochianen.

Dit gaan we doen tijdens een familieviering waarin Diaken Rini Bouwman zal voorgaan.

Ook de kinderen van Dé Notenclub zijn uitgenodigd voor deze familieviering. Dé Notenclub wil dankbaar terugkijken op de 15 jaar waar vele kinderen uit onze geloofsgemeenschap met plezier de 10 woorden mochten bespreken. Wij willen God danken voor al het mooie wat we met elkaar hebben beleefd.

(na de viering is er koffie en voor de kinderen.....)

*Iedereen is WELKOM zondag 15 maart om 9.15 uur in de St. Catharinakerk in Nijkerk.*

Tot dan. Werkgroep Eerste Communie  
en Dé Notenclub




---

### WAT EEN JAS!

De musical Jozef is af. Drie keer hebben we haar opgevoerd en daarna heb je alleen de video nog maar. Die overigens leuk genoeg is - je kunt nog eens uit volle borst de liedjes mee brullen - maar dat is het dan wel. Zwart gat? Ach voor de meesten van ons zal dat wel meevallen. Nou misschien voor het team wel, want die hebben toch hard gewerkt! Nel Stoffelsen, Lodewijk de Vries en Simonet Schoon al helemaal. Annemieke Huurdeman, David Roelofs en Kirsten Reiling zeker. En Jozef, zo onvergetelijk neergezet door Ronald Krijkamp. Maar we waren elke week met veertig mensen samen in de weer om er wat van te maken. Er kwamen er bovendien steeds meer bij voor speciale taken; denk eens aan Jan Roos en Jan van Grafhorst. We hadden het goed met elkaar. En denk eens aan de kwaliteit en inzet van de leden van het combo! De dames die de kleding verzorgden! Voorbij. Maar geweldig leuk ook. Zo veel lovende woorden van mensen die de voorstelling gezien hebben. Alsof je een week lang een partij op wolken loopt.

Het was ook heftig. De verhalen van Dina en haar broers bezorgen je kippenvel van herkenbaarheid. Allemaal hadden we wel ergens een stuk waar we iets van onszelf moesten weg slikken. Onze eigen familieverhalen werden gespiegeld door het verhaal van Jozef en zijn broers, de broers van Dina. De rollen die werden gespeeld deden ons nogal eens denken aan mensen in onze eigen kring van bekenden. Veel hebben we daarover gedeeld met elkaar. Met horten en stoten, soms besmuikt, soms helder, soms schrijnend. Van die gebeurtenissen in je leven rond rouw en dood die je van je stuk brengen. Het lopen langs de foto van de overledene, zo zwaar beladen. Wonden soms zo vers nog. Zo fijn dat Wim van de Veen bereid was om zelf mee te doen, maar ook hoe moeilijk voor sommigen onder ons. Het kwam allemaal zo dichtbij. Het bracht ons ook dicht bij elkaar. Er gebeurde veel met ons.

Dit is een kant, die je niet zo maar ziet als je een mooie en grappige musical bekijkt. Maar dit was drama, waarbij je een rol naar je toe haalt, er op kauwt en er in bijt, het tot iets van jezelf maakt. Waarbij je soms de grootste moeite hebt met teksten of personages. Waarbij je soms het personage dat je speelt, tot een stuk van jezelf maakt. Het overkwam mij bij Jakob, waardoor de scène met "Jakob, jij moest toch beter weten" telkens opnieuw emotie bij me opwekte, die niet alleen gespeeld was, maar die ik ook echt voelde. Henk Boswijk, die Ruben speelde, deelde een dikke week voor de uitvoering met ons "Rubens verhaal", waarin Henk het gepassioneerd opnam voor "zijn" persoon. Indrukwekkend. Ik noem twee voorbeelden, maar ik weet van meer van ons hoe ze soms worstelden met de rol die ze speelden en tot iets van zichzelf wisten te maken. Of het juist alleen konden spelen door afstand te bewaren tot hun rol. Een musical als deze is niet een vrijblijvend gebeuren. Het is wel een bevrijdend gebeuren. En al helemaal als je er met zoveel plezier op kunt terugkijken.

Wat het bovendien bijzonder maakt is dat we deze ervaring niet alleen hebben als Eshof en Paulus gemeenschap, maar dat we haar deelden met allerlei andere mensen uit het dorp en uit de omgeving. Zowel op het podium als in de zaal. Gewoon omdat het een verhaal van mensen is. Een verhaal dat je samen kunt beleven. Een feest dat je samen kunt vieren.

Echt dankbaar zijn we voor de mensen die het mogelijk maakten, dat we dit als spelers en koor zo konden beleven! Als een mooie gekleurde jas; een jas die je eigenlijk gewoon nooit meer uit wil trekken. Jas van Jozef. Wat een jas!

Feije Duim, Hoevelaken, 23 februari 2020.



## VORMING EN TOERUSTING



In Oerijssel verlaat Margje Fikse de stad en keert terug naar haar roots, het platteland langs de IJssel. Ze wil weten wat de bevolking ten diepste gelooft, naast dat wat ze in de kerk horen.

Ze stelt vragen over de tijd voor de kerstening, toen de Saksen een natuurgeloof hadden.

In hoeverre zijn die oude gebruiken nog zichtbaar?

En hoe hebben de tal-loze eeuwen voor de kerstening ons huidige geloof in dat wat we niet zien beïnvloed?

In de documentaire spreekt Margje met dr. Henk Vreekamp (geboren en opgegroeid in Hoewelaken), die zijn hele leven onderzoek heeft gedaan naar het 'heidendom' en ze praat met Volkscultuurkenner Dirk Kok.

Ze maakt een vaartocht met verhalenverteller Herman Kampman over de Regge. En natuurmens Wim Toorneman laat Margje de betovering van een paasvuur ervaren.

Deel 1 'Zunnewende', speelduur 55 minuten

Deel 2 'Winterwende', speelduur 70 minuten

Datum en tijd: woensdag 25 maart 2020

Aanvang 19:30 uur, zaal open 19:00 uur

Plaats: Recreatiezaal De Kopperhof, Sportweg 25

Deelname: € 7,00 inclusief 'n kopje thee of koffie.

## **BELANGRIJKE ADRESSEN**

Pauluscentrum, De Veenslag 1, Hoevelaken.

Correspondentieadres: postbus 102, 3870 CC Hoevelaken.

e-mailadres: [hoevelaken@stlucas.nu](mailto:hoevelaken@stlucas.nu)

ING: NL12 INGB 0001 6677 19

Rabobank: NL17 RABO 0302 2400 12

Beheer: D. Overkamp, Korenbloemlaan 7, tel. 2534493

Sleutel: Betty Obdeijn, Van Lyndenlaan 35 tel. 2536778

en familie Van Dijk, Otwardplaats 12, tel. 2535686

Bereikbaarheid pastores via het secretariaat Leusden: 033 4941261

Voor afspraken doop, huwelijk en uitvaart:

Anny Smink, Westerdorpsstraat 78,

tel. 033 2537528 of 06 46164135

e-mail: [j.a.smink78@kpnplanet.nl](mailto:j.a.smink78@kpnplanet.nl)

Bij geen gehoor:

Trees de Rijk, Lindenhof 24, tel. 2535339. Of 06-13242843

e-mail: [reesderijkwilbrink@gmail.com](mailto:reesderijkwilbrink@gmail.com)

Gezinsmutatie, verhuizing:

José Ursem, Veenlanden 95, tel. 2534642

e-mail: [jose.ursem@gmail.com](mailto:jose.ursem@gmail.com)

Contact en bezoek:

Betty Obdeijn, Van Lyndenlaan 35, tel. 2536778

e-mail: [benbettyhoevelaken@gmail.com](mailto:benbettyhoevelaken@gmail.com)

Intenties:

Cathrien Voskuilen, Veenwal 6a tel. 2572483

Redactie Dialoogje:

Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11 tel. 2536367

e-mail: [angelinehubbers@hotmail.com](mailto:angelinehubbers@hotmail.com)

---

Kopij voor het nummer van 25 april t/m 21 juni 2020 kunt u UITERLIJK  
inleveren tot DONDERDAG 16 april vóór 10.00 uur bij:

Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11. tel. 033 2536367.

e-mail: [angelinehubbers@hotmail.com](mailto:angelinehubbers@hotmail.com)



















































