



Ik ben heel dankbaar
dat ik in Nederland geboren ben.
Geen oorlog, geen honger,
geen extreme armoede.

Ik ben dankbaar voor zo'n goede werkgever.
Die mij gelegenheid geeft om thuis te blijven.
En dat ik daarnaast daardoor tijd krijg om verder
te herstellen, te herstellen als mens met mensen

Dankbaar voor de digitale uitzendingen.
Dankbaar dat mijn zwager is genezen van Corona.

Ik ben dankbaar
voor al het mooie
en goeds wat men
in deze tijd wel ontvangt.
Als je naar je naar je mindere kijkt,
ben je altijd tevreden.

Met veel dank voor de mooie speciale
eucharistieviering met Pinksteren.
en uitnodiging/bemoediging met het volste
vertrouwen in Zijn H. Geest in deze tijd,
mooi dat het zo kan. Marijke, parochiaan Ermelo

Mijn dank gaat uit dat er ondanks de weinigen
contacten toch
verbondenheid is: door middel van het toe sturen
van de liturgievieringen online..

