

DIALOOGJE

56e jaargang, nummer 7

Zaterdag 12 december 2020 t/m zondag 17 januari 2021



SINT PAULUSGELOOFSGEMEENSCHAP
HOEVELAKEN

website: www.katholiekhoevelaken.nl

Bron: Overlijdensbericht.

Tekst: Herman Gorter:

En van de zee komt stil een zacht roepen of dat zij komt, of dat ik komen moet.

IN MEMORIAM

LAURENTIUS CORNELIS (LOU) PIETERSEN

16 september 1940 – 7 november 2020.

De afscheidsviering is gehouden op 13 november j.l. in de aula van EABN Uitvaartverzorging te Nijkerk, aansluitend heeft de begrafenis in besloten kring plaatsgevonden op de R.K. begraafplaats te Nijkerk.

Lou is jaren een gewaardeerd lid geweest van ons Pauluskoor. Wij zullen hem zeker gaan missen.

Echtgenote Riet (ook een trouw lid van het Pauluskoor), kinderen en kleinkinderen wensen wij alle kracht en vertrouwen toe om door te gaan en niet de moed te verliezen.

Dat hij moge rusten in vrede.



CORONAREGELS:

WILT U EEN VIERING BIJWONEN DAN GRAAG OPGEVEN BIJ
BETTY OBDEIJN. Tel. 033 2536778

Als u geen contact krijgt, kunt u ook een mail sturen
naar benbettyhoevelaken@gmail.com

Krijgt u geen tegenbericht, dan bent u aangemeld en bent u van harte welkom.

Sinds begin augustus kunnen we weer bij elkaar komen in ons Pauluscentrum, maar het ziet er wel anders uit dan we gewend zijn.

Het parochiebestuur van de Lucasparochie heeft centraal in alle locaties twee desinfectiezuilen (met bijbehorende desinfectiemiddel) geregeld.

Naast de specifieke maatregelen is de anderhalve meter regel van cruciaal belang.

De parochie heeft de nodige maatregelen getroffen maar er zal ook een beroep worden gedaan op uw gezond verstand ;

Draag een mondkapje tijdens het lopen (als je zit, mag het af);

U volgt bij binnenkomst de aanwijzingen voor plaatsing en bij het uitgaan de aanwijzingen om veilig naar de uitgang te gaan.

Algemene regels blijven gelden:

Anderhalve meter afstand houden, handen reinigen bij binnenkomst van de kerk, hoesten en niezen in elleboog, gebruik van papieren zakdoekjes en bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven.

Garderobe

Er kan geen gebruik worden gemaakt van de garderobe.

Toilet

Het toilet wordt alleen in geval van nood gebruikt.

Collecten

Bij de uitgang staat de baksteen voor het onderhoud van het Pauluscentrum en het mandje is voor pastorale activiteiten, waar u bij het uitgaan van de kerk uw bijdrage in kunt doen.

Muzikale en vocale begeleiding

Tijdens de viering wordt er niet meegezongen. Wel zullen er enkele leden van het Pauluskoor de viering ondersteunen.



De stilte van kerst maakt ons oprecht dankbaar voor het voorbijge jaar het onbekende van Nieuwjaar geeft hoop met God in ons .

Aan alle ouderen in parochie Sint Lucas.

Beste mensen,

Op weg naar Kerstmis We zijn op weg naar Kerstmis. En dit feest zal voor u net als voor zoveel anderen, anders zijn dan we gewend zijn. Met deze tweede coronagolf is het onzeker hoe we kerstmis zullen vieren. Kunnen we bezoek ontvangen? Is er ruimte voor gezelligheid aan tafel? Mogen we met de hele familie naar de kerk? Misschien is deze coronatijd extra moeilijk voor u. In tegenstelling tot de eerste golf worden de dagen steeds korter, is het buiten nat en guur en laat de lente nog even op zich wachten.

Wachten en verwachten

We bevinden ons in de Adventstijd en we leven toe naar Kerstmis, de geboorte van Jezus.

Advent is een tijd van wachten, van verwachten. We wachten op zoveel. We wachten in de wereld op vrede, we wachten op een thuis voor zoveel ontheemden. We verwachten een coronavaccin. In uw persoonlijk leven wacht u misschien ook op betere tijden.

Licht in de duisternis In het kerstverhaal wordt de Messias verwacht. De vredevorst. Licht in de duisternis. De herders in het open veld zien in de donkere nacht een helder licht. Aan de hemel verschijnt een engel die goed nieuws heeft. De engel vertelt dat Jezus is geboren. En een engelenschare zingt: 'Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde aan de mensen die hij liefheeft'. Een overweldigende ervaring moet dat voor hen geweest zijn. Hoe donker de nacht ook is, het wordt hoe dan ook licht. En de herders vinden het kind, liggend in een kribbe. Zo klein en kwetsbaar. Dichterbij dan in dit kwetsbare kind, kan God bijna niet komen. God geeft dit geschenk aan u en mij, aan de wereld. Licht in het donker, wat u ook meemaakt.

Vreugde delen Ook in deze donkere coronatijden zal God licht schenken. Daar mag u op vertrouwen. Misschien herkent u dat wel, dat u soms licht ziet in de kleine dingen. Een groet van een buur, een telefoontje of kaartje van iemand

die aan u denkt, een luisterend oor. Wanneer wij iets van dat licht opmerken, dan groeien we en bloeien we. Het geeft vreugde. En vreugde wil gedeeld worden. Haast vanzelf geven we dat door aan anderen die dat nodig hebben. Dat maakt het leven goed en zinvol. We mogen in elkaar iets van God ontmoeten, een glimp van het kerstkind opvangen. We kunnen zo het licht van God doorgeven.

Huisbezoek Ook wij willen het licht doorgeven in deze donkere tijd, door er gewoon even te zijn, te luisteren. Als u het fijn vindt om bezoek namens de kerk te ontvangen, laat het ons gerust weten. Uiteraard zullen we alle veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Of als u het fijn vindt dat we een keer bellen, kan dat natuurlijk ook. Intussen willen we aan u iets vragen: vertrouwen houden en bidden. Zo blijven we met elkaar verbonden, als geloofsgemeenschap. Zo houden we samen moed in deze Adventstijd op weg naar Kerstmis.

Vieren via de computer volgen. Wilt u onze vieringen bijwonen, maar kunt of durft u niet naar de kerk? Volg ons dan live via YouTube.

De eucharistievieringen kunt u volgen op: RK Parochies St. Maarten en St. Lucas. De woord- en communievieringen en gebedsvieringen door de diaken, de pastoraal werkers en de parochiële week en de voorgangers kunt u volgen via deze YouTube kanalen: RK Putten Heilige Maria Zuivering en Sint Jozefkerk Achterveld.

Kerstwens: Moge de Heer u zegenen en beschermen. Moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen. Moge de Heer u vrede geven. Zalig Kerstfeest en een gezegend Nieuwjaar!

Een hartelijke groet van het pastoraal team St. Lucasparochie, pastoor Harrold Zemann, pastor Johan Rutgers, diakens Rini Bouwman en Marcel Sarot en de pastoraal werkers Nelleke Spiljard, Hao Tran, Fred Kok en Antoinette Bottenberg.

Bereikbaar via het parochiesecretariaat: 033-4941261

Liturgische agenda

IEDERE EERSTE WOENSDAG VAN DE MAAND IS ER EEN
EUCHARISTIEVIERING OP WOENSDAGMORGEN OM 09.30 UUR MET
ALS VOORGANGER PASTOR JOHAN RUTGERS.

Zaterdag 12 december om 19.00 uur: Eucharistieviering met medewerking van enkele leden van het Pauluskoor.

Gaat voor:: pastor Johan Rutgers.

Lector: Wim Eggenkamp.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum 2. Pastorale activiteiten.

Bijzonderheden: 3^e weekend van de Advent.

Zondag 13 december om 17.00 uur: Vesper in de Eshof.

Zondag 20 december om 09.15 uur. Woord- en Communieviering met medewerking van enkele leden van het Pauluskoor.

Voorganger: Pastor Rini Bouwman.

Lector: Annie Smink.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Wim van Valkengoed. – Overleden ouders van Valkengoed-van Daatselaar. – Anton van Esveld. - Overleden ouders Boomhouwer.

Bijzonderheden: 4^e zondag van de Advent.
Om 17.00 uur Vesper in de Eshof.

Donderdag 24 december om 19.00 uur: Gebedsviering met medewerking van enkele leden het Pauluskoor.

Gaat voor: Pastor Ben Piepers.

Lector: Riet van Hofwegen.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Frans van Bemden.

Bijzonderheden: **Om de viering mee te vieren kunt u zich opgeven bij Betty Obdeijn tel.033 2536778**

Vrijdag 25 december om 09.15 uur: Gebedsdienst met medewerking van enkele leden van het Pauluskoor.

Gaat voor: Pastor Ben Piepers.

Lector: Wim Eggenkamp.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Wim van Valkengoed. – Overleden ouders van Valkengoed-van Daatselaar. - Joop van de Tooren. – Jan Voskuilen. – Anton Keijzer. – Jan Bosma.

Bijzonderheden: **Om de viering mee te vieren moet u zich opgeven bij Betty Obdeijn tel.033 2536778**

Zondag 27 december GEEN VIERING.

Donderdag 31 december om 19.00 uur. Parochianen gaan voor. Oudejaarsviering met medewerking van enkele leden van het Pauluskoor.

Vrijdag 1 januari: GEEN VIERING.

Zondag 3 januari 11.00 uur: Woord- en Communieviering met medewerking van enkele leden van het Pauluskoor.

Gaat voor: Pastor Rini Bouwman.

Lector: Thera Mulder.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Cor Vendrig. - Jan Bosma. - Grada Telkamp. – Henk Eggenkamp. – Tonny Hilhorst. – Gerda Kammeijer. - Els Lambermont. – Willy van de Berg. - Mientje van de Kletersteeg. - Lou Pietersen.

Woensdag 6 januari 09.30 uur: Eucharistieviering.

Gaat voor: pastor Johan Rutgers.

Zaterdag 9 januari 19.00 uur: Eucharistieviering met medewerking van enkele leden van het Pauluskoor.

Gaat voor: Pastor Johan Rutgers

Lector: José Ursem.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Joop van de Tooren.

Zondag 17 januari 11.00 uur: Woord- en Communieviering met medewerking van enkele leden van het Pauluskoor.

Gaat voor: Pastor Rini Bouwman.

Lector: Sylvia Voskuilen.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Ben Kroon. -

Bijzonderheden: Gebedsweek van de Eenheid.

VESPERS IN DE ADVENTSTIJD

'Aanstoot-gevend licht' is het thema van de vespers van dit jaar. In deze vesperserie luisteren we naar teksten rond licht. Soms is dat een tekst die licht geeft – of ons uitnodigt dat te doen. Een andere keer spreekt een tekst over licht dat aanstoot geeft. Of is zelf aanstootgevend in haar lichtheid.

En... je mag 'zomaar' komen! Je hoeft je van tevoren niet aan te melden. We hopen dat we, door het samenzijn in stilte en bezinning, goede momenten van verbondenheid kunnen beleven met elkaar en met de Eeuwige.

De vespers vinden plaats op de Adventszondagen om 17.00 uur in de Eshof. Voorgangers zijn achtereenvolgens Lieske Duim, Linda de Wals, Simon Drost en Cees Otte. De muziek wordt verzorgd door onze musici en enkele zangers zullen de liederen zingen.

Wie thuis wil meevieren, kan dat doen. Zoek 'de Eshof' op via kerkdienstgemist.nl of ga naar de Facebooksite van 'protestantse gemeente

de Eshof' en vier mee in woord en beeld. Naderhand wordt de viering op het YouTube kanaal van de Eshof gezet.

ZONDAG VAN GEBED VOOR DE EENHEID: 17 JANUARI

Ook de 'zondag van gebed voor de eenheid' vieren we los van elkaar als protestanten en rooms-katholieken. In twee kerkgebouwen kunnen we meer mensen verwelkomen dan in één. We gaan de kerkdienst echter wel gezamenlijk voorbereiden, zoals we dat ook deden met de diensten van 20 september en 22 november. Zo stemmen we lezing en liederen opnieuw op elkaar af. Zou dit de laatste keer zijn dat we de oecumene op afstand van elkaar vieren...? Of zou het met Pasen 2021 ook nog zo gaan?

Ellie Boot

VAN BINNEN UIT

Stap in de wereld van de stilte
 waar
 het behaaglijk en windstil is
 om ongestoord te dwalen
 langs beeldende kunst
 waar
 ruimte is om woorden te vinden
 voor wat onzegbaar leek
 en tot rust te komen bij de bron.

Van harte welkom

Evenals in 2018 organiseert de Liturgische Vormgroep op **31 december a.s.**, in samenwerking met de Paulusgemeenschap, weer een

“Dag van Stilte” in de Eshof 10.30-17.00 uur.

Het thema van deze dag is ‘Stilleven’

- Stilleven, als de oorspronkelijke betekenis;
- Stil-l-even, als uitnodiging om even stil te zijn;
- Stil leven, als de stilte die het leven van nu heeft stilgezet, of de inzichten en ervaringen die door de stilte juist zijn veranderd.

De Liturgische Vormgroep wordt bij het organiseren van deze dag bijgestaan door vier projectleden, waaronder Irma Dix van de Paulusgemeenschap. Inmiddels is de werkgroep gestart met plannen om van de hal en kerkruimte een omgeving te maken 'om stil van te worden'. Ook zijn er twintig kunstenaars van Eshof en Paulusgemeenschap benaderd om dit thema op eigen wijze uit te werken.

De Vormgroep heeft regelmatig contact met de kerkenraad van de Eshof om, ondanks de coronamaatregelen, deze dag door te kunnen laten gaan.

Namens de Werkgroep -Stilte­dag 2020-
Bea de Rijke.

WIJ ZIJN ER VOOR U!!!!

De pastoraatgroep van de Paulus­gelofs­gemeenschap bestaande uit:

Riet van Hofwegen	(vrijwilligers-coördinator)
tel. 25 716 14	e-mail: rietvhofwegen@gmail.com
Betty Obdeijn	(diaconie-bezoek)
tel. 25 367 78	e-mail: benbettyhoevelaken@gmail.com
Lies Traa	(jongeren en oecumene)
tel. 25 368 81	e-mail: p.traa2@upcmail.nl

BETALEN.

Wie in 2021 de Kerkbalans of Intenties gaat betalen:

Rabobank : NL17 RABO 0302 2400 12

ING Bank: NL12 INGB 0001 6677 19

Schrijf er wel bij waar het voor is.

t.n.v. St Paulus­gelofs­gemeenschap Hoevelaken

Kerkbalans: wij hebben weer vertrouwen in jullie gulle gaven

Intenties: € 10,00 per keer

Intenties kunt u inleveren bij: Mevr C.A.Voskuilen

(zie achterzijde Dialoogje)

OLIEBOLLENACTIE 2020

Het is al weer 7 jaar geleden dat het diaconaal project "Grace Home" is afgesloten.

De sponsoring van het Grace Home van Pastor John is overgenomen door de Stichting Grace Care uit Hoevelaken die begin 2014 is opgericht. Sinds die tijd verkoopt de stichting in december topkwaliteit olieballen van de echte warme bakker Van der Veer uit Barneveld waarvan de opbrengst volledig naar Grace Home gaat.

De olieballen kosten € 10,00 per zak van 10 stuks.

Doet u dit jaar ook weer mee?

U kunt uw bestelling doorgeven door een email te sturen naar

info@gracecare nederland.nl. Zet daar dan uw naam en telefoonnummer in en natuurlijk hoeveel zakken (á 10 stuks) u wilt hebben.

U kunt uw bestelling ook telefonisch doorgeven aan:

Marijke Kroon: 033-285 3966 (graag tussen 18:00 en 20:00)

of

Nico de Gier: 033-253 5071 (tussen 19:00 en 21:00)

Vanwege de stilte dag in de Eshof kunt u uw olieballen dit jaar (natuurlijk corona-proof!) ophalen in het Pauluscentrum op:

- Woensdag 30 december tussen 19.00 - 20.30 uur of
- Donderdag 31 december tussen 10.00 - 12.00 uur

Met vriendelijke groet

Marijke Kroon

De redactie dankt allen die in 2020 kopij hebben aangeleverd en wenst u een Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar.



Belangrijke adressen

Pauluscentrum, De Veenslag 1, Hoevelaken.
Correspondentieadres: postbus 102, 3870 CC Hoevelaken.
e-mailadres: hoevelaken@stlucas.nu
ING: NL12 INGB 0001 6677 19
Rabobank: NL17 RABO 0302 2400 12
Beheer: D. Overkamp, Korenbloemlaan 7, tel. 2534493
Sleutel: Betty Obdeijn, Van Lyndenlaan 35 tel. 2536778
en familie Van Dijk, Otwardplaats 12, tel. 2535686

Bereikbaarheid pastores via het secretariaat Leusden: 033 4941261

Voor afspraken doop, huwelijk en uitvaart:
Anny Smink, Westerdorpsstraat 78,
tel. 033 2537528 of 06 46164135
e-mail: j.a.smink78@kpnplanet.nl

Bij geen gehoor:
Trees de Rijk, Lindenhof 24, tel. 2535339. Of: 06 13242843
e-mail: reesderijkwilbrink@gmail.com

Gezinsmutatie, verhuizing:
José Ursem, Veenlanden 95, tel. 2534642
e-mail: jose.ursem@gmail.com

Contact en bezoek:
Betty Obdeijn, Van Lyndenlaan 35, tel. 2536778
e-mail: benbettyhoevelaken@gmail.com

Intenties:
Cathrien Voskuilen, Mulderslaantje 7 tel. 2572483

Redactie Dialoogje:
Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11 tel. 2536367
e-mail: angelinehubbers@hotmail.com

Kopij voor het nummer van 24 januari t/m 14 maart 2021 kunt u **UITERLIJK**
inleveren tot DONDERDAG 14 januari vóór 10.00 uur bij:
Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11. tel. 033 2536367.
e-mail: angelinehubbers@hotmail.com

