

DE JOZEFBODE



Nummer 5

Jaargang 2

**KERK WEER OPEN VANAF ZONDAG 28 MAART
RESERVEREN VERPLICHT**

De Jozefbode is een uitgave van de geloofsgemeenschap
St. Jozef Leusden
Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden
Jaargang 2, nr. 5
19 maart 2021 t/m 2 mei 2021

Van de redactie

Beste lezer,

Het is lente, de tijd van nieuw leven! De natuur doet er alles aan om zich zo mooi mogelijk te laten zien aan ons. Dat is ook de reden waarom we zo graag naar buiten gaan. Helaas laat de regelgeving nog steeds niet alles toe. Gelukkig zijn er mensen die hier heel



creatief mee omgaan. Zoals een vriendin van mij. Zij maakte deze antroposofische voorjaarspopjes. Daar word je toch blij van?

Waar we ook blij van worden is het gegeven dat onze kerk weer opengaat. U moet zich hiervoor, net als voor de 'kerk-lockdown' weer via het secretariaat aanmelden.

We wensen u veel leesplezier met deze Jozefbode die in het teken van de vastentijd en Pasen staat.

*Willy van Dijk

Berichten van de locatieraad

Beste parochianen,

Wij proberen altijd om de mensen in onze gemeenschap in het zonnetje te zetten bij bijzondere gelegenheden. Tijdens kerkdiensten wordt dan afgelezen of iemand een speciale verjaardag of trouwdag heeft. We geven dan een bloemetje of we sturen een kaart. Gezien de huidige privacywetgeving is dit eigenlijk niet meer mogelijk. Wij als kerk mogen niet zomaar mededelingen doen in het openbaar, zonder uw medeweten dat u iets te vieren heeft.

Voor ons als kerkgemeenschap geeft dat behoorlijk veel beperkingen, we mogen niet allemaal de namen noemen van de mensen die een bloemetje hebben gekregen, voor zieken die ons gebed vragen, de 50 en 60 jarige huwelijken en de felicitaties die daar bij horen, de 100 jarige afroepen zodat er kaarten gestuurd kunnen worden en zo kunnen we nog wel even door gaan.



We zouden dit wel heel graag blijven doen, maar daar hebben we uw hulp voor nodig. We moeten nl eerst aan de belanghebbenden vragen of we een mededeling mogen doen.

Heel graag willen we van u horen als u iemand om welke reden dan ook genoemd wil laten worden in de kerk. Als u dat meldt bij het secretariaat, dan heeft u vast van tevoren op een creatieve manier uitgevonden of de betreffende persoon geen moeite zou hebben dat we er aandacht voor vragen en er in de kerk melding van maken. De verassing is er dan vaak af, maar we willen toch ook graag aandacht geven aan jubilarissen etcetra.

*Evelien Blom

Vanuit de pastoraatsgroep

Februari 2020 hebben wij als pastoraatsgroep voor de Jozefparochie, toegezegd ons te zullen inzetten voor een levendige geloofsgemeenschap waar ieder zich welkom voelt.

Vanaf dat moment hebben we ons door de Corona crisis helaas met allerlei andere zaken moeten bezighouden.

Ondanks dat het nog niet voorbij is, zien we op dit moment wel weer wat licht verschijnen in deze moeilijke periode en hopen dat met het vaccineren tegen Covid ook weer meer ruimte zal komen voor ontmoeting met elkaar. Wij houden goede moed en hopen dat dit bij u ook lukt. Intussen blijven we werken aan onze plannen.

Jeugd

28 maart is het Palmpasen en daar hoort natuurlijk een Palmpasenstok bij. Nu kunnen we deze dit jaar niet samen in De KOM maken maar natuurlijk kan je deze thuis wel maken. Misschien heb je thuis twee houten latjes waarvan je zo'n kruis kunt maken. Zo niet, op dit moment worden in Leusden bomen en struiken

gesnoeid en misschien vind je daar wel geschikte takken tussen. Zodra je hiervan een kruis hebt gemaakt begint het versieren. Omwikkel het kruis met crêpepapier of ander materiaal. Daarna versier je het met verschillende onderdelen. Denk ook eens aan slingers met rozijnen of uitgeblazen eieren die je mooi kan kleuren



of versieren en strikken of bloemen van papier of ander materiaal. Laat je fantasie maar gaan! Als laatste zet je bovenop het kruis een broodhaantje met een buxustakje erin geprikt. Misschien bakken jullie wel zelf broodhaantjes! Wij zijn in ieder geval heel erg benieuwd hoe jouw Palmpaasstok er uit zal zien. Maak er een foto van en stuur deze op naar: pastoraatsgroep.leusden@stlucas.nu of leusden@stlucas.nu Zet je adres erbij, dan zorgen wij dat jij thuis een leuke Paasattentie ontvangt.

Symboliek van de Palmpaasstok

De buxustakjes staan symbool voor de palmtakken waarmee de mensen langs de weg stonden toen Jezus Jeruzalem binnentrok. Buxus is ook een symbool voor eeuwig leven.

Het houten kruis verwijst naar wat er op Goede Vrijdag zal gebeuren met Jezus, die zal sterven aan het kruis. Op Palmzondag weten de mensen dat nog niet; dan is het nog feest. Daarom is het kruis nu nog verborgen onder de versiering.

Het broodhaantje verwijst naar het Laatste Avondmaal (het brood). De haan zelf verwijst naar de haan die, wanneer Jezus gevangen is genomen, zal kraaien als Petrus Jezus heeft verloochend. Ook verwijst de haan naar de Paasmorgen, de ochtend van de Verrijzenis. De haan is de eerste die kraait als de zon opkomt en de Paasmorgen begroet.

Slingers van rozijnen of krenten verwijzen naar de wijn van het Laatste Avondmaal en 12 rozijnen naar de 12 apostelen. *De eieren* zijn het teken van nieuw leven en verwijzen zo naar de verrijzenis.

Catechese voor de jeugd

Een aantal ouders heeft zich bereid gevonden om mee te denken over aanbod voor de jeugd. Hierbij wordt gedacht aan eenmaal per maand een bijeenkomst te houden rondom verhalen uit de bijbel. Wij hopen u snel over meer te kunnen informeren.

*Pastoraatsgroep Paulien Flinkerbusch en Diana Mol

Op naar het Paasfeest

We dachten dat de winter voorbij was, tot plotseling, in de tweede week van februari, een heus pak sneeuw een wonderlijke wereld liet zien. Carnavalszondag, tegelijk ook Valentijnsdag, kon er nog voorzichtig geschaatst worden! En dan, de eerste zondag van de 40-dagentijd of Vastentijd, een prachtige zonovergoten zondag.

In de katholieke kerk zijn we op 29 november 2020, de eerste zondag van de Advent, het nieuwe kerkelijk jaar begonnen. In de donkere dagen voor Kerst gaf kaarslicht, thuis en in de kerk, licht en warmte. Na het Kerstfeest, Nieuwjaar en Driekoningen werd het stil.

Bij het verschijnen van deze Jozefbode zijn we alweer halverwege de 40-dagentijd. Aswoensdag konden we meevieren via de livestream vanuit de St. Jozef in Achterveld. Ook de andere oecumenische vespers op de woensdagavonden, worden vanuit de St. Jozef in Achterveld via livestream uitgezonden.

Wij kennen de Vastentijd ook als 40-dagentijd. Een tijd van bezinning op zijn roeping, van weerstand bieden aan lichamelijke en geestelijke verleidingen die de duivel hem voorhield en van kracht en bemoediging vinden in het besef dat zijn Vader hem niet in de steek zou laten.



Eerst een uitbundig Carnaval waarin we volop kunnen genieten van het goede dat het leven biedt. Dan de weken waarin we ons voorbereiden op Pasen. Een periode die ons tijd geeft om na te denken over het leven dat we leiden, over de beproevingen en verleidingen die wij daarin tegenkomen, en hoe wij daarmee omgaan. Het doet ons stilstaan bij het breekbare en broze van ons menszijn, misschien ook bij het feit dat we niet perfect zijn. Het sobere, maar ook warme van het paars dat we in deze periode in de liturgie zien, sluit daarbij aan.

De laatste week van deze 40 dagen, begint met Palmzondag, we lezen het evangelie over Jezus' feestelijke intocht in Jeruzalem. De

bevolking liep uit om hem juichend te begroeten, op hem hadden ze hun hoop gevestigd, hij zou hen redden uit de duistere tijd waarin zij leefden. Op woensdag is er een oecumenische vesperviering rondom boete en verzoening, via de livestream uit de St. Jozef in Achterveld te volgen.

Op Witte Donderdag gedenken we dat Jezus voor het laatst samen met zijn trouwe metgezellen het Pesachfeest vierde. Diezelfde avond echter wordt hij verraden en gevangengenomen. Op Goede Vrijdag staan we stil bij zijn lijden en sterven. Met hem stierf de hoop van velen dat de wereld bevrijd zou worden van donkerte en duisternis.

Maar dan, op Paaszaterdag, in de Paaswake, vertelt het evangelie ons dat Jezus niet dood is maar leeft! Met de vrouwen die het lege graf ontdekken, de leerlingen die ook zien dat het dode lichaam is verdwenen, mogen wij ons verwonderen over leven dat de dood overstijgt. Er komt weer hoop, het vertrouwen groeit dat leven doorgaat. Eerst is de kerk donker, tot de Paaskaars wordt binnengedragen. In de liturgie zingen we dan, tot drie keer toe: 'Licht van Christus'. Licht van de Levende, licht dat met ons meegaat, vanaf onze geboorte, tot de dood en verder.
*Klein Liturgisch Beraad, Paulien Flinkerbusch



Nieuwtjes

Wie komt ons helpen in De Kom? Hernieuwde oproep!

Wat vragen we van je?

Je gaat alle reserveringen voor het gebruik van de ruimtes in de Kom administratief bijhouden. Dit houdt in dat je in een agenda noteert wanneer wie en op welke tijd van de dag een ruimte wil reserveren. Alle aanvragen daartoe ontvang je per mail. Je meldt de aanvrager of de ruimte wel/niet vrij is.



Je maakt iedere week een weekoverzicht van de reserveringen en dat overzicht wordt dan door anderen gebruikt om gastdames in te plannen en/of de verwarming van de ruimtes in te stellen.

Het weekoverzicht in de vorm van een formulier komt in de keuken van de Kom te hangen. Tot slot maak je maandelijks een kort overzicht van de externe huurders die dan via het secretariaat een

factuur zullen ontvangen. Dit is in grote lijnen wat je gaat doen. Globaal geschat gaat om 4 uur per week. Voel je hier iets voor? Meld je dan aan via het secretariaat of bij Gerbrand Boersen: DeKom.Leusden@stlucas.nu

Deze fiets staat al 1,5 jaar bij de Kom. Wie heeft er belangstelling voor deze fiets? Maak een afspraak met het secretariaat (033-4941261) en haal hem op!



Vieringen

Online vespers van de kerken

Op woensdag 17 februari was het Aswoensdag. Op die dag begint in de kerk de tijd van uitzien naar Pasen. Ook dit jaar vierden de kerken van Leusden die tijd samen, door wekelijks een vesper te organiseren. De jarenlange samenwerking tussen de Protestantse gemeente en de Katholieke parochie is dit jaar uitgebreid met de Vrijgemaakte Koningshof

Het thema van de vieringen is dit jaar Barmhartigheid. De 'zeven werken van barmhartigheid' zijn in de kerk een eeuwenoude traditie. Hongerigen voeden, water geven aan wie dorst heeft, zieken bezoeken, naakten kleden, vreemdelingen verwelkomen, gevangenen bezoeken en doden begraven. Elke vesper staat een van deze werken centraal, waarbij een hedendaags (kranten)bericht wordt gekoppeld aan een Bijbeltekst. Voorgangers uit de verschillende gemeenschappen gaan voor.

Elke woensdag om 19.00 uur online vanuit de Jozefkerk in Achterveld. Zie www.stlucas.nu of YouTube (zoek op Jozefkerk Achterveld)

Vieringen vanaf de Goede Week

Het Pastoraal Team heeft besloten dat dit jaar in onze St. Jozefkerk, alle vieringen van de Goede Week gevierd kunnen worden, wel met 30 personen per viering en onder strikte voorwaarden, maar toch!

Palmzondag 28 maart 2021 - 11.00 uur Eucharistieviering

Voorganger Henk Bloem

Witte Donderdag 1 april 2021 - 19.00 uur Eucharistieviering

Voorganger Henk Bloem

Goede Vrijdag 2 april 2021

- **14.45 uur Kruisweg** - voorgangers Dieparleden
- **19.00 uur Woord en Gebed** - voorganger Henk Bloem

Paaszaterdag 3 april 2021 - 21.00 uur Paaswake

Voorganger Henk Bloem

Zondag 4 april 2021 - 11.00 uur Eucharistieviering

voorganger Harrold Zemann

Zaterdag 10 april 2021 - 19.00 uur - Woord en Gebed

voorgangers Dieparleden

Zondag 11 april 2021 - 11.00 uur - Eucharistie

voorganger Harrold Zemann

Zondag 18 april 2021 - 11.00 uur - Eucharistie

voorganger Harrold Zemann

Zaterdag 24 april 2021 - 19.00 uur - Woord en Gebed

voorganger Ben Piepers

Zondag 25 april 2021 - 11.00 uur - Eucharistie

voorganger Johan Rutgers

= wissel naar andere tijd =

Zondag 2 mei 2021 - 09.15 uur - Eucharistie

voorganger Harrold Zemann

Voor alle vieringen geldt:

- meldt u eerst aan bij het parochiesecretariaat, voor Palmpasen uiterlijk donderdag 25 maart voor de overige vieringen in de goede week uiterlijk dinsdag 30 maart a.s.
- als u klachten krijgt die op Corona kunnen duiden: meldt u af en kom niet!
- draag een mondkapje, deze alleen afdoen bij het ter communie gaan.
- bij binnenkomst handen ontsmetten
- houdt afstand en neem alleen plaats op de aangewezen plekken

*Pastoraatsgroep, Diana Mol en Paulien Flinkerbusch

Om deel te nemen aan de vieringen zult u zich moeten aanmelden bij het secretariaat leusden@stlucas.nu of 033 494 1261. Uiterlijk donderdag om 16.00u Bij verhindering, ook graag weer afmelden zodat een ander van de wachtlijst kan worden gebeld. Er kunnen maximaal 30 personen bij een viering aanwezig zijn.

't Hamersveld

Tot nader orde zijn de vieringen in 't Hamersveld afgelast. Indien u met een pastoraal medewerker wilt spreken, kunt u contact opnemen met het secretariaat (033-4941261 of leusden@stlucas.nu) om een belafsprak te maken.

Lisidunahof

In de Lisidunahof vinden er vanwege het Coronabesmettingsgevaar in deze periode geen vieringen plaats.

Marcuskerk

Zodra de kerken weer opengaan... zijn er vieringen voor groepen van 30 personen.

Biechten

Als u een (telefonisch) gesprek wilt aanvragen met een pastoraal medewerker dan kunt u bellen met het secretariaat voor het maken van een belafsprak. Telefoon: 033-4941261

Koffiedrinken in De Kom

Vanwege de Coronacrisis is er tot nader order geen gelegenheid tot koffiedrinken in De Kom.

Activiteiten

Zelf naar Pasen toegroeien met je kinderen

Zo langzaam aan sporten alle kinderen weer met elkaar, offline. Alleen activiteiten in de kerk, en helemaal de kinderactiviteiten blijven voorlopig nog op een laag pitje staan. Het lijkt erop dat ook het feest van Pasen in huiselijke kring zal worden gevierd. Wij proberen toch stil te staan bij de vastentijd, al laten we het echte vasten (niet snoepen of geen hagelslag eten) dit jaar zitten. Om toch een beetje het gevoel te krijgen dat dit een andere tijd is dan de corona-thuis-zit-tijd, volgen we thuis de zondagen van deze veertigdagentijd met een kijktafel en een gebedje.

Kijktafel

Via de website "Geloven thuis" hebben wij thuis nu een kijktafel met zwarte grond en een laag as staan. Een takje van de katjeswilg is op de eerste zondag van de veertigdagentijd geplaatst. En ondertussen komt het krokusknopje te voorschijn. Als thema heeft de werkgroep van de website bedacht om de vastentijd te laten "Vonkelen", waar

worden wij blij van? Wat willen we meenemen naar Pasen toe? Zo lopen wij zachtjes naar Pasen toe.

Palmpasenstok

Met Pow Wow zouden we normaliter met elkaar een Palmpasen stok maken. Natuurlijk kunnen we dit ook thuis doen. De Palmpasenstok vertelt het verhaal van de laatste week van het leven van Jezus.



Hoe je een Palmpasen stok kan maken, heb je al kunnen lezen in het stukje van de pastoraatsgroep. Zij hebben ook een leuke actie bedacht.

Wil je de Palmpasen stok juist weggeven of versturen? Op de website www.geloventhuis.nl vind je bij het thema van vorig jaar een mini-Palmpasenstok om zelf te maken en te versturen. Daar hebben we vorig jaar meerdere mensen blij mee gemaakt. En de kinderen vonden het erg leuk om mee bezig te zijn.

Wij wensen jullie een goede Paastijd toe!
*Rieneke, Gerjan en Annelieke Overgoor

Mededelingen

Telefonisch spreekuur

Fred Kok en Antoinette Bottenberg houden een telefonisch spreekuur op donderdag 11.00 - 12.00 uur via het telefoonnummer van het secretariaat.



Huiskamer van Leusden biedt hulp bij vervoer naar de vaccinatielocatie

Het vaccineren tegen het coronavirus is gestart en is een enorme operatie. De inwoners van Leusden met in eerste instantie de ouderen en kwetsbare groepen ontvangen in fases een

uitnodiging om een vaccinatie te halen bij een vaccinatielocatie. Hoe kunnen we elkaar tijdens deze operatie in Leusden helpen? De een heeft wellicht vervoer nodig en de ander wil juist helpen door iemand naar de vaccinatielocatie te rijden. Voor beide zaken kunt u bij de Huiskamer van Leusden terecht. Wij coördineren dit graag.

Heeft u hulp nodig bij het vervoer naar een vaccinatielocatie?

Bent u niet in de gelegenheid om zelfstandig naar de

vaccinatielocatie te gaan en kunt u geen beroep doen op een familielid of kent u niemand in uw omgeving om u te brengen? Neem contact op met de Huiskamer van Leusden. De Huiskamer van Leusden gaat voor u op zoek naar een beschikbare vrijwillige chauffeur, die u tegen een kleine vergoeding, naar de aangewezen bestemming rijdt. U kunt de Huiskamer van Leusden tussen 9.00 en 12.30 uur bellen: 06 500 60 890 of stuur een e-mail naar huiskamervanleusden@gmail.com. Zij brengen u in contact met de vrijwillige chauffeur die u wil rijden. Wij houden ons bij het vervoer aan de richtlijnen van het RIVM. Vervoer is mogelijk voor 1 persoon die zelfstandig in en uit een personenauto kan stappen.



Wilt u inwoners van Leusden brengen naar de vaccinatielocatie?

U kunt zich als tijdelijke vrijwillige chauffeur aanmelden bij de Huiskamer van Leusden. Zij brengen u, uiteraard met uw toestemming, in contact met de hulpvrager. U rijdt de hulpvrager dan, eventueel tegen een kleine vergoeding, naar de vaccinatielocatie en helpt indien nodig. De vrijwillige chauffeur houdt zich tijdens het vervoer aan de richtlijnen van het RIVM. Vervoer is mogelijk voor 1 persoon die zelfstandig in en uit een personenauto kan stappen. U kunt de Huiskamer van Leusden tussen 9.00 en 12.30 uur bellen: 06 500 60 890 of stuur een e-mail naar huiskamervanleusden@gmail.com

Vastenactie 2021: Werken aan je toekomst

Op het moment dat ik dit schrijf zijn de kerken in onze parochie nog gesloten. Daarmee dreigt de Vastenactie 2021 in de vergetelheid te raken. En dat is niet de bedoeling, want ondanks onze eigen coronaproblematiek is de situatie op veel plaatsen in de wereld vele malen slechter. De projecten van Vastenactie dragen bij aan een verbetering daarvan. Dit jaar steunen we projecten in o.a.



Bangladesh, Zambia en Sierra Leone die beroepsonderwijs aanbieden. Mensen die een vak hebben geleerd, kunnen op eigen benen staan en voor hun familie zorgen. Bovendien blijken ze vaker een actieve rol te spelen in hun gemeenschap.

Toen Zewelangi een jaar oud was, overleed haar vader. Haar familie stelde haar vier



jaar later onder de hoede van het Sunsuntula dagopvangcentrum in Mbala. Het centrum is een van de onderdelen van het Households in Distress (HID)-programma, dat wordt geleid door de zusters van het Heilig Hart. Zewelangi is heel dankbaar voor de hulp die ze ontving: "Ik weet echt niet wat er van mijn leven terecht zou zijn

gekomen zonder de steun van het HID-programma. Ik ben de eerste paar jaar naar de kleuterschool gegaan en later naar de basisschool. De zusters betaalden toen het schoolgeld voor me, want thuis was daar geen geld voor. Dankzij hen ben ik nu een verantwoordelijke, volwassen vrouw." Zewelangi kon met steun van het HID-programma de middelbare school succesvol afronden, maar zat vervolgens twee jaar werkeloos thuis: "Er was niemand die me kon helpen om een vak te leren vanwege de financiële beperkingen van mijn familie. Toen kreeg ik de kans van mijn leven: ik mocht een opleiding tot kleermaker volgen, zodat ik een gediplomeerd naaister zou worden. Dankzij het HID-programma en partners als Vastenactie, ontwikkelt mijn leven zich op een manier die ik nooit had kunnen dromen."

Van Aswoensdag tot Pasen is het vastentijd. Een tijd van bezinning en wat soberder leven. Een mooie gelegenheid om uw tijd, geld en aandacht te delen met anderen die uw steun goed kunnen gebruiken: met mensen dichtbij of juist heel ver weg. Doneer dan uw bijdrage aan Vastenactie. U kunt dat doen op rekeningnummer **NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag**. Indien de kerken weer geopend zijn, kunt u Vastenactie ook steunen via de collectes in de kerk.

*MOV, Bernard Neijzen

Boekentip

Het trouwe ezeltje / Auteur & illustrator: Michel de Boer

Voor kinderen vanaf 4 jaar om voor te lezen en te praten over o.a. vriendschap, trouw, Pasen, verdrietig zijn. Verschenen in de serie Buddy Books in 2020.

Ezeltje staat bij de andere dieren te stampen met zijn hoefje. Hij wil ze laten zien hoe sterk hij wel niet is. Dan komen er 2 mannen aan. Jij bent precies wat we kunnen gebruiken voor onze vriend Jezus.

Jezus vraagt of Ezeltje hem naar Jeruzalem wil dragen. Nou dat wil Ezeltje wel, dan ziet iedereen hoe sterk hij is. Maar hij vindt het wel een beetje gek dat de mensen daar jassen op de grond leggen. Ze zwaaien ook met palmtakken. Over jassen lopen dat vindt Ezeltje toch wel vreemd. Zou hij dat wel mogen met zijn hoefjes? Samen met zijn vrienden gaat Jezus naar een huis om te eten en drinken.

Als het helemaal donker is komen Jezus en zijn vrienden naar buiten. Ezeltje volgt hen wel, want je weet maar nooit. De vrienden van Jezus vallen in slaap. Jezus maakt hen wakker en dan staan er ineens boze mannen in de tuin. Zij grijpen Jezus vast en nemen hem mee. Ezeltje is zo bang dat hij ervan gaat balken.

Jezus wordt naar een groot gebouw gebracht. Ezeltje hoort dat de mensen nu niet meer juichen. Ze roepen hele lelijke dingen. Jezus is helemaal geen koning.

Dan denkt Ezeltje aan het verhaal van zijn opa. Lang geleden had deze een vrouw, Maria, op zijn rug gedragen. In een stal was toen een baby geboren en zijn naam was Jezus. Er was ook een engel die zei dat Jezus de zoon van God was. Ezeltje ziet dat Jezus een kruis op zijn rug moet dragen. Oh nee, denkt Ezeltje. Ik ben toch veel sterker, dat kan ik doen. Maar de mensen duwen Ezeltje weg.

Als Jezus bovenop een berg aan het kruis hangt gebeurt er iets heel ergs. Jezus sterft en een paar vrouwen en Ezeltje moeten heel erg huilen. Een paar dagen later hoort Ezeltje iets wonderlijks vertellen door 2 vrouwen. Jezus leeft weer! Nou ja, denkt Ezeltje: hoe kan dat nu? Opeens voelt hij een klopje op zijn rug. Wie staat daar naast hem: Jezus! Hij zegt dat Ezeltje sterk is en een trouwe vriend.



Als Ezeltje weer thuis in de stal is bij de andere dieren vertelt hij wat er is gebeurd. Dan valt hij in slaap. De andere dieren kijken verbaasd naar de rug van Ezeltje. Want wat zit er op zijn rug? Een kruisteken.

Gebedsintenties

zo. 21 maart: Anton en Greet Hilhorst-van Daatselaar; Thea van der Linde; Johan en Mina van Kooij-van Dijk; jgd. Jan Claudemans; Ouders van 't Klooster-van den Hengel en Michiel Huurdeman; Arno

Littman en familie; An Wantenaar-van 't Klooster; Annie Wilms-Wantenaar; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Van Nam Tran
zo. 28 maart: Ton van den Berg; Gerardus en Petronella de Groot-van de Wolfshaar; Thea van der Linde; Ab Vrijhoef; Petrus Johannes en Margaretha van de Wolfshaar-van den Hoven; An Wantenaar-van 't Klooster; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Ruth van Daatselaar; Van Nam Tran

zo. 4 april: Antoon Berg; Arie van Daatselaar; jgd. Bertus Huurdeman, Hermien en Coen; Thea van der Linde; Arie en Tina Vrijhoef; Wim Vrijhoef; Siem Tolboom; An Wantenaar-van 't Klooster; jgd. Jeanne Hoelen-Malherbe; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Van Nam Tran; Wim van Burgsteden; Mely, Eddy en Hok Oey

zo. 11 april: Jan en Riekje Blom; Gerardus van den Hengel; Dick en Bep van den Heuvel-van Wegen; ouders Verhoef-van Dijk; An Wantenaar-van 't Klooster; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Van Nam Tran



zo. 18 april: Thea van der Linde; Ouders van 't Klooster-van den Hengel en Michiel Huurdeman; Jan en Bep van de Berg-Kuijper en Ron Bouwens; An Wantenaar-van 't Klooster; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Ton Broekman en Hans; Van Nam Tran

zo. 25 april: Ton van den Berg; Gerardus en Petronella de Groot-van de Wolfshaar; Ab Vrijhoef; Johan en Mina van Kooij-van Dijk; An Wantenaar-van 't Klooster; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Ruth van Daatselaar; Van Nam Tran

zo. 2 mei: Arie van Daatselaar; Thea van der Linde; Arie en Tina Vrijhoef; Wim Vrijhoef; An Wantenaar-van 't Klooster; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Griet van Daatselaar; Van Nam Tran

zo. 9 mei: Jan en Riekje Blom; Gerardus van den Hengel; Dick en Bep van den Heuvel-van Wegen; An Wantenaar-van 't Klooster; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Van Nam Tran

Misintenties kunt u opgeven via het secretariaat leusden@stlucas.nu of 033-4941261



Overleden

Johanna Clara (Ank) van Holstein, 91 jr.

Johannes Gerardus Antonius (Johan)van Eijden, 89 jr.

Hermanus Antonius (Herman)van den Hengel, 80 jr.

Gijsbertha Theodora (Bep) Houtveen - van der Geer, 99 jr.

Maria Gijsberta (Ria) Kessen - van den Berg, 74 jr.

Robertus Constant Josephus Maria (Rob) van Asten, 71 jr.

* Mogen zij rusten in vrede

Contact

Pastoraal Team

Pastoor: Harrold Zemann – h.zemann@parochie-sintmaarten.nl

Parochievicaris: Johan Rutgers – johan.rutgers@stlucas.nu

Pastoraal werkers:

Antoinette Bottenberg - antoinette.bottenberg@stlucas.nu

Fred Kok – fred.kok@stlucas.nu

Diaken: Rini Bouwman – rini.bouwman@stlucas.nu

Secretariaat St. Jozefkerk

Tel. 033-4941261

Anita Snik en Simone Beerens, Hamersveldseweg 51, 3833 GL
Leusden, leusden@stlucas.nu; openingstijden di t/m vrij van 9.30
tot 12.00 uur.

Locatieraad Leusden:

Voorzitter: Evelien Blom-de Groot

Secretaris: Willy van Dijk-Roest

Penningmeester: Miryam Jara Villegas

Lid en contact de Kom: Gerbrand Boersen

Pastoraatsgroep Leusden: pastoraatsgroep.leusden@stlucas.nu

Paulien Flinkerbusch, Diana Mol

Financiën

Kerkbijdrage: St. Jozef, NL 88 RABO 033 5901905

Overige zaken: St. Jozef, NL 17 RABO 033 5983499

Parochiële Charitatieve Instelling

Materiële en immateriële steun in nood

e-mail: pci.sintlucas@gmail.com, Website: www.caritasstlucas.nl

Bankrek.nr. NL30 RABO 0347802230, t.n.v. PCI St Lucas te Leusden

Uitvaart en aanvraag ziekenzalving

Binnen kantoortijden: 033-4941261; buiten kantoortijden: 06-
29457203

Huur De Kom

dekom.leusden@stlucas.nu

De volgende uitgave van dit blad is gepland op 7 mei 2021
Kopij graag **vóór 23 april 2021** sturen naar
leusden@stlucas.nu



*God, u kent onze talenten
Help ons om ze te gebruiken
Om samen te werken aan een nieuwe wereld*
(uit het boekje: Van Maria Lichtmis tot Pinksteren)