

DIALOOGJE
57e jaargang, nummer 3

Zaterdag 8 mei t/m zondag 27 juni 2021



SINT PAULUSGELOOFSGEMEENSCHAP
HOEVELAKEN

website: www.katholiekhoevelaken.nl

IN MEMORIAM.

Franciscus Cornelis Maria (Frans) Overmars,
Amersfoort 4 mei 1931 – Nijkerk 10 april 2021.
Weduwnaar van Riet Overmars-Delforferie.

Frans is jarenlang een trouw lid geweest van het Pauluskoor.
In besloten kring is afscheid van Frans genomen op
j.l. zaterdag 17 april.

Zijn herinnering zal altijd blijven leven.

Ook gedenken wij **Hendrikus Antonius (Henny) Ossendrijver,**
echtgenoot van Riet Ossendrijver-van den Hengel..



14 juli 1938

18 april 2021,

In besloten kring is Henny gecremeerd op zaterdag 24 april.

Vele fijne herinneringen zullen het verdriet verzachten.

Wij wensen Riet, kinderen en kleinkinderen veel kracht bij het
verwerken van dit verdriet..

In het Pauluscentrum is op 26 april in kleine kring afscheid genomen
van:

Joop Zwanenburg

26 april 1941 – 20 april 2021

Moge goede herinneringen het grote verlies verzachten.

HEMELVAARTSDAG 13 MEI 2021

De dag waarop we traditiegetrouw 's-morgens vroeg kunnen deelnemen aan een wandel- of fietstocht. En gelukkig staat dit keer het licht weer op groen om dit te laten volgen door een dienst in het Pauluscentrum.
Weliswaar met inachtneming van de nodige maatregelen.
In de dienst zal voorgaan ds. Ellie Boot.

De wandeltocht van ± 3,0 km. start vanaf 8.30 uur voor het Pauluscentrum en hier krijgt u dan ook de routebeschrijving uitgereikt. U start op eigen gelegenheid. Dit om te zorgen dat de verplichte afstand van 1,5 meter kan worden aangehouden.
De dienst in het Pauluscentrum begint om 10.- uur, dus start op tijd met de wandeling.

Op de routebeschrijving staat een vraag vermeld waar u tijdens het wandelen over kunt nadenken en zo mogelijk met een ander kunt bespreken. Wellicht komt daar een gedachte bij op welke u met ons wilt delen. Vóór de dienst kunt u die opschrijven op één van de bij de ingang neergelegde kaartjes.
Namens de leden van de O.C.G.
Jan Vogel

GEBED TOT DE HEILIGE GEEST.

Kom, heilige Geest en schenk uw levensadem aan deze wereld. Ontsteek uw licht in onze duisternis en blijf ons samenbrengen in gebed. Maak ons geestdriftig en vindingrijk in dienst van de boodschap van Christus.
Troost de mensen die verdriet hebben, schenk de moedelozen nieuwe hoop, gun ademruimte aan wie vastloopt en geef raad aan wie vertwijfeld is.
Breng nieuwe kracht om verder te gaan voor wie bang is en zich machteloos voelt. Maak ons tot licht van uw licht en tot vuur van uw vuur.
Herschep ons tot begeesterde mensen die in alle talen verkondigen dat U de Geest van liefde bent, die mensen bevrijdt en doet herleven.
Kom, heilige Geest en maak ons bevlogen.
Kom, heilige Geest en maak ons vrij. Kom, heilige Geest en maak ons nieuw.

OECUMENISCHE DIENST OP DE GEDENKDAG VAN DE H. PETRUS EN DE H. PAULUS OP 27 JUNI.

Kunnen we dit jaar de gedenkdag van Petrus en Paulus weer oecumenisch samen vieren in het Pauluscentrum? We weten het niet. Vanwege de beperkingen van corona is het nu nog onduidelijk .

Wij, de voorgangers en de OCG leden, gaan samen een dienst voorbereiden. In de nieuwsbrief van de Eshof of via de mededelingen, in de dienst van de 20ste juni, in de kerk hoort u wat er mogelijk is. Het wordt een viering samen in het Pauluscentrum of wanneer er nog steeds maar 30 mensen in de kerk mogen, dan is er in beiden kerken tegelijkertijd, om 10.00 uur een dienst, die diensten hebben dan dezelfde inhoud.

We hopen dat het samen kan met koffie na de dienst zodat we elkaar ook weer echt kunnen ontmoeten en spreken....

Namens de leden van de OCG,
Anny Smink

Liturgische agenda.

Zaterdag 8 mei 19.00 uur: Eucharistieviering met medewerking van enkele leden van het Pauluskoor.

Gaat voor: Pastor Johan Rutgers pr.

Lector: Riet van Hofwegen.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Frans Overmars. – Henny Ossendrijver. – Cor Vendrig. – Anton Keijzer. – Joop Zwanenburg. -

Donderdag 13 mei 10.00 uur. Gebedsdienst.

Bijzonderheden: Hemelvaartsdag. Zie pagina 3.

Zondag 16 mei 10.00 uur: Gebedsdienst met medewerking van enkele leden van het Pauluskoor.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Zondag 23 mei 09.15 uur. Woord- en Communieviering met medewerking van enkele leden van het Pauluskoor.

Gaat voor: pastor Antoinette Bottenberg.

Lector: Anny Smink.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten.
2. Week van de Nederlandse Missionaris.

Intenties: Nanda en Kees van der Tol.- Wim van Valkengoed. –
Overleden ouders van Valkengoed-van Daatselaar. –
Jan Voskuilen. – Anton van Esveld. – Overleden tante. –
Overleden ouders Boomhouwer.

Bijzonderheden: 1^e Pinksterdag.

Zondag 30 mei 09.15 uur. Eucharistieviering met medewerking van enkele leden van het Pauluskoor.

Gaat voor: pastoor Harrold Zemann.

Lector: Riet van Hofwegen.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Zondag 6 juni 09.15 uur: Gebedsviering met medewerking van enkele leden van het Pauluskoor.

Gaat voor: pastor Ben Piepers.

Lector: Linda de Wals.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Gerda Kammeijer. – Albert Hegge. – Jan Bosma.-
Overleden ouders van Valkengoed-van Daatselaar. –
Wim van Valkengoed. – Henny Ossendrijver.. –
Lou Pieterse. – Bert Zijlstra. – Gerard van het Klooster. –

Zaterdag 12 juni 19.00 uur. Eucharistieviering met medewerking van enkele leden van het Pauluskoor.

Gaat voor: Pastor Johan Rutgers pr.

Lector: Sylvia Voskuilen.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Anton Keijzer. – Cor Vendrig. - Tonny Hilhorst. –
Els Lambermont. - Willy van de Berg. –
Mientje van de Kletersteeg. - Frans Overmars. –
Joop Zwanenburg.

Zondag 20 juni 09.15 uur: Woord- en Communieviering met medewerking van enkele leden van het Pauluskoor.

Gaat voor: pastor Rini Bouwman.

Lector: Riet van Hofwegen.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Nanda en Kees van der Tol.- Jaargedachtenis Jan Voskuilen.
Jaargedachtenis Anton van Esveld. – Gerard van 't Klooster

Zondag 27 juni 10.00 uur: Gebedsdienst (Oecumenisch) met medewerking van enkele leden van het Pauluskoor.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Bert Zijlstra. –

Overleden ouders van de Wolfshaar-van de Hoven.

Bijzonderheden: Feest van Petrus en Paulus. Meer informatie op pagina 4.

PAASKAARS

Hartelijk dank dat ik namens de Paulusgeloofsgemeenschap vanuit Hoevelaken dit jaar de Paaskaars 2021 mocht uitzoeken.

Ik was blij verrast kan ik u melden en voel mij erg dankbaar voor dit prachtige gebaar.

Willie van Kooij.

In de Lucasbrief op pagina 11 leest u het hele artikel.

Enkele maanden geleden hebben Anny Sminck en Linda de Wals het initiatief genomen om de parochianen van de Paulusgeloofsgemeenschap op de hoogte te houden over van alles wat men zo meemaakt tijdens de lockdown met prachtige gedichten, mooie verhalen en leuke pietpraat . Parochianen hebben hiervan mogen genieten. Maar.....

Anny schrijft hierover het volgende.

LIEVE MENSEN,

Het is al weer enkele weken geleden dat jullie wat van ons hoorden.

Riet van Hofwegen schreef toen : “ We kunnen weer naar de kerk, we kunnen elkaar weer zien en op afstand ontmoeten, dus dit is mijn laatste bijdrage met Prietpraat .” Met andere woorden de Paulusbrief hoeft niet meer.

Linda en ik waren het daar wel mee eens ook omdat de dagen langer worden. We kunnen makkelijker naar buiten omdat het weer goed is. De natuur is ook prachtig mooi daar genieten we erg van. We hopen dat, dit voor jullie ook zo is. Voor ons is het de aanleiding voor de laatste Paulusbrief. Mede ook omdat Linda veel zorg heeft rond de zorg om haar vader. We hopen van harte dat we elkaar snel weer na de dienst bij de koffie kunnen ontmoeten. Niets gaat boven het persoonlijke contact Linda en ik wensen jullie allemaal een goede en mooie zomer toe.

Het zijn rare tijden en het lijkt nog lang niet klaar.

Maar we gaan het zeker redden en dat doen we met elkaar.....

Bron: Google gedichtensite.

Is het geen wonder
zoals alles groeit
en zelfs na een winter
zo prachtig opbloeit

Het blijft toch bijzonder
dat warmte en licht
bij plant, dier en mens
dit wonder verricht.



BESTE MEDEPAROCHIANEN,

Veranderingen wennen snel. De kerk heeft haar poorten weer geopend en we hebben inmiddels weer zo'n drie keer dacht ik elkaar weer kunnen ontmoeten. Het lijkt alweer gewoon.

Je hoort ook links en rechts om je heen dat de mensen gevaccineerd worden. Dat betekent een extra reden dat we weer contact mogen hebben binnen de kerk, maar ook met familieleden. Ik mis nog wel de kop koffie / thee na de dienst. Dát went moeilijk.

Ondanks alle kritiek die de politici spuien naar de verantwoordelijken binnen kabinet en daarbuiten wordt het toch allemaal geregeld. Eerst geen mondkapjes én maar kritiek en toen die er waren hoorde je geen kritiek meer over die mondkapjes en waren het de testen die er niet genoeg beschikbaar waren. En dan niet kijken naar de oorzaak van het tekort aan mondkapjes en testmateriaal destijds, maar wél kritiek. Triest dat je op de manier van kritiek geven in de kijker wilt staan.

En dan een minister de schuld geven als er te weinig wordt geprikt. Of mensen zelf niet komen opdagen of dat leveranciers hun afspraken niet nakomen om bepaalde aantallen te leveren. Dat maakt niet uit, áls er maar kritiek gegeven

kan worden. Het is een hondenbaan als minister: het deugt niet of het klopt niet, maar góed is het nooit.

Laten we blij zijn dat binnen de kerk er veelal een positieve sfeer is. Je komt met een goed gevoel en veelal slaagt een voorganger erin om je geïnspireerd en met een positief gevoel weer huiswaarts te laten keren. Laten we hopen dat die kerkgang mogelijk blijft en zoveel mogelijk mensen met een positief gevoel rondlopen en ook met een positief gevoel door het leven kunnen gaan.

En dan is er alle begrip dat er moeilijke gevallen zijn met mensen die zwaar ziek zijn of aan wie de afgelopen periode een naaste is ontvallen. Ik wens die mensen die het moeilijk hebben het allerbeste en sterkte toe en mogen zij wat extra aandacht krijgen van mensen die misschien niet direct náást die mensen staan maar ze wel kennen. Een telefoontje of een kaart met tekst kan veel goed doen.

Mensen ik wens jullie een positief gevoel toe. De omgeving in de vorm van opkomende bloemen en het zonnige weer helpt daarbij.

Met hartelijke groet aan jullie allen, een goede gezondheid toegewenst en tot in de kerk of elders,

Wim Eggenkamp

LIEVE MENSEN,

Het is alweer mei !!! Wat gaat de tijd toch snel !

Nog niet zolang geleden zaten we in de vastentijd.....vierden we Pasen en nu kijken we uit naar Hemelvaart en Pinksteren.

In die afgelopen vastentijd werd aandacht gevraagd voor ons

Vastenactieproject ‘Werken aan de toekomst.’

In verband met de nog steeds aanwezige Corona-pandemie is het project van 2020 ook in dit jaar gebruikt. Echter door weinig echte kerkvieringen en minimaal collectengeld van maximaal 30 personen, kwam er niet veel binnen voor het vastenactieproject. Gelukkig hebben wél meerdere parochianen hun vastenzakje ingeleverd en kon samen met het collectegeld tóch een mooi

bedrag van €404.40 worden overgemaakt.

Hartelijk dank voor uw donatie! “

Namens de MOV- groep: Marijke Kroon.

EXPOSITIE van JELTJE HOOGENKAMP in de ESHOF

De groep Vorming & Toerusting heeft de kunstenaar Jeltje Hoogenkamp bereid gevonden om een aantal schilderijen beschikbaar te stellen voor een expositie in de Eshof.

Op 9 april was de expositie voor de eerste keer in de Eshof te bezichtigen. Onze vraag was voor onszelf "Zou er belangstelling zijn?" De Liturgische Vormgroep had er een sfeervol geheel van gemaakt. Aan ons zou het niet liggen.

We zijn nu vier vrijdagen verder en we mogen zeggen dat het nu al een succes is. Ondanks het feit dat de openstelling slechts een uurtje per week is, hebben we toch al vele belangstellenden mogen begroeten. Alle bezoekers waren zonder uitzondering onder de indruk van de kleurrijke schilderijen en de rust onder de begeleiding van zachte muziek.

Bent u nog niet in de gelegenheid geweest om vrijdags tussen de middag even binnen te lopen, dan heeft u op het moment dat dit Dialogje beschikbaar komt, nog 2 mogelijkheden en wel op 14 en 21 mei. Laat de kans niet voorbij gaan.

Dominee Ellie Boot was een aantal dagen geleden in de kerkzaal en reageerde op basis van de expositie als volgt
"Wat is de ruimte enorm opgeknapt! Wat is de tentoonstelling mooi aangekleed. Prachtig die rode accenten. Er is nu weer sfeer in de kerk, ondanks de leegte die er op zondag is zo zonder kerkgangers. Ik hoop dat heel veel mensen hiervan zullen kunnen genieten", aldus Ellie Boot.

In deze periode met beperkingen is het goed om geïnspireerd te worden en door van de kerkzaal een inspirerende omgeving te maken.

Dat leidt tot de uitnodiging om bv. op vrijdag 14 mei tussen 12 en 1 uur naar de Eshof te komen. Ik zal u die dag graag zelf ontvangen en waar mogelijk een toelichting geven op de stukken.

Namens de commissie Vorming & Toerusting

Wim Eggenkamp.

Mij trof een gedicht van Jan Wit dat goed past bij de expositie:

Wanneer de wind de woorden blaast,
 kan men nog wel gedachten vinden
 en staat, al hoort men in den blinde,
 over hun samenhang verbaasd.
 Maar als de vloed stijgt van 't gevoel
 moeten wij onze woorden zoeken
 om niet tot in de verste hoeken
 stilaan te worden overspoeld.
 Doe er het zwijgen toe. De geest
 zal over de oppervlakte zweven,
 totdat het woord wordt aangeheven
 dat in de aanvang is geweest.

Namens de commissie Vorming & Toerusting
 Frits Harmsen.

WIJ ZIJN ER VOOR U!!!!

De pastoraatgroep van de Paulusgeloofsgeemeenschap bestaande uit:

Riet van Hofwegen	(vrijwilligers-coördinator)
tel. 25 716 14	e-mail: rietvhofwegen@gmail.com
Betty Obdeijn	(diaconie-bezoek)
tel. 25 367 78	e-mail: benbettyhoevelaken@gmail.com
Lies Traa	(jongeren en oecumene)
tel. 25 368 81	e-mail: p.traa2@upcmail.nl

BETALEN.

Wie in 2020 de Kerkbalans of Intenties gaat betalen:

Rabobank : NL17 RABO 0302 2400 12

ING Bank: NL12 INGB 0001 6677 19

Schrijf er wel bij waar het voor is.

t.n.v. St Paulusgeloofsgemeenschap Hoevelaken

Kerkbalans: wij hebben weer vertrouwen in jullie gulle gaven

Intenties: € 10,00 per keer

Intenties kunt u inleveren bij: Mevr C.A.Voskuilen

(zie achterzijde Dialoogje)

Belangrijke adressen

Pauluscentrum, De Veenslag 1, Hoevelaken.
Correspondentieadres: postbus 102, 3870 CC Hoevelaken.
e-mailadres: hoevelaken@stlucas.nu
ING: NL12 INGB 0001 6677 19
Rabobank: NL17 RABO 0302 2400 12
Beheer: D. Overkamp, Korenbloemlaan 7, tel. 2534493
Sleutel: Betty Obdeijn, Van Lyndenlaan 35 tel. 2536778
en familie Van Dijk, Otwardplaats 12, tel. 2535686

Bereikbaarheid pastores via het secretariaat Leusden:033 4941261

Voor afspraken doop, huwelijk en uitvaart:
Anny Smink, Westerdorpsstraat 78,
tel. 033 2537528 of 06 46164135
e-mail: j.a.smink78@kpnplanet.nl

Bij geen gehoor:
Trees de Rijk, Lindenhof 24, tel. 2535339.
e-mail: reesderijkwilbrink@gmail.com

Gezinsmutatie, verhuizing:
secretariaat@katholiekhoevelaken.nl

Contact en bezoek:
Betty Obdeijn, Van Lyndenlaan 35, tel. 2536778
e-mail: benbettyhoevelaken@gmail.com

Intenties:
Cathrien Voskuilen, Mulderslaantje 7. tel. 2572483

Redactie Dialoogje:
Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11 tel. 2536367
e-mail: angelinehubbers@hotmail.com

Kopij voor het nummer van 3 juli t/m 5 september 2021 kunt u UITERLIJK
inleveren tot DONDERDAG 24 juni vóór 10.00 uur bij:
Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11.tel. 033 2536367.
e-mail: angelinehubbers@hotmail.com

