

DE JOZEFBODE



Nummer 6

Jaargang 2

De Jozefbode is een uitgave van de geloofsgemeenschap
St. Jozef Leusden
Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden
Jaargang 2, nr. 6
7 mei 2021 t/m 27 juni 2021

➔ *Van de redactie*

Beste lezer,

Deze Jozefbode staat in het teken van Hemelvaart en Pinksteren; Tijdens het pinksterfeest wordt herdacht dat de Heilige Geest, de



derde Persoon van de Allerheiligste Drie-eenheid, neerdaalde uit de hemel op de apostelen en op andere aanwezige gelovigen.

De Assyrische en Palestijnse kerk stelden vanaf de 3^e eeuw aanvankelijk de Hemelvaart van Jezus centraal, maar het accent verschoof vanaf het einde van de 4^e eeuw naar de neerdaling van de Heilige Geest, zodat de vijftigste dag sindsdien een zelfstandig statuut is; 'Pinksteren'

(Wikipedia)

= Schildering van Giotto in Padua van 'Pinksteren' =

We wensen u veel leesplezier!

📍 *Berichten van de locatieraad*

Beste Parochiaan,

Voor u ligt weer de Jozefbode met allerlei wetenswaardigheden die voor u hopelijk interessant zijn. Het is haast het enige communicatiemiddel wat wij als kerk met u hebben. Gelukkig is de kerk weer op zondag open maar het maximale aantal bezoekers is nog steeds 30. Ik hoop dat we snel naar een groter aantal mogen maar we moeten op het advies van de bisschop wachten n.a.v. de laatste persconferentie.

We zitten met elkaar in een hele rare tijd, maar we hopen wel dat u ons allemaal, via het secretariaat weet te vinden. Zeker indien het pastorale team, de pastoraatsgroep en de locatieraad iets voor u kunnen doen.

Er zijn wel een aantal activiteiten opgestart zoals o.a. een telefoonronde naar ouderen die alleen zijn.

We doen dat met drie vrijwilligers en zo eens in de drie weken. Zo te horen weet u zich toch heel dapper door de eenzame tijden heen te slaan. Dat doet echter niets af aan het feit dat we elkaar in de gaten moeten houden. Een persoonlijk bezoek (één op één) is ook mogelijk en schroom zeker niet om dit aan te vragen.



Wij als Locatieraad zijn met een aantal praktische zaken aan de slag gegaan:

- We zijn aan het werk om een totaal vernieuwde geluidsinstallatie en videomogelijkheden in onze kerk te plaatsen.
- Het orgel krijgt een grote controlebeurt en a.d.h.v. deze bevindingen zullen we indien nodig een totale renovatie van het orgel opzetten.
- Onze penningmeester onderzoekt de mogelijkheden rond digitaal collecteren, samen met andere St. Lucaslocaties.

Wij zullen u van de vorderingen op de hoogte houden.

De Paastijd is weer afgesloten en velen van u zullen blij verrast zijn geweest dat Henk Bloem hier in zijn oude parochie alle vieringen is voorgegaan. Deze hele Goede Week kon alleen maar plaats vinden dankzij al onze vrijwilligers. De kerk moest afgestoft en gedweild, afspraken waren nodig over wie wanneer lector, koster of gastvrouw is. En we willen hier speciaal onze kosters noemen. Hulde aan iedereen die deze week geholpen heeft.

We wensen u alle goeds en veel gezondheid toe en laten we hopen dat we kunnen gaan genieten van een zomer met wat meer vrijheid.

*Evelien Blom

Vanuit de pastoraatsgroep

Wat heerlijk om, na alle aangeboden online vieringen, met Palmпасen weer samen naar de kerk te mogen. Het voelde als een verademing. Weliswaar met 30 personen en vooraf aanmelden natuurlijk, maar toch.... Het voelde goed om samen de Goede Week in te gaan en de weg naar Pasen samen te mogen beleven.

Vieringen waarin pastor Henk Bloem ons voorging. Mooie rustige vieringen waarbij wij met de oude bekende lezingen, rituelen en nieuwe prachtige liederen ons konden voorbereiden op Pasen.

Aan het begin van de Paaswake werd de Paaskaars aangestoken aan het vuur en met de gezongen versregel 'Licht van Christus', gaven alle aanwezigen elkaar het licht van Pasen door. Dank aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt, zodat op zo'n korte termijn het mogelijk was om de kerk te openen en samen te vieren.

*Pastoraatsgroep, Paulien en Diana



Nieuwtjes

Palmpasenstok!

Ja hoor, er kwamen foto's binnen op onze oproep om thuis een Palmpasenstok te maken. Heel erg leuk om te zien hoe jullie druk bezig zijn geweest met het versieren en daarmee Palmpasen te



vieren en bedankt voor het delen met ons. Vanuit één gezin werd erbij geschreven dat zij andere jaren deze 'versierde stok' weggaven bij een bejaardentehuis. Nu met de Coronamaatregelen was dit uiteraard niet mogelijk en werden opa en oma er mee verrast. Een paasattentie zoals op de foto, is bij de kinderen thuisbezorgd door ons.

*Pastoraatsgroep, Paulien en Diana

Vieringen

Oecumenische Pinksterviering - zondag 23 mei 2021 - 10.00 uur Dorpskerk

Het is al een groot aantal jaren traditie dat we, samen met andere kerken in Leusden, op Eerste Pinksterdag samenkomen voor een oecumenische openluchtviering. Vorig jaar kon dat niet, dit jaar pakken we de draad weer op. Pastoraal werker Fred Kok heeft samen met voorgangers van de Marcus en Dorpskerk en de Koningshof en een tekstgroep, een oecumenische viering samengesteld. In de openlucht met een groot aantal mensen is nog niet mogelijk, daarom wordt dankbaar gebruik gemaakt van de

gastvrijheid van de Dorpskerk in Leusden Zuid. Een kleine groep mensen zal de zang en muziek verzorgen. Van de St. Jozef Geloofsgemeenschap kunnen 10 mensen aanwezig zijn. U kunt zich daarvoor opgeven bij het parochiesecretariaat, tot uiterlijk 12.00 uur donderdag 20 mei. Het is mogelijk om online mee te vieren, beeld en geluid worden via Kerkomroep uitgezonden. Klik daarvoor op: www.kerkomroep.nl (alleen geluid) of <https://pgleusden.nl/youtube> (beeld en geluid).

En kunt u dat niet op Eerste Pinksterdag om 10.00 uur, de uitzending blijft daarna nog enige tijd staan zodat u later terug kunt kijken. Het belooft een inspirerende viering te worden - welkom!

*Paulien Flinkerbusch, Klein Liturgisch Beraad

De kerken zijn weer open....

De data van alle vieringen in de St. Lucasparochie kunt u terugvinden in de Lucasbrief. Om deel te nemen aan deze vieringen zult u zich moeten aanmelden bij het secretariaat leusden@stlucas.nu of 033 494 1261. Uiterlijk donderdag om 16.00u Bij verhindering, ook graag weer afmelden zodat een ander van de wachtlijst kan worden gebeld. Er kunnen maximaal 30 personen bij een viering aanwezig zijn.

't Hamersveld

Tot nader orde zijn de vieringen in 't Hamersveld afgelast. Indien u met een pastoraal medewerker wilt spreken, kunt u contact opnemen met het secretariaat (033-4941261 of leusden@stlucas.nu) om een belafsprak te maken.

Lisidunahof

In de Lisidunahof vinden er vanwege het Coronabesmettingsgevaar in deze periode geen vieringen plaats.

Marcuskerk

Zodra de kerken weer opengaan... zijn er vieringen voor groepen van 30 personen.

Biechten

Als u een (telefonisch) gesprek wilt aanvragen met een pastoraal medewerker dan kunt u bellen met het secretariaat voor het maken van een belafsprak. Telefoon: 033-4941261

Koffiedrinken in De Kom

Vanwege de Coronacrisis is er tot nader order geen gelegenheid tot koffiedrinken in De Kom.



Activiteiten

Op zoek naar Jozef !

Donderdag 13 mei vieren wij Hemelvaartsdag. Op deze dag herdenken de Christenen dat Jezus op de 40ste dag na zijn wederopstanding naar de hemel terugkeerde. In Nederland kennen we nog een bijzonder ritueel dat op Hemelvaartsdag wordt uitgevoerd: **dauwtrappen**,

oftewel: voor dag en dauw op staan om de natuur in te gaan. Vanuit de Pastoraatsgroep leek het ons wel aardig om dit ritueel weer eens 'op te poetsen'. Wat is er nu heerlijker dan om eens vroeg op te staan en met gezin,



partner, vriend of goede buur op pad te gaan. Wij hebben een leuke fietstocht voor u uitgestippeld waarbij wordt gezocht naar Jozef, tenslotte is hij in het afgelopen jaar wat zoekgeraakt. De fietstocht duurt één uur en is 10 km lang. Er kan tussen 07.00-09.00 uur worden gestart bij de St. Jozefkerk. Een routebeschrijving ontvangt u van ons bij de kerk.

Voor de organisatie is het wel nodig dat u zich aanmeldt bij het secretariaat (4941261 of leusden@stlucas.nu) Er wordt dan een starttijd met u afgesproken. Laat u dan wel uw telefoonnummer en/of e-mailadres achter, zodat wij u kunnen bereiken indien er, vanwege weersomstandigheden of Coronamaatregelen, wijzigingen in het programma komen.

*Pastoraatsgroep, Paulien en Diana



Mededelingen

Van Pasen naar Pinksteren

Plotseling was daar het bericht: 'we mogen weer vieren in de St. Jozefkerk in Leusden!'. Dat was kort voor Pasen, we zaten in het laatste stukje van de 40-dagen tijd. De eerste viering zou op Palmzondag zijn, met de Goede Week er meteen achteraan. Het Pastoraal Team had alle voorgangers geregeld, in Leusden is pastor Henk Bloem voorgegaan.

Op Palmzondag denken we terug aan de glorieuze intocht van Jezus in Jeruzalem. Hij werd binnengehaald als een redder in nood, als

degene die goede tijden zou inluiden. Nog op Witte Donderdag vierde hij Pesach met zijn leerlingen, het feest in de Joodse traditie waarop de uittocht uit Egypte, de bevrijding uit slavernij en het begin van de tocht naar het beloofde land wordt gevierd. Een tocht van donker naar licht, van dood naar leven. Maar dan is er Goede Vrijdag, met centraal het lijden en sterven aan het kruis, dood lijkt het leven te overwinnen. Alles wordt stil, de Paaskaars wordt gedoofd. Geen geluid - de klokken zwijgen, zelfs geen licht en warmte van kaarslicht. Alsof de wereld de adem inhoudt.

In de Paaswake - helaas vanwege de avondklok niet in het donker - mochten we opnieuw beleven dat licht het donker verdrijft. Dat het licht zich kan verspreiden, als een lopend vuurtje, door de kerk, van mens tot mens... Ieder die aanwezig was, kreeg het licht aangereikt van de Paaskaars, die tot drie keer toe, onder het zingen van 'Licht van Christus' na gewijd te zijn, de kerk werd binnengedragen. Een nieuwe Paaskaars, van flink formaat, zodat het even moeite kost om er het licht van af te nemen. Gedurende het komende jaar zal hij regelmatig branden, zal hij vaak zijn licht verspreiden. Zoals nog maar twee weken na Pasen bij de doop van een jong mensenkind... Dat mocht gezegend door het sacrament de weg in het leven vervolgen, met de doopkaars aangestoken aan de Paaskaars.

Op Paasmorgen hoorden we het verhaal van de vrouwen die het lege graf vinden en de leerlingen waarschuwen. Verdriet, verbijstering en ongeloof, tot Maria Magdalena Jezus in levende lijve ontmoet, zij herkent hem pas als hij haar bij haar naam noemt. Zowel bij haar als bij de leerlingen is een sprankje hoopje ontstaan, hoop dat waar zou worden wat Jezus hen altijd heeft voorgehouden: de wereld, de mens zal nieuw worden. Het vlammetje van de Paaskaars heeft zich genesteld in hun harten.. Zo gaan zij op weg, tastend en zoekend.

Met Hemelvaart gedenken we het moment waarop Jezus het aardse leven definitief loslaat. De leerlingen moeten het nu echt op eigen kracht doen. Het kost hen moeite om dat licht vast te houden, de hoop levend te houden. Tot een reisgenoot zich aansluit bij twee van hen op weg naar Emmaüs. Ze herkennen hem pas als hij met hen het brood deelt, zoals Jezus dat op Pesach deed. Het geeft hen nieuwe kracht en moed. Tien dagen later, als zijn leerlingen samen zijn, komt Jezus in hun midden en schenkt hen de gave van de Geest: het is Pinksteren!

Het was goed om met elkaar de vieringen van de Goede Week voor te bereiden en te beleven. Dank aan ieder die zich daarvoor heeft ingezet! Nu mogen wij dezelfde weg gaan die de leerlingen zijn gegaan: met het licht van Pasen in ons hart, op weg naar Pinksteren, het feest van de Geest.

*Paulien Flinkerbusch Pastoraatsgroep

Week Nederlandse Missionaris

Missionarissen en missionair werkers zijn er altijd voor de ander. Bent u er voor hen tijdens de Pinksteractie 2021? Wereldwijd zetten Nederlandse missionarissen en missionair werkers zich iedere dag in voor hun kwetsbare medemens. Eén keer per jaar zetten wij hen zélf in het middelpunt. Van 15 t/m 23 mei voert WNM campagne voor het welzijn van deze bevlogen en bezielde mannen en vrouwen, zodat zij zich kunnen blijven inzetten voor de ander.



Pater Peter Daalhuizen (70) werkt al bijna 40 jaar in Brazilië. In de deelstaat Minas Gerais heeft hij drie parochies onder zijn hoede. Een gebied zo groot als de provincie Zeeland. "Doorgaande wegen zijn geasfalteerd, maar de rest niet," schetst hij de situatie. "Ik weet niet hoe vaak ik wel niet heb vastgezet in de modder als ik op weg was naar afgelegen dorpen. Dan deed ik mijn schoenen uit en duwen maar".

"Door corona kan ik nu een groot deel van mijn werk als priester niet doen. Ik wil wel, maar het kan en mag niet", verzucht hij. "Huwelijken zijn uitgesteld, op ziekenbezoek mag ik niet en het laatste sacrament geven ook niet".

Susanne Beentjes is uitgezonden naar Tanzania en zet zich in voor kwetsbare jongeren. Zij werkt als coördinator van het Lulu-project,



dat jonge meiden in en rond Mwanza ondersteunt en stimuleert hun talenten te ontdekken en te benutten. Veel meisjes raken op jonge leeftijd zwanger en kunnen hun school niet afmaken. "Het Lulu-project biedt hun trainingen aan in sociale

vaardigheden; ze leren omgaan met geld en voor zichzelf en voor hun kind te zorgen", licht Susanne toe.

Ook Hermien Boudens krijgt ondersteuning van de WNM. In het bisdom Caruaru (N.O. Brazilië) werkt zij nu al ruim 30 jaar aan sociale en politieke bewustwording van mensen aan de onderkant van de samenleving. Zij geeft cursussen aan vooral jongeren uit de basissgemeenschappen over geloof en politiek, mensenrechten, spiritualiteit, over volkscultuur als uiting van weerbaarheid en protest. Zo leert zij mensen kritisch te kijken naar de samenleving en laat zij hen ontdekken hoe ze zelf veranderingen op gang kunnen brengen.

Uw steun is onmisbaar! Al vragen missionarissen zelf weinig, een steuntje in de rug kunnen zij heel goed gebruiken. Mogen zij dit jaar weer op uw hulp rekenen en doet u mee met de WNM Pinksteractie? U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL30 RABO 0171 2111 11 t.n.v. WNM te Den Haag of zo mogelijk via de collecte in de kerk.

*MOV, Bernard Neijzen

Boekentip

Zullen we vriendjes zijn? / Auteur: Sam McBratney & Illustraties: Anita Jeram

Julie kennen vast het prentenboek wel: 'Raad eens hoeveel ik van je hou'. Grote Haas en Hazeltje bedenken hierin telkens iets om te vertellen hoeveel ze van elkaar houden. Ze houden van elkaar helemaal tot aan de maan en terug. Hazeltje is in dit prentenboek een beetje groter geworden. Hij heeft zo'n zin om te gaan spelen, lekker huppelen en rennen. Maar Grote Haas heeft het druk en geen tijd omdat hij heel veel moet opruimen.

Dan trekt Hazeltje er zelf maar op uit. Hij wil zo graag een vriendje om mee te spelen. Onderweg komt hij een regenplas tegen. Hé, daarin ziet hij ook een haasje. Maar dat is alles want het haasje beweegt niet. 'Je bent gewoon een andere ik' zegt Hazeltje. Op de grond ziet hij dan zijn schaduw. Die zit natuurlijk helemaal stil. 'Wedstrijdje?' vraagt Hazeltje. Hij rent zo hard hij kan en zijn schaduw rent ook zo hard als hij kan. 'Je bent gewoon een andere ik' zegt Hazeltje. Dan komt Hazeltje bij de Wolkenberg en daar krijgt hij een grote verrassing. Iemand kijkt hem recht aan. Een echt

ZULLEN WE VRIENDJES ZIJN?



iemand! Het is een prachtig wit konijn. Ze heet Sterre en ze zegt: 'Zullen we vriendjes zijn? Wil je spelen?' Nou dat wil Hazeltje wel. Ze gaan van alles samen doen. Oh, wat hebben ze samen een plezier. Op de Wolkenberg gaan ze verstoppertje spelen. Sterre gaat tussen de heidestruiken liggen en wacht. Hazeltje gaat achter een grote steen liggen en wacht ook. Sterre zal hem vast wel komen zoeken. Maar hij wacht en wacht, maar zijn vriendje komt niet. Hazeltje moet naar huis omdat Grote Haas anders ongerust wordt. Grote Haas is blij als hij Hazeltje weer ziet. 'Heb je het leuk gehad?' Ja dat wel, heel erg leuk zelfs. Plotseling horen ze een geluid. Het lijkt wel of er iemand aan komt. Grote Haas is helemaal verbaasd om een sneeuwhaasje te zien. 'Ze komt van de Wolkenberg en heet Sterre. En ze is mijn vriendje'. Zo heeft Hazeltje dan toch een vriendje om mee te gaan spelen.

Een prentenboek in mooie pastelkleuren voor kinderen vanaf ca. 4 jr. Je kunt praten met je kind over spelen, spelletjes doen, vriendjes maken, wat vind je leuk om samen te doen?

*Jozina

....maar de belangrijkste is de liefde



Ik weet niet of je een romanticus bent als je het begrip "liefde" of beter gezegd: het gevoel "liefde" een belangrijke plaats in je leven laat innemen. Over liefde is veel gezegd, geschreven, gezongen. En ieder, werkelijk iedereen zal er over nagedacht hebben, het ervaren hebben en er ook over gestruikeld zijn.

In een boek kwam ik onlangs een uitspraak tegen van de slechts 31 jaar geworden componist Franz Schubert: "Als ik zing over de liefde, verandert zij in verdriet maar wanneer ik zing over verdriet, verandert deze in de liefde". In zijn korte leven heeft hij veel liederen over de schoonheid en het verdriet van de liefde op muziek gezet.

Vermoedelijk zullen velen van ons wel eens nadenken over dit speciale gevoel. Wie zou een omschrijving van het begrip "liefde" kunnen geven waarmee iedereen zou kunnen instemmen? Ik denk niemand en mijn kennis van de literatuur is te beperkt dat ik zou kunnen aangeven: "dáár is het antwoord te vinden".

Iedereen komt in zijn leven liefde tegen. Daar mag en moet je van genieten maar we weten vermoedelijk ook allemaal dat liefde pijn in zich heeft zoals eigenlijk alles in ons leven. Maar liefde is ondanks

die ingebouwde pijn een kostbaar geschenk dat we mogen koesteren.

Heel veel mensen hebben heel veel woorden en gedachten gewijd aan de liefde. Veelal een tastend zoeken. Ook Paulus heeft dat gedaan in zijn brief aan de inwoners van Korinthe. In hoofdstuk 13 jubelt hij bijna over de liefde. Hij schrijft dan: "De liefde is geduldig en vol goedheid" en ook: "De liefde zal nooit vergaan". En hij besluit dan dat hoofdstuk: "Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde".

Misschien toch een beetje herkenning?

*Hans van Liebergen

Laat de Geest waaien

Met Pinksteren 2019 riep Antoinette Botterberg op om de deuren van de kerk open te gooien. De oproep raakte me, paste in het proces waar ik in zat en uiteindelijk bracht het mij er toe om mijn geloof ook buiten de kerk te belijden.

Ik sta nu zo'n 1,5 jaar op de Hamershof met een bord (zie foto) om 'de blijde boodschap te verkondigen'. Geen opdringerige evangelisatie, maar gewoon 'laat uw vriendelijkheid bij alle mensen bekend zijn'(Fil.4:5) en wachten wat er gebeurt. Vertrouwend op de kracht van Jezus' naam en de werking van de Heilige Geest.

In het begin vond ik het heel vreemd en spannend, maar ondertussen voelt het vertrouwd én gezegend. Al veel gesprekken gevoerd, bemoedigingen en soms zelfs een kop koffie of versnapering ontvangen. Een aantal van jullie heb ik ook gesproken en anderen hebben me vast zien staan.

We gaan opnieuw richting Pinksteren, het feest van de Heilige Geest. De leerlingen ontvingen nieuw vuur en gingen op weg om de opdracht van Jezus 'maak alle volken tot mijn discipelen' (Mt. 28:19) handen en voeten te geven. Ik geloof dat de opdracht van Jezus ons allen geldt. We hebben –zeker in deze voor veel mensen onzekere tijden- een hoopvolle boodschap.



Je mag je aansluiten op de Hamershof of zelf een keer met het bord gaan staan. Mail, bel of stuur mij een appje met je vragen, opmerkingen of om je aan te melden.

*Richard Serpenti - 06- 5131 6735 - Richard.serpenti@kpnmail.nl

Gebedsintenties

zo. 9 mei: Jan en Riekje Blom; Gerardus van den Hengel; Dick en Bep van den Heuvel-van Wegen; An Wantenaar van 't Klooster; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Van Nam Tran; jgd. Peter van Zomeren; jgd. Antoon Berg; Nguyen Van Vihn

do. 13 mei: jgd. Sjaak de Groot

zo. 16 mei: Thea van der Linde; jgd. Zr. Imelda; Ouders Verhoef-van Dijk; jgd. Siem Tolboom; Ouders van 't Klooster-van den Hengel en Michiel Huurdeman; Arno Littmann en Familie; An Wantenaar-van 't Klooster; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Ab Vrijhoef; Nguyen Van Vihn; Wim van Haaster

zo. 23 mei: Henk en Jo van 't Klooster-van Burgsteden; Johan en Mina van Kooij-van Dijk; An Wantenaar-van 't Klooster; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Mirry van 't Klooster; Nguyen Van Vihn



zo. 30 mei: Ton van den Berg;

Gerardus en Petronella de Groot-van de Wolfshaar; An Wantenaar-van 't Klooster; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Ruth van Daatselaar; Nguyen Van Vihn

zo. 6 juni: Arie van Daatselaar; jgd. Hermien Huurdeman, Bertus en Coen; Thea van der Linde; jgd. Job Tjimensen; Arie en Tina Vrijhoef; Wim Vrijhoef; An Wantenaar-van 't Klooster; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Antoon Berg; Kees en Bep van Daatselaar-van Wegen

zo. 13 juni: jgd. Gerardus en Annie van de Belt-Calis; Jan en Riekje Blom; Gerardus van den Hengel; Dick en Bep van den Heuvel-van Wegen; An Wantenaar-van 't Klooster; Corrie van Daatselaar-van Esveld

zo. 20 juni: Anton en Greet Hilhorst-van Daatselaar; Thea van der Linde; Siem Tolboom; Ouders van 't Klooster-van den Hengel en Michiel Huurdeman; An Wantenaar-van 't Klooster; Corrie van Daatselaar-van Esveld

zo. 27 juni: Ton van den Berg; Gerardus en Petronella de Groot-van de Wolfshaar; Ab Vrijhoef; Johan en Mina van Kooij-van Dijk; Petrus Johannes en Margaretha van de Wolfshaar-van den Hoven; Arno Littmann en Familie; Jan en Bep van den Berg-Kuijper en Ron Bouwens; An Wantenaar-van 't Klooster; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Ruth van Daatselaar; Wim van Haaster

zo. 4 juli: Arie van Daatselaar; Thea van der Linde; Arie en Tina Vrijhoef; Wim Vrijhoef; An Wantenaar-van 't Klooster; Annie Wilms-

Wantenaar; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Griet van Daatselaar, Antoon Berg

Misintenties kunt u opgeven via het secretariaat leusden@stlucas.nu of 033-4941261

Familieberichten

Overleden

Franz Josef (Frans) Poss, 98 jr.

Adrianus Antonius (Arie) Huijskes, 84 jr.

Annie (Annita) Bijkerk, 59 jr.

Everarda Aldegonda (Gerda) Tolboom- Tijmensen, 80 jr.

Hendrika Woutera (Riek) Hak- van Hamersveld, 89 jr.

* Mogen zij rusten in vrede

Dopen

Voor een eerste gesprek kunt u zich opgeven bij het parochiesecretariaat, telefoonnr. 033-4941261 of mailen naar leusden@stlucas.nu.



Gebed tot de heilige Geest.

Kom, heilige Geest en schenk uw levensadem aan deze wereld. Ontsteek uw licht in onze duisternis en blijf ons samenbrengen in gebed. Maak ons geestdriftig en vindingrijk in dienst van de boodschap van Christus. Troost de mensen die verdriet hebben, schenk de moedelozen nieuwe hoop, gun ademruimte aan wie vastloopt en geef raad aan wie vertwijfeld is. Breng nieuwe kracht om verder te gaan voor wie bang is en zich machteloos voelt. Maak ons tot licht van uw licht en tot vuur van uw vuur. Herschep ons tot begeesterde mensen die in alle talen verkondigen dat U de Geest van liefde bent, die mensen bevrijdt en doet herleven. Kom, heilige Geest en maak ons bevlogen. Kom, heilige Geest en maak ons vrij. Kom, heilige Geest en maak ons nieuw.

*Fred Kok

Gebed met Pinksteren, een wens voor u allen!

Stort uw Geest uit
over jong en oud
over man en vrouw
over hoog en laag
over west en oost.

Stort uw vuur uit
in het hart van de mensen
in de mond van de mensen
in de handen van de mensen.

Zend uw adem neer
over hen die geloven
over allen die twijfelen
over allen die liefhebben
over allen die eenzaam zijn.

Stort uw vuur uit
over de woorden van de mensen
over het zwijgen van de mensen
over de talen van de mensen
over de liederen van de mensen.

Zend uw adem neer
over allen die toekomst bouwen
over hen die het goede bewaren
over hen die het leven behoeden
over allen die schoonheid scheppen

Stort uw Geest uit
over de huizen van de mensen
over de steden van de mensen
over de wereld van de mensen
over alle mensen van goede wil.

Hier en nu,
over ons
Stort uw Geest uit.

Frans Cromphout (In Gebed, 449-450)
U en allen die u lief zijn een Zalig Pinksteren!
*Pastoor Harrold Zemann



Contact

Pastoraal Team

Pastoor: Harrold Zemann – h.zemann@parochie-sintmaarten.nl

Parochievicaris: Johan Rutgers – johan.rutgers@stlucas.nu

Pastoraal werkers:

Antoinette Bottenberg – antoinette.bottenberg@stlucas.nu

Fred Kok – fred.kok@stlucas.nu

Diaken: Rini Bouwman – rini.bouwman@stlucas.nu

Secretariaat St. Jozefkerk

Tel. 033-4941261

Anita Snik en Simone Beerens, Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden, leusden@stlucas.nu; openingstijden di t/m vrij van 9.30 tot 12.00 uur.

Locatieraad Leusden:

Voorzitter: Evelien Blom-de Groot

Secretaris: Willy van Dijk-Roest

Penningmeester: Miryam Jara Villegas

Lid en contact de Kom: Gerbrand Boersen

Pastoraatsgroep Leusden: pastoraatsgroep.leusden@stlucas.nu

Paulien Flinkerbusch, Diana Mol

Financiën

Kerkbijdrage: St. Jozef, NL 88 RABO 033 5901905

Overige zaken: St. Jozef, NL 17 RABO 0335983499

Parochiële Charitatieve Instelling

Materiële en immateriële steun in nood

e-mail: pci.sintlucas@gmail.com, Website: www.caritasstlucas.nl

Bankrek.nr. NL30 RABO 0347802230, t.n.v. PCI St Lucas te Leusden

Uitvaart en aanvraag ziekenzalving

Binnen kantoortijden: 033-4941261; buiten kantoortijden:

06-29457203

Huur De Kom

dekom.leusden@stlucas.nu

De volgende uitgave van dit blad is gepland op 2 juli 2021
Kopij graag **vóór 18 juni 2021** sturen naar
leusden@stlucas.nu



Galaten 5:22-23:

*Als we de Heilige Geest hebben,
ondervinden we liefde, vreugde en vrede*

*De Heilige Geest geeft ons niet alleen persoonlijke kracht,
maar stelt ons ook in staat anderen op te beuren en ze in
hun moeilijkheden te steunen.*