

DE JOZEFBODE



Nummer 1

Jaargang 3

De Jozefbode is een uitgave van de geloofsgemeenschap
St. Jozef Leusden
Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden
Jaargang 3, nr. 1
10 september 2021 t/m 17 oktober 2021

Van de redactie

Beste lezer,

Na deze zomerperiode beginnen we met een nieuw seizoen van de Jozefbode. We gaan jaargang 3 in. Waar blijft de tijd?



Tijd is alles, tijd is niets
't Is een vliegtuig of een fiets
Tijd is net zoiets als het weer
Wie geen tijd heeft, leeft niet meer.

Toon Hermans

In deze Jozefbode kunt u lezen over toekomstplannen van de pastoraatsgroep, het vrijwilligersfeest, over Maria, de Vredesweek en nog veel meer!

We wensen iedereen veel lees-tijd en een mooi najaar toe!

Berichten van de locatieraad

Nu de coronamaatregelen iets versoepeld zijn, kunnen wij eindelijk al onze vrijwilligers een gezellige bijeenkomst aanbieden. Dat heeft iedereen wel verdiend na zo'n lange tijd. Alle vrijwilligers hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen. Op zondag 12 september vanaf 14.00 uur zijn we gezellig samen op het grote terras van Four Seasons.



We hopen op een fijn weerzien met elkaar.

Berichten van de pastoraatsgroep

Plannen vanuit de Pastoraatsgroep

In overleg met Antoinette Bottenberg vanuit het Pastoraal Team hebben wij een jaarplan opgesteld. Hierin staan de plannen aangegeven waarmee wij aan de slag willen gaan. We hebben nogal wat wensen maar hopen dat we deze in het komend jaar, toch zo hier en daar wat concreet kunnen maken. Onze missie als Pastoraatsgroep is vooral gericht op 'elkaar ontmoeten en samen optrekken'.

Hoewel de hele breedte van de geloofsgemeenschap ons ter harte gaat, richten we ons voorlopig op de volgende vier aandachtsvelden van een geloofsgemeenschap:

Liturgie

In de geloofsgemeenschap is er een Klein Liturgisch Beraad, dat deelneemt aan het Groot Liturgisch Beraad (Leusden en Achterveld). Paulien is als vrijwilliger lid van dit Klein Liturgisch Beraad. Samen met vertegenwoordigers uit het Liturgisch Koor Ruach, de kosterij, de lectoren en de Diepargroep willen ze weer hard werken aan een levendige en diverse liturgie.

Diaconie

In samenwerking met de bezoekgroep (coördinator Pia Steinmann) zal een oproep uitgaan naar onze wat oudere parochianen voor wie graag een bezoekje zou willen ontvangen van één van onze vrijwilligers. (zie rubriek Mededelingen)

Gemeenschapsopbouw

Contact met de werkgroepen / vrijwilligers

We hebben geconstateerd dat de onderlinge samenhang tussen vrijwilligers in de laatste decennia nagenoeg is verdwenen. Dit willen we herstellen. Allereerst maken we een inventarisatie van de werkgroepen die nog actief zijn en waar zij behoefte aan hebben.



Zichtbaarheid en gastvrijheid St. Jozefkerk in de (dorps)gemeenschap Activiteiten in en rondom de kerk. Met onze 'dauwtrap fietstocht' met Hemelvaart hebben we hier een 'frisse' start mee kunnen maken. We willen een inloopochtend in De Kom organiseren met als doel: Op een laagdrempelige manier contact mogelijk maken met de St. Jozefkerk.

Website en Jozefbode

DE JOZEFBODE



De website heeft voortdurende aandacht nodig om actueel te blijven. Tevens zullen we onderzoeken hoe informatie voor onze eigen geloofsgemeenschap sneller te raadplegen is binnen de website voor de Lucasparochie: www.stlucas.nu

Gedacht wordt aan het beschikbaar stellen van een link per e-mail, die u rechtstreeks naar de Jozefbode brengt. Informatie over tussentijdse activiteiten kan dan ook via zo'n e-mail verzonden worden.

Catechese

We willen de catechese in de geloofsgemeenschap weer vorm geven, te beginnen met catechese aan kinderen (en hun ouders) en jongvolwassenen.

We hopen dit jaar nog een digitale enquête te kunnen houden met vragen hieromtrent.

De Coronatijd heeft ons geleerd dat het veel moeite kost om al onze parochianen te bereiken. Niet iedereen ontvangt de Jozefbode of bezoekt onze Website. Vandaar dat we ook zoveel mogelijk e-mailadressen willen verzamelen zodat wij u sneller kunnen informeren over activiteiten van onze geloofsgemeenschap. U kunt ons hierbij helpen door uw gegevens door te geven aan ons parochiesecretariaat: leusden@stlucas.nu

Tot ziens !

Opfrismis

Voor de kinderen die in de afgelopen jaren hun Eerste Communie hebben gedaan is er een speciale 'Opfrismis' in de St. Jozefkerk op zondag 26 september waarbij pastoor Harrold Zemmann voorgaat. Omdat we, vanwege de Corona maatregelen, nog steeds maar een beperkt aantal mensen in de kerk mogen ontvangen houden we speciaal voor jullie plaatsen gereserveerd.

Willen jullie je bij het secretariaat aanmelden met hoeveel personen je komt: e-mail: leusden@stlucas.nu of bel 033-49431261. Graag tot uiterlijk 17 september aanmelden.

*Pastoraatsgroep, Paulien en Diana

Maria in de St. Jozefkerk

Is het u al eens opgevallen dat, als je in onze kerk bent voor een viering, de blik getrokken wordt naar het prachtige, veelkleurige beeld van Maria. Het hangt aan de muur, vlak naast het tabernakel en tijdens een viering branden er altijd drie kaarsen bij. Je zou bijna denken dat de naamgever van onze kerk zich vergist heeft, zou het niet de Mariakerk moeten zijn?

Het is goed ons te realiseren dat de blikrichting van de kerk, als een van de uitwerkingen van het Tweede Vaticaans concilie, in de jaren 80 is veranderd. Oorspronkelijk stonden de banken in twee rijen, gericht op de apsis, waar het altaar met tabernakel en de communiebanken zich bevonden. Als je op die manier in de kerk gaat zitten zie je twee beelden: een van Maria én van Jozef. Ze zijn veel soberder van uitvoering, monochroom hout en trekken dan ook niet direct de aandacht. De naam St. Jozefkerk is dus geen vergissing



Foto Wim van Dijk

Maria neemt een belangrijke plek in, in het leven van de Rooms-Katholieke kerk.

Zelf ben ik niet opgegroeid met verering van heiligen, mijn ouders hadden geen heiligenbeelden in huis en ook het bidden van de rozenkrans was bij ons thuis geen traditie. Mijn vader bracht ooit, na een bezoek als militair aan Lourdes, kleine Mariabeeldjes mee en voor elk van zijn dochters een blauw Maria-medailonnetje. En als ik nu in mijn eigen huis rondkijk staan er toch wel een paar mooie Mariabeelden.

Reden om eens stil te staan bij Maria. Op 15 augustus vierden we Maria Tenhemelopneming en op 22 augustus Maria Kroning. In het kerkelijk jaar zijn een aantal dagen aan Maria gewijd, zoals Maria Onbevleete Ontvangenis, Maria geboorte, Opdracht van Maria in de

tempel, Maria Visitatie, Maria Moeder van God en Maria Lichtmis. Deze verwijzen naar de zuiverheid van haar persoon en naar de bijzondere zwangerschap en geboorte van Jezus. De andere dagen, zoals Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, Maria Koningin van hemel en aarde en Maria van Altijddurende Bijstand, gedenken de plek die zij in de loop der jaren heeft ingenomen in de harten en levens van mensen die troost en bemoediging zoeken.

Als je naar al die data kijkt zou je dus, als je wilt, het hele jaar door aan Maria kunnen denken. In de liturgie zijn we ermee vertrouwd dat er in de maanden mei en oktober bijzondere aandacht voor haar is, ook Maria Lichtmis en Maria Tenhemelopneming klinken ons nog wel bekend in de oren.

Wie zoveel bijzondere gedenkdagen toebedeeld krijgt moet dus wel belangrijk zijn!

Zelf heb ik geen bijzondere band met Maria, bid ik nooit de rozenkrans en roep ik haar zelfs niet aan in gebed. Maar waarom heb ik dan die mooie beelden in huis staan? Alleen omdat ze mooi zijn?

Toen ik mij jaren geleden verdiepte in mijn geloof kwam tijdens een cursus het Kerstfeest ter sprake en werd natuurlijk het kerstverhaal uit het evangelie gelezen. Het was de tijd waarin de Kerstman met Rudolf het rendier een plekje veroverde in onze samenleving. Je werd overspoeld met versiering en tradities uit Engeland en Amerika, waardoor ik het gevoel voor Kerst een beetje kwijtraakte. Toen ik destijds het kerstverhaal weer las werd ik getroffen door de woorden 'Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken'.

In het hele verhaal, over de tocht naar Nazareth, de bevalling in de stal, het bezoek van de herders en later ook de Wijzen uit het Oosten, is Maria stil aanwezig. Het lijkt alsof ze het allemaal maar laat gebeuren. Ook in de andere verhalen waarin zij voorkomt heeft ze weinig 'tekst'.

Maar die ene zinsnede is voor mij de kern van het Kerstverhaal, daarmee is ze mij meer dierbaar dan met alle titels en feestdagen. Het geeft mij het beeld van een krachtige vrouw die een belangrijke rol speelt in het leven van Jezus en dus ook in die van de kerk, maar er geen woorden aan vuil maakt. Alleen haar hart, dat spreekt boekdelen. Een lichtend voorbeeld.

*Paulien Flinkerbusch

Bachcantate op 19 september

Stichting Bach Leusden wil de deur weer openen om een Cantate van Bach te kunnen uitvoeren. Het is fijn om weer gasten in de St. Jozefkerk te kunnen ontvangen.

Het goede nieuws is dat er door de anjeractie in ieder geval voldoende geld binnen gekomen is om 19 september een Cantate uit te voeren. Er mogen helaas niet meer dan 100 mensen aanwezig zijn. (met vaccinatiebewijs)

Er is een mooie opname van zanger Coert van den Berg en organist Piet Oudejans in een lege kerk. U kunt de opname vinden op de website van de Stichting:

www.bachleusden.nl



Prinsjesdag ontbijt

Met veel plezier hebben wij aangekondigd dat voor de 17^e keer in Leusden het Prinsjesdagontbijt wordt georganiseerd. De spreker is Damiaan Denys en de locatie het (nieuwe) AFAS-Experience Centre. Er mogen 70 mensen deelnemen en de inschrijving is reeds gesloten.

Bedevaart naar Maria van Renkum



Op **17 oktober** gaan de St. Lucas- en St. Maartenparochie op bedevaart naar Renkum. De processie begint om 14.00 uur in de kerk van Renkum, aansluitend is er een eucharistieviering waarin pastoor Zemmann voorgaat. Bij voldoende belangstelling zorgen we voor een bus naar Renkum.

Opgave bij het parochiesecretariaat:
secretariaat@stlucas.nu

Vieringen

De kerken zijn weer open....

De data van alle vieringen in de St. Lucasparochie kunt u terugvinden in de Lucasbrief. Iedere zondag is er Eucharistieviering om 11.00 uur.

Om deel te nemen aan vieringen zult u zich moeten aanmelden bij het secretariaat leusden@stlucas.nu of 033 494 1261. Uiterlijk donderdag om 16.00u Bij verhindering, ook graag weer afmelden zodat een ander van de wachtlijst kan worden gebeld.

Rozenkransgebed

Iedere donderdagmorgen om 9.30 uur in de St. Jozefkerk.

't Hamersveld

Tot nader orde zijn de vieringen in 't Hamersveld afgelast. Indien u met een pastoraal medewerker wilt spreken, kunt u contact opnemen met het secretariaat (033-4941261 of leusden@stlucas.nu) om een belafsprak te maken.

Lisidunahof

In de Lisidunahof vinden er tot half september experimentele vieringen plaats. Na evaluatie zal besloten worden of de vieringen verder doorgang kunnen vinden.

Marcuskerk

Om deel te nemen aan vieringen zult u zich moeten aanmelden.

Biechten

Als u een (telefonisch) gesprek wilt aanvragen met een pastoraal medewerker dan kunt u bellen met het secretariaat voor het maken van een belafsprak. Telefoon: 033-4941261

Koffiedrinken in De Kom



Vanwege de Coronacrisis is er tot nader order geen gelegenheid tot koffiedrinken in De Kom.



Activiteiten



Psalmen en kunst tot leven wekken
Iemand gaat pas voor je leven als je
echt kennis met elkaar maakt, wanneer
je je verdiept in elkaars verhaal en
geschiedenis.

Dat geldt ook voor een kunstwerk,
het leeft pas voor jou als je er contact
mee maakt en het jou iets te vertellen
heeft.

Zo hoop ik dat psalmen al lezend,
mediterend en bevragend in onderling
gesprek tot leven worden gewekt.
Vooraf beginnen we met kijken naar
kunst, om haar eigen zeggingskracht.

Moshe Mokady, Zelfportret, 1973

Daarna lezen we de psalm en overwegen die persoonlijk en
gezamenlijk op zo'n
manier dat je de oude tekst als het ware zelf meemaakt en nieuw
beleeft...

We kijken of er raakvlakken zijn met de kunst. Om de psalm op
andere wijze te proeven luisteren we telkens naar een muzikale
of poëtische vertolking.

Praktische zaken:

wo. 15 en 22 september, 6 en 13 oktober 2021 's avonds
20.00-22.00 uur

De Kom, Hamersveldseweg 51, 3833GL Leusden

Kosten: € 25,-- (inclusief koffie en thee)

Cursusleider: Ben Piepers

Contactpersoon: Diana Mol

Aanmelden vóór 5 september
bij: molleusden@planet.nl

(Maximaal aantal deelnemers 15 personen)

Op weg naar Allerzielen 2021



Online bezinning *Lot's wife - artstation*

Toen de vrouw van Lot achterom keek en de verwoesting van haar stad zag, veranderde zij in een zoutpilaar. Het is één van de prachtige verhalen uit de Bijbel die gaan over verlies en rouw. Op weg naar Allerzielen willen we jou inspireren. In 6 online bijeenkomsten van een half uurtje nemen we je mee langs boeiende verhalen, uit de Bijbel, van heiligen, mystici en moderne vrouwen en mannen.

Ben jij geraakt door verlies in jouw leven, verlies van baan, je land, verlies door een scheiding, verlies door ziekte, dood of anders? Log dan in en laat je bemoedigen. Je hoeft niet gelovig te zijn om deel te nemen en je kan ook kiezen voor één of enkele bezinningen.

- 21 september: Allerzielen door de tijd - rouw en betekenis van rituelen - Allerzielen Nu
- 28 september: Door het land van rouw - van verlies naar zingeving
- 5 oktober: Klaagliederen en Prediker - Alles heeft z'n tijd
- 12 oktober: Lot en zijn vrouw, van gestolde liefde naar stromende liefde
- 19 oktober: Openbaringen - Zie Ik maak alles nieuw - Troost van God
- 26 oktober: Muziek, rouw en troost

Na aanmelding ontvang je van ons een ZOOM linkje. Van 9.30 - 10.00 is één van de inleiders aan het woord. Je bent vrij om om 10.00 uit te loggen. Heb je behoefte aan napraten met elkaar,

dan kan dat. We blijven daarna nog even online. Wil je een persoonlijk gesprek, dan is het maken we een afspraak mogelijk. Aanmelden: fred.kok@stlucas.nu

Inleiders: Fred Kok en Antoinette Bottenberg

Mededelingen

Bent u:

Een parochiaan van 70 jaar of ouder

Niet meer zo mobiel

Kunt u moeilijk naar de kerk komen

Soms iets te vaak alleen?

En heeft u:

Behoeftte aan contact met iemand van de kerk

Behoeftte aan een gesprek of een praatje?

Dan is een geregeld bezoek van een vrijwilliger uit de parochie misschien iets voor u.

Geef u op bij secretariaat: 033-4941261 of: leusden@stlucas.nu

Namens de bezoekgroep ouderen: Pia Steinmann

Vredesweek 2021 (18 t/m 26 september):

Op weg naar een samenleving zonder uitsluiting

Er is pas sprake van vrede als recht wordt gedaan aan iedereen. Vrede sluit niet uit, is rechtvaardig, ontstaat als we naar elkaar omzien, naar elkaar luisteren, elkaar horen, elkaar ruimte en vrijheid geven. Als de waarheid aan het licht komt, als recht wordt gedaan en verzoening wordt gezocht. Wonderlijk dat vrede steeds weer opnieuw aan het licht komt, gezien alle ellende die sommige mensen hebben meegemaakt. In gemeenschappen, getroffen door oorlog, uitbuiting en uitsluiting staan steeds weer mensen op die de kracht vinden om te helen, te verbinden en te wijzen naar een horizon van vrede en recht.

WAT DOE JIJ IN
VREDESNAAM?



Schaduwen in het leven

Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. Maar het grote verschil met hen die systematisch worden buitengesloten, ligt verankerd in onze sociaaleconomische en politieke werkelijkheid. Voor mensen die geen recht en vrede vinden, valt het leven als een schaduw over hen heen. Gezinnen die al jaren in armoedige vluchtelingenkampen zitten, mensen die keer op keer worden afgewezen voor een baan vanwege hun afkomst. Kinderen zijn op school nog steeds de dupe van hardnekkige sociale- en klassenverschillen. Vluchtelingen, inmiddels met een Nederlandse nationaliteit, die het etiket "vluchteling" graag achter zich zouden willen laten. In de steden neemt het aantal mensen dat van de Voedselbank gebruik moet maken toe. Al deze vormen van uitsluiting zetten de samenleving onder druk.

Wat doe jij in vredesnaam?

PAX wil zich inzetten voor vrijheid, waarheid, recht opdat alle mensen in liefde kunnen samenleven. Met elkaar kunnen we aanklaarten waar uitsluiting plaatsvindt en hoe mensen systematisch worden buitengesloten. De vraag is niet meer of er uitsluiting in onze samenleving is, maar of we het herkennen en hoe we hierbij zelf betrokken zijn. Onze uitdaging is om in verbondenheid met elkaar recht te doen en samen aan vrede te werken.

PAX staat voor vrede en brengt mensen bij elkaar die de moed hebben om voor vrede op te komen. Samen met mensen in conflictgebieden en betrokken burgers wereldwijd werkt PAX aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in de wereld.

*MOV, Bernard Neijzen

Vredesweeklezing door Rachel Cohen de Lara



De Ambassade van Vrede Leusden organiseert op zondag 19 september 2021 om 15.00 uur in de Marcuskerk een lezing die gegeven wordt door Rachel Cohen de Lara. Het thema van de Vredesweek in 2021 is 'Inclusieve Samenleving'. Het doel van de Vredesweek is om inspirerende initiatieven zichtbaar. In het hele land

worden honderden activiteiten georganiseerd. Al die lokale activiteiten komen samen in één nationale Vredesweek.

Rachel Cohen de Lara is in 1942 geboren in Amsterdam in een joods gezin. Als baby werd zij met haar ouders door de nazi's gearresteerd en overgebracht naar de Hollandsche Schouwburg. Daar werden kinderen t/m 13 jaar van hun ouders gescheiden en verzorgd in de kindercrèche aan de overkant. Op de avond voor deportatie naar Westerbork werden de kinderen weer bij hun ouders gevoegd. Honderden kinderen zijn, overigens altijd met toestemming van de ouders, uit de crèche gesmokkeld en door het verzet bij pleegouders ondergebracht. Zo ook Rachel. Pas vele jaren later hoorde Rachel wie haar biologische ouders waren en dat zij zijn omgebracht in Sobibor.

Rachel vertelt haar verhaal al veel op basisscholen. Nu hebben ook volwassenen de kans om haar verhaal te horen. Haar levensverhaal laat zien waar het wegzetten van een groep toe kan leiden en ze waarschuwt ons in deze tijd voor uitsluiting.

De lezing is geschikt voor volwassenen en voor kinderen vanaf 10 jaar. Tip voor grootouders: neem uw kleinkinderen mee!

De toegang is gratis, maar reservering is verplicht.

Vanwege coronamaatregelen hanteren we anderhalve meter afstand in de zaal. Vol is vol. Om te reserveren stuurt u een mail naar vredesweekleusden@yahoo.com

Vermeld in uw email uw naam en met hoeveel volwassenen en hoeveel kinderen u komt.

MISSIO Wereldmissiemaand 2021: De kerk in Guinee

"We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben."

Met dit citaat uit het boek Handelingen 4,20 voert MISSIO dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand. We worden opgeroepen om datgene wat we meedragen in ons hart naar anderen te brengen, aldus paus Franciscus.

MISSIO brengt in de Wereldmissiemaand de kerk van Guinee voor het voetlicht.

Jonge kerk

De geschiedenis van de kerk van Guinee is jong. De meeste christenen wonen in N'Zérékoré in het zuiden van het land. De eerste bisschop investeerde vanaf het begin veel in de opleiding van

catechisten. Dat bleek van grote betekenis. In 1967 moesten alle buitenlanders Guinee verlaten. Er zijn dan nog weinig eigen

priesters, maar dankzij de goed opgeleide leken wordt het geloof levend gehouden in de moeilijke tijd onder de dictatuur van Touré. In de laatste decennia is de situatie voor de kerk veel verbeterd. De kerk richt zich onder meer op onderwijs, heeft een caritas opgebouwd en is actief in de gezondheidszorg.



Vrouwen en kinderen

In het bisdom N'Zérékoré is een diocesane congregatie van zusters zeer actief, de Soeurs Servantes de Marie Vierge et Mère (Zusters Dienaressen van Maria Maagd en Moeder). Ondanks het grote gebrek aan middelen vangen de zusters kinderen op in weeshuizen en opvanghuizen. De kinderen worden verzorgd en kunnen onderwijs volgen. De zusters werken tevens aan bewustwording van vrouwen in de afgelegen dorpen. MISSIO wil, samen met u, het pastorale werk van de zusters steunen.

MISSIO ondersteunt het pastorale werk in Guinee. Help mee!

Geef aan MISSIO Pauselijke Missiewerken in de collecte op zondag 24 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand te Den Haag.
Meer informatie: www.missio.nl

*MOV, Bernard Neijzen

Berichten van lezers

Boekentip: Berenweer

Auteur: Adam Ciccio & Illustraties: Emilie Timmermans

Sebastiaan Beer woont diep in een bos. Eigenlijk noem je dat een woud. Het is zo ver weg dat er geen mensen komen. Hij heeft het er reuze naar zijn zin in zijn huis. Behalve wanneer het regent. Sebastiaan heeft een verschrikkelijke hekel aan regen, vooral als het zo plenst. Wil hij net een potje gaan tennissen komen er donkere wolken aan. 'Ik kan maar beter binnen blijven', zegt hij dan tegen zichzelf.

Meteen als hij thuis komt duikt hij onder de dekens. In de middag kijkt hij dan eens naar buiten en twijfelt of hij toch maar eens een kleine wandeling zal gaan maken.

Maar dan ziet hij Mevrouw Uil emmers water uit haar nest kiepen. 'Oh nee!' roept hij dan heel hard. 'Mij krijg je niet naar buiten! Het is berenweer!'

Sebastiaan wil niet meer naar buiten kijken of de donkere wolken weggaan. Het regent zo hard dat het zelfs gaat lekken in zijn huis. Hij heeft er zo genoeg van dat hij diep onder de dekens kruipt.

Maar net als hij bijna in slaap valt hoor hij een geluid.

Is het een echo? Sebastiaan wordt toch wel nieuwsgierig als hij gespetter, geplons én gegiechel buiten hoort. Hij kijkt maar eens om het hoekje van zijn deur.

Dan ziet hij Polleke, een kleine beer, die door de plassen springt. 'Hé Sebastiaan, ben je daar eindelijk' roept Polleke. 'Kom je met mij meedoen', dan wordt het superleuk.

Sebastiaan doet zijn jas maar aan, maar eigenlijk heeft hij helemaal geen zin. Hij kan wel nat worden: jakkes. Maar Polleke weet allerlei leuke spelletjes die ze samen kunnen doen. Zoals bootje varen, springen en zingen in de plassen tot de zon weer gaat schijnen.

Nu weet Sebastiaan dat je niet binnen hoeft te blijven als het regent. Je kunt er ook een vrolijke dag van maken.

Sebastiaan wordt niet meer somber van de regen. Hij weet nu dat de donkere wolken niet



somber zijn. Maar dat somber zijn in hemzelf zit. Hij kan dat weer oplossen door iets te gaan doen waar hij blij van wordt.

Een prentenboek met mooie tekeningen. Je kunt dit samen lezen of voorlezen. Praten over herfst, het weer, buiten spelen, somber zijn/depressiviteit, blij zijn/worden.

Voor kinderen vanaf 5 jaar.

*Jozina

Gebedsintenties

zo. 5 sept: jgd. Leen van de Boom-Hartman; Arie van Daatselaar; Thea van der Linde; Arie Jansen; jgd. Johan en Wilhelmina van Putten-Eggenkamp; Arie en Tina Vrijhoef; jgd. Wim Vrijhoef; An Wantenaar-van 't Klooster; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Griet van Daatselaar;



Antoon Berg; Truus Hoenderkamp-Meulenkamp; Gerard van Dijk; Van Nam Tran; Nguyen Van Vihn

zo. 12 sept: Jan en Riekje Blom; Gerardus van den Hengel; Dick en Bep van den Heuvel-van Wegen; Mariët van de Wolfshaar-Woolderink; An Wantenaar-van 't Klooster; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Truus Hoenderkamp-Meulenkamp; Van Nam Tran; Nguyen Van Vihn

zo. 19 sept: Anton en Greet Hilhorst-van Daatselaar; Thea van der Linde; jgd. Gradus van de Wolfshaar; Siem Tolboom; Ouders van 't Klooster-van den Hengel en Michiel Hurdeman; jgd. An Wantenaar-van 't Klooster; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Truus Hoenderkamp-Meulenkamp; Van Nam Tran; Nguyen Van Vihn; jgd. Hans Broekman en Ton

zo. 26 sept: Ton van den Berg; Gerardus en Petronella de Groot-van de Wolfshaar; Johan en Mina van Kooij-van Dijk; jgd. Wilhelmina en Johan van Putten-Eggenkamp; Bertus en Jans Verkerk-Vrijhoef; Ab Vrijhoef; An Wantenaar-van 't Klooster; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Ruth van Daatselaar; Wim van Haaster; Truus Hoenderkamp-Meulenkamp; Van Nam Tran; Nguyen Van Vihn

zo. 3 okt: Arie van Daatselaar; Thea van der Linde; Arie en Tina Vrijhoef; Wim Vrijhoef; Arno Littmann en familie; An Wantenaar-van 't Klooster; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Antoon Berg; Gerard

van Dijk; Van Nam Tran; Nguyen Van Vihn; jgd. Antoine van den Wildenberg; jgd. Zuster An Goes
zo. 17 okt: Henk en Leen van de Boom-Hartman; Jan en Riekje Blom; Gerardus van den Hengel; Dick en Bep van den Heuvel-van Wegen; Thea van der Linde; Ouders van 't Klooster-van den Hengel en Michiel Huurdeman; Arno Littmann en familie; An Wantenaar-van 't Klooster; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Van Nam Tran; Nguyen Van Vihn

Misintenties kunt u opgeven via het secretariaat leusden@stlucas.nu of 033-4941261

Familieberichten

Overleden

Maria Gijsberta Martha (Riet) Kuijten-Hartman, 98 jr.
Gerardus Johannes (Gerard) van Dijk, 74 jr.
Robert (Rob) van der Werve, 85 jr.
Richarda Wilhelmina (Riek) den Ouden- de Ridder, 93 jr.
Antonius Jozef (Anton) Tolboom, 72 jr.

* Mogen zij rusten in vrede

Dopen

Voor een eerste gesprek kunt u zich opgeven bij het parochiesecretariaat, telefoonnr. 033-4941261 of mailen naar leusden@stlucas.nu.



Wees de beschermer van vluchtelingen

Jozef

Wat ging er door u heen
toen u in een droom door een engel
werd opgeroepen om met Maria en Jezus
naar Egypte te vluchten?

Uw kleine gezin was in levensgevaar.

Hoe voelde u zich in dat vreemde land?

Mocht u gastvrijheid ervaren
of was het dezelfde onverschilligheid zoals
bij de geboorte van Jezus in Betlehem
toen iedere herberg gesloten was?

Uw situatie toen lijkt op de duizenden mensen
op de vlucht in onze tijd,
omdat hun gezin in levensgevaar is.

Ze dobberen op de zee.

In mensonterende kampen worden ze 'opgevangen'.

Wees hun beschermer en toeverlaat.

Moge op uw voorspraak
hun levenssituatie menswaardig worden.

Amen.

Paul Verbeek

Contact

Pastoraal Team

Pastoor: Harrold Zemann – h.zemann@parochie-sintmaarten.nl

Parochievicaris: Johan Rutgers – johan.rutgers@stlucas.nu

Pastoraal werkers:

Antoinette Bottenberg - antoinette.bottenberg@stlucas.nu

Fred Kok – fred.kok@stlucas.nu

Diaken: Rini Bouwman – rini.bouwman@stlucas.nu

Secretariaat St. Jozefkerk

Tel. 033-4941261

Anita Snik en Simone Beerens, Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden, leusden@stlucas.nu; openingstijden di t/m vrij van 9.30 tot 12.00 uur.

Locatieraad Leusden:

Voorzitter: Evelien Blom-de Groot

Secretaris: Willy van Dijk-Roest

Penningmeester: Miryam Jara Villegas

Lid en contact de Kom: Gerbrand Boersen

Pastoraatsgroep Leusden: pastoraatsgroep.leusden@stlucas.nu

Paulien Flinkerbusch, Diana Mol

Financiën

Kerkbijdrage: St. Jozef, NL 88 RABO 033 5901905

Overige zaken: St. Jozef, NL 17 RABO 0335983499

Parochiële Charitatieve Instelling

Materiële en immateriële steun in nood

e-mail: pci.sintlucas@gmail.com, Website: www.caritasstlucas.nl

Bankrek.nr. NL30 RABO 0347802230, t.n.v. PCI St Lucas te Leusden

Uitvaart en aanvraag ziekenzalving

Binnen kantoortijden: 033-4941261; buiten kantoortijden:

06-29457203

Huur De Kom

dekom.leusden@stlucas.nu

De volgende uitgave van dit blad is gepland op 22 oktober 2021
Kopij graag **vóór 8 oktober 2021** sturen naar
leusden@stlucas.nu



*Het is verstandiger een klein lampje
aan te steken
dan te klagen dat het zo donker is.*

Lao Tse