

# DIALOOGJE

57e jaargang, nummer 6

Zondag 24 oktober t/m zondag 12 december 2021



SINT PAULUSGELOOFSGEMEENSCHAP  
HOEVELAKEN

website: [www.katholiekhoevelaken.nl](http://www.katholiekhoevelaken.nl)

**IN MEMORIAM:**

Na een kort gevecht is op 31 augustus j.l. overleden

**GERARD CORNELIS DE JONG**

Geboren op 9 juli 1944 in De Hoef.

In besloten kring is afscheid genomen van Gerard.



Wij wensen Wil, kinderen en kleinkinderen en ieder die Gerard mist heel veel sterkte toe en mogen goede herinneringen het grote verlies verzachten.

-----

Na een korte periode van ziekte is overleden

**NORBERT KLEIN 1 maart 1956 – 31 augustus 2021.**

Het afscheid heeft op 7 september plaatsgevonden.



Wij wensen Marly, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met het verlies van Norbert.

**Overleden**  
**mevrouw JENNEKEN GERRITDINA JASPERS FOCKS - BARKEL –**  
**JENNY**

Amersfoort 7 november 1932 - Hoevelaken 5 oktober 2021

De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op maandag 11 oktober in onze Pauluskerk,. Aansluitend is Jenny naar haar laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats in Hoevelaken gebracht.



Wij wensen Pierre, kinderen en kleinkinderen kracht toe en troostende herinneringen aan Jenny.

-----

Het nieuwe adres van mevrouw Nel Vendrig: Veldkamo 85, afdeling Magnolia  
K6 3862 JN Nijkerk.

-----

Na de vieringen van 9.15u. en 10.00u. wordt er een kopje koffie/thee geschonken. Is de viering om 11.00u. dan is er vóór de viering een kopje koffie of thee kopje.



## Liturgische agenda

Zondag 24 oktober om 10.00 uur: Gebedsdienst met medewerking van het Pauluskoor.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten.  
**2. Missiezondag / Wereldmissiemaand.**

Intenties: Bert Zijlstra.

Na de viering is er koffie

---

Zondag 31 oktober om 11.00 uur: Woord- en Communieviering met medewerking van het Pauluskoor.

Gaat voor: Diaken Rini Bouwman.

Lector: Anny Smink.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten.  
**2. PCI. Werelddag van de Armen.**

Intenties: Nanda en Kees van der Tol. – Anton van Esveld. –  
 Gerard van 't Klooster. – Ton Schoonderbeek. –  
 Overleden ouders van de Wolfshaar- vd Hoven. – Jan Heine.

Vóór de viering is er koffie.

---

Dinsdag 2 november om 19.00 uur Gebedsdienst met Parochianen gaan voor en medewerking van het Pauluskoor. Zie pag. 7.

---

Woensdag 3 november om 09.30 uur. Eucharistieviering met voorganger pastor Johan Rutgers.

---

Zondag 7 november 10.00 uur: Gebedsdienst.

Kanselruil met medewerking van het Pauluskoor..

Gaat voor: ds Ellie Boot.

Lector: Linda de Wals

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten.  
**2. Zondag van de Oecumene.**

Intenties: Albert Hegge. - Gerda Kammeijer. – Els Lambermont. – Willie van de Berg. – Mientje van de Kletersteeg. - Lou Pieterse. – Frans Overmars. – Henny Ossendrijver. – Bert Zijlstra. - Joop Zwanenburg. – Petronella Bergmans. – Gerda van Vilsteren. - Nanda en Kees van der Tol. – Norbert Klein. – Gerardus de Jong. – Jenny Jaspers Focks.

Na de viering is er koffie.

-----

Zaterdag 13 november om 19.00 uur: Eucharistieviering medewerking van het Pauluskoor.

Gaat voor: Pastor Johan Rutgers. Pr.  
 Lector: Thera Mulder.  
 Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum en. Pastorale activiteiten.  
**2. Nationale Jongerencollecte.**

Intenties: Albert Hegge. – Cor Vendrig.- Frans van Bemden  
 Jaargedachtenis Wilhelmus Eggenkamp. – Jan Bosma.

Na de viering is er koffie.

-----

Zondag 21 november om 09.15 uur:**Let op afwijkende tijd.** Eucharistieviering met medewerking van het Pauluskoor.

Gaat voor: Pastoor Harrold Zemann.  
 Lector: Willie van Kooij  
 Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten.  
**2. Solidaridad.** Meer info. pag. 10 van de Lucasbrief en pag. 8 in het Dialogje.

Intenties: Wim van Valkengoed.–Overleden ouders van Valkengoed-van Daatselaar.- Overleden ouders Telkamp-Vrijhoef. – Anton Keijzer. - Jan Voskuilen. – Anton van Esveld. - Gerard van 't Klooster. Overleden ouders Boomhouwer. – Ton Schoonderbeek.

Na de viering is er koffie.

Zondag 28 november om 11.00 uur. Gebedsdienst met medewerking van het Pauluskoor.

Gaat voor: Pastor Ben Piepers

Lector: Wim Eggenkamp.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Bert Zijlstra.

1<sup>e</sup> zondag van de Advent..Vóór de viering is er koffie.

-----  
woensdag 1 december om 09.30 uur: Eucharistieviering met voorganger pastor Johan Rutgers Pr.  
-----

Zondag 5 december om 11.00 uur. Woord- en Communieviering met medewerking van het Pauluskoor.

Gaat voor: Pastor Niels Morpey

Lector: Linda de Wals.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten.

**2. Adventsactie/ MOV.**

Intenties: Gerda Kammeijer. - Jan Bosma. - Lou Pieterse  
Jaargedachtenis Nanda van der Tol-van der Linden. - Els Lambermont. –  
Willie van de Berg. – Mientje van de Kletersteeg. – Frans Overmars. –  
Henny Ossendrijver. –Joop Zwanenburg. –Petronella Bergmans. –  
Jenny Jaspers Focks. -

2<sup>e</sup> zondag van de Advent..Er is koffie vóór de viering.

-----  
Zaterdag 11 december om 19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Pauluskoor.

Gaat voor: Pastor Johan Rutgers. Pr.

Lector: Willie van Kooij

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Anton Keijzer. – Cor Vendrig.

3<sup>e</sup> zondag van de Advent. Na de viering is er koffie.

## ALLERZIELEN VIERING.

Op dinsdag 2 november is er om 19.00 uur een herdenkingsviering  
 Wij gedenken allen van wie wij afscheid hebben moeten nemen.  
 Allen die in 2019, 2020 en in 2021 uit onze gemeenschap zijn overleden  
 worden met name genoemd.  
 Ook steken we voor ieder van hen een kaarsje aan.  
 De familie van deze overledenen zijn persoonlijk uitgenodigd.

Na de viering is er de mogelijkheid om aansluitend deel te nemen aan de  
 herdenkingsviering en de Lichtjestocht.  
 Deze vindt plaats vanuit de aula in Hoevelaken.  
 Na het wegbrengen van het lichtje naar het kerkhof, bent U welkom in de aula  
 voor een kopje koffie of thee.

Vriendelijke groet, Betty Obdeijn

-----

## KERST OUDEREN,

Het lijkt nog heel ver weg en toch al een mededeling over Kerst.  
 Een kerstmiddag samen met de Eshof ,zoals we 37 jaar hebben gedaan, kan  
 helaas ook nu nog niet.  
 Wel gaan we op 17 december het volgende invullen.  
 Om 15.00 uur een viering met mooie kerstliederen .  
 Daarna koffie met wat lekkers erbij en tijd om bij te praten.  
 Daarna een drankje met een hapje .  
 Dus GEEN maaltijd !  
 Iedereen vanaf 75 jaar is welkom met partner, ook als deze jonger is.

U wordt hiervoor NIET persoonlijk uitgenodigd !!!

**Het is wel nodig dat u zich hiervoor aanmeld en wel voor 6 december.  
 Daarna niet meer!**

Aanmelden bij Betty Obdeijn, mail adres [benbettyhoevelaken@gmail.com](mailto:benbettyhoevelaken@gmail.com)  
 Of op telefoon nr. 033 2536778  
 Vriendelijke groet, namens de bezoekersgroep, Betty Obdeijn

## **WORD OOK SOLIDAIR !**

Solidaridad zet zich al 51 jaar in voor boeren en arbeiders en vindt het belangrijk dat er naar de hele productieketen gekeken wordt. Van boer/arbeider, de vervoerder en de verwerkingsfabrieken, tot en met de winkels en...de consument aan wie zij het verkopen. Als IEDEREEN meedoet, kan er geproduceerd, verkocht en gegeten worden met respect voor natuur en toekomstige generaties.

Daarom steun ik het werk van Solidaridad.

### **EEN VOORBEELD VAN WAT SOLIDARIDAD DOET:**

Cacaoboer Lucy Dapaah vertelde hoe de training van Solidaridad in duurzame landbouw haar leven veranderde. Terwijl zij eerst niet kon rondkomen van de opbrengst van haar cacao, ziet ze nú met toegenomen oogst en een eerlijke prijs dat ze vooruit kan gaan denken. Lucy was ontzettend blij met de trainingen die ze eerder ontving, nu is ze klaar voor de volgende stap.

Bij de volgende stap vallen ondernemers als Lucy echter vaak tussen wal en schip. Er is een groot gebrek aan financiële steun om haar en anderen naar een hoger plan te tillen.

Niet alleen de boeren/arbeiders zouden daarvan profiteren, ook duizenden mensen in de dienstensector en de financiële sector rondom de producenten/ondernemers.

Daarom is Solidaridad, met steun van haar donateurs, nu een programma gestart om de groeimogelijkheden van veel duurzame projecten te vergroten. Zo werken we samen aan een duurzame economie waarin iedereen meedoet !

We zoeken donateurs. Voor een klein bedrag (minimaal €5.00 per maand, liefst 5 jaar vast) biedt u zekerheid aan een goed bestaan voor heel veel arme ondernemers.

### **DOET U MEE ?**

Ik hoop dat u net zo enthousiast bent als ik en ook het werk van Solidaridad wilt steunen. Heeft u belangstelling om donateur te worden (het is echt nodig!) dan kunt u meer informatie vinden op [www.solidaridad.nl/kerken](http://www.solidaridad.nl/kerken) en/of [schenken@solidaridad.nl](mailto:schenken@solidaridad.nl) of contact opnemen met mij. Ik heb papieren om u aan te melden.



De actie van dit jaar is: **SAMEN SOLIDAIR VOOR HAAR TOEKOMST**  
U vindt in dit Dialoogje een envelop, die u kunt inleveren in de maand november.

Daarvoor staat de melkbus, in de hal van het Pauluscentrum.

Met vriendelijke groet,  
Marijke Kroon-van Bijlevelt  
Leeuwenbeklaan 7  
3871 GD Hoevelaken.

-----

### **OECUMENISCHE REIS NAAR TOSCANE IN 2022**

In 2019 hebben we een oecumenische reis voor 2020 naar Toscane aangekondigd met een verblijf in de Casa Valdese 'Casa Cares' in Reggello. Een informatiereis naar de streek leverde een mooi en afwisselend programma op.

Helaas gooide Covid-19 veel roet in het eten. In 2020 en ook dit jaar kon de reis om die reden helaas geen doorgang vinden. De situatie is nu zoveel verbeterd dat we in 2022 de reis naar verwachting wel kunnen laten doorgaan. Onze contactpersonen van de Casa zullen ons graag verwelkomen. We hebben dan ook logiesaccommodatie vastgelegd van 3 tot en met 10 mei 2022.

Er is echter wel wat veranderd in ons denken over het reizen per vliegtuig. Door de versnelde opwarming van de aarde en de daarmee gepaard gaande veranderingen van het klimaat met alle gevolgen van dien, twijfelen we of het nog wel verantwoord is om voor een relatief korte afstand gebruik te maken van vervoer per vliegtuig. Ook hebben we overwogen dat reizen per vliegtuig door mensen van een kerkelijke gemeenschap niet strookt met het predicaat 'groene kerk' van 'de Eshof' en de zorg voor de schepping die regelmatig tijdens kerkdiensten vanuit 'de Eshof' en het Pauluscentrum te horen is.

Deze overwegingen hebben geleid tot het besluit om voor het vervoer naar en van Toscane gebruik te maken van een touringcar. Wij realiseren ons dat dit besluit voor sommigen een teleurstelling zal zijn en voor anderen een opluchting. We hebben dit besluit echter met overtuiging genomen omdat de zorg voor het milieu ons allen aangaat.

Reizen per touringcar heeft wel enige consequenties. We zullen een dag eerder vertrekken (2 mei) en een dag later terugkeren (11 mei), waardoor we twee extra

overnachtingen hebben. De gevolgen voor de reissom hebben we nog niet precies in beeld, maar we gaan er vanuit dat de prijs van deze reis van 2 tot en met 11 mei ongeveer € 1150.-- zal bedragen. Een prettige bijkomstigheid is wel dat eigen vervoer ons wat flexibeler maakt in de uitvoering van het programma.

Voor alle belangstellenden die zich al hadden aangemeld en voor allen die op grond van dit stukje alsnog belangstelling hebben voor de reis nodigen wij uit voor een informatiebijeenkomst op **maandag 1 november om 19.30 uur** in het Pauluscentrum. Tijdens deze bijeenkomst zullen we nader ingaan op het vervoer en het programma en is er uiteraard ruimte om vragen te stellen en met elkaar kennis te maken, voor zover dat nodig is.

Voor deze bijeenkomst moeten we rekening houden met nog geldende coronamaatregelen. Op basis van de huidige situatie is iedereen welkom, waarbij wij ervan uitgaan dat we allemaal de onderlinge afstand respecteren. Wanneer de regelgeving aangepast wordt zullen we jullie informeren via de nieuwsbrief van 'de Eshof' en via de mededelingen in het Pauluscentrum.

Om te weten op hoeveel personen we kunnen rekenen, vragen we jullie om je aanwezigheid bij één van ons drieën kenbaar te maken.

### **We hopen alle belangstellenden op 1 november te ontmoeten!**

De reiscommissie, bestaande uit Ellie Boot (e-mail: [ellie.boot@hccnet.nl](mailto:ellie.boot@hccnet.nl)/tel: 06-33832849 – bij voorkeur via WhatsApp) Frits Harmsen (e-mail: [fritsharmsen@kpnmail.nl](mailto:fritsharmsen@kpnmail.nl)/tel: 06-20162652) Hetty Veldhuizen (e-mail: [hettyveldhuizendendaas@gmail.com](mailto:hettyveldhuizendendaas@gmail.com)/tel: 06-46495205)

---

## **VORMING & TOERUSTING**

De activiteiten van Vorming & Toerusting hebben om de bekende redenen vrijwel geheel stil gelegen. Vrijwel, want gelukkig konden er wel enkele activiteiten doorgang vinden zoals het online adventsconcert van Rudi Coppoolse en de expositie van Jeltje Hoogenkamp tussen Pasen en Pinksteren van dit jaar die we samen met de Liturgische Vormgroep hebben georganiseerd.

Uiteraard hebben we nagedacht over activiteiten als de corona maatregelen worden verruimd. Gelukkig is de situatie zoveel verbeterd dat we het verantwoord vinden in het najaar weer een paar interessante bijeenkomsten te organiseren.

Op 18 november zal Fred Kok in het Pauluscentrum spreken over joodse tradities in het christendom vandaag de dag of te wel “hoe joods is een christen”.

Over zijn presentatie schrijft Fred het volgende:

“In een wereld waarin antisemitisme nog steeds, en ook helaas weer steeds vaker de kop op steekt, waarin de politiek joods-christelijke wortels worden gekaapt, gegijzeld en misbruikt om eigen denkbeelden uit te dragen, is het misschien niet zo gek om ons af te vragen: Hoe Joods is een Christen? Een prikkelende vraag misschien. Maar hoeveel van de joodse tradities en het joodse geloof vinden we terug in ons gelovig christelijk leven, en in het leven van alledag? Natuurlijk zult u zeggen: het oude/eerste testament is het heilige boek van het Jodendom, en ook het christelijke heilige boek, zij het geactualiseerd in het nieuwe/tweede testament. Maar wat leeft er van de joodse tradities voort in ons dagelijks en kerkelijk leven?

Bij ons (Fred Kok) thuis werd er op zaterdag gekookt voor de zondag (om mijn moeder zondagsrust te geven?) en op zaterdag werd er niet warm gegeten. Sabbatsheiliging? Voor Pasen moest de grote schoonmaak klaar zijn. Dat betekende op goede vrijdag de bedden naar buiten, als het weer het toestond. Een christelijke invulling van de speurtocht naar zuurdesem voorafgaand aan Pesach?

Kortom, meer dan we ons bewust zijn, stammen we uit een JOODS-christelijke traditie en is onze cultuur bepaald door de joodse wortels van ons christelijk geloof. Een avond over deze en nog meer joodse elementen in ons leven als christen, of als doorsnee Nederlander.... “

Fred Kok is pastoraal werker in de St. Lucasparochie waar de Paulus Geloofsgemeenschap deel van uitmaakt.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar [vormingtoerustinghoevelaken@gmail.com](mailto:vormingtoerustinghoevelaken@gmail.com) of telefonisch bij Wim Eggenkamp (06-22556190) of Frits Harmsen (06-20162652)

Tijd: 18 november van 19.30 uur tot 21,30 uur.

Locatie: Pauluscentrum

Leiding: Fred Kok

Toegang: vrije toegang.

Zowel in de Eshof als in het Pauluscentrum wordt geen gebruik gemaakt van de corona toegangscontrole. Wij gaan er van uit dat een ieder de onderlinge afstand zal respecteren. In het Pauluscentrum is plaats voor 50 personen.

Aanpassingen van de corona maatregelen zullen bekend gemaakt worden in de wekelijkse nieuwsbrief.

Bij de uitgang zal een vrijwillige bijdrage worden gevraagd.

**EEN TWEDE ACTIVITEIT VAN VORMING & TOERUSTING** betreft een cursus van 4 dagdelen (ochtenden) met als onderwerp: Psalmen en kunst tot leven wekken.

Op de ochtenden van 1 en 8 november en 22 en 29 november van 10.00 uur tot 12.00 uur neemt Ben Piepers de aanwezigen mee om psalmen en kunst tot leven te wekken.

Ben Piepers schrijft hierover het volgende:

“Iemand gaat pas voor je leven als je echt kennis met elkaar maakt, wanneer je, je verdiept in elkaars verhaal en geschiedenis.

Dat geldt ook voor een kunstwerk. Het leeft pas voor jou als je er contact mee maakt en het jou iets te vertellen heeft.

Zo hoop ik dat psalmen al lezend, mediterend en bevragend in onderling gesprek tot leven worden gewekt.

Vooraf beginnen we met kijken naar kunst, om haar eigen zeggingskracht.

Daarna lezen we de psalm en overwegen die persoonlijk en gezamenlijk op zo'n manier dat je de oude tekst als het ware zelf meemaakt en nieuw beleeft...

We kijken of er raakvlakken zijn met de kunst.

Om de psalm op andere wijze te proeven, luisteren we telkens naar een muzikale of poëtische vertolking”.

De 4 ochtenden worden gehouden in de ontmoetingsruimte van de Eshof. Er kunnen maximaal 15 belangstellenden deelnemen. Het minimaal aantal deelnemers bedraagt 10. Voor de 4 ochtenden wordt een bijdrage gevraagd van € 25.-- per persoon.

Met 15 aanwezigen kan de onderlinge afstand op een goede manier worden gerespecteerd.

De 4 ochtenden vormen geen doorlopend geheel. Het missen van een ochtend hoeft geen belemmering te zijn. Mocht u een ochtend missen, dan vindt er geen restitutie plaats van de inschrijfprijs.

Anny Smink is gastvrouw. Voor vragen kunt u bij haar terecht. Anny is bereikbaar via e-mail [j.a.smink78@kpnplanet.nl](mailto:j.a.smink78@kpnplanet.nl) of telefonisch op nummer 033-2537528

Deelnemers kunnen zich opgeven via e-mail [vormingentoerustinghoevelaken@gmail.com](mailto:vormingentoerustinghoevelaken@gmail.com) of telefonisch bij Anny Smink. Voor haar nummer: zie vorige alinea. Gelijk met de opgave verzoeken we om € 25.-- over te maken op IBAN NL25RABO0373735367 t.n.v. Prot. Gemeente 'de Eshof' o.v.v. Psalmen en kunst. Contante betaling op de eerste cursusochtend is ook mogelijk.

De volgorde van opgave is uiteraard bepalend voor de deelname.

Tijd: 1 november, 8 november, 22 november en 29 november van 10.00 uur tot 12.00 uur. Inloop vanaf 9.45 uur zodat om 10.00 uur begonnen kan worden.

Locatie: de Eshof

Leiding: Ben Piepers

Deelname: € 25.--

Namens de commissie Vorming & Toerusting

Frits Harmsen.

---

## **DROMEN VAN EEN NIEUWE MUSICAL**

Nog amper bijgekomen van het succes van musical Jozef - de dromenkoning, zaten we ineens in een serieuze lockdown. We durfden toen niet te dromen dat we nog een keer een musical zouden kunnen maken. We zijn blij dat de maatregelen dusdanig versoepeld zijn, dat we - met vertrouwen richting de toekomst - het toch weer aandurven:

### **Er komt weer een musical!**

#### ***Het musical-team***

Drijvende kracht achter de vorige musicals, Nel Stoffelsen, heeft de stoute schoenen aangetrokken om weer een musical op de planken te brengen. Het productieteam van Musical Jozef is ook dit keer weer bereid om deze uitdaging aan te gaan. De leiding is in handen van Simonet Schoon (regie) en Lodewijk de Vries (muziek), daarin bijgestaan door Annemieke Huurdeman, David Roelofs en Kirstin Siteur. Nel Stoffelsen is producent. Jan Roos verzorgt het lichtplan.

#### ***Van meesterwerk tot kinderbijbel***

Na Ester, Maria, Ruth, Anatevka en Jozef staat nu Kaïn - *zwerfer in de oerverhalen*- op de rol. Samen met Kaïn zwerven we langs misschien wel de bekendste verhalen uit het oude testament. De schepping, Adam en Eva in het paradijs, de toren van Babel, de ark van Noach... Verhalen die vrijwel zeker beelden bij je oproepen. Misschien denk je aan beroemde meesterwerken uit kunstmusea of juist aan de kleurrijke plaatjes uit de kinderbijbel. Door de musical Kaïn komen deze verhalen ineens op een heel andere manier tot leven. Ze broeien en bruisen.

#### ***Oerknal***

De musical begint met een knal. Een oerknal. De toren van Babel stort in. Kaïn staat op uit de puinhopen. De puinhopen van zijn leven. Sinds zijn broer Abel is gestorven, is Kaïn zwerfend. Niet in staat om zichzelf onder ogen te komen. Doordat Kaïn wegwijkt, kunnen wij dat juist niet. We moeten blijven kijken en ons best doen het te snappen. Wat vertellen deze verhalen ons? Een zoektocht. Een zwerftocht. Is er goed én kwaad in God? Mag goed en kwaad naast elkaar bestaan? Ook in ons? Mogen we instorten en ook weer opstaan?

**Meedoen?**

Kom naar de informatieavond op **22 november om 20.00 uur in De Eshof** in Hoevelaken (inloop vanaf 19.30 uur)! De wekelijkse repetities beginnen op 7 februari 2022 (maandagavonden). Het uitvoerings- weekend is van 10 t/m 12 februari 2023 (!). Minimum leeftijd is 15 jaar. Je hoeft geen lid te zijn van een kerk om mee te mogen doen. Voor het koor worden geen audities gehouden. Voor de toneelrollen zullen auditerondes worden gehouden op 10 en 17 januari 2022. Er zijn veel rollen te verdelen, dus kom auditie doen!

Opgeven voor deelname aan de musical kan na deze avond bij Nel Stoffelsen, [nel.stoffelsen@kpnmail.nl](mailto:nel.stoffelsen@kpnmail.nl) of via de aanmeldpagina op [www.musical-hoevelaken.nl](http://www.musical-hoevelaken.nl).

*Kirstin Siteur (namens Musicalteam Kain)*

---

**WIJ ZIJN ER VOOR U!!!!**

De pastoraatgroep van de Paulusgeloofsgemeenschap bestaande uit:

Riet van Hofwegen	(vrijwilligers-coördinator)
tel. 25 716 14	e-mail: <a href="mailto:rietvhofwegen@gmail.com">rietvhofwegen@gmail.com</a>
Betty Obdeijn	(diaconie-bezoek)
tel. 25 367 78	e-mail: <a href="mailto:benbettyhoevelaken@gmail.com">benbettyhoevelaken@gmail.com</a>
Lies Traa	(jongeren en oecumene)
tel. 25 368 81	e-mail: <a href="mailto:p.traa2@upcmail.nl">p.traa2@upcmail.nl</a>

**BETALEN.**

Wie in 2021 de Kerkbalans of Intenties gaat betalen:

Rabobank : NL17 RABO 0302 2400 12

ING Bank: NL12 INGB 0001 6677 19

**Schrijf er wel bij waar het voor is.**

t.n.v. St Paulusgeloofsgemeenschap Hoevelaken

Kerkbalans: wij hebben weer vertrouwen in jullie gulle gaven

Intenties: € 10,00 per keer

Intenties kunt u inleveren bij: Mevr C.A.Voskuilen

(zie achterzijde Dialoogje)

## Belangrijke adressen

Pauluscentrum, De Veenslag 1, Hoevelaken.  
Correspondentieadres: postbus 102, 3870 CC Hoevelaken.  
e-mailadres: [hoevelaken@stlucas.nu](mailto:hoevelaken@stlucas.nu)  
ING: NL12 INGB 0001 6677 19  
Rabobank: NL17 RABO 0302 2400 12  
Beheer: D. Overkamp, Korenbloemlaan 7, tel. 2534493  
Sleutel: Betty Obdeijn, Van Lyndenlaan 35 tel. 2536778  
en familie Van Dijk, Otwardplaats 12, tel. 2535686

Bereikbaarheid pastores via het secretariaat Leusden:033 4941261

Voor afspraken doop, huwelijk en uitvaart:  
Anny Smink, Westerdorpsstraat 78,  
tel. 033 2537528 of 06 46164135  
e-mail: [j.a.smink78@kpnplanet.nl](mailto:j.a.smink78@kpnplanet.nl)

Bij geen gehoor:  
Trees de Rijk, Lindenhof 24, tel. 2535339.  
e-mail: [treesenleoderijk@upcmail.nl](mailto:treesenleoderijk@upcmail.nl)

Gezinsmutatie, verhuizing:  
[secretariaat@katholiekhoevelaken.nl](mailto:secretariaat@katholiekhoevelaken.nl)

Contact en bezoek:  
Betty Obdeijn, Van Lyndenlaan 35, tel. 2536778  
e-mail: [benbettyhoevelaken@gmail.com](mailto:benbettyhoevelaken@gmail.com)

Intenties:  
Cathrien Voskuilen, Mulderslaantje 7 tel. 2572483

Redactie Dialoogje:  
Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11 tel. 2536367  
e-mail: [angelinehubbers@hotmail.com](mailto:angelinehubbers@hotmail.com)

---

Kopij voor het nummer van 18 december2021 t/m 23 januari 2022 kunt u  
**UITERLIJK inleveren tot DONDERDAG 9 december vóór 10.00 uur** bij:  
Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11.tel. 033 2536367.  
e-mail: [angelinehubbers@hotmail.com](mailto:angelinehubbers@hotmail.com)







































