

DIALOOGJE

58e jaargang, nummer 2

Zondag 20 maart t/m woensdag 4 mei 2022



SINT PAULUSGELOOFSGEMEENSCHAP
HOEVELAKEN

website: www.katholiekhoevelaken.nl

Na de vieringen van 09.15 uur en 10.00 uur wordt er koffie/thee geschonken. Is de viering om 11.00 uur dan wordt er vanaf 10.00 uur tot 10.45 uur koffie/thee geschonken.



LITURGISCHE AGENDA.

Zondag 20 maart 09.15 uur: Woord- en Communieviering met medewerking van het Pauluskoor.

Gaat voor: pastor Fred Kok..

Lector: Linda de Wals.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Ton Schoonderbeek. – Jan Bosma.

Bijzonderheden: 3^e zondag van de 40 dagentijd. Na de viering is er koffie.

Zondag 27 maart 09.15 uur. Woord- en Communieviering met medewerking van het Pauluskoor.

Gaat voor: Diaken Rini Bouwman.

Lector: Thera Mulder.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Wim van Valkengoed. –
Overleden ouders van Valkengoed-van Daatselaar.-
Anton Keijzer.

Bijzonderheden: 4^e zondag van de 40 dagen tijd. Na de viering is er koffie.

Zondag 3 april 09.15 uur Woord- en Communieviering met medewerking van het Pauluskoor.

Gaat voor: Pastor Fred Kok.

Lector: Riet van Hofwegen.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Gerda Kammeijer. – Bert Zijlstra. – Gerard van 't Klooster. – Anton van Esveld. - Frans Overmars. – Henny Ossendrijver. – Joop Zwanenburg. – Petronella Bergmans. – Gerda van Vilsteren. – Gerardus de Jong. – Norbert Klein. – Jenny Jaspers Focks. – Hans van den Bos. – Wilhelmina van Goethem. - Thea Heine. - Jan Bosma. -

Bijzonderheden: 5^e Zondag van de 40 dagentijd. Na de viering is er koffie.

Woensdag 6 april: 09.30 uur. Eucharistieviering .
Gaaf voor: pastor Johan Rutgers. Pr.

Zaterdag 9 april 19.00 uur. Eucharistieviering met medewerking van het Pauluskoor.

Gaat voor: Pastor Johan Rutgers. Pr.

Lector: Willie van Kooij.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten.
2. Vastenactie.

Intenties: Cor Vendrig. – Anton Keijzer.

Bijzonderheden: Palmzondag. Na de viering is er koffie.

Vespers in de Eshof op 10, 11, 12 en 13 april om 19.00 uur.

Donderdag 14 april 19.00 uur: Oecumenische Gebedsdienst met medewerking van het Pauluskoor.

Gaan voor: ds Ellie Boot en Pastor Ben Piepers.

Lector: Linda de Wals.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Bijzonderheden: Witte Donderdag. Na de viering is er koffie.

Vrijdag 15 april 14.45 uur. Kruisweg.



Deze zal worden verzorgd door Betty Obdeijn en Wim Eggenkamp. Als inleiding op de overweging van de Kruisweg hoort u meditatieve muziek uit Taizé. Ook is er

gelegenheid om bloemen bij het Kruis te leggen.

Vrijdag 15 april om 19.00 uur: Oecumenische viering **in de Eshof**
 Gaan voor: ds Ellie Boot en pastor Ben Piepers.

Intentie: Albert Hegge.

Bijzonderheden: Goede Vrijdagviering.

Zaterdag 16 april om 22.00 uur: Oecumenische viering **in de Eshof**,
 Gaan voor: ds Ellie Boot en pastor Ben Piepers.
 Bijzonderheden: Paaszaterdagviering.

Zondag 17 april 09.15 uur: Woord- en Communieviering met medewerking van het Pauluskoor.

Gaat voor: Pastor Antoinette Bottenberg.

Lector: Wim Eggenkamp.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Jan Voskuilen. – Ton Schoonderbeek. – Anton van Esveld. – Overleden tante.- Albert Hegge.

Bijzonderheden: 1^e Paasdag. Na de viering is er koffie.

Zondag 24 april 09.15 uur. Gebedsdienst met medewerking van het Pauluskoor.

Gaat voor: Pastor Ben Piepers.

Lector: Sylvia Voskuilen.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Wim van Valkengoed. –

Overleden ouders van Valkengoed-van Daatselaar.

Na de viering is er koffie.

Zondag 1mei 11.00 uur. Eucharistieviering met medewerking van het Pauluskoor.

Gaat voor: Pastor Harrold Zemann.

Lector: Thera Mulder.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Gerda Kammeijer. – Bert Zijlstra. – Gerard van 't Klooster. – Anton van Esveld. - Frans Overmars. – Henny Ossendrijver. – Joop Zwanenburg. – Petronella Bergmans. – Gerda van Vilsteren. – Gerardus de Jong. – Norbert Klein. – Jenny Jaspers Focks. – Hans van den Bos. – Wilhelmina van Goethem. - Thea Heine. – Jan Bosma. – Jan Voskuilen. - Overleden ouders Boomhouwer. – Albert Hegge.

Vóór de viering is er koffie.

Woensdag 4 mei om 09.30 uur. Eucharistieviering met voorganger pastor Johan Rutgers. Pr.

BEDANKJE MEDEWERKERS KERKBALANS.

De kerkbalans is dit jaar weer goed en vlot verlopen.
Dit was mogelijk door de inzet van vele trouwe vrijwilligers.
Wij willen iedereen hiervoor hartelijk bedanken.
Peter Hendriks.

BESTE MENSEN,

Op verzoek van het bestuur van de Lucas Parochie mogen wij een feestje geven omdat we weer "normaal " kunnen doen na een lange Coronaperiode..Gelukkig is deze periode in onze kerk goed verlopen. Geen enkele besmetting werd geconstateerd. Daarom veel dank voor Uw bereidheid om de regels te volgen die vastgesteld werden. .
Voor onze kerk is een "aangekleed "kopje koffie al een feestje.

Daarom nodigen we iedereen uit om **ná de viering van Beloken Pasen, 24 april** a.s. koffie te blijven drinken met De viering begint al om 9.15 uur dus is er ruimte om die zondagmorgen extra gezellig door te brengen.

Iedereen is van harte welkom. Komt U ook !!!! U hoeft zich niet op te geven.

Graag tot ziens .

Namens de Pastoraatsgroep van onze Paulus Geloofsgemeenschap
Riet van Hofwegen.

VORMING EN TOERUSTING. HOE JOODS IS EEN CHRISTEN?

Uitgebreide informatie kunt u lezen in de Lucasbrief op pagina 11 en op de website www.hoevelaken@stlucas.nu

Bent u geïnteresseerd geraakt over deze en nog meer joodse elementen in ons leven als christen, of als doorsnee Nederlander....., dan zien we u heel graag op 28 april 2022 van 19.30 uur tot 21.30 uur in het Pauluscentrum aan

De Veenslag 1 in Hoevelaken.

Aanmelden voor deze boeiende avond uiterlijk op 25 april bij Wim Eggenkamp bij voorkeur via email: wim.eggenkamp@xs4all.nl met opgave van naam, adres en telefoonnummer (voor het geval we moeten annuleren) dan wel opgave via telefoon 06.22556190. Kosten € 5.-- incl. koffie / thee, ter plaatse te voldoen.

U zult geen spijt hebben van uw opgave door een goede mix van geschiedenis, bijzondere weetjes die doorwerken in ons dagelijkse leven en een stukje humor. Tot 28 april 😊😊 Mede namens Fred Kok, Wim Eggenkamp

M.O.V (MISSIE-ONTWIKKELING-VREDE)-GROEP IS AL JAREN ACTIEF.

In deze 40-dagen tijd proberen de MOV'ers van de Lucasparochie met een jaarlijks vastenactie-project, dié mensen te helpen die het niet redden om een menswaardig bestaan op te bouwen of te behouden.

Vastenactie 2022 staat in het teken van 'landrechten'.

Een belangrijk onderwerp dat grote invloed heeft op mensen, natuur en milieu.

De wereldwijde vraag naar voedsel en grondstoffen eist veel ruimte op en richt vaak grote milieuschade aan. Economische belangen van overheden en grote bedrijven lijken zwaarder te wegen dan de rechten van lokale gemeenschappen. Deze worden met geweld beroofd van hun huizen en hun land.

Gedurende de hele vastentijd kunt u deze lokale gemeenschappen steunen? Maak dan uw bijdrage over naar:

Vastenactie NL21 INGB 000 000 5850 of in een envelop en stop deze in de melkbus of collectemand in onze kerkhal.

Hartelijk dank voor uw steun .

Namens de MOV, Marijke Kroon.

WIJ GAAN WEER NAAR LOURDES EN NEVERS

Alle informatie over deze mooie reis kunt u lezen op pagina 11 in de Lucasbrief en op de website www.hoevelaken@stlucas.nu

Bron: De Rondom van De Eshof

HET SACRAMENT VAN DE KOFFIE

‘Wat ik mis,’ zegt Bram van Gent, ‘is de koffie na de dienst. Dat is het moment van de ontmoeting. Dan spreek je elkaar, over de dienst of over iets anders. Lach je samen.’

Hij en Rennie kijken dikwijls op tv naar de uitzending van de kerkdienst vanuit Friesland. Naar de Eshof zijn ze sinds het begin van corona nog niet geweest. Het trekt hen niet, nu er slechts een kleine groep mensen aanwezig mag zijn. ‘Maar zodra de maatregelen van de baan zijn, komen wij weer!’

De koffie na de dienst. Vanaf 30 januari mag het weer! Maar zal dat zo blijven? Of moeten we straks weer terug naar kerkdiensten zonder koffie na de dienst? En hoe erg is dat?

Je hoort iemand al schamper opmerken: als de koffie het belangrijkste is, kan de kerk niet veel wezen...

Is dat zo?

Koffie na de kerk is méér dan koffie. Het is het sacrament van de koffie. Dit schrijft Alke Liebich in een column op de website van de VVP. De betekenis ervan kan moeilijk worden overschat. ‘De kerk-koffie,’ schrijft ze, ‘dat is het gebaar van de gedane arbeid, van de uitgestoken hand met het bakje troost na het laatste Amen.’

‘Zo welkom na een preekbeurt elders, waar je als voorganger soms bijna niemand kent. Maar waar je met de koffie of thee in de hand eindelijk de

ruimte kan overbruggen die tussen preekstoel/podium en gemeente – die nooit op de eerste rij zit – zo voelbaar kan zijn.

Kerkkoffie is de beweging van de kerkgangers naar elkaar toe, zo nodig en helpend voor een gemeenschap, na een uur lang elkaars rug en nek te hebben gezien.

Het sacrament van de koffie is geen sacrament van de kerk of afhankelijk van de dominee. Het is van de gemeenschap, van de koster, het ontvangstcomité, de koffiedienst. Van de organist, die (...) eenmaal onder het kerkvolk reacties en waardering in ontvangst neemt. Het sacrament van de koffie heeft geen voorganger nodig, het ontvouwt zich in elke gemeenschap weer anders.'

Door corona heeft de koffie na de dienst onder druk gestaan. Wekenlang konden we geen koffie drinken samen. In de zomer van 2021 kon het een tijd lang wel weer, maar alleen als het buiten droog was. In het najaar verplaatste de koffie zich korte tijd naar binnen, maar toen liepen de besmettingen weer op en was het met het koffiedrinken afgelopen.

De kerkkoffie is theologisch en historisch gezien niet diep geworteld. Niet zoals de doop en de maaltijd van de Heer. Maar het koffiedrinken is te belangrijk om op te geven. Misschien moeten we er daarom maar écht een sacrament van maken.

Ellie Boot

Er is een nieuwe datum gevonden voor de WJD@Home op Ameland. Het weekend voor jongeren (15-30 jaar). Het weekend vindt plaats van vrijdag 29 april tot en met zondag 1 mei.

Op vrijdagmiddag 29 april wordt de overtocht gemaakt naar Ameland met de veerboot die vertrekt van Holwerd. 's Middags al afreizen kan omdat de WJD@Home nu in de meivakantie vallen. De deelnemers overnachten in Nes

in twee grote gebouwen. Nes is het grootste van de vier dorpen op Ameland. Daar staat ook de Sint Clemenskerk waar de jongeren te gast zullen zijn en samen de Eucharistie zullen vieren.

Ook de bisschoppen die al hadden aangegeven bij de WJD@Home te zijn, kunnen op deze nieuwe data. In het programma is een avond van barmhartigheid voorzien. Er is ruimte voor ontmoetingen en ontspanning, voor workshops, discussie in een college tour en tijd om samen na te denken over wat het katholieke geloof betekent voor je leven. Een van de bisschoppen geeft de WJD-catechese.

Het thema van de WJD@Home is van paus Franciscus en is een van de thema's op weg naar de internationale Wereldjongerendagen in Portugal (2023): 'Richt u op. Ik stel u aan tot getuige van wat u gezien hebt.' Het zijn woorden van de verrezen Jezus aan Paulus (Handelingen 26, 16). Tijdens de WJD@Home wordt dit thema uitgewerkt: opstaan voor je geloof, investeren in je band met God en in beweging komen voor je naaste.

Er rijden twee bussen naar de boot

De bisschoppen nodigen jongeren van harte uit voor deze WJD@Home 2022. Er rijden twee bussen. Die pikken de jongeren op verschillende plekken in het land op, zodat iedereen vrijdag op tijd is voor de boot naar Ameland. De ene bus rijdt vanuit het bisdom Roermond via het bisdom 's-Hertogenbosch en het Aartsbisdom Utrecht naar het noorden. De andere bus kan jongeren uit het bisdom Breda meenemen en rijdt via het bisdom Rotterdam naar het bisdom Haarlem-Amsterdam en zo verder.

De laatste keer dat de WJD@Home op Ameland werden gehouden was in 2019. Er waren toen 140 deelnemers. De organisatie hoopt dat opnieuw veel jongeren zich zullen aanmelden voor het weekend op Ameland. De vorige keer was er groot enthousiasme onder de jongeren die deelnamen en bij iedereen die meehielp, de organisatie en bij de bisschoppen. De WJD@Home zijn de perfecte opstap naar de WJD in 2023 in Portugal, omdat je er nieuwe vrienden kunt maken en oude bekenden weer ziet. De WJD@Home 2022 worden georganiseerd onder de vlag van Jong Katholiek.

Aanmelden

Iedereen die zich al in had geschreven voor de WJD@Home heeft bericht gekregen over de nieuwe data.

- Wie zich nog niet had aangemeld voor de WJD@Home kan dat nu tot vrijdag 15 april doen via [jongkatholiek.nl](#) (rechtstreeks naar het [inschrijfformulier](#)).
- Nog vragen? Mail dan naar jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl.

WIJ ZIJN ER VOOR U!!!!

De pastoraatgroep van de Paulusgeloofsgemeenschap bestaande uit:

Riet van Hofwegen (vrijwilligers-coördinator)
tel. 25 716 14 e-mail: rietvhofwegen@gmail.com

Betty Obdeijn (diaconie-bezoek)
tel. 25 367 78 e-mail: benbettyhoevelaken@gmail.com

Lies Traa (jongeren en oecumene)
tel. 25 368 81 e-mail: p.traa2@upcmail.nl

BETALEN.

Wie in 2022 de Kerkbalans of Intenties gaat betalen:

Rabobank : NL17 RABO 0302 2400 12

ING Bank: NL12 INGB 0001 6677 19

Schrijf er wel bij waar het voor is.

t.n.v. St Paulusgeloofs-gemeenschap Hoevelaken

Kerkbalans: wij hebben weer vertrouwen in jullie gulle gaven

Intenties: € 10,00 per keer

Intenties kunt u inleveren bij: Mevr C.A.Voskuilen

(zie achterzijde Dialoogje)

Belangrijke adressen

Pauluscentrum, De Veenslag 1, Hoevelaken.
Correspondentieadres: postbus 102, 3870 CC Hoevelaken.
e-mailadres: hoevelaken@stlucas.nu
ING: NL12 INGB 0001 6677 19
Rabobank: NL17 RABO 0302 2400 12
Beheer: D. Overkamp, Korenbloemlaan 7, tel. 2534493
Sleutel: Betty Obdeijn, Van Lyndenlaan 35 tel. 2536778
en familie Van Dijk, Otwardplaats 12, tel. 2535686

Bereikbaarheid pastores via het secretariaat Leusden: 033 4941261

Voor afspraken doop, huwelijk en uitvaart:
Anny Smink, Westerdorpsstraat 78,
tel. 033 2537528 of 06 46164135
e-mail: j.a.smink78@kpnplanet.nl

Bij geen gehoor:
Trees de Rijk, Lindenhof 24, tel. 2535339.
e-mail: reesderijkwilbrink@gmail.com

Gezinsmutatie, verhuizing:
secretariaat@katholiekhoevelaken.nl

Contact en bezoek:
Betty Obdeijn, Van Lyndenlaan 35, tel. 2536778
e-mail: benbettyhoevelaken@gmail.com

Intenties:
Cathrien Voskuilen, Mulderslaantje 7. tel. 2572483

Redactie Dialoogie:
Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11 tel. 2536367
e-mail: angelinehubbers@hotmail.com

Kopij voor het nummer van 8 mei t/m 26 juni 2022 kunt u UITERLIJK inleveren
tot DONDERDAG 28 april vóór 10.00 uur bij:
Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11. tel. 033 2536367.
e-mail: angelinehubbers@hotmail.com

