

# DIALOOGJE

58e jaargang, nummer 3

Zondag 8 mei t/m zondag 26 juni 2022



SINT PAULUSGELOOFSGEMEENSCHAP  
HOEVELAKEN

website: [www.katholiekhoevelaken.nl](http://www.katholiekhoevelaken.nl)

## IN MEMORIAM

Op 29 maart is overleden parochiaan

**MEVROUW ANNIE SCHOONDERBEEK-VAN BURGSTEDEN.**

**1927 - 2022**

Weduwe van Ton Schoonderbeek

De afscheidsviering werd gehouden op dinsdag 5 april in het Pauluscentrum.  
Aansluitend heeft de begrafenis plaatsgevonden op de  
Algemene Begraafplaats, Kerkepad 1 in Hoevelaken.

Bron: Overlijdensbericht.

Nooit meer je stem.

Nooit meer je lach.

Nooit meer samen genieten van een mooie dag.

Je handen hebben voor ons gewerkt,

je hart heeft voor ons geklopt.

Om wat je was, zijn we dankbaar,

om je heengaan treuren wij.

Niets is meer hetzelfde in ons leven

Maar het houden van jou en alle herinneringen zijn gebleven.

-----

Ook is overleden parochiaan mevrouw A.M. Verkerk-Solliet,  
voorheen woonachtig op de Wiekslag 2

Op Aswoensdag is zij verhuisd naar het verzorgingshuis in Heerlen en daar  
overleden.



Parochianen van de Pauluskerk wensen familie, kinderen en kleinkinderen  
veel sterkte met dit verlies.

## **OP 15 APRIL IS OVERLEDEN WILLY THURING.**

Haar leven stond in het teken van aandacht voor en hulp aan de medemens.

Willy werkte als maatschappelijk werkster jarenlang in Uganda en was na haar pensionering enthousiast lid van de MOV groep van onze Paulusparochie. Ze schreef graag stukjes voor het dialogeje en was betrokken bij de wereldwinkel.

We zullen haar missen,

MOV groep Paulusparochie

Bron: Riet van Hofwegen.

"Als ik mijn ogen sluit  
dan kan ik je zien.  
Als het stil is van binnen  
dan kan ik je horen.  
Liefde is te vinden in woorden  
in gedachten en herinneringen.  
Kracht zit in vertrouwen  
dat alles wat leeft  
dat alles wat heeft geleefd  
door warme herinneringen  
voort zal blijven leven.  
Loslaten kent geen afscheid

-----

Na de vieringen van 09.15 uur en 10.00 uur wordt er koffie/thee geschonken. Is de viering om 11.00 uur dan wordt er vanaf 10.00 uur tot 10.45 uur koffie/thee geschonken.



**Op Hemelvaartdag is er vanaf 09.15u tot 09.45u koffie.**

## LITURGISCHE AGENDA.

Zondag 8 mei 11.00 uur: Woord- en Communieviering met medewerking van het Pauluskoor.

Gaat voor: pastor Antoinette Bottenberg  
Lector: Willie van Kooij.  
Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten.  
**2. Roepingenzondag.**

Intenties: Willy Thuring .- Truus Bouwman.

Bijzonderheden: Roepingenzondag. Voor de viering is er koffie.

---

Zaterdag 14 mei 19.00 uur: Eucharistieviering met medewerking van het Pauluskoor.

Gaat voor: Pastoor Harrold Zemann  
Lector: Riet van Hofwegen.  
Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Bert Zijlstra. – Anton Keijzer.

Bijzonderheden: Na de viering is er koffie.

---

Zondag 22 mei 10.00 uur Gebedsviering met medewerking van het Pauluskoor.

Parochianen gaan voor.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Ton en Annie Schoonderbeek-Burgsteden.

Bijzonderheden: Na de viering is er koffie.

## HEMELVAARTSDAG – DONDERDAG 26 MEI

Zullen er mensen zijn die op Hemelvaartsdag met ons willen dauwtrappen...? Dat vroegen Lies Traa, Anny Smink, Jan Vogel en ik ons af bij de voorbereiding van Hemelvaartsdag. We hebben geen idee... Twee jaar lang konden we geen viering houden op deze dag. Hoe het nu zal zijn, zullen we ervaren op 26 mei. Weet je in elk geval van harte uitgenodigd!

**Vanaf ongeveer 8.15 uur** gaan we dauwtrappen – houd voor details de nieuwsbrief in de gaten. We vertrekken vanaf het Pauluscentrum. Thema van deze ochtend zal zijn: ‘op weg’. Op weg uit de tijd van de coronabeperkingen. Op weg naar iets nieuws. Op weg naar andere keuzes – stappen we weer in het vliegtuig nu we weer mogen reizen, of toch maar niet? Hoe gaat jouw persoonlijke weg door het leven? Dag Hammarskjöld, in 1953 benoemd tot secretaris-generaal van de Verenigde Naties, schreef in zijn dagboek: ‘Niet jij kiest de weg, maar de weg kiest jou.’

De wandeling zal onder andere lopen door het nieuwe Woonpark Hoevelaken en langs het ‘gastenhuis’: een nieuwe weg voor wie daar is komen wonen. Na de wandeling worden we gastvrij ontvangen in het Pauluscentrum met koffie en iets lekkers. **Om 10 uur begint de viering.** Ook wie niet gaat dauwtrappen, is van harte bij die viering uitgenodigd.

*Ellie Boot*

Donderdag 26 mei 10.00 uur: Oecumenische gebedsdienst

Vorbereid door de OCG

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Bijzonderheden: Hemelvaartsdag Thema: ‘op weg’.

**Voor de viering is er koffie.**

---

### **Antoinette Bottenberg gaat ons verlaten.**

Haar afscheid zal plaatsvinden op **28 mei aanstaande om 19.00 uur** tijdens een gebedsviering in de Sint Jozefkerk van Leusden, met aansluitend een receptie in het parochiecentrum, waarbij u allen van harte bent uitgenodigd. Lees meer op pagina 4 in de Lucasbrief.

Zondag 29 mei 11.00 uur: Woord- en Communieviering met medewerking van het Pauluskoor.

Gaat voor: Pastor Ben Piepers.

Lector: Anny Smink.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten.

**2. Week van de Nederlandse Missionarissen. Lees hier meer over op pagina 10 in de Lucasbrief.**

Intenties: familie van der Tol- van der Linden. - Wim van Valkengoed. – Overleden ouders van Valkengoed-van Daatselaar.

Bijzonderheden. Voor de viering is er koffie.

---

Woensdag 1 juni 09.30 uur. Eucharistieviering .

Gaat voor: pastor Johan Rugers. Pr.

---

Zondag 5 juni 11.00 uur. Eucharistieviering met medewerking van het Pauluskoor.

Gaat voor: Pastoor Harrold Zemann

Lector Wim Eggenkamp.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Albert Hegge. - Gerda Kammeijer. –Jan Bosma. - Anton Keijzer. - Anton van Esveld. – Frans Overmars.- Henny Ossendrijver. – Joop Zwanenburg. - Gerda van Vilsteren. –Petronella Bergmans. – Gerardus de Jong. – Norbert Klein. – Jenny Jaspers Focks. – Hans van den Bos. - Wil van Goethem. – Thea Heine.

Bijzonderheden: 1<sup>e</sup> Pinksterdag. Voor de viering is er koffie.

---

Zaterdag 11 juni 19.00 uur: Eucharistieviering met medewerking van het Pauluskoor.

Gaan voor: Pastoor Harrold Zemann.

Lector: Riet van Hofwegen.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Wim van Valkengoed. – Overleden ouders van Valkengoed-  
van Daatselaar. – Jaargedachtenis Cor Vendrig. – Bert Zijlstra.

Bijzonderheden: Feest van de Heilige Drie-eenheid.

Na de viering is er koffie.

---

Zondag 19 juni 11.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het  
Pauluskoor.

Gaat voor: Pastor Johan Rutgers.Pr.

Lector: Sylvia Voskuilen.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Jaargedachtenis Jan Voskuilen. –  
Ton en Annie Schoonderbeek-Burgsteden.-  
Jaargedachtenis Anton van Esveld.

Bijzonderheden: Voor de viering is er koffie.

---

Zondag 26 juni 10.00 uur: Oecumenische viering met medewerking van het  
Pauluskoor.

Gaan voor: ds Ellie Boot en Linda de Wals.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Overleden ouders van de Wolfshaar-van de Hoven.

Bijzonderheden: Feest van Petrus en Paulus. Na de viering is er koffie.



### **EERSTE H. COMMUNIE**

De dag van de Eerste Communie is bijna zover. In verschillende  
bijeenkomsten hebben de kinderen van de Lucasparochie uit Hoevelaken en  
Nijkerk gewerkt aan het project "Blijf dit doen". We hebben naar elkaar

geluisterd, verhalen over Jezus verteld, samen gezongen, geknipt, geplakt en gekleurd. Het waren vrolijke, gezellige en leerzame bijeenkomsten. Samen kleurden we het leven en met de vele geschenkjes maakten we elkaar blij.

De dag van de eerste Communie is een feestdag.

Je viert iets dat te maken heeft met durven, met kiezen.

Kiezen voor God, voor Jezus, voor deelnemen aan de Eucharistie, voor delen met elkaar, voor iets goed doen voor een ander.

Na het feest komen er weer gewone dagen: dagen zonder taart en slingers, dagen van gewone dingen. Gewoon? Een raar woord: gewoon. Je bent eraan gewend betekent het.

Niets bijzonders dus, niet belangrijk. Het is maar hoe je het zelf bekijkt.

Als je goed kijkt, goed luistert, zie je dat gewone dingen soms kleine feesten zijn.

Dan hoor je dat gewone mensen jou iets bijzonders te zeggen hebben.

Dan merk je dat jij bijzonder bent voor andere mensen

Je mag er zijn. Als je maar durft, als je maar kiest.

Daar mogen deze kinderen nu mee beginnen.

*Wiktorja Kaszny – Serena Maandag – Jan van 't Klooster – Liz van Eck – Nadine Skowronek*

We wensen de kinderen en hun ouders een mooie, feestelijke en zinvolle afsluiting van de voorbereidingsperiode en feliciteren ze van harte met hun nieuwe begin als ze in de Eucharistieviering de Heilige Communie ontvangen. Deze feestelijke dag vieren wij **zondag 22 mei om 11.00 uur in de Catharinakerk in Nijkerk**. Als voorgangers zullen aanwezig zijn Pastoor Harrold Zemann en Diaken Rini Bouwman.

U bent van harte welkom.

Namens de werkgroep

Alie en Sylvia



Bron: Rondom de Eshof.

## ONWETEND ENGELEN ONTVANGEN

Op het plein voor de Sint Pieter in Rome is er sinds 2019 een kunstwerk bij gekomen. Een vlot met daarop levensgrote vluchtelingen in brons. Vluchtelingen van verschillende culturele en etnische achtergrond en uit verschillende tijden. Ze staan schouder aan schouder. Ze zijn zo levensecht dat je je kunt voorstellen dat je tussen hen in staat.

Ergens middenin deze groep mensen zie je twee vleugels. Ze verbeelden de aanwezigheid van het heilige onder hen. De kunstenaar liet zich inspireren door een vers uit de brief aan de Hebreeën: 'houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen.' (Hebr. 13,2) Het kunstwerk herinnert aan de 105de jaarlijkse wereldmigranten- en vluchtelingendag.

Paus Franciscus zei bij de gelegenheid: "Het gaat hier niet enkel over het lot van migranten. Dit gaat niet enkel over hen, maar over ons allemaal en over het heden en de toekomst van de mensenfamilie. Migranten, vooral zij die het meest kwetsbaar zijn, helpen ons de 'tekenen van de tijd' te lezen."



De kunstenaar is de Canadese beeldhouwer Timothy Schmalz. Hij drukt met het kunstwerk het geloof uit dat het heilige onder vluchtelingen en migranten te vinden is, die als vreemdelingen in ons midden terecht komen.  
Ellie Boot.

## VAN GOD LOS? DE ONSTUIMIGE JAREN ZESTIG

Wanneer

19 feb - 28 aug 2022

Waar

Museum Catharijneconvent

Welkom in de onstuimige jaren zestig. Een van de meest revolutionaire én religieuze periodes uit de Nederlandse geschiedenis. Aan het begin van deze periode was de invloed van de kerk op het dagelijks leven nog allesoverheersend. Grote gezinnen waren normaal, gemengd trouwen was taboe en boodschappen deed men bij winkeliers van de eigen zuil.

Toch ontstonden er barsten. Vrouwen gingen massaal aan de pil, heiligen werden overboord gegoid en homoseksualiteit werd voorzichtig bespreekbaar. Dompel je onder in een roerig tijdperk dat misschien ver weg lijkt, maar doorwerkt tot op de dag van vandaag.

Raakte Nederland van God los? Bezoek de eerste tentoonstelling ooit over de grote religieuze veranderingen van de jaren zestig.

Reserveren voor de vaste collectie en de tentoonstelling Van God Los? is niet verplicht. Om te zorgen voor spreiding van de bezoekers is het wel een optie en op die manier bent u zeker van een plek. U betaalt uw tickets aan de kassa in het museum.



**WIJ ZIJN ER VOOR U!!!!**

De pastoraatgroep van de Paulusgeloofsgeemeenschap bestaande uit:

Riet van Hofwegen (vrijwilligers-coördinator)  
tel. 25 716 14 e-mail: [rietvhofwegen@gmail.com](mailto:rietvhofwegen@gmail.com)  
Betty Obdeijn (diaconie-bezoek)  
tel. 25 367 78 e-mail: [benbettyhoevelaken@gmail.com](mailto:benbettyhoevelaken@gmail.com)  
Lies Traa (jongeren en oecumene)  
tel. 25 368 81 e-mail: [p.traa2@upcmail.nl](mailto:p.traa2@upcmail.nl)

**BETALEN.**

Wie in 2022 de Kerkbalans of Intenties gaat betalen:

Rabobank : NL17 RABO 0302 2400 12

ING Bank: NL12 INGB 0001 6677 19

**Schrijf er wel bij waar het voor is.**

t.n.v. St Paulusgeloofsgeemeenschap Hoevelaken

Kerkbalans: wij hebben weer vertrouwen in jullie gulle gaven

Intenties: € 10,00 per keer

Intenties kunt u inleveren bij: Mevr C.A.Voskuilen

(zie achterzijde Dialoogje)

## Belangrijke adressen

Pauluscentrum, De Veenslag 1, Hoevelaken.  
Correspondentieadres: postbus 102, 3870 CC Hoevelaken.  
e-mailadres: [hoevelaken@stlucas.nu](mailto:hoevelaken@stlucas.nu)  
ING: NL12 INGB 0001 6677 19  
Rabobank: NL17 RABO 0302 2400 12  
Beheer: D. Overkamp, Korenbloemlaan 7, tel. 2534493  
Sleutel: Betty Obdeijn, Van Lyndenlaan 35 tel. 2536778  
en familie Van Dijk, Otwardplaats 12, tel. 2535686

Bereikbaarheid pastores via het secretariaat Leusden:033 4941261

Voor afspraken doop, huwelijk en uitvaart:

Anny Smink, Westerdorpsstraat 78,  
tel. 033 2537528 of 06 46164135  
e-mail: [j.a.smink78@kpnplanet.nl](mailto:j.a.smink78@kpnplanet.nl)

Bij geen gehoor:

Trees de Rijk, Lindenhof 24, tel. 2535339.  
e-mail: [reesderijkwilbrink@gmail.com](mailto:reesderijkwilbrink@gmail.com)

Gezinsmutatie, verhuizing:

[secretariaat@katholiekhoevelaken.nl](mailto:secretariaat@katholiekhoevelaken.nl)

Contact en bezoek:

Betty Obdeijn, Van Lyndenlaan 35, tel. 2536778  
e-mail: [benbettyhoevelaken@gmail.com](mailto:benbettyhoevelaken@gmail.com)

Intenties:

Cathrien Voskuilen, Mulderslaantje 7. tel. 2572483

Redactie Dialoogie:

Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11 tel. 2536367  
e-mail: [angelinehubbers@hotmail.com](mailto:angelinehubbers@hotmail.com)

---

Kopij voor het nummer van 1 juli t/m 4 september 2022 kunt u **UITERLIJK**  
inleveren *tot donderdag 23 juni vóór 10.00 uur* bij:  
Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11.tel. 033 2536367.  
e-mail: [angelinehubbers@hotmail.com](mailto:angelinehubbers@hotmail.com)















































































































































