



Lucasbrief

Parochieblad
van de
St. Lucasparochie

12 september
t/m 24 oktober 2021



Zorg voor Moeder Aarde



Verder in dit nummer o.a.:

Projecthoor Dolce Musica KRO-NCRV TV Mis Lourdes 100 jaar bedevaarten Troostplek in Achterveld
Tentoonstelling 225 jaar godsdienstvrijheid Barneveld PAX Vredesweek Jongerenweekend WJD @Home Ameland



Secretariaat

Anita Snik, Simone Beerens
secretariaat@stlucas.nu / tel. 033-4941261

Openingstijden:

dinsdag t/m vrijdag 9.30 – 12.00 uur

Postadres Parochie:

Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden
Bankrekening: NL81 RABO 0385938705
t.n.v. R.K. Parochie St. Lucas

Bestuur

Pastoor Harrold Zemann, voorzitter
e-mail: h.zemann@parochie-sintmaarten.nl
Annemieke van Bussel, vicevoorzitter
e-mail: vicevoorzitter@stlucas.nu
Johannes Tuinhof, secretaris
e-mail: secretaris@stlucas.nu
Jaap Godefrooij, penningmeester
e-mail: penningmeester@stlucas.nu
Maico Kramer, lid/gebouwen
Kees van 't Klooster, lid/belegd onr. goed,
begraafplaatsen
Tjeerd Mulder, lid/communicatie
Paul Kempers, lid/vrijwilligers

Team van Pastores

(bereikbaar via parochiesecretariaat Leusden)

Harrold Zemann, Pastoor
e-mail: h.zemann@parochie-sintmaarten.nl
Johan Rutgers, Priester
e-mail: johan.rutgers@stlucas.nu
Antoinette Bottenberg, Pastoraal werker
e-mail: antoinette.bottenberg@stlucas.nu
Fred Kok, Pastoraal werker
e-mail: fred.kok@stlucas.nu
Nelleke Spiljard, Pastoraal werker
e-mail: n.spiljard@parochie-sintmaarten.nl
Rini Bouwman, Diaken
e-mail: rini.bouwman@stlucas.nu
Marcel Sarot, Diaken
e-mail: m.sarot@parochie-sintmaarten.nl

Voor Ziekenzalving en Uitvaart

Leusden : 033-4941261
Achterveld : 0342-451420
Barneveld/
Voorthuizen : 06-81725715
Nijkerk : 06-24673347 of 0342-462301
Putten : 0341-353586 of 0341-357218
Ermelo : 06-57195550
Harderwijk : 06-20735121
Hoevelaken : 033-2537528

Parochiële Charitatieve Instelling

Materiële en immateriële steun in nood
e-mail: pci.sintlucas@gmail.com
Website: www.caritasstlucas.nl
Bankrek.nr. NL30 RABO 0347802230
t.n.v. PCI St Lucas te Leusden

Redactie

Antoinette Bottenberg
Wil van Calck
Tjeerd Mulder
Els Schrijver
Jos van Vliet

Contact: Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden
e-mail: lucasbrief@stlucas.nu

Lucasbrief

Jaargang 7, nummer 6; 10 september 2021
Verschijnt 7x per jaar,
oplage 5.300 exemplaren, digitaal 260 exemplaren
Volgende uitgave: 22 oktober 2021
Kopijdatum deadline: 24 september 2021

De redactie behoudt zich het recht om kopij in te korten,
niet of in een volgend nummer te plaatsen.

Website: www.stlucas.nu

Vormgeving en druk: MegaDruk Putten



St. Lucas Parochie

Geloofsgemeenschappen van de St. Lucasparochie

St. Paulus

De Veenslag 1, 3871 NG Hoevelaken
e-mail: hoevelaken@stlucas.nu

De Goede Herder

Smidsweg 20, 3852 XB Ermelo
telefoon 0341-553584
e-mail: ermelo@stlucas.nu

Kerkcentrum Odulf

Budkestraat 26, 3781 BR Voorthuizen
Overige gegevens, zie
St. Catharina Barneveld

St. Jozef

Hessenweg 325, 3791 PJ Achterveld
telefoon 0342-451420
e-mail: achterveld@stlucas.nu

H. Maria Zuivering

Brinkstraat 87, 3881 BP Putten
e-mail: putten@stlucas.nu

St. Catharina

Holkerstraat 34, 3861 CE Nijkerk
telefoon 033-2451262
e-mail: nijkerk@stlucas.nu

St. Jozef

Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden
telefoon 033-4941261
e-mail: leusden@stlucas.nu

St. Catharina

Langstraat 36-38, 3771 BG Barneveld
telefoon 0342-412050
e-mail: barneveld.voorthuizen@stlucas.nu

H. Catharina

Van Maerlantlaan 1, 3842 JA Harderwijk
telefoon 0341-412410
e-mail: harderwijk@stlucas.nu

HERFST

HERFST IN DE NATUUR

Als ik dit stukje schrijf is het hartje zomer. De natuur groeit en bloeit. Het is volop vakantietijd. Het halve dorp, waar ik woon, is weg naar andere oorden. En voor wie thuis is, zijn er de Olympische Spelen om naar te kijken. En aan mij het verzoek om iets over de herfst te schrijven voor de Lucasbrief. Dat is wel even schakelen als je zelf nog op zomervakantie gaat.

Maar als u dit leest, zijn we alweer een stukje dichterbij de herfst. We naderen het jaargetijde dat de natuur zich opmaakt om in winterslaap te gaan. De bladeren gaan verkleuren en vallen uiteindelijk. Wat onverlet laat, dat ook in de herfst de natuur schitterend kan zijn. Al met al is het de ijzeren gang van onze natuur: de wisseling van de seizoenen.

HERFST IN HET LEVEN VAN MENSEN

Vaak wordt het leven van mensen vergeleken met de wisseling van de seizoenen. De lente staat voor de jeugd van mensen. De zomer voor het volle leven. En vaak spreken we over oudere mensen als mensen in de herfst van hun leven. En net als elk seizoen kent ook elke fase in het leven van mensen zijn eigen mooie dingen.

We kennen de onstuimigheid van de jeugd als het leven nog veroverd moet worden. Het bloeien van een mens in zijn volwassenheid. En de bezonnenheid en de wijsheid van mensen in de herfst van hun leven. Het kunnen genieten van dingen, waar je, toen je jonger was, aan voorbijging. En misschien ook de rust die over je kan komen.

Ik moet, als het over de herfst van iemands leven gaat, altijd denken aan mijn oma. Mijn oma werd geboren aan het einde van de negentiende eeuw. Een boerenvrouw, die veel heeft meegemaakt in haar leven. In de crisis van de dertiger jaren in de vorige eeuw raakte ze de boerderij kwijt. Moesten ze met zestien kinderen gaan wonen in een klein arbeidershuisje. In de oorlog verloor ze een zoon. Later verloor ze een kleinkind van achttien jaar bij een verkeersongeluk. En haar man stierf jong. En toch was ze nooit bitter. Ik herinner me nog dat als we bij haar op bezoek gingen, dat ze dan rustig in de tuin zat. Ze zat voor zich uit te kijken en te genieten. En vaak ook zat ze te bidden. Zij is een voorbeeld voor mij, zoals zij in de herfst van haar leven kon genieten en tevreden kon zijn met het leven.

HERFST ALS NIEUW BEGIN

Tegelijkertijd is er ook een andere kant. Tegen de herfst begint het leven ook weer volop. Na de zomervakantie beginnen de scholen weer. De sportclubs gaan weer open. En ook in onze kerken start er weer van alles. Op sommige locaties wordt er op zondag een startviering gehouden aan het begin van een nieuw seizoen, waarbij ook onze vrijwilligers in het zonnetje gezet worden. Na de vakanties ook hier weer een start van allerlei activiteiten, voor zover natuurlijk mogelijk, gelet op de geldende maatregelen.

In de seizoenen van het jaar, in de seizoenen van ons leven, mogen we als gelovige mensen ons altijd gedragen weten door God. Hij is degene, die ons leven draagt. Die bij ons is in onze goede en slechte momenten, we mogen vanuit dat vertrouwen leven. Fijne herfst.



Diaken Rini Bouwman

Gebed

Nu het herfst wordt, en het licht verzwakt, bidden wij, dat wij warmte geven en ontvangen en dat ons nooit mag ontbreken het licht van vriendschap en liefde waarin we elkaar herkennen.

Nu de avonden langer worden, bidden wij dat wij de tijd gebruiken om tot onszelf te komen, anderen te ontmoeten en te naderen tot God.

Nu het jaar naar de winter keert, bidden wij om dankbaarheid voor alle vruchten van onze herfst en dat wij afscheid leren nemen.

God, tussen licht en donker verloopt ons leven.

Neem ons op in uw stilte en verblijd ons met uw vriendelijk licht, Jezus, onze Heer.

(Frans Cromphout)

Wat geloof jij?

Als kind geloofde ik...

... niet heel bewust. Ik groeide op in Hengelo Gelderland en ging in mijn jeugd, via de R.K. Basisschool, mee in de "flow" van het staartje van de "cultuur-kerk". Op de vraag: "Wat is geloven?" is mijn antwoord dat het te maken heeft met zin en betekenis geven aan het leven van alle dag. Voor mij heeft dat ook erg te maken met identiteit.

Nu geloof ik ...

... dat ik bewust een stap heb gezet in Gods richting, door "ja" te zeggen op de roepstem die ik van binnen voelde om priester te worden. Als priester voel ik mij een instrument in Gods hand. Ik geef m'n leven aan God en Zijn kerk, zonder dat ik God in dit leven eigenlijk écht kan kennen. Hij is de schepper van de kosmos en tegelijkertijd onkenbaar, dat zorgt soms

voor onzekerheid, maar ook dat is geloof. Toch is mijn fundament en beginpunt: God Is (Ex.3,14). Als priester vier ik bijna dagelijks de Eucharistie, dit vind ik heerlijk. De vaste woorden en gebruiken, ze kanaliseren mijn geloof.

Ik geloof niet meer ...

... in het beeld van de priester als "redder" van kerk en wereld. Ik wil graag sámen met mensen kerk zijn. Als priester ben ik slechts een héél klein onderdeel van die enorme wereldkerk, die concreet gestalte krijgt in de parochie en het alledaagse leven waar mensen elkaar ontmoeten.



Pastor Johan Rutgers

ZONDAG 10 OKTOBER **10e LUCASDAG** IS NOG NIET ZEKER, MAAR HOUD DE WEBSITE IN DE GATEN !!

Woord van de pastoor

Vuur!

Op het moment dat ik dit schrijf lijkt de wereld in brand te staan! Terwijl mensen overal vandaan eindelijk weer vakantie kunnen vieren worden ze in Turkije, Griekenland en Italië verjaagd door bosbranden. Erger is het natuurlijk voor de bewoners zelf, die huis en haard zien opgaan in de vlammen.

Er is altijd wel iets aan de hand op die grote aarde, en soms kan het je het gevoel geven dat er alleen maar narigheid is. Maar teveel naar die grote aarde kijken kan ons doen vergeten dat onze eerste opdracht ligt op het kleine stukje koninkrijk waar wij wonen en leven. Juist hier zie ik zoveel goeds gebeuren, ook in en vanuit onze parochies. Waar anderen zeggen dat de parochie op sterven na dood is zie ik zoveel beweging en soms ook nieuw leven.

Met jullie allen bid ik dat de mensen in Zuid-Europa snel bevrijdt mogen worden van vreselijke vlammen.

Maar tegen ons allen wil ik zeggen: "laten wij het vuur brandend houden. Niet het vuur van vernietiging, maar het vuur van God's liefde."

Van harte hoop ik dat we in het komende pastorale jaar weer samen mogen optrekken. Als pastoor ben ik dankbaar hier te mogen werken, samen met zulke kostbare en goede mensen. Ik zie er naar uit u weer te mogen ontmoeten, waar dan ook.

Voor ons allen en onze wereld zou ik willen besluiten met die mooie zegenwens van Pinksteren:

"Kom, Heilige Geest, vervul het hart van ons mensen en ontsteek in ons het vuur van uw liefde."



Met hartelijke groet,
pastoor Harrold Zemann

Encycliek 'Fratelli tutti' vertaald



Fratelli tutti



In de encycliek *Fratelli tutti* laat paus Franciscus zich opnieuw inspireren door de heilige Franciscus van Assisi. Deze heilige stelde aan alle broeders en zusters een manier van leven voor die 'doortrokken was van de smaak van het Evangelie'. Franciscus van Assisi nodigde uit tot een liefde die de grenzen van geografie en ruimte overstijgt. In eenvoudige woorden legde hij het wezen uit van een open broederschap, die het mogelijk maakt om elke persoon te erkennen, te waarderen en lief te hebben ongeacht de fysieke nabijheid, ongeacht de plaats in de wereld waar hij geboren is of woont.

Paus Franciscus: "Deze heilige van de broederlijke liefde, van de eenvoud en de vreugde, die mij heeft geïnspireerd tot het schrijven van de encycliek *Laudato si'*, motiveert mij nu opnieuw om deze nieuwe encycliek te wijden aan de broederschap en de sociale vriendschap."

De encycliek kost € 15 exclusief behandelkosten en is te bestellen bij het bisdom Breda, tel: 076 5223444 of bestel@rkk.nl (vermeld gewenste aantal exemplaren, naam en volledige adresgegevens, e-mailadres en IBAN rekeningnummer).

Er is een gesprekshandleiding beschikbaar via: www.knr.nl/publicaties/handleiding/

VIEREN

Bedevaart naar Maria van Renkum

Op **17 oktober** gaat de St. Lucas- en St. Maartenparochie op bedevaart naar Renkum. De processie begint om 14.00 uur in de kerk van Renkum, aansluitend is er een eucharistieviering waarin pastoor Zemann voorgaat. Bij voldoende belangstelling zorgen we voor een bus naar Renkum. Opgave bij het parochiesecretariaat: secretariaat@stlucas.nu



TV-mis vanuit Lourdes vanwege 100 jaar bedevaarten

KRO-NCRV zendt op zondag 12 september de wekelijkse TV-Mis uit vanuit de Grot in Lourdes. Aanleiding voor deze bijzondere viering is het 100-jarig bestaan van de bedevaarten vanuit Limburg naar Lourdes. Vanwege de coronaviruspandemie was het dit jaar nog niet mogelijk om grote groepsreizen te organiseren. Via de tv-uitzending kan iedereen die dat wil toch even op bedevaart naar Lourdes.

De viering vanuit de Grot in Lourdes is op zondag 12 september te zien vanaf 10.00 uur op NPO 2. Voorafgaand daaraan wordt vanaf 9.45 uur het Geloofsgesprek uitgezonden, dat deze keer ook aan de bedevaarten naar Lourdes is gewijd.

Online (terug-)kijken kan via <https://kro-ncrv.nl/programmas/eucharistieviering> en <https://kro-ncrv.nl/programmas/geloofsgesprek>

VIEREN



Datum	Lezingen	Leusden	Harderwijk	Ermelo	Putten
Vaste vieringen		Elke do. 9.30 u. Rozenkransgebed	3e wo v.d. maand 9.30 u. EV.	4e wo. v.d. maand 9.30 u. EV.	2e wo. v.d. maand 9.30 u. EV.
za. 11 sept.	l1: Jes. 50,5-9a; l2: Jak. 2,14-18; ev: Mc. 8,27-35	19.00 GV. PGV			
zo. 12 sept.		11.00 EV. H. Zemann	10.00 GV. PGV	10.00 GV. PGV	9.15 WCV. F. Kok
za. 18 sept.	l1: Wijsh. 2, 12.17-20; l2: Jak. 3,16-4,3; ev: Mc. 9,30-37				19.00 EV. H. Zemann
zo. 19 sept.		11.00 EV. H. Zemann	9.15 WCV. R. Bouwman	11.00 WCV. F. Kok	
za. 25 sept.	l1: Num. 11, 25-29; l2: Jak. 5,1-6; ev: Mc. 9,38- 43.45.47-48	19.00 GV. B. Piepers			
zo. 26 sept.		11.00 EV. H. Zemann	9.15 WCV. N. Morpey	11.00 WCV. N. Morpey	9.15 GV. B. Piepers
za. 2 okt.	l1: Gen. 2,18-24; l2: Hebr. 2,9-11; ev: Mc. 10,2-16 of 10,2-12				
zo. 3 okt.		11.00 EV. H. Zemann	9.15 WCV. F. Kok	11.00 WCV. F. Kok	10.00 GV. PGV
za. 9 okt.	l1: Wijsh. 7, 7-11; l2: Hebr. 4, 12-13; ev: Mc. 10, 17-30 of 10, 17-27				
zo. 10 okt.					
za. 16 okt.	l1: Jes. 53,10-11; l2: Hebr. 4, 14-16; ev: Mc. 10,35-45 of 10,42-45				19.00 EV. J. Rutgers
zo. 17 okt.		11.00 EV. J. Rutgers	9.15 WCV. N. Morpey	11.00 WCV. N. Morpey	
za. 23 okt.	l1: Jer. 31,7-9; l2: Hebr. 5,1-6; ev: Mc. 10,46-52	19.00 GV. F. Kok	19.00 EV. H.Zemann		
zo. 24 okt.		11.00 EV. J. Rutgers		9.15 EV. H. Zemann	11.00 WCV. A. Bottenberg



Datum	Nijkerk	Hoevelaken	Achterveld	Barneveld	Voorthuizen
Vaste vieringen		1e wo. v.d. maand 9.30 u. EV.		Elke dinsdag 9.30 u. EV.	
za. 11 sept.					
zo. 12 sept.	11.00 WCV. F. Kok	10.00 GV. PGV	9.15 GV. PGV	10.00 GV. PGV	
za. 18 sept.			19.00 Fakkeloftocht de Glind F. Kok		19.00 WCV. R. Bouwman
zo. 19 sept.	11.00 WCV. A. Bottenberg	10.00 OV. PGV	9.15 Start Vredesweek MOV F. Kok	9.15 WCV. A. Bottenberg 16.30 Vesper PGV	
za. 25 sept.					
zo. 26 sept.	11.00 GV. B. Piepers	11.00 WCV. R. Bouwman	9.15 WCV. R. Bouwman	10.00 GV. PGV 18.30 Interkerkelijke vredesdienst Ds. Plantinga	
za. 2 okt.					19.00 EV. J. Rutgers
zo. 3 okt.	11.00 EV. J. Rutgers	11.00 WCV. A. Bottenberg	9.15 GZV. A. Bottenberg	9.15 EV. J. Rutgers	
za. 9 okt.			19.00 EV. Kevelaerviering H. Zemann		
zo. 10 okt.			11.00 EV. HELE TEAM LUCASDAG		
za. 16 okt.					19.00 WCV. R. Bouwman
zo. 17 okt.	11.00 WCV. R. Bouwman	11.00 GV. B. Piepers	9.15 GV. B. Piepers	9.15 WCV. R. Bouwman	
za. 23 okt.					
zo. 24 okt.	11.00 WCV. F. Kok	11.00 EV. H. Zemann	9.15 WCV. A. Bottenberg	9.15 WCV. F. Kok	



Oproep enquête Rouwen Tijdens Corona

De Universiteit van Utrecht werkt samen met andere organisaties aan een onderzoek naar de problematiek rondom Rouwen Tijdens Corona. Zij verzamelen op allerlei manieren verhalen, waaruit tips gedestilleerd worden voor nabestaanden, voorgangers, geestelijk begeleiders, uitvaartleiders, etc. Zij communiceren die kennis onder andere via www.rouwentijdenscorona.nl

Corona heeft een enorme invloed op de beleving van de dood en van de periode erna. Ook als iemand niet overlijdt door corona.

Met het project ‘Rouwen Tijdens Corona’ ondersteunen ze nabestaanden door ervaringen en suggesties te verzamelen en daarna te delen. Dat doen ze onder andere met een vrij korte enquête.

Heb jij ook iemand verloren tijdens corona? Het hoeft niet zo te zijn dat iemand aan corona is overleden. Deel dan je ervaringen, zo helpen we elkaar. De vragenlijst is op www.rouwentijdenscorona.nl te vinden.

Nico Knibbe, Barneveld

ONTMOETEN

De eerste Troostplek in Achterveld

Een groen plekje in de natuur, waar je even tot rust kunt komen. Voor iedereen toegankelijk. Je hart ophalen bij een troostplek. Zo'n plek kun jij maken. In jouw buurt. Met planten en bloemen. Met stenen. Een beeld. Gewoon op jouw manier.

Naar aanleiding van deze oproep voor Troostplekken op de website www.samenzin.nl namen Annie en Gerard van Dijk contact met ons op. “Wij hebben een mooie picknickplaats, misschien kunnen we daar ook een troostplek maken!” En zo gingen we op een zonnige middag naar de Klettersteeg 17 in Achterveld. We troffen gastvrijheid en een frisgroene tuin, de bloemen volop in bloei. Een oase van rust.

Een geel bordje bovenop de beukenhaag wijst ons naar de picknickplaats onder de walnotenboom. De picknickplaats is door een border met struiken van het woonhuis gescheiden en biedt verder vrij uitzicht op de weilanden en op drie appelbomen. Aan de tafel zit een brievenbusje bevestigd met daarin een logboek waar de gasten een berichtje in kunnen achterlaten. Annie: “Jaarlijks komen hier wel zo'n 300 mensen even hun brood eten of uitrusten. Velen schrijven ook iets in dit logboekje.” We bladeren er even door heen. Geheel anoniem zijn zielenroerselen aan het papier toevertrouwd over verlies en gemis, maar ook leuke bedankberichtjes over hoe fijn het is om even te mogen genieten van deze gastvrije prachtige plek onderweg.

Samen met Gerard en Annie hebben we gebrainstormd, hoe ze een troostplek hier vorm kunnen geven. In Vlaanderen zijn troostplekken enorm populair. Er zijn zo'n 180 plekken waar mensen in de natuur op adem kunnen komen, troost kunnen vinden als verlies hun leven raakt. Ze kunnen er even zitten en zich laven aan een tekst, een gedicht, de stilte. In onze parochie willen we ook graag troostplekken creëren in de natuur, in een toegankelijke tuin of weiland, laagdrempelig.

En nu is het zover. In de border op de picknickplaats staat nu een troostplek, getimmerd door Gerard die nog wat

trespa had liggen. Als je dat wenst kun je daar even op het bankje zitten en je laten raken door teksten die er op staan, uitnodigend, treffend, licht.

*Kom met je tranen en je pijn,
Hier is het goed, hier mag je zijn*

*Het leven gaat niet altijd over rozen,
maar een paardenbloem is ook mooi.*

*Er is veel vraag naar een mens
die een ander nabij is.*



“Met deze troostende teksten willen we bij mensen een snaar raken, hen troost bieden” aldus Annie en Gerard. In het klein staat: ‘SJK’. De voorzitter van de locatieraad Achterveld kwam al even een kijkje nemen: ‘ah, de Sint Jozef Kapel!’. “Nou eerder een “Spieker Jozef Kapel”, zegt Gerard enthousiast, met een knipoog naar de animatiefilm van Herman Finkers ‘Kroamschudd’n in Mariaparochie.’ De plek is laagdrempelig, voor iedereen toegankelijk, of je nu gelovig bent of niet.

Gerard en Annie geven met veel enthousiasme deze troostplek vorm: “Het is nog niet af. We maken nog houten schijfjes met troostende woorden erop. Bezoekers kunnen, als ze dat willen, zo'n schijfje meenemen en thuis een plekje geven of het geven aan iemand die wat troost kan gebruiken. Als mensen behoefte hebben om hun verhaal te delen of troostende woorden mee willen geven aan anderen die deze plek bezoeken, kan dat in het logboekje dat beschikbaar is bij de picknicktafel.”

We zijn onder de indruk van deze Troostplek en de gastvrijheid van Gerard en Annie van Dijk die hiervoor hun picknickplaats beschikbaar stellen.

Meer informatie over troostplekken en het Troost-aanbod van de Lucasparochie op: www.samenzin.nl

Sonja Rippen en Antoinette Bottenberg

Klimaatpelgrimstocht 'Gewoon Gaan!' doet Odulf Voorthuizen aan!

Grote happening

Van 30 september tot 11 oktober loopt de internationale klimaatpelgrimstocht 'Gewoon gaan!' door Nederland. De tocht start in Polen, ongeveer 30 pelgrims gaan op weg naar de 26ste Wereld klimaatconferentie (COP-26) die van 31 oktober tot 12 november 2021 in Glasgow wordt gehouden. Met deze pelgrimstocht vragen de kerken aandacht voor klimaatverandering en onze rol daarin.



Alarmerend klimaatrapport

Het onlangs uitgebrachte, alarmerende klimaatrapport is spijkerhard in zijn conclusies "klimaatopwarming gaat steeds sneller, de mens is 'onmiskenbaar' de oorzaak" en volgens de VN is het 'code rood' voor de mensheid! De COP26-top moet de plek zijn waar de wereld 'zo is het genoeg' zegt! De allerarmsten in de wereld lijden het meeste onder de gevolgen van de klimaatcrisis. Ook de kerken worden opgeroepen om letterlijk en figuurlijk stappen te zetten. Zo draagt de pelgrimstocht bij aan de bewustwording over hoe zij kunnen zorgdragen voor de schepping. Dat is ook de boodschap van de klimaatbrief die met de pelgrims meereist. De brief bevat een oproep aan de topleiders van de COP-26 om de klimaatdoelstellingen te halen! Langs de etappes van ieder zo'n 25 kilometer, kunnen kerken en hun achterban de brief ondertekenen. Per 1 september is de brief ook online te lezen en te tekenen! Hou hiervoor de website van de vastenactie in de gaten: <https://www.vastenactie.nl/klimaatpelgrimstocht>

Loop mee!

Bij elke etappe kunnen mensen zich aansluiten bij de pelgrims en op 10 oktober vindt de grote klimaatmars plaats: van Amsterdam naar Hoofddorp. Op het eindpunt, in de scheppingstuin van Hoofddorp, overhandigt bisschop Gerard de Korte de klimaatbrief met alle verzamelde handtekeningen weer aan de pelgrims. Zij reizen vervolgens op 11 oktober met de boot verder naar Engeland.

Paus bezoekt klimaatop

Volgens de Schotse Bisschoppen zal ook Paus Franciscus de klimaatop bezoeken. De paus publiceerde eerder zijn groene encycliek Laudato sí en hij staat bekend als een felle verdediger van de aarde als ons gemeenschappelijk huis.



Ontvangst pelgrims in Odulf Voorthuizen

In Nederland organiseren Vastenactie en Groene Kerken in samenwerking met plaatselijke kerken de pelgrimstocht en voorzien ze de bedevaartgangers in Nederland van onderdak, eten en drinken.

Ook tien parochies in het Aartsbisdom Utrecht zetten zich enthousiast in om deze internationale tocht mogelijk te maken. Niet alleen bieden zij onderdak aan de pelgrims, ook lopen ze een stuk mee en organiseren zij activiteiten om de klimaatverandering onder de aandacht te brengen.



De tocht doet op 4 oktober Voorthuizen aan en de geloofsgemeenschap St. Catharina Barneveld/Voorthuizen bereidt voor de klimaatpelgrims in Kerkcentrum Odulf een warm welkom: "we zorgen voor een warme maaltijd en 's-avonds verzorgt pastoor Harrold Zemann een moment van bezinning. De pelgrims overnachten op Camping 'Het Beloofde Land', op steenworp afstand van Kerkcentrum Odulf. De volgende ochtend voorzien we hen van een ontbijt en een lunch voor onderweg. Natuurlijk zwaaien we de pelgrims op 5 oktober weer uit en we hopen vooral we dat véél vrijwilligers uit de Lucasparochie willen meelopen!"

Hoe kun jij meedoen?

We zijn op zoek naar zoveel mogelijk enthousiastelingen die op dinsdagochtend 5 oktober (een deel van de route) meelopen met de pelgrims. Zo geven we samen meer gewicht aan de bescherming van het klimaat, zowel binnen als buiten de kerk. Het is wel nodig dat je hiervoor opgeeft op mailadres: aanmelden.rk.barneveld@gmail.com.

Wat is de route?

- 1 oktober : Borne-Goor
- 2 oktober : Goor-Colmschate
- 3 oktober : Colmschate-Apeldoorn
- 4 oktober : Apeldoorn-Voorthuizen
- 5 oktober : Voorthuizen-Amersfoort
- 6 oktober : Actiedag in Amersfoort
- 7 oktober : Amersfoort-Zeist
- 8 oktober : Zeist-Maarssen
- 9 oktober : Maarssen-Amsterdam Zuidoost
- 10 oktober : Amsterdam Zuidoost-Hoofddorp
- 11 oktober : Hoofddorp-IJmuiden

Een aantal dagen vóór aanvang van de Wereld klimaatconferentie organiseren we in Barneveld een discussieavond met joden, christenen en moslims. (zie pag. 10 bovenaan)

Carla Schulte en Bram Hengeveld

Discussieavond met joden, christenen en moslims

Zorgen voor de schepping

Donderdag 28 oktober 2021

Een aantal dagen vóór aanvang van de Wereld klimaatconferentie organiseren we in Barneveld – in het kader van ons jubileumjaar ‘225-jaar katholiek Barneveld’ – op donderdagavond 28 oktober een discussieavond met joden, christenen en moslims: ‘Zorg voor de Schepping’ waarin vragen aan de orde komen als ‘hoe zijn wij met de schepping omgegaan, kunnen we het tij nog keren en wat kun jij daaraan bijdragen?’

Heb je interesse? **Aanmelden is ook hiervoor noodzakelijk!**

Bram Hengeveld, catechesemedewerker Kerk en Milieu (kerkenmilieu@stlucas.nu)

Carla Schulte, pastoraatsgroep Barneveld/Voorthuizen (06 57333032)

Iedereen is van harte welkom op donderdag **28 oktober vanaf 19:00 uur** in het Catharijnenecentrum te Barneveld. Om 19:30 uur beginnen we.

Aanmelden: Aanmelden.RK.Barneveld@gmail.com

Kosten: Vrijwillige bijdrage

Contactpersoon: Wim Burgering, 06 512 525 12 (uitgebreide informatie www.stlucas.nu)

De Jubileumcommissie



PROJECTKOOR
DOLCE MUSICA

Projectkoor Dolce Musica zoekt 60 stemmen

Projectkoor Dolce Musica start donderdag 16 september a.s. met een nieuw project. Het repeteren en uitvoeren van de *Messa Di Gloria* van Giacomo Puccini!!

Mochten er coronaregels gelden dan zullen we die respecteren.

Wat informatie:

Repetitieavond: Donderdag van 19.30 uur tot 21.30 uur (pauze van 20.30-20.45 uur)

Locatie: Catharijnenecentrum, Langstraat 38 in Barneveld

Contributie: € 20,00 per maand (koffie/thee gratis)

Uitvoering: Koor en orkest, medio april 2022

Dirigent: Martien Musters

Als je interesse hebt, meld je aan op projectkoordolcemusica@gmail.com en kom donderdagavond 16 september naar het Catharijnenecentrum, Langstraat 38 in Barneveld. Wil je meer weten over projectkoor Dolce Musica gaat dan naar onze website dolcemusicabarneveld.wordpress.com (uitgebreide informatie www.stlucas.nu)

Concert op het Monteverdi-orgel

Het Monteverdi-orgel werd in 2020 op initiatief van Krijn Koetsveld gebouwd door de firma Klop Orgelbouw in Garderen en is eigendom van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds (NMF).



De pijpen van cipresenhout geven het orgel een zachte en warme klank.

Krijn Koetsveld, de initiatiefnemer voor de bouw van dit orgel verzorgt deze muzikale avond op het beroemde Monteverdi-orgel, samen met de tenor Falco van Loon.

Aanmelden: Aanmelden.RK.Barneveld@gmail.com

Datum: donderdag 23 september

Tijd: 20.00 uur

Plaats: St. Catharinakerk, Langstraat 36, Barneveld

Musici: Krijn Koetsveld en Falco van Loon

Kosten: vrijwillige bijdrage

Contactpersoon: Carla Schulte; tel 06-57333032 (uitgebreide informatie www.stlucas.nu)

In verband met de maatregelen rond de bestrijding van het corona-virus is deze datum onder voorbehoud!



Vredesweek 2021: INCLUSIEF SAMENLEVEN

Vrede lijkt vanzelfsprekend. Niets is minder waar. Het vraagt onze blijvende aandacht.

Zeker in een tijd van verharding en bruut geweld in onze eigen samenleving. Tijdens de nationale Vredesweek (18 t/m 26 september 2021) laten we zien dat het ook anders kan. Grote veranderingen beginnen vaak klein.

Voor 2021 kiest PAX "inclusief samenleven" als thema van de Vredesweek, samenleven zonder uitsluiting. Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij. Er is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen.

Meer info op www.stlucas.nu

Concert Kleinkoor Cantabile, Themakoor VIVACE, Moluks Kerkkoor "Nada Nirwana" en het Barnevelds Philharmonisch Orkest

In het kader van het 225-jarig jubileum van de parochie St. Catharina heeft Kleinkoor Cantabile het Themakoor VIVACE, het Barnevelds Philharmonisch Orkest én het Moluks Kerkkoor "Nada Nirwana" uitgenodigd om samen een concert te geven. De vier deelnemers verzorgen elk een eigen deel van dit concert.

Aanmelden: Aanmelden.RK.Barneveld@gmail.com
Datum: zaterdag 13 november
Tijd: 14:30 uur
Plaats: St. Catharinakerk, Langstraat 36,
Barneveld
Kosten: vrijwillige bijdrage
Contactpersoon: Carla Schulte 06-57333032

(uitgebreide informatie www.stlucas.nu)

KIDS/JONGEREN



Wat hadden we een mooie dag voor onze afsluiting van dit rare seizoen. En een betere begin van de vakantie kan je haast niet bedenken!

Zaterdag 17 juli gingen we zwemmen bij Splash in de Glind. Het water was fris met zijn 22 graden, maar de zon scheen flink dus we waren ook zo opgewarmd. Duiken van de duikplank, op de drijfplank hangen, bal overgooien. En waren we het zwemmen zat? Dan gingen we even naar de speeltuin of opwarmen op de handdoek. De heerlijke middag werd afgesloten met een zelf uitgekozen ijsje!

Kinderkoor de Vlindertjes gaat weer los!

Nu jullie dit lezen, is de vakantie al weer voorbij.

Donderdag 2 september is onze eerste repetitie van 18.00 tot 18.45 uur in de Sint Jozefkerk in Achterveld.

Zit jij in groep 3 of hoger, en hou je ook zo van zingen?

Kom dan vrolijk mee zingen! Er staan heel veel leuke dingen op stapel: 18 september de fakkelopectocht, en 18 december een heus familiekerstconcert. We zingen ook altijd wat gewoon voor ons plezier!

Krijg jij er ook zin in? Dan hopen we je op **2 september** te zien, of liever nog te horen!

groetjes, Pieter en Annelieke



Pope Francis@Pontifex 10 augustus 2021

God does not come in extraordinary events, but works amid the apparent monotony of our daily life, in the frequently dull rhythm of our activities, in the little things that, working with tenacity and humility, we achieve in our efforts to do his will.

Vertaling:

God komt niet in buitengewone gebeurtenissen, maar werkt te midden van de ogenschijnlijke eentonigheid van ons dagelijks leven, in het vaak saaie ritme van onze activiteiten, in de kleine dingen die we, door vasthoudend en nederig te werken, bereiken in onze pogingen om zijn wil te doen.

De Wereldjongerendagen beginnen nu!

Nu er meer kan en mag in de samenleving als het gaat om corona, komt er ook weer perspectief op de Wereldjongerendagen. Het vooruitzicht om de Wereldjongerendagen (WJD) samen te vieren ziet er positief uit. De internationale WJD zijn een jaar opgeschoven en vinden in 2023 plaats in Portugal. Maar ook daarvoor is er al heel wat te beleven. Zo is de inschrijving voor de WJD@home op Ameland geopend. Als er geen internationale WJD is, wordt er altijd een WJD gehouden in de bisdommen. Paus Franciscus verplaatste de datum van die diocesane WJD van Palmzondag in het voorjaar naar het feest van Christus Koning in het najaar. Op 21 november 2021 wordt die WJD voor het eerst op die nieuwe datum gevierd in de bisdommen. Het feest van Christus Koning is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Daarna begint de Advent. Daarna zijn jongeren uitgenodigd voor de landelijke WJD@Home in het weekend van 14-16 januari 2022. De WJD@Home zijn de perfecte opstap naar de WJD in 2023 in Portugal, omdat je er nieuwe vrienden kunt maken en oude bekenden weer ziet. Er is een catechese van de bisschoppen, er zijn Eucharistievieringen, een avond van barmhartigheid en het programma heeft allerlei inhoudelijke en creatieve workshops.

Meld je aan vóór 4 januari via het inschrijfformulier op wjd.jongkatholiek.nl/artikelen/de-wereldjongerendagen-beginnen-nu-1/.



Zondag 12 september 2021

10:00 uur TV-mis vanuit Lourdes NPO2

18 t/m 26 september 2021

Nationale Vredesweek, info: www.stlucas.nu

19 september, 31 oktober en 28 november 2021

16:30 uur Benedictijner Vespers: stilte, ingetogenheid en verdieping o.l.v. Oblaat Tom van de Belt, St. Catharinakerk, Barneveld

Woensdag 15 en 22 september, 6 en 13 oktober 2021

20:00 uur – 22:00 uur

Psalmen en kunst tot leven wekken, Ben Piepers, De Kom, Leusden, (website www.stlucas.nu)



Donderdag 23 september 2021

20:00 uur Concert op het Monteverdiorgel, St. Catharinakerk Barneveld, (zie pagina 10 en www.stlucas.nu)

Zondag 10 oktober 2021

11:00 uur LUCASDAG, Achterveld, nog niet zeker, houd de website in de gaten!!

Zondag 17 oktober 2021

14:00 uur Bedevaart naar Maria van Renkum, in de kerk van Renkum, opgave via: secretariaat@stlucas.nu

Donderdag 28 oktober 2021

19:30 uur "Zorg voor de schepping" Discussieavond met joden, christenen en moslims, Catharijnenecentrum, Barneveld, (zie pagina 10 en www.stlucas.nu)

Zaterdag 13 november 2021

14:30 uur Concert Kleinkoor Cantabile, Themakoor VIVACE, Moluks Kerkkoor "Nada Nirwana" en het Barnevelds Philharmonisch Orkest, St. Catharinakerk, Barneveld (zie pagina 10 en www.stlucas.nu)

Zondag 21 november 2021

11:00 uur Ter afsluiting van het jubileumjaar en de tentoonstelling een plechtige eucharistieviering voorgegaan door kardinaal Eijk.

Agenda!

In verband met het coronavirus: houd de website www.stlucas.nu goed in de gaten voor de meest actuele informatie over onze activiteiten en vieringen.