



Lucasbrief



Parochieblad
van de
St. Lucasparochie

19 december 2021
t/m 23 januari 2022

STRALEND LICHT



Verder in dit nummer o.a.:

Maria Magdalena, Apostel der Apostelen Kerstconcert Achterveld **Synode 2021-2023**
Johan Rutgers 5 jaar priester **Givt en Kerkbalans** **Advent: Start Lucasjaar**



Secretariaat

Anita Snik, Simone Beerens
secretariaat@stlucas.nu / tel. 033-4941261

Openingstijden:

dinsdag t/m vrijdag 9.30 – 12.00 uur

Postadres Parochie:

Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden
Bankrekening: NL81 RABO 0385938705
t.n.v. R.K. Parochie St. Lucas

Bestuur

Pastoor Harrold Zemann, voorzitter
e-mail: h.zemann@parochie-sintmaarten.nl
Annemieke van Bussel, vicevoorzitter
e-mail: vicevoorzitter@stlucas.nu
Johannes Tuinhof, secretaris
e-mail: secretaris@stlucas.nu
Jaap Godefrooij, penningmeester
e-mail: penningmeester@stlucas.nu
Maico Kramer, lid/gebouwen
Kees van 't Klooster, lid/belegd onr. goed,
begraafplaatsen
Tjeerd Mulder, lid/communicatie
Paul Kempers, lid/vrijwilligers

Team van Pastores

(bereikbaar via parochiesecretariaat Leusden)

Harrold Zemann, Pastoor
e-mail: h.zemann@parochie-sintmaarten.nl
Johan Rutgers, Priester
e-mail: johan.rutgers@stlucas.nu
Antoinette Bottenberg, Pastoraal werker
e-mail: antoinette.bottenberg@stlucas.nu
Fred Kok, Pastoraal werker
e-mail: fred.kok@stlucas.nu
Nelleke Spiljard, Pastoraal werker
e-mail: n.spiljard@parochie-sintmaarten.nl
Rini Bouwman, Diaken
e-mail: rini.bouwman@stlucas.nu
Marcel Sarot, Diaken
e-mail: m.sarot@parochie-sintmaarten.nl

Voor Ziekenzalving en Uitvaart

Leusden : 033-4941261
Achterveld : 0342-451420
Barneveld/
Voorthuizen : 06-81725715
Nijkerk : 06-24673347 of 0342-462301
Putten : 0341-353586 of 0341-357218
Ermelo : 06-57195550
Harderwijk : 06-20735121
Hoevelaken : 033-2537528

Parochiële Charitatieve Instelling

Materiële en immateriële steun in nood
e-mail: pci.sintlucas@gmail.com
Website: www.caritasstlucas.nl
Bankrek.nr. NL30 RABO 0347802230
t.n.v. PCI St Lucas te Leusden

Redactie

Antoinette Bottenberg
Wil van Calck
Tjeerd Mulder
Els Schrijver
Jos van Vliet

Contact: Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden
e-mail: lucasbrief@stlucas.nu

Lucasbrief

Jaargang 8, nummer 1
Verschijnt 7x per jaar,
oplage 5.220 exemplaren, digitaal 588 exemplaren
Volgende uitgave: 21 januari 2022
Kopijdatum deadline: 17 december 2021

De redactie behoudt zich het recht om kopij in te korten,
niet of in een volgend nummer te plaatsen.

Website: www.stlucas.nu

Vormgeving en druk: MegaDruk Putten



St. Lucas Parochie

Geloofsgemeenschappen van de St. Lucasparochie

St. Paulus

De Veenslag 1, 3871 NG Hoevelaken
e-mail: hoevelaken@stlucas.nu

De Goede Herder

Smidsweg 20, 3852 XB Ermelo
telefoon 0341-553584
e-mail: ermelo@stlucas.nu

Kerkcentrum Odulf

Budkestraat 26, 3781 BR Voorthuizen
Overige gegevens, zie
St. Catharina Barneveld

St. Jozef

Hessenweg 325, 3791 PJ Achterveld
telefoon 0342-451420
e-mail: achterveld@stlucas.nu

H. Maria Zuivering

Brinkstraat 87, 3881 BP Putten
e-mail: putten@stlucas.nu

St. Catharina

Holkerstraat 34, 3861 CE Nijkerk
telefoon 033-2451262
e-mail: nijkerk@stlucas.nu

St. Jozef

Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden
telefoon 033-4941261
e-mail: leusden@stlucas.nu

St. Catharina

Langstraat 36-38, 3771 BG Barneveld
telefoon 0342-412050
e-mail: barneveld.voorthuizen@stlucas.nu

H. Catharina

Van Maerlantlaan 1, 3842 JA Harderwijk
telefoon 0341-412410
e-mail: harderwijk@stlucas.nu

Advent

*'Als ik de armen brood geef, noemt men mij een heilige.
Maar als ik vraag waarom de armen niets te eten hebben, noemt men mij een communist.'*

Dom Helder Camara

Hebt U wel eens uitgezien naar de geboorte van een (klein)kind? Heel lang lijkt het nog ver weg, en heel lang heb je zelf ook zoiets van: 'Laat het nog maar niet komen! Wij moeten eerst nog kleertjes kopen, de babykamer inrichten, enzovoort.' Maar kort voor de uitgerekende datum komt er een omkeer, en heb je lang genoeg gewacht. 'Laat het nu maar komen!' En elke dag die het dan nog duurt, lijkt een eeuwigheid te duren. De geboorte zelf is de vervulling van de verwachting, maar tegelijk ook het begin van het werk. Want een pasgeboren baby betekent werk, heel veel werk. Voeden, overdag en 's nachts, verschonen, in bad doen, troosten (als het huilt), enzovoort.

De adventstijd lijkt op de verwachting van een geboorte. Elke dag mag er een luikje open van de adventskalender, elke zondag brandt er een extra kaars in onze adventskransen. Winkelstraten worden feestelijk verlicht, wij zetten de kerstboom alvast op, en kerststallen verschijnen in onze huizen en kerken. Nog zonder Kerstkind, als het goed is, want het Kerstkind is juist Degene die wij verwachten. Naarmate de uitgerekende datum dichterbij komt, neemt de verwachting toe. En dan, na de Kerstnacht mis – en voor velen tegenwoordig zelfs zonder de Kerstnacht mis – is het Kerst: twee dagen lang van sfeervol feest in de familiesfeer, lekker eten, en mooie muziek. En daarna? Dan is het opruimen geblazen! Slechts weinigen hebben het geduld om de kerststal tot het feest van de Openbaring van de Heer (Driekoningen) te laten staan, en wie, zoals ondergetekende, kerstboom

en -stal naar oude katholieke gewoonte wil laten staan tot het feest van de Opdracht van de Heer in de tempel (Maria Lichtmis), wordt door velen voor gek verklaard.

Daar kan ik mee leven. Maar ik betreur dat wij te weinig beseffen dat ook bij de geboorte van het kerstkind het eigenlijke werk pas na Kerst begint. Want het kerstkind is niet los verkrijgbaar. Het komt ons Zijn Rijk van Vrede en Gerechtigheid brengen. En hoewel Hij het komt brengen, zal het zonder ons niet aanbreken. 'Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde,' zo zongen wij vroeger op school. Maar zó is het niet! Een koning is geen koning zonder onderdanen! Zonder die onderdanen is er geen koninkrijk. Natuurlijk is het God die Gods Koninkrijk wil vestigen, maar God wil dat wij daarbij Gods handen en voeten zijn. Het echte werk begint pas na kerstmis. En zoals jonge ouders zich niet alleen op de geboorte voorbereiden, maar ook op de kraamtijd, zo is ook de Advent een voorbereiding niet alleen op de geboorte van het Kerstkind, maar ook op de vestiging van Zijn Rijk. Laten wij in die geest de Advent ingaan!

Diaken Marcel Sarot



Wat geloof jij?

Als kind geloofde ik ...

... in een God als een man, die zetelde op een wolk. Een kinderlijk beeld. Ik groeide op in een protestants gezin in een katholieke omgeving in Heiloo. Maar mijn directe omgeving was protestant, de kerk, de school, de middenstand. Mijn vader was organist en zat in het kerkbestuur. Maar ik had wel een katholiek vriendje van judo, zijn vader was "bovenmeester" van de katholieke school. En mijn vriendje werd op een gegeven moment misdienaar. Dat vond ik wel interessant. De kinderbijbel was voor mij heel belangrijk. Er werd veel uit voorgelezen. Twee verhalen hebben op mij diepe indruk gemaakt: Daniël in de leeuwenkuil en het verhaal van Samuel. In het verhaal van Samuel trof mij de belofte van de moeder (Hanna) van Samuel. Zij kon geen kinderen krijgen, maar de profeet Eli gaf Hanna de belofte dat zij binnen een jaar een zoon zou krijgen en dat stemde haar diep gelukkig. Op haar beurt beloofde Hanna om Samuel aan de Heer te geven en naar de tempel van de profeet Eli te brengen. Samuel groeit dus op in de tempel. Als Samuel oud genoeg is roept God hem. Om geroepen te worden, om zo gepakt te worden door God, een geweldige ervaring lijkt mij dat.

Nu geloof ik ...

... In het vuur en de kracht van de Geest. De Geest die aan het werk is onder de mensen. Ik heb dit een aantal keren zelf mogen ervaren. Een ervaring was bijvoorbeeld dat een collega op het werk mij vroeg voor en met hem te bidden. De aanraking tijdens het bidden zorgde voor een intense kracht van mij voor de onbekende.

Ik ben actief in de werkgroep Kerk en vluchteling. En daar werken wij veel samen met de verschillende kerken en geloofsovertuigingen. Interessant vind ik om te zoeken naar overeenkomsten in het geloof. Ik merk dat in sommige kerken de rol van Maria meer en meer wordt gewaardeerd.

Ik geloof niet meer ...

... dat het mijn taak is om de kerk vol te krijgen. Inspiratie voor dit inzicht kwam van Stefan Paas, een dominee uit de Grachtengordel in Amsterdam, die opgegroeid is in Ede. Stefan Paas heeft een boek geschreven: "Vreemdelingen en priesters", *Christelijke missie in een postchristelijke omgeving*. De vraag is hoe en of het mogelijk is om vast te houden aan de missionaire kern van het christelijk geloof en tegelijk serieus nemen dat maar weinig mensen in Nederland het christelijk geloof de moeite waard vinden. Zijn visie: Laat het over aan God.



Daarnaast mijn besef dat geloof individueel is, is veranderd. Geloof is niet individueel maar wel persoonlijk, geloof komt tot bloei door dit te delen in een gemeenschap. Je hebt de ander nodig om te groeien in je geloof.

Julius de Graaf,
Harderwijk

Digitaal collecteren, geven met je smartphone

Hoeveel contant geld heb je nog bij je? Heb je iets voor een collecte, in de kerk of thuis? Heel veel mensen betalen bijna alles digitaal. En dus hebben we als parochie gekeken naar mogelijkheden om digitaal te collecteren. Daarvoor zijn we uitgekomen bij de Givt-app als een uitstekende oplossing voor situaties waar het niet gaat om betalen, maar om geven. Er verandert niets: je kunt nog steeds contant geld geven in mandje, collectezak of offerblok. Maar er komt iets bij: je kunt ook geven met je smartphone. Je bepaalt zelf het bedrag en het doel en het gaat anoniem. Zelf krijg je wel een keurig overzicht van je giften op je telefoon. Geven kan op verschillende manieren, zoals je telefoon bij de collectezak houden, een QR-code

Givt

scannen of gewoon thuis een doel kiezen uit een lijst. Belangrijk: om in onze parochie digitaal te kunnen geven moet je de Givt-app op je smartphone downloaden en je eenmalig registreren. De app is te vinden in de App Store (voor iPhone) en in de Play Store (voor Google/Android). Als je nieuwsgierig bent hoe het allemaal werkt, kun je eens kijken op www.givtapp.net.

In Putten hebben ze al een paar jaar prima ervaringen met de Givt-app. De andere locaties volgen en ze zullen je daar zeker verder over informeren.

Als je nu de Givt app installeert vind je al onze locaties in de lijst van mogelijke doelen. Je kunt direct beginnen met geven.

Jaap Godefrooij,
penningmeester Lucasparochie



Woord van de pastoor

Recept voor Kerstmis

Kerstmis is in aantocht, en velen zijn druk bezig met de voorbereidingen. Naast de "geestelijke" voorbereiding is er ook praktisch een hoop te regelen. Denk maar aan het kerstdiner.

Toen ik hieraan dacht moest ik denken aan Paulus Tilma, inmiddels priester gewijd. In het jaar dat hij bij mij in huis woonde heeft hij me leren koken. Ik ben geen ster-kok, maar de basisgerechten lukken me aardig.

In het begin hield ik me precies aan het kookboek, maar ik merk dat ik creatiever word en meer durf. Er zit wat meer leven in en wat minder kramp. Is dat met leven en geloven ook niet zo?

Ik heb mensen ontmoet die hebben leren koken, leren leven, leren geloven met in de ene hand een kookboek, maar in de andere hand het leven zelf.

In die zin is een geloofsgemeenschap ook een keuken. Jezus is de chef-kok, en wij de leerlingen. In een keuken brandt ook wel eens wat aan, en er is ook wel eens paniek in de keuken, dat hoort er bij. In de keuken worden verschillende gerechten bereid: de een is goed in het braden van vlees, de ander maakt liever het toetje. En er zijn er ook die het liefst de keuken schoonhouden. Het is allemaal even belangrijk.

En in die keuken is het ook goed een beetje waardering te hebben voor elkaar, want samen maak je dat ene diner.

En wat heel belangrijk is: het is niet de bedoeling dat het eten in de keuken blijft, want er zitten buiten mensen te wachten die maar wat blij zijn met dat eten.

En tenslotte: die keuken stelt niets voor wanneer het belangrijkste ingrediënt en voedingsmiddel ontbreekt: dat is de liefde. Met liefde bereid!

Misschien dat dit alles ons helpt om binnen alle drukte van kerst ons ook geestelijk voor te bereiden. En dat we zo nu en dan van onze eigen keuken even naar de keuken van onze kerk gaan. Jezus wordt namelijk geboren. God wil een gezicht krijgen in deze wereld. En daar heeft hij ons en onze keuken bij nodig. Ik wens u veel kookplezier! Een zalig kerstfeest!

Pastoor Harrold Zemann



*Goede Vader,
Wij danken U voor dit kerstfeest.
Feest van ontmoeting en gezelligheid;
feest van geborgenheid en warmte.*

*Maar voor velen is dit ook een moeilijke tijd
Mensen die zich eenzaam en ongeborgen voelen,
in ons eigen land, maar zeker ook in gebieden
van oorlog en honger.*

*Wij danken U voor uw komst onder ons in Christus.
In Hem toont U Uw solidariteit met daklozen en
eenzamen, Uw verbondenheid met vluchtelingen.*

*Geef dat het geboortefeest van Uw Zoon ons de
ogen mag openen voor de nood van medemensen.*

*Dat wij, in kracht van Uw Geest, willen delen
wat wij uit Uw hand hebben ontvangen.
Door Christus onze Heer.*

Amen.

Kerstwens

Met dit gebed van de bisschop van 's-Hertogenbosch, Gerard de Korte, in ons hart en onze gedachten willen wij als pastoraal team en parochiebesturen van St. Maarten en St. Lucas u een **zalig kerstfeest** toewensen en een **gezegend 2022**.

Met de bisschop bidden wij dat we niet alleen gezellige dagen mogen hebben, maar dat dit kerstfeest ons opnieuw de ogen openen voor de nood van medemensen.

Dank voor uw inzet en betrokkenheid in het afgelopen jaar.

Met hartelijke groet,
pastoor Harrold Zemann

In januari gaat Actie Kerkbalans weer van start. Het thema is ook dit jaar 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Tijdens deze actie krijgen al onze parochianen een brief met het verzoek om in 2022 weer een financiële bijdrage aan hun eigen geloofsgemeenschap te geven. We kunnen dat verzoek niet beter ondersteunen dan met de volgende bijdrage van onze pastoor.



Geef vandaag voor de kerk van morgen



2022

Actie
Kerkbalans



kerkbalans.nl

“Wat zie je er goed uit!” Regelmatig hoor ik het mensen tegen me zeggen. En ze bedoelen waarschijnlijk niet alleen dat ik in hun ogen een goede kleur heb, maar ook omdat ik in de loop van de jaren wat ben aangekomen. De slanke pastoor van toen bestaat niet meer. Het is soms een hele kunst om “balans” te houden tussen de verleidingen van de koelkast en een stukje vasten.

We vinden het allemaal belangrijk er goed uit te zien, denk ik. Daar is ook van alles aan te doen. We proberen in “balans” te blijven met sporten, beweging en verstandig eten. En dat geldt ook voor ons als kerk en als parochie. “We willen er goed uit blijven zien!” Niet alleen aan de buitenkant, de stenen, maar vooral aan de binnenkant, de “levende stenen”. Daarom willen we blijven vieren en samenkomen. Binnen en buiten het kerkgebouw elkaar blijven ontmoeten in vreugde en verdriet. Juist in die coronapandemie hebben veel mensen dat laatste enorm gemist.

Niet alleen wijzelf, maar dus ook de kerk en de parochie zijn voortdurend bezig in balans te blijven. Er zijn al eeuwenlang mensen bezig om het evangelie handen en voeten te geven. Zorg hebben voor mensen in welke situatie dan ook. Natuurlijk, er zijn ook pijnlijke en moeilijke hoofdstukken waar we niet blij mee zijn. Voortdurend proberen wij de balans weer te vinden.

Nogmaals: de buitenkant moet “er goed uitzien”: onze kerkgebouwen, pastores moeten worden onderhouden, en activiteiten willen we ondersteunen. Maar tegelijkertijd onze binnenkant: ons hart. Gevoed door de liefde van God, bemoedigd en gezonden door het evangelie proberen wij een oase in de samenleving te zijn.

“Wij willen er goed uitzien, ook als kerk!” Daarvoor is ook geld nodig. Als pastoor van onze mooie geloofsgemeenschappen binnen de St. Maarten en St. Lucasparochie hoop ik van harte dat u ook dit jaar weer wilt bijdragen. Om onze kerk en parochie in balans te houden. We willen een plek zijn waar mensen van zeggen: het is goed daar te zijn, daar voel ik me welkom. Dank u wel voor uw betrokkenheid, dank u wel voor uw goede gave!

Met hartelijke groet, *pastoor Harrold Zemann*

Diakenstage afgerond



Vanaf september 2020 mocht ik, voor mijn diakenopleiding aan het Ariënsinstituut Utrecht, stage lopen in uw parochie.

Dat was een hele fijne en leerzame periode. Vanwege corona werden weliswaar activiteiten uitgesteld en is mijn stage daardoor verlengd, maar dat heeft me de kans gegeven uw parochie nog beter te leren kennen.

Ik ben vaak met mijn stagebegeleider diaken Rini Bouwman mee voorgedaan tijdens de week-eindvieringen in diverse kerken in de parochie. Daarbij heb ik gezien dat iedere locatie weliswaar zijn eigen karakter heeft, maar wat ze gemeenschappelijk hebben is de enorme inzet van vrijwilligers die de geloofsgemeenschap vitaal houden. Dat is hoopgevend voor de toekomst van de parochie. Daarnaast heb ik me onder andere verdiept in de organisatie van het pastoraat en diaconaat in de parochie. Wat me erg aansprak waren de gesprekken die we gevoerd hebben met volwassen dopelingen en ouders van jonge dopelingen ter voorbereiding op de doop. Het is niet vanzelfsprekend om jezelf of je kinderen te laten dopen in deze tijd en daarom is het fijn om te zien dat zij zo gemotiveerd zijn.

Al met al heb ik een mooie stageperiode in uw parochie gehad. Ik wil het pastoraal team hartelijk danken dat ze mij deze mogelijkheid geboden hebben en in het bijzonder mijn stagebegeleider diaken Rini Bouwman voor zijn inspiratie en het delen van zijn kennis. En u, parochianen, hartelijk dank voor uw gastvrijheid en de vele fijne contacten. Ik heb me bij u welkom gevoeld!

Op **zaterdag 15 januari 2022** hoop ik in de Catharinakathedraal te Utrecht door kardinaal Eijk tot permanent diaken gewijd te worden. Ik zie daar vol vertrouwen naar uit en hoop me daarna als diaken verder te ontwikkelen en anderen en de Ander tot dienst te zijn. Tot slot wil ik u vragen om vooral te blijven bidden voor roepingen tot het priesterschap, het permanente diaconaat, en het religieuze en Godgewijde leven.

Alle goeds,
Antoon M. van Gaans



Maria Magdalena

Kroongetuige, zondaar, feminist

In het Museum Catharijneconvent in Utrecht is tot en met 9 januari 2022 de tentoonstelling over Maria Magdalena.

Maria Magdalena, of ook wel, “Maria van Magdala”, fascineert mij. Door de verhalen die over haar verteld worden, de nadruk soms op haar zondige leven. Maar daar staat tegenover Maria Magdalena als “Apostel der Apostelen”, omdat zij de eerste was die de verrezen Jezus zag en dat aan de (mannelijke) apostelen mocht gaan vertellen. Zo keken ook de eerste kerkvaders naar Maria Magdalena: “Apostel der Apostelen”.

In het jaar 591 legde paus Gregorius de Grote vast dat verschillende vrouwen die voorkomen in het Nieuwe Testament (denk aan de ‘zondares van Bethanië’ in Mc. 14, 3-9 en de vrouw die duivels uitdreef in Lc. 8, 1-3 en de ‘overspelige vrouw’ (genoemd in het evangelie van Johannes) en de getuige van de opstanding van Jezus) een en dezelfde is: Maria Magdalena, een vrouw van lichte zeden.

In het evangelie van Johannes krijgt Maria Magdalena de taak toebedeeld om de verrijzenis van Jezus aan de andere apostelen te verkondigen, door latere theologische interpretaties werd deze rol in twijfel getrokken, omdat ze een vrouw was, zondig was en overspelig. In verschillende video’s spreken theologen over de rol van Maria Magdalena in de kerk door de eeuwen heen en hebben een hele andere opvatting van Maria Magdalena. Pas in 2016 werd deze opvatting teniet gedaan door Paus Franciscus en kreeg Maria Magdalena dezelfde status als de overige (mannelijke) apostelen. Haar feestdag is op 22 juli.



Ik vraag mij af of de mening die de Kerk eeuwenlang had/heeft over de vrouw in kerk en maatschappij beïnvloed is door hoe men Maria Magdalena zag en hoe men de rol van de vrouw in zijn algemeenheid beoordeelde.

In de tentoonstelling zie je verschillende afbeeldingen van Maria Magdalena die al die rollen van zondaar, leerling van Jezus, leraar en het verkondigen van de verrijzenis van Jezus laten zien.

Ook afbeeldingen waarin zij verbeeld wordt als iemand die boete doet: haar hele lichaam is bedekt met haargroei.

Meestal is zij afgebeeld met een pot zalf. Zij zalfde het lichaam van Jezus na zijn sterven aan het kruis. Maar tegelijkertijd wordt deze verbeelding ook genoemd wanneer Maria Magdalena als prostitué haar lichaam zalft om te verleiden.

Schokkend vond ik “het altaar” dat gewijd is aan Magdalena’s Laundries, uit Ierland. Hier werden de zogenaamde ‘gevallen vrouwen’ (slachtoffers van verkrachting, prostitués) te werk gesteld. Zij werden gestraft door dwangarbeid te verrichten in wasserijen van de kloosters die waren toegewijd aan de Heilige Maria Magdalena. Zij werden wreed behandeld, ongeacht hun leeftijd of fysieke omstandigheden. Vrouwen waren schuldig en moesten als boetedoening schoonmaken en opnieuw en weer opnieuw. En mannen?

In de tentoonstelling zijn er filmfragmenten te zien van films, zoals *Jesus Christ Superstar*, waarin Maria Magdalena een rol speelt. En afbeeldingen van moderne kunstenaars die bekende vrouwen verbeelden in de rol van Maria Magdalena.

Maria Magdalena: Kroongetuige, zondaar, feminist, zij is wat wij in haar zien. Er is geen sluitend, definitief beeld. Hoe meer wij over haar weten, hoe meer zij omringd wordt met mysterie. Ze blijft intrigeren.





Datum	Lezingen	Leusden	Harderwijk	Ermelo	Putten
Vaste vieringen		Elke do. 9.00 Rozenkransgebed	3e wo v.d. maand 9:30 EV	4e wo. v.d. maand: 9.30 EV	2e wo. v.d. maand: 9.30 EV
za. 18 dec.					19.00 EV. H. Zemann - vervalt
zo. 19 dec. 4e zondag vd advent	l1: Mi. 5,1-4a; l2: Hebr. 10,5-10; ev: Luc. 1,39-45	11.00 EV. J. Rutgers	9.15 WCV. R. Bouwman	10.00 GV. PGV	10.00 WCV. PGV

vr. 24 dec.	<i>Kijk voor actuele informatie over de vieringen op kerstavond op de website van de parochie</i>				
za. 25 dec. Kerstmis	l1: Jes. 52,7-10; l2: Hebr. 1,1-6; ev: Joh. 1,1-18 of 1-5.9-14	11.00 EV. H. Zemann	10.00 GV. PGV	10.00 GV. PGV	9.15 WCV. R. Bouwman
zo. 26 dec. 2e Kerstdag Feest van de H. Familie	l1:1 Sam. 1,20- 22.24-28; l2: 1 Joh. 3,1-2.21-24; ev: Luc. 2,41-52	10.00 EV. J. Rutgers			

vrij. 31 dec.	l1: 1 Joh. 2,18-21; ev: Joh. 1,1-18		19.00 GV. PGV		19.00 GV. PGV
za. 1 jan. Maria, Moeder van God	l1: Num. 6,22-27; l2: Gal. 4,4-7; ev: Luc. 2,16-21	11.00 EV. J. Rutgers			
zo. 2 jan. Openbaring des Heren	l1: Jes. 60,1-6; l2: Ef. 3,2-3a.5-6; ev: Mat. 2,1-12	9.15 EV. H. Zemann	11.00 EV. J. Rutgers	9.15 WCV. R. Bouwman	10.00 GV. PGV
za. 8 jan.	l1: Jes. 40,1-5.9-11; l2: Tit. 2,11-14;3,4-7; ev: Luc. 3,15-16.21- 22	19.00 GV. PGV			
zo. 9 jan. Doop van de Heer		9.15 EV. H. Zemann	11.00 WCV. F. Kok	9.15 WCV. F. Kok	11.00 WCV. R. Bouwman
za. 15 jan.	l1: Jes. 62,1-5; l2: 1 Kor. 12,4-11 ev: Joh. 2,1-12				19.00 EV. J. Rutgers
zo. 16 jan.		9.15 EV. J. Rutgers	11.00 GV. PGV	10.00 OV. PGV	
za. 22 jan.	l1: Neh. 8,2- 4a.5-6.8-10; l2: 1 Kor. 12,12- 30 of 12-14.27; ev: Luc. 1,1-4; 4,14-21	19.00 GV. B. Piepers	19.00 EV. H. Zemann		
zo. 23 jan.		9.15 EV. J. Rutgers 11.00 OV F. Kok en N. Rietveld		9.15 EV. H. Zemann	11.00 GV. B. Piepers

Rooster onder voorbehoud i.v.m. coronaregels
De laatste wijzigingen vindt u op onze website: www.stlucas.nu



Datum	Nijkerk	Hoewelaken	Achterveld	Barneveld	Voorthuizen
Vaste vieringen		1e wo. v.d. maand 09.30 EV.		Elke dinsdag 9.30 EV	
za. 18 dec.					19.00 GV. PGV - vervalt
zo. 19 dec. 4e zondag vd advent	11.00 WCV. R. Bouwman	11.00 EV. H. Zemann	9.15 EV. H. Zemann	10.00 GV. PGV	

vr. 24 dec.	<i>Kijk voor actuele informatie over de vieringen op kerstavond op de website van de parochie</i>				
za. 25 dec. Kerstmis	11.00 WCV. R. Bouwman	11.00 GV. B. Piepers	9.15 EV. H. Zemann	9.15 GV. B. Piepers	
zo. 26 dec. 2e Kerstdag Feest van de H. Familie					

vrij. 31 dec.		19.00 GV. PGV		19.00 EV. J. Rutgers	
za. 1 jan. Maria, Moeder van God					19.00 GV. PGV
zo. 2 jan. Openbaring des Heren	9.15 EV. J. Rutgers		11.00 WCV. R. Bouwman	10.00 GV. PGV	
za. 8 jan.		19.00 EV. H. Zemann			
zo. 9 jan. Doop van de Heer	9.15 WCV. R. Bouwman		11.00 GV. PGV	11.00 EV. H. Zemann	
za. 15 jan.					19.00 GV. PGV
zo. 16 jan.	9.15 WCV. A. Bottenberg	10.00 OV. PGV	11.00 OV. F. Kok en M. Groen	10.00 GV. PGV	
za. 22 jan.					
zo. 23 jan.	9.15 GV. B. Piepers	9.15 WCV. R. Bouwman	11.00 EV. H. Zemann	11.00 WCV. R. Bouwman	

Samen op weg met de Geest als GPS

Misschien hebt u al iets gehoord over de synode in onze wereldkerk. We hopen u in het volgende parochieblad te informeren, hoe we dit concreet in onze parochie gaan vormgeven.

Maar wat houdt dat in, een synode? Jos Moons sj aan het woord:

Paus Franciscus spreekt graag over 'synodaliteit'. Dat is een moeilijk woord voor 'samen op weg'. (Denk aan synergie). Daarmee bedoelt hij twee dingen:

Ten eerste, we zijn **samen kerk**. Bij het woord 'kerk' denken we spontaan vaak aan bisschoppen en de paus. De hiërarchie, zeggen we ook wel. Kerk in de vorm van een piramide. Maar wat zou de kerk zijn zonder alle gelovigen? Volgens het Tweede Vaticaans Concilie is de kerk op de eerste plaats: alle gedoopten die door God samengeroepen zijn tot verbondenheid in geloof en in inzet voor de goede zaak.

Ten tweede, **we zijn op weg**. Net als het joodse volk op weg was van de slavernij naar het beloofde land, zo is de kerk op een pelgrimstocht. Op een pelgrimstocht is het soms zoeken naar de goede weg: moeten we linksaf, rechtdoor, of gingen we verkeerd? In de loop van de geschiedenis heeft de kerk inderdaad haar visie soms bijgesteld, bijvoorbeeld over slavernij en oecumene.

Samen op weg dus. **Met de Heilige Geest als 'GPS'**. Hij leidt de kerk - wat zou de kerk zijn zonder de Geest? Dat doet de Geest niet alleen via bisschoppen en de paus, maar ook via de 'geloofsgevoeligheid' (sensus fidei fidelium) van iedereen.



Voor een synodale Kerk
communio | participatio | missio

Het verleden en de traditie zijn belangrijke bronnen, maar ook de 'tekens van de tijd': de Geest spreekt nog steeds. En dus, zo paus Franciscus, is het belangrijk om met elkaar in gesprek te zijn. We kunnen van elkaar leren over wat God ons te zeggen heeft.

Dat is een bijzonder soort gesprek: geen discussie, lobbyen of argumenteren, maar open en ontvankelijk - arm van geest - luisteren naar 'wat de Geest tegen de kerken zegt' (Apocalyps). De bisschoppen beslissen uiteindelijk, maar paus Franciscus moedigt hen aan éerst goed te luisteren.

Omdat we samen kerk zijn, op pelgrimstocht, met de Geest als GPS.

Jos Moonen is jezuïet en promoveerde in Tilburg op de onderwerpen Heilige Geest, Kerk en Tweede Vaticaans Concilie.

VIEREN



Met Advent begint het Lucasjaar

De liturgie van de Kerk kent een systeem van 'themajaren': zo begint nu het Lucasjaar. Het nieuwe kerkelijk jaar start op de eerste zondag van de Advent. Dan begint de jaarkring van grote kerkelijke feesten opnieuw: Kerstmis, Pasen, Pinksteren en alle periodes daartussen. In de vieringen op zondag begint dan ook een nieuwe reeks lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament. Deze zijn verdeeld in drie jaren: A, B en C. Afgelopen jaar was het B-jaar en op eerste Advent begint het C-jaar.

Dat betekent dat komend jaar op de zondagen vooral uit het Lucasevangelie wordt gelezen. Afgelopen jaar was dat het Marcusevangelie en eind 2022 begint weer het A-jaar en dan staat het Evangelie van Matteüs centraal.



VierKerstmis.nl ook dit jaar online: kijk waar en wanneer u in onze parochie Kerstmis kunt vieren

Op vrijdag 26 november, net voor het begin van de Advent, ging de website VierKerstmis.nl online. Dit initiatief van de Nederlandse R.K. bisschoppen roept iedereen op om zoveel mogelijk Kerstmis te vieren in de eigen plaatselijke Kerk. In onze St. Lucasparochie komt het vieringenrooster voor december online. Zie hiervoor www.stlucas.nu/vieringen

Genieten van prachtige kerstmuziek met het kerkkoor, samen de klassieke kerstliederen zingen, luisteren naar de boodschap van het kindje dat geboren werd in een stal om de wereld verlossing te brengen. "Samen vieren". Dat is Kerstmis en nog veel meer.

Hopelijk minder maatregelen

In de verwachting dat er dit jaar minder strenge maatregelen op het gebied van corona gelden rond Kerstmis, is het de hoop van de bisschoppen dat de kerken weer veel mensen mogen

verwelkomen in de kerstvieringen. Die hoop hebben wij ook. We zien u graag! Maar omdat er nog steeds beperkingen kunnen gelden in verband met Covid-19, is het slim om tijdig te kijken of en bij welke vieringen u terecht kan. Recente informatie hierover vindt u op: www.stlucas.nu/coronamaatregelen

Graag wijzen wij u ook op de landelijke website VierKerstmis.nl. Deze biedt een aantal handige links en downloads die allemaal inspirerend en informatief zijn voor en over het vieren van Kerstmis. Zo is er voor kinderen een mooi Kerst-doeboekje om te downloaden, is er een link naar het kerstevangelie, een brief, maar ook een filmpje namens en met de Nederlandse bisschoppen en nog veel meer.

Vier Kerstmis, niet alleen thuis, maar ook samen in de kerk!

EERSTE LUSTRUM PRIESTERWIJDING

Op 12 november jl. was het feest in katholiek Barneveld, want op die dag - de feestdag van de heilige geloofsverkondiger Lebuïnus - mocht ik het eerste lustrum van mijn priesterwijding vieren.

Omringd door mijn ouders, parochianen uit de beide samenwerkende St. Lucas en St. Maarten parochies en een groep bevriende collega priesters, hebben we feestelijk gevierd dat ik 5 jaar eerder op exact dezelfde datum door kardinaal Eijk in Utrecht tot priester werd gewijd.

Want al vanaf het allereerste moment dat ik in 2008 naar de toenmalige rector van het Ariënskonvikt toestapte, wilde ik evenals iemand als Lebuïnus, een bruggenbouwer zijn tussen God en mensen. En al zou ik slechts één moertje aan deze brug mogen aandraaien, dan zou mijn roeping al vervuld zijn.

Nou, ik heb in de afgelopen vijf jaar vele mooie en moeilijke momenten mogen meemaken in de uitoefening van mijn dienstwerk, m.n. in de persoonlijke bediening van de sacramenten.

Het dopen en opnemen van kinderen en volwassenen in de Kerk. Het begraven van stokoude parochianen en helaas ook veel te jonge kinderen. Vele mensen de biecht mogen afnemen en als nieuwe mensen weer naar huis zien gaan en enorm veel mensen de ziekenzalving mogen toedienen op hun ziekte- en sterfbed.

Ja, als priester maak ik het hele scala aan menselijke ervaringen en emoties mee.

Het is een waardevol leven, ook al is het soms erg zwaar. Maar ik voel me altijd weer gesterkt door een zin uit de evangelielezing van m'n priesterwijding, waarin Jezus tegen zijn leerlingen zegt: "Niet u hebt Mij uitgekozen maar Ik u." (Joh.15,16)

Dus, vol goede moed en vertrouwen zie ik uit naar de toekomst, ook al verandert het kerkelijk landschap erg veel in onze tijd. Maar "Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid", schreef de auteur van de Hebreeënbrief al (Hebr.13,8) en mijn persoonlijke geloofsrelatie met Jezus is mijn fundament; dus ik zie wel wat er komen gaat, ik hoef het niet alleen te doen, want Hij is bij mij.

Pastor Johan Rutgers



Foto v.l.n.r.: Marko Bucic, pastor Anton ten Klooster, pastoor Peter Ambting, pastor Johan Rutgers, pastoor Harrold Zemann, pastoor Ronald den Hartog, Bram Hengeveld

Nieuwe Kazuifels

Beste parochianen,

In de nasleep van mijn priesterwijding is het cadeau binnengekomen waar ook velen uit de parochies St. Maarten en St. Lucas hebben bijgedragen. Op 8 oktober ontving ik de overige 3 kazuifels van Slabbink die horen bij het witte kazuifel dat ik al ontvangen had en mocht dragen tijdens mijn eerste Mis(sen). Nu is de set compleet met een groene, rode en paarse kazuifel en ben ik voor alle liturgische tijden voorzien van deze prachtige gewaden. Ik ben er heel dankbaar voor en hoop ze nog lang te mogen dragen!

Op de kazuifels staan de volgende afbeeldingen geborduurd op de voor- en achterkant:



1. Wit: Lam God en IHS-teken
2. Groen: Kelk met hostie en XP-teken
3. Paars: Pelikaan en Alpha-Omega
4. Rood: Duif en Vlammen van de H. Geest

Nogmaals, heel veel dank voor dit mooie cadeau!

Paulus Tilma

ONTMOETEN

Een kleine jongen en God

Er was eens een kleine jongen die graag God wilde ontmoeten. Hij was zich ervan bewust dat de weg naar de plaats waar God leefde heel lang zou zijn. Dus pakte hij zijn rugzak, stopte er enkele blikjes frisdrank en een paar chocoladerepen in, en ging op stap.

Na een kleine wandeling kwam hij in een park. Daar zag hij een oud mannetje op een bank. Hij keek naar de duiven die de broodkruimels oppikten die hij voor hen op de grond gooide. De kleine jongen ging bij de man op de bank zitten en deed zijn rugzak open. Toen hij een blik frisdrank wilde opentrekken, ontmoette zijn blik die van de oude man. Dus pakte hij een chocoladereep en gaf die aan de man.

Dankbaar nam die de zoetheid aan en glimlachte daarbij. De jongen vond het een heel mooie glimlach en gaf de man ook een blikje frisdrank. De man glimlachte weer, nog mooier dan eerst.

De kleine jongen vond het prachtig. Zo zaten die twee een hele tijd op de bank in het park en aten met elkaar de chocoladerepen en dronken frisdrank, maar geen van beiden zei een woord. Toen het donker werd, voelde de jongen dat hij moe werd en besloot hij terug naar huis te gaan. Na enkele stappen stopte hij, keerde terug naar het oude mannetje en gaf hem een dikke knuffel. Het mannetje glimlachte weer heel gelukkig.

Toen hij thuiskwam zag zijn moeder de vreugde op het gezicht van haar zoontje en vroeg: "wat heb je vandaag

voor leuks gedaan dat je zo vrolijk kijkt?" En de kleine jongen zei: "ik heb vandaag met God gegeten en hij heeft een heel mooie glimlach!"

Ook de oude man was naar huis gegaan waar zijn zoon op hem wachtte. Ook die vroeg hem waarom hij er zo blij uitzag. En hij antwoordde hem: "Ik heb vandaag met God gegeten en hij is veel jonger dan ik had gedacht."

(Bron: www.KULeuven.be)



Pope Francis@Pontifex 25 december 2020

Every other person is my brother or my sister. In everyone, I see reflected the face of God, and in those who suffer, I see the Lord pleading for my help. I see him in the sick, the poor, the unemployed, the marginalized, the migrant and the refugee.

Vertaling:

Elke andere persoon is mijn broer of mijn zus. In iedereen zie ik het gelaat van God weerspiegeld, en in degenen die lijden, zie ik de Heer smeken om mijn hulp. Ik zie hem in de zieken, de armen, de werklozen, de gemarginaliseerden, de migrant en de vluchteling.



Dinsdag 16 november had de gemeente Harderwijk onze geloofsgemeenschap van de H. Catharina uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst met als titel: "Compassie en Veiligheid". De ondertitel luidde 'geaardheid en (seksuele) identiteit binnen de geloofsgemeenschap'.

De deelnemers waren vertegenwoordigers van de verschillende kerken in Harderwijk; m.n. voorgangers en jeugdwerkers. Ook was er een vertegenwoordiger van de Turks-Islamitische geloofsgemeenschap aanwezig. Als Rooms-Katholieke kerk waren wij goed vertegenwoordigd door Pastor Johan Rutgers, Pater Klaas Fongers van de Norbertijner priorij in Hierden en ik.

We werden welkom geheten door de wethouder Gert Jan van Noort en onze Burgemeester Harm Jan van Schaik. De burgemeester ging in op de betekenis van Harderwijk als "Regenbooggemeente". Als regenbooggemeente wil Harderwijk open staan voor alle mensen, ongeacht afkomst, land van herkomst, geloof of seksuele geaardheid. Iedereen (elk mens) is welkom, mag zich welkom voelen in Harderwijk. Dit vond ik al een mooi begin van de bijeenkomst. Want in mijn gedachten was de regenbooggemeente, een gemeente die zich open opstelde voor de LHBTIQ+¹ gemeenschap.

Maar de uitleg die onze burgemeester Van Schaik gaf was veel breder, mooi!
Vervolgens vertelden twee personen hun eigen verhaal. 'Hoe zij het hebben ervaren om als lesbienne en homo te zijn opgegroeid binnen een christelijk milieu'.

Wat op mij de meeste indruk maakte in hun verhalen was de enorme worsteling die zij hadden doorgemaakt. Worstelen met de botsing tussen gevoel en hun geloof. Een geloof waarin het huwelijk tussen man en vrouw centraal staat en er dus geen ruimte is voor lesbische of homoseksuele mensen. Hun worsteling met zichzelf was veel groter dan ik mijzelf had kunnen voorstellen. Centraal punt was (is!) het aanvaarden, het zelf aanvaarden anders te zijn. Te erkennen dat je 'afwijkt' van zoals je wordt grootgebracht;

1. van wat traditioneel gedacht wordt;
2. en het jezelf toestaan het een naam te geven, dit te verwoorden.

Na deze twee persoonlijke verhalen kwam een vertegenwoordigster van 'Wij de kerk' aan het woord (www.wijdekerk.nl). Zij en haar man (Nederlands gereformeerd predikant) hebben een zoon die jaren heeft geworsteld met het erkennen van zijn homoseksuele gevoelens. Hun zoon had besloten hier pas over na te denken/ deze gedachten pas toe te laten als hij 20 jaar zou zijn. Tussen zijn 15^{de} en 20^{ste} jaar wilde hij hier niet over praten. Beide ouders zagen duidelijk dat hij anders was, niet in de negatieve zin maar anders in zijn seksuele geaardheid.

Een beeld dat ook bij mij is blijven hangen is het persoonlijke verhaal van de eerste spreker; dat het tot zijn 30^{ste} heeft geduurd voor hij "uit de kast kwam". En hiervoor was de vraag van een vriend nodig. Een vriend die op vakantie aan hem vroeg; "Zeg, ben jij soms homo?" En deze vraag was nodig om eindelijk "ja" te kunnen zeggen. Stel je eens voor, je merkt die gevoelens bij jezelf op je 12-jarige leeftijd en worstelt daar dan mee tot je 30^{ste}.

Na deze presentaties en een kopje koffie hebben we in groepjes gesproken over een aantal vragen. In het groepje waar ik in zat, zijn we eigenlijk niet veel verder gekomen dan de eerste vraag; "Ken jij iemand uit jouw geloofsgemeenschap of familie die zo'n ik verhaal heeft?"

Wij hebben natuurlijk over veel meer gesproken dan alleen het antwoord op deze vraag.

Voor mij was het verrassend de openheid te zien die er bij de vertegenwoordigers van de kerken naar voren kwam. En wel van Christelijk Gereformeerd, Hervormd, Apostolisch en Rooms-Katholiek. Deze openheid was niet alleen tijdens ons gesprek maar kwam ook duidelijk naar voren uit de persoonlijke verhalen over gesprekken met leden van hun gemeente (parochie).

Gewoon openstaan voor elk mens ongeacht zijn of haar seksuele geaardheid. En natuurlijk zijn er dogma's. Kerk- of synode-regels die mogelijk een meer stringent beeld voorstaan.

Maar mij werd heel duidelijk dat het gewoon gaat om de persoon (de mens) waarmee jij in gesprek bent, waarmee jij op weg bent. Een mens die jij mag en wellicht kan helpen of een luisterend oor biedt. Dat bleek het centrale beeld te zijn bij onze bijeenkomst.

Als u dit leest en hier vragen over heeft of over dit onderwerp in gesprek wil, spreek dan iemand aan van het pastoraal team van onze Sint Lucas parochie. Weet dat elk mens welkom is bij ons In de kerk.

Mede namens medeschrijver Pastor Johan Rutgers,

Julius de Graaf

Geloofsgemeenschap H. Catharina Harderwijk

¹ De afkorting LHBTIQ+ staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mensen, transgender personen, interseksuele personen, queer personen en anderen die wat betreft hun genderidentiteit, genderexpressie, seksualiteit of hun lichaam vallen buiten wat in de maatschappij wordt gezien als 'standaard'.

Terugblik op een jubileum

Het jaar 1795 is een zeer gedenkwaardig jaar. De Bataafse Republiek bracht onder meer de vrijheid van godsdienst. De Rooms Katholieke Geloofsgemeenschap Barneveld/Voorthuizen bestaat 225 jaar. Een tentoonstelling, een jubileumboek en jubileumwijn.



Foto van de opening van de tentoonstelling met altaarschellen door Pastoor Zemann (l), W. Burgering (m) en burgemeester Luteijn (r).

Hieronder de historie in het kort:

HET KATHOLICISME VÓÓR DE REFORMATIE (1100-1600)

Het Benedictijnerklooster Abbinghof in Paderborn (D) heeft in onze streken veel bezittingen, beheerd door een monnik-rentmeester/kelner. Deze monnik, ook pastoor van Putten, bediende de kapellen in Voorthuizen, Garderen en Barneveld. De kapellen werden later tot parochiekerken verheven.

De laatste pastoor van Voorthuizen (overleden 1593) werd afgezet, omdat hij "bij de papistische leere begeerde te blijven". De steun van de monniken uit Putten bleef.

DE REFORMATIE

Gelderland werd gedwongen om de broer van Willem van Oranje, Jan van Nassau, als stadhouder te aanvaarden.

Op 2 juni 1578 legde hij weliswaar de eed af op de Pacificatie en bezwoer hij nog, evenals zijn broer Willem "de conservatie der alde katholieke religie" (het behoud van de katholieke religie), maar alras bleek dat deze Jan lak had aan de Pacificatie.

Zijn veldprediker en adviseur Johannes Fontanus was een felle papenbestrijder.

Met ijzeren hand werd door hem het volk gedwongen over te gaan naar de nieuwe leer met "volledige uitroeiing van het katholicisme". In 1599 kwam het bevel om alles wat aan het katholicisme deed denken te "demolieren" (vernietigen).

De laatste pastoor van Barneveld, 1584-1603, Reijnier Wijnkoop noemde zich "pastoir en predikant".

In de periode 1603-1674 kwam er nog af en toe een Benedictijner pater uit Putten naar Barneveld en Voorthuizen in schuilkerken.

In 1674 begon de oude benedictijner monnik Meihardus van Houten (overleden 1680) zijn pastorale werk onder het handjevol katholieken. Hij trok te voet over slechte wegen door de halve Veluwe.

In 1731 kreeg zijn opvolger Gregorius Storm middels een antipapistisch bevel te vertrekken. Hij vestigde zich 100 meter over de grens met Gelderland in Achterveld. De Barnevelders liepen 6 km om de mis bij te wonen.

1795 - 2021

In 1795 komt de Bataafse Republiek, vrijheid van godsdienst.

Pater Severdes uit Achterveld was de grote stimulator om het Schoutenhuis met koetshuis en paardenstal te kopen. Deze stal werd ingericht als eerste Roomsche Kerk.



Afbeelding van de onthulling door pastoor Zemann en Ton van de Boogaart, vz. locatieraad, van naambord op het kerkplein als eerbetoon aan pastoor ten Brink en zijn opvolgers.

De eerste pastoor, Joannes ten Brink uit Nijkerk had rijke ouders.

Hij kocht de schulden af en voorzag in zijn eigen onderhoud.

Pijnlijk was het voor hem te constateren dat in 1810 van de ca. 500 zielen er nog steeds 300 naar Achterveld kerkten en niet bijdroegen voor onderhoud.

De opeenvolgende pastoors zijn steeds de herders geweest voor het welzijn van hun parochianen.

Pastoor Kaas bouwde in 1880 in plaats van de omgebouwde stal een echte kerk..

Deze werd te klein. Pastoor Gowthorpe wilde een nieuwe bouwen. Hij kreeg slechts toestemming om te verbouwen. Dat deed hij, sloopte de kerk en liet de toren staan. In 1929 wijdde hij zelf, met toestemming van de bisschop, de kerk in.

In 2011 ging de parochie op in het grotere verband van de St. Lucas parochie te Leusden.

TOEKOMST

Wij zijn het aan de vele generaties vóór ons verplicht om het fraaie kerkgebouw met de andere gebouwen te bewaren en over te dragen aan de komende generaties. Catharinakerk, pastorie, Catharijnecentrum en kerkcentrum Odulf in Voorthuizen geven ons zeer veel mogelijkheden. We moeten nadenken over een veelzijdiger, spirituele benutting.

Pastoor Zemann zegt het zo: “God gif ons de notten, maor Hee kraakt ze neet veur ons”.

We zijn gelukkig dat zovelen onze tentoonstelling hebben bezocht.

Vooraf de grote belangstelling uit reformatorische kringen.

*Wim Burgering,
voorzitter Jubileumcommissie*

Korte impressie van de klimaatpelgrimage Voorthuizen 2021



Op 4 oktober was het dan zover. De klimaatpelgrims (onderweg naar de Klimaatop in Glasgow) zijn na een mooie wandeling aangekomen in Voorthuizen. Daar heeft pastoor Harrold Zemann ze verwelkomd op Camping Beloofde Land. Na een welverdiende douche konden ze aanschuiven in de Odulfkerk waar ze werden voorzien van een heerlijke maaltijd, bereid door #kookgroepdezevendehemel en alwaar ze ook de reiszegen ontvingen.

#Groenekerken #vastenactie #GewoonGaan



Engel



Je bestaat niet, zeggen sommigen.
Anderen spreken van hun engelbewaarder.
Er zijn weer engelen, zeggen weer anderen.

Met Kerstmis kom je weer te voorschijn.
Als knikengel en als brenger van
het goede nieuws.

Je zingt mooier dan de hoogste kinderstem.
Je verkondigt het goede nieuws:
dat de Allerhoogste geen mens vergeet,
dat de mens Hem niet te min is.

Na Kerstmis verdwijn je weer,
maar soms meen ik je te zien
in engelen en mensen, vol liefde en tederheid.

Marinus van den Berg

Geboorte-verhaal

Mijn verhaal, jouw verhaal

Geboren zijn we allemaal



Het geboorteverhaal van ieder kind is een speciaal verhaal. Vier weken lang in de Advent mogen kinderen vragen stellen aan hun ouders over hun eigen geboorteverhaal. Vragen als: wat dachten jullie toen jullie voor het eerst hoorden dat ik kwam? Hoe wisten jullie dat ik ...heette? Wie kwamen er op bezoek? Telkens is er ook een toepasselijk stukje evangelie. Van al deze vragen maken de kinderen een boekje met hun eigen geboorteverhaal.

Een nieuw Advent- en kersthema van website www.geloventhuis.nl

Met verhalen en prentenboeken, een stapelversje, gebedjes, een kijktafel, knutseltips zoals een geboortekaartje voor Jezus maken; en een filmpje over hoe je jezelf bij de kerststal kunt knutselen.

Met daarnaast de broodnodige verdieping voor jezelf als ouders. Want Jezus wordt geboren, maar wat wordt er geboren in onszelf? Kerstmis wordt het alleen als het ieder jaar opnieuw gebeurt.

Nelleke Spijard, pastoraal werker

28 november tot 24 december 2021

Adventsactie 2021: 'Een gezonde start voor moeder en kind'.

Wilt u een van onze projecten steunen? Uw bijdrage is bijzonder welkom.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.



Maandag 6 december 2021 tot 6 januari 2022

Kerststallenroute Nijkerk "Samen in beweging, verbinding met elkaar".

De route zal zichtbaar zijn vanaf 6 december op Facebook pagina "Kerststallen Gluren Nijkerk".

Zaterdag 18 december 2021 t/m 6 januari 2022

Kerststallenroute 'De Weg van het Licht' in Baarn.

De routebeschrijving is te vinden op www.wegvanhetlicht.nl

Vrijdag 24 december 2021

19:00 uur Op kerstavond kinderkerstviering in Achterveld.

De viering is afgestemd op kinderen in de basisschoolleeftijd.

Voorganger: pw. Antoinette Bottenberg i.s.m. werkgroep Vieren met Kinderen.

Zondag 26 december 2021

13:30 uur Kerstinloop voor kinderen en familie.

Creatief met kerstballen en lampions.

Kerststal bewonderen en er is chocolademelk met wat lekkers.

Goede Herderkerk, Ermelo

14:00- 'Kindje Wiegen' Jozefkerk Leusden: Vooraf aanmelden kan

15:00 uur tot 24 december via secretariaat@stlucas.nu

14 - 16 januari 2022 WJD@home Ameland; Meer info: <https://wjd.jongkatholiek.nl>

Agenda!



In verband met het coronavirus: houd de website www.stlucas.nu goed in de gaten voor de meest actuele informatie over onze activiteiten en vieringen.