



Lucasbrief



Parochieblad
van de
St. Lucasparochie

20 maart t/m
8 mei 2022

Verrijzeniskracht



Verder in dit nummer o.a.:

Paus Franciscus: De synodale weg **Voorbij Corona: SAMEN VIEREN!**
Roepingenweekend Bedevaarten Lourdes, Brielle, Renkum
WJD Ameland Online bezinning op weg naar Pasen en Pinksteren



Secretariaat

Anita Snik, Simone Beerens
secretariaat@stlucas.nu / tel. 033-4941261

Openingstijden:

dinsdag t/m vrijdag 9.30 – 12.00 uur

Postadres Parochie:

Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden

Bankrekening: NL81 RABO 0385938705

t.n.v. R.K. Parochie St. Lucas

Bestuur

Pastoor Harrold Zemann, voorzitter
e-mail: h.zemann@parochie-sintmaarten.nl

Annemieke van Bussel, vicevoorzitter

e-mail: vicevoorzitter@stlucas.nu

Johannes Tuinhof, secretaris

e-mail: secretaris@stlucas.nu

Penningmeester vacant

Maico Kramer, lid/gebouwen

Kees van 't Klooster, lid/belegd onr. goed,
begraafplaatsen

Tjeerd Mulder, lid/communicatie

Paul Kempers, lid/vrijwilligers

Team van Pastores

(bereikbaar via parochiesecretariaat Leusden)

Harrold Zemann, Pastoor

e-mail: h.zemann@parochie-sintmaarten.nl

Johan Rutgers, Priester

e-mail: johan.rutgers@stlucas.nu

Antoinette Bottenberg, Pastoraal werker

e-mail: antoinette.bottenberg@stlucas.nu

Fred Kok, Pastoraal werker

e-mail: fred.kok@stlucas.nu

Nelleke Spiljard, Pastoraal werker

e-mail: n.spiljard@parochie-sintmaarten.nl

Rini Bouwman, Diaken

e-mail: rini.bouwman@stlucas.nu

Marcel Sarot, Diaken

e-mail: m.sarot@parochie-sintmaarten.nl

Voor Ziekenzalving en Uitvaart

Leusden : 033-4941261

Achterveld : 0342-451420

Barneveld/

Voorthuizen : 06-81725715

Nijkerk : 06-24673347 of 0342-462301

Putten : 06-82006268 of 06-23371736

Ermelo : 06-57195550

Harderwijk : 06-20735121

Hoevelaken : 033-2537528

Parochiële Charitatieve Instelling

Materiële en immateriële steun in nood

e-mail: pci.sintlucas@gmail.com

Website: www.caritasstlucas.nl

Bankrek.nr. NL30 RABO 0347802230

t.n.v. PCI St Lucas te Leusden

Redactie

Antoinette Bottenberg

Wil van Calck

Tjeerd Mulder

Els Schrijver

Jos van Vliet

Contact: Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden

e-mail: lucasbrief@stlucas.nu

Lucasbrief

Jaargang 8, nummer 3

Verschijnt 7x per jaar,

oplage 5.220 exemplaren, digitaal 588 exemplaren

Volgende uitgave: 6 mei 2022

Kopijdatum deadline: 8 april 2022

De redactie behoudt zich het recht om kopij in te korten,
niet of in een volgend nummer te plaatsen.

Website: www.stlucas.nu

Vormgeving en druk: MegaDruk Putten



St. Lucas Parochie

Geloofsgemeenschappen van de St. Lucasparochie

St. Paulus

De Veenslag 1, 3871 NG Hoevelaken

e-mail: hoevelaken@stlucas.nu

De Goede Herder

Smidsweg 20, 3852 XB Ermelo

telefoon 0341-553584

e-mail: ermelo@stlucas.nu

Kerkcentrum Odulf

Budkestraat 26, 3781 BR Voorthuizen

Overige gegevens, zie

St. Catharina Barneveld

St. Jozef

Hessenweg 325, 3791 PJ Achterveld

telefoon 0342-451420

e-mail: achterveld@stlucas.nu

H. Maria Zuivering

Brinkstraat 87, 3881 BP Putten

e-mail: putten@stlucas.nu

St. Catharina

Holkerstraat 34, 3861 CE Nijkerk

telefoon 033-2451262

e-mail: nijkerk@stlucas.nu

St. Jozef

Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden

telefoon 033-4941261

e-mail: leusden@stlucas.nu

St. Catharina

Langstraat 36-38, 3771 BG Barneveld

telefoon 0342-412050

e-mail: barneveld.voorthuizen@stlucas.nu

H. Catharina

Van Maerlantlaan 1, 3842 JA Harderwijk

telefoon 0341-412410

e-mail: harderwijk@stlucas.nu

Goede week en Pasen

We leven in de tijd van de Goede Week en daaropvolgend Pasen. Het is een tijd van grote emoties. Op Palmzondag horen we aan het begin van de viering, dat Jezus als een koning wordt binnengehaald in Jeruzalem. Een menigte mensen roept blij en opgetogen: "Gezegend de Koning, die komt in de naam van de Heer!" Maar in dezelfde viering horen we het lijdensverhaal. Jezus, die wordt toegezongen als koning, wordt gearresteerd en ter dood gebracht. De blijdschap verandert in droefheid.

Op Witte Donderdag horen we het verhaal van de laatste maaltijd die Jezus met zijn leerlingen houdt. Een maaltijd, die wordt overschaduwed door het verraad van Judas. En op Goede Vrijdag horen we het verhaal van de arrestatie en de kruisiging van Jezus. Alles waar zijn volgelingen in geloofden, was voorbij. Die Jezus, waarop zij al hun vertrouwen hadden gesteld was gestorven. In het verhaal van Jezus, dat zich ontrolt in de Goede Week, spelen dus allerlei emoties dwars door elkaar heen. Van vreugde tot diep verdriet.

Totdat we met Pasen lezen, dat niet alles voorbij is. Jezus is opgestaan. Het is het grote geheim van ons geloof. Leek het verhaal van Jezus te eindigen in een grote deceptie; het eindigt op een heel andere wijze. De dood is overwonnen, Jezus leeft.

Bij de voorbereiding van volwassenen op hun doop en opname in onze kerk, sta ik altijd uitgebreid stil bij deze verhalen van de Goede Week en Pasen. Ik zeg dan ook altijd, dat het goed zou zijn om alle vieringen in die periode van de Goede Week en Pasen mee te maken. Als je dat doet, word je opgenomen in de grote stroom van de verhalen. In de stroom van de emoties, die die verhalen opwekken.

Voor mij staan de verhalen van de Goede Week en Pasen ook voor het leven van ons, mensen. Ook wij kennen in ons leven perioden van vreugde en blijdschap. Maar in het leven van

iedere mens zijn ook perioden van zorgen en verdriet, van het loslaten van wie jou dierbaar zijn.

De verhalen in de Goede Week leiden uiteindelijk tot de vreugde van Pasen, de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Na alle verdriet is er de blijdschap van Pasen. Hij leeft!

Als het tegenzit in ons leven, mogen wij als gelovige mensen er ook op vertrouwen dat het goedkomt. Dat er na moeilijke tijden er ook voor ons nieuw leven kan ontstaan. Daarom is het feest van Pasen het feest van hoop, van nieuw leven.

Elk jaar lees en herlees ik in deze tijd van het jaar het volgende gedicht van Ida Gerhardt. Een gedicht vol hoop, dat ook wij kunnen opstaan tot een nieuw leven.

Rini Bouwman



Pasen

*Een diep verdriet dat ons is aangedaan
kan soms, na bittere tranen, onverwacht
gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan,
op Paasmorgen, zéér vroeg nog op den dag.
Waar onderdijs een stukje moestuin lag
met boerse rijtjes primula's verfraaid,
zag ik, zondags getooid, een kindje staan.
Het wees en wees en keek mij stralend aan.
De maartse regen had het 's nachts gedaan:
daar stond zijn doopnaam, in sterkers gezaaid.*

De synodale weg

Paus Franciscus heeft de Kerk opgeroepen in gesprek te gaan. Waarover? Onze taak als mens in deze wereld. Eigenlijk een wereldwijde bezinning op hoe we samenleven in deze snel veranderende wereld. De grote vragen, migratie, honger oorlog pandemie, maar ook: wat wij er aan bijdragen, dat het een betere wereld wordt. Christenen zouden zeggen: hoe we het Rijk van God dichterbij brengen. Anders dan anders, wil de Paus graag horen wat er leeft in “de gewone mens”, niet wat de bisschoppen vinden, of de theologen, maar de “gewone” mens. Want, zo zegt Franciscus, in wat er leeft onder de mensen, zou heel wel mogelijk de stem van de heilige Geest kunnen doorklinken.

Aan de oproep van de paus willen we gehoor geven. Daarom organiseren we in onze Lucasparochie, samen met de Maartenparochie, gespreksavonden, om u te horen. In de geloofsgemeenschappen komen gesprekken, waarvan we dan weer verslag doen bij onze bisschop, die er weer voor zorgt dat het in Rome, bij de paus komt. Dat doen alle bisschoppen wereldwijd. In



al die verslagen zal ons geluid misschien niet opvallen, maar dat is niet zo belangrijk. Veel meer gewicht in de schaal heeft ons gesprek hier in onze eigen gemeenschappen, een geloofsgesprek, over waar we voor staan, wat we geloven, wat we belangrijk vinden. Dat samen delen geeft ter plaatse de heilige Geest al de kans om in en door ons aan het werk te gaan.

Daarnaast is er nog een spel, en een tweetal enquêtes, daar hebt u mogelijk in de kerk al over gehoord, en er staat op de website van de parochie veel meer over.

Kortom, gelegenheid om de heilige Geest in en door ons een bijdrage te laten leveren aan ons kerkzijn in het derde millennium. We nodigen u van harte uit, mee te praten, of uw bijdrage in de enquêtes te leveren.

Fred Kok

Woord van de pastoor

Pasen 2022: Wat ik zie!



Op het moment dat ik dit schrijf stormt het flink in Nederland. Februari-storm Eunice trekt over ons land en laat een spoor van vernielingen achter. In deze sfeer denk ik na over Pasen: het feest van de hoop, de overwinning op alle geweld en de doorbraak van de liefde.

Maar wat ik zie in het dagelijks leven lijkt soms op die februari-storm. Spanning in de wereld rondom de Oekraïne, kinderen die niet kunnen spelen omdat de bommen hun om de oren vliegen. Een hoop verhalen over geweld die u zelf ook allemaal kent. Onschuldige mensen die het slachtoffer worden van (zinloos) geweld. Het komt heel dichtbij in die Goede Week: Jezus, de Vrede bij uitstek, wordt na het Laatste Avondmaal opgepakt, veroordeeld, gekruisigd.

“Het is volbracht en Hij gaf de geest.....”. Vooral dat laatste! Die Geest gaf hij door aan ons. Goede Vrijdag heeft niet het laatste woord, maar Pasen! Christus is verrezen, Hij leeft!

Maar dan kom ik op een mooie ochtend de kerk van Zeist binnen, en een toerist spreekt me aan: “wordt deze kerk nog gebruikt?” Ik voel me bijna beledigd, maar natuurlijk, hier komen mensen, er staan koren te zingen, en we hebben een leger vrijwilligers. Dat is dus het beeld dat veel mensen hebben: onze kerk brokkelt langzaam af.

Ik realiseer me ineens dat de kerk niet van mij is, maar van God. Hij laat ons ook dit jaar Pasen vieren, niet alleen opgewekt Alleluia zingen, maar geloven, ondanks alles dat de liefde het zal winnen van de haat, dat de mens in staat is tot het goede en dat de goede geest van God nooit uit onze ziel kan worden weggerukt. Laten we dat blijven vieren in onze kerkgebouwen, maar ook als we weer naar ons dagelijks leven gaan: God spreekt! Als het leven mooi is, maar ook als het stormt, als leven pijn doet: Houdt altijd voor ogen dat IK er ben! Een Zelig Pasen!



Pastoor Harold Zemann

Nieuw Reglement R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

De diocesane bisschoppen van Nederland en de Ordinaris van het Militair Ordinariaat hebben na overleg met de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) een herziene Reglement R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag vastgesteld. Dit vervangt per 1 januari 2022 het huidige Reglement R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag uit 2014.



In de Preambule van het herziene reglement roepen de Nederlandse bisschoppen in herinnering dat zij met het oog op de zorgvuldige pastorale dienstverlening de Gedragscode Pastoraat hebben vastgesteld, die deel uitmaakt van het canoniek recht dat in de Nederlandse bisdommen van kracht is.

Nieuw is dat het herziene reglement kernbegrippen duidelijk omschrijft. Hierdoor wordt nog duidelijker aangegeven op welke wijze schendingen van de Gedragscode Pastoraat en van het canoniek recht binnen de Kerk aanhangig kunnen worden gemaakt.

Voorts is nieuw dat het herziene reglement in artikel 3 het reeds sinds 2011 bestaande Platform Hulpverlening vermeldt. Dit platform bestaat uit deskundigen die ervaring hebben in de begeleiding van slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag en die klagers op passende en professionele wijze kunnen doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverleners.

Ook nieuw is dat het herziene reglement in artikel 33 expliciet verwijst naar de reeds bestaande verplichting die inhoudt dat wanneer een bisschop kennis krijgt, tenminste met een schijn van waarheid, van seksueel misbruik van een minderjarige door iemand op wie de Gedragscode Pastoraat van toepassing is, hij daarvan aangifte moet doen bij het openbaar ministerie c.q. de politie.

Een ander nieuw element is te vinden in artikel 34 van het herziene reglement. Hierin wordt bepaald dat wanneer een bisschop kennis krijgt, tenminste met een schijn van waarheid, van seksueel misbruik van een minderjarige, hij het verplichte canoniek rechtelijke vooronderzoek zal laten verrichten door de voorzitter of de vicevoorzitter van de onafhankelijke Klachtencommissie.

Het Reglement R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag kan worden gedownload van www.aartsbisdom.nl/gedragscode-pastoraat



Een dankbare herinnering aan Jaap Godefrooij

Geheel onverwacht is op 6 januari jl. overleden Jaap Godefrooij, penningmeester van het parochiebestuur van de Sint Lucasparochie. Jaap was een fijn en sociaal mens, met verstand van zaken. Hij deed zijn werk met grote passie en zorgvuldigheid en we zijn hem heel erg dankbaar voor alles wat hij heeft betekend en gedaan voor onze geloofsgemeenschappen. Niets wees erop dat hij ons zo plotseling zou verlaten. Wij zullen hem erg missen. Het verdriet is heel erg groot voor zijn echtgenote en zijn gezin. Men willen wij bijzonder veel kracht en sterkte toewensen. Moge Jaap leven in de Vrede van de Heer!

*Mede namens parochiebestuur en
pastoraal team, pastoor Harrold Zemann*



Pope Francis@Pontifex 20 februari 2022

With the Spirit of Jesus, we can respond to evil with good, we can love those who do us harm. This is what Christians do. How sad it is, when people and populations proud to be Christians see others as enemies and think to wage war against each other!

Vertaling:

Met de Geest van Jezus kunnen we kwaad met goed beantwoorden, we kunnen degenen liefhebben die ons kwaad doen. Dit is wat christenen doen. Hoe triest is het, wanneer mensen en bevolkingsgroepen die trots zijn christenen te zijn, anderen als vijanden zien en denken oorlog tegen elkaar te voeren!

VIEREN

| Datum | Lezingen | Leusden | Harderwijk | Ermelo | Putten |
|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Vaste vieringen | | Elke do. 9.30 u. Rozenkransgebed | 3e wo v.d. maand 9.30 u. EV. | 4e wo v.d. maand 9.30 u. EV. | 2e wo v.d. maand 9.30 u. EV. |
| za. 19 mrt | l1: Ex. 3,1-8a.13-15; l2: 1 Kor. 10,1-6. 10-12 ev: Luc. 13,1-9 | | | | 19.00 EV. H. Zemann |
| zo. 20 mrt 3e zo. 40-dagetijsd | | 9.15 EV. J. Rutgers | 11.00 WCV. A. Bottenberg | 9.15 EV. H. Zemann | |
| za. 26 mrt | l1: Joz. 5,9a.10-12; l2: 2 Kor. 5,17-21; ev: Luc. 15,1-3.11-32 | 19.00 GV. B. Piepers | 19.00 EV. J. Rutgers | | |
| zo. 27 mrt 4e zo. 40-dagetijsd | | 9.15 EV. H. Zemann | | 9.15 GV. B. Piepers | 11.00 EV. J. Rutgers |
| za. 2 apr. | l1: Jes. 43,16-21; l2: Fil. 3,8-14; ev: Joh. 8,1-11 | | | | |
| zo. 3 apr. 5e zo. 40-dagetijsd | | 9.15 EV. H. Zemann | 11.00 WCV. N. Morpey | 9.15 WCV. N. Morpey | 11.00 WCV. R. Bouwman |
| wo. 6 apr. | l: Dan. 3, 14-20. 91-92.95 ev: Joh. 8, 31-42 | | | | |
| za. 9 apr. | l1: Jes. 50,4-7; l2: Fil. 2,6-11; ev: Luc. 22,14-23,56 | 19.00 GV. PGV | | | |
| zo. 10 apr. Palmzondag | | 9.15 EV. H. Zemann R. Bouwman | 11.00 EV. H. Zemann | 10.00 GV. PGV | 11.00 WCV. A. Bottenberg |
| do. 14 apr. Witte Donderdag | l1: Ex. 12,1-8.11-14; l2: 1 Kor. 11,23-26; ev: Joh. 13,1-15 | 19.30 EV. H. Zemann R. Bouwman | | 19.30 GV. PGV | 19.00 GV. PGV |
| vrij. 15 apr. Goede Vrijdag | | 14.55 Kruisweg PGV | 14.30 Kruisweg PGV | 14.30 Kruisweg PGV | |
| vrij. 15 apr. Goede Vrijdag | l1: Jes. 52,13 - 53,12; l2: Hebr. 4,14-16; 5,7-9; ev: Joh. 18,1-19,42 | 19.30 GV. H. Zemann R. Bouwman | | 19.30 GV. PGV | 19.00 GV. PGV |
| za. 16 apr. Paaswake | l1: Gen. 1,1-2,2; Ex.14,15-15,1;Jes.55, 1-11; l2: Rom. 6,3- 11; ev: Luc. 24,1-12 | 21.30 Paaswake H. Zemann R. Bouwman | 19.00 GV. PGV | 19.30 GV. PGV | 19.00 GV. PGV |
| zo. 17 apr. 1e Paasdag | l1: Hand. 10,34a.37- 43; l2: Kol. 3,1-4; ev: Joh. 20,1-9 | 9.15 EV. H. Zemann | 11.00 WCV. A. Bottenberg | 10.00 GV. PGV | 11.00 EV. J. Rutgers |
| ma. 18 apr. 2e Paasdag | l1: Hand. 2,14.22- 32; ev: Mat. 28,8-15 | 9.15 EV. J. Rutgers | | | |
| za. 23 apr. | l1: Hand. 5,12-16; l2: Openb. 1,9- 11a.12-13.17-19; ev: Joh. 20,19-31 | 19.00 GV. B. Piepers | 19.00 EV. J. Rutgers | | |
| zo. 24 apr. | | 9.15 EV. H. Zemann | | 9.15 WCV. R. Bouwman | 11.00 WCV. R. Bouwman |
| za. 30 apr. | l1: Hand. 5,27b-32. 40b-41; l2: Openb. 5,11-14; ev: Joh. 21, 1-19 of 21,1-14 | | | | |
| zo. 1 mei | | 11.00 EV. J. Rutgers | 9.15 EV. H. Zemann | 10.00 GV. PGV | 10.00 GV. PGV |
| za. 7 mei | l1: Hand. 13,14.43- 52; l2: Openb. 7,9.14b-17; ev: Joh. 10,27-30 | | | | |
| zo. 8 mei | | 11.00 EV. H. Zemann | 9.15 WCV. A. Bottenberg | 11.00 EV. J. Rutgers | 9.15 WCV. N. Morpey |

| Datum | Nijkerk | Hoevelaken | Achterveld | Barneveld | Voorthuizen |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Vaste vieringen | | 1e wo v.d. maand 9.30 u. EV. | | Elke dinsdag 9.30 u. EV. | |
| za. 19 mrt | | | | | 19.00 WCV. F. Kok |
| zo. 20 mrt 3e zo. 40-dagentijd | 9.15 WCV. A. Bottenberg | 9.15 WCV. F. Kok | 11.00 EV. H. Zemann | 11.00 WCV. F. Kok | |
| za. 26 mrt | | | | | |
| zo. 27 mrt 4e zo. 40-dagentijd | 9.15 EV. J. Rutgers | 9.15 WCV. R. Bouwman | 11.00 WCV. R. Bouwman | 11.00 GV. B. Piepers | |
| za. 2 apr. | | | | | 19.00 EV. H. Zemann |
| zo. 3 apr. 5e zo. 40-dagentijd | 9.15 WCV. R. Bouwman | 9.15 WCV. F. Kok | 11.00 WCV. F. Kok | 11.00 EV. H. Zemann | |
| wo. 6 apr. | | | | 19.30 Boeteviering J. Rutgers | |
| za. 9 apr. | | 19.00 EV. J. Rutgers | | | |
| zo. 10 apr. Palmzondag | 9.15 EV. J. Rutgers | | 11.00 GV. PGV | 11.00 WCV. F. Kok | |
| do. 14 apr. Witte Donderdag | 19.00 GV. PGV | 19.00 OV B. Piepers E. Boot | 19.00 GV. A. Bottenberg | | 19.00 Pesachmaaltijd F. Kok |
| vrij. 15 apr. Goede Vrijdag | 15.00 Kruisweg PGV | | | | |
| vrij. 15 apr. Goede Vrijdag | 19.00 GV. F. Kok | 19.00 OV B. Piepers E. Boot | 19.00 GV. A. Bottenberg | 19.30 GV PGV | |
| za. 16 apr. Paaswake | 19.00 GV. PGV | 22.00 OV B. Piepers E.Boot | 19.00 GV. A. Bottenberg | | 19.00 GV. F. Kok |
| zo. 17 apr. 1e Paasdag | 9.15 WCV. R. Bouwman | 9.15 WCV. A. Bottenberg | 9.15 EV. J. Rutgers | 11.00 WCV. R. Bouwman | |
| ma. 18 apr. 2e Paasdag | | | | | |
| za. 23 apr. | | | | | |
| zo. 24 apr. | 9.15 GV. PGV | 9.15 GV. B. Piepers | 11.00 GV. B. Piepers | 11.00 EV. H. Zemann | |
| za. 30 apr. | | | | | 19.00 EV. H. Zemann |
| zo. 1 mei | 11.00 WCV. F. Kok | 11.00 EV. H. Zemann | 9.15 WCV. F. Kok | 10.00 GV. PGV | |
| za. 7 mei | | | | | 19.00 EV. J. Rutgers |
| zo. 8 mei | 11.00 WCV. N. Morpey | 11.00 WCV. A. Bottenberg | 9.15 EV. J. Rutgers | 9.15 WCV. F. Kok | |

Feest

Samen vieren

Vorbij de Corona..... Is de pandemie uitgewoed? We hopen het van harte, maar zo ver is het nog niet. Wel zijn we van een flink pakket aan beperkende maatregelen verlost. Eindelijk mogen we weer volop samenkomen, thuis, in de parochiecentra, in de kerk. Samen vieren, zingen, bidden, koffiedrinken, vergaderen, leerhuizen volgen... Eindelijk, want al twee jaar zagen we elkaar mondjesmaat, of helemaal niet. Het mag weer, kan weer... Dat willen we vieren.

Met Pasen vieren we de overwinning van Christus op de dood. Voor ons hét moment om als geloofsgemeenschap samen te komen en dit feest uitgebreid samen te vieren, met in ons achterhoofd misschien wel dat we dit twee jaar lang niet hebben gemogen. Dus pakken we uit. Omdat de Lucasdag al twee keer niet is doorgegaan, mogen we van het Parochiebestuur op Paaszondag, of, als dat beter uitkomt, op Beloken Pasen na de viering een feestje bouwen. De Pastoraatsgroepen en de locatieraden krijgen een budget, om een feestelijke dag in de geloofsgemeenschap te organiseren.

Namens het pastoraal team en het parochiebestuur, Fred Kok

LEREN

Rouw is de achterkant van de liefde

Als jezelf of iemand in je omgeving met verlies en verdriet te maken krijgt, is het soms moeilijk om een weg te vinden in een wirwar van gevoelens. Verschillende emoties beïnvloeden je leven en kunnen ons uit balans brengen. Rouw is een normale reactie op verlies waarmee we een plek voor ons zelf creëren om werkelijk afscheid te kunnen nemen en met ons verlies leren omgaan. Rouwen vindt plaats op alle lagen: in gedachten, gevoelens, in het lijf, in de waarneming van de wereld, op identiteitsniveau en ook op geloofsniveau waarbij elk verdriet uniek is.

Deze avond verkennen we het rouwlandschap: rouwtaken, normale rouw en gecompliceerde rouw, stapeltjesverdriet, de slingerbeweging van het leven, verschillen in rouw bij mannen en vrouwen, de invloed van de hechtingsstijl op rouwen, rouwen vanuit religieus perspectief, de do's en dont's in ons omgaan met verdriet.



De inleiding zal zich voornamelijk richten op het verlies door de dood maar het bevat ook inzichten en handvatten die herkenbaar en toepasbaar zijn bij andere vormen verlies, zoals bij een scheiding, verlies van gezondheid, werk en ideaal.

De lezing wordt gegeven door:

Antoinette Bottenberg.

Donderdagavond 7 april 2022 om 19.30 uur in de Kom in Leusden (Hamersveldseweg 51).

Aanmelden:

secretariaat@stlucas.nu

of 033-4941261

ROEPINGENWEEKENDEN:

Roeping? Tijd om te luisteren!

Het bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert dit jaar twee roepingenweekenden die ook openstaan voor jongeren van buiten dat bisdom. Het eerste weekend vond plaats van 18-20 februari (voorjaarsvakantie); het tweede staat gepland voor 14-16 oktober 2022 (herfstvakantie).

De roepingenweekenden worden gehouden in een klooster in Thuine (vlak over de grens met Duitsland).

Organisatie en opgave

Er wordt een eigen bijdrage van € 40 gevraagd per persoon. Als dit een probleem is, kun je dit gerust aangeven. De organisatoren zoeken contact over de coronaregels via de app. Speciale wensen voor het eten, bijvoorbeeld dieetwensen of vegetarisch, kun je vooraf aangeven. De keuken houdt hier dan rekening mee.



Aanmelden kan tot één week van tevoren bij pastoor Tjitze Tjepkema en Johan Krijnsen, e-mail: tjepk090@planet.nl / johankrijnsen@hotmail.com, tel.: 06 11273673 / 06 25248674.

Contactgegevens van de verblijfslocatie:

Kongregation der Franziskanerinnen vom hl. Maryrer Georg zu Thuine, Klosterstrasse 14, D-49832 Thuine, gastenzuster: zuster Maria Christin, www.franziskanerinnen-thuine.de

Kerkelijke instelling 'Laudato Sí Alliantie Nederland' opgericht



De Laudato Sí Werkgroep Nederland, een initiatief van de Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), promoot sinds de publicatie van de encycliek *Laudato si'* de visie van paus Franciscus op 'integrale duurzaamheid' in de Nederlandse Kerk en samenleving. De urgentie van de thema's die paus Franciscus aansnijdt, is de afgelopen jaren alleen maar groter geworden, aldus de werkgroep.

"We beseffen als katholieke organisaties dat *Laudato si'* een moreel en spiritueel kompas biedt in de zoektocht naar een wereld die toekomst heeft. Helaas is *Laudato si'* in katholieke kringen nog te weinig bekend en is de invloed ervan in Nederland nog te beperkt." Daarom heeft het bisdom Den Bosch in overleg met de KNR een kerkelijke instelling Laudato Sí Alliantie Nederland opgericht. Deze instelling zal een secretariaat inrichten met een parttime coördinator en een parttime communicatiemedewerker, dat wordt ingebed in het bureau van Vastenactie te Den Haag.

**Online bezinning:
OP WEG NAAR PASEN**

Aan de hand van de bijbellezing van die dag, nemen de pastores Fred Kok en Antoinette Bottenberg u in de vastentijd mee op weg naar Pasen.

Van 9.30-10.00 uur geeft één van de pastores een inleiding op de lezing, daarna is er voor wie wil de mogelijkheid nog wat uit te wisselen. Meteen uitloggen kan ook.

Aanmelden kan voor alle dinsdagen of voor een enkele.

Data: dinsdagen: 22, 29 maart en 5 en 12 april.

Aanmelden: fred.kok@stlucas.nu
U ontvangt dan een ZOOM linkje.



**Online bezinning:
OP WEG NAAR PINKSTEREN**

Pinksteren is wel hét feest van ons geloof, we vieren de komst van de heilige Geest, die ons alles in herinnering brengt, wat Jezus ons leert (Joh 14, 26).

Aan de hand van de geloofsbelijdenis nemen de pastores Fred Kok en Antoinette Bottenberg u in de Paastijd mee op weg naar Pinksteren.

Van 9.30-10.00 uur geeft één van de pastores op 19 april een inleiding op de geloofsbelijdenis, in de weken daarna op twee “artikelen” van ons geloof. Na de inleiding is er voor wie wil de mogelijkheid om uit te wisselen, over wat de meditatie bij u oproept.

Meteen uitloggen kan ook.

Aanmelden kan voor alle dinsdagen of voor een enkele.

Data: dinsdagen 19 en 26 april,
3, 10, 17, 24 en 31 mei.

Aanmelden: fred.kok@stlucas.nu
U ontvangt dan een ZOOM linkje.



DIENEN



Vastenactie 2022 - Je land is je leven

Dagelijks worden mensen over de hele wereld uit hun huizen gezet omdat de overheid of grote onderneming zijn oog heeft laten vallen op de kostbare grond waar ze wonen. Economische belangen blijken helaas vaak zwaarder te wegen dan de rechten van de lokale bevolking, die er al generaties lang woont, verbonden met het land en ervan afhankelijk voor hun levensonderhoud.

In Guatemala steunt Vastenactie drie Maya-gemeenschappen die opkomen voor hun rechten. In de rivier worden waterkrachtcentrales gebouwd. Dat betekent dat de toegang tot water beperkt wordt en kostbare landbouwgrond verdwijnt. Vastenactie steunt de dorpen bij het opbouwen van duurzaam watermanagement, leert ze wat hun rechten zijn en hoe ze die kunnen verdedigen. Dankzij onze giften kunnen wij het leven van andere mensen in de meest schrijnende omstandigheden verbeteren. Ondersteun dit project van Vastenactie met een bedrage via de collectes in de kerk of door een gift over te maken op rekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

MOV, Bernard Neijzen

Nederlandse paus Adrianus VI 500 jaar geleden gekozen

Het was op 9 januari 500 jaar geleden dat er een Nederlander als paus werd gekozen: Adriaan Floriszoon Boeyens uit Utrecht. Als Adrianus VI was hij paus van 9 januari 1522 tot zijn dood op 14 september 1523, zijn kroning had pas op 31 augustus 1522 plaatsgevonden. Het Aartsbisdom Utrecht staat komende zomer stil bij dit jubileum: op 31 augustus met een H. Mis in de St. Catharinakathedraal en een symposium in het auditorium van Museum Catharijneconvent.



HOE JOODS IS EEN CHRISTEN?

In onze wereld waarin antisemitisme helaas nog steeds volop de kop op steekt, is het niet zo gek om ons af te vragen: Hoe joods is een christen?

Een prikkelende vraag misschien. Maar hoeveel van de joodse tradities en het joodse geloof vinden we terug in ons gelovig christelijk leven, en het leven van alledag? Natuurlijk zult u zeggen: het Oude/Eerste Testament is het heilige boek van het Jodendom, en ook het christelijke heilige boek, zij het geactualiseerd in het Nieuwe/Tweede Testament. Maar wat leeft er van de joodse tradities voort in ons dagelijks en kerkelijk leven? Bij Fred Kok thuis werd er op zaterdag gekookt voor de zondag (om zijn moeder zondagsrust te geven?) en op zaterdag werd er niet warm gegeten. Sabbatsheliging? Voor Pasen moest de grote schoonmaak klaar zijn. Een christelijke invulling van de speurtocht naar zuurdesem voorafgaand aan Pesach? Tot voor kort, en in sommige geloofsgemeenschappen nog steeds gewoonte: zonder hoofdbedekking ging een meisje / vrouw de straat niet op, en in de kerk werd je de communie geweigerd.... Hebben we dit aan Paulus te danken / wijten, of aan een van de joodse regels? Waarom hebben sommige protestantse mannen een ringbaardje? Is onze kerk een tempel, of een sjoel (synagoge)? Hoe joods is ons bidden? Hoeveel van het Pesachritueel (Haggadah) zit er in onze paasviering?

Zo zie je maar, meer dan we ons bewust zijn, stammen we uit een JOODS-christelijke traditie en is onze cultuur bepaald door de joodse wortels van ons christelijk geloof.

Bent u geïnteresseerd geraakt over deze en nog meer joodse elementen in ons leven als christen, of als doorsnee Nederlander...., dan zien we u heel graag op **28 april 2022** van 19.30 uur tot 21.30 uur in het Pauluscentrum aan De Veenslag 1 in Hoevelaken.

Aanmelden voor deze boeiende avond uiterlijk op 25 april bij Wim Eggenkamp bij voorkeur via email: wim.eggenkamp@xs4all.nl met opgave van naam, adres en telefoonnummer (voor het geval we moeten annuleren) dan wel opgave via telefoon 06-22556190. Kosten € 5,00 incl. koffie/thee, ter plaatse te voldoen. U zult geen spijt hebben van uw opgave door een goede mix van geschiedenis, bijzondere weetjes die doorwerken in ons dagelijkse leven en een stukje humor. Tot 28 april!

Mede namens Fred Kok, Wim Eggenkamp

Bedevaartsoord Brielle herdenkt dood Martelaren van Gorcum 450 jaar geleden

Op 1 april 1572 veroverden de Watergeuzen Den Briel. Je zou dit moment de 'geboorte van Nederland' kunnen noemen. Het was een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648), de oorlog tegen het machtige wereldrijk Spanje. Tussen 1572 en 2022 liggen 450 jaar. In het jaar 2022 zijn tal van herdenkingsmomenten in de Nederlandse steden om die tijd van onrust, onverdraagzaamheid te herdenken.

En dus ook is het in 2022 precies 450 jaar geleden dat in Brielle de Martelaren van Gorcum om het leven kwamen. De Bisschoppelijke Brielse Commissie nodigt met name groepen uit om in 2022 op pelgrimage te gaan en het nationale heiligdom te bezoeken. In het bedevaartsoord kan de kerk worden bezocht, die alleen tijdens het bedevaartseizoen geopend is en waar in een rijk versierde vergulde schrijn de relieken van de martelaren worden bewaard. Buiten is de plek aangegeven waar de martelaren in 1572 stierven. Daar staat ook een ciborium (altaar-overkapping) en kan binnen de ommegang de kruisweg worden gebeden. Op 9 juli vindt de Nationale Bedevaart plaats. Het bedevaartseizoen opent dit jaar op 14 mei en wordt afgesloten op 29 oktober. Meer informatie en downloaden van de folder: www.martelarenuangorcum.nl



WIJ GAAN WEER NAAR LOURDES EN NEVERS

De gezamenlijke parochies, St. Lucas en St. Maarten gaan weer naar Lourdes. Wil jij graag in groepsverband geheel verzorgd met ons mee? Dat kan, op 5 september 2022 stappen we samen in de bus. Tijdens deze 9 daagse reis zult u ervaren hoe mooi en waardevol het is om als pelgrim in het Mariaoord in Lourdes te mogen verblijven. Ook brengen wij een bezoek aan Bernadette Soubirous. Zij ligt opgebaard in de Kapel van het Klooster "Saint Gildard" in Nevers. Heeft u belangstelling voor deze pelgrimsreis? Geeft u dan op voor de informatiebijeenkomst. Op die bijeenkomst geven we u graag de benodigde informatie en kunt u ons uw vragen stellen over deze reis.

Hartelijke groet, namens Pastor Fred Kok, Mirjam Schouten en Willie van Kooij
06.21410286 ook Whatsapp
willievankooij@gmail.com

P.S. De reis nand die we in mei gaan maken is volgeboekt.



NIEUW BEDEVAARTJAAR MARIA VAN RENKUM

Vol hoop en verwachting is het bedevaartsoord Maria van Renkum het nieuwe jaar ingegaan, zo meldt de werkgroep bedevaarten Renkum. In het najaar van 2021 was er een duidelijke opleving in het aantal groepen dat een pelgrimstocht naar Renkum maakte. In 2022 biedt Renkum vijf bedevaarten aan voor iedereen. Ook ontvangt het pelgrimsoord graag groepen op aanvraag.

Het is een traditie van eeuwen (het beeld is van vóór 1380): bedevaartgangers komen individueel of in een gezelschap bij Maria van Renkum om tot Maria te bidden. De kerk zelf en het naastgelegen Mariapark met iconen over het leven van Jezus en Maria nodigen uit tot rust en bezinning.



BEDEVAARTEN IN 2022

- **zondag 24 april** om 15.00 uur Bloesembedevoort.
- **dinsdag 31 mei** om 10.30 uur Maria-bedevoort speciaal voor zieken en senioren.
- **zondag 19 juni** om 11.00 uur Sacramentsdag.
- **maandag 15 augustus** om 19.00 uur Maria Tenhemelopneming.
- **zondag 23 oktober** om 14.00 uur Gelderse Bedevoort.

Na afloop van deze bedevaarten zijn er koffie en thee, frisdrank en limonade, en versnaperingen.

Meer informatie en het aanmeldformulier (s.v.p. ruim van tevoren opgeven) zijn te vinden op www.ztitusbrandsmaparochie.nl (onder 'Mariabedevoarten') en op www.mariavanrenkum.nl (bij 'Bedevaartsoord'). Bij de Maria-bedevoort speciaal voor zieken en senioren is deelname aan het gehele dagprogramma of aan het ochtend- of middagprogramma mogelijk. Op aanvraag wordt een ligstoel of aparte stoel geplaatst of een plaats voor een rolstoel gereserveerd. Dit kunt u aangeven op het formulier.



In Engeland noemen de mensen de lente "Spring". Waarom zou dat zijn?

God, in de lente springen de knoppen van de bomen open: het worden blaadjes.
In de lente zie je ook dieren springen en huppelen: de lammetjes huppelen in de wei en de koeien dansen, als ze naar buiten mogen. Daar word je vrolijk van!
God, U hebt ons ook gemaakt om vrolijk te leven. Wij kunnen ook huppelen, hinkelen op één been, en hele hoge en verre sprongen maken. Op de trampoline springen. We gaan het meteen proberen.



Bron: geloventhuis.nl

Zondag 3 april 2022

15:00 uur Inspiratiebijeenkomst vanwege Dag van het Jodendom
H. Apostel Pauluskerk,
Willem de Zwijgerplantsoen 19
te Utrecht Utrecht
(meer info www.stlucas.nu)

Dinsdag 22, 29 maart en 5 en 12 april 2022

9:30 – 10:00 uur Online bezinning op weg naar Pasen (via Zoom)

Dinsdag 19 en 26 april, 3, 10, 17, 24 en 31 mei 2022

9:30 – 10:00 uur Online bezinning op weg naar Pinksteren (via Zoom)

Donderdag 7 april 2022

19:30 uur Lezing Rouw is de achterkant van de liefde door Antoinette Bottenberg, in De kom, Leusden

Donderdag 28 april 2022

19:30 uur Hoe Joods is een Christen, Pauluscentrum, De Veenslag 1 in Hoevelaken

Vrijdag 29 april – 1 mei 2022

WJD@home op Ameland
Aanmelden vóór 15 april
wj.d.jongkatholiek.nl

Zaterdag 14 mei – 29 oktober 2022

Bedevaartsoord Brielle herdenkt dood Martelaren van Gorcum 450 jaar geleden

Agenda!