



Lucasbrief

Parochieblad van de St. Lucasparochie

december 2019/januari 2020



Vrede en vrijheid voor jou



Verder in dit nummer o.a.:

Interview over MOU **JAAR VAN DE EUCHARISTIE** **VRIJHEID** van Doret Koziol
Reis naar Griekenland Jubilea kerken Barneveld en Voorthuizen 40 jaar Generations



Secretariaat

Anita Snik, Jetty van Spaendonck
secretariaat@stlucas.nu / tel. 033-4941261

Openingstijden:

dinsdag t/m vrijdag 9.30 – 12.00 uur

Postadres Parochie:

Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden
Bankrekening: NL81 RABO 0385938705
t.n.v. R.K. Parochie St. Lucas

Bestuur

Pastoor Harrold Zemann, voorzitter
e-mail: h.zemann@parochie-sintmaarten.nl
Annemieke van Bussel, vicevoorzitter
e-mail: vicevoorzitter@stlucas.nu
Johannes Tuinhof, secretaris
e-mail: secretaris@stlucas.nu
Jaap Godefrooij, penningmeester
e-mail: penningmeester@stlucas.nu
Rob Broekhoven, lid/gebouwen
Kees van 't Klooster, lid/belegd onr. goed,
begraafplaatsen
Jos van Vliet, lid/communicatie
Paul Kempers, lid/vrijwilligers

Team van Pastores

(bereikbaar via parochiesecretariaat Leusden)

Harrold Zemann, Pastoor
e-mail: h.zemann@parochie-sintmaarten.nl
Hao Tran, Pastoraal werker
e-mail: h.tran@parochie-sintmaarten.nl
Antoinette Bottenberg, Pastoraal werker
e-mail: antoinette.bottenberg@stlucas.nu
Fred Kok, Pastoraal werker
e-mail: fred.kok@stlucas.nu
Nelleke Spiljard, Pastoraal werker
e-mail: n.spiljard@parochie-sintmaarten.nl
Rini Bouwman, Diaken
e-mail: rini.bouwman@stlucas.nu
Marcel Sarot, Diaken
e-mail: m.sarot@parochie-sintmaarten.nl

Voor Ziekenzalving en Uitvaart

Leusden : 033-4941261
Achterveld : 0342-451420
Barneveld/
Voorthuizen : 06-81725715
Nijkerk : 06-24673347 of 0342-462301
Putten : 0341-353586 of 0341-357218
Ermelo : 06-57195550
Harderwijk : 06-20735121
Hoevelaken : 033-2537528

Parochiële Charitatieve Instelling

Materiële en immateriële steun in nood
e-mail: pci.sintlucas@gmail.com
Website: www.caritasstlucas.nl
Bankrek.nr. NL30 RABO 0347802230
t.n.v. PCI St Lucas te Leusden

Redactie

Antoinette Bottenberg
Wil van Calck - Barneveld/Voorthuizen, Hoevelaken, Nijkerk
Kateljine de Haan - Achterveld, Leusden
Els Schrijver - Harderwijk
Jos van Vliet - Ermelo, Putten

Contact: Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden
e-mail: lucasbrief@stlucas.nu

Lucasbrief

Jaargang 6, nummer 1; 13 december 2019
Verschijnt 7x per jaar, oplage 6.100 exemplaren
Volgende uitgave: 24 januari 2020
Kopijdatum, deadline: 20 december 2019

De redactie behoudt zich het recht om kopij in te korten,
niet of in een volgend nummer te plaatsen.

Website: www.stlucas.nu

Vormgeving en druk: MegaDruk Putten



St. Lucas Parochie

Geloofsgemeenschappen van de St. Lucasparochie

St. Paulus

De Veenslag 1, 3871 NG Hoevelaken
e-mail: hoevelaken@stlucas.nu

De Goede Herder

Smidsweg 20, 3852 XB Ermelo
telefoon 0341-553584
e-mail: ermelo@stlucas.nu

Kerkcentrum Odulf

Budkestraat 26, 3781 BR Voorthuizen
Overige gegevens, zie
St. Catharina Barneveld

St. Jozef

Hessenweg 325, 3791 PJ Achterveld
telefoon 0342-451420
e-mail: achterveld@stlucas.nu

H. Maria Zuivering

Brinkstraat 87, 3881 BP Putten
e-mail: putten@stlucas.nu

St. Catharina

Holkerstraat 34, 3861 CE Nijkerk
telefoon 033-2451262
e-mail: nijkerk@stlucas.nu

St. Jozef

Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden
telefoon 033-4941261
e-mail: leusden@stlucas.nu

St. Catharina

Langstraat 36-38, 3771 BG Barneveld
telefoon 0342-412050
e-mail: barneveld-voorthuizen@stlucas.nu

H. Catharina

Van Maerlantlaan 1, 3842 JA Harderwijk
telefoon 0341-412410
e-mail: harderwijk@stlucas.nu

Kerstmis, begin van een nieuwe schepping

Veel mensen vinden Kerstmis een mooi feest. Misschien wel het mooiste feest van het jaar, want Kerstmis brengt sfeer en gezelligheid met zich mee: gezellig eten met familie en vrienden, cadeaus uitpakken, naar de kerk gaan en van elkaar genieten. Jammer genoeg is Kerstmis niet voor iedereen een mooi familiefeest. Voor sommigen is de kerstperiode een eenzame tijd omdat er weinig mensen naar hen omkijken. Of men is in het afgelopen jaar getroffen door een ernstige ziekte of door het overlijden van een dierbare of een relatie is kapotgegaan. Voor anderen voelt Kerstmis als een verplichting om familie te bezoeken. En in sommige families heerst er zoveel ruzie en onrust, dat samen vieren (nog) niet mogelijk is.

Voor veel kinderen is Kerstmis een mooi feest omdat ze cadeautjes krijgen. Vroeger in Duitsland, mochten de kinderen hun kapotte speelgoed, dat ze zelf niet meer konden maken, onder de kerstboom zetten. Ouders gingen dit kapotte speelgoed maken en met Kerstmis hadden de kinderen weer 'nieuw' gemaakt speelgoed.

In ons leven worden we regelmatig geconfronteerd met pijn, verdriet en de gebrokenheid in de wereld, die door mensen zelf niet te herstellen is. Kerstmis is een feest van gezelligheid, eten en cadeautjes. Maar het is ook het feest waarop God alles wat in ons leven kapot gegaan is weer heel wil maken, omdat wij het zelf niet kunnen. Net als het kapotte speelgoed, dat onder de kerstboom geplaatst wordt, mogen we onze gebrokenheid bij het kerstkind neerleggen, zodat Hij ons kan herscheppen. Wanneer het leven ons zwaar valt, de ander ons niet begrijpt, de naaste ons pijn heeft gedaan of het gemis van een geliefde ondraaglijk is, dan mogen we weten dat we onze pijn, verdriet en gebrokenheid bij het kerstkind mogen neerleggen. Hij wil onze lasten verlichten, onze pijn verzachten en onze wonden geleidelijk aan helen.

Dingen die gebroken of beschadigd zijn, willen we maken. Wanneer bijvoorbeeld een meesterwerk van Rembrandt beschadigd raakt, is er eigenlijk maar een persoon die dat schilderij het beste kan restaureren en dat is Rembrandt zelf. En als ons leven gebroken is, is er maar een persoon die het leven weer heel kan maken en dat is God zelf, want Hij is de Schilder van het leven.

Zoals God in het begin de wereld geschapen heeft

met zijn Woord, zo herschept God met Kerstmis onze gebroken wereld met zijn Woord, dat Vlees geworden is. Met Kerstmis is door de geboorte van Christus God begonnen met de gebroken schepping 'nieuw' te maken, te herscheppen. Dit nieuw herstel met Kerstmis begonnen zal Hij uiteindelijk voltooien, want God doet geen half werk.

Met Kerstmis kunnen we genieten van de mooie sfeer, de vreugde, familie en vrienden. Maar we mogen vooral danken voor de nieuwe schepping die God met Kerstmis in onze wereld is begonnen om onze gebrokenheid te herstellen.

Namens het pastoraal team wens ik u allen alvast een zalig Kerstfeest en heel veel zegen en vreugde voor het nieuwe jaar.

*Hao Tran,
pastoraal werker*



Verwonder je

wees stil, heel stil
verwonder je wat God
met kerstfeest geven wil
een nieuw begin, een kind
dat ons steeds weer met God verbindt
waardoor de mensheid vrede vindt
verwonder je
en wees vol eerbied stil

Ina Bos

Wat geloof jij?

Als kind geloofde ik...

... dat er twee verschillende werelden waren.

Ik groeide op in een Katholiek gezin in Amersfoort. Wij gingen naar de St. Franciscus Xaveriusparochie. Mijn moeder was er actief onder andere bij de kindervoordiensten. Ik groeide voor mijn gevoel op in twee verschillende werelden: bij mij thuis en in de kerk, waar ik graag was. En tegenovergesteld daaraan: de buitenwereld. Thuis en in de kerk was een wereld waarin gesproken werd over vrede, geloof en liefde. Waarin mijn ouders zorgden voor familie, vrienden en collega's. De andere wereld was de wereld van school, de basisschool en de middelbare school. Daar vroeg ik mij af of God wel bestond. Je moest er je plek veroveren. Er werden kinderen uitgelachen en gepest. Ik trok het mij aan als andere kinderen dit overkwam. Die periode heeft mij het meest gevormd en maakt dat ik nog steeds geloof dat het belangrijk is voor 'je naaste' zorg te dragen. Het is ook een reden om mij in te zetten voor de jongeren in onze geloofsgemeenschap. In Nijkerk probeer ik ieder jaar een jongerenviering te maken, omdat ik het belangrijk vind dat zij ook een plek hebben in onze parochie.

Nu geloof ik ...

... dat je dankbaarheid mag ervaren voor je leven en dat je het leven mag vieren.

Of er nog leven na de dood is weet ik niet, maar mijn opvatting is: haal uit jezelf wat je in je hebt, maak er het beste van voor jezelf en je omgeving. Heb vertrouwen, God gaat altijd met je mee.

Ik geloof niet meer ...

... dat alles toeval is. Dat dingen in je leven gebeuren zonder reden. Vroeger keek ik meer voor me uit.

Het is niet langer de eindbestemming die belangrijk is, maar veel meer de weg er naartoe. Dat is ook waarvan ik, inmiddels, het meeste van geniet in mijn leven.



*Pam van de Weijer
Nijkerk*

Ingezonden door Doret Benner Koziol van de geloofsgemeenschap Odulf Voorthuizen

Vrijheid in Nederland de normaalste zaak van de wereld of misschien toch niet?

Vrijheid om te zeggen wat je wilt.

Vrijheid om te kiezen of je in iets of in iemand gelooft.

Vrijheid om te zijn wat je bent, of wie je bent.

Vrijheid om te houden van wie je wilt.

Vrijheid om te gaan en staan waar je op dat moment wilt zijn.

Vrijheid om te demonstreren voor iets waar je met volle overtuiging voor staat.

Vrijheid



Ook voor mij is vrijheid vanzelfsprekend. Maar toch zou ik als geen ander beter moeten weten. Kunnen weten dat vrijheid niet of misschien wel nooit voor iedereen geldt. Vrijheid zou ik moeten koesteren, beschermen, er desnoeds voor vechten. Mijn vader was een Poolse soldaat die gevochten heeft voor onze vrijheid. Vrijheid die niet bestond voor hem, of voor zijn vaderland. Gevangen in een oorlog die nooit ophield maar voortwoedde in zijn geest. Vrijheid is nooit vanzelfsprekend, nooit!

Doret Benner Koziol

Kerstmis 2019:

Ik geloof in het Licht!

Vorig jaar bezocht ik een grot in Zuid-Limburg en hoorde een indrukwekkend verhaal. Vlak na de tweede wereldoorlog is daar in die diepte van de grotten een tekst gevonden die op de wand was gekalkt. Waarschijnlijk is die tekst opgeschreven door Joden of mensen uit het verzet die daar, in die duisternis en de diepte van de grotten konden onderduiken voor de nazi's. Daar stond:

Ik geloof in de zon, ook als hij niet schijnt.

Ik geloof in de liefde, ook als ik haar niet voel.

Ik geloof in God, zelfs als Hij zwijgt!

Deze tekst sprak mij enorm aan, en ik vroeg me af: hoe is op deze plek kerstmis gevierd? God's licht komt in de wereld, maar om mij heen ervaar ik alleen maar duisternis en kilte. Hoe kom ik ooit weer levend boven waar frisse lucht is en waar we echt kunnen leven? Een hartekreet in een grot, het kan een hartekreet zijn ook van ons zelf, maar ook van talloze vluchtelingen in onze wereld, van mensen die het slachtoffer zijn van terreur, of van mensen die bang en angstig zijn voor alles wat er gebeurt.



Want je hoeft niet in een grot te verblijven om dat te voelen: duisternis.

Met kerstmis neemt God zelf ons mee naar boven, daar staat de kribbe. God, geboren in een simpele stal, laat ons opnieuw weten dat leven de moeite waard is. Leven is niet alleen het warme en knusse gevoel van de kerst, we zullen ook de wereld in moeten, met een Boodschap, voor alle mensen: God Leeft, geboren in een Mensenkind, in ons, wij die met talloze mensen mogen roepen en bidden:



Ik geloof in de zon, ook als hij niet schijnt.

Ik geloof in de liefde, ook als ik haar niet voel.

Ik geloof in God, zelfs als Hij zwijgt!

Ik geloof in het Licht!

Deze wens mogen we meenemen naar de dagen die komen. Ook als een opdracht voor ons als kerk. Dank mag ik uitspreken naar zoveel mensen die met ons de geloofsgemeenschappen dragen!! Van harte wensen wij u een zalig kerstfeest en een gezegend 2020.

Namens het pastoraal team en de parochiebesturen van St. Maarten en St. Lucas, pastoor Harrold Zemann.



Pope Francis@Pontifex 27 dec 2018



Looking at Jesus we see the face of the God who is Love, and we learn to recognize Him in the faces of our brothers and sisters

Vertaling: Kijkend naar Jezus zien we het gezicht van de God die liefde is, en we leren Hem herkennen in de gezichten van onze broeders en zusters

VIEREN

Datum	Lezingen	Leusden	Harderwijk	Ermelo	Putten
Vaste vieringen		2e, 4e, 5e do. 9.00 u. EV, 9.45 u Rozenkransgebed 3e do 9.00 u. Rozenkransgebed	3e wo v.d.maand 9:30 u EV	4e wo. vd maand: 9.30 u. EV	2e wo. vd maand: 9.30 u. EV
za. 14 dec.	l1: Jesaja 35,1-6a.10; l2: Jakobus 5,7-10; ev: Matteüs 11,2-11	19.00 GV. PGV. Ruach			
zo. 15 dec. 3e Advent		11.00 EV. H. Zemann Ruach	9.15 EV. H. Zemann St. Caeciliakoор	11.00 WCV. R. Bouwman Scola	9.15 WCV. N. Morpey Samenzang
di. 17 dec. Boeteviering St. Lucas					
wo. 18 dec.		19.00 OV. in de Advent	9.30 EV. H. Zemann		
za. 21 dec.	l1: Jesaja 7,10-14; l2: Romeinen 1,1-7; ev: Matteüs 1,18-24				19.00 EV. H. Zemann-Gregoriaans
zo. 22 dec. 4e Advent		11.00 EV. P. Kuipers	9.15 WCV. R. Bouwman-Cantores 13.00 Dopen R. Bouwman	11.00 EV. H. Zemann Scola	
di. 24 dec. 17.00 Kerstavond	l1:Jesaja 9,1-3.5-6; l2: Titus 2,11-14; ev:Lucas 2,1-14	17.00 VMK. AV. A. Bottenberg			
di. 24 dec. 19.00 Kerstavond		19.00 EV. H. Zemann Ruach	19.00 WCV. R. Bouwman Kinderkoор	19.00 GV. F. Kok	19.00 GV. N. Morpey De Toverbal
di. 24 dec. 21.00 Kerstavond			21.00 WCV. R. Bouwman Panta Rhei		21.00 WCV. N. Morpey Contagio
di. 24 dec. 23.00 Kerstavond			23.00 WCV. B. Piepers-Generations		23.00 EV. H. Zemann Pastor Bonuskoор
wo. 25 dec. Kerstmis	l1: Jesaja 52,7-10; l2: Hebreëen 1,1-6; ev: Johannes 1,1-18 of 1-5.9-14	11.00 EV. Mgr. T.Hoogenboom Ruach	10.00 WCV. F. Kok St.Caeciliakoор	11.00 WCV. R. Bouwman Scola	9.15. WCV. B. Piepers Cantabile
do. 26 dec. 2e Kerstd.+ +H. Stefanus	l1: Handelingen 6,8-10; 7,54-60; ev: Matteüs 10,17-22	11.00 EV. H. Zemann			
za. 28 dec. HH. Onnozele kinderen	l1: Sirach 3,2-6.12-14; l2: Kolossenzen 3,12-21; ev: Matteüs 2,13-15.19-23		19.00 EV. H. Zemann Cantores		
zo. 29 dec. H. Maria		11.00 EV. H. Zemann		10.00 GV. PGV. Samenzang	10.00 GV. PGV. Samenzang
di. 31 dec. Oudjaar		19.00 GV. PGV.	19.00 GV. PGV	19.30 OV in de Zendingkerk	
wo. 1 jan. Nieuwjaar M. Maria	l1: Numeri 6,22-27; l2: Galaten 4,4-7; ev: Lucas 2,16-21				
za. 4 jan.	l1:Jesaja 60,1-6; l2:Ef.1,2: 3a.5-6; ev: Matteüs 2,1-12				
zo. 5 jan. Openbaring des Heren		9.15 EV. H. Zemann	11.00 WCV. R. Bouwman	9.15 WCV. R. Bouwman	11.00 WCV. A. Bottenberg
za. 11 jan.		19.00 GV. PGV			
zo. 12 jan. Doop vd Heer	l1: Jessaja 42,1-4.6-7; l2: Hand.10,34-38; ev: Matteüs 3,13-17	9.15 EV. H. Bloem	11.00 WCV. F. Kok	9.15 WCV. F. Kok	11.00 WCV. R. Bouwman
za. 18 jan.	l1: Jessaja 49,3.5-6; l2: Kor. 1,1-3; ev: Johannes 1,29-34				19.00 EV. H. Zemann
zo. 19 jan. Gebedsweek		9.15 EV. H. Zemann 11.00 OV A. Bottenberg & Ds M. Kemink	9.15 WCV. A. Bottenberg	9.15 WCV. N. Morpey	
za. 25 jan.	l1: Jessaja 8,23b-9,3; l2: Kor. 1,10-13.17; ev: Matteüs 4,12-23 of 4,12-17	19.00 GV. - F. Kok	19.00 EV. - J. Loffeld		
zo. 26 jan.		9.15 EV. J. Loffeld 10.00 OV in de Marcuskerk F. Kok & Ds A. Sprotte		10.00 OV in de Zendingkerk	10.00 GV. PGV

Datum	Nijkerk	Hoewelaken	Achternveld	Barneveld	Voorthuizen
Vaste vieringen	1e wo. v.d. maand: 09.30 u. WGV. Ben Roest	1e wo. v.d. maand 09.30 u., EV.		3e do. 9.30 u. EV, 1e zaterdag v.d. maand biechten/ gesprek met priester van 14.00 - 15.30 u.	
za. 14 dec.				11:00 Euch. voor de ouderen H. Zemann-St.Caeciliakoort	
zo. 15 dec. 3e Advent	11.00 WCV. N. Morpey-St.Catharinakoort KWD en crèche	10.00 GV. PGV 17.00 Vesperviering Pauluscentrum	9.15 GV. PGV. St.Caeciliakoort	9.15 WCV. R. Bouwman-St.Caeciliakoort KWD en crèche	
di. 17 dec. Boeteviering St. Lucas				19.00 EV. H. Zemann Boeteviering	
wo. 18 dec.					
za. 21 dec.					19.00 WCV. R. Bouwman-Odulffkoort
zo. 22 dec. 4e Advent	11.00 WCV. R. Bouwman St.Caeciliakoort KWD en Crèche	11.00 WCV. B. Piepers 17.00 Vesperviering Pauluscentrum	9.15 EV. H. Zemann St.Caeciliakoort	9.15 WCV. B. Piepers-St.Caeciliakoort KWD en crèche	
di. 24 dec. 17.00 Kerstavond					
di. 24 dec. 19.00 Kerstavond	19.00 GV. PGV. Kinderkerstviering		19.00 VMK. GV. A. Bottenberg De Vlindertjes		
di. 24 dec. 21.00 Kerstavond	21.00 WCV. B. Piepers St.Catharinakoort	21.00 WCV. A. Bottenberg	21.00 EV. H. Zemann Vivente		21.00 WCV. F. Kok-Odulffkoort
di. 24 dec. 23.00 Kerstavond				23.00 WCV. F. Kok St.Caeciliakoort	
wo. 25 dec. Kerstmis	11.00 GV. PGV. St.Caeciliakoort	11.00 WCV. B. Piepers	9.15 WCV. R. Bouwman St.Caeciliakoort	9.15 EV Mgr. T. Hoogenboom St.Caeciliakoort KWD en crèche	
do. 26 dec. 2e Kerstdag+H. Stefanus					
za. 28 dec. HH. Onnozele kinderen					
zo. 29 dec. H. Maria	11.00 GV. PGV. St.Caeciliakoort			10.00 PGV. St.Caeciliakoort	
di. 31 dec. Oudjaar		19.00 OV in de Eshof		19.00 PGV. St.Caeciliakoort	
wo. 1 jan. Nieuwjaar M. Maria		11.00 EV. H.Zemann			
za. 4 jan.					19.00 EV. H.Zemann Odulffkoort
zo. 5 jan. Openbaring des Heren	9.15 WCV. A. Bottenberg KWD en Crèche	9.15 WCV. B. Piepers	11.00 EV. H. Zemann	11.00 WCV. B. Piepers-St.Caeciliakoort KWD en Crèche	
za. 11 jan.		19.00 GV. PGV			
zo. 12 jan. Doop vd Heer	9.15 WCV. R. Bouwman		9.15 GV. PGV.	10.00 GV. PGV. St.Caeciliakoort KWD en Crèche	
za. 18 jan.					19.00 WCV F. Kok - Odulffkoort
zo. 19 jan. Gebedsweek	9.15 WCV. F. Kok Crèche	10.00 OV in Eshof	11.00 OV. F. Kok	11.00 WCV. N. Morpey-St. Caeciliakoort KWD en Crèche	
za. 25 jan.					
zo. 26 jan.	9.15 EV. H. Zemann	9.15 WCV. B. Piepers	11.00 WCV. B. Piepers	11.00 EV. H. Zemann-St. Caeciliakoort KWD en Crèche	

HET JAAR VAN DE EUCHARISTIE



Een brug naar het Leven...

Al toen ik een kleuter was namen mijn ouders ons een keer per maand mee naar de abdij van de Benedictijnen in de Slangenburg bij Doetinchem. Als jongen keek ik mijn ogen uit, het was een eucharistieviering maar toch anders dan in onze eigen parochiekerk.

De monniken kwamen al zingend de kerk binnen, en bleven ook zingen, ze namen me mee naar 'hogere sferen': het maakte indruk. De wierook, de rust, de sfeer, de mystiek om het maar even zo te noemen: ik verveelde me geen moment. Achteraf zeg ik: ik kon iets van God voelen en proeven. Ik denk zeker dat er hier een stukje van mijn pries-terroeping is aangeraakt.

Wat was dit anders dan de parochiekerk, ook daar kwam ik graag. Daar werd ook gezongen, daar was ook sfeer. Daar waren ook leuke mensen: ik kende ze allemaal uit het dorp. Maar anders dan in de abdij was er een scala aan 'soorten' vieringen. Meestal eucharistie in die tijd, maar soms was het een themaviering over een onderwerp dat speelde.

Ik weet nog goed dat in 1977 de treinkaping was bij de Punt en wat heel erg indruk maakte: de gijzeling door Molukkers van een school in Bovensmilde. Kinderen, leeftijdsgenoten, die in een door kranten afgeplakt schoolgebouw zaten en niet weg mochten, en ouders die wanhopig buiten stonden. Ik weet nog dat er in de kerk aandacht voor was en dat het me raakte. Ik was bang, en ik zag dat andere kinderen ook bang waren, want het kon ook bij ons gebeuren. En dat God of Jezus ons begrijpt: dat gaf steun, weet ik nog.

Eucharistie vieren: God dankzeggen, maar ook weten dat Hij ons begrijpt. Dat Jezus niet louter een historisch persoon is van lang geleden die goede dingen deed, maar dat Hij nu en vandaag bij ons is, ook in onze diepste nood. En vieren in de kerk heeft voor mij alles te maken met wat in de samenleving gebeurt: Anders vieren we 'wereldvreemd'. God wil ons nabij zijn bij alles wat we meemaken. We nemen het mee naar de kerk, en gaan hopenlijk bemoedigt, geraakt, geïnspireerd, getroost weer naar huis.

Op deze manier wil de eucharistie op verschillende manieren bruggen bouwen: ook een brug naar buiten: want vieren in de kerk houdt ook een opdracht in: na iedere dienst is er een andere dienst, de dienst aan de naaste. Ook de monniken in de Slangenburg doen dat op een heel inspirerende en open manier, wij pastores doen dat hopenlijk op een eigentijdse wijze en velen met ons, in de verschillende geloofsgemeenschappen. Helaas kan er minder eucharistie gevierd worden door het gebrek aan pastores, maar we komen wel samen: dankzij voorgangers.

Misschien niet altijd met een wijding, maar wel met heel veel toewijding!

Laten we bruggen blijven slaan van God naar de mensen, en bruggen naar elkaar. Omdat we allemaal kind van God zijn, niet meer en niet minder.

*Met hartelijke groeten,
pastoor Harrold Zemann*

VIEREN

De Rooms-Katholieken in Barneveld zijn in 1795 opnieuw begonnen in een eigen kerkgebouw. In 2020 is dat 225 jaar geleden. Het Kerkcentrum Odulf in Voorthuizen is in 1970 gebouwd en bestaat dan 50 jaar! Redenen te over om bij beiden, zeker in deze tijden, stil te staan. Het komende kerkelijk jaar is daarom een jubileumjaar! Daar willen we zeker alle mensen uit de oecumene en alle inwoners van de gemeente Barneveld bij betrekken.

Enkele punten staan al vast: Als u dit leest zijn wij het jaar begonnen op **Christus Koning van het Heelal** (Dominus Noster Iesus Christus Universorum Rex) in Barneveld op 24 november 2019 om 11.00 uur met een feestelijke Eucharistieviering met Pastoor Harrold Zemann. Dan wordt de Missa brevis St. Joannis de Deo, ook bekend als de Kleine Orgelmesse, van Haydn gezongen door het St. Ceaciliakoor.

Aansluitend was er een gezellig samenzijn in het Catharijnecentrum naast de Sint Catharinakerk.

Voorafgaande aan de 24^e november is er hierover een uitgebreid interview geweest met Pastoor Harrold Zemann.

Het verslag ervan staat in de Barneveldse krant van woensdag 20 november. We sluiten het jaar af met Christus Koning op 22 november 2020 met een feestelijke Eucharistieviering gecelebreerd door Kardinaal Eijk. De festiviteiten worden georganiseerd rond de thema's VERLEDEN, HEDEN, TOEKOMST.

We willen daar zoveel mogelijk mensen bij betrekken. Op dit moment werken we verder aan een concreet programma. Hierin willen we de nodige aandacht geven aan onder andere (kerk)muziek, lezingen, tentoonstelling, (jongeren)vieringen, Kerk-zijn nu en straks. Geen somberheid. Wel optimisme met een realistische ondertoon. We houden u op de hoogte. We hopen u op een of meerdere van deze activiteiten te mogen begroeten om samen te bouwen aan de toekomst.

*W.A. Burgering,
voorzitter jubileumcommissie
A.A.A. van den Boogaart,
voorzitter locatieraad*

Interview MOV

Veel locaties, vroegere parochies, kenden een eigen MOV-groep. Parochianen die zich erg betrokken voelden bij degene die hulp nodig hadden, ver weg of dichtbij, maakten deel uit van de MOV-groep. Nu er al jaren geen autonome parochies meer bestaan moest ook de MOV-groep zich anders organiseren. Bernard Neijzen wilde graag het verhaal van de MOV aan mij uit de doeken doen.

“Leusden en Achterveld werkten al lang samen in de MOV”, vertelt Bernard. “In 2008 ontstond er een samenwerkingsverband Veluwe Vallei van 8 locaties. Fred Kok bracht de verschillende MOV-groepen, voor zover aanwezig, bij elkaar. De aanleiding voor een eerste samenwerking was het vastenactieproject voor Brazilië. Daar werkt Hermien Boudens, een studiegenoot van Fred Kok. Op verzoek van het Bisdom hebben wij haar vormingswerk gedurende 3 jaar gesteund als eigen project binnen de Vastenactie.”

In 2011 vormden de parochies uit Leusden, Nijkerk, Achterveld, Hoevelaken, Barneveld, Voorthuizen, Putten en Ermelo *De Lucasparochie*. In 2013 werd Harderwijk als negende locatie toegevoegd aan de Lucasparochie.

Hoe gaat de werkgroep te werk?

De werkgroep komt vijf keer per jaar bij elkaar, de laatste jaren altijd in Nijkerk. De acties voor de komende periode worden doorgesproken, er worden taken verdeeld. Voor de Vastenactie en de Adventsactie wordt onder leiding van Fred Kok een themaviering voorbereid. De werkgroep maakt een raamwerk en het voorstel wordt uitgezet in de verschillende locaties. In de locaties kan men dan zelf kiezen voor de liederen, gebeden enz. Materialen worden na overleg in de werkgroep door de locaties zelf aangeschaft.

“De MOV zorgt ook voor publicaties, collecteaankondigingen en houdt contact met een aantal scholen voor het Vastenactieproject”, vertelt Bernard. “Bewustwording is belangrijk, daarom zouden wij graag wat meer ruimte in de Lucasbrief willen hebben voor de projecten in de Derde Wereld. Doordat wij nu in parochieverband samenwerken heb je het gevoel er niet alleen voor te staan. Je deelt met elkaar de werkzaamheden en dat heeft een positief effect.”

Welke acties zijn er?

De Bisschoppelijke Advent- en Vastenactie, voor Kerst en Pasen. Verder MIVA in augustus; de vredesweek in september; Wereldmissiemaand in oktober; Memisa in februari en tussen Hemelvaart en Pinksteren de week voor de Nederlandse Missionarissen. Eerder was er rond de Advent een project van Solidaridad. Deze is alleen nog in de laatste zondag van het kerkelijk jaar op het feest van Christus Koning.

Wie is Bernard Neijzen

“27 jaar geleden ben ik vanuit Amsterdam in Leusden komen wonen. Henk Bloem was er toen pastoor en Jos van Os pastoraal werker. Aan mij werd toen de vraag gesteld: Wil je ook iets doen?”



“Zo ben ik bij de MOV terecht gekomen.”

Bernard is zo’n 40 jaar geleden in Oeganda geweest. “Mijn zus was toen uitgezonden als tropenarts voor Memisa. Ik kwam letterlijk in een andere wereld terecht.

En deze ervaring was voor mij de aanzet voor mijn belangstelling voor de Derde Wereld. Laatste keer dat ik Oeganda bezocht heb was in 1993, en met eigen ogen kon ik zien dat hulp ertoe doet. Nu weer 25 jaar later, is er heel veel vooruitgang geboekt: mensen zijn meer zelfredzaam, er zijn eigen artsen opgeleid, het onderwijs is verbeterd, evenals de infrastructuur en de gezondheidszorg. Er is de laatste 50 jaar in ontwikkelingslanden echt heel veel ten goede veranderd.”

Verdieping

“Ik zoek ook graag verdieping voor de activiteiten ten behoeve van de MOV. Elk jaar is er in november een startdag voor de Vastenactie. Een jaar geleden maakte ik een workshop mee van World’s Best News met als boodschap om vooral de positieve effecten van acties. Laat zien dat er vooruitgang geboekt wordt, ook al gaat dat langzaam. Wij zien en horen in het nieuws vooral de negatieve berichten, goed nieuws is blijkbaar geen nieuws. Goed nieuws bevordert de solidariteit. Het is mooi om te horen dat jouw hulp, hoe gering ook, ertoe doet. En heb vertrouwen dat het overgrote deel van de opbrengsten goed besteed worden en op de juiste plek terecht komen. Ik heb dat in ieder geval wel.”

Veel projecten zijn gericht op vrouwen en kinderen. Vrouwen spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van hun land. Zij zorgen voor kinderen zodat zij zich kunnen ontwikkelen en gezond opgroeien ten gunste van een goede toekomst.

Zorg

“Werken voor de MOV is wel druk maar ook dankbaar werk. Maar ik maak mij wel zorgen om de toekomst. Er zijn zo weinig jongeren die het stokje eventueel zouden kunnen en willen overnemen. Wat als onze generatie ermee stopt. Nieuwe impulsen van jonge mensen, nieuwe inspiratie en uitdaging is nodig. Het zou fijn zijn als ook jongeren zich inzetten voor de activiteiten gericht op missie, ontwikkeling en vrede op een wijze die bij hen past. Misschien doen zij het wel heel anders dan wij!”

Positief

Het inzicht om het positieve verhaal te vertellen, dat jouw hulp het verschil kan maken geeft energie en vertrouwen. Samenkomen in de geloofsgemeenschap, geïnspireerd raken door de woorden uit de Bijbel, dat is één kant van het verhaal, iets doen maakt de cirkel rond!

Els Schrijver, Redactie Harderwijk

40 JAAR GENERATIONS

Zaterdag 18 januari a.s. viert JKL Generations in de St. Jozefkerk van Leusden het 40-jarig bestaan. Het thema van de feestelijke viering is 'zin in muziek', met als subtitel 'Wat ik niet kan zeggen, zing ik'. Het thema wordt vanuit verschillende invalshoeken belicht, onder andere door middel van persoonlijke beleving, gedichten, gebeden en, natuurlijk, veel zang. Pastor Harrold Zemann gaat voor in de viering (géén eucharistie) waarin ook veel (oud-) koorleden een rol hebben.

Voorafgaand aan de viering brengt Generations al een groot aantal liederen ten gehore (vanaf ca. 18.30 uur). Na afloop van de viering is er een korte pauze met koffie en thee. Daarna worden liederen uit de complete historie van het koor met de aanwezigen in de kerk gezongen in een zogenaamde sing-along. De sing-along zal ongeveer een uur duren, waarna gelegenheid is om na te praten in De Kom onder het genot van een hapje en drankje. Oud-koorleden zijn al uitgenodigd, maar via dit bericht nodigt Generations graag iedereen die geïnteresseerd is of zich betrokken voelt bij het koor uit voor de viering en aansluitende sing-along.



Generations zou het fantastisch vinden als de kerk die avond ruim gevuld is en de liederen door iedereen vol enthousiasme worden meegezongen. U/jij bent van harte welkom: **zaterdag 18 januari vanaf 18.30 uur tot ca. 00.30 uur**, St. Jozefkerk, Leusden. Nadere informatie via JKLGenerations@hotmail.com.

N.B. Generations heeft plaats voor nieuwe leden. Repetitie op donderdagavond vanaf 20.00 uur in de St. Jozefkerk.

Impressie van de Lucasdag 13 oktober 2019



Meer foto's, zie website: www.stlucas.nl

22 DECEMBER
STROUDPUTTEN
OM 16:00 UUR

Christmas
for you!
CONTAGIO
interkerkelijk koor



IN 2020 NAAR HET VEELZIJDIGE EN HEERLIJKE GRIEKENLAND

Ontdek samen met ons in tien dagen een gedeelte van het mooie Griekenland. De combinatie van middeleeuwse ruïnen, natuurschoon, de idyllische bergdorpjes en een weerbarstig bergland. Ervaar de Griekse gastvrijheid, de Griekse keuken we gaan het allemaal beleven!

We vliegen naar Athene en reizen door naar het prachtige schiereiland Peloponnesos waar we drie dagen zullen verblijven. Het archeologisch Museum in Nafplio toont ons de belangrijkste vondsten uit de regio Argolis. Mykene, de burcht van Koning Agamemnon, hij was de aanvoerder van de Grieken in de strijd om Troje. We bezoeken de Byzantijnse kerk van Maria Hemelvaart in het dorpje Agia Triada.

En zo reizen we verder naar het kustplaatsje Ermioni waar we op de boot stappen naar Hydra. Hier is aandacht voor de moderne geschiedenis van Griekenland. Een bezoek aan de verlaten Byzantijnse stad Mystras mag natuurlijk niet ontbreken evenals de Byzantijnse kloosters in de Lousios-kloof. Hier zullen we hoogstwaarschijnlijk een lange wandeling maken in de prachtige natuur. We gaan ook nog een rit maken met een tandradtreintje door de Vouraikos-kloof van Kalavryta naar Diakofto.

Tijdens onze reis volgen we ook Paulus op zijn tocht door Griekenland, we gaan o.a. naar oud-Korinthe. In Athene gaan we naar de plek waar Apostel Paulus de Atheners heeft toegesproken. De Akropolis, de heilige rots met de fameuze tempels Panteonon en Erechtheion. Een prachtige reis die niet alleen een indruk geeft van de weg van Paulus maar ons ook voert naar de wortels van onze eigen cultuur en beschaving. De voorlichtingsavond is gepland op **woensdag 22 januari** om 20.00 uur te Leusden in de Kom (zaaltje naast de Kerk) Dan wordt het programma zoals hier boven in vogelvlucht is weergegeven uitgebreid aan u gepresenteerd. Om dat zo goed mogelijk te doen hebben wij een Griekenland specialist uitgenodigd. Tijdens deze avond is uiteraard tijd om uw vragen te beantwoorden. Voor de snelle beslissers en om zekerheid te hebben dat er plaats voor u is kunt u zich ter plekke al opgeven.

De prijs van deze 10-daagse rondreis met rechtstreekse vluchten Amsterdam – Athene en v.v. met vertrek op **10 juni** is een prijs onder voorbehoud van € 1195 p.p. bij 25 deelnemers. Accommodatie is op basis van gedeelde tweepersoonskamers; voor eenpersoonskamers geldt een toeslag van ca. € 175,- p.p. Inclusief zijn verder ruimbagage tot 15 kilo p.p., alle dagen lunches/lunchpakketjes en 's avonds diners, de boot naar Hydra, het treintje van Kalavryta naar Diakofto en het vervoer per touringcar conform het programma. Boekingskosten, entrees, verzekeringen en overige uitgaven zijn niet inbegrepen.

U bent van harte uitgenodigd ongeacht geloof, wel of niet aangesloten bij onze Parochies. Iedereen die geïnteresseerd is in deze reis maar wel gezond en goed ter been is gezien het drukke programma, kan deelnemen aan onze reis.

Hartelijke groet namens ons team en we zien u heel graag bij de voorlichtingsavond.

Willie van de Brug
06-21410286

Opbrengst Fair Trade collecte Lucasdag 13 oktober 2019

Tijdens de Lucasdag is Fair Trade voedsel ingezameld. Hiermee hebben we een mooie donatie kunnen doen aan de voedselbanken Barneveld, Harderwijk en Leusden. De voedselbanken hebben het voedsel dezelfde dag en de volgende dag opgehaald.



Wie geen voedsel mee had kon geld doneren. Met deze collecte is € 902,82 opgehaald. Hiermee is Fair Trade voedsel naar behoefte gekocht voor de voedselbanken. Leusden heeft daarmee 128 pakken sap gekregen, Harderwijk 97 trossen bananen en 98 pakken rietsuiker, en Barneveld 100 pakken koffie en 52 potten pindakaas. De voedselbanken zijn de Lucasparochie zeer dankbaar voor de opbrengst, "Onze cliënten zullen daar erg blij mee zijn", aldus voedselbank Harderwijk. Tweederde van de opbrengst van het ingezamelde voedsel tijdens de Lucasdag. Op het moment dat de foto gemaakt werd had een voedselbank het voedsel al mee gekregen.

Bram Hengeveld



Zaterdag 21 december geeft het Leusdense kamerkoor Camera Nova weer haar Kerstconcert in de Marcuskerk. "A Festival of Carols" zal bestaan uit werken van onder andere Ola Gjeilo, John Tavener, Hector Berlioz en we zingen het prachtige Ave Maria van Karl Jenkins.

We zingen a capella en een aantal stukken zullen door Arjan Verrips op orgel of piano begeleid worden. Ons koor staat vanaf de start in 2014 onder de bezielende leiding van Hans Hofland. Van harte welkom!

Leuk en leerzaam vormselweekend en een mooie vormselviering

De voorbereiding op het Vormsel is dit seizoen veranderd: niet 7 bijeenkomsten achter elkaar, maar de hele voorbereiding in één vormselweekend. In het weekend van 4 t/m 6 oktober kwamen 22 tieners uit de St. Maarten- en de St. Lucasparochie in de pastorie van Barneveld bijeen voor de vormselvoorbereiding. In zo'n weekend zie je dat de vormelingen elkaar beter leren kennen en dat in korte tijd een band ontstaat. In het begin vonden ze het spannend en is het aftasten. Maar al snel vinden ze het leuk om elkaar te ontmoeten en met elkaar om te gaan. Ze genoten vooral van sport en spel: lekker samen actief zijn. Nadenken en bezig zijn met het geloof werd als minder leuk ervaren, maar ze deden goed mee en vonden het interessant en leerzaam.

Al met al was het een intensief, leuk en leerzaam weekend.

De 22 tieners hebben op vrijdagavond 15 november tijdens een mooie, feestelijke en inspirerende Eucharistieviering in Achterveld het Vormsel ontvangen, dat door Mgr. Woorts werd toegediend.



De namen van de vormelingen zijn: *Norah Berning (Doorn), Rembrandt Priem, Floris van den Bosch (Driebergen), Elisa Erhnreich (Zeist), Heidi van de Hoven, Patrick Ossendrijver, Anna Wolbert (Achterveld), Lukas Groeneveld, Filip Pawlak, Jan Pawlak, Dawid Sikorski, Nico Stok (Barneveld), Francheska Visser, Ilsa de Leeuw (Ermelo), Thijs van Valkengoed (Hoewelaken), Atwin de Vries, Tim Tolboom, Taeke Pinkse (Leusden), Cerra van de Weijer, Guus Bokkers (Nijkerk), Karlijn Eikenhorst (Putten) en Thijs Kok (Terschuur).*

KINDERKERST IN LEUSDEN EN ACHTERVELD

Op kerstavond zijn er weer kinderkerstvieringen in de Jozefkerk in Leusden en in de Jozefkerk in Achterveld. Er is een kerstspel, we luisteren naar het kerstverhaal, leggen het kindje in de kribbe en bidden en zingen met elkaar. De viering is afgestemd op kinderen in de basisschoolleeftijd. Natuurlijk zijn (groot)ouders ook van harte welkom!

Leusden

Kerstavond maandag 24 december
m.m.v. muzikanten
Tijd: 17.00 uur
Voorganger:
pw. Antoinette Bottenberg

Achterveld

Kerstavond maandag 24 december
m.m.v. Kinderkoor De Vlindertjes
Tijd: 19.00 uur
Voorganger:
pw. Antoinette Bottenberg i.s.m.
werkgroep Vieren met Kinderen

Zaterdag 21 december 2019

16:00 uur Kerstconcert in de Marcuskerk, Leusden "A Festival of Carols"

Zondag 22 december 2019

16:00 uur Kerstconcert Contagio, Stroud in Putten

Zondag 29 december 2019

11:00 uur Jaar presentatie door Gerrit Tijmens en Ria de Bruin, St. Jozefkerk, Achterveld

Donderdagen: 9 en 23 januari, 6 en 20 februari, 5 en 19 maart, 2 april 2020

19:30 Cursus Elia in een nieuw licht,
De Kom, Leusden
-
22:00 uur Opgeven vóór 31 december
molleusden@planet.nl
(zie www.stlucas.nu)

19 t/m 26 januari 2020

Week van gebed; het thema luidt: "Buitengewoon" en is ontleend aan Handelingen 28:2
Meer informatie: raadvanerken.nl



18 januari t/m 2 februari 2020: Actie Kerkbalans

Aankondiging Jongerenbedevaart:

Wanneer: 26 april t/m 2 mei 2020

Voor wie: Maximaal aantal deelnemers:

100 jongeren tussen de 18 t/m 28 jaar

Prijs: € 439 (tot 31 december 2019, daarna zal de prijs hoger liggen!)

Organisatie: Jong Katholiek (<http://jongkatholiek.nl/>) en Huis voor de Pelgrim

Contact: Huis voor de Pelgrim,

e-mail info@huisvoordepelgrim.nl, tel.: 043 3215715

Inschrijving: Via de inschrijfpagina van Huis voor de Pelgrim, <http://huisvoordepelgrim.nl/onze-reizen/rome/overzicht/overzicht>

Agenda!