



# Lucasbrief

*Parochieblad van de St. Lucasparochie*

**28 april t/m 28 juni 2020**



## Pinksteren

Verder in dit nummer o.a.:

**Vieringen website, kerkomroep, YouTube en Facebook**

**WEEK NEDERLANDSE MISSIONARISSEN** Harold Zeemann 25 jaar priester



## Secretariaat

Anita Snik, Jetty van Spaendonck  
secretariaat@stlucas.nu / tel. 033-4941261

### Openingstijden:

dinsdag t/m vrijdag 9.30 – 12.00 uur

### Postadres Parochie:

Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden  
Bankrekening: NL81 RABO 0385938705  
t.n.v. R.K. Parochie St. Lucas

## Bestuur

Pastoor Harrold Zemann, voorzitter  
e-mail: h.zemann@parochie-sintmaarten.nl  
Annemieke van Bussel, vicevoorzitter  
e-mail: vicevoorzitter@stlucas.nu  
Johannes Tuinhof, secretaris  
e-mail: secretaris@stlucas.nu  
Jaap Godefrooij, penningmeester  
e-mail: penningmeester@stlucas.nu  
Maico Kramer, lid/gebouwen  
Kees van 't Klooster, lid/belegd onr. goed,  
begraafplaatsen  
Jos van Vliet, lid/communicatie  
Paul Kempers, lid/vrijwilligers

## Team van Pastores

(bereikbaar via parochiesecretariaat Leusden)

Harrold Zemann, Pastoor  
e-mail: h.zemann@parochie-sintmaarten.nl  
Hao Tran, Pastoraal werker  
e-mail: h.tran@parochie-sintmaarten.nl  
Antoinette Bottenberg, Pastoraal werker  
e-mail: antoinette.bottenberg@stlucas.nu  
Fred Kok, Pastoraal werker  
e-mail: fred.kok@stlucas.nu  
Nelleke Spiljard, Pastoraal werker  
e-mail: n.spiljard@parochie-sintmaarten.nl  
Rini Bouwman, Diaken  
e-mail: rini.bouwman@stlucas.nu  
Marcel Sarot, Diaken  
e-mail: m.sarot@parochie-sintmaarten.nl

## Voor Ziekenzalving en Uitvaart

Leusden : 033-4941261  
Achterveld : 0342-451420  
Barneveld/  
Voorthuizen : 06-81725715  
Nijkerk : 06-24673347 of 0342-462301  
Putten : 0341-353586 of 0341-357218  
Ermelo : 06-57195550  
Harderwijk : 06-20735121  
Hoevelaken : 033-2537528

## Parochiële Charitatieve Instelling

Materiële en immateriële steun in nood  
e-mail: pci.sintlucas@gmail.com  
Website: www.caritasstlucas.nl  
Bankrek.nr. NL30 RABO 0347802230  
t.n.v. PCI St Lucas te Leusden

## Redactie

Antoinette Bottenberg  
Wil van Calck - Barneveld/Voorthuizen, Hoevelaken, Nijkerk  
Katelijne de Haan - Achterveld, Leusden  
Els Schrijver - Harderwijk  
Jos van Vliet - Ermelo, Putten

Contact: Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden  
e-mail: lucasbrief@stlucas.nu

### Lucasbrief

Jaargang 6, nummer 4; 24 april 2020  
Verschijnt 7x per jaar, oplage 6.050 exemplaren  
Volgende uitgave: 26 juni 2020  
Kopijdatum, deadline: 29 mei 2020

De redactie behoudt zich het recht om kopij in te korten,  
niet of in een volgend nummer te plaatsen.

Website: www.stlucas.nu

Vormgeving en druk: MegaDruk Putten



St. Lucas Parochie

## Geloofsgemeenschappen van de St. Lucasparochie

### St. Paulus

De Veenslag 1, 3871 NG Hoevelaken  
e-mail: hoevelaken@stlucas.nu

### De Goede Herder

Smidsweg 20, 3852 XB Ermelo  
telefoon 0341-553584  
e-mail: ermelo@stlucas.nu

### Kerkcentrum Odulf

Budkestraat 26, 3781 BR Voorthuizen  
Overige gegevens, zie  
St. Catharina Barneveld

### St. Jozef

Hessenweg 325, 3791 PJ Achterveld  
telefoon 0342-451420  
e-mail: achterveld@stlucas.nu

### H. Maria Zuivering

Brinkstraat 87, 3881 BP Putten  
e-mail: putten@stlucas.nu

### St. Catharina

Holkerstraat 34, 3861 CE Nijkerk  
telefoon 033-2451262  
e-mail: nijkerk@stlucas.nu

### St. Jozef

Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden  
telefoon 033-4941261  
e-mail: leusden@stlucas.nu

### St. Catharina

Langstraat 36-38, 3771 BG Barneveld  
telefoon 0342-412050  
e-mail: barneveld-voorthuizen@stlucas.nu

### H. Catharina

Van Maerlantlaan 1, 3842 JA Harderwijk  
telefoon 0341-412410  
e-mail: harderwijk@stlucas.nu

# Hemelvaart en Pinksteren



## Vreemde tijden

Ik schrijf dit stukje eind maart, dat in verband met de inleverdatum van dit artikel voor de Lucasbrief. We zitten midden in de Corona-crisis. Als u dit leest, zijn we een aantal weken verder, we weten nu meer hoe het verloop van een en ander is gegaan.

Wat ik weet is dat alle vieringen stilgelegd zijn tot en met Pinksteren. Het is een vreemde ervaring om zolang niet met elkaar te kunnen vieren. Een groot deel van de Veertigdagentijd inclusief de Goede Week hebben we niet met elkaar in onze kerken kunnen vieren. Datzelfde geldt ook voor het hoogtepunt van ons geloof: de opstanding van onze Heer met Pasen. En ook nu met Hemelvaart en Pinksteren kunnen we, zoals het er eind maart naar uitziet, niet met elkaar vieren. En dat doet pijn. Maar tegelijkertijd mogen we erop vertrouwen dat God bij ons is, waar we ook zijn.

## Hemelvaart en Pinksteren

Na zijn Opstanding is Jezus nog veertig dagen lang verschillende malen aan zijn leerlingen verschenen. Dan, na die veertig dagen, stijgt Jezus op ten hemel. Maar Hij laat ons niet alleen: Hij belooft ons de Heilige Geest. En tien dagen na zijn Hemelvaart, op het feest van Pinksteren, daalt de Heilige Geest neer op de leerlingen van Jezus. Jezus laat ons niet alleen: Hij stuurt ons zijn Geest. Nooit meer alleen in de woorden van een lied van Huub Oosterhuis.

## Pinksteren ook voor ons

En die komst van de Geest geldt ook voor ons. Er is een prachtig lied in onze kerk: "Veni, Sancte Spiritus", dat is vertaald "Kom, Heilige Geest". We vragen daarin om de komst van de Geest, ook naar ons. Dat is wat ik ons, mensen, toewens. De komst van de Geest. Dat wij de Geest in ons leven mogen ervaren. En dat geldt dan vooral voor de mensen die het moeilijk hebben. Mensen, die, zeker in deze tijd, leven met angst en verdriet, mensen die vastlopen in hun leven. De Geest wordt ook wel de Trooster genoemd. Een mooie naam, de Geest die ons in bezit kan nemen en zo kan troosten. De Geest, die zacht maakt wat is verhard en het kil geworden hart weer koestert.

In het Veni, Sancte Spiritus wordt in het laatste couplet de Geest het volgende gevraagd: "Sta ons met uw liefde bij ". Dat u die liefde van de Geest mag ervaren, dat wens ik u van harte toe. Niet alleen in de tijd van Pinksteren, maar altijd en overal.

## KOM, SCHEPPER GEEST

Tijdens onze vieringen zingen we nog weleens het lied: "Kom, Schepper Geest". We kunnen dit lied misschien ook thuis zingen of bidden. Hieronder de tekst:

### *Kom, Schepper Geest*

*Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer,  
houdt Gij bij ons uw intocht, Heer;  
vervul het hart dat U verbeidt  
met hemelse barmhartigheid.*

*Gij zijt de gave Gods, Gij zijt  
de grote Trooster in de tijd,  
de bron waaruit het leven springt,  
het liefdesvuur dat ons doordringt.*

*Gij schenkt de gaven zeventvoud,  
o hand die God ten zegen houdt,  
o taal waarin wij God verstaan,  
wij heffen onze lofzang aan.*

*Verlicht ons duistere verstand,  
geef dat ons hart van liefde brandt,  
en dat ons zwakke lichaam leeft  
vanuit de kracht die Gij het geeft.*

*Verlos ons als de vijand woedt,  
geef, Heer, de vrede ons voorgoed.  
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,  
geen ongeval ons leven schaadt.*

*Doe ons de Vader en de Zoon  
aanschouwen in de hoge troon,  
o Geest van beiden uitgegaan,  
wij bidden U gelovig aan.*



Rini Bouwman,  
Diaken

# We hoeven geen geld over te houden aan corona

Onze vieringen kosten geld. En als vieringen niet doorgaan zouden we geld over kunnen houden. Daar zijn we als St. Lucasparochie niet op uit. En daar zijn de bijdragen van onze parochianen ook niet voor bedoeld.

Ons pastoraal team en andere vaste medewerkers zijn aan het werk en worden gewoon doorbetaald. Maar zelfstandigen en vrijwilligers zoals dirigenten, organisten en pianisten die we per uur betalen, zitten werkeloos thuis. In sommige gevallen doet dat financieel pijn.

De overheid en organisaties van werkgevers en werknemers pleiten ervoor om daar soepel mee om te gaan. Niet alle betalingen meteen stopzetten. Soepele betalingsregelingen treffen. Liever om een tegoedbon vragen dan je geld terug. Ons parochiebestuur heeft een regeling getroffen voor het doorbetalen van mensen die in de knel komen door het niet doorgaan van vieringen.



Natuurlijk raakt de crisis ook onze parochie financieel. De collectes tijdens onze vieringen zijn een flinke bron van inkomsten die tijdelijk wegvalt. We hopen dat we later dit jaar een inhaalslag kunnen maken. Ons pastoraal team heeft een nieuwe camera met toebehoren gekocht voor het digitaal uitzenden van vieringen. Daar hopen we nog veel langer plezier van te hebben. En de opbrengsten uit wat vorige generaties ons hebben nagelaten, vormen een belangrijke bron van

inkomsten voor de parochie.

Je hoeft geen kenner te zijn om te bedenken dat 2020 geen goed jaar wordt voor onze beleggingen.

Onze parochie is financieel gezond en we vinden dat we in deze crisis ook in zakelijk en financieel opzicht voor ogen moeten houden dat we er als kerk voor de mensen zijn.

Ik schrijf dit eind maart. Ik hoop dat het er alweer beter voorstaat op het moment dat u dit leest. En ik wens iedereen een mooie en gezonde zomer.

## Een gebed dat de Nederlandse Bisschoppen hebben aanbevolen i.v.m. de coronaviruspandemie:

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,  
Dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun

werk ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen

hoe groot uw

liefde is voor

ieder van ons

en dat Gij met ons

zijt nu wij de

kwetsbaarheid van ons

bestaan ervaren. Versterk ons

geloof en onze hoop zodat wij ons

altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer. Amen.



Jaap Codefrooij,  
penningmeester St. Lucasparochie



Pope Francis@Pontifex 23 maart 2020



Today Jesus speaks those same words to you: "Take heart, I am here with you, allow me to enter and your life will change".

**Vertaling: Vandaag spreekt Jezus dezelfde woorden tot u: "Houd moed, ik ben hier bij u, sta me toe binnen te gaan en uw leven zal veranderen".**

## Beste medeparochianen en belangstellenden,



Vanuit mijn werkkamer op de pastorie van Maarn heb ik een prachtig uitzicht: een historische villa aan de overkant, een mooi park en een bos. Tussen de pastorie en dat bos ligt de doorgaande weg van Amersfoort naar Doorn. Meestal, zeker door de week, is het altijd druk.

Maar de laatste weken is het bijna uitgestorven. Het zegt iets over de situatie waar wij in Nederland, maar eigenlijk de hele wereld in zitten: thuis werken, afgesneden zijn van elkaar en beperkt zijn in je bewegingsvrijheid omdat er gevaar is. Behalve de supermarkt en een aantal noodzakelijke instanties is alles stilgelegd, zelfs bezoeken aan familie en vrienden kunnen niet doorgaan. Wie had kunnen denken dat we het nu met zijn allen mee moeten maken. "Dit komt toch alleen voor in films" zei iemand tegen mij. Inderdaad het lijkt alsof we in een spannende film zijn terechtgekomen.

De gevolgen van de coronacrisis gaan aan niemand van ons voorbij. En juist de plek waar we normaal steun en troost zoeken, kracht ook voor het dagelijks leven, die plek is nu ook gesloten. Onze kerkgebouwen. Dat doet pijn. De gemeenschap waar ik me zo thuis voel: ik kan ze een poosje niet ontmoeten. Zeker voor een grote groep binnen onze gemeenschappen is het verlies nog zwaarder: de mensen die zich kwetsbaar voelen en een groot aantal ouderen. Iedere vorm van contact was bijna van levensbelang, en nu komt er niemand meer en worden boodschappen bij de deur neergezet.

Juist in de afgelopen tijd hebben we als pastores regelmatig met elkaar overlegd, via het internet. "Hoe kunnen we onze mensen bereiken nu we niet meer samen kunnen komen en bezoek thuis niet meer mogelijk is." Er kwam heel wat creativiteit los in ons pastoraal team, met hulp en inspiratie vanuit de verschillende geloofsgemeenschappen. Want we doen het samen!

Ik zou u willen adviseren heel goed de berichtgeving via de website te volgen. Ook adviseren wij u de Facebookpagina's van zowel de St. Maarten- als St. Lucasparochie te volgen en het vooral ook "vriend" te worden. Al een tijdje zenden we iedere avond om 19.00 uur een avondgebed uit, altijd door een van de pastores verzorgd. Zegt het vooral voort! We hopen op deze manier de verbondenheid die er is vast te houden en merken dat dit breed gewaardeerd wordt. Daarnaast zenden we via facebook, en vanaf palmzondag via Youtube de vieringen vanuit de Sint Jozefkerk in Leusden uit. We vieren daar met een viertal mensen om de verbondenheid met elkaar levend te houden.

Wij wensen u in deze voor ons allemaal spannende tijd

heel veel sterkte en kracht, en laten we bidden dat we samen het coronavirus een halt kunnen toeroepen, met de hulp van de Levende God, op voorspraak van Maria. Daarom wil ik het gebed meesturen dat mij ontroerde, in de afgelopen week stond het in het Nederlands Dagblad, en het is gemaakt door Wim Houtman. Het ga u allen bijzonder goed, en hartelijke groeten!

Namens uw pastores:



Nelleke Spiljard, Antoinette Bottenberg, Hao Tran, Fred Kok, Rini Bouwman, Marcel Sarot en stagiair Paulus Tilma,

pastoor Harrold Zemann

**P.S. Ik zou u willen adviseren heel goed de berichtgeving via de website: [www.stlucas.nu](http://www.stlucas.nu) en de Facebookpagina van de St. Lucasparochie te volgen en vooral ook 'vriend' te worden (Facebook: St. Lucas Parochie).**

**Iedere zaterdagavond zal via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) (Leusden, Jozefkerk) live de eucharistieviering (zonder parochianen) uitgezonden worden.**

**Voorganger: pastoor Harrold Zemann en stagiair Paulus Tilma. Misintenties: [paulus@tilma.org](mailto:paulus@tilma.org) (graag in onderwerpregel zetten: misintenties).**

### Gebed bij COVID-19

God, hoe vaak zegt U het niet in de bijbel: "Wees niet bang". Maar het lukt ons niet. Geef ons uw vrede, Heer, moedig ons aan. Wij bidden: genees de zieken, wees in quarantainen nabij. Zegen het eten dat hun wordt gebracht, de telefoontjes die zeggen: je bent niet alleen. Bescherm degenen voor wie ziekenzorg hun werk is. Geef wijsheid aan het RIVM, aan de overheid, laat er een vaccin gevonden worden, help degenen die inkomen mislopen. God, zie om naar alle mensen in nood. Midden in het leven zijn wij door de dood omvangen, maar meer nog: U omsluit ieder van ons, U legt uw hand op ons. Doe ons wonen in uw beschutting. En troost ons met het uitzicht op een nieuwe aarde waar geen pest meer rondwaart in het donker, waar de volken genezing vinden. Amen.



Datum	Lezingen	Leusden	Harderwijk	Ermelo	Putten
<b>Vaste vieringen</b>		Elke do (m.u.v. de 3e) 9.00 EV; aansluitend Rozenkransgebed 9.45 (3e 9.00)	3e wo. vd maand: 9:30 u. EV	4e wo. v.d. maand: 9.30 u. EV.	2e wo. v.d. maand 9.30 u. EV
<b>za. 6 juni</b>					
<b>zo. 7 juni</b>	l1: Ex. 34,4b-6.8-9; l2: 2 Kor. 13,11-13; ev: Joh. 3,16-18	11.00 EV. J. Loffeld Generations	10.00 GV. PGV. Cantors	11.00 WCV. R. Bouwman Pastor Bonuskoor	9.15 WCV. R. Bouwman Cantabile
<b>za. 13 juni</b>		19.00 GV. PGV. Ruach			
<b>zo. 14 juni</b> <b>Feest v/h H. Sacre-ment</b>	l1: Deut. 8,2-3.14b-16a; l2: 1 Kor. 10,16-17; ev: Joh. 6,51-58	11.00 WCV. R. Bouwman	9.15 WCV. N. Morpey St.Caeciliakoor	11.00 GV. PGV.	10.00 GV. PGV
<b>za. 20 juni</b>					
<b>zo. 21 juni</b> <b>Vaderdag</b>	l1: Jer. 20,10-13; l2: Rom. 5,12-15; ev: Mt. 10,26-33	11.00 EV. H. Zemann Ruach	9.15 EV. H. Zemann Cantors	10.00 GV. PGV	9.15 WCV. F. Kok
<b>za. 27 juni</b>		19.00 GV. F. Kok Ruach			
<b>zo. 28 juni</b>	l1: Kon. 4,8-11. 14-16a; l2: Rom. 6,3-4. 8-11; ev: Mt. 10,37-42	11.00. EV. J. Loffeld Ruach	9.15 EV. J. Loffeld St. Caeciliakoor	11.00 EV. H. Zemann Pastor Bonuskoor	9.15 WCV. A. Bottenberg

**Rooster vieringen vanaf 4 juni “onder voorbehoud”**



Datum	Nijkerk	Hoevelaken	Achterveld	Barneveld	Voorthuizen
<b>Vaste vieringen</b>	1e wo. v.d. maand: 09.30 u. WGV.	1e wo. v.d. maand 09.30 u. EV.		3e do. v.d. maand: 9.30 u. EV.  1e za. v.d. maand biechten/gesprek met priester: 14.00 - 15.30 u.	
<b>za. 6 juni</b>				Biechten vervalt	19.00 EV. H. Zemann Odulfskoor
<b>zo. 7 juni</b>	11.00 WCV. A. Bottenberg St.Caeciliakoors  13.00 Dopen R. Bouwman	10.00 GV. PGV. Pauluskoors	9.15 WCV. A. Bottenberg St. Caeciliakoors	10.00 GV. PGV. St.Caeciliakoors KWD en Crèche	
<b>za. 13 juni</b>					
<b>zo. 14 juni Feest v/h H. Sacre- ment</b>	11.00 WCV. N. Morpey St.Catharinakoors		9.15 GV. PGV. Vivente	9.15 WCV. R. Bouwman St.Caeciliakoors KWD en Crèche	
<b>za. 20 juni</b>					19.00 GV. PGV. Odulfskoors
<b>zo. 21 juni Vaderdag</b>	11.00 WCV. N. Morpey St.Caeciliakoors	11.00 WCV. F. Kok	9.15 WCV. N. Morpey St. Caeciliakoors	10.00 GV. PGV. St.Caeciliakoors KWD en Crèche	
<b>za. 27 juni</b>					
<b>zo. 28 juni</b>	11.00 WCV. A. Bottenberg Contagio	10.00 OV. in Pauluscentrum E. Boot + PGV Pauluskoors	10.00 AV F. Kok De Vlindertjes en DWS	9.15 EV. H. Zemann St.Caeciliakoors KWD en Crèche	

**Houd de website in de gaten: [www.stlucas.nu](http://www.stlucas.nu)**

Pastoor Harrold Zemann van de parochies St. Maarten en St. Lucas, "25 jaar priester".

Onze redactie vroeg hem naar zijn roeping, de groei ervan in die jaren, zijn ontwikkeling als priester/pastoor, de mooie en moeilijke kanten van het werk, zijn visie en focus: 'Ik reik naar het positieve.'

Harrold Zemann vindt zijn roeping mooier geworden

## 'Liever focus hebben dan omvangrijke 5-jarenplannen'

**'In 25 jaren priesterschap is mijn roeping mooier geworden', zegt onze pastoor Harrold Zemann aan de vooravond van zijn zilveren priesterjubileum. 'Steeds meer ben ik met de essentie bezig: het Evangelie uitdragen, baken zijn; de sacramenten vieren, een rustplek bieden; de mensen zoeken en vinden, daarin zie ik momenteel allerlei mooie ontwikkelingen.'**

Wat betreft het laatste: allereerst noemt hij de inzet van parochianen, meer en meer zijn die daarbij in staat verder te kijken dan louter de eigen geloofsgemeenschap en nemen anderen daarin mee: 'Bijvoorbeeld bij samen vieren nu en dan. Of een initiatief als Kisiclub, een heel blij gebeuren; zou mooi zijn als daar weer een kinderkoor uit voortkomt. Hier ontstaat verbinding, mensen leren elkaar kennen, uitwisseling komt op gang.'

De nu lopende Alphacursus is nog zo'n voorbeeld: 'De deelnemers eten eerst met elkaar, een inleiding over een geloofsthema volgt, dan praten zij over basiselementen van het christelijk geloof, met vragen als *Waarom ben ik hier* en *Wat is de zin van het leven*. Men luistert naar elkaar. Heel mooi is dat.'

Hij wéét wel, er is leegloop. En mét de kerk heeft hij geleden onder de misbruikaffaire: 'Maar mijn gevoel voor het Evangelie is gebleven, ik ben er nog meer van gaan houden. Want ik werk in een kerk die ook ontzettend veel goede mensen kent, en ik heb heling gezien tijdens mijn pastorale contacten waardoor sommigen die gewond waren geraakt tenslotte toch om de zegen vroegen, die ondanks hun ervaringen hun gevoel voor God terugvonden.'



Harrold zegent zijn ouders bij hun 50-jarig huwelijksfeest



Nieuwsgierig blijven is zó wezenlijk

'Het misbruik was en is vreselijk. Er wordt heel naar over gesproken. Als ik slachtoffers ontmoet, wil ik hen bijstaan zodat zij in elk geval zichzelf weer vinden. Daar heb ik goede contacten in gehad. Ik besef dat dit *repareren* is. Maar meer nog is het individuen helpen hun zelfwaardering te hervinden. Belangrijk voor mij is er voor diegenen te zijn; mooi zo'n rol te mogen en kunnen vervullen.'

De teruggang van het aantal kerkbezoekers is onmiskenbaar iets van de afgelopen 25 jaar, een ontwikkeling die al in de jaren zestig/zeventig van de vorige eeuw inzette: 'Maar veel last heb ik er niet van. Immers, ik zie ook veel goeds. Vrijwilligers en hun inzet. Hoe dierbaar het geloofsleven voor iemand kan zijn. Mensen die na omzwervingen terugkeren naar de kerk, laatst bijvoorbeeld een jong persoon die zei de symboliek van de katholieke kerk zo prachtig te vinden. Ik zie mensen verdieping zoeken, behoefte hebben aan een spirituele invulling van hun bestaan, ook los van de kerk.'



Dit alles past bij wat hij zijn 'eigen bescheiden beleidsplan' noemt. Dat luidt, vrij vertaald: *Deuren gaan dicht, altijd gaan er ook weer ramen open*. Wat hem betreft: liever geen omvangrijke 5-jarenplannen en als de einddatum is bereikt een volgende papierbundel produceren maar focus hebben, grote lijnen zien: 'Ik reik naar het positieve. Niet zeggen: die wil altijd vooraan staan, maar: die wil erbij horen.'

'In het begin van mijn priesterschap overheerste de bewijsdrang. Ik was druk met voorbereiden, vond het spannend met allerlei verschillende personen te maken te hebben, moest nog een stijl ontwikkelen. Mijn begeleider hield me toen voor dat ik drie rollen te vervullen had: priester, mede-gelovige, mens. Een warm hart dat achter de priester staat is wezenlijk, evenals onderdeel zijn van het volk Gods, contact maken, niet boven anderen staan; dat is zoals Paus Franciscus het nu ook doet, je kunt er veel mee bereiken.'

Van belang is, zegt Zemann, dat hij mag zegenen en zalven. Hij haalt het halve jaar 'theologisch practicum' aan dat hij tijdens zijn priesteropleiding/theologiestudie volgde bij de vuilophaldienst in Dordrecht, overigens op aangeven van zijn geestelijk leidsman, die wilde dat de jonge Zemann werd uitgedaagd: 'Het was bedoeld om te ontdekken dat er heel andere zaken aan de orde konden zijn dan ik gewend was.' Zo was er een collega-vuilnisman, niet gelovig, diens zontje werd ziek: 'Hij vroeg: wil je mij zegenen? Heb ik gedaan. Voor beiden was het ontroerend. Belangrijk dat zo'n interactie er kan zijn. In feite voelde die man op dat moment God.'

Dordrecht bleek wezenlijk voor zijn priesterschap: 'Ik ben daar steviger geworden, mijn geloof werd er dieper, ik ontdekte dat het leven niet altijd volgens het boekje gaat, én ik bezocht er een oecumenische kerk die de problemen in de wijk zag en daar ook iets mee deed, die de bewoners als medemens zag. Daar is mijn roeping gegroeid, mijn keuze voor het priesterschap heeft er zich verdiept, ik begreep dat ik me het gelukkigst zou voelen bij het priesterschap.'



Harrold bij de doop van een baby



Harrold met zijn zus, zwager en hun beide kinderen

Altijd is Zemann bijgebleven wat de pastoor uit zijn geboortedorp hem als beginnend priester voorhiel: *Ik hoop dat je altijd leerling blijft*. Zegt: 'Nieuwsgierig blijven is zó wezenlijk, open blijven staan voor nieuwe kennis en inzichten. Je rijdt niet per koets het rijk Gods binnen, je reis gaat gepaard met stormen, en ik gaf al aan: die leveren allerlei moois op. Momenteel ook weer. Er loopt een priesterstudent stage bij ons, Paulus Tilma. Behalve dat het leuk is hem te begeleiden, leer ik er zelf ook van. Mijn hoop voor dit 25ste jaar van mijn priesterschap is dat het feest ook zo'n verdergaande verbinding tussen de parochies St. Lucas en St. Maarten met zich brengt.'

## Paspoort

Harrold Zemann, geboren 5-8-1968  
te Beltrum, gem. Eibergen (Achterhoek)



1986-1994 priesteropleiding Ariënskonvikt/  
theologiestudie Theologische Universiteit Utrecht

1994-1999 benoemd in Oldenzaal

1995 priesterwijding

1999-2003 Duiven en Groessen (bij Arnhem)

2003/2004 Sabbatjaar: extra studie/kloosterling  
bij Norbertijnen-Hierden

2004-2014 pastoor Apeldoorn

2014 benoeming pastoor parochie St. Maarten,  
Utrechtse Heuvelrug/Zeist

2015 ook benoemd bij parochie St. Lucas,  
Hoevelaken e.o.

Jos van der Meer, redactie St. Maartenparochie

(Het feest dat 3 mei gehouden zou worden,  
zal op een later tijdstip gaan plaatsvinden)

# Vieringen in de St. Lucasparochie

Door het coronavirus zijn alle vieringen t/m 1 juni (2<sup>e</sup> Pinksterdag) afgelast, ook de doordeweekse vieringen. Alle kerken blijven dicht, alleen de Mariakapellen zijn geopend. Elke dag wordt er een viering uitgezonden, verzorgd door het pastoraal team.

## Waar kan ik de vieringen vinden op het internet?

- ▶ Iedere avond is er om 19.00 uur een avondgebed.
- ▶ Op zaterdagavond wordt er een eucharistieviering uitgezonden.
- ▶ Deze vieringen kunt u live volgen via Facebook, de eucharistieviering ook via kerkomroep. Alle vieringen komen na afloop op onze website te staan.
- ▶ Vanaf Palmzondag worden de eucharistievieringen en de vieringen in de Goede Week en met Pasen live, vanuit een lege kerk, via YouTube uitgezonden. U heeft dan geen Facebook nodig.

## Hoe kunt u, al dan niet live, onze vieringen volgen?

### VIA ONZE WEBSITES

Alle vieringen worden, na afloop, op onze eigen website geplaatst.

Voor Sint Lucas

- ▶ Ga naar: [www.stlucas.nu](http://www.stlucas.nu), onder [nieuws bij alle parochies](#).
- ▶ Scroll naar beneden totdat u de viering gevonden heeft die u wilt bekijken.



### VIA ONZE FACEBOOKPAGINAS

U kunt de viering dan live volgen. In principe worden de vieringen op beide facebookpagina's tegelijk uitgezonden. Als dat onverhoopt niet lukt, zal op de facebookpagina's worden aangegeven op welke pagina de uitzending zal zijn.



**Heeft u zelf Facebook?**

- ▶ Ga naar: [www.facebook.com/StLucasParochie](http://www.facebook.com/StLucasParochie). U komt dan uit op de facebookpagina van St. Lucas, waar de viering zal worden uitgezonden.

**Heeft u zelf geen Facebook?**

- ▶ Ga naar: [www.stlucas.nu/nieuws](http://www.stlucas.nu/nieuws). Scroll naar beneden totdat u de viering gevonden heeft die u wilt bekijken.

### MEELUISTEREN VIA DE KERKOMROEP

De eucharistievieringen en de vieringen op Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaszaterdag, Hemelvaartsdag en Pinksteren zijn ook live te beluisteren via de kerkomroep.



- ▶ Ga naar: [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)
- ▶ Typ bij 'vind uw kerk': St. Jozef Leusden
- ▶ Selecteer in het volgende scherm bij resultaten de St. Jozefkerk. U komt dan op de pagina waar alle vieringen in de St. Jozefkerk worden genoemd. Hier selecteert u de viering die u wilt beluisteren.

### LIVE MEEVIEREN VIA YOUTUBE

De eucharistievieringen en de vieringen op Palmzondag, in de Goede Week en met Pasen, worden live uitgezonden via YouTube.



- ▶ Ga naar: [www.youtube.com](http://www.youtube.com)
- ▶ Typ in de zoekbalk: RK Parochie St. Lucas.
- ▶ Klik op het vergrootglas naast de zoekbalk.
- ▶ Klik op RK Parochie St. Lucas. U komt dan op de pagina waar u de vieringen kunt vinden.



## Geloven in de ander

Steun de week Nederlandse Missionaris

**Pinksteractie**

27 mei t/m 4 juni

### Geloven in de ander. Samen één missie.

Elke dag opnieuw zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor hun kwetsbare medemens. Hun leven draait om het helpen van de ander. Een keer per jaar staan de Nederlandse missionarissen en missionair werkers zelf in het middelpunt tijdens de Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionarissen WNM. De WNM voert campagne voor het werk en welzijn van deze bevlogen en bezielde mannen en vrouwen. Ook al vragen missionarissen zelf weinig, een steuntje in de rug van ons kunnen ze wel gebruiken.

Ook dit jaar staan twee toegewijde personen centraal die zich geïnspireerd door hun geloof inzetten voor hun kwetsbare medemens. Zij leven samen met hen, staan naast hen en weten wat de ander nodig heeft. Broeder Jan Heuft, witte pater, leidt een organisatie die gestrande migranten ondersteunt. Hij zorgt dat de kinderen van vluchtelingen naar school kunnen. Wat bij veel Nederlanders niet bekend is, is dat de grens van Europa is verlegd naar Algerije en daar komen veel vluchtelingen niet doorheen. De migranten die illegaal in het land verblijven, werken vaak in de bouw. De dagelijkse strijd om te overleven is groot. Regelmatig worden er razzia's uitgevoerd en worden er mensen opgepakt. De vrouwen blijven dan achter met de

kinderen. De migranten maken veel mee en leven in grote armoede.

Colinda Janssen is missionair werker in Liberia. Liberia is een van de armste landen. Het lijdt nog steeds onder de gevolgen van de burgeroorlog, de ebola-uitbraak, politieke instabiliteit en een zwakke economie. Ook komt er veel malaria voor. Het regenseizoen duurt minstens zes maanden. Dat is goed voor groenten en fruit, maar door een gebrekkige infrastructuur worden deze niet vervoerd en dus niet verkocht. Ondanks alle problemen die het land kent, geniet Colinda van haar werk en van het leven in Liberia. "Het zit in kleine dingen. Een door ondervoeding verzwakt kind, dat weer aansterkt en kan lopen, maakt mij gelukkig. Ik voel me een gezegend mens dat ik hier mag zijn om samen met de mensen een bijdrage te leveren om het land op te bouwen."

Om het werk van deze twee personen mogelijk te maken is het nodig dat wij hen steunen. Dit kunt u doen door deel te nemen aan de collecte, of uw bijdrage te storten op het rekeningnummer van de WNM, NL30 RABO 0171 2111 11.

*Marja de Werd,  
MOV groep*



### ONTMOETEN

*Afgelopen zomer hebben wij met onze kleinzoon, een reisje gemaakt naar Barcelona. Iedereen om ons heen drong erop aan dat wij deze kerk van Gaudi moesten bezoeken. De kerk is ongelooflijk indrukwekkend. Zelfs onze twaalfjarige kleinzoon was onder de indruk.*

*Aan de buitenkant van de kerk zijn diverse verhalen uit de bijbel verbeeld. Als je binnenkomt zie je een kerk die je niet meer loslaat. Enorme boomstamachtige pilaren en met name de kleurrijke ramen zijn imposant.*

*De kleuren die toegepast zijn en de manier waarop dit gestalte krijgt is door Gaudi zelf voorbereid. In 2026 is Gaudi 100 jaar geleden overleden. Men wil dan de kerk afhebben.*

*Voor mij zijn deze kerk en de ramen tekenen van hoop. Er waren momenten dat wij even stil konden zijn om het mooie op ons in te laten werken. In deze tijd nog een dergelijke kerk afbouwen vind ik heel bijzonder.*

*Els Schrijver*

Foto: La Sagrada Familia

## Communicanten bidden voor Communicanten

Stichting Kinderen bidden voor Kinderen ontwikkelt laagdrempelige activiteiten en eigentijdse materialen om met kinderen, in parochies of thuis, te bidden. Daarnaast zijn er andere gebedsacties, zoals 'Communicanten bidden voor Communicanten' die ook dit jaar wordt gehouden.

"Sinds de start van deze actie in 2012 hebben al ruim 17.000 communicanten in Nederland met elkaar een ketting van gebed gevormd.

Heel eenvoudig: door samen als communicatiegroep één Weesgegroet te bidden voor andere communicanten in Nederland," aldus de organisatie.

Op de website wordt op een landkaart bijgehouden vanuit welke plaatsen communicanten deelnemen. Ook zijn er materialen gratis te downloaden, zoals een mooie gebedskaart met het Weesgegroet. Parochies kunnen zich aanmelden op: [www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl](http://www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl). Stichting Kinderen bidden voor Kinderen biedt aan alle communicanten van deelnemende parochies een kleurige felicitatiekaart aan (vermeld daartoe op het aanmeldformulier het aantal communicanten en de adresgegevens voor toezending).

Nieuw dit jaar is een placemat met het Onze Vader en het Weesgegroet. Deze aan twee kanten bedrukte geplastificeerde placemat op A3 formaat wil volgens de organisatie "kinderen eraan herinneren om dagelijks te bidden, bijvoorbeeld vóór en na het eten. Een kleurrijk en passend cadeautje voor communicanten." De placemats kosten €2 per stuk, excl. verzendkosten à €7 per bestelling. De levertijd bedraagt ca. 4 weken.

Op de kinderpagina van de website van Kinderen bidden voor Kinderen is het online 'Verteltheater Tijd voor Jezus' te vinden. Kinderen kunnen hier kijken én luisteren naar vertellingen over het leven van Jezus. De verhalen en bijbehorende illustraties zijn ook te downloaden voor offline gebruik.



## JONGERENBEDEVAART NAAR ROME GECANCELD VANWEGE CORONA



DE JONGERENBEDEVAART NAAR ROME, DIE GEPLAND STOND VOOR 26 APRIL T/M 2 MEI, WORDT GECANCELD. DE ORGANISATIE HEEFT DIT BESLOTEN MET HET OOG OP DE TOENEMENDE VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS IN NOORD-ITALIË ALSOOK IN ROME. GERRIE CONEN, PROJECTLEIDER VAN JONGKATHOLIEK EN LID VAN HET ORGANISERENDE KERNTTEAM: "HET IS EEN MOEILIJKE BESLISSING MAAR ALS WE DE RISICO'S TEGEN ELKAAR AFWEGEN LIJKT HET ONS HET VERSTANDIGST OM NIET TE GAAN."

In onze parochie zal de Eerste communie uitgesteld worden tot later in het jaar.

Agenda!

3 mei 2020:

Roepingenzondag  
([www.ariensinstituut.nl](http://www.ariensinstituut.nl))



7 mei 2020:

~~X~~ Dagbedevaart Lucasparochie gecancelld  
(Willy v. Kooij)

16-24 mei 2020:

'Laudato Si' - week  
([www.laudatosiweek.org](http://www.laudatosiweek.org))

