



Lucasbrief

Parochieblad van de St. Lucasparochie

september/oktober 2020

Kleurrijk

- NIEUWE -

START

Verder in dit nummer o.a.:

Interview Johan Rutgers

LUCASDAG NAAR 2021

VREDESWEEK 2020

Collecte in Coronatijd

WJD op Ameland

Werving ideeën voor Sociale Media



Secretariaat

Anita Snik, Simone Beerens
secretariaat@stlucas.nu / tel. 033-4941261

Openingstijden:

dinsdag t/m vrijdag 9.30 – 12.00 uur

Postadres Parochie:

Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden
Bankrekening: NL81 RABO 0385938705
t.n.v. R.K. Parochie St. Lucas

Bestuur

Pastoor Harrold Zemann, voorzitter
e-mail: h.zemann@parochie-sintmaarten.nl
Annemieke van Bussel, vicevoorzitter
e-mail: vicevoorzitter@stlucas.nu
Johannes Tuinhof, secretaris
e-mail: secretaris@stlucas.nu
Jaap Godefrooij, penningmeester
e-mail: penningmeester@stlucas.nu
Maico Kramer, lid/gebouwen
Kees van 't Klooster, lid/belegd onr. goed,
begraafplaatsen
Jos van Vliet, lid/communicatie
Paul Kempers, lid/vrijwilligers

Team van Pastores

(bereikbaar via parochiesecretariaat Leusden)

Harrold Zemann, Pastoor
e-mail: h.zemann@parochie-sintmaarten.nl
Johan Rutgers, Priester
e-mail: johan.rutgers@stlucas.nu
Hao Tran, Pastoraal werker
e-mail: h.tran@parochie-sintmaarten.nl
Antoinette Bottenberg, Pastoraal werker
e-mail: antoinette.bottenberg@stlucas.nu
Fred Kok, Pastoraal werker
e-mail: fred.kok@stlucas.nu
Nelleke Spiljard, Pastoraal werker
e-mail: n.spiljard@parochie-sintmaarten.nl
Rini Bouwman, Diaken
e-mail: rini.bouwman@stlucas.nu
Marcel Sarot, Diaken
e-mail: m.sarot@parochie-sintmaarten.nl

Voor Ziekenzalving en Uitvaart

Leusden : 033-4941261
Achterveld : 0342-451420
Barneveld/
Voorthuizen : 06-81725715
Nijkerk : 06-24673347 of 0342-462301
Putten : 0341-353586 of 0341-357218
Ermelo : 06-57195550
Harderwijk : 06-20735121
Hoevelaken : 033-2537528

Parochiële Charitatieve Instelling

Materiële en immateriële steun in nood
e-mail: pci.sintlucas@gmail.com
Website: www.caritasstlucas.nl
Bankrek.nr. NL30 RABO 0347802230
t.n.v. PCI St Lucas te Leusden

Redactie

Antoinette Bottenberg
Wil van Calck - Barneveld/Voorthuizen, Hoevelaken, Nijkerk
Kateljine de Haan - Achterveld, Leusden
Els Schrijver - Harderwijk
Jos van Vliet - Ermelo, Putten

Contact: Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden
e-mail: lucasbrief@stlucas.nu

Lucasbrief

Jaargang 6, nummer 6; 4 september 2020
Verschijnt 7x per jaar, oplage 6.050 exemplaren
Volgende uitgave: 23 oktober 2020
Kopijdatum, deadline: 25 september 2020

De redactie behoudt zich het recht om kopij in te korten,
niet of in een volgend nummer te plaatsen.

Website: www.stlucas.nu

Vormgeving en druk: MegaDruk Putten



St. Lucas Parochie

Geloofsgemeenschappen van de St. Lucasparochie

St. Paulus

De Veenslag 1, 3871 NG Hoevelaken
e-mail: hoevelaken@stlucas.nu

De Goede Herder

Smidsweg 20, 3852 XB Ermelo
telefoon 0341-553584
e-mail: ermelo@stlucas.nu

Kerkcentrum Odulf

Budkestraat 26, 3781 BR Voorthuizen
Overige gegevens, zie
St. Catharina Barneveld

St. Jozef

Hessenweg 325, 3791 PJ Achterveld
telefoon 0342-451420
e-mail: achterveld@stlucas.nu

H. Maria Zuivering

Brinkstraat 87, 3881 BP Putten
e-mail: putten@stlucas.nu

St. Catharina

Holkerstraat 34, 3861 CE Nijkerk
telefoon 033-2451262
e-mail: nijkerk@stlucas.nu

St. Jozef

Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden
telefoon 033-4941261
e-mail: leusden@stlucas.nu

St. Catharina

Langstraat 36-38, 3771 BG Barneveld
telefoon 0342-412050
e-mail: barneveld-voorthuizen@stlucas.nu

H. Catharina

Van Maerlantlaan 1, 3842 JA Harderwijk
telefoon 0341-412410
e-mail: harderwijk@stlucas.nu

Een *kleurrijk* geheel.

Dat was m'n eerste gedachte toen ik onlangs door Barneveld liep en in een etalage deze kleurrijke kip zag staan.



Toen ik twee dagen later met een bevriende collega nog eens langsliep en ik diezelfde kleurrijke kip (of haan?) zag staan, besloot ik naar binnen te lopen en die kip te kopen. En nú siert deze veelgekleurde-kip m'n aanrecht en valt iedereen meteen op die bij de pastorie op bezoek komt. Ik houd van kleur en vind opvallende dingen leuk en interessant.

Deze kleurrijke kip is voor mij daarom ook een heel praktisch hulpmiddel, ja bijna een theologisch of ecclesiologisch geheugensteuntje te noemen. Want deze kip herinnert me er aan wat de Kerk is en tevens wat zij zou moeten zijn. Namelijk, een veelkleurig geheel en vooral geen saaie bedoeling. Dus geen stoffig en muf ruikend gebouw met té veel achterstallig onderhoud, maar een bonte verzameling van veel verschillen gebruiken, bronnen van inspiratie en bovenal, bestaande uit een ontelbaar divers scala aan personen.

In de pastorale praxis van de parochie, in de afgelopen 4 jaar in de Emmanuelparochie in Noord-Oost Salland en Vechtdal, maar ook daarvoor in mijn pastorale stagejaren in de Achterhoek en de Veluwe Zoom, evenals hier in de St. Lucas en St. Maarten parochies kom ik mensen tegen die beide 'kerkbeelden' vertegenwoordigen waarover ik in de alinea hierboven spreek. Sommige mensen zitten vastgeroest in doodlopende patronen die enkel kunnen leiden tot verzuring, leegloop en uiteindelijke kerksluiting en misschien zelfs wel, het compleet uiteenvallen van lokale gemeenschappen. Andere mensen hebben zoveel idealen en zijn zo enthousiast, dat er eigenlijk niks concreets tot stand komt. Kortom, wat ik in de afgelopen meer dan 6 jaar heb gemist, is dat mensen leren om, en vooral durven te zijn als, die veel-gekleurde-kip bij mij thuis in de pastorie.

Want die kip heeft een kleurrijke buitenkant, maar is op de eerste plaats opgebouwd uit een door de tijd heen beproefd 'lichaam'. En ik denk dat onze Kerk wat meer die beide facetten moet durven te combineren. Om haar tradities en gebruiken vooral vast te houden i.p.v. bij het grof vuil te zetten. Want juist dát geeft haar identiteit, structuur en een waardevol fundament om op -voort- te bouwen.

Maar ze moet daarnaast niet bang zijn om te kijken naar nieuwe wegen en vormen om hier mee om te gaan en zo haar boodschap vruchtbaar uit te dragen in onze tijd.

Begin augustus stond ik voor aanvang van de H. Mis met een lectrice wat te praten in de sacristie, en ik weet al niet meer waar het precies over ging, maar ze zei zuchtend dat ze bang was die avond "wel weer" de jongste te zijn. Voor de duidelijkheid, ze is 31. Ikzelf was voor de verandering dus een keer niet de jongste, maar toch voelde ik m'n voeten direct een heel stuk zwaarder worden.

Want onze kerkgebouwen zijn inderdaad vrij 'vergrijsd', zonder daar een waardeoordeel aan te verbinden. Maar onze 'Kerk' is méér dan die 15 kerkgebouwen, van onze samenwerkende parochies. Dát hebben we in de afgelopen corona-maanden wel gemerkt. Kerken doen we niet meer enkel op zaterdagavond of zondagochtend in dat gebouw van hout en steen, nee, we zijn ook digitaal samengekomen en geestelijk gaan communiceren. Niet dat dit échte vervangers zijn van onze samenkomsten, om maar direct bij paus Franciscus aan te sluiten. Maar we zijn ons er meer bewust van geworden dat onze parochie(s) zich over meer 'gebied' uitstrekt dan die 15 fysieke gebouwen.

Dus hoe kunnen we aan deze fysieke, maar ook digitale gemeenschap, evenals die kip bij mij in de pastorie dan méér kleur geven? Als eerste ben ik er van overtuigd dat we ons moeten realiseren dat we door ons doopsel, broeders en zusters van elkaar zijn, door ons geloof in Jezus Christus de zoon van God. Die niet alleen voor ieder van ons is gestorven, maar bovenal voor ons is verrezen om tot in eeuwigheid met ons, ons leven te delen.

Vervolgens is het van belang dat we die blijde boodschap die Jezus ons kwam brengen, zelf ook gaan leven. Dat we er letterlijk handen en voeten aan geven in ons leven van alle dag. Dus met elkaar, als ledematen van één lichaam waarover de apostel Paulus spreekt in zijn 1ste Korinthebrief. Niet alleen de ouderen, maar ook de jongeren. De kinderen én de volwassenen, want iedereen heeft zijn of haar eigen plek binnen de gemeenschap. De priesters en de leken, de mannen en de vrouwen, iedereen heeft een eigen plek, want alleen sámen zijn we dat ene lichaam van Christus, onze Rooms-Katholieke Kerk.

Toen ik in 2008 in Sydney, in Australië deelnam aan de Wereld Jongerendagen samen met een paar miljoen jongeren van over de hele aarde, samenkomend rondom toen paus Benedictus XVI, om mét hem ons rijke geloof te delen en te (be)leven. Zag ik iets van hoe de Kerk zou kunnen, maar ook hoe ze zou moeten zijn. Een veelkleurig geheel, jong en dynamisch, maar ook eeuwenoud en beproefd. Leken en priesters, religieuzen en echtparen, en een eindeloze stroom jongeren samen met elkaar op weg om 'Kerk onderweg' te zijn. In beweging, niet stilstaand.

En precies dát is misschien wel de boodschap van dit lange schrijfsel. Dat ik hoop dat we ons als Rooms-Katholieke geloofsgemeenschappen in elk van onze 15 locaties realiseren, dat we alleen sámen Kerk zijn. Niet ieder voor zich, maar mét elkaar. Want op onszelf zijn we oud en zwak, maar sámen; ja sámen kunnen we onze katholieke-christelijke roeping gestalte geven midden in onze samenleving. Jong en oud, jaren betrokken of pas net nieuw erbij, maar wel sámen. Evenals die veel-gekleurde-kip, stevig op onze poten maar wel, één lichaam van Christus.

*Pastor Johan Rutgers,
priester*

Gebod: Woorden uit de psalmen, waarmee de monnikenvader Cassianus ons aanspoort in elke situatie te bidden:

*God kom mij te hulp,
Heer haast U mij te helpen.
- Cassianus*



Collecteren in coronatijd

Corona heeft financiële gevolgen voor onze parochie en geloofsgemeenschappen. Geen wekelijkse collectes, nauwelijks opbrengsten van onze zalen en faciliteiten. En de opbrengst van onze beleggingen, waarmee we ongeveer de helft van onze kosten betalen, zal dit jaar wel tegenvallen.

Contactloos collecteren?

Nu we weer voorzichtig beginnen met de erediensten is de vraag hoe we coronaveilig kunnen collecteren. En dan vallen natuurlijk de woorden 'contactloos' en 'digitaal'. Laatst dronk ik koffie met een KLM-gezagvoerder. Hij zei over het vliegen met een jumbojet: "Als je het kunt is het niet moeilijk, als je het niet kunt is het onmogelijk." Ik denk dat zoiets ook geldt voor betalen met "I-deal", het scannen

van een QR-code of het installeren van een betaallapp op je smartphone. Voor sommige parochianen is dat geen enkel probleem, anderen weten nauwelijks waar ik het over heb. Het zal in de toekomst best een keer die kant opgaan en in Putten wordt er al mee geëxperimenteerd. Maar het is nog te vroeg om dit al algemeen toe te passen.

Maak eens een keer iets extra's over

Maar toch: het zou voor onze geloofsgemeenschappen en parochie wel fijn zijn als het leeg blijven van de collectemandjes op de een of andere manier wordt goedgemaakt. En hoe moeilijk is het eigenlijk? Maak af en toe eens een extra bedrag over naar rekening NL81 RABO 0385 9387 05 van de St. Lucasparochie, met de vermelding: extra bijdrage locatie Maar liever nog naar de bankrekening van je eigen geloofsgemeenschap, het nummer waarop je ook altijd je bijdrage voor de kerkbalans stort. Je kunt het ook automatisch doen, bijvoorbeeld iedere maand tot het eind van het jaar. Bedenk het maar.

*Hartelijk dank!
Jaap Godefrooij,
Penningmeester St. Lucasparochie*

LEREN

De Eshof is een duurzame tuin begonnen

De Eshof, een PKN-gemeente in Hoevelaken, heeft twee jaar geleden de uitgangspunten van de 'Groene kerk' tot haar beleid gemaakt. Er is een 'Werkgroep Duurzame Eshof' ingesteld. Inmiddels prijkt het bijbehorende schildje op de gevel.

Na het aanbrengen van zonnepanelen, het opnieuw inregelen van de verwarming, dubbele beglazing en veel meer kleine maar duurzame maatregelen is nu door een groep gemeenteleden het initiatief genomen op duurzame wijze een bloemen- en moestuin op te zetten. Dit wordt ondersteund door de Eshofgemeente. De eerste oogstresultaten zijn veelbelovend.

UITGANGSPUNTEN ESHOFTUIN

Het doel is in de praktijk laten zien dat we -ook in de kerk- dingen anders, duurzamer kunnen doen. Zo kunnen we mensen in de kerk en daarbuiten inspireren meer na te denken over hun bijdrage aan een leefbare wereld, ook voor hun nageslacht. De groep wil hun ervaringen delen met de leden van de Eshofgemeente en andere geïnteresseerden. Een duurzame, natuurlijke, biologische manier van werken staat voorop. Er is een locatie gevonden aan de Veenwal t.o. nr. 5. De tuin is gelegen aan het begin van het moestuincomplex en herkenbaar aan het onlangs geplaatste bord. Verderop in het complex is een tweede stuk grond met daarop o.a. een kruidentuin.

Het plan is regelmatig belangstellenden (ook kinderen) uitnodigen om mee te werken zodat ook anderen van de tuin kunnen genieten en kennismaken met verantwoord tuinieren. We zien de tuin ook als ontmoetingsplek voor mensen uit De Eshof en daarbuiten.

De oogst van de tuin willen we allereerst delen met alle mensen uit de Eshofgemeente die in de tuin meewerken, maar ook delen met anderen, om ook hen op die manier te betrekken bij het doel van de tuin.

De groep wil 'al werkende weg' ontdekken wat de grootste bijdrage aan het laten groeien van het besef tot duurzaamheid kan zijn. Iedere keer zal de groep laten weten hoe het gaat, hoe alle dilemma's van duurzaamheid in de praktijk worden afgewogen, ook die van het uitdelen van de oogst!

De Eshof tuingroep

De Eshoftuin



Interview

“Hart voor diaconie
en persoonlijk pastoraat”

Johan Rutgers

Kennismaken in zijn nieuwe parochie St. Maarten/ St. Lucas is voor priester Johan Rutgers ‘wel een dingetje’. Vlak voordat hij 1 juli aantrad, vroeg hij zich af: ‘Hoe doe je dat als je niet nabij kunt zijn?’ Maar, zwaar tilt hij er niet aan: ‘Je kunt alleen doen wat kan.’ Afgelopen 3 juli was zijn presentatieviering, in Leusden.

Onze nieuwe priester:

Hart voor diaconie en persoonlijk pastoraat

*‘Je kunt God niet zien, niet kennen,
wel van Hem houden’*

Johan Rutgers (35) was na vier jaar wel toe aan een nieuwe benoeming, hij zegt: ‘Heuvelrug-Zeist/Leusden e.o. is een totaal ander gebied dan Noord-Oost Salland (Ommen/Dedemsvaart/Heino e.o.), waar ik hiervoor werkte, en dat is boeiend. Deze regio ken ik nog niet goed. Daarom ga ik er open in, probeer weinig verwachtingen te hebben. Eerst me goed oriënteren.’

Dat zijn inwerktijd niet onder ideaal gesternte plaatsvindt, is zoals het is: ‘Digitaal ben ik redelijk vaardig. Daar moet ik het voorlopig vooral mee doen. Mijn laatste weken in Salland waren ook niet alles: goed ingepakt en met een mondkmasker mensen bezoeken in een ziekenhuis of verpleeghuis heeft iets tragisch, de ouderen of zieken bij wie je komt zijn zó alleen. Hoe dan ook, dan moet je er als pastor zijn.’

De tijd van nu – corona, racismeprotesten, vergrijzing – vraagt doordinking van de kerkelijke identiteit: ‘Hoe gaan we om met veiligheid, vieringen, nabijheid? We moeten ons niet blindstaren op kerken als plek van samenkomst, Jezus zat ook niet de hele dag in synagogen maar was veel op pad.’

Paspoort Johan Rutgers

Geboorteplaats: Hengelo (Gld.), nabij Zutphen

Opleiding: lagere landbouwschool, mbo milieutoezicht (niet afgemaakt), sociaal pedagogisch werker, **Priesteropleiding:** aanvankelijk Ariënskonvikt en Faculteit Katholieke Theologie in Utrecht, vervolgens grootseminarie De Tiltenberg, Vogelenzang en Priester-/Diakenopleiding Bovendonk, Hoeven

Priesterwijding: 12 november 2016. Na afstuderen in 2014 en twee pastorale stages: benoemd bij Emmanuelparochie, Noord-Oost Salland. De Redactie St. Maarten



Dat kunnen wij ook. De kerk is: levende stenen in een levende tempel. Het evangelie dóe je, het geeft recht voor z’n raap een blijde boodschap. Jezus gaat naar de plekken waar andere instanties niet komen, wat Hij doet is heel concreet. Zie bijvoorbeeld de werken van barmhartigheid: naakten kleden, hongerigen voeden, gevangenen bezoeken... Jezus is navolgenswaardig.’

Wat voor een kerkdienaar is hij?

Johan: ‘Ik ben niet zo’n priester die zegt: “het is ingewikkeld” of “ik ben getrouwd met God”. Knuffelen kan ik niet met Hem dus ik kan ook niet met Hem getrouwd zijn, ben voorzichtig met te zeggen: “dit is het” of “het is de wil van God”. God is de Schepper. Hij is geen soort om te classificeren. Het gaat om geloven, niet om wetenschap. Je kunt God op het spóór komen, niet zien, niet kennen, niet met je ratio omvatten, wel van Hem houden. Daar ligt de relatie met mijn roeping. Toen ik mij in 2008 voor de priesteropleiding aanmeldde, zei ik al dat ik anderen wilde laten zien dat God een relevante realiteit in ons bestaan is.’

Hoewel hij zijn ambitie mede laat afhangen van de taakverdeling onder zijn nieuw collega’s, heeft hij voorkeuren: ‘Mijn hart gaat uit naar diaconie en persoonlijk pastoraat; nabijheid is belangrijk bij de invulling van mijn roeping.’

Blij is hij te merken dat hier aandacht is voor oecumene: ‘Ik verwacht dat die, gezien de samenstelling van deze gemeenschappen, meer aandacht zal vragen dan in mijn vorige parochie. Maar hoe alles praktisch wordt ingevuld, moet nader afgestemd.’



Datum	Lezingen	Leusden	Harderwijk	Ermelo	Putten
za. 5 sep	l1: Ez.33,7-9; l2: Rom. 13,8-10; ev: Mt. 18,15-20				
zo. 6 sep		9.15 EV. H.Zemann Startzondag	11.00 GV. F.Kok	9.15 GV. F.Kok	10.00 GV. PGV
za. 12 sep	l1: Sir. 27,30-28; l2: Rom. 14,7-9; ev: Mt. 18,21-35	19.00 GV. PGV			
zo. 13 sep		9.15 EV. H.Zemann Ziekenzondag	11.00 GV. A.Bottenberg	9.15 GV. A.Bottenberg	11.00 GV. R.Bouwman Ziekenzondag
za. 19 sep	l1: Jes. 55,6-9; l2: Fil. 1,20c-24,27a; ev: Mt. 20,1-16a				
zo. 20 sep		9.15 EV. H.Zemann	11.00 GV. PGV	10.00 GV. PGV	10.00 GV. PGV
za. 26 sep	l1: Ez. 18,25-28; l2: Fil. 2,1-11 of Fil.2,1-5; ev: Mt. 21,28-32	16.30 PowWow A.Bottenberg 19.00 GV. F.Kok	19.00 EV. H.Zemann		
zo. 27 sep		9.15 EV. H.Zemann		9.15 GV. R.Bouwman	11.00 GV. R.Bouwman
za. 3 okt	l1: Jes. 5,1-7; l2: Fil. 4,6-9; ev: Mt. 21,33-43				
zo. 4 okt		9.15 EV. H.Zemann	11.00 GV. F.Kok	9.15 GV. A.Bottenberg	11.00 GV. A.Bottenberg
za. 10 okt	l1: Jes. 25,6-10a; l2: 1 Fil.4. 12-14,19-20; ev: Mt. 22,1-14 of Mt.22,1-10	19.00 GV. PGV			
zo. 11 okt		9.15 EV. H.Zemann	11.00 GV F.Kok	9.15 GV. F.Kok	10.00 Kleuterkinderkerk PGV
za. 17 okt	l1: Jes. 45,1.4-6; l2: 1 Tess.1,1-5b; ev: Mt. 22,15-21				19.00 EV. J.Rutgers
zo. 18 okt		9.15 EV. J.Rutgers	11.00 GV. PGV	10.00 GV. PGV	
za. 24 okt	l1: Ex. 22,20-26; l2: 1 Tess.1,5c-10; ev: Mt. 22,34-40	19.00 GV. B.Piepers	19.00 EV. H.Zemann		
zo. 25 okt		9.15 EV. H.Zemann		9.15 GV. R.Bouwman	11.00 GV B.Piepers



Datum	Nijkerk	Hoevelaken	Achterveld	Barneveld	V'huizen
za. 5 sep					19.00 EV. H.Zemann
zo. 6 sep	9.15 GV. B.Piepers	9.15 GV. R.Bouwman	11.00 GV. R.Bouwman	11.00 GV. B.Piepers	
za. 12 sep		19.00 EV. H.Zemann			
zo. 13 sep	9.15 GV. R.Bouwman Ziekenzondag		9.15 GV. PGV		
za. 19 sep			19.00 Fakkeltocht de Glind F. Kok		19.00 GV. PGV
zo. 20 sep	9.15 GV. F.Kok	10.00 GV. PGV	11.00 GV. F.Kok	11.00 GV. N.Morpey	
za. 26 sep					
zo. 27 sep	9.15 GV. F.Kok	9.15 GV.B.Piepers	11.00 GV. B.Piepers	11.00 GV. F.Kok	
za. 3 okt			19.00 EV. H.Zemann + F.Kok Slotviering Kevelaer		19.00 GV. R.Bouwman
zo. 4 okt	11.00 EV. H.Zemann + R. Bouwman 1e Communieviering	9.15 GV. F.Kok		11.00 GV. N.Morpey	
za. 10 okt		19.00 EV. J.Rutgers			
zo. 11 okt	9.15 GV. B.Piepers		11.00 EV. H.Zemann + H.Tran 1e Communieviering	11.00 GV. B.Piepers	
za. 17 okt					19.00 GV. R.Bouwman
zo. 18 okt	9.15 GV. R.Bouwman	10.00 GV. PGV	11.00 Oogstdankviering R. Bouwman	10.00 GV. PGV	
za. 24 okt					
zo. 25 okt	9.15 GV. B.Piepers	10.00 GV. PGV	11.00 Buitengewoon Vieren H.Beermann	11.00 EV. J.Rutgers	

Houd de website in de gaten: www.stlucas.nu



Zondag 2 augustus was er na Corona weer de 1e viering in de feestelijk versierde St. Catharinakerk, Barneveld,

Ook in Nijkerk zijn de deuren weer geopend op 2 augustus

Oproep:

Het pastoraal team heeft sinds de lockdown via Facebook elke dag live een avondgebed uitgezonden om te inspireren, te bemoedigen en te verbinden. Ook op onze website zijn de video's terug te kijken. We hebben dat met plezier en toewijding gedaan. Dank voor alle reacties van betrokkenheid die we hierop ontvingen, voor het meebidden, voor de ingestuurde tekeningen, intenties. Het was ook voor ons een inspirerende ervaring, zo verbonden te zijn met de mensen thuis in deze onzekere coronatijd.

We zijn op 31 juli gestopt. De vakantieperiode brak aan, steeds minder mensen gingen kijken. We merken ook: het is tijd voor iets nieuws. Maar wat?

Het kerkelijk leven krijgt gelukkig steeds meer gestalte, bijna alle kerken zijn weer open voor vieringen. Parochieactiviteiten komen langzaam op gang. We hopen dat dat blijft, dat corona geen roet in het eten gooit. Toch willen we ook blijven inspireren en verbinden via sociale media, omdat we zo ook de mensen thuis bereiken die niet naar de kerk kunnen of durven komen. We bereiken tevens mensen die zich niet zo thuis voelen bij het klassieke aanbod van de kerk maar wel bij ons willen horen en geïnspireerd willen worden.

In september/oktober willen we iets nieuws starten via Facebook en onze website. Misschien ook via Instagram. Niet dagelijks zoals u dat gewend was, maar wel met enige regelmaat. Verschillende ideeën van korte filmpjes zijn op tafel gekomen: bijvoorbeeld koorleden die een meditatie houden bij een favoriet kerklied, vrijwilligers die een vlog maken over hun enthousiasme voor een vrijwilligerstaak in de kerk, een kort interview, een impressie van een inspirerende bijeenkomst in de geloofsgemeenschap, een video over de heilige van de dag. Dit is waar we het voor doen: elkaar inspireren, bemoedigen en over dorpsgrenzen heen ons met elkaar verbinden.

Mail wat u belangrijk of boeiend vindt, deel uw ideeën met ons. En vindt u het leuk om daar zelf ook actief aan deel te nemen, laat het ons weten. Stuur een mailtje naar: secretariaat@stlucas.nu

Heel hartelijk bedankt alvast, blijf gezond en alle goeds!

*Namens het pastoraal team,
Antoinette Bottenberg*



Uitvaarten in coronatijd



Ieder afscheid is anders

Wanneer iemand overlijdt dan komt er veel op u af. Allerlei gevoelens van gemis, van onmacht en verslagenheid. Er is verdriet en soms ook ongeloof. Soms komt het sterven onverwacht en veel te vroeg, soms was het lang wachten op de dood en is het goed zo, omdat die ander eindelijk kan rusten na een lang geleefd leven. Elk sterven is anders, elk mens is anders, daarom is ook ieder afscheid anders.

Kerkgebouwen ten dienste van gelovig afscheid

In onze parochie staan kerkgebouwen ten dienste van een gelovig afscheid. Ook in coronatijd. De baar staat dichtbij het altaar en is omringd door het licht van de paaskaars, licht van hoop, licht van eeuwig leven. Familieleden krijgen de ruimte om persoonlijke woorden van herinnering uit te spreken. Een gedachteniskruisje wordt naar de gedenkmuur gebracht opdat de naam van de overledene blijft klinken in de gemeenschap. Samen met de voorganger worden gepaste Bijbelteksten en gebeden gezocht, hedendaagse teksten en liederen/muziek uitgekozen.

Troosten en bemoedigen

Het kerkgebouw is niet alleen het huis van de geloofsgemeenschap. Het is ook het huis van God. Telkens als wij samenkomen, openen wij het grote Bijbelboek. We doen het met eerbied, want het is ons familiealbum, dat de geschiedenis vertelt van God met zijn volk. In alle omstandigheden van het leven wil Hij ons iets zeggen. Zo is het ook op de dag van het afscheid. De Heer wil ons troosten en bemoedigen. Ook geven we woorden aan onze gevoelens bij het afscheid van onze geliefde en leggen dat in gebed aan Hem voor. Tenslotte zegenen we de overledene en vertrouwen we onze dierbare toe aan God.

Uitvaartviering getuigenis van hoop

De uitvaartviering in de kerk wil een getuigenis zijn van hoop. We spreken uit dat de liefde niet vergaat en dat we geloven dat het leven verder reikt dan de dag van sterven. Zij is een uiting van het geloof dat het leven op aarde weliswaar ophoudt bij de dood, maar dat de mens opgewekt wordt door God. Opgewekt om een nieuw leven binnen te gaan, waar tranen worden gewist en de dood niet meer zal zijn.

Kerken open in coronatijd

Onze kerken zijn voor uitvaarten in coronatijd beschikbaar. De vieringen kunnen plaatsvinden in kleine kring en het is ook mogelijk om gebruik te maken van een grotere parochiekerk, zodat meer mensen de uitvaart kunnen bijwonen.

Ook kan er gekozen worden voor een kerkelijke viering in een aula of rouwcentrum. We volgen de richtlijnen van het RIVM en de Nederlandse Bisschoppen, zodat u in onze kerkgebouwen veilig afscheid kunt nemen. Zodra via de uitvaartondernemer de aanvraag voor een uitvaart bij ons binnen komt, neemt de voorganger contact met u op om uw wensen en de mogelijkheden te bespreken.

*Als u nu al vragen heeft,
schroom niet om ons te benaderen,
we denken graag met u mee.*

Pastoraal team 033-4941261

Vredesweek 2020: Vrede verbindt verschil

Tijdens de Vredesweek, dit jaar van 19 t/m 27 september, vraagt vredesorganisatie PAX aandacht voor het bijzondere werk van mensen die overal ter wereld bijdragen aan vrede en verzoening.

Voor ons Nederlanders was vrede lang iets vanzelfsprekends, maar dat is langzaam aan het veranderen. We zijn onzeker over de toekomst en tegelijkertijd zijn er grote tegenstellingen en verschillen in onze samenleving. Aan de ene kant zien we een grote onderlinge verbondenheid, maar aan de andere kant zijn er juist nu ook mensen die zich afgesloten voelen en die niet gezien en gehoord worden. Nog altijd is er naast verdraagzaamheid en tolerantie sprake van angst, verharding en racisme. Tijdens de Vredesweek wil PAX aandacht vragen voor de verschillen die er tussen mensen bestaan en tegelijkertijd zoeken naar nieuwe verbintenissen.

Ook in crisissituaties zijn mensen bereid zich in te zetten voor vrede. Een inspirerend voorbeeld is het werk van Surood Ahmad in Irak. Zij verloor haar hele familie tijdens de Golfoorlog in 1991, maar zet zich met steun van PAX in voor een beter leven voor seksueel

mishandelde vrouwen. Dit met gevaar voor eigen leven vanwege de verregaande corruptie en de betrokkenheid van sommige politieagenten bij de vrouwenhandel.

Ook het vredeswerk van Dilbirin Khalil in Noordoost Syrië dwingt bewondering af. Hij organiseert activiteiten om vertrouwen en vriendschap op te bouwen tussen de lokale bevolking en de vele vluchtelingen.

Over de hele wereld ondersteunt PAX vredeswerk van krachtige en vaak jonge mensen als Dilbirin en Surood in hun strijd voor vrede en gerechtigheid. Al met een bescheiden bedrag kunt u helpen dit belangrijke werk voort te zetten. Doneer uw bijdrage in de collectebus in de kerk of maak een gift over op rekeningnummer NL03 TRIO 0390 5150 00 t.n.v. PAX te Utrecht o.v.v. Vredesweek 2020.

Voor meer informatie zie:
www.vredesweek.nl/thema-2020



Wereldmissiemaand 2020

Gelukkig de vredestichters: Stemmen van hoop in West-Afrika

Op 18 oktober is het Missiezondag. De campagne van dit jaar richt zich op landen in West-Afrika. Nigeria, Burkina Faso, Niger en Ghana golden lange tijd als voorbeelden van een vreedzaam samenleven van mensen van verschillende religies en etnische groepen. Maar tegenwoordig worden ze steeds meer bedreigd door aanslagen en overvallen van terroristische groeperingen als Boko Haram.

Te midden van oplaaiende conflicten en problemen als honger, armoede, terreur en nu ook coronapandemie klinken echter ook stemmen van hoop. Stemmen van zusters, priesters, bisschoppen en leken, die zich actief inzetten voor vrede tussen christenen en moslims en tussen etnische groepen. Want alleen samen kan men de problemen het hoofd bieden.

Deze stemmen van hoop wil MISSIO in de Wereldmissiemaand laten horen. Zoals zuster Maria Vitalis Timtere, die in Yola, Nigeria in een ziekenhuis als verpleegkundige en vroedvrouw werkt. Zij zorgt voor

families die gevlucht zijn voor Boko Haram en al jaren in provisorische hutten wonen op het terrein van de kerk. "Ik ging naar de gezinnen. Als eerste spraken we over hygiëne en gezondheid. Daarna echter vertelden de mensen mij hun verhalen van vlucht en verdrijving", bericht zuster Maria. "Ik luisterde en bemoedigde hen om niet op te geven."

Niet opgeven is ook nu met de coronacrisis het motto. Uit vrees voor besmetting gaan er minder zieken en zwangere vrouwen naar de ziekenhuizen. Overal waar ze dat kan geeft zuster Maria informatie over hoe men zich kan beschermen.

MISSIO vraagt uw steun in de collecte op Missiezondag of via rekeningnummer NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand te Den Haag.

Zie voor meer informatie: www.missio.nl

MOV, Bernard Neijzen

missio

10e LUCASDAG,

Onze jaarlijkse parochiefeestdag „de Lucasdag“ kan dit jaar helaas niet doorgaan. Parochiebestuur en de commissie, die dit voorbereiden, vinden het niet verantwoord om met zovelen in een kerk bij elkaar te komen. Dat is jammer, maar inmiddels hebben we besloten om deze Lucasdag, de 10^e in onze parochie uit te stellen en door te schuiven naar **10 oktober 2021**. We hopen er dan voor u allen een zeer bijzondere feestdag van te maken.

Namens de commissie Lucasdag, Jos van Vliet

Helaas
Wat jammer
AFGELAST

KIDS/JONGEREN

WJD@Home in 2021

Jongeren vanaf 15 jaar kunnen in januari 2021 opnieuw naar een WJD@Home op Ameland. De WJD@Home werden in 2019 voor het eerst gehouden voor jongeren die niet deel konden nemen aan de Wereldjongerendagen in Panama en waren met ruim honderd deelnemers een groot succes. Dat vroeg om een vervolg.

WJD@Home op Ameland zijn van vrijdag 29 tot en met zondag 31 januari 2021

Meer informatie: zie www.jongaartsbisdom.nl



~~Youth Pilgrimage Nederland (YPNED) op 31 oktober~~

~~Youth Pilgrimage Nederland (YPNED), een samenwerking van jongeren uit Nederlandse bisdommen, organiseert op 31 oktober in Den Bosch een landelijke jongerendag waar geloof en ontmoeting centraal zullen staan. YPNED werkt aan een veilige, 'corona-proof' editie waarbij de actuele maatregelen in acht worden genomen.~~

~~VERVALLEN!~~

Dankgebed voor kinderen



Lieve God, de vakantie is voorbij
dank U wel voor al het moois dat ik heb kunnen doen
het spelen met vrienden, lang op blijven en uitslapen,
dank U voor de mooie natuur, op vakantie of heerlijk thuis

Nu gaan we weer naar school
ik ben blij dat er meesters en juffen zijn
die ons nieuwe dingen leren
dat er speelgoed is, om mee te spelen
dat er boeken en computers zijn
ik dank U dat ik weer mijn klasgenoten zie

Ik wil U vragen om een fijn schooljaar
dat ik mag leren en groeien, elke dag weer
Dank U wel God, voor al Uw goede zorgen voor mij.

Amen



Pope Francis@Pontifex 30 juli 2020

Friendship is one of life's gifts and a grace from God.
Faithful friends, who stand at our side in times of difficulty,
are a reflection of the Lord's love, His gentle and consoling
presence in our lives.

*Vertaling: Vriendschap is een van de gaven van het leven en een genade
van God. Trouwe vrienden, die in moeilijke tijden aan onze zijde staan,
weerspiegelen de liefde van de Heer, zijn zachte en troostende aanwe-
zigheid in ons leven.*

Zaterdag 19 september 2020
19:00 uur Fakkeltocht Achterveld De Glind

Zaterdag 26 september 2020
16:30 uur Pow/Wow, MFC Atlas, Biezenkamp 288, 3831 JA Leusden

19 t/m 27 september 2020 Vredesweek

Zaterdag 3 oktober 2020
19:00 uur Slotviering Kevelaer

Zondag 4 oktober 2020
11:00 uur 1e Heilige communieviering Nijkerk

Zondag 11 oktober 2020
10:00 uur Kleuterkinderkerk Putten

Zondag 11 oktober 2020
11:00 uur 1e Heilige communieviering Achterveld

Zondag 18 oktober 2020
11:00 uur Oogstdankviering Achterveld

Zondag 18 oktober 2020 Missiezondag

Zondag 25 oktober 2020
11:00 uur BuitenGewoon vieren Achterveld

Zaterdag 31 oktober 2020
Youth Pilgrimage Nederland (YPNED)
www.facebook.com/ypned/

Agenda!