



Lucasbrief



Parochieblad
van de
St. Lucasparochie

22 oktober t/m
19 december 2021



Gewoon gaan!

Een pelgrimstocht voor
klimaatgerechtigheid



Verder in dit nummer o.a.:

Nieuw: www.samenzin.nl **Bakkie troost in Leusden en Achterveld** **St. Maartensplein**
Kloosterwandeling IJsselvallei **Adventsactie 2021** **Kerstmarkt Achterveld**

Secretariaat

Anita Snik, Simone Beerens
secretariaat@stlucas.nu / tel. 033-4941261

Openingstijden:

dinsdag t/m vrijdag 9.30 – 12.00 uur

Postadres Parochie:

Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden
Bankrekening: NL81 RABO 0385938705
t.n.v. R.K. Parochie St. Lucas

Bestuur

Pastoor Harrold Zemann, voorzitter
e-mail: h.zemann@parochie-sintmaarten.nl
Annemieke van Bussel, vicevoorzitter
e-mail: vicevoorzitter@stlucas.nu
Johannes Tuinhof, secretaris
e-mail: secretaris@stlucas.nu
Jaap Godefrooij, penningmeester
e-mail: penningmeester@stlucas.nu
Maico Kramer, lid/gebouwen
Kees van 't Klooster, lid/belegd onr. goed,
begraafplaatsen
Tjeerd Mulder, lid/communicatie
Paul Kempers, lid/vrijwilligers

Team van Pastores

(bereikbaar via parochiesecretariaat Leusden)

Harrold Zemann, Pastoor
e-mail: h.zemann@parochie-sintmaarten.nl
Johan Rutgers, Priester
e-mail: johan.rutgers@stlucas.nu
Antoinette Bottenberg, Pastoraal werker
e-mail: antoinette.bottenberg@stlucas.nu
Fred Kok, Pastoraal werker
e-mail: fred.kok@stlucas.nu
Nelleke Spiljard, Pastoraal werker
e-mail: n.spiljard@parochie-sintmaarten.nl
Rini Bouwman, Diaken
e-mail: rini.bouwman@stlucas.nu
Marcel Sarot, Diaken
e-mail: m.sarot@parochie-sintmaarten.nl

Voor Ziekenzalving en Uitvaart

Leusden : 033-4941261
Achterveld : 0342-451420
Barneveld/
Voorthuizen : 06-81725715
Nijkerk : 06-24673347 of 0342-462301
Putten : 0341-353586 of 0341-357218
Ermelo : 06-57195550
Harderwijk : 06-20735121
Hoevelaken : 033-2537528

Parochiële Charitatieve Instelling

Materiële en immateriële steun in nood
e-mail: pci.sintlucas@gmail.com
Website: www.caritasstlucas.nl
Bankrek.nr. NL30 RABO 0347802230
t.n.v. PCI St Lucas te Leusden

Redactie

Antoinette Bottenberg
Wil van Calck
Tjeerd Mulder
Els Schrijver
Jos van Vliet

Contact: Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden
e-mail: lucasbrief@stlucas.nu

Lucasbrief

Jaargang 7, nummer 7; 22 oktober 2021
Verschijnt 7x per jaar,
oplage 5.220 exemplaren, digitaal 588 exemplaren
Volgende uitgave: 17 december 2021
Kopijdatum deadline: 19 november 2021

De redactie behoudt zich het recht om kopij in te korten,
niet of in een volgend nummer te plaatsen.

Website: www.stlucas.nu

Vormgeving en druk: MegaDruk Putten

 St. Lucas Parochie

Geloofsgemeenschappen van de St. Lucasparochie

St. Paulus

De Veenslag 1, 3871 NG Hoevelaken
e-mail: hoevelaken@stlucas.nu

De Goede Herder

Smidsweg 20, 3852 XB Ermelo
telefoon 0341-553584
e-mail: ermelo@stlucas.nu

Kerkcentrum Odulf

Budkestraat 26, 3781 BR Voorthuizen
Overige gegevens, zie
St. Catharina Barneveld

St. Jozef

Hessenweg 325, 3791 PJ Achterveld
telefoon 0342-451420
e-mail: achterveld@stlucas.nu

H. Maria Zuivering

Brinkstraat 87, 3881 BP Putten
e-mail: putten@stlucas.nu

St. Catharina

Holkerstraat 34, 3861 CE Nijkerk
telefoon 033-2451262
e-mail: nijkerk@stlucas.nu

St. Jozef

Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden
telefoon 033-4941261
e-mail: leusden@stlucas.nu

St. Catharina

Langstraat 36-38, 3771 BG Barneveld
telefoon 0342-412050
e-mail: barneveld.voorthuizen@stlucas.nu

H. Catharina

Van Maerlantlaan 1, 3842 JA Harderwijk
telefoon 0341-412410
e-mail: harderwijk@stlucas.nu

Hoop die ons geboden wordt

In één van zijn vele brieven schreef sint Augustinus ter vertroosting aan Sapida (brief 263), die haar dierbare broer -en diaken te Carthago- Timotheüs intens miste: "God immers kan herstellen wat verloren was, wat dood was opnieuw levend maken en wat bedorven was gezond maken. Wat gescheiden is kan Hij weer opnieuw bijeen brengen en wat versleten is en het einde van zijn bestaan bereikt heeft, kan Hij in stand houden zonder einde. God heeft beloofd dit te zullen doen, Hij die ons vertrouwen en geloof gaf door alles wat Hij beloofde ook te volbrengen. Ga te rade bij je geloof, en dan zul je zien dat je hoop niet teleurgesteld zal worden, ofschoon je liefde nu lijdt onder de scheiding."

Sinds mijn vierde studiejaar aan de priesteropleiding in 2013 ga ik voor in uitvaarten. De meeste daarvan waren van parochianen, sommigen van familieleden of kennissen en één van hen was een veel té jong kind. Zij was pas 8 maanden oud en slechts drie weken eerder had ik haar op de IC van een academisch ziekenhuis gedoopt. De oudste persoon die ik begroef, was een parochiaan die net de 100 was gepasseerd en er vrede mee had dat haar tijd toch een keer gekomen was.

Eén van mijn beide oma's, de moeder van mijn vader, zei altijd: "Het leven, da's komen en gaan."

En gelijk heeft ze gekregen en haar gelijk geldt ook voor ieder van ons, hoe oud of hoe jong we dan ook zijn. Die nuchtere -Achterhoekse- uitspraak van mijn oma en de bemoedigende woorden van sint Augustinus hierboven, bieden mij persoonlijk innerlijke vrede en gelovige hoop. Want beide uitspraken sterken mij tegenwoordig in mijn dienstwerk als priester wanneer

ik bij mensen over de vloer kom, wanneer een dierbare van hen is overleden. Enerzijds mag ik een luisterend oor zijn en iemand om tegenaan te praten; anderzijds mag ik een getuige zijn van een alles overstijgende hoop. Dat de beangstigende dood niet het einde is, omdat God alles en iedereen op Zijn liefdevolle schouders draagt.



Met Allerzielen staan we stil bij onze dierbaren die we vanuit dit leven hebben moeten loslaten, maar die we daarmee niet vergeten noch aan hun lot overlaten. Want reeds in dit leven behoorden zij al aan God toe, en daarom mogen we hen vanuit dit leven ook aan Gods tijdloze omarming toevertrouwen.

Laten we daarom met hen blijven leven, zoals we deden als waren zij nog hier bij ons.

Omdat we erop mogen vertrouwen dat hun leven verdergaat en geen daadwerkelijk einde heeft, omdat God in wie zij verder leven zelf ook geen einde kent.



Pastor Johan Rutgers

Gebed

Die zachte fluistering, was Jij dat God?
Heel zacht, heel stil, haast ongemerkt?
Zo, dat ik het eerst niet hoorde?

Luisterde ik niet goed?
Sprak Jij te stil?
Of hoorde ik Jou niet
omdat Jouw aanwezigheid zo vanzelf spreekt
en Jouw fluistering er altijd is?

Net als de wind die door de bomen ruist,
die mijn gezicht streelt,
en die pas opvalt als hij zwijgt.
Zoals de lucht die ik in- en uitadem er altijd is.
Ongemerkt.
Gewoon.
Onmisbaar.

Ik mocht Je gaan ervaren, God,
in de warmte van mens tot mens,
in een blik, een handdruk, een gebaar,
en gaandeweg de rit, langzamerhand,
op kousenvoeten, ben ik het gaan horen:
Jouw roep naar mensen en naar mij.
Blijf ons altijd roepen, God!

(bron: bisdom Hasselt)

Van hot naar her

Inmiddels ben ik eraan gewend geraakt. Het reizen van de ene geloofsgemeenschap naar de andere, van Harderwijk tot Zeist en alles wat er tussen ligt. Maar ik doe het met liefde moet ik zeggen. Want overal waar ik kom mag ik met mensen even stilstaan: voor een viering, een ziekenzalving, een gesprek of een vergadering. En ik moet eerlijk zeggen dat ik overal even graag kom.

Hierover nadenkend vind ik dat het mooie aan het pastoraat: stilstaan bij belangrijke en vaak emotionele levensmomenten van mensen.

Stilstaan: daar is niet altijd tijd en ruimte voor in de maatschappij van vandaag. De eisen en verwachtingen liggen hoog en de snelheid van alles neemt alleen maar toe. Niet iedereen kan daar zo goed mee omgaan, en soms knaagt het ook aan je sociale leven en je gezondheid. De bekende Toon Hermans heeft daar ooit over geschreven. In een periode van zware overspannenheid werd hij teruggeworpen op zichzelf en de keuzes die hij tot dan toe had gemaakt. Met verbazing kijkt hij terug op zijn manier van leven die hem ziek maakte. Hij schreef: wat moet ik veel inhalen. Kijken, ruiken, luisteren, voelen. Ik ben zo lang in de weer geweest in mijn leven, ik heb zo'n haast gehad. Ik heb hele lentes overgeslagen. Amper gemerkt dat hun bloei begon. Toen de bladeren langs de weg lagen, was het me niet eens opgevallen dat ze ooit gebloeid hadden. Ik ben er als een gek aan voorbijgerend, in

mijn razendsnelle auto, op weg naar niets. Zoveel herfst en winter niet opgemerkt, zomers en winters met al hun tovenarij overgeslagen.

Ik hoop dat we onszelf wat meer de kans geven om op zijn tijd stil te staan. Bij de lente, de zomer, de herfst en de winter van ons leven. Op 2 november staan wij met zijn allen stil bij Allerzielen: onze lieve dierbare doden. Hen die we vaak nog iedere dag missen en onlosmakelijk met ons leven verbonden zijn.



Ik wens u allen op deze dag veel sterkte. Het leven mag wat mij betreft die dag wel even stilstaan.

*Met hartelijke groet
pastoor Harrold Zemann*

“Goed nieuws! Gelukkig gaat het de goede kant op met de coronapandemie in ons land. De overheid heeft versoepelingen aangekondigd afgelopen 25 september 2021, die ook consequenties hebben voor onze kerken.”
(Zie hiervoor de website, www.stlucas.nu)



Filmavonden over het katholieke geloof in het Ariënsinstituut



In het seizoen 2021 – 2022 organiseert het Ariënsinstituut maandelijks een film- en gespreksavond over de rijkdom van het katholieke geloof. “Daarbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van de indrukwekkende serie ‘Catholicism’ van Robert Barron, hulpbisschop van Los Angeles. Hij legt hierin het katholieke geloof uit aan de hand van tien thema’s en neemt de kijker mee langs prachtige plekken met een voor het katholicisme bijzondere betekenis,” aldus rector Kuipers.

Bisschop Barron bezocht vijftien landen en maakte op vijftig locaties opnamen voor de serie. Kuipers: “Daardoor is deze als het ware een reis door de schatkamer van het katholieke geloof en erg aantrekkelijk om naar te kijken. Hij legt de aspecten van het geloof op een mooie manier uit en laat zien dat het mooi en niet dom is om katholiek te zijn. Hij legt op een onbekommerde manier uit wat het katholieke geloof is. Tijdens de avonden kijken we telkens naar een aflevering van deze serie en na de pauze gaan we met elkaar in gesprek over de thema’s die aan bod kwamen. Mensen die eerder hebben deelgenomen zijn heel enthousiast. Niet alleen de mooie beelden en heldere uitleg, maar ook de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan raakte hen. Het wordt ook wel gezien als een mooie aanvulling op de Alphacursus.”

Data en thema’s

De avonden vinden plaats op woensdagavond in de zaal van het Ariënsinstituut (Keistraat 9). Om 19.45 uur staat de koffie klaar en om 20.00 uur start de film. Na een korte pauze is de onderlinge uitwisseling tot uiterlijk 21.45 uur. De eerste bijeenkomsten waren op 15 september (‘Jezus, God en mens’) en 13 oktober (‘Het onderricht van Jezus’).

Een overzicht van de overige data en thema’s:

- 17 november: Het mysterie van God
- 8 december: Maria, de Moeder van God
- 19 januari: Petrus en Paulus
- 16 februari: Christus en de Kerk
- 16 maart: Liturgie en Eucharistie
- 20 april: De gemeenschap van de heiligen
- 18 mei: Gebed en geestelijk leven
- 15 juni: Het eeuwig leven

Deelname en opgave

Het is mooi en zinvol om alle afleveringen te bekijken en erover in gesprek te gaan. Vanzelfsprekend is deelname aan een enkele avond ook mogelijk.

Wel is het wenselijk zich vooraf aan te melden via rector@ariensinstituut.nl. Er zijn geen kosten aan deze avonden verbonden. Een vrije gift wordt echter op prijs gesteld.



VIEREN

Willibrordzondag 2021: Boodschappers van Vreugde



Als thema voor de jaarlijkse Willibrordzondag (7 november) heeft de Katholieke Vereniging voor Oecumene (KVO) dit keer gekozen voor **Boodschappers van Vreugde**. Het Evangelie is een boodschap van vreugde die van generatie op generatie wordt doorgegeven. De heilige Willibrord (658-739) houden we als een van grote geloofsverkondigers in ere. Samen met zijn gezellen legde hij de basis voor de Kerk in de lage landen. De Kerk heeft in de loop der tijden hoogte- en dieptepunten gekend. Telkens kwam de vernieuwende en levendmakende kracht van het Evangelie weer naar boven. Vandaag staan kerken meer dan ooit voor de uitdaging om het Evangelie op een aansprekende en eigentijdse manier uit te dragen. Welke keuzes zijn daarbij aan de orde en welke vormen passen bij onze tijd? Zijn wij vandaag wel die boodschappers van vreugde waardoor anderen geraakt worden of wachten we er eerder op zelf geraakt te worden? Ten behoeve van Willibrordzondag schreef dr. Martijn Pouw een preekschets en voorbede, die beide zijn te vinden op www.oecumene.nl/kalender/willibrordzondag

Datum	Lezingen	Leusden	Harderwijk	Ermelo	Putten
Vaste vieringen		Elke do. 9.30 u. Rozenkransgebed	3e woensdag v.d. maand 9.30 EV.	4e woensdag v.d. maand 9.30 EV.	2e woensdag v.d. maand 9.30 EV.
za. 23 okt.	l1: Jer. 31,7-9; l2: Hebr. 5,1-6; ev: Mc. 10,46-52	19.00 GV. F. Kok	19.00 EV. H. Zemann		
zo. 24 okt.		11.00 EV. J. Rutgers		9.15 EV. H. Zemann	11.00 WCV. A. Bottenberg
za. 30 okt.	l1: Deut. 6,2-6; l2: Hebr. 7,23-28; ev: Mc. 12,28b-34				
zo. 31 okt.		11.00 EV. J. Rutgers	9.15 EV. J. Rutgers	10.00 GV. PGV	10.00 GV. PGV
ma. 1 nov. Allerheiligen	l1: Apok. 7,2-4.9-14; l2: 1 Joh. 3,1-3; ev: Mt. 5,1-12a	9.30 EV. H. Zemann			
di. 2 nov. Allerzielen	l1: Klaagl. 3,17-26; l2: Rom. 5,5-11; ev: Joh. 14,1-6	19.00 GV. A. Bottenberg	19.30 GV. R. Bouwman	19.00 GV. PGV	19.00 GV. PGV
za. 6 nov.	l1: Jesaja 52,7-10; l2: Hebr. 13,7-9a. 15-17a; ev: Mc. 16,15-20 of Mt. 28,16-20	18.30 AV. Maartenspel A. Bottenberg en ds. N. Rietveld			
zo. 7 nov. H.Willibrord		11.00 EV. H. Zemann	9.15 WCV. N. Morpey	11.00 WCV. N. Morpey	9.15 EV. H. Zemann
do. 11 nov.					
vr. 12 nov.	l: Wijsh. 13,1-9; ev: Lc. 17,26-37				
za. 13 nov.	l1: Dan. 12,1-3; l2: Hebr. 10,11-14.18; ev: Mc. 13,24-32	19.00 GV. PGV			
zo. 14 nov.		9.15 EV. H. Zemann	10.00 GV. PGV	10.00 GV. PGV	10.00 GV. PGV
za. 20 nov.	l1: Dan. 7,13-14; l2: Apok. 1,5-8; ev: Joh. 18,33b-37				19.00 EV. H. Zemann
zo. 21 nov. Chr. Koning		11.00 EV. J. Rutgers	9.15 WCV. A. Bottenberg	11.00 WCV. A. Bottenberg	
za. 27 nov.	l1: Jer. 33,14-16; l2: 1 Tess. 3,12-4,2; ev: Luc. 21,25-28. 34-36	19.00 GV. B. Piepers	19.00 EV. J. Rutgers		
zo. 28 nov. 1e zon Adv.		11.00 EV. H. Zemann		11.00 WCV. R. Bouwman	9.15 WCV. R. Bouwman
za. 4 dec.	l1: Bar. 5,1-9; l2: Fil. 1,3-6.8-11; ev: Luc. 3,1-6				
zo. 5 dec. 2e zon Adv.		11.00 EV. J. Rutgers	10.00 GV. PGV	11.00 EV. H. Zemann	9.15 EV. H. Zemann
wo. 8 dec. Maria onbev. ontvangen					9.30 EV. J. Rutgers
zat. 11 dec.	l1: Sef. 3,14-18a; l2: Fil. 4,4-7; ev: Luc. 3,10-18	19.00 GV. PGV			
zo. 12 dec. 3e zon Adv.		11.00 EV. J. Rutgers	9.15 EV. J. Rutgers	11.00 WCV. F. Kok	9.15 WCV. F. Kok
wo. 15 dec.					
za. 18 dec.	l1: Mi. 5,1-4a; l2: Heb. 10,5-10; ev: Luc. 11,39-45				19.00 EV. H. Zemann
zo. 19 dec. 4e zon Adv.		11.00 EV. J. Rutgers	9.15 WCV. R. Bouwman	10.00 GV. PGV	

Rooster onder voorbehoud i.v.m. coronaregels

Datum	Nijkerk	Hoewelaken	Achterveld	Barneveld	Voorthuizen
Vaste vieringen		1e woensdag v.d. maand 9.30 EV.		Elke dinsdag 9.30 EV.	
za. 23 okt.					
zo. 24 okt.	11.00 WCV. F. Kok	10.00 GV. PGV	9.15 WCV. A. Bottenberg	9.15 WCV. F. Kok	
za. 30 okt.					19.00 EV. J. Rutgers
zo. 31 okt.	11.00 GV. PGV	11.00 WCV. RB	11.00 AV. H. Beermann	9.15 WCV. R. Bouwman 16.30 Bened. Vesper	
ma. 1 nov. Allerheiligen					
di. 2 nov. Allerzielen	19.30 EV. H. Zemann	19.00 GV PGV	19.00 GV. F. Kok	19.30 GV. PGV	
za. 6 nov.					19.00 EV. H. Zemann
zo. 7 nov. H. Willibrord	11.00 WCV. R. Bouwman	10.00 OV. Kanselruil B. Piepers	9.15 WCV. R. Bouwman	10.00 GV. PGV	
do. 11 nov.			18.45 AV. Maartenspel A. Bottenberg		
vr. 12 nov.				10.00 EV. - J. Rutgers	
za. 13 nov.					
zo. 14 nov.	11.00 GV. PGV	11.00 WCV. R. Bouwman	9.15 GV. PGV	9.15 WCV. R. Bouwman	
za. 20 nov.					19.00 WCV. F. Kok
zo. 21 nov. Chr. Koning	9.15 WCV. F. Kok	9.15 EV. H. Zemann	11.00 WCV. F. Kok	11.00 EV. Mgr. Eijck /H. Zemann	
za. 27 nov.					
zo. 28 nov. 1e zon Adv.	11.00 EV. J. Rutgers	11.00 GV. B. Piepers	9.15 EV. J. Rutgers	9.15 GV. B. Piepers 16.30 Bened. Vesper	
za. 4 dec.					19.00 EV. H. Zemann
zo. 5 dec. 2e zon Adv.	11.00 WCV. F. Kok	11.00 WCV. N. Morpey	9.15 WCV. MOV - F. Kok	9.15 WCV. N. Morpey	
wo. 8 dec. Maria onbev. ontvangen					
zat. 11 dec.		19.00 EV. J. Rutgers		11.00 EV. Ouderenviering J. Rutgers	
zo. 12 dec. 3e zon Adv.	11.00 WCV. R. Bouwman		9.15 GV. PGV	9.15 WCV. R. Bouwman	
wo. 15 dec.				19.00 Boeteviering J. Rutgers	
za. 18 dec.					19.00 GV. PGV
zo. 19 dec. 4e zon Adv.	11.00 WCV. R. Bouwman	11.00 EV. H. Zemann	9.15 EV. H. Zemann	10.00 GV. PGV	

SamenZin is er voor iedereen bij verlies en rouw

Troost bieden, er zijn voor wie het door verlies moeilijk heeft, barmhartigheid tonen: dat hebben drijvende krachten Antoinette Bottenberg (49) en Sonja Rippen (55) achter 'SamenZin' voor ogen met dit project bij parochie Sint Maarten/Lucas. Antoinette is pastor, doet het werk beroepsmatig maar zeker ook vanuit haar hart: 'Ik voel dit als mijn roeping.' Sonja is vrijwilliger, met een even sterke motivatie.

SamenZin is een nieuw aanbod binnen de parochies, die een pastoraal team delen. De basis is een website met informatie over zowel hoe om te gaan met verlies als over het activiteiten aanbod: lezingen, mogelijkheden tot deelname aan lotgenoten-/groeps gesprekken of individuele gesprekken, al dan niet tijdens een flinke wandeling. 'Het aanbod is laagdrempelig; dan is er altijd een ingang die aanspreekt.' Zo komen er troostende teksten op Facebook en Instagram. 'Opkickers noemen we die', aldus Antoinette.



'Nadrukkelijk gaat dit uit van de kerk', zegt zij, 'het is géén persoonlijke activiteit van ons. Ook maken we duidelijk dat dit weliswaar vanuit katholieke invalshoek gebeurt, maar we zijn er niet op uit zeltjes te winnen. Wij willen bedroefden troosten. Uit het onderzoek van Bureau Berenschot naar hoe het parochiebeleid te stroomlijnen, komt naar voren dat wij om levend te blijven moeten aansluiten bij actuele maatschappelijke thema's. SamenZin doet dat. Dus verdient het ondersteuning vanuit de parochie, opdat mensen kunnen voelen: wat de kerk doet, hoort bij mij. Ik ben trots op onze traditie van troost bieden en praten over de dood en er – in navolging van Jezus Christus – voor een ander te zijn.'

Sonja Rippen: 'De insteek is: iemand zoekt troost bij verlies; waar vindt hij of zij die. Door verlies worden mensen geconfronteerd met zichzelf: het overlijden



SAMENZIN

van een nabij iemand, een baan die stopt, chronische ziekte, een kind met een beperking; het kan van alles zijn. Mensen zoeken inzichten en vinden dan hopelijk iets dat hen raakt. SamenZin is één van de mogelijkheden, met een divers aanbod; het gaat immers om een diverse groep: sterke personen en mensen die mentaal minder stevig zijn, zelfstandige en meer hulpbehoevende personen, kerkelijk of niet-kerkelijk.'

Antoinette: 'Mensen kunnen zo weer contact krijgen met de kerk, bijvoorbeeld door aansprekende bijbelteksten of katholieke rituelen: kaarsen aansteken, liedteksten, een eigendom van een overledene een rol laten spelen bij een uitvaart. Maar een uitgangspunt is het niet.

'Belangrijk is mensen doen beseffen dat het *dealen* met hun verlies niet alleen hoeft. Sonja: 'Vooral luisteren is belangrijk, niet oplossingen aandragen of relativiseren; wat wij doen is inzicht verschaffen, veerkracht voeden, samen zoeken naar zingeving. Wij zien dat er bij verlies behoefte bestaat aan steun vinden bij elkaar.' Antoinette: 'Op onze website staat troostinformatie. Mensen kunnen daar lezen dat wat zij bij rouw ervaren niet raar is, dat iedereen zoiets heeft. En dat mannen en vrouwen, kinderen en jongeren, anders rouwen.'

Sonja: 'Wij maken ook troostplekken in de natuur. De eerste is gerealiseerd bij Klettersteeg 17 in Achterveld. Daar kun je beschut onder een notenboom, rustig en verstild, zitten mijmeren, bijvoorbeeld aan de hand van een van de teksten die daar voor bezoekers klaarliggen. Ook kunnen ze binnenkort een schijfje hout met een korte overdenking meenemen. Laagdrempelige mogelijkheden voor mensen die steun zoeken.'

Antoinette: 'Tijdens corona ben ik, een jaar geleden nu, begonnen met wandelcoaching. We lopen vijf kwartier. Pratend of zwijgend. Mensen gaan dan open: zien natuur, zijn buiten, voelen de elementen, en mede ook door de cadans van het lopen voelen ze hun emoties



gemakkelijker en gaan de woorden stromen.'

'Ik loop als pastor. Steun geven bij verlies zie ik als een kerntaak, een prioriteit in mijn takenpakket. Vaak trilt oud verlies mee met recent verlies; je moeder is bijvoorbeeld overleden toen je jong was, zoiets kan weer aan de oppervlakte verschijnen bij nieuw verlies. Het levert bijzondere, intense verhalen op die enorm kunnen opluchten bij wie ze vertelt.'

'SamenZin heeft alle elementen van pastoraat en kerkopbouw in zich. Waar ik me erg in thuis voel als pastor, is als ik kan bijdragen aan het openen van harten, zodat mensen weer genieten van wat het leven geeft, als een geschenk van God, zoals in bijbelboek Prediker staat, en dat zie ik vooral gebeuren bij verlies, rouw en zoeken naar zingeving.'

Sonja: 'Wij spreken trouwens nooit over *rouwverwerking*. Dat kán namelijk niet; verlies blijft altijd. Wij hebben het over het herbergen van verlies, of het integreren ervan in je dagelijkse leven.'

Jos van der Meer



"Bij de opstart van SamenZin was ook parochiaan Dick Broekema uit Harderwijk nauw betrokken. Hij ontwierp het logo, bedacht de naam SamenZin. Ook heeft hij de Troostplekken, die in Vlaanderen enorm populair zijn, bij ons onder de aandacht gebracht. Vanuit zijn journalistieke achtergrond geeft Dick ons handige tips, om de activiteiten van SamenZin via de media onder de aandacht te brengen. Daar zijn we heel blij mee."

Neem eens een kijkje op www.samenzin.nl

ADVENTSACTIE 2021

Gezonde start voor moeder en kind

Wat is er aan de hand?

De Gazastrook is een smalle strook land, ingeklemd tussen de Middellandse Zee en Israël. De mensen in de Gazastrook lijden onder een combinatie van problemen: een slepend politiek conflict, instabiliteit, hoge werkeloosheid, diepe armoede en beperkingen in hun gaan en staan. Ze leven veelal van humanitaire hulp die momenteel echter fors afneemt, onder andere door covid-19 restricties. Zwangere vrouwen en jonge kinderen zijn extra kwetsbaar. Bijna 20% van de zwangere vrouwen is ondervoed en meer dan 30% lijdt aan bloedarmoede en heeft aanvullende voeding nodig. Ook een groot deel van de kinderen tot één jaar kampt met bloedarmoede. Covid-19 verergert de situatie: nu de gezondheidszorg zich met name richt op het bestrijden van het virus, kan dit ten koste gaan van de zorg aan zwangere vrouwen en jonge kinderen.



Wat willen we bereiken?

Het doel van het project is om zwangere vrouwen in het Wadi Al Salga-district medische zorg te bieden en om de gezondheid van moeders en jonge kinderen te verbeteren. In het gebied is geen medisch centrum en veel zwangere vrouwen moeten naar een ander district reizen om medische zorg te krijgen.

Hoe doen we dat?

Het medische team van Caritas Jeruzalem zal zo'n

200 zwangere vrouwen in het district Wadi Al Salga uitgebreide prenatale zorg bieden. Daarbij komen de vrouwen voor ze bevallen ten minste vier keer op consult bij het medische team.

Caritas zal ook 1.400 zieke kinderen tot vijf jaar behandelen. Verder leren zij de ouders (meestal de moeders) hoe ze thuis hun zieke kinderen het best kunnen verzorgen.

Tijdens de adventsperiode vragen we via de Adventsactie aandacht voor de hoop. Hoop op de komst van het Licht. Hoop op een betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen in overvloed en dat op een dag alle mensen een waardig leven kunnen leiden. Hoop is nooit vanzelfsprekend.

Hoopvolle ontwikkelingen rond de zorg voor moeders en jonge kinderen

In 2019 was de kindersterfte gedaald tot het laagste punt ooit. Bij moeders daalde het aantal sterfgevallen met meer dan een

derde ten opzichte van 1990. Het helpt dus enorm deze belangrijke, kwetsbare groep te steunen met concrete hulp en dat geeft hoop! Adventsactie steunt dit jaar vier projecten die zich richten op goede, bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap, de bevalling en de periode erna. Uw bijdrage is enorm welkom.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.

Nationale Roepingenweek 2021 in Aartsbisdom Utrecht

Van 7 t/m 13 november wordt de nationale Roepingenweek gehouden, waarin aandacht wordt gevraagd voor de roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Op zondag 7 november wordt in alle parochies gebeden om roepingen. Van 8 t/m 12 november zijn er in diverse parochies verspreid over het aartsbisdom vieringen met aansluitend een programma over roepingen.

Meer informatie vindt u op www.ariensinstituut.nl en www.aartsbisdom.nl.



In een gemiddelde supermarkt wemelt het tegenwoordig van de duurzaamheidsclaims. Ook als je de krant openslaat of het nieuws hoort krijg je de indruk dat bedrijven en beleidsmakers echt werk maken van een duurzame mondiale economie. Maar als je al die beweringen goed onderzoekt blijken ze vaak niet zo geloofwaardig. Honderden miljoenen boeren, mijnwerkers en arbeiders leven nog steeds in armoede, juist zij krijgen de hardste klappen door de opwarming van het klimaat en wereldwijd groeit de ongelijkheid.

Solidaridad gaat met haar nieuwe strategie voor de periode 2021-2025 terug naar de essentie van een duurzame economie. Een economie die werkt voor iedereen.

Terug naar de essentie:



Boeren hebben misschien wel het belangrijkste beroep op de wereld. Waar zouden we zijn zonder de producenten van ons dagelijks voedsel? Boeren maken ook het verschil als het gaat om de toekomst van onze planeet.

Want een vruchtbare bodem is niet alleen cruciaal voor de wereldvoedselproductie, maar behoud van de bodemvruchtbaarheid voorkomt ook dat nog meer natuur wordt ontgonnen voor de landbouw. Daar komen veel broeikasgassen bij vrij, waardoor de aarde nog verder opwarmt.

Maar onze welvaart en welzijn zijn ook sterk afhankelijk van het werk van miljarden arbeiders in de mijnbouw, industrie en dienstensector. Zij maken onze schoenen, kleding, mobieltjes, elektrische auto's en sieraden. Arbeid wordt vaak slecht betaald, dat werd weer eens scherp zichtbaar tijdens de coronacrisis. Dat heeft directe gevolgen voor de arbeiders, hun gezinnen en hun leefgemeenschappen.

U kunt uw bijdrage ook storten op rekeningnummer NL05 TRIO 021 218 5411 onder vermelding van Solidaridad.

Marja de Werd, secr. MOV groep

ONTMOETEN

Bakkie troost in Achterveld en Leusden

Allerzielen is zo'n moment waarop je je geliefden gedenkt en een bezoekje brengt aan het graf of de urnenmuur. Even een groet aan je dierbare, de bloemen verversen of een kaarsje aan steken. Het zijn vaak kostbare momenten waarin herinneringen opkomen en soms ook gedeeld willen worden. We voelen ons vaak nog verbonden met hen, ze zijn gestorven maar tegelijkertijd leven ze voort in ons hart. Troost halen we uit ons geloof dat zij veilig zijn in Gods hand, tegelijkertijd kan het gemis ook zo pijnlijk voelbaar zijn. Hoe we omgaan met gemis kan voor iedereen weer anders zijn, daarbij maakt het soms helemaal niet uit hoe lang geleden iemand gestorven is of hoe jong of oud hij/zij was. We zeggen ook wel: verdriet is de keerzijde van de liefde. In het weekend voor Allerzielen bieden wij voor mensen die het kerkhof bezoeken in Leusden (bij de St. Jozefkerk) en in Achterveld (Jan van Arkelweg) - buiten - een 'bakkie troost' aan.

Achterveld:
zaterdag 30 oktober
tussen 10-12 uur en tussen 13-15 uur.

Leusden:
zondag 31 oktober
tussen 10-12 uur en tussen 13-15 uur.



Een 'bakkie troost' is geheel vrijblijvend. Als u wilt is er gelegenheid voor een gesprekje over wat u bezighoudt of om herinneringen te delen over uw dierbare overledene van wie u afscheid heeft moeten nemen. Alleen even een kopje koffie/thee en een vuurkorf om u bij op te warmen, kan natuurlijk ook. U bent van harte welkom.

Tot ziens en een hartelijke groet mede namens de parochiële uitvaartvoorgangers,

Fred Kok en Antoinette Bottenberg

Meer info:
secretariaat@stlucas.nu - telefoon: 033-4941261

Kerstmarkt Achterveld

Zoals voorgaande jaren zal ook dit jaar weer de kerstmarkt in en rond de fraaie St. Jozefkerk te Achterveld plaatsvinden. Dit zal zijn op **zondag 12 december** a.s. van 10.15 - 15.00 uur.

Deze meest complete en sfeervolle kerstmarkt in onze regio is voor het 21^e jaar een echte aanrader.

Kerstbomen, kerststukken, allerlei artikelen voor versiering van de kerstboom, het is er allemaal. Workshops voor de kinderen, de levende kerststal met verhalen verteld door een herder, kerstbrood, erwtensoep, broodjes worst, glühwein etc., het kan niet op.



En dat alles tegen het decor en in de prachtige sfeer van de St. Jozefkerk en zijn omgeving. Daarbij stemmige kerstmuziek en u waant zich in hogere kerstsferen.

Het ultieme kerstgevoel wordt voor u in Achterveld opgewekt!

De opbrengst is uiteraard bestemd voor het 20ste kindervakantiekamp in 2022 in Oekraïne. De kinderen daar krijgen onder leiding van jongeren (begeleiders) uit onze regio een onbezorgde en ontspannen vakantie aangeboden.

Ben je 18 jaar of ouder en vind je het leuk om deze kinderen door middel van sport en spel een onvergetelijke vakantie te laten beleven, dan kun je voor informatie over het kindervakantiekamp op de kerstmarkt terecht.

Wil je hier niet op wachten bel dan Peter Dinkelman 06-23788301 en dan maken we een afspraak.

Bezoek daarom onze unieke kerstmarkt en proef de gezellige sfeer in Achterveld, de poort naar de Veluwe, op zondag 12 december a.s., u beleeft gegarandeerd een geweldige dag. En natuurlijk volgen we de dan geldende richtlijnen van het RIVM.

Stichting WALO
(Wisselwerking Achterveld/Leusden- Oekraïne)
voor info, zie <http://www.stichtingwalo.nl>

Tweedaagse kloosterwandeling in de IJsselvallei

Het Dominicanenklooster Zwolle en Klooster Nieuw Sion in Diepenveen hebben samen een tweedaagse wandeling door de IJsselvallei samengesteld, met tips voor meditaties en geestelijke oefeningen. De IJsselvallei is een rivierdal met een prachtige natuur en een rijke geschiedenis. Als rivier is de IJssel verbonden met de Hanze en de IJsselvallei was ook een gebied met meerdere kloosters van de Moderne Devotie.

Deze nieuwe tweedaagse wandeling vertrekt vanaf het Dominicanenklooster in het hart van de Zwolse binnenstad en eindigt in de bosrijke omgeving van Klooster Nieuw Sion. Vanaf de websites van beide kloosters kan een brochure met routebeschrijving worden gedownload.

Daarin staan een wandeling voor dag 1 (20 km) van het Dominicanenklooster naar Wijhe en een wandeling voor dag 2 (19 km) van Wijhe naar Nieuw Sion. In de brochure staan ook tips voor meditaties en geestelijke oefeningen voor onderweg uit de traditie van de dominicanen en van de cisterciënzers. Wandelaars krijgen gegevens om - indien gewenst - zelf een overnachting in Zwolle, Wijhe en Klooster Sion te boeken.



Pope Francis@Pontifex 9 september 2021

Our common home, creation, is not a mere "resource". Creatures have a value in themselves and each one reflects in its own way a ray of God's infinite wisdom and goodness. #SeasonOfCreation

Vertaling:

Ons gemeenschappelijk huis, de schepping, is niet slechts een "hulpbron". Schepsels hebben een waarde op zichzelf en elk weerspiegelt op zijn eigen manier een straal van Gods oneindige wijsheid en goedheid. #SeasonOfCreation

St. Maartenspelen & lampionnenoptocht



Leusden

Op zaterdagavond 6 november is er weer een mooi oecumenisch St. Maartensfeest in de St. Jozefkerk aan de Hamersveldseweg 51 in Leusden. Aanvang: 18.30 uur.

We beginnen in de Jozefkerk met een eenvoudige kinderviering waarbij het verhaal van Sint Maarten door kinderen wordt nagespeeld en naverteld (30 min). Kinderen nemen eten mee voor de voedselbank. We leren dat Sint Maarten een feest is van delen en hoe fijn het is om te delen. In deze viering gaan p.w. Antoinette Bottenberg en ds. Neeltje Rietveld voor.

Dan volgt een feestelijke lampionnenoptocht naar de Marcuskerk. Met onze lampionnen volgen we Sint Maarten op het paard, vergezeld van muziek. Bij de Marcuskerk ontmoeten we elkaar nog even en genieten we na van dit feest, onder het genot van koek en zopie.



Achterveld

Op donderdagavond 11 november verzamelen de kinderen om 18.45 uur bij De Moespot, Jan van Arkelweg 6 in Achterveld. Onder muzikale begeleiding van DWS gaan de kinderen in een feestelijke lampionnenoptocht door het dorp. De optocht eindigt bij de Jozefkerk waar aansluitend het Sint Maartensspel wordt gespeeld. De Vlindertjes zullen zingen. Daarna mogen de kinderen langs de deuren gaan.

Voedselbank

St. Maarten is bekend geworden omdat hij zijn mantel deelt. Ook wij gaan delen. In beide kerken staan weer kratten klaar voor de voedselbank. In Achterveld is bij de Moespot ook een inzamelpunt, zodat kinderen hun handen vrij hebben tijdens de lampionnenoptocht. Er is vooral behoefte aan (veel) luiers, grote en kleine maten. Verder: blikgroenten, rijst en andere houdbare producten.

Donderdag 28 oktober 2021

19:30 uur Zorgen voor de schepping, Barneveld, Discussieavond met joden, christenen en moslims (zie www.stlucas.nu)

Zaterdag 30 oktober 2021

tussen 10:00 -12:00 uur en tussen 13:00-15:00 uur, Bakkie troost Achterveld (zie pagina 10)

Zondag 31 oktober 2021

tussen 10:00-12:00 uur en tussen 13:00 -15:00 uur, Bakkie troost Leusden (zie pagina 10)

Zaterdag 6 november 2021

18:30 uur St. Maartensfeest, St. Jozefkerk, Leusden

Donderdag 11 november 2021

18:45 uur St. Maartensfeest, St. Jozefkerk, Achterveld (verzamelen bij De Moespot)

Zaterdag 13 november 2021

14:30 uur Concert Kleinkoor Cantabile, Themakoor VIVACE, Moluks Kerkkoor "Nada Nirwana" en het Barnevelds Philharmonisch Orkest, Barneveld (zie www.stlucas.nu)

Zondag 21 november 2021

11:00 uur Afsluiting jubileumjaar Barneveld

Zondag 12 december 2021

10:15 uur - 15:00 uur Kerstmarkt St. Jozefkerk, Achterveld

Agenda!