

# DIALOOGJE

58e jaargang, nummer 6

Zondag 23 oktober t/m zondag 11 december 2022



SINT PAULUSGELOOFSGEMEENSCHAP  
HOEVELAKEN

website: [www.katholiekhoevelaken.nl](http://www.katholiekhoevelaken.nl)

## **PATER ADRI MAAT**

Pastoor van 1983 t/m 22-01-2006 van de Paulus Parochie Hoevelaken

Hij was geen wereldheer maar was priester bij de orde van de Salesianen van Don Bosco.

Opvolger van Deken Hoorneman en pastoraal werkster Truus van Kaam.

Was een warm voorstander van oecumene en hield de banden met de Eshof levendig en in beide kerkgebouwen werden vieringen gehouden waarbij eens per maand de ene keer de dominee en de andere maal de pastoor voorging.

Hij was samen met Ellie Boot, de dominee, van "de Eshof" één van de initiatiefnemers van de jaarlijkse oecumenische groepsreis van beide geloofsgemeenschappen.

Onder zijn voorzitterschap maakte de Paulus parochie een grote bloeitijd door.

Hij was een geliefd en warme persoonlijkheid in zijn parochie.

Ook alom gewaardeerd in de zelfstandige gemeente Hoevelaken die later overging in de gemeente Nijkerk.

De gemeenschapszin kwam onder andere tot uiting in het feit, dat er een orgel aangeschaft kon worden, door giften en donaties van parochianen.

Het koor bloeide op in deze periode.

Zijn preken waren vermaard, interessant en boeiend.

Hij hield in die tijd ook interessante overwegingen op de radio voor de KRO en heeft dat lange tijd gedaan.

Hij was ridder in de orde van Oranje Nassau als blijk van waardering voor het vele vrijwilligerswerk dat hij heeft verricht.

Nadat hij in 2006 met emeritaat ging, is hij later zelfstandig in Hoevelaken komen wonen. Hier bleef hij leiding geven aan het economaat van de Salesianen van Don Bosco in Nederland.

Terug in Hoevelaken heeft hij veel steun gehad van Sylvia Voskuilen en Jolanda van Valkengoed m.b.t. het regelen van de huishoudelijke zorg.

Later deden zij ook regelmatig boodschappen voor hem en eigenlijk alles wat op dat moment nodig was.

De laatste jaren liet zijn gezondheid het afweten en werd het steeds moeilijker voor hem om onder de mensen te komen en te blijven.

De laatste paar weken hebben Sylvia en Jolanda helemaal de rol van “dochteren” overgenomen. De verzorgsters van het verpleegtehuis wisten bijna niet beter of het waren zijn dochters. Adri vond dat prachtig en liet het maar zo.

Gelukkig is hem een lang lijden bespaard gebleven

..... Hij rust in Vrede .....

Rob .Broekhoven

### **NOG EVEN PATER ADRI MAAT**

De Avondwake op 13 september en de Eucharistieviering op woensdag 14 september liggen ons nog vers in het geheugen. Beide gebeurtenissen kunnen wij allen bijzonder geslaagd noemen. De Salesianen hadden alles bijzonder goed in handen. De collecte in zo'n overvolle kerk, was bijzonder geslaagd voor de Salesianen. We zagen meer briefjes dan klein geld. Persoonlijk miste ik iemand van onze Paulusgemeenschap beide dagen om Adri te gedenken en te bedanken voor 30 jaren grote inzet voor onze Paulusparochie. Het Pauluskoor zong prachtig en voluit. Er kunnen nog wel zes dames bij voor een betere verhouding, Sopranen, - Altten, - Tenoren, - Bassen.

In 1991 kregen we als parochie de mogelijkheid om Adri te bedanken. Pater Maat ging voor studie een lange tijd naar Amerika. Met goedkeuring van het bestuur mocht ik een speciale collecte organiseren. Het werd een enveloppen actie met het opschrift: “ZAKGELD VOOR ADRI MAAT”. Het werd een groot succes, de opbrengst was 2.870.—gulden, geweldig. Zijn 40-jarig priesterfeest heb ik ook mogen organiseren. Het was een plechtige mis met drie heren. Daarna receptie en een gezellige bijeenkomst met toespraak, hapjes en drankjes. In de middag waren Adri en ondergetekende met onze jeugd in het royale scoutinggebouw. Van deze jubileumdag heb ik een complete fotoboek gemaakt en aan Adri overhandigd. Ook hier uiteraard hapjes en drankjes. Buiten deden we spelletjes, binnen kon de jeugd o.a. schilderen met waterverf en meenemen naar huis. Al met al een geslaagd

feest voor jong en oud. Pater Maat had geen enkele moeite om in contact te komen met anderen. Met dominee Ellie Boot was altijd wederzijds begrip en respect voor ieders geloofsbelevens. Al spoedig ontstonden er Oecumenische kerkdiensten. Eerst in De Eshof, later ook in onze Pauluskerk. Adri of anderen pastorale medewerkers gingen voor in de Eshof. Ellie Boot kwam in onze Pauluskerk. Eerlijk gezegd, onze leden kwamen in het begin mondjesmaat naar de Eshof, later is dat drastisch verbeterd. Nu zijn deze diensten niet meer weg te denken. Een klooster of andere broeder of zustersorganisatie, zoals Franciscanen, Norbetijnen en natuurlijk ook de Salesianen hebben allen hun eigen vaste regels. Zij zijn geen verantwoording verschuldigd aan een Bisschop. Zelf heb ik een vijftal parochies meegemaakt, o.a. Twello, 2x Deventer, 2x Groningen en Hoevelaken. Iedere dienst eindigde zoals overal met AMEN (Het Zij Zo). Na de zegen en voor het amen nam Adri de vrijheid iets over zichzelf of over de historie en activiteiten van de Salesianen te vertellen. Op deze wijze werd Adri al gauw één van ons. Pater Maat was niet alleen voor de sacramenten. Deze houding en instelling werd door iedereen op prijs gesteld. Tenslotte nog de vermelding dat we allen de toespraak van dominee Ellie Boot waardig en indrukwekkend vonden. Veel respect heb ik persoonlijk voor allen die hebben meegewerkt onze kerkzaal zo in te richten voor een grote belangstelling en komst van Salesianen, familie van Adri en uiteraard velen van onze Paulusgemeenschap.

De Salesianen van Don Bosco, de familie, de paulusgemeenschap, de genodigden en andere kerkgangers. Wij allen hebben op waardige wijze afscheid genomen van onze pastor, pater Adri Maat.

Ton Hulsebos.

-----

Overleden is oud parochiaan **Sophie Groenewegen-van Beelen**, weduwe van Koos. Zij overleed op 95 jarige leeftijd te Achterveld. De dankdienst is gehouden in de parochiekerk St. Jozef te Achterveld op 7 oktober j.l.

Correspondentieadres: Fonteinkruid 10, 5251 BW Vlijmen.



Laten we haar gedenken.

Na de vieringen van 9.15u. en 10.00u. wordt er een kopje koffie/thee geschonken. Is de viering om 11.00u. dan is er vóór de viering een kopje koffie of thee kopje.



### Liturgische agenda

Zondag 23 oktober om 10.00 uur: Gebedsdienst met medewerking van het Pauluskoor.

Parochianen gaan voor.

Lector: Thera Mulder.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten.  
**2. Missiezondag / Wereldmissiemaand.**

Intenties: Pater Adri Maat. – Wim van Valkengoed. –  
 Overleden ouders van Valkengoed-van Daatselaar. –  
 Overleden ouders v.d. Wolfshaar-v.d Hoven.

Na de viering is er koffie

---

Zondag 30 oktober om 10.00 uur: Gebedsviering met medewerking van het Pauluskoor.

Parochianen gaan voor.

Lector: Riet van Hofwegen.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten.  
**2. PCI. Werelddag van de Armen.**

Intenties: Lou Pieterse. – Anton van Esveld.

Na de viering is er koffie.

Woensdag 2 november om 09.30 uur Eucharistieviering met voorganger  
pastor Johan Rutgers.  
Allerzielen.

---

Woensdag 2 november om 19.00 uur. Gebedsdienst met medewerking van  
het Pauluskoor.

Parochianen gaan voor.

Bijzonderheden: Allerzielenviering. Informatie op pagina 8.

---

Zondag 6 november 10.00 uur:Kanselruil met medewerking van het  
Pauluskoor.

Lector: Wim Eggenkamp

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten.  
**2. Zondag van de Oecumene.**

Intenties: Jan Bosma. - Gerda Kammeijer. - Hans van den Bos. -  
Thea Heine. - Familie van der Tol-van der Linden. -  
Pater Adri Maat. - Wil van Goethem. – Harry Plasmans.

Ben Piepers gaat voor in de Eshof.

Na de viering is er koffie.

---

Zaterdag 12 november om 19.00 uur: Eucharistieviering met samenzang

Gaat voor: pastoor Harrold Zemann.

Lector: Willie van Kooy

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum en. Pastorale activiteiten.  
**2. Nationale Jongerencollecte.**

Intenties: Wim van Valkengoed. – Overleden ouders van  
Valkengoed-van Daatselaar. - Annie Schoonderbeek. -  
Jaargedachtenis Wilhelmus Eggenkamp. –  
Joop van de Tooren. - Lou Pieterse. -

Na de viering is er koffie.

Zondag 20 november om 10.00 uur Oecumenische viering met medewerking van het Pauluskoor.

Lector: Linda de Wals

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten.  
**2. Solidaridad.** Meer info. pag. 9 van de Lucasbrief en pag. 9 van dit Dialogie.

Intenties: Bert Zijlstra. – Ben Kroon.

Na de viering is er koffie.

---

Zondag 27 november om 10.00 uur. Gebedsdienst met medewerking van het Pauluskoor.

Parochianen gaan voor.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Anton Keijzer.

1<sup>e</sup> zondag van de Advent..Na de viering is er koffie.

Om 17.00 uur Vesper in de Eshof.

---

Zondag 4 december om 09.15 uur. Woord- en Communieviering met samenzang.

Gaat voor: Pastor Niels Morpey

Lector: José Ursem

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten.  
**2. Adventsactie MOV. Meer info op pag. 10 van de Lucasbrief en [www.adventsactie.nl](http://www.adventsactie.nl)**

Intenties: Familie van der Tol-van der Linden. - Gerda Kammeijer.  
Wil van Goethem. – Thea Heine. - Anton van Esveld. – Jan Bosma. – Overleden ouders Boomhouwer.

2<sup>e</sup> zondag van de Advent..Er is koffie na de viering.

Om 17.00 uur Vesper in de Eshof.

Woensdag 7 december om 09.30 uur. Eucharistieviering met voorganger  
pastor Johan Rutgers. Pr.

---

Zaterdag 10 december om 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang.

Gaat voor: Pastoor Harrold Zemann.

Lector: Sylvia Voskuilen.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Annie Schoonderbeek. - Harry Plasmans. – pater Adri Maat. –  
Anton Keijzer. – Bert Zijlstra.

3<sup>e</sup> zondag van de Advent. Na de viering is er koffie.

Zondag 17.00 uur Vesper in de Eshof.

---

### **ALLERZIELEN VIERING.**

Op woensdag 2 november is er om 19.00 uur een herdenkingsviering

Wij gedenken allen van wie wij afscheid hebben moeten nemen.

Allen die in 2021 en 2022 uit onze gemeenschap zijn overleden worden met  
name genoemd.

Ook steken we voor ieder van hen een kaarsje aan.

De familie van deze overledenen zijn persoonlijk uitgenodigd.

Vriendelijke groet, Betty Obdeijn

Bron: Rondom de Eshof.

Vanaf 20.00 uur is er een bijeenkomst in de aula van het uitvaartcentrum

Ieder kan bij binnenkomst een naam op een kaartje schrijven. Jantine Dijkstra  
zal enkele gedichten voordragen, door haarzelf geschreven en we luisteren  
naar muziek, Daarna lopen we met brandende kaarsen naar de graven. Wil je  
iemand gedenken die is gecremeerd, dan kun je de kaars op het strooiveld  
neerzetten. Of op een andere plek die je mooi vindt.

Na afloop zal er koffie en thee zijn in het uitvaartcentrum.



## KERST OUDEREN,

Het lijkt nog heel ver weg en toch al een mededeling over Kerst.

We gaan op 16 december het volgende invullen.

Om 15.00 uur een viering met mooie kerstliederen .

Daarna koffie met wat lekkers erbij en tijd om bij te praten.

Daarna een drankje met een hapje .

Dus GEEN maaltijd !

Iedereen vanaf 75 jaar is welkom met partner, ook als deze jonger is.

U wordt hiervoor **NIET** persoonlijk uitgenodigd !!!

**Het is wel nodig dat u zich hiervoor aanmeld en wel voor 6 december.  
Daarna niet meer!**

Aanmelden bij Betty Obdeijn, mail adres [benbettyhoevelaken@gmail.com](mailto:benbettyhoevelaken@gmail.com)

Of op telefoon nr. 033 2536778

Vriendelijke groet, namens de bezoekersgroep, Betty Obdeijn

-----

## SAMEN VIEREN.

Na twee jaar weer gezamenlijk Solidaridad-zondag vieren!

We hopen dat het kan in het Pauluscentrum samen met de Eshof.

In verband met de onzekere tijd vanwege corona zullen we géén

Fair Trade producten verkopen. Wij kunnen namelijk de gedane inkopen niet terugbrengen.

Ook voegen we dit jaar géén ingesloten Solidaridad-envelop in het Dialogje of in de Rondom toe.

U kunt uw bijdrage aan de Solidaridad-actie geven tijdens **de collecte op zondag 20 november** of een gift storten op onze eigen Paulusrekening:

**NL 17 RABO 0302 2400 12** onder vermelding van **Solidaridad 2022**.

Onze penningmeester zal dan beide bedragen van collecte en giften op de Paulusbankrekening overmaken naar de bankrekening van Solidaridad.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Eshofgemeente: Jan Vogel

Paulusgemeenschap: Marijke Kroon.



## **HARTELIJK DANK VOOR JULLIE INZET.**

Na jaren van trouwe inzet zijn ze op een wel hele rare manier uit het zicht verdwenen.

Onze 3 trouwe misdienaars/acolieten die zich toch jaren lang ingezet hebben voor

onze Paulusgeloofgemeenschap.

De een iets korter dan de ander, maar we hebben wel zo'n 15 tot 20 jaar van hen kunnen genieten en ze hebben zien groeien. Van kleine knulletjes/meisje tot volwassen mannen/vrouw.

Daarom is het zo jammer dat we, door de coronatijd, niet echt afscheid van ze hebben kunnen nemen.

Dus zeggen we op deze manier

### **Max Voskuilen – Frank van den Heuvel – Sandra van Valkengoed**

Echt jullie zijn toppers dat jullie het zo lang gedaan hebben.

Heel veel succes met alles wat jullie gaan doen.

# **Bedankt!**



Namens de Paulusgeloofgemeenschap  
Sylvia Voskuilen.

## WIJ ZIJN ER VOOR U!!!!

De pastoraatgroep van de Paulusgeloofsgeemeenschap bestaande uit:

Riet van Hofwegen	(vrijwilligers-coördinator)
tel. 25 716 14	e-mail: <a href="mailto:rietvhofwegen@gmail.com">rietvhofwegen@gmail.com</a>
Betty Obdeijn	(diaconie-bezoek)
tel. 25 367 78	e-mail: <a href="mailto:benbettyhoevelaken@gmail.com">benbettyhoevelaken@gmail.com</a>
Lies Traa	(jongeren en oecumene)
tel. 25 368 81	e-mail: <a href="mailto:p.traa2@upcmail.nl">p.traa2@upcmail.nl</a>

### BETALEN.

Wie in 2021 de Kerkbalans of Intenties gaat betalen:

Rabobank : NL17 RABO 0302 2400 12

ING Bank: NL12 INGB 0001 6677 19

#### **Schrijf er wel bij waar het voor is.**

t.n.v. St Paulusgeloofsgeemeenschap Hoevelaken

Kerkbalans: wij hebben weer vertrouwen in jullie gulle gaven

Intenties: € 10,00 per keer

Intenties kunt u inleveren bij: Mevr C.A.Voskuilen

(zie achterzijde Dialoogje)

## Belangrijke adressen

Pauluscentrum, De Veenslag 1, Hoevelaken.  
Correspondentieadres: postbus 102, 3870 CC Hoevelaken.  
e-mailadres: [hoevelaken@stlucas.nu](mailto:hoevelaken@stlucas.nu)  
ING: NL12 INGB 0001 6677 19  
Rabobank: NL17 RABO 0302 2400 12  
Beheer: D. Overkamp, Korenbloemlaan 7, tel. 2534493  
Sleutel: Betty Obdeijn, Van Lyndenlaan 35 tel. 2536778  
en familie Van Dijk, Otwardplaats 12, tel. 2535686

Bereikbaarheid pastores via het secretariaat Leusden:033 4941261

Voor afspraken doop, huwelijk en uitvaart:  
Anny Smink, Westerdorpsstraat 78,  
tel. 033 2537528 of 06 46164135  
e-mail: [j.a.smink78@kpnplanet.nl](mailto:j.a.smink78@kpnplanet.nl)

Bij geen gehoor:  
Trees de Rijk, Lindenhof 24, tel. 2535339.  
e-mail: [reesderijkwilbrink@gmail.com](mailto:reesderijkwilbrink@gmail.com)

Gezinsmutatie, verhuizing:  
[secretariaat@katholiekhoevelaken.nl](mailto:secretariaat@katholiekhoevelaken.nl)

Contact en bezoek:  
Betty Obdeijn, Van Lyndenlaan 35, tel. 2536778  
e-mail: [benbettyhoevelaken@gmail.com](mailto:benbettyhoevelaken@gmail.com)

Intenties:  
Cathrien Voskuilen, Mulderslaantje 7 tel. 2572483

Redactie Dialoogje:  
Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11 tel. 2536367  
e-mail: [angelinehubbers@hotmail.com](mailto:angelinehubbers@hotmail.com)

---

Kopij voor het nummer van 16 december2021 t/m 22 januari 2022 kunt u  
**UITERLIJK inleveren tot DONDERDAG 8 december vóór 10.00 uur** bij:  
Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11.tel. 033 2536367.  
e-mail: [angelinehubbers@hotmail.com](mailto:angelinehubbers@hotmail.com)





































