



# Lucasbrief



Parochieblad  
van de  
St. Lucasparochie

23 oktober t/m  
18 december 2022



omzien naar  
elkaar

Verder in dit nummer o.a.:

**Mutaties Parochiebestuur** Top 2000 Viering St. Josephkerk Zeist **Adventsactie "Solidaridad"**  
**VERSLAG LOURDESREIS** Nationale roepingenweek **Expositie en Kerstmarkt Achterveld**



## Secretariaat

Anita Snik, Simone Beerens  
secretariaat@stlucas.nu / tel. 033-4941261

*Openingstijden:*

dinsdag t/m vrijdag 9.30 – 12.00 uur

*Postadres Parochie:*

Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden

Bankrekening: NL81 RABO 0385938705

t.n.v. R.K. Parochie St. Lucas

## Bestuur

Pastoor Harrold Zemann, voorzitter  
e-mail: h.zemann@parochie-sintmaarten.nl

Johannes Tuinhof, vicevoorzitter

e-mail: vicevoorzitter@stlucas.nu

Johannes Tuinhof, secretaris

e-mail: secretaris@stlucas.nu

Penningmeester: vacant

Maico Kramer, lid/gebouwen

Kees van 't Klooster, lid/belegd onr. goed,  
begraafplaatsen

Tjeerd Mulder, lid/communicatie

Lid/vrijwilligers: vacant

## Team van Pastores

*(bereikbaar via parochiesecretariaat Leusden)*

Harrold Zemann, Pastoor

e-mail: h.zemann@parochie-sintmaarten.nl

Johan Rutgers, Priester

e-mail: johan.rutgers@stlucas.nu

Fred Kok, Pastoraal werker

e-mail: fred.kok@stlucas.nu

Nelleke Spiljard, Pastoraal werker

e-mail: n.spiljard@parochie-sintmaarten.nl

Rini Bouwman, Diaken

e-mail: rini.bouwman@stlucas.nu

Marcel Sarot, Diaken

e-mail: m.sarot@parochie-sintmaarten.nl

## Voor Ziekenzalving en Uitvaart

Leusden : 033-4941261

Achterveld : 0342-451420

Barneveld/

Voorthuizen : 06-81725715

Nijkerk : 06-24673347 of 0342-462301

Putten : 06-82006268 of 06-23371736

Ermelo : 06-57195550

Harderwijk : 06-20735121

Hoewelaken : 033-2537528

## Parochiële Charitatieve Instelling

Materiële en immateriële steun in nood

e-mail: pci.sintlucas@gmail.com

Website: www.caritasstlucas.nl

Bankrek.nr. NL30 RABO 0347802230

t.n.v. PCI St Lucas te Leusden

## Redactie

Johan Rutgers, Priester

Wil van Calck

Tjeerd Mulder

Els Schrijver

Jos van Vliet

Contact: Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden

e-mail: lucasbrief@stlucas.nu

*Lucasbrief*

Jaargang 8, nummer 7

Verschijnt 7x per jaar,

oplage 5.220 exemplaren, digitaal 588 exemplaren

Volgende uitgave: 16 december 2022

Kopijdatum deadline: 18 november 2022

De redactie behoudt zich het recht om kopij in te korten,  
niet of in een volgend nummer te plaatsen.

Website: www.stlucas.nu

Vormgeving en druk: MegaDruk Putten



St. Lucas Parochie

## Geloofsgemeenschappen van de St. Lucasparochie

### St. Paulus

De Veenslag 1, 3871 NG Hoewelaken

e-mail: hoevelaken@stlucas.nu

### De Goede Herder

Smidsweg 20, 3852 XB Ermelo

telefoon 0341-553584

e-mail: ermelo@stlucas.nu

### Kerkcentrum Odulf

Budkestraat 26, 3781 BR Voorthuizen

Overige gegevens, zie

St. Catharina Barneveld

### St. Jozef

Hessenweg 325, 3791 PJ Achterveld

telefoon 0342-451420

e-mail: achterveld@stlucas.nu

### H. Maria Zuivering

Brinkstraat 87, 3881 BP Putten

e-mail: putten@stlucas.nu

### St. Catharina

Holkerstraat 34, 3861 CE Nijkerk

telefoon 033-2451262

e-mail: nijkerk@stlucas.nu

### St. Jozef

Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden

telefoon 033-4941261

e-mail: leusden@stlucas.nu

### St. Catharina

Langstraat 36-38, 3771 BG Barneveld

telefoon 0342-412050

e-mail: barneveld.voorthuizen@stlucas.nu

### H. Catharina

Van Maerlantlaan 1, 3842 JA Harderwijk

telefoon 0341-412410

e-mail: harderwijk@stlucas.nu

# Over de doden niets dan goeds

Over de doden niets dan goeds. Zo luidt een bekend Nederlands gezegde. Ik heb lang gedacht dat dit schijnheilig was. Waarom zou je over de doden niets dan goeds zeggen? Tijdens rouwgesprekken merk ik vaak hetzelfde. Niet altijd heeft iedereen even goede ervaringen met de overledene, en als je tijdens de uitvaart recht wilt doen, niet alleen aan de overledene maar ook aan de nabestaanden, moet je er wel voor zorgen dat de overledene niet zo wordt opgehemeld dat geen recht wordt gedaan aan de soms pijnlijke herinneringen van familie en vrienden. Toch zit er een kern van waarheid in het gezegde. Wanneer wij overlijden, komen wij bij God. En God zal ons recht doen. Dat betekent niet dat Hij alles wat wij verkeerd hebben gedaan, recht zal praten, maar het betekent wel dat Hij in ons hart zal zien. Wanneer wij anderen hebben gekwetst, weet Hij het ook wanneer dat eigenlijk niet onze bedoeling was. Wanneer wij fouten maakten zonder het te willen, zal Hij daar rekening mee houden. Zo zal Hij aan al onze lieve doden volledig recht doen. Ondanks onze zwakheden zal Zijn blik er een zijn van liefde en barmhartigheid. Dat is wat wij vieren met Allerzielen. En tegelijk proberen wij op deze dag iets te leren van de wijze waarop God naar onze doden kijkt. Mogen ook wij met liefde en barmhartigheid aan onze doden terugdenken. En laat alle teleurstelling en verbittering uit onze harten worden weggenomen. Dan kunnen wij oprecht over de doden niets dan goeds zeggen, en zo een aardse spiegel zijn van Gods hemelse blik op hen.



Marcel Sarot

## Uit het getijdengebed voor de overledenen:

Laat ons bidden tot Hem die ons in de heerlijkheid bij de Vader is voorgegaan:  
*Heer, ons leven en onze verrijzenis.*

Zoon van de levende God,  
uw vriend Lazarus hebt Gij uit de dood teruggeroepen; wek de doden op tot eeuwig leven, want Gij hebt hen vrijgekocht met uw bloed.  
*Heer, ons leven en onze verrijzenis.*

Heer Jezus, troost van de bedroefden,  
Gij hebt de tranen gedroogd van hen die treurden om hun doden; schenk troost aan allen die in rouw zijn.  
*Heer, ons leven en onze verrijzenis.*

Christus, onze Redder, vernietig in ons de macht van het kwaad; en al verdienen wij de dood, wees Gij ons eeuwig leven.  
*Heer, ons leven en onze verrijzenis.*

Heer Jezus, onze Verlosser, laat ons niet leven als mensen die geen hoop meer hebben; maar open onze ogen voor het geluk dat Gij ons hebt bereid.  
*Heer, ons leven en onze verrijzenis.*

Christus, licht van de wereld, de ogen van de blinde hebt Gij geopend;  
toon uw gelaat aan de overledenen, die nog dwalen in de duisternis.  
*Heer, ons leven en onze verrijzenis.*

Heer, Gij laat toe dat onze aardse woning niet blijvend is; maak in uw rijk voor ons een huis gereed, dat niet door mensenhanden is gemaakt.  
*Heer, ons leven en onze verrijzenis.*

# Wat geloof jij?

Soms beperken onze contacten zich niet alleen tot de eigen locatie, in dit geval van de H. Catharina en de St. Lucasparochie. Het interview over "Wat geloof jij", waar Dick Maes Broekema aan meewerkte is zo'n voorbeeld van grensoverschrijdende contacten. Een reden om deze keer iets meer informatie te geven van de geïnterviewde.

## Wie is Dick Maes Broekema.

Dick Maes Broekema is nog steeds lid van de H. Catharinakerk in Harderwijk. Maar is tegenwoordig het grootste deel van de tijd actief in België als pastoraal medewerker. In Harderwijk staat hij bekend als een organist die nog steeds regelmatig de toetsen van ons historische orgel beroert tijdens de vieringen. In 2015 ging hij theologie studeren aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Volgend jaar hoopt hij die opleiding af te ronden met een Getuigschrift, dat vergelijkbaar is met de Bachelor opleiding Theologie. In het kader van die studie moest hij stage lopen bij de Federatie Kortenbergh (vlak onder Brussel), die uit vier parochies bestaat. Dat zijn Meerbeek, Everberg, Kortenbergh en Erps-Kwerps. Na deze periode werd hij aangenomen als pastoraal medewerker, met als belangrijkste taak 'communicatie'.



Dick: 'Onze parochie wilde al een tijd lang meer doen aan digitale communicatie. Maar het kwam er telkens niet van. Door Corona moest de parochie wel. Mijn stagebegeleider - tegenwoordig mijn collega - Chantal Lemmens, is ook een media-adept. Dus dat kwam goed uit. We begonnen bezinningen te maken die enorm aansloegen. Na Corona vonden de mensen die te lang. Dus zijn we begonnen met een rubriek Dagelijkse Post, die ook op de facebookpagina van de Catharinakerk wordt 'uitgezonden'.

Jaarlijks kijken er rond de 30.000 mensen naar en het aantal stijgt nog steeds. We zijn er breed mee in de Belgische media geweest. Ook zijn we een café gestart dat één keer per maand druk wordt bezocht. Dit naar voorbeeld van het Harderwijkse Café De Liefde in de Bruggestraat. Die naam hebben we overgenomen. En dan hebben we ook nog een jongerenclub in oprichting, Jogelo. Dat is de afkorting van Jong Gelovigen.

## Vroeger geloofde ik .....

..... dat de kerkverlating in Nederland en België tijdelijk zou zijn. Meestal worden kerken druk bezocht als er ontwikkelingen zijn waardoor mensen terugvallen op de kerk. Dat is niet gebeurd. Na Corona nam het kerkbezoek zelfs met 30% af. Ook nu in tijden van oorlog en negatieve maatschappelijke ontwikkelingen, worden de kerken niet voller. In vroeger dagen zaten dan de kerken vol. Maar men zoekt vandaag de dag de toevlucht in andere zaken

zoals mindfulness, yoga, pinksterachtige gezelschappen, charismatische beweging... maar niet in de Kerk. In België komt daar nog wat bij, namelijk seksschandalen in de kerk. Er komen nog wel mensen in de kerk, maar dat is een 'grijze' massa. Jongeren bereiken we alleen nog maar met digitale media en met ons café. Je ziet ze pas terug als ze zelf kinderen hebben, trouwen of bij begrafenissen. Kortom: ik geloof niet dat de kerk weer voller wordt'.

## Nu geloof ik .....

..... nog steeds in de fysieke kerk de ontmoetingsplaats voor geloof. Het gaat om de gemeenschap van Christus en die beleef je het best met je broeders en zusters in een gebouw. Ik geloof sterk in de combinatie van een kerk van Brick & Mortar... dus een stenen gebouw en digitale media. Een stenen gebouw kost heel veel geld, zeker in Nederland. Anders dan in ons land worden fysieke kerken in België vooral betaald door de gemeentelijke overheid, die echter steeds meer gaat kijken naar rendement van die dure gebouwen. Burgerlijke gemeenten leggen jaarlijks tienduizenden euro's neer voor onderhoud, terwijl er niet meer dan anderhalve man en een paardenkop gebruik maken van het gebouw. Nu geloof ik dat met name in België parochies moeten samenwerken, dat kerken die niet renderen moeten sluiten en dat we met het geld dat overblijft moeten investeren. En dat in digitale media, kerkelijke marketingcommunicatie, opleidingen voor voorgangers, jongeren catechese, vormsel en samenwerking om goede religieuze producten op de kerkelijke markt te brengen'.

## Ik geloof niet meer .....

..... in een kerk die groter wordt of die in de huidige vorm blijft bestaan, maar wel in een kerk die kwaliteit biedt. Daarover had ik het kort geleden nog over tijdens een interview met hulpbisschop Koen Vanhoutte, van het bisdom Brussel – Mechelen Vlaams Brabant. Ook hij gelooft niet dat de kerk zal groeien, maar wel in een groei in kwaliteit en het bieden van meer dan alleen een mis en vieringen op zondag. Dat ben ik met hem eens. Mijn goede vriend, en in Nederland Theoloog Des Vaderlands, Thomas Quartier meent dat kerken op deze manier kiemcellen zijn, die uitstraling hebben op hun omgeving. De klokken luiden nog steeds. De kerk bestaat nog steeds en ze zal nooit verdwijnen. Maar haar performance zal wel anders zijn, want dat is vermoedelijk ook haar redding. Klein maar fijn, creatief en geïnspireerd door de kracht en aanwezigheid van de Heilige Geest. Daar geloof ik wél in'.



*Dick Maes Broekema,  
Harderwijk en  
Leuven (België)*

## Wijzigingen in het bestuur en overige personele zaken

In de afgelopen bestuursvergadering van 22 september heeft Annemieke van Bussel afscheid genomen als vicevoorzitter na 4 jaar.

Ze heeft zich niet herkiesbaar gesteld aangezien ze sinds 2021 niet meer binnen de parochie woonachtig is en het reizen te veel tijd vergde. In deze vergadering heeft onze pastoor Harrold Zemann haar namens het bestuur en de parochie bedankt voor haar inzet, Annemieke was de eerste vrouwelijk vicevoorzitter van de parochie en heeft dit op een mooie en persoonlijke wijze invulling gegeven.

Vanaf heden neemt Johannes Tuinhof haar functie als vicevoorzitter over, waardoor de functie van secretaris vacant wordt. Het bestuur is momenteel met een kandidaat in gesprek om deze vacature in te vullen.

Sinds januari van dit jaar was de vacature van penningmeester vacant en hiervoor is de heer Frans Smout uit Leusden benaderd en heeft deze functie aanvaard. In de volgende Lucasbrief zal hij zich voorstellen.

Ook is na overleg met het bisdom, besloten om, ter ondersteuning van het pastoraal team, een procesbegeleider aan te stellen.

De rol van de Procesbegeleider is het ondersteunen van ons pastoraal team en onze pastoor Harrold Zemann in de organisatie en processen, zodat er meer ruimte gaat ontstaan voor pastorale zorg en geloofsondersteuning. Tenslotte heeft het bestuur besloten om samen met de St. Maartenparochie een vertrouwenspersoon aan te stellen. De rol van vertrouwenspersoon is om in geval een ongewenste of vervelende situatie een neutraal aanspreekpunt te hebben voor parochianen, vrijwilligers of medewerkers. Er is bewust is gekozen voor iemand die geen banden heeft met de parochie, zodat onafhankelijkheid geborgd is.

Deze functie wordt vervuld door Ingrid Middelkoop van de firma "BMW voor elkaar". Zij zal zich in deze Lucasbrief voorstellen.

### **Beste parochianen,**

Graag stel ik mij zelf bij jullie voor. Mijn naam is Ingrid Middelkoop en ik ben jullie vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon is er voor jou op het moment dat je te maken krijgt met ongewenst gedrag.



Wat is nou ongewenst gedrag? Je kunt hierbij denken aan: pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie en grensoverschrijdend gedrag. 25 jaar geleden ben ik mijn loopbaan gestart in de gezondheidszorg, als sociaalpedagogisch hulpverlener. In de loop van de jaren heb ik mezelf verder ontwikkeld. En heb ik een brede werkervaring opgebouwd in zowel de profit als de non-profitsector. De laatste jaren ben ik vooral werkzaam als organisatieadviseur, (bedrijfs)coach mediator en vertrouwenspersoon. Ik heb dus naast ruime levenservaring ook veel ervaring in het werken binnen het spanningsveld van ongewenste omgangsvormen, integriteitsvraagstukken e.d. Wel goed om te vermelden dat ik binnen een organisatie altijd maar één pet op heb. Wat doet een vertrouwenspersoon? Ik luister naar jouw verhaal en onderzoek samen met jou op welke manier je met de situatie om wil gaan. De gesprekken die wij hebben zijn vertrouwelijk en kunnen plaats vinden door middel van een telefoongesprek, onlinegesprek of een face to face gesprek, eventueel op neutraal terrein.

De gesprekken zijn vertrouwelijk en anoniem. Dat wil zeggen dat jijzelf bepaalt wanneer je het gedrag, al dan niet met ondersteuning van mij, bespreekbaar wilt maken.

### **Ongewenste omgangsvormen**

Als vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen mag je altijd contact met mij opnemen op het moment dat je te maken hebt met ongewenste omgangsvormen, zoals pesten, discriminatie, intimidatie, agressie en/of geweld en seksuele intimidatie. Het is ook mogelijk dat je ziet, dat een van je collega's te maken krijgt met ongewenst gedrag en je niet zo goed weet hoe je kan helpen. Ook dan mag je mij altijd bellen!

### **Integriteit**

Als vertrouwenspersoon integriteit ben ik bereikbaar op het moment dat je een vermoeden hebt van een incident of misstanden binnen jouw organisatie. Integriteitskwesties en of vermoedens van misstanden kun je ook altijd contact opnemen met mij.

### **Contact**

Je kunt mij rechtstreeks bellen op mijn mobiele nummer 06 14 80 86 33 van maandag tot en met vrijdag. Soms ben ik niet direct bereikbaar maar als je je naam en je telefoonnummer inspreekt dan bel ik je zo snel mogelijk terug. Natuurlijk mag je me ook what's appen. Mailen kan ook op [ingrid.middelkoop@bmwvoorelkaar.nl](mailto:ingrid.middelkoop@bmwvoorelkaar.nl). Bel, app of mail me gerust.

Hartelijke groeten,

*Ingrid Middelkoop*

# VIEREN

Datum	Lezingen	Leusden	Harderwijk	Ermelo	Putten
<b>Vaste vieringen</b>		Elke do. 9.30 u. Rozenkransgebed	3e wo v.d. maand 9.30 u. EV.	4e wo v.d. maand 9.30 u. EV.	2e wo v.d. maand 9.30 u. EV.
<b>za. 22 okt.</b>	l1: Sir. 35,12-14,16-18; l2: 2 Tim. 4,6-8.16-18; ev: Luc. 18,9-14	19.00 GV F. Kok - Ruach	19.00 EV. J. Rutgers - St. Caeciliakoor		
<b>zo. 23 okt.</b>		9.15 EV. H. Zemann Cantores		9.15 EV. J. Rutgers Samenzang	11.00 EV. J. Rutgers Cantorij
<b>za. 29 okt.</b>	l1: Wijsh. 11,23-12,2; l2: 2 Tess. 1,11-2,2; ev: Luc. 19,1-10				
<b>zo. 30 okt.</b>		9.15 EV. J. Rutgers Ruach	11.00 GV. PGV Panta Rhei	10.00 OV. In de zendingkerk PGV	11.00 WCV. R. Bouwman Samenzang
<b>di. 1 nov. Allerheiligen</b>	l1: Openb. 7,2-4.9-14; l2: 1 Joh. 3,1-3 ev: Mat. 5,1-12a				
<b>wo. 2 nov. Allerzielen</b>	l1: Jes. 25,6a.7-9; l2: Openb. 21,1-5a.6b-7 ev: Luc. 23,44- 46.50.52-53;24,1-6a	19.00 GV. R. Bouwman Ruach	19.30 GV. PGV Panta Rhei	19.30 GV. PGV gemengd koor "Pastor Bonus"	19.00 GV. PGV Cantabile
<b>za. 5 nov.</b>	l1: 2 Makk. 7,1-2.9-14; l2: 2 Tess. 2,16-3,5; ev: Luc. 20,27-38 of 20,27.34-38				
<b>zo. 6 nov.</b>		9.15 EV. H. Zemann Ruach	11.00 WCV. N. Morpey St. Caeciliakoor	9.15 WCV. N. Morpey scola	10.00 GV. PGV de Toverbal
<b>vr. 11 nov.</b>					
<b>za. 12 nov.</b>	l1: Mal. 3,19-20a; l2: 2 Tess. 3,7-12; ev: Luc. 21,5-19	19.00 GV. PGV - Cantores			
<b>zo. 13 nov.</b>		9.00 EV. J. Rutgers Generations	11.00 GV. PGV Cantores	10.00 GV. PGV gem. koor "Pastor Bonus"	11.00 WCV. R. Bouwman Contagio
<b>za. 19 nov.</b>	l1: 2 Sam. 5,1-3; l2: Kol. 1,12-20; ev: Luc. 23,35-43				19.00 EV. J. Rutgers - Gregoriaans
<b>zo. 20 nov. Christus Koning</b>		9.15 EV. H. Zemann Ruach	11.00 WCV. R. Bouwman Panta Rhei	9.15 WCV. R. Bouwman Samenzang	
<b>za. 26 nov.</b>	l1: Jes. 2,1-5; l2: Rom. 13,11-14; ev: Mt. 24,37-44	19.00 GV B. Piepers Cantores	19.00 EV. H. Zemann St. Caeciliakoor		
<b>zo. 27 nov. 1e zondag vd advent</b>		9.15 EV. J. Rutgers Cantores		9.15 EV. H. Zemann Samenzang	11.00 WCV. B. Piepers Cantabile
<b>za. 3 dec.</b>					
<b>zo. 4 dec. 2e zondag vd advent</b>	l1: Jes. 11,1-10; l2: Rom. 15,4-9; ev: Mt. 3,1-12	9.15 EV. H. Zemann Ruach	11.00 EV. J. Rutgers Cantores	9.15 EV. J. Rutgers Scola	10.00 GV. PGV Cantorij
<b>za. 10 dec.</b>	l1: Jes. 35,1-6a; l2: Jak. 5,7-10; ev: Mt. 11,2-11	19.00 GV. PGV Cantores			
<b>zo. 11 dec. 3e zondag vd advent</b>		9.15 EV. H. Zemann Generations	11.00 WCV. F. Kok St. Caeciliakoor	9.15 WCV. F. Kok Gem. koor "Pastor Bonus"	11.00 EV. H. Zemann Cantabile
<b>wo. 14 dec.</b>					
<b>za. 17 dec.</b>	l1: Jes. 7,10-14; l2: Rom. 1,1-7; ev: Mt. 1,18-24				19.00 EV. J. Rutgers-Gregoriaans
<b>zo. 18 dec. 4e zondag vd advent</b>		9.15 EV. H. Zemann Ruach	11.00 WCV. F. Kok Cantores	9.15 WCV. F. Kok Samenzang	

Verklaring afkortingen: **AV**= Anders vieren **EV**=Eucharistieviering **PGV**=Parochianen gaan voor **GZV**=Gezinsviering **KWD**=Kinderwoorddienst

Datum	Nijkerk	Hoevelaken	Achterveld	Barneveld	Voorthuizen
<b>Vaste vieringen</b>	1e wo v.d. maand WCV.	1e wo v.d. maand 9.30 u. EV.		Elke dinsdag 9.30 u. EV.	
za. 22 okt.					
zo. 23 okt.	9.15 WCV. R. Bouwman St. Caeciliakoor	10.00 GV. PGV Pauluskoor	9.15 WCV. F. Kok CoVoCo	11.00 WCV. R. Bouwman St. Caeciliakoor	
za. 29 okt.					19.00 EV. J. Rutgers - Odulfkoor
zo. 30 okt.	9.15 GV. PGV St. Catharinakoor	10.00 GV. PGV Pauluskoor	9.15 WCV. R. Bouwman Vivente	10.00 WCV PGV - St. Caeciliakoor en om 17.00 Benedictijner Vespers (Cantabile en St. Caeciliakoor)	
di. 1 nov. Allerheiligen				9.30 EV. - J. Rutgers Hele Lucasparochie *19.00 EV in de St. Josephkerk Zeist - H. Zemann	
wo. 2 nov. Allerzielen	19.30 EV. J. Rutgers Combikoor	19.00 GV. PGV Pauluskoor	19.00 GV. F. Kok St. Caeciliakoor	19.30 GV. PGV St. Caeciliakoor	
za. 5 nov.					19.00 EV J. Rutgers - Odulfkoor
zo. 6 nov.	9.15 EV. J. Rutgers St. Caeciliakoor	10.00 Kanselruil Ds. E. Boot, Pauluskoor, in de Eshof - B. Piepers	11.00 EV. J. Rutgers St. Caeciliakoor	11.00 WCV. F. Kok St. Caeciliakoor	
vr. 11 nov.			18.30 St. Maartenspel		
za. 12 nov.		19.00 EV. H. Zemann - Samenzang			
zo. 13 nov.	9.15 WCV. R. Bouwman St. Catharinakoor		11.00 GV. PGV Vivente	10.00 WCV. PGV St. Caeciliakoor	
za. 19 nov.					19.00 WCV. F. Kok - Odulfkoor
zo. 20 nov. Christus Koning	9.15 EV. J. Rutgers St. Caeciliakoor	10.00 OV PGV Pauluskoor	11.00 WCV. F. Kok St. Caeciliakoor	11.00 EV. H. Zemann St. Caeciliakoor	
za. 26 nov.					
zo. 27 nov. 1e zondag vd advent	9.15 WCV. B. Piepers St. Catharinakoor	10.00 GV. PGV Pauluskoor	11.00 EV. H. Zemann Vivente	10.00 WCV. PGV St. Caeciliakoor	
za. 3 dec.					19.00 EV J. Rutgers - Odulfkoor
zo. 4 dec. 2e zondag vd advent	9.15 WCV. R. Bouwman St. Caeciliakoor	9.15 WCV. N. Morpey Samenzang	11.00 WCV. MOV R. Bouwman St. Caeciliakoor	11.00 WCV. N. Morpey St. Caeciliakoor en om 17.00 Benedictijner Vespers (Cantabile en St. Caeciliakoor)	
za. 10 dec.		19.00 EV. H. Zemann Samenzang		11.30 EV. H. Zemann St. Caeciliakoor	
zo. 11 dec. 3e zondag vd advent	9.15 WCV. R. Bouwman St. Catharinakoor		11.00 GV. PGV Vivente	11.00 WCV. R. Bouwman St. Caeciliakoor	
wo. 14 dec.				19.30 - Boeteviering J. Rutgers-St. Caeciliakoor	
za. 17 dec.					19.00 WCV. F. Kok - Odulfkoor
zo. 18 dec. 4e zondag vd advent	9.15 EV. J. Rutgers St. Caeciliakoor	11.00 WCV B. Piepers Pauluskoor	9.15 WCV. B. Piepers St. Caeciliakoor	11.00 EV. J. Rutgers St. Caeciliakoor	



## TOP 2000 VIERING

Op zondag 27 november 15.00 uur vindt in de Josephkerk te Zeist een "Top 2000 viering" plaats. Aan de hand van ingezonden verhalen van parochianen spelen enkele jonge muzikanten onder de naam "Milk & Honey" tijdens deze viering nummers met een speciale betekenis of boodschap. De viering wordt voorgegaan door Harrold Zemann en Nelleke Spiljard. De jongeren - waarvan velen ooit begonnen zijn bij de Zeisterse Josephclub - brengen met volledige bandbezetting, koor én gastartiest Pearl Jozefzoon bekende nummers als "Alles is liefde", "Oh happy day" en "Pianoman". De verbinding tussen muziek en geloof staat centraal en de jongeren laten zien dat God overal is: in je hart, in je dagelijks leven en ook zeker in muziek!

Milk & Honey ontvangt nog steeds graag inzendingen. Is er een mooi (pop/rock)nummer wat voor u een speciale betekenis heeft? Of waarvan de tekst u altijd raakt? Mail dan de titel van het lied met een korte onderbouwing naar:

marianvanderlaan1951@gmail.com en wie weet hoort u hem terug tijdens de viering!

Via Instagram kan meegekeken worden met de voorbereidingen voor deze viering.

[www.instagram.com/milkandhoneynl](https://www.instagram.com/milkandhoneynl)



Pope Francis@Pontifex 18 sept 2022



**In times of crisis, we sometimes allow ourselves to be overcome by discouragement or start to complain. Instead, Jesus tells us to be clever in following the Gospel, attentive in discerning reality and creative in finding good solutions for us and others.**

*Vertaling:*

*In tijden van crisis laten we ons soms overvallen door ontmoediging of beginnen we te klagen. In plaats daarvan zegt Jezus dat we slim moeten zijn in het volgen van het evangelie, aandachtig in het onderscheiden van de werkelijkheid en creatief in het vinden van goede oplossingen voor ons en anderen.*

## Nationale Roepingenweek 2022 in Aartsbisdom Utrecht

Van 6 t/m 12 november wordt de nationale Roepingenweek gehouden, waarin aandacht wordt gevraagd voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Op zondag 6 november is de start van deze week, waarbij aangesloten wordt bij het programma in Utrecht rond het WJD-kruis. Dat vier meter hoge kruis maakt van 14 oktober t/m 6 november een tour door Nederland.

Meer informatie volgt binnenkort op [www.ariensinstituut.nl](http://www.ariensinstituut.nl) en [www.aartsbisdom.nl](http://www.aartsbisdom.nl).

## Bisschop Gerard de Korte spreekt over:

### De rechtvaardige samenleving volgens paus Franciscus

bouwstenen uit *Laudato Si* en *Fratelli Tutti*

Theater de TUIN  
de Smidse 1B, Leusden

**Maandag  
21 november 2022**

Tijd: 19.30 – 21.30 uur  
*Let op vervroegde aanvangstijd!*  
Inloop: vanaf 19.00 uur



Kosten € 5,00. Graag vooraf aanmelden, waarbij geldt: betalen = reserveren.  
IBAN nummer: NL17 RABO 0197 9186 46  
t.n.v. Raad van Kerken Leusden o.v.v.  
ZINCAFE 2111, uw naam en het aantal bezoekers. Pinnen aan de zaal bij binnenkomst blijft mogelijk. Dan loopt u wel het risico dat de zaal VOL is.

Lees verder: <https://laudato-si.nl>  
Via deze website <https://rkdocumenten.nl>  
zijn de beide encyclieken online te lezen.  
Via deze link is de encycliek *Laudato Si* te downloaden: <https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2017/06/Encycliek-van-paus-Franciscus-Laudato-Si.pdf>

*Pieter van den Berg  
predikant van De Koningshof in Leusden,  
lid van de zincafécommissie*



## De liefde van Christus beweegt tot eenheid en verzoening



WILLIBRORDZONDAG 6 NOVEMBER 2022

Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord  
Emmaplein 19 D 5215 VZ 's-Hertogenbosch  
www.oecumene.nl 073-739026 IBAN: NL273106000087628

## Willibrordzondag 2022:

### De liefde van Christus beweegt tot eenheid en verzoening

Het thema van Willibrordzondag sluit dit jaar aan bij het centrale motto van de bijeenkomst in Karlsruhe: 'De liefde van Christus beweegt de wereld tot eenheid en verzoening'. Ten overstaan van de crises waar de wereld momenteel mee wordt geconfronteerd (klimaat, migratie, oorlog, armoede), doet het ertoe hoe religies, kerken, christenen zich opstellen. In de oecumenische beweging ontspringt de inzet voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping aan het geloof in de liefdevolle en barmhartige God, die om de hele schepping bekommerd is en die zich in Jezus Christus heeft geopenbaard. Op Willibrordzondag willen we stilstaan bij de vraag wat de liefde van Christus betekent in ons denken over God, in ons persoonlijk leven, in de gemeenschap, in de relatie tussen kerken en in de wereld.

## DIENEN

# Solidaridad

### Steun de vrouwen die erkenning en rechtvaardigheid verdienen.

De steun die Solidaridad jaarlijks ontvangt is onmisbaar voor de arbeiders waar we ons voor inzetten!

De vrouwen zijn 'pallaqueras' (verzamelaars). In het steenafval van Peruaanse goudmijnen zoeken ze brokken waar nog wat goud in zit. Gevaarlijk werk, zwaar werk. Om wat te verdienen moeten ze het goud op de zwarte markt verkopen. Dat maakt de vrouwen kwetsbaar voor uitbuiting. Ze maken lange dagen, maar verdienen weinig. Thuis rust ook nog eens het huishoudelijk werk op hun schouders.

Deze vrouwen verdienen beter. Samen kunnen we ze helpen om op te staan tegen onrecht en te strijden voor wettelijke erkenning zodat ze als pallaquera een redelijk inkomen verdienen voor henzelf en hun gezinnen.

Meer informatie op [www.solidaridad.nl/goud](http://www.solidaridad.nl/goud)



## Zesde Werelddag van de Armen op 13 november

In zijn boodschap voor de zesde Werelddag van de Armen (13 november) doet paus Franciscus een oproep tot meer solidariteit en inzet in de strijd tegen armoede in de wereld. Paus Franciscus benadrukt dat we allemaal ons geloof in praktijk moeten brengen door persoonlijke betrokkenheid.

De paus merkt op dat de Werelddag dit jaar komt "als een gezonde uitdaging, die ons helpt na te denken over onze levensstijl en over de vele vormen van armoede overall om ons heen."



De armoede neemt toe, onder andere door de pandemie en de oorlog in Oekraïne.

De Nederlandse vertaling van deze boodschap is sinds eind september te vinden op [www.rkkerk.nl](http://www.rkkerk.nl).

## ADVENTSACTIE

EEN CAMPAGNE VAN VASTENACTIE

### Ieder kind een goede start

De ontwikkeling van kinderen in hun eerste levensjaren bepaalt hun kans op een goede toekomst en ontsnapping uit de extreme armoede. Ieder kind heeft recht op een goede start in het leven, maar de kansen hierop zijn nogal ongelijk verdeeld in de wereld.

Daarom steunt Adventsactie dit jaar vier projecten die elk op hun eigen manier bijdragen aan een betere toekomst voor jonge kinderen.

De projecten zijn in: El Salvador, Sierra Leone, DR Congo en Somalië.

Meer informatie over deze vier projecten kunt u vinden op [www.adventsactie.nl](http://www.adventsactie.nl)



### RedWednesday: sta op voor de vrijheid om te geloven

In 2021 wist Kerk in Nood met #RedWednesday ruim 335 miljoen mensen wereldwijd bewust te maken van de afnemende vrijheid om te geloven. In het Aartsbisdom Utrecht was vorig jaar een aantal kerkgebouwen rood verlicht en waren er activiteiten en vieringen waarin bij dit onderwerp werd stilgestaan. Ook in 2022 vraagt Kerk in Nood aandacht voor de vele schendingen die vooral minderheden lijdzaam ondergaan. "Door op woensdag 23 november gebouwen rood aan te lichten, buttons te dragen en op andere manieren aandacht te vragen, staan we op voor de vrijheid van alle mensen – en in het bijzonder de meest vervolgd groep, de christenen – om te geloven wat zij willen. Doe mee!" zo roept Kerk in Nood parochies op om mee te doen. Kijk voor meer informatie op [www.redwednesday.nl](http://www.redwednesday.nl).

## ONTMOETEN

### EXPOSITIE "ONTDEK ACHTERVELD"



De expositie biedt de bezoeker een inzicht in de rijke historie van Achterveld.

Aan de hand van mooie foto's worden tevens speciale plekjes en markante gebouwen van het huidige Achterveld in beeld gebracht.

Deze expositie werpt ook een blik in de toekomst. Door te dromen over de kansen en mogelijkheden van ons dorp over 20-30 jaar, waarbij de bezoeker wordt uitgedaagd om een gedachte of een idee achter te laten.

**De expositie is geopend op 22-23-27-28-29-30 oktober van 12.00 uur tot 17.00 uur.**

Voor meer informatie zie website: [www.stlucas.nu](http://www.stlucas.nu)

De Expositiecommissie-Achterveld,  
*Ans van Eijken, voorzitter*



Dit jaar hopen we elkaar weer te ontmoeten, tijdens de kerstmarkt in Achterveld. Dit vindt plaats rondom onze prachtige Sint Jozefkerk. De kerstmarkt zal plaatsvinden op **zondag 18 december 2022** van 10.15 uur tot 15.00 uur.

Onze kerstmarkt kenmerkt zich door de informele sfeer, waarbij de verkoop van zelfgemaakte, creatieve en originele kerststukken een centrale plek inneemt. De kerstworkshops voor kinderen worden druk bezocht. Daarnaast maken de kinderen van de basisscholen werkstukken, die verkocht worden.

De inwendige mens wordt niet vergeten. En het geheel wordt muzikaal omlijst met het kinderkoor en de plaatselijke muziekvereniging DWS.

Even een praatje, een soepje, een glüh wijntje, kortom een prima kerstsfeertje.

**We willen degenen die het leuk vinden om te helpen met het maken van kerststukken, vragen zich op te geven bij Ina Zwambag, [zwambag-torsiu@kpnplanet.nl](mailto:zwambag-torsiu@kpnplanet.nl)**

**Deze activiteit vindt plaats op dinsdagmiddag 13, woensdagmiddag 14 en donderdagmiddag 15 december van 13.30 tot 16.30 uur op Groot Zandbrink, Postweg 2 in Leusden.**

## GESLAAGDE EN SFEERVOLLE LIEDDAG

Het is weer een prachtige Lieddag geworden. Na een paar (corona)jaren hebben we deze dag kunnen organiseren op zaterdag 27 augustus j.l. in de St. Jozefkerk van Leusden. Een dag waarop met 80 zangers enthousiast werd gestudeerd en gezongen. Uit de reacties van de deelnemers vernamen we, dat het een goed gekozen repertoire was, waarmee ook thuis op de eigen locatie met veel plezier aan de slag kan worden gegaan. Ook heel fijn is het om zangers uit de verschillende kerken van de St. Lucasparochie en deze keer ook uit de St. Maartenparochie te ontmoeten en ervaringen te delen. Het instuderen van de muziek werd verzorgd door Annemiek van der Niet, dirigent van het kerkkoor Ruach uit Leusden met Arthur Bouma van het koor Vivente uit Achterveld aan de piano. Een hartelijk dankjewel aan de medewerkers van De Kom voor de verzorging van de catering w.o. een verrukkelijke soep, terwijl de koorzangers uit de diverse

gemeenschappen elkaar op een gezellige manier konden ontmoeten. De dag werd afgesloten met een Vesperviering, waarin Fred Kok van het pastoresteam voorging. In deze viering werden liederen gezongen, die op deze dag werden ingestudeerd. Zo kwamen we aan het einde van deze inspirerende Lieddag en gingen met warme gevoelens naar huis.

Om het repertoire van de koren verder uit te breiden en daarmee toekomstige vieringen van nieuwe zang te voorzien, ontving elk koor een exemplaar van: *Adem in ons*, een nieuwe uitgave met Taizé liederen, *Om liefdeswil*, een partituur met vijf gezangen voor een viering van Eucharistie.

Namens de commissie:

*Carla Schulte, Annemiek van der Niet, Henk Boswijk, Peter Hendriks, Jan Beckers en Jos van Vliet*

## Twee mooie belevingen van de Lourdes reis 5 t/m 13 sept. '22

1

Na informatie avonden in Nijkerk, Driebergen en Leusden was op maandag 5 september het moment van vertrek naar Lourdes.

Bij opstappunt Hoewelaken stonden om zes uur in de ochtend 24 pelgrims klaar om in te stappen voor een eerste rit met de touringcar richting Venray. Daar kwamen nog 20 mensen bij. Via Amiens, waar we een intieme viering hadden in een kapel van de grootste gotische kathedraal van Europa, kwamen we aan in Lisieux, bekend van de heilige Theresia.

Na een overnachting en een viering in de crypte van de basiliek gingen we naar Niort voor een tweede nachtrust.

Woensdag kwamen we met de twee andere touringcars samen in Lourdes waar ook de Nederlanders waren samengekomen die met het vliegtuig kwamen. In Lourdes volgden we het centrale programma met aanwezigheid van bedevaartbisschop Woorts.

Vieringen in de diverse kerken van Lourdes met een eigen koor of met het internationale koor en tienduizenden medepelgrims in de Pius X basiliek.

Een rondleiding over het heiligdom, door de stad en naar de begraafplaats waar de ouders van Bernadette liggen. Wandelen naar Bartrès waar Bernadette het vee hoedde, met een aansprekende viering bij de schaapskooi. Dagelijks beleven wat de



indrukwekkende grootsheid van de lichtprocessie en de sacramentsprocessie met je doet en bergopwaarts of in de kleine Jozefkapel de kruisweg van Jezus ondergaan.

Terug naar huis reisden we voor een kloosterovernachting via Nevers waar we een laatste viering hadden naast Bernadette die daar ligt opgebaard. In Venray werd afscheid genomen van de Limburgse pelgrims en vol indrukken, inspiratie, emotie en fijne ontmoetingen kwamen we weer thuis in onze eigen Lucas en Maartenparochie. Helaas kon pastor Fred Kok vanwege corona niet mee maar we bedanken hem vooral voor de voorbereiding, evenals Willie en Mirjam voor hun inzet voor en tijdens de reis.

*Henri Schouten*

2

Enige jaren geleden zijn wij katholiek geworden, vanuit een protestantse opvoeding. Wij zijn dus nieuwe katholieken.

We hadden ons al lang geleden voorgenomen een bedevaart te maken naar Lourdes samen met andere pelgrims, dus niet alleen. Juist omdat wij niet zijn grootgebracht met de liefde voor Maria, is voor een bezoek aan Lourdes, zeker de eerste keer, het gezelschap van mede-pelgrims onontbeerlijk. Om alle indrukken te kunnen verwerken en te begrijpen wat er in Lourdes gebeurt met mensen, moet je Lourdes bezoeken als pelgrim, niet als toerist. Vooraf werden we gewaarschuwd door mensen die wél als toerist “een middagje” Lourdes hadden bezocht. Die hadden de souvenirwinkeltjes gezien die rondom het Heiligdom proberen hun waren aan de pelgrims te slijten.

Maar als je er alleen op die manier naar kijkt doe je Lourdes geen recht. Op het Heiligdom geen commercie maar rust, ondanks de hoeveelheid mensen.

Als pelgrim word je door de groep, de Heilige Missen en vieringen, meegenomen in een stroom van eerbied,



devotie en verwondering over de sfeer, de liefdevolle bejegening van zieken, enorme groepen vrijwilligers die zeer attent, in de warmte, rondrijden met rolstoelers die in Lourdes kracht zoeken en krijgen om hun ziekte te dragen. Ongelofelijk!

Het heeft diepe indruk gemaakt. Het verhaal van Bernadette, het Lourdes water, de Lichtprocessie, de Sacramentsprocessie, de zegeningen die we ontvingen van de priesters en hulpbisschop, en alle mooie plaatsen die we onderweg mochten bezoeken.

Vooraf wisten we niet wat we konden verwachten, maar het was een fantastische reis, met mooie mensen, geweldige reisleiding en goede gesprekken. We kunnen deze reis aanbevelen!

Tjeerd en Kunny Mulder

## KIDS/JONGEREN



## Andere mensen?

(Bron geloventhuis.nl)

*God, soms doen mensen of andere mensen een ander soort zijn. Je hebt boeren en andere mensen, of Nederlanders en andere mensen. Soms doen kinderen op school of iemand er helemaal niet bij hoort, een 'stranger' is, een 'alien', een ander soort. Op sommige plaatsen willen ze alleen Oekraïners helpen die op de vlucht zijn en geen mensen uit Afghanistan of uit Syrië. En veel Oekraïners en Russen zijn familie van elkaar maar toch is er oorlog. God, dat maakt me verdrietig. Amen.*

### 14 oktober tot 6 november 2022

Wereldjongerendagenkruis op tour door Nederland

### 27 t/m 30 oktober 2022

12:00 uur – 17:00 uur Expositie “Ontdek Achterveld”, St. Jozefkerk, Achterveld

### Van 6 t/m 12 november 2022

Nationale Roepingenweek

### Zondag 6 november 2022 Willibrordzondag

### Vrijdag 11 november 2022

18:30 uur St. Maartenspel, St. Jozefkerk, Achterveld

### Zondag 13 november 2022 6e Werelddag van de Armen

### Maandag 21 november 2022

19:30 uur – 21:30 uur Bisschop Gerard de Korte spreekt over: de rechtvaardige samenleving volgens paus Franciscus, Theater de TUIN de Smidse 1B, Leusden

### Woensdag 23 november 2022 Red Wednesday

### Zondag 27 november 2022

15:00 uur – 16:00 uur Top 2000 viering, Josephkerk, Zeist

### 13, 14 en 15 december 2022

13:30 uur – 16:30 uur Helpen met maken van kerststukken, Groot Zandbrink, Postweg 2 in Leusden. Opgeven bij Ina Zwambag, zwambag-torsiu@kpnplanet.nl

### Zondag 18 december 2022

10:15 uur – 15:00 uur Kerstmarkt, St. Jozefkerk, Achterveld

Agenda!