



Lucasbrief

Parochieblad van de St. Lucasparochie

26 maart t/m 14 mei 2023



Hosanna!



Verder in dit nummer o.a.:

Nieuwe secretaris Par. Bestuur **Misdienaarsdag** **ROEPINGENZONDAG**
Christmamis Apeldoorn **Bedevaartseizoen 2023** **MatheüsPassie**



Secretariaat

Anita Snik, Simone Beerens
secretariaat@stlucas.nu / tel. 033-4941261

Openingstijden:

dinsdag t/m vrijdag 9.30 – 12.00 uur

Postadres Parochie:

Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden

Bankrekening: NL81 RABO 0385938705

t.n.v. R.K. Parochie St. Lucas

Bestuur

Pastoor Harrold Zemann, voorzitter
e-mail: h.zemann@parochie-sintmaarten.nl

Johannes Tuinhof, vicevoorzitter

e-mail: vicevoorzitter@stlucas.nu

Marjon Duurland, secretaris

e-mail: secretaris@stlucas.nu

Frans Smout, penningmeester

e-mail: penningmeester@stlucas.nu

Maico Kramer, lid/gebouwen

Kees van 't Klooster, lid/belegd onr. goed,
begraafplaatsen

Tjeerd Mulder, lid/communicatie

Lid/vrijwilligers: vacant

Team van Pastores

(bereikbaar via parochiesecretariaat Leusden)

Harrold Zemann, Pastoor

e-mail: h.zemann@parochie-sintmaarten.nl

Johan Rutgers, Priester

e-mail: johan.rutgers@stlucas.nu

Fred Kok, Pastoraal werker

e-mail: fred.kok@stlucas.nu

Nelleke Spiljard, Pastoraal werker

e-mail: n.spiljard@parochie-sintmaarten.nl

Rini Bouwman, Diaken

e-mail: rini.bouwman@stlucas.nu

Marcel Sarot, Diaken

e-mail: m.sarot@parochie-sintmaarten.nl

© Hossanna afb. cover: Public Domain Clipartix

Voor Ziekenzalving en Uitvaart

Leusden : 033-4941261

Achterveld : 0342-451420

Barneveld/

Voorthuizen : 06-81725715

Nijkerk : 06-24673347 of 0342-462301

Putten : 06-82006268 of 06-23371736

Ermelo : 06-57195550

Harderwijk : 06-20735121

Hoevelaken : 033-2537528

Parochiële Charitatieve Instelling

Materiële en immateriële steun in nood

e-mail: pci.sintlucas@gmail.com

Website: www.caritasstlucas.nl

Bankrek.nr. NL30 RABO 0347802230

t.n.v. PCI St Lucas te Leusden

Redactie

Pastor Johan Rutgers

Wil van Calck

Tjeerd Mulder

Els Schrijver

Jos van Vliet

Contact: Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden

e-mail: lucasbrief@stlucas.nu

Lucasbrief

Jaargang 9, nummer 3

Verschijnt 7x per jaar,

oplage 5.200 exemplaren, digitaal 588 exemplaren

Volgende uitgave: 12 mei 2023

Kopijdatum deadline: 14 april 2023

De redactie behoudt zich het recht om kopij in te korten,
niet of in een volgend nummer te plaatsen.

Website: www.stlucas.nu

Vormgeving en druk: MegaDruk Putten



St. Lucas Parochie

Geloofsgemeenschappen van de St. Lucasparochie

St. Paulus

De Veenslag 1, 3871 NG Hoevelaken

e-mail: hoevelaken@stlucas.nu

De Goede Herder

Smidsweg 20, 3852 XB Ermelo

telefoon 0341-553584

e-mail: ermelo@stlucas.nu

Kerkcentrum Odulf

Budkestraat 26, 3781 BR Voorthuizen

Overige gegevens, zie

St. Catharina Barneveld

St. Jozef

Hessenweg 325, 3791 PJ Achterveld

telefoon 0342-451420

e-mail: achterveld@stlucas.nu

H. Maria Zuivering

Brinkstraat 87, 3881 BP Putten

e-mail: putten@stlucas.nu

St. Catharina

Holkerstraat 34, 3861 CE Nijkerk

telefoon 033-2451262

e-mail: nijkerk@stlucas.nu

St. Jozef

Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden

telefoon 033-4941261

e-mail: leusden@stlucas.nu

St. Catharina

Langstraat 36-38, 3771 BG Barneveld

telefoon 0342-412050

e-mail: barneveld.voorthuizen@stlucas.nu

H. Catharina

Van Maerlantlaan 1, 3842 JA Harderwijk

telefoon 0341-412410

e-mail: harderwijk@stlucas.nu

Springen

Met gemengde gevoelens schrijf ik dit pastorartikel. Morgen is Aswoensdag dus de vasten moet nog beginnen maar ik kijk alvast vooruit naar Palmzondag. Sprongetjes in de tijd... Jezus wordt toegejuicht, ingehaald als een vorst, bejubeld: "Hosanna, Zoon van David" en "Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer"...maar even later "Weg met Hem"... "Aan het kruis met Hem".

De Goede Week, alleen de naam al, zit vol tegenstrijdigheid. In de liturgie vieren we het instellen van de Eucharistie, leven we mee met het lijden van Christus, beleven we de kruisiging opnieuw, het sterven van de Verlosser, als opmaat naar Pasen, naar Zijn verrijzenis. En voor onszelf zien we dat ook al een beetje kleur krijgen in de natuur. Het gras wordt weer groen, de eerste bloemen bloeien. Blaadjes aan de bomen. Alles lijkt weer tot nieuw leven te komen. Dan is het ineens Pasen, weer zo'n sprongetje in de tijd.

Beloken Pasen, dan begint voor mij een bijzondere tijd... ga ik een wandeling maken, niet zomaar even, ik loop naar Rome. Toch wel een sprong in het duister... wat zal ik onderweg allemaal meemaken? Maar met een vast vertrouwen, gevoed door psalm 23: Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.

Vier maanden trek ik er voor uit en als ik weer terug ben... weer zo'n sprong in de tijd, dan is het hoogzomer. Hemelvaart en Pinksteren in den vreemde, het eerstvolgende feest in Nederland is Maria Tenhemelopneming.

Maar even een stapje terug: eerst stap voor stap naar Rome, een oude pelgrimsroute langs, wel goed uitkijken waar ik mijn voeten neerzet.

Dan, net als de middeleeuwse pelgrim, niet weten waar je de volgende nacht zult slapen, wat je zult eten, wie je zult ontmoeten. Een beetje afzien van comfort: veelal slapen in een 1-persoons mini-tentje.

In de rugzak moet alles mee wat ik nodig heb. Maar elk ons weegt... dus goed nadenken wat ik écht nodig heb.

Verder alle tijd om op de paden de voorbije jaren nog eens na te gaan. Eigenlijk een enorme luxe. De meeste mensen hebben maar een paar weken om op adem te komen, vakantie te houden.

En intussen gaat alles "gewoon verder". Half augustus zal wel als een flinke sprong in de tijd voelen. Wat heb ik gemist? Of kabbelt alles gewoon door, de tijd als een vriendelijk beekje, vredig water....



Fred Kok

Psalm 23 NBV

Een psalm van David

*De Heer is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij
langs veilige paden tot eer van zijn naam.*

*Al gaat mijn weg door een donker dal,
ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij,
uw stok en uw staf, zij geven mij moed.*

*U nodigt mij aan tafel voor het oog van
de vijand, u zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.*

*Geluk en genade volgen mij alle dagen
van mijn leven, ik keer terug in het huis
van de Heer tot in lengte van dagen.*

Wat geloof jij?

Vroeger geloofde ik ...

..... dat God een goed gevend man was. Het was een heel kinderlijk geloof. Alle verhalen die verteld werden heb ik opgezogen. Ik dacht er verder niet over na, maar het leken wel sprookjes.

Ik ben protestants opgegroeid in een beschermde omgeving, heel gezellig, vrij en veilig. Wij moesten wel mee naar de kerk, gingen naar catechisatie, naar vakantiecampen en clubs. Belijdenis doen was een vrije keuze. En die heb ik niet gemaakt.

Ik ben katholiek geworden mede door mijn man. Al moet ik zeggen dat het zaadje om katholiek te worden al zo'n 20 jaar geleden is geplant. Ik ben toen op reis geweest naar Rome, alle hoogtepunten heb ik bezocht. De reisleader heeft mij ontzettend veel verteld over de tradities van het katholieke geloof. Later ben ik ook naar Assisi geweest. Heel bijzonder om dit allemaal mee te maken.

Dus toen mijn katholieke man uit Steenwijkerwold kwam was het bijna vanzelfsprekend om met hem mee te gaan naar de kerk.

Samen met mijn man heb ik een catechumenaat cursus gevolgd, een geloofstocht die men aflegt ter voorbereiding op het ontvangen van het sacrament van het doopsel, de Eucharistie of het vormsel. In Utrecht ben ik uiteindelijk gevormd. Heel fijn vond ik het dat zowel mijn katholieke schoonfamilie als ook mijn protestantse familie erbij was.

Ik ben veel meer gaan nadenken over het geloof. Ik vind het ook belangrijk om dat te doen, je bent als gelovige ook verantwoordelijk voor je omgeving en daarom ook een bijdrage te leveren aan de geloofsgemeenschap. Ikzelf ben actief in de werkgroep parochianen gaan voor, Samenspraak (vorming en toerusting), alpha cursus en de kerkopenstelling.

Nu geloof ik ...

.... in een God die liefde is en je helpt, ondanks de fouten die je maakt en dat je weer terug mag komen. Ik geloof dat wij er moeten zijn voor de ander. Je moet ook zelf naar buiten treden, missionair zijn. Niet denken dat alles vanzelf goed komt. Deze gedachten komen tot uiting in wat wij in Barneveld "Kerkopenstelling" noemen. Elke zaterdag zetten wij de kerk open. In Barneveld staat de kerk midden in de winkelstraat. Mensen kunnen dan naar binnen lopen, een praatje maken, kaarsje aan steken, of gewoon even rustig zitten.

Ik geloof niet meer ...

.... in toeval. Alles wat gebeurt heeft zijn reden. Het is mij niet altijd duidelijk hoe ik dat voel. Ik heb wel geleerd te luisteren naar dat gevoel. De gedachte dat alles een reden heeft, geeft ook troost.

*Marja Fransen
Barneveld*



Even voorstellen...



In januari dit jaar ben ik benoemd als secretaris van het parochiebestuur van de St. Lucasparochie.

Mijn naam is Marjon Duurland. Ik ben 64 jaar en woon bijna 40 jaar in Leusden met mijn man Jos.

Het grootste gedeelte van mijn werkzame leven heb ik gewerkt bij Pon in Leusden, voornamelijk in de public relations en communicatie. Een belangrijke reden om in Leusden te blijven en wij wonen hier ook met plezier. Voor mijn werk heb ik veel gereisd i.v.m. events en/of bijeenkomsten in het buitenland. Reizen is een van mijn liefhebberijen. Jos en ik maken graag cultuur- en natuurreizen. Daarnaast fietsen en wandelen wij ook graag in Nederland.

Wij zijn in Onze Lieve Vrouwe Kerk in Hilversum getrouwd. De kerk waar Jos is gedoopt en misdienaar en acoliet is geweest. Jarenlang gingen wij naar deze kerk, samen met zijn moeder die in Hilversum woonde. Na haar overlijden bezochten wij steeds vaker de Jozefkerk in Leusden. Mijn man werd gevraagd voor vrijwilliger als koster en ik niet veel later als lectrice.

En zo kwam de functie secretaris van het parochiebestuur op mijn pad. Een functie waar ik mijn kennis en ervaring kan inzetten. Ik kijk ernaar uit om met de parochie en de locaties samen te werken en iets voor ze te kunnen betekenen.

Marjon Duurland

Woord van de pastoor

Dat het Pasen mag worden...

Het hoorde er helemaal bij: de paaswake in onze parochiekerk. Als kind vond ik het spannend: een donkere kerk die langzaam wordt verlicht door de nieuwe paaskaars en door de kaarsjes van de mensen. Daar bleef het niet bij: een dag later, op eerste paasdag, gingen we op diezelfde tijd kijken naar het paasvuur in het dorp. Al maanden werd eraan gewerkt: een hemelhoge berg takken werd aangestoken. Met dat paasvuur vieren we de verrijzenis van Jezus Christus. Er was altijd een jubelstemming als die grote berg hout begon te branden. Het vuur staat symbool voor een nieuw begin en nieuw leven en een vruchtbaar leven.

In de loop van de jaren zijn deze gebeurtenissen meer voor mijzelf gaan betekenen dan alleen de buitenkant. De as van aswoensdag is meer dan het askruisje, het gaat erom wat er onder die aslaag gebeurt. Er wordt gewerkt aan vruchtbaarheid, net als de as die op de zwarte aarde wordt neergelegd, opdat de aarde vruchtbaar mag zijn.

Ik zie zoveel mensen voor me die die vruchtbaarheid maar niet kunnen ervaren, die twifelen aan zichzelf, die zichzelf als mislukt ervaren. Ik heb er niet uitgehaald wat er in zit. Ik had het zo graag anders willen doen. Ben vaker dan één keer opnieuw begonnen. Er gaan bij mij heel wat filmpjes van medemensen voorbij. En wat te denken van mensen in Oekraïne, die alles wat hun dierbaar is zien verdwijnen door een bar-

baarse oorlog. Ik kan nog veel meer opnoemen. Al deze mensen verlangen naar Pasen, naar een nieuw begin en een nieuw leven, en vooral een vruchtbaar leven.

Dat het pasen mag worden...! En wanneer je het gevoel hebt in de herfst of de winter te leven, dan is het goed om te zien dat geloof en natuur samenwerken. Ik heb namelijk geleerd: wanneer het herfst of winter is in mijn geloof, in mijn kerk of in mijn leven dan worden onder de grond al de voorbereidingen getroffen voor de lente en de zomer. Dat het Pasen mag worden...

*Met hartelijke groet,
pastoor Harrold Zemann*



DRAAG CHRISTUS DE WERELD IN (ROEPINGENZONDAG)

Op 30 april a.s. is het weer Roepingenzondag: de jaarlijkse gebedsdag voor roeping tot het priesterschap, het permanent diaconaat en het religieuze leven. Het onder de aandacht brengen en bevorderen van roeping is een zeer belangrijke taak binnen de Kerk. De zorg om voldoende herders in de toekomst is een gezamenlijke en blijvende verantwoordelijkheid van alle gelovigen. Niet alleen op Roepingenzondag, maar elke dag opnieuw.

Het Interdiocesaan Roepingenoverleg, het landelijk samenwerkingsorgaan tussen bisdommen en religieuzen, heeft opnieuw materiaal uitgebracht om de aandacht voor en het gebed om roeping te bevorderen. Thema van dit jaar is: Draag Christus de wereld in. Het is een oproep om ons geloof niet voor onszelf te houden, maar te delen met de mensen om ons heen. Dit jaar is deze oproep heel bijzonder gericht aan jonge mensen.

In augustus vinden in Lissabon de Wereldjongerendagen plaats. Paus Franciscus heeft als thema gekozen voor de ontmoeting tussen Maria en haar nicht Elisabeth. Maria die opstaat en met spoed op weg gaat, is een teken en voorbeeld van naastenliefde en van een missionair vuur. De spoed waarmee zij reist, waarop zij eropuit trekt om haar opdracht en missie te volbrengen, staat aan de basis van de oproep van de paus aan alle jongeren: "Dat de evangelisatie van de jongeren actief en missionair mag zijn. Het is op die manier dat ze de levende Christus zullen herkennen en van Hem getuigen."



Wie zich geroepen weet door God kan niet anders dan opstaan en op weg gaan om het Evangelie te verkondigen. Zij hebben daarbij onze steun heel hard nodig. Een bijzondere vorm van ondersteuning is het aanhoudend gebed om roeping.

Daarom nodig ik iedereen uit om te bidden om roeping en lid te worden van de Diocesane Gebedskring. Zonder financiële middelen lukt het echter ook niet. Daarom wil ik u vragen om ons zo mogelijk ook financieel te steunen. Uw bijdrage is meer dan welkom op bankrekeningnummer NL64 ABNA 0810 4964 88 ten name van het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht. Voor meer informatie over schenken of nalaten aan het Ariënsinstituut of het lidmaatschap van de Gebedskring, zie: www.ariensinstituut.nl. Hartelijk dank voor uw steun!

drs. P. Kuipers
Rector Ariënsinstituut en voorzitter van de
Diocesane Roepingenraad

Podcastserie katholieklevens.nl: 'Heer, leer ons bidden'



In de podcast 'Heer, leer ons bidden' nemen Samuel Goyvaerts en Arjen Bultsma de luisteraar mee in de rijke gebedstraditie van de Katholieke Kerk. In aflevering 1 vertellen zij over de titel van deze nieuwe podcastserie op katholieklevens.nl. "Heer, leer ons bidden" is de vraag die de leerlingen aan Jezus stelden (Lucas 11). Wisten de leerlingen nog niet hoe ze moesten bidden? Hoe kun je leren bidden? En waarom zou je bidden? Word je een ander mens als je bidt? Goyvaerts en Bultsma geven tips en introduceren de 'gebedsmatrix'. Bidden kun je leren vooral door het te doen, dus is de vraag in de podcast: Bidden, hoe doe jij dat? Daarover vertelt misdienaar Antoni.

In aflevering 2 vertellen Goyvaerts en Bultsma over bidden met de Bijbel. "In de Bijbel vinden we veel informatie over gebed. We komen teksten tegen van mensen die bidden. We lezen over Jezus die bidt. Maar op een nog meer fundamenteel niveau is de Schrift in de Joods-christelijke traditie het woord van God zelf. Als we zeggen, dat bidden is luis-teren naar God en Hem laten spreken, dan spreekt Hij zeker tot ons in de Schrift." Rosalina werkt in het hbo-onderwijs, is getrouwd en moeder van twee zoons. Hoe maakt zij tijd in haar drukke leven om te bidden? Ze vertelt in de tweede aflevering over het moment waarop zij begon te bidden. Zuster Angela Holleboom is abdis van de clarissen in Megen. Hun leven bestaat uit gebed. In elke aflevering geeft zij een gebedstip. Deze podcast is een initiatief van het Centrum voor Parochie-spiritualiteit en katholieklevens.nl. Samuel Goyvaerts is docent liturgie en sacramenten aan de Tilburg School of Catholic Theology. Arjen Bultsma is pastoor in Bolsward en vicaris van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Luister de podcast op www.katholieklevens.nl/podcasts



Chrismamis 2023



De jaarlijkse Chrismamis voor het Aartsbisdom Utrecht vindt plaats op **woensdag 5 april** in de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn (Hoofdstraat 18, aanvang: 19.00 uur).

De Chrismamis is een viering voor het gehele bisdom. Het is een hoogtepunt in het kerkelijk jaar, ook omdat vanuit vele parochies en locaties vertegenwoordigers aanwezig zijn. Tijdens deze Eucharistieviering vindt de zegening plaats van de olie voor de zieken alsook die voor de geloofsleerlingen. Daarna wordt het Chrisma gewijd dat voornamelijk gebruikt wordt bij het doopsel, het vormsel en de priesterwijding. Ook vernieuwen de priesters hun wijdingsbeloften.

De website www.vier.nu is de site van de R.-K. Kerk met informatie over de christelijke hoogfeesten door het jaar heen. De site ging van start met Vier.nu Kerstmis en is nu uitgebreid met [Vier.nu Pasen](http://Vier.nu). Via deze site willen de gezamenlijke Nederlandse bisdommen zoveel mogelijk mensen stimuleren om naar (een van) de paasvieringen in de parochies te komen, ook in uw parochie. Daarnaast geeft de site heel veel informatie over de verschillende hoogfeesten. Vier.nu wil mensen bovendien helpen om de site van de eigen parochie te vinden. Op die site kunnen ze dan op het vieringenrooster kijken waar en wanneer de vieringen zijn.



Op **zondag 26 maart** zal om 16.00 in De Goede Herder, Smidsweg 20 te Ermelo een heuse Passion plaatsvinden!

Naar het idee van het groots opgezette Passionproject dat KRO-NCRV jaarlijks brengt, zal muziekgroep Milk and Honey (bekend van de Top-2000 viering in de St. Maartenparochie) met wisselende samenstelling het Paasverhaal vertellen via pop- en rocksongs: bekende en minder bekende liedjes van artiesten als BLØF, Acda en de Munnik, Ramses Shaffy, Claudia de Breij, Jesus Christ Superstar, De Dijk en anderen. En natuurlijk 'Zwart Wit' van Frank Boeijen. Daarmee wordt het lijden, sterven en de opstanding van Jezus centraal gezet en uitgebeeld. Pastoor Harrold Zemann en pastoraal werker Nelleke Spiljard zijn betrokken als vertellers, die de liedjes aan elkaar verbinden met teksten.

Iedereen is van harte welkom.



Pope Francis@Pontifex 22 feb 2023



Fasting will be the spiritual training ground where we joyfully renounce the superfluous things that weigh us down, grow in interior freedom and return to the truth about ourselves.

Vertaling:

Vasten zal de spirituele oefenplaats zijn waar we vreugdevol afstand doen van de overbodige dingen die ons terneerdrukken, groeien in innerlijke vrijheid en terugkeren naar de waarheid over onszelf.

VIEREN

Datum	Lezingen	Leusden	Harderwijk	Ermelo	Putten
Vaste vieringen		Elke do. 9.30 u. Rozenkransgebed	3e wo v.d. maand 9.30 u. EV.	4e wo v.d. maand 9.30 u. EV.	2e wo v.d. maand 9.30 u. EV.
za. 25 mrt.	l1: Ez. 37,12-14; l2: Rom. 8,8-11; ev: Joh. 11,1-45 of 3-7.17.20-27.33b-45	19.00 GV. F. Kok Ruach	19.00 EV. J. Rutgers Cantores		
zo. 26 mrt. 5e zo. 4-dagentijd		11.00 EV. H. Zemann Cantores		11.00 WCV. N. Morpey Cantores 16.00 The Passion	9.15 WCV. N. Morpey
wo. 29 mrt					
za. 1 apr.	l1: Mt. 21,1-11; Jes. 50,4-7; l2: Fil. 2,6-11; ev: Mt. 26,14-27,66				
zo. 2 apr. Palmzondag		11.00 EV. J. Rutgers - M. Sarot Ruach	10.00 GV. PGV Cantores	10.00 GV. PGV Scola	10.00 GV. PGV
do. 6 apr. Witte donderdag	l1: Ex. 12,1-8.11-14; l2: 1 Kor. 11,23-26; ev: Joh. 13,1-15	19.30 EV. J. Rutgers - M. Sarot Generations		19.30 GV. PGV Scola	19.00 GV. PGV
vrij. 7 apr. Goede Vrijd.		14.55 Kruisweg PGV	14.30 Kruisweg PGV	14.30 Kruisweg PGV	
vrij. 7 apr. Goede Vrijdag	l1: Jes. 52,13 - 53,12; l2: Hebr. 4,14-16; 5,7-9; ev: Joh. 18,1-19,42	19.30 GV. J. Rutgers - M. Sarot Ruach		19.30 GV. PGV Pastor Bonus	19.00 GV. PGV
za. 8 apr. Paaswake	l1: Gen. 1,1-2,2; Ex.14,15-15,1; Jes.55, 1-11; l2: Rom. 6,3-11; ev: Mt. 28,1-10	21.30 Paaswake J. Rutgers - M. Sarot Generations	19.00 GV. PGV Panta Rhei	19.30 GV. PGV Scola	19.00 GV. PGV
zo. 9 apr. 1e Paasdag	l1: Hand. 10,34a.37-43; l2: Kol. 3,1-4; ev: Joh. 20,1-9	11.00 EV. H. Zemann Ruach	9.15 WCV. F. Kok Cantores	10.00 GV. PGV Pastor Bonus	11.00 WCV. F. Kok
ma. 10 apr. 2e Paasdag	l1: Hand. 2,14.22-32; ev: Mat. 28,8-15	11.00 EV. J. Rutgers Cantores			
za. 15 apr.	l1: Hand. 2,42-47; l2: 1 Petr. 1,3-9; ev: Joh. 20,19-31	19.00 GV. PGV Cantores			19.00 EV. H. Zemann
zo. 16 apr. Beloken Pasen		11.00 EV. H. Zemann - F. Kok Cantores	9.15 EV. H. Zemann Cantores	10.00 GV. PGV Scola	
za. 22 apr.	l1: Hand. 2,14.22-32; l2: 1 Petr. 1,17-21; ev: Lc. 24,13-35		19.00 EV. J. Rutgers Cantores		
zo. 23 apr.		11.00 EV. H. Zemann Ruach		11.00 EV. J. Rutgers Scola	9.15 EV. J. Rutgers
za. 29 apr.	l1: Hand. 2,14a.36-41; l2: 1 Petr. 2,20b-25; ev: Joh. 10,1-10	19.00 GV. B. Piepers Ruach			
zo. 30 apr.		11.00 EV. J. Wissink Cantores	10.00 GV. PGV Cantores	11.00 EV. H. Zemann Cantores	10.00 GV. PGV
za. 6 mei	l1: Hand. 6,1-7; l2: 1 Petr. 2,4-9; ev: Joh. 14,1-12				
zo. 7 mei		9.15 EV. H. Zemann Ruach	11.00 WCV. R. Bouwman Cantores	9.15 WCV. R. Bouwman Scola	11.00 WCV. N. Morpey
za. 13 mei	l1: Hand. 8,5-8.14-17; l2: 1 Petr. 3,15-18; ev: Joh. 14,15-21	19.00 GV. PGV Cantores			
zo. 14 mei		9.15 EV. H. Zemann Generations	11.00 GV. PGV Panta Rhei	9.15 WCV. B. Piepers Pastor Bonus	11.00 WCV. B. Piepers

Datum	Nijkerk	Hoevelaken	Achterveld	Barneveld	Voorthuizen
Vaste vieringen	1e wo v.d. maand WCV.	1e wo v.d. maand 9.30 u. EV.		Elke dinsdag 9.30 u. EV.	
za. 25 mrt.					
zo. 26 mrt. 5e zo. 4-dagentijd	11.00 GZV. PGV Contagio	10.00 GV. PGV Pauluskoor	10.00 Samenkomst PGV	9.15 EV. H. Zemann St. Caeciliakoar	
wo. 29 mrt				19.30 Boeteviering J. Rutgers St. Caeciliakoar	
za. 1 apr.	19.00 EV. H. Zemann Palmvasen Kinderkoar De Vlindertjes				19.00 WCV. R. Bouwman Odulfskoar
zo. 2 apr. Palmzondag		10.00 GV. PGV Pauluskoor	9.15 WCV. N. Morpey Vivente	11.00 WCV. N. Morpey St. Caeciliakoar	
do. 6 apr. Witte donderdag		19.00 OV B. Piepers - E. Boot Pauluskoor	19.00 VMK PGV de Vlindertjes		19.00 Pesachmaaltijd F. Kok
vrij. 7 apr. Goede Vrijd.	15.00 Kruisweg PGV	15.00 Kruisweg PGV			
vrij. 7 apr. Goede Vrijdag	19.00 GV. PGV Vivente	19.00 OV B. Piepers - E. Boot Eshof	19.00 GV. F. Kok St. Caeciliakoar	19.30 GV PGV St. Caeciliakoar	
za. 8 apr. Paaswake		22.00 OV B. Piepers - E. Boot Eshof	19.00 GV. F. Kok St. Caeciliakoar		
zo. 9 apr. 1e Paasdag	11.00 EV. J. Rutgers St. Catharinakoar	11.00 WCV. R. Bouwman Pauluskoor	9.15 WCV. R. Bouwman Vivente	9.15 EV. J. Rutgers St. Caeciliakoar	
ma. 10 apr. 2e Paasdag					
za. 15 apr.					19.00 WCV. PGV Odulfskoar
zo. 16 apr. Beloken Pasen	9.15 WCV. N. Morpey Cantor	11.00 WCV N. Morpey Samenzang	10.00 GV. PGV Vivente	10.00 WCV. PGV St. Caeciliakoar	
za. 22 apr.					
zo. 23 apr.	11.00 WCV. R. Bouwman St. Catharinakoar	10.00 GV. PGV Pauluskoor	9.15 WCV. R. Bouwman St. Caeciliakoar	10.00 WCV. PGV St. Caeciliakoar	
za. 29 apr.					19.00 EV. H. Zemann Odulfskoar
zo. 30 apr.	11.00 GV. PGV Cantor	11.00 WCV. B. Piepers Pauluskoor	9.15 EV. H. Zemann Vivente	9.15 WCV. B. Piepers St. Caeciliakoar	
za. 6 mei	19.00 WCV. R. Bouwman Capella sine Vinculis				19.00 WCV. PGV Odulfskoar
zo. 7 mei		10.00 GV. PGV Pauluskoor	9.15 WCV. N. Morpey St. Caeciliakoar	10.00 WCV. PGV St. Caeciliakoar	
za. 13 mei		19.00 EV. H. Zemann Samenzang			
zo. 14 mei	11.00 EHC H. Zemann R. Bouwman St. Catharinakoar		10.00 GV. PGV St. Caeciliakoar	10.00 WCV. PGV St. Caeciliakoar	

Lourdesbedevaart

Aartsbisdom Utrecht 2023



Het aartsbisdom Utrecht organiseert van **29 april t/m 6 mei 2023** voor de vijfde keer een bisdombedevaart naar Lourdes.

Namens onze samenwerkende parochies St. Lucas en St. Maarten zullen pastor Johan Rutgers en pastoraal werker Nelleke Spiljard meegaan.

De reis is ondergebracht bij Het huis van de Pelgrim. We reizen met de bus naar Tourcoing in Noord-Frankrijk en vervolgens reizen we verder met de TGV naar Lourdes.

Het verblijf is op basis van volpension in een driersterren hotel prijs is vanaf € 995,00

Opgave kan rechtstreeks bij het Huis van de Pelgrim via info@huisvandePelgrim.nl of via telefoonnr. 043 - 3215715

Voor overige vragen ben ik beschikbaar en kunt u mij bereiken via onderstaand telefoonnummer.

Willie van Kooij
St. Lucasreizen, tel. 06-21410286

Bedevaart reis Portugal september 2023 is VOL

Als u denkt, ik ga eerst 29 maart 2023 naar de informatieavond en u heeft zich nog niet opgegeven, dan moeten wij helaas melden dat de reis volgeboekt is!!

Willie van Kooij
06-21410286
willievankooij@gmail.com

Voor wie iets heeft met bedevaarten en pelgrimages of voor het eerst wil kennismaken.

Zondag 16 april om 10.00 uur openen we het bedevaartseizoen 2023 met een speciale viering in de St. Jozefkerk te Achterveld.

In de viering is aandacht voor vele bekende bedevaartplaatsen en momenten van pelgrimage, zoals Kevelaer, Taizé, Fatima, Lourdes, Assisi, Rome, Santiago de Compostella, maar ook plaatsen in Nederland.

Tijdens de viering zwaaien we Fred Kok uit die voor een vier maanden durende voetreis naar Rome vertrekt. Bovendien gaan we tafels inrichten met info over bedevaarten en pelgrimages. Onder het genot van koffie en thee kun je na de viering oriënteren of gewoon genieten van je meegebrachte lunch uit je rugzak 😊.



Ook wordt er een kleine wandeltocht in Achterveld uitgezet, o.a. langs de oorlogsmonumenten bij de kerk en het De Vorplein, de Lourdesgrot achter Huize St. Jozef, de Moespot waar in 1945 de onderhandelingen over de voedselconferentie plaatsvonden, de Anne Frankboom en de begraafplaats. Het zou leuk zijn als iedereen met wandelschoenen aan, rugzak op en eventueel wandelstok in de hand aanwezig kan zijn bij deze viering die bedoeld is voor de hele regio.

De voorbereiding van deze dag gebeurt door vele mensen, o.a.: parochianen die voorgaan, locatieraad, Vivente kerkkoor, koster, catering, bedevaartorganisaties.

P.S.: het uitzwaaimoment van Fred Kok vanuit de **St. Jozefkerk te Leusden** is om 11.00 uur.

Verrassingsbezoek kardinaal Eijk aan de 7^{de} hemel



Op zondag 5 februari jl. kwam onze aartsbisschop kardinaal Willem Eijk naar Barneveld, om aan te schuiven aan het diner van de "7e hemel" in het Catharijnenecentrum. Lang daarvoor in juli 2019 had ik hem al uitgenodigd, maar door de Coronapandemie kwam het er steeds niet van.

In mijn uitnodiging heb ik toen geschreven dat we dit al zo'n 10 jaar doen; om de 5 à 6 weken op een zondag, omdat juist zo'n dag voor "alleen gaanden" vaak saai en moeilijk is door te komen. Ook heb ik toen geschreven dat van het aantal gasten 1/3 katholiek, 1/3 protestant en 1/3 niet-kerkelijk is. Een heel kleurrijk en oecumenisch gebeuren, want ja, "mag mijn buurvrouw mee, zij is ook eenzaam"..... Zó gaat dat.

Pastoor Harrold Zemann en dhr. Lokate (*ceremoniaris*, *red.*) kwamen deze zondag ook mee.

Rond kwart over 5 was het een drukte van belang op ons kerkplein: de Bisschop met dhr. Lokate kwamen aan, tegelijk met een aantal gasten met de rollator of met een stok, of aan de arm van iemand lopende.

Pastoor Zemann was ook al binnen en het werd voller en voller.

In het Catharijnenecentrum hebben wij de kardinaal toen hartelijk welkom geheten en hij ging alle gasten persoonlijk een hand geven en zich voorstellen.

Wij als kookgroep wisten van zijn komst en hebben het toetje er enigszins op aangepast: gebakken flensjes, ijsbolletje, slagroom en zelfgemaakte advocaat van Barnevelder eieren. Verder waldorfsalade als voorgerecht en hutspot met 2 speklapjes voor iedereen. Vermeldenswaardig is dat de kardinaal tegenover een paar stralende katholieke vrouwen zat, ze waren zo onder de indruk: "Dat ik dit mag meemaken. Dat ga ik mijn dochter vertellen."

Wat was het gezellig: wijntje, frisje, leuke gesprekken en zoals altijd dezelfde belangrijke onderdelen: voorbidden, nieuwtjes over de gasten, nieuwe

mensen voorstellen, menu uitleggen, voorleesverhaal (Godfried Bomans) van Arie.

Onder het hoofdgerecht kwam een van de aanwezigen aan onze kardinaal vragen: "Bisschop, ik heb wat gasten tegenover mij die u niet kennen en niet weten wat een bisschop is. Wilt u wat uitleggen?" en dat deed hij. Hij heeft toen met verve en openhartigheid zijn taak en rol als onze aartsbisschop uitgelegd. Hij vertelde over de H. Willibrord die rond 690 in Nederland het Christendom kwam brengen.

De H. Willibrord was de 1e (aarts)bisschop van Utrecht en onze kardinaal is de 70e bisschop van Utrecht. Ook vertelde hij uitgebreid over zijn keuze van het celibataire leven en zijn roeping en keuze voor Jezus daarvan heeft hij NOG GEEN DAG spijt gehad, het was een indrukwekkend betoog.

De dag erna heb ik de kardinaal wat foto's gestuurd en geschreven dat wij zeer van zijn bezoek hadden genoten en gewaardeerd en hij schreef mij direct o.a. terug:

"Hartelijk dank voor deze mooie foto's van het zevende hemel diner gisteravond. Deze foto's en een mooie herinnering aan een onvergetelijke bijeenkomst. De maaltijd was heerlijk, de gesprekken waren heel plezierig en het was mooi dat ik zo een aantal parochianen, leden van andere kerken en niet-gelovigen mocht ontmoeten. Ik wens u heel veel zegen toe over uw mooie initiatief voor mensen die anders zondagavond in eenzaamheid zouden hebben doorgebracht. Na afloop was hun dankbaarheid van de gezichten af te lezen.

*Met vriendelijke groeten,
+ Willem Jacobus kardinaal Eijk
Aartsbisschop van Utrecht "*

Alles klopte, alles ging zoals gepland en gehoopt en alle lieve gasten hebben deze middag/avond weer als vanouds genoten. Ook wij als kookgroep. Het was ook voor onszelf een feestje. We hebben bij het afscheid een Barnevelds ka-doetje meegegeven: Barnevelder sprits, Barnevelder eieren en een potje zelfgemaakte advocaat. Wij genieten nóg steeds na...

Riet Borsboom -
van der Geer



Mattheus Passie in de Sint Jozefparochie in Achterveld

Vrijdag 31 maart 2023 | 20.00 uur | € 23,50

Sharon Kips, Job Hubatka en Musica Extrema

Met Noraly Beyer als verteller

Een van de grootste muziekwerken van de klassieke muziek: de Mattheus Passie, vertolkt in een gedurfde en verfrissende bewerking. Een unieke uitvoering waarin klassieke muziek en Latijns-Amerikaanse muziek elkaar ontmoeten.

Theatermaker Jan Rot († 22-04-2022) maakte de Nederlandse hertaling waarin op indrukwekkende wijze het verhaal van de evangelist wordt verteld.

Oud-nieuwslezeres Noraly Beyer neemt vanaf 2023 de rol van verteller op zich.

De populaire zangeres Sharon Kips en bariton Job Hubatka nemen de beroemde recitatieven en aria's van het lijdens- en sterfverhaal voor hun rekening. Kips verwierf vooral bekendheid als winnaar van het RTL 4-programma X Factor. Sindsdien is zij een veelgevraagd artiest in met name de Nederlandse gospelscene.

Bariton Job Hubatka soleerde eerder in opera's van Salieri, Donizetti en Rossini in binnen- en buitenland. Naast klassiek en barok heeft ook de hedendaagse muziek zijn grote interesse. Verder soleert hij regelmatig in de bekende en minder bekende oratoria bij o.a. De Nederlandse Opera.



De muziek wordt verzorgd door het orkest Musica Extrema, welke sinds haar oprichting een ontwikkeling heeft meegemaakt die op zijn minst opmerkelijk te noemen is. Het orkest heeft op praktisch alle grote- en kleine concertpodia van Nederland gestaan, maar ook het buitenland heeft al vaak met dit ensemble kennis mogen maken.

Muzikale begeleiding door Musica Extrema:

Tanya Schaap – Violoncello en artistieke leiding

Ben van den Dungen – Sopraan saxofoon

Carlos Matos – Piano

Hans van der Maas – Accordion

Vasilis Stefanopoulos – Contrabas

Kaarten en info via www.theaterdetuin.nl

NIEUWS VAN HET KEVELAER KOOR

Het is pas februari maar met voorbereidingen moet je vroeg beginnen, dus...

Ook dit jaar wordt het Kevelaerkoor weer opgestart en dat doen we natuurlijk met repetities, daarna eind juli onze bedevaart naar Kevelaer en de terugkomviering in het najaar.

In overleg met Bas Groenewoud, die ook nu weer onze dirigent zal zijn, gaan we voor het hele koor repetities houden op drie zaterdagen: **8 juli** (aangevraagd in Blaricum), **15 en 22 juli** in Hooglanderveen. Aanvang 14.00 uur tot 16.00 met gezellige pauze tussendoor.

Daarnaast gaan we nog een partijrepetitie houden voor alten, bassen en tenoren omdat we met deze stempartijen extra aandacht willen geven aan (ev. nieuwe) meerstemmige stukken.

Hoe dit gaat plaatsvinden maken we nog bekend.

Noteer de data vast in je agenda of geef deze door aan anderen die misschien geïnteresseerd zijn.

Mocht je iemand kennen die het fijn vindt om mee te zingen dan mag dat via mail of mobiel nummer aan mij worden doorgegeven.

Weet je zelf ook al of je meezingt dan ontvang ik graag bericht!

Wil je je afmelden voor verdere Nieuwsbrieven?

Dan ook graag een mail naar mij.

Tot de volgende Nieuwsbrief die over ongeveer een maand in je mailbox zit.

♪♪ Met zanggroeten:

Henri Schouten.

(Nieuw!) mobiel nummer: 0658996831

Troostplek - bijzondere reacties

De troostplek naast Klettersteeg 17 in Achterveld lijkt in een behoefte te voorzien. Inmiddels meer dan 125 bezoekers sinds een jaar. Dat is het aantal mensen dat geschreven heeft in het boekje dat in een kistje ligt aan de onderkant van de SJK, de Spieker Jozef Kapel. Niet iedereen zal zijn of haar zielenroerselen of aantal bezoekers noteren. Het bezoek is anoniem en los van geloofsovertuiging.

Het boekje levert bijzondere reacties op.



Misschien wat moeilijk leesbaar en daarom hier de 'uvertaling':

Vele geloven niets maar zij vrezzen alles. Nu in deze droge zomer is bidden voor regen. Hopen voor de boeren en tuinders 7-11-2022 CA

26/11/22 - Ik woon sinds april '22 in dit prachtige dorp, en ik ben hier zo gelukkig. Elke dag ontdek ik mooie plekjes, zoals dit. De mensen, de omgeving en dit soort plekken, geweldig en ik ben daar zo dankbaar voor. Ik wens iedereen alvast een mooi 2023

7-11-2023 - Ik loop vandaag een route, die ik nog maar 1 keer gelopen heb. Ik loop het op gevoel. Bezigt met vergiffenis! Vergeven van een ander is makkelijker dan vergeven van mijzelf! Dan kom ik hier! En ik beseft: dit was mijn doel, gezonden door God! Dank U!

Tja, wat denk je dan als je dit leest.

Droogte 2022, boeren en tuinders en vergiffenis... het is dankbaar werk om zo'n plek te kunnen bieden.

Gerard en Annie van Dijk

Ter aanvulling:

- De SJK, De Spieker Jozefkapel, vindt zijn oorsprong in de 'opdracht' van Antoinette Bottenberg en Sonja Rippen een troostkapel te realiseren die los staat van religie. En daarom is hier een titel gekozen als 'tegenhanger' van de Mariakapellen in het oosten. Spieker Jozef komt uit een optreden van Herman Finkers: de Wijzen uit het Oosten waren op zoek naar Jozef van Arimatea. De bevolking begreep de vraag niet maar na toelichting dat Jozef een timmerman moest zijn was de reactie: oh, Spieker Jozef. En wat gebeurt er: juist heel regelmatig wordt gerefereerd aan het geloof en worden kaartjes met teksten toegevoegd door bezoekers met Bijbelse teksten. Het kan verkeren...
- In het Spiekerkistje zitten schijfjes met hele mooie pakkende teksten. Deze teksten worden prachtig aangebracht door Sonja Rippen. Sonja heeft er inmiddels al veel meer dan 50 vervaardigd en ze vinden gretig aftrek.

Vervaardiging en onderhoud van een 'eigen zeer bescheiden kapel' kost eigenlijk niks maar levert heel veel op, getuige de reacties in het logboekje. Een afwijkende manier van geloofsbeleving.



*Pasen,
mensen gaan weer leven*

*Pasen,
mensen gaan weer leven
toekomst wordt weer mogelijk
dromen mogen weer waarheid worden
onsterfelijk licht van hoop.*

*Pasen,
de hopeloze krijgt weer hoop
de rechteloze krijgt weer recht
de kansloze krijgt weer kans
onsterfelijk licht van hoop.*

*Pasen,
God laten voelen en zien
dat zijn levensdroom verder gaat
dat Hij zijn woord gestand doet
onsterfelijk licht van hoop.*

*Pasen,
is meer dan ooit
de dag dat mag schijnen het
onsterfelijk licht van de hoop*

Antoon Vandeputte

12 ½ JAAR LUCASPAROCHIE, EEN GROOT (EN MUZIKAAL) FEEST

In de laatste Lucasbrief werd het reeds aangekondigd. Dit jaar vieren we ons parochiejubileum 12,5 jaar Lucasparochie, negen gemeenschappen bijeen in "VERBINDING EN SAAMHORIGHEID".

Daartoe deden we een oproep om een groot Jubileumprojectkoor samen te stellen.

Welnu, dat is gelukt. Onder leiding van dirigent Carla Schulte van de St. Catharinakerk uit Barneveld gaan 65 zangers aan de slag om de feestelijke Eucharistieviering te voorzien van mooie liederen en misgezangen.



Als eerder vermeld zijn gezamenlijke oefendata gepland op:

Zaterdag 15 april en zaterdag 3 juni van 10.00 uur tot 12.00 uur in St. Jozefkerk, Hamersveldseweg 51, 3833 GL in **Leusden**. De Generale repetitie staat gepland op zaterdag 16 september a.s. van 10.00 uur – 12.00 uur in de St. Jozefkerk aan de Hessenweg 325, 3791 PJ **Achterveld**.

Verzoek aan de koordirigenten en koorzangers is om het gekozen repertoire - als het kan – alvast in te studeren. De benodigde muziek is aan te vragen bij Anita en Simone van het secretariaat van de Lucasparochie: secretariaat@stlucas.nu

Verder mogen we alvast verklappen dat het Koor Generations o.l.v. Jan Beckers van de St. Jozefkerk uit Leusden samen met alle aanwezigen op deze bijzondere Lucasdag een "Sing - Along" gaat zingen. Een zangfeest vergelijkbaar met de presentatie vanaf de Uitmarkt over te verwachten musicals in een nieuw seizoen, waarbij iedereen naar hartenlust kan meezingen.

DE GROTE DAG IS 8 OKTOBER 2023.
Zet deze datum alvast in uw agenda,
dit mag je niet missen!

Misdienaarsdag in Kevelaer



In de bedevaartplaats Kevelaer wordt op zaterdag 13 mei een landelijke Misdienaarsdag gehouden. Hiervoor zijn misdienaars en acolieten (met hun begeleiders) uit alle Nederlandse bisdommen uitgenodigd. Het is voor het eerst dat er zo'n landelijke Misdienaarsdag wordt gehouden. De dag is bedoeld als een dankjewel voor trouwe dienst aan het altaar voor alle misdienaars en acolieten. Ook is het een mogelijkheid voor misdienaars uit alle delen van het land om elkaar te ontmoeten. De Duitse bedevaartplaats Kevelaer ligt vlak over de grens bij Venlo. Maria wordt hier al eeuwenlang vereerd als 'Troosteres der bedroefden'.

Processie en speurtocht

De dag begint met een processie van alle deelnemers in hun liturgische kleding door het centrum van Kevelaer naar de bedevaartbasiliek, waar vervolgens een Eucharistieviering plaatsvindt (hoofdcelebrant is de Utrechtse hulpbisschop Mgr. Woorts). Daarna is er een gezamenlijke lunch. 's Middags staat er een 'Stadtspiel' op het programma. Dit is een speurtocht door Kevelaer rond de boodschap van het bedevaartsoord. Na de prijsuitreiking is er een gezamenlijke afsluiting rond de Genadekapel.

Kosten en aanmelden

De kosten van de Misdienaarsdag in Kevelaer bedragen € 15 p.p., inclusief busvervoer vanuit het Aartsbisdom Utrecht (er zijn diverse opstap-plaatsen). Contactpersoon voor het Aartsbisdom Utrecht is Ben Lokate (lokate@aartsbisdom.nl). Deelnemers uit het Aartsbisdom Utrecht kunnen zich – s.v.p. per parochie! – bij hem aanmelden. Priesters zijn uitgenodigd om te concelebreren (gelieve eigen albe en witte stola mee te nemen en bij de aanmelding te vermelden om hoeveel priesters het gaat).

Aanmelding Wereldjongerendagen 2023 geopend

De aanmelding voor de reizen naar de Wereldjongerendagen 2023 in Lissabon is geopend. Dit loopt via de website van bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim. Aanmelden is mogelijk tot en met 31 mei 2023. Jongeren hebben de keuze uit verschillende opties, zoals reizen met het eigen bisdom of een 'backpackers-reis' waarbij gereisd wordt op eigen gelegenheid.

De Wereldjongerendagen 2023 vinden plaats in Lissabon: een grote, historische stad, hoofdstad van Portugal en het culturele, politieke en economische hart van het land. Lissabon is met 2,9 miljoen inwoners de grootste stad van het land.

Kijk hier voor meer informatie over Lissabon: www.wjd.nl/over-lissabon/

Verschillende reisopties

Vanuit Nederland zijn er verschillende reisinitiatieven naar de Wereldjongerendagen 2023. Alle bisdommen organiseren een reis, met een eigen voorprogramma. Het Aartsbisdom Utrecht, bisdom Rotterdam, bisdom Breda en bisdom Roermond organiseren gezamenlijk een 17-daagse busreis (24 juli – 9 augustus) naar de WJD (reissom: € 1.129). Deze reis gaat via Parijs, Lourdes en Burgos naar de 'Days in the Diocese' in het bisdom Guarda. Daarna reizen de jongeren via Fatima naar Lissabon.

Daarnaast organiseren verschillende bewegingen en congregaties een eigen reis naar de WJD. Aanmelding voor de reizen is open en loopt via de website van bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim (aanmelding mogelijk t/m 31 mei 2023). Kijk hier voor alle reisopties en hoe daarvoor aan te melden: www.wjd.nl/de-reisopties/





Agenda!

Zondag 26 maart 2023

16:00 uur The Passion, Goede Herderkerk, Ermelo

Vrijdag 31 maart 2023

20:00 uur Mattheus Passie in de St. Jozefparochie in Achterveld

Woensdag 5 april 2023

19:00 uur Chrismamis voor het Aartsbisdom Utrecht in Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18, Apeldoorn

Zaterdag 15 april, 3 juni 2023

10:00 uur – 12:00 uur
Gezamenlijke oefendata projectkoor
12 ½ jaar St. Lucasparochie.
Oefenlocatie St. Jozefkerk, Leusden

Zondag 16 april 2023

10:00 uur Opening Bedevaartseizoen 2023 in St. Jozefkerk Achterveld

Zondag 16 april 2023

11:00 uur Uitzwaaimoment Fred Kok vanuit de St. Jozefkerk, Leusden

29 april t/m 6 mei 2023

Lourdesbedevaart Aartsbisdom Utrecht (zie pag. 10)

Zondag 30 april 2023 Roepingenzondag

Wereldjongerendagen

Aanmelden kan t/m 31 mei 2023

Zaterdag 13 mei 2023

Landelijke Misdiensdag in Kevelaar, Contactpersoon voor het Aartsbisdom Utrecht is Ben Lokate (zie pag. 15) (lokate@artsbisdom.nl)

Zaterdag 15 en 22 juli 2023

14:00 uur – 16:00 uur
Repetitie Kevelaerkoor, Hooglanderveen

12 t/m 17 augustus 2023

Kinder- en Tienerkamp
www.jongaartsbisdom.nl
Aanmelden kan tot 30 juni 2023

Zaterdag 16 september 2023

10:00 uur – 12:00 uur
Gezamenlijke oefendata projectkoor
12 ½ jaar St. Lucasparochie.
Oefenlocatie St. Jozefkerk, Achterveld