

# DIALOOGJE

59e jaargang, nummer 3

Zondag 13 mei t/m zondag 2 juli 2023



SINT PAULUSGELOOFSGEMEENSCHAP  
HOEVELAKEN

website: [www.katholiekhoevelaken.nl](http://www.katholiekhoevelaken.nl)

**IN MEMORIAM  
TOON OSSENDRIJVER.**

Amersfoort 9 juni 1943 - Overleden in Hoevelaken op 10 april 2023.  
De afscheidsdienst is gehouden in de Eshof op 18 april. Aansluitend is  
Toon overgebracht naar de Algemene Begraafplaats in Hoevelaken.  
Wij wensen Wies, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met dit  
grote verlies.

Een woord van troost, een warme groet willen wij jullie hierbij sturen.

-----

**IN MEMORIAM  
GERDA VAN DE COTERLET- VAN DER SPAN**

Geheel onverwachts is zij overleden op 21 april j.l. op 74 jarige leeftijd.  
De afscheidsbijeenkomst heeft in besloten kring plaatsgevonden op  
29 april j.l.

Slechts weinig woorden passen in een tijd van droefheid en pijn.

-----



Sint Paulus-geloofsgemeenschap en Pauluskoor De Veenslag 1 3871 NG  
Hoevelaken

Beste medegelovigen van Hoevelaken, Via deze weg wil ik jullie allemaal van  
harte feliciteren met het 60-jarig bestaan. En dat doe ik mede namens de  
andere leden van het pastoraal team en het parochiebestuur.

Wat is er in die 60 jaar veel gebeurd, veel veranderd en ontzettend veel  
inspiratie en energie gestoken in het parochieleven. Door mensen die nu de  
gemeenschap rondom Sint Paulus vormen, maar ook hen die we door de  
dood moeten missen, hen willen we zeker op deze dag niet vergeten.

Van harte wil ik heel veel waardering uitspreken voor allen die de geloofsgemeenschap van Hoevelaken dragen, zeker ook voor het Pauluskoor, het is vandaag ook jullie jubileum. En ik moet hierbij zeker de oecumene niet vergeten, jullie hebben in de loop van de jaren een dierbare vriendschap opgebouwd met “de Eshof”. Jullie zijn niet alleen burens en vrienden geworden, maar ook “thuis” geraakt bij elkaar. Ik wil jullie op deze dag feliciteren, een heel mooi feest toewensen, maar ook God’s Zegen. Dit voor jullie als gemeenschap, maar ook voor een ieder van jullie persoonlijk. En dank voor de gastvrijheid, ik ben me als jullie pastor en pastoor in de loop van de jaren ook bij jullie thuis gaan voelen.

Tenslotte wil ik mijn waardering richten tot onze collega Niels Morpey. Onder jouw bezielende leiding zal er zeker een inspirerende jubileumviering zijn geweest.

Heel veel dank, ook mede namens mijn collega’s.

Het ga jullie allen bijzonder goed en heel graag tot ziens!

Met hartelijke groet, pastoor Harrold Zemann.

-----

**16 APRIL: FEESTELIJKE JUBILEUMVIERING 60 JAAR  
PAULUSGELOOFSGEMEENSCHAP**

Verrast keken de kerkgangers deze zondag op toen zij de Paulus binnenkwamen: de gebruikelijke plaatsing van de stoelen was veranderd in cabaretopstelling. Wel zo praktisch, gezien het programma dat zou volgen vanwege de viering van het 60-jarig jubileum.

De zondagviering werd geopend met Niels Morpey als voorganger en Wim Hoebe als trouwe organist. De lezing en uitleg bij het verhaal van de ongelovige Thomas werd door Niels toepasselijk vertaald naar de geloofsbeleving van deze tijd. Bij de afsluiting van de viering las Riet van Hofwegen de brief van pastoor Harrold Zeeman: welgemeende gelukwensen voor onze geloofsgemeenschap en warme woorden van betrokkenheid. Ton van Hamersveld verwees in zijn herinneringswoorden op het getailleerde overzicht dat Rob Broekhoven in het jongste Dialogje had geschreven: daar hoefde voor Ton niets aan te worden toegevoegd. Regisseur Marijke Kroon lichtte vervolgens de huishoudelijke gang van zaken toe en wenste allen een

gezellige, informele en genoeglijk middag. Daarop voorzag de koffiegroep alle feestgangers van koffie, thee en wat lekkers.

Vervolgens toonde Ben Baar zich een ware quizmaster. Met een gevarieerd pakket vragen daagde hij de aanwezigen uit hun kennis in te zetten: over de geschiedenis van de Paulusparochie; de nieuwbouw van de kerk; de initiatiefnemers; de bijbel; kerkmuziek; de orgelactie, de relatie met de Eshof en tal van andere verwante onderwerpen. Dit vraag-en antwoordspel zorgde voor veel dynamiek aan de tafels en volop discussie over namen, voorvallen en tijdstippen. Verrassende vragen met soms verrassende antwoorden. Toen werd het tijd om de kelen te smeren, en zo geschiedde. In vlot tempo werd het feestgezelschap voorzien van een lekker drankje. En werd er getoast: niet zomaar, maar met een speciaal feestlied dat Els Baar voor deze gelegenheid had geschreven. Een prachtig lied (Stenka Rasin) dat alle elementen van de Paulusgeschiedenis bevatte en door allen van harte werd meegezongen. Inmiddels werden ook smakelijke en gevarieerde hapjes geserveerd terwijl een deskundige jury zich over de antwoorden boog. Tafel 4 bleek een knappe winnaar en oogste met deze overwinning een groot applaus. Tegen drie uur liep het samenzijn ten einde: het was een genoeglijk, gezellig, informeel en goed verzorgde middag met veel interactie en ruimte voor persoonlijk contact. Ter afsluiting werd Marijke verrast met een fraai bloemstuk als dank voor haar inspanning om deze herdenking op zo'n bijzondere wijze vorm te geven.

Harry Hubbers.

---

### LITURGISCHE AGENDA.

Zaterdag 13 mei 19.00 uur: Eucharistieviering met samenzang.

Gaat voor: pastoor Harrold Zemann

Lector: Wim Eggenkamp.

Collecten: Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten.

Intenties: Anton Keijzer. – Wim van Valkengoed. –Overleden ouders van Valkengoed van Daatselaar. –  
Toon Ossendrijver. – Gerda van de Coterlet.

Na de viering koffie/thee.

**Hemelvaartsdag – donderdag 18 mei om 10.00 uur  
Oecumenische viering.**

Wie gaat er op Hemelvaartsdag mee dauwtrappen...?

Nou ja, echt dauwtrappen is het niet: **we vertrekken pas om 8.15 uur vanaf het Pauluscentrum** en wandelen een klein rondje. We willen graag ook iedereen die niet zo snel ter been is de gelegenheid geven om mee te gaan. Misschien zijn we dan wel ruim voor 9.30 uur weer terug in het Pauluscentrum, maar dat geeft niet, hebben we extra tijd om koffie te drinken en wat lekkers te eten. **Ook wie niet mee kan of wil wandelen is van harte bij de koffie uitgenodigd.**

Om 10 uur zullen we in een kring in de kerkzaal plaatsnemen voor een morgengebed. We zingen enkele mooie liederen. En we denken na over het thema 'verlangen'. Tegen 11 uur besluiten we de viering met het lied 'Ga met God en hij zal met je zijn'.

Van harte welkom!

*Namens de voorbereidingsgroep: Lies Traa, Anny Smink, Jan Vogel,  
Ellie Boot*

-----

zondag 21 mei 10.00 uur. Parochianen gaan voor. Gebedsdienst met medewerking van het Pauluskoor.

Parochianen gaan voor.

Collecten:           1. Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten.  
                          **2. Week van de Nederlandse Missionarissen.**

Intenties:           Harry Plasmans. – pater Adri Maat. - Pierre Jaspers-Focks. –  
                          Ab Laarhoven.

Na de viering is er koffie/thee.

-----

zondag 28 mei 09.15 uur:Woord- en Communieviering, met medewerking van het Pauluskoor.

Gaat voor:           Pastor Ben Piepers.

Lector: Willy van Kooij  
Collecten: Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten.

Intenties: Overleden familie van der Tol-van der Linden.-  
Anton van Esveld. – Overleden ouders Boomhouwer.

Pinkesteren. Na de viering is er koffie/thee.

---

zondag 4 juni 09.15 uur: Woord- en Communieviering met medewerking van het Pauluskoor.

Gaat voor: Pastor Niels Morpey  
Lector: Linda de Wals.  
Collecten: Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten.

Intenties: Jan Bosma. - Ben Janssen. – pater Adri Maat. –  
Pierre Jaspers Focks. - Gerda Kammeijer. - Peter Hendriks. –  
Ab Laarhoven. -

Na de viering is er koffie/thee.

---

woensdag 7 juni 09.30 uur. Eucharistieviering .

Gaat voor: pastor Johan Rutgers. Pr.

---

zaterdag 10 juni 19.00 uur. Eucharistieviering met medewerking van het Pauluskoor.

Gaat voor: Pastoor Harrold Zemann  
Lector Sylvia Voskuilen.  
Collecten: Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten.

Intenties: Albert Hegge. - Wim van Valkengoed. –  
Overleden ouders van Valkengoed van Daatselaar. –  
Anton Keijzer.

Na de viering is er koffie/thee.

zondag 18 juni 09,15 uur: Woord- en Communieviering met samenzang.

Gaan voor: Pastor Niels Morpey

Lector: Willy van Kooij.

Collecten: Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten.

Intenties: Jaargedachtenis Jan Voskuilen. - Corry van Zanten –  
Toon Ossendrijver.- Gerda van de Coterlet.

Na de viering is er koffie/thee.

---

zondag 25 juni om 10.00 uur Oecumenische viering met medewerking van het Pauluskoor.

Gaan voor: ds Ellie Boot en Anny Smink.

Collecten: Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten.

Intenties: Overleden ouders v.d. Wolfshaar v.d. Hoven.

Feest van Petrus en Paulus. Na de viering is er koffie/thee.

---

zondag 2 juli 10.00 uur: Parochianen gaan voor. Gebedsviering met medewerking van het Pauluskoor.

Collecten: Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten.

Intenties: Jan Bosma. - Gerda Kammeijer. – Peter Hendriks. –  
Ben Janssen. -

Na de viering is er koffie/thee.

---



## EERSTE H. COMMUNIE

De dag van de Eerste Communie is bijna zover. In verschillende bijeenkomsten hebben de kinderen van de Lucasparochie uit Hoevelaken en Nijkerk gewerkt aan het project "Blijf dit doen". We hebben naar elkaar

geluisterd, verhalen over Jezus verteld, samen gezongen, geknipt, geplakt en gekleurd. Het waren vrolijke, gezellige en leerzame bijeenkomsten. Samen kleurden we het leven en met de vele geschenkjes maakten we elkaar blij. De dag van de eerste Communie is een feestdag.

Je viert iets dat te maken heeft met durven, met kiezen.

Kiezen voor God, voor Jezus, voor deelnemen aan de Eucharistie, voor delen met elkaar, voor iets goed doen voor een ander.

Na het feest komen er weer gewone dagen: dagen zonder taart en slingers, dagen van gewone dingen. Gewoon? Een raar woord: gewoon. Je bent eraan gewend betekent het.

Niets bijzonders dus, niet belangrijk. Het is maar hoe je het zelf bekijkt.

Als je goed kijkt, goed luistert, zie je dat gewone dingen soms kleine feesten zijn.

Dan hoor je dat gewone mensen jou iets bijzonders te zeggen hebben.

Dan merk je dat jij bijzonder bent voor andere mensen

Je mag er zijn. Als je maar durft, als je maar kiest.

Daar mogen deze kinderen nu mee beginnen.

Theodore Aldahaan – Zain Aldahaan – Tessa Brinkhuis – Nova Eitink –  
Blanka Smits - Nicola Szmelc – Pleun van Valkengoed – Dennis Waldhober –  
Tessa Waldhober

We wensen de kinderen en hun ouders een mooie, feestelijke en zinvolle afsluiting van de voorbereidingsperiode en feliciteren ze van harte met hun nieuwe begin als ze in de Eucharistieviering de Heilige Communie ontvangen.

Deze feestelijke dag vieren wij zondag 14 mei om 11.00 uur. Als voorgangers zullen aanwezig zijn Pastoor Harrold Zemmann en Diaken Rini Bouwman.

U bent van harte welkom. Namens de werkgroep  
Alie en Sylvia

-----

Fred Kok voetreis naar Rome. Mooi verslag op: [www.stlucas.nu](http://www.stlucas.nu)

-----

## **PROGRAMMA *BRIES* (NIEUWE NAAM VOOR VORMING EN TOERUSTING) VOOR 2023**

Huisvoorstelling van de film Jezus Christ Superstar op 11 september bij Marius Gort, met indien noodzakelijk een reserve avond op 18 september.



Een huisvoorstelling van een film is een nieuw element in ons programma. Het initiatief is afkomstig van Marius. Hij schreef de volgende inleiding:

'Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat deze film werd opgenomen op locaties in Israël. In augustus 1973 was de Nederlandse première. De film is gebaseerd op de musical die vanaf 1970 wordt opgevoerd, met muziek van Andrew Lloyd Webber en teksten van Tim Rice.

Velen van ons zullen de film toen als jongere gezien hebben en een dieper inzicht en gevoel bij het lijdensverhaal hebben gekregen, ook omdat het naar de leefwereld van toen verplaatst was. In Italië wordt de musical nog jaarlijks uitgevoerd. Daar heeft het een status zoals de Mattheüs Passie die in ons land heeft.

We willen de liefhebbers de gelegenheid geven de film – misschien na vijftig jaar – in huiselijke kring weer te zien. Met goed beeld en geluid natuurlijk! Er is plaats voor maximaal 10 mensen; daarom is ook een tweede avond gereserveerd.

De film duur bijna twee uur, er is een pauze en gelegenheid om wat na te praten'.

Datum: 11 september, met 18 september als reserve avond.

Locatie: Thuis bij Marius Gort

Aanvang: 19.30 uur; inloop vanaf 19.15 uur.

Maximum aantal belangstellende 10

Leiding: Marius Gort

Opgeven bij: Frits Harmsen, e-mail: [fritsharmsen@kpnmail.nl](mailto:fritsharmsen@kpnmail.nl) of tel.: 06-20162652. Geef bij het opgeven aan of 18 september ook een geschikte datum is. Na opgave ontvang je een bevestiging met vermelding van het adres van Marius.

### Cursus 'kunst van Paul Klee' in 6 dagdelen

Over de inhoud van de cursus schrijft Ben Piepers het volgende:

'Al lang gaat de kunst van Paul Klee met mij mee. Ze opent niet alleen mijn ogen om geboeid te kijken, maar ook mijn innerlijk om het geheim van zijn kleuren en vormen te ontdekken. Zelf schrijft Klee: 'de kunst geeft niet het zichtbare weer, maar maakt het zichtbaar'.

Elke bijeenkomst staat een kunstwerk centraal waarbij we mediteren en onze persoonlijke impressies delen met andere deelnemers.

Na de pauze kijken we naar kunstwerken van de kunstenaar die het eerste werk aanvullen of tegenspel bieden. Ben geeft hierbij enige toelichting.

We sluiten telkens af met een gedicht of muziek, een inspiratiebron voor Klee.

De cursus is niet gericht op de context waarin het kunstwerk is ontstaan, zoals kunststroming, maatschappelijke achtergrond of de techniek van de werken.

Kijken naar kunst en je laten raken is persoonlijk, de werkvorm is interactief, ieders inbreng is waardevol'. In de 6 bijeenkomsten komt aan bod:

1. Natuur – en weg naar abstractie
2. Landschap van stad en land
3. Overal theater
4. Muziek zien
5. Religie – tegenstellingen verzoenen
6. Het leven omarmen.

*Na afloop van elke bijeenkomst ontvangen de deelnemers digitaal enige informatie over de kunst van Klee en de titels van de getoonde kunstwerken om zelf op internet op te zoeken.*

Data: 12 en 26 september; 10 en 31 oktober; 14 en 28 november.

Locatie: de Eshof

Aanvang: 10.00 uur. Afsluiting: 12.00 uur.

Opgeven bij: Anny Smink e-mail: [j.a.smink78@kpnplanet.nl](mailto:j.a.smink78@kpnplanet.nl) of telefoon: 033 2537528

Kosten: €30 per persoon

Minimaal aantal deelnemers: 15

Leiding: Ben Piepers.

#### Avond rond diverse zangbundels op 31 oktober.

2023 is het jaar waarop diverse zangbundels een soort jubileum vieren.

Genoemd kunnen worden:

- ✓ Psalmberijming uit 1773. Deze bestaat 250 jaar
- ✓ Hervormde bundel van 1938. Deze bestaat 85 jaar
- ✓ Liedboek voor de kerken 1973. Deze bestaat 50 jaar
- ✓ Liedboek; zingen en bidden in huis en kerk uit 2013. Deze bundel bestaat dus 10 jaar.

Rond deze bundels zijn vele (vermakelijke) verhalen te vertellen.

Hervormingsdag is een uitgelezen gelegenheid om deze avond te houden. De leiding is in handen van Rudi Coppoolse en Simon Drost.

Datum: 31 oktober

Locatie: de Eshof

Aanvang: 20.00 uur

Leiding: Rudi Coppoolse en Simon Drost

Opgeven bij: Frits Harmsen, e-mail: [fritsharmsen@kpnmail.nl](mailto:fritsharmsen@kpnmail.nl) of tel.: 06-20162652

Kosten: Vrijwillige bijdrage bij de uitgang.

*Namens de commissie BRIES (voorheen Vorming & Toerusting)*

*Wim Eggenkamp*

## DE ERFENIS VAN HUUB OOSTERHUIS – 01-11-1933 – 09-04-2023

Hij overleed op eerste Paasdag – een passender dag voor hem om te sterven is eigenlijk niet denkbaar.

Zijn hele werkzame leven lang stond in het teken van liturgievernieuwing. Hij schreef woorden die veel mensen raken. Daarbij bleef hij heel dicht bij de Bijbel: als Jezuïet en priester had hij een enorme kennis van de Schrift.

Huib Oosterhuis schreef meer dan 700 gebeden en gedichten. Daarnaast zijn er van zijn hand verschillende boeken verschenen met preken, beschouwingen, brieven en andere teksten.

Toen ik een jaar of vijftien was, kreeg ik van mijn vader een bundel met gedichten van Oosterhuis. Ik had op die leeftijd helemaal niets met gedichten. En zeker niet met gedichten die over geloven en God gaan. Het boekje heeft heel lang in mijn kast gestaan. Waar het nu is, weet ik niet; hopelijk is het bij iemand terecht gekomen die het mooi vindt.

Ik ben Oosterhuis pas een stuk later gaan waarderen. Eerst via de muziek: de prachtige melodieën en pianobegeleidingen van Antoine Oomen. Dat was toen ik in Amsterdam studeerde en wel eens naar de Ekklesia ging. Een groot voordeel van de Ekklesia was, dat de vieringen pas om 12 uur begonnen. Er kwamen dan ook heel wat studenten. Hier hoorde ik de eerste liederen van Huib Oosterhuis.

Sindsdien weet ik niet anders dan dat de liederen van Oosterhuis een rol speelden in de kerkdiensten waar ik kwam – of het nu rooms-katholieke waren of protestantse. Dat maakte niets uit. De liederen van Oosterhuis werden overal gezongen. En waren overal verbindend, vernieuwend en inspirerend.

En dat zijn ze nog steeds.

De eerste gedichten die ik las waarin Jezus en God met 'je' en 'jij' werden aangesproken, waren van Oosterhuis. Ik moest er erg aan wennen. Het klonk oneerbiedig. Maar daardoor kwamen Jezus en God wel heel dichtbij. Later ontdekte ik dat veel mystici een nogal familiale omgang met God hebben. En ook in Italië, waar ik een tijdje heb gewoond en gewerkt, wordt God getutoyeerd. Net als in Duitsland trouwens, waar het aanspreken van de ander met 'u' veel gebruikelijker is dan bij ons. Ook daar is God altijd 'je' en 'jij'. God komt dichtbij.

In een gedicht:

Ik kan mijn mond niet houden tegen jou.  
 Vol en onrustig is mijn hart in mij.  
 Wie ben jij dat ik jou belangrijk vind,  
 dat ik je ogen zoek, mij toets aan jou?  
 Draai toch je ogen van hem af, denk ik.  
 Maar kan het niet. Nooit heb ik niets met jou.

Nooit heb ik niets met jou – het is een typische Oosterhuis-zin. Net als 'geloven – dat is zien, soms even'. Dit is zo ver als zijn geloofsbelijdenis gaat. Stelliger wordt hij niet. Ik herken er de motivatie in waarmee ik belijdenis deed, toen ik 28 was. Dat deed ik niet omdat ik zo vast in God geloofde. Dat deed ik meer omdat er ergens een besef in mij was: hij laat mij niet los. Ik blijf puzzelen en me afvragen hoe het toch zit allemaal. En omdat het me ontroerde dat er zomaar op zondagmorgen zo'n veertig mensen bij elkaar gingen zitten in die kerk die doordeweeks een kantoortuin was, om daar samen te zingen. Onder andere liederen van Huub Oosterhuis.

Er zijn gedichten waarbij je denkt: het klinkt mooi, maar wat bedoelt hij toch...? Als je er je tanden in zet, zou je een speurtocht kunnen maken naar de betekenis van de woorden. Zoals het gedicht 'ander, ouder'. Een klein stukje eruit:

Ander, ouder, iemand in ons verborgen:  
 plotseling oplaaierend vuur van visioenen,  
 aanschijn der aarde vernieuwend.  
 Rede, dwaasheid, hart, onbedwingbare  
 die ons weten doet wat wij niet weten,  
 wat onmogelijk is bij mensen en goden.  
 Ingepakt in wolken schoorvoetend gaan wij,  
 in onze handen klemmen wij wichelroeden,  
 spiegels en zwaarden. (...)

Maar er zijn ook gedichten die krachtig zijn in hun eenvoud. Gedichten van weinig woorden, maar helder en to the point. Zoals het gedicht 'Aan de mens':

Boom je stam was koud en bloot  
 in de winter leek je dood.  
 Komt de zomer vuur en vlam  
 bloeien rozen aan je stam.  
 Mens wat ben je dood en koud

als je niet van mensen houdt.  
Zonder liefde vlam en vuur  
is je leven kort van duur.  
Zonder lachen licht en lied  
zonder liefde gaat het niet.  
Mensen leef toch en godweet  
vind je liefde wij de vleet.

Van deze drie gedichten is alleen 'Ik kan mijn mond niet houden' nog niet op muziek gezet – althans, zover ik kan nagaan via de website [liturgievernieuwing.nl](http://liturgievernieuwing.nl). En zo zijn er veel meer. Een schat aan teksten die ons nog altijd kunnen inspireren en herkenning kunnen bieden; die woorden geven aan wat onzegbaar is – zelfs al zijn sommige meer dan 50 jaar oud.

Geloof, hoop en liefde kunnen ook buiten de zondagse eredienst beleefd en geleefd worden. En in huiskamerbijeenkomsten, gesprekskringen en andere ontmoetingen kunnen we de geloofsverhalen voor onszelf en elkaar levend houden. Maar als er iets is waarom ik van harte hoop dat de kerken in Nederland, de protestantse en de rooms-katholieke, nooit allemaal definitief hun deuren zullen sluiten, dan is dat de muziek en het samen zingen, begeleid door orgel en piano. En daarin hebben de liederen van Oosterhuis een heel belangrijk aandeel.

Ellie Boot

---

### **VERSLAG BEDEVAART NAAR BELTRUM 16 MAART 2023**

Op donderdag 16 maart verzamelde zich een groep van 50 mensen uit de St. Lucasparochie en uit de St. Maartenparochie bij de St. Jozefkerk in Leusden voor een dagbedevaart naar Beltrum.  
Uitgebreid verslag kunt u lezen in de Lucasbrief op pagina 10.

## **VOOR HET EERST MAAK IK NA HET OVERLIJDEN VAN PETER HENDRIKS HET ROOSTER VOOR HET KOMENDE HALFJAAR.**

Dat is een enorme klus. Want, er zullen meer en meer weekenden zijn dat er geen voorganger is. In het verleden losten wij dat zelf op met gebedsvieringen door de werkgroep PGV (parochianen gaan voor). Voor het eerst komen we écht voorgangers tekort en hebben we besloten om van de uitnodiging van Ellie Boot gebruik te maken. Dat betekent dat we op zondagmorgen niet in de Paulus een viering meemaken maar in de Eshof. Ellie heeft mij een aantal data doorgegeven waarin zij voorgaat. Indien écht nodig zullen we dus op de uitnodiging ingaan. We wachten af of dit misschien een oplossing is om te blijven vieren met elkaar.

Met vriendelijke groet, Riet van Hofwegen (Pastoraatsgroep).

p.s. Voor de koffie ná afloop van de viering zullen er extra stoelen staan in de Eshof voor de meest ouderen onder ons.

---

### **WIJ ZIJN ER VOOR U!!!!**

Riet van Hofwegen	(vrijwilligers-coördinator)
tel. 25 716 14	e-mail: <a href="mailto:rietvhofwegen@gmail.com">rietvhofwegen@gmail.com</a>
Betty Obdeijn	(diaconie-bezoek)
tel. 25 367 78	e-mail: <a href="mailto:benbettyhoevelaken@gmail.com">benbettyhoevelaken@gmail.com</a>
Lies Traa	(jongeren en oecumene)
tel. 25 368 81	e-mail: <a href="mailto:p.traa2@upcmail.nl">p.traa2@upcmail.nl</a>

### **BETALEN.**

Wie in 2022 de Kerkbalans of Intenties gaat betalen:

Rabobank : NL17 RABO 0302 2400 12

ING Bank: NL12 INGB 0001 6677 19

**Schrijf er wel bij waar het voor is.**

t.n.v. St Paulusgeloofsgemeenschap Hoevelaken

Kerkbalans: wij hebben weer vertrouwen in jullie gulle gaven

Intenties: € 10,00 per keer

Intenties kunt u inleveren bij: Mevr C.A.Voskuilen

(zie achterzijde Dialoogje)

Gedicht ingebracht door Anny Smink.

### **GELOVEN**

*Geloven is op grenzen stuiten,  
is willen zien wat je niet ziet,  
is kijken door beslagen ruiten:  
vaag zie je iets, maar meestal niet.  
Je moet het doen met de verhalen  
die eeuwenlang zijn doorverteld.  
Verhalen die je moet vertalen  
naar wat voor onze levens geldt.  
Je moet het doen met mooie dromen,  
beloftes van een nieuwe tijd:  
er zal een nieuwe aarde komen.  
Een droom is het, geen zekerheid.*

*Je moet het doen met duizend vragen,  
en soms ontdek je dan een kracht  
waardoor je zomaar wordt gedragen,  
maar die komt altijd onverwacht.  
Geloven is met twijfels leven,  
en met een droom of visioen,  
een oud verhaal, een kracht - soms even.  
Daar kun je het als mens mee doen.*

*Greet Brokerhof-van der Waa*



## Belangrijke adressen

Pauluscentrum, De Veenslag 1, Hoevelaken.

Correspondentieadres: postbus 102, 3870 CC Hoevelaken.

e-mailadres: [hoevelaken@stlucas.nu](mailto:hoevelaken@stlucas.nu)

ING: NL12 INGB 0001 6677 19

Rabobank: NL17 RABO 0302 2400 12

Beheer: D. Overkamp, Korenbloemlaan 7, tel. 2534493

Sleutel: Betty Obdeijn, Van Lyndenlaan 35 tel. 2536778

en familie Van Dijk, Otwardplaats 12, tel. 2535686

Bereikbaarheid pastores via het secretariaat Leusden: 033 4941261

Voor afspraken doop, huwelijk en uitvaart:

Anny Smink, Westerdorpsstraat 78,

tel. 033 2537528 of 06 46164135

e-mail: [j.a.smink78@kpnplanet.nl](mailto:j.a.smink78@kpnplanet.nl)

Bij geen gehoor:

Sylvia Voskuilen

Tel. vast 033 - 25 36 834. Mobiel: 06 - 135 189 22

e-mail: [sylvia.voskuilen@kpnplanet.nl](mailto:sylvia.voskuilen@kpnplanet.nl)

Gezinsmutatie, verhuizing:

[secretariaat@katholiekhoevelaken.nl](mailto:secretariaat@katholiekhoevelaken.nl)

Contact en bezoek:

Betty Obdeijn, Van Lyndenlaan 35, tel. 2536778

e-mail: [benbettyhoevelaken@gmail.com](mailto:benbettyhoevelaken@gmail.com)

Intenties:

Cathrien Voskuilen, Mulderslaantje 7. tel. 2572483

Redactie Dialoogie:

Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11 tel. 2536367

e-mail: [angelinehubbers@hotmail.com](mailto:angelinehubbers@hotmail.com)

---

Kopij voor het nummer van 8 juli t/m 27 augustus 2023 kunt u **UITERLIJK** inleveren tot donderdag 29 juni vóór 10.00 uur bij:

Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11. tel. 033 2536367.

e-mail: [angelinehubbers@hotmail.com](mailto:angelinehubbers@hotmail.com)















































































































































