



# Lucasbrief

Parochieblad van de St. Lucasparochie

14 mei t/m 9 juli 2023



## Vrede en Broederschap



Verder in dit nummer o.a.:

**Pinksteractie Geloven in de ander** **1e H. Communie** **Bedevaart naar Beltrum**  
**Vacature Proces-begeleid(st)er** **Fietstocht Hemelvaart** **Fred Kok 25 jr. Past. werker**



## Secretariaat

Anita Snik, Simone Beerens  
secretariaat@stlucas.nu / tel. 033-4941261

*Openingstijden:*

dinsdag t/m vrijdag 9.30 – 12.00 uur

*Postadres Parochie:*

Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden  
Bankrekening: NL81 RABO 0385938705  
t.n.v. R.K. Parochie St. Lucas

## Bestuur

Pastoor Harrold Zemann, voorzitter  
e-mail: h.zemann@parochie-sintmaarten.nl  
Johannes Tuinhof, vicevoorzitter  
e-mail: vicevoorzitter@stlucas.nu  
Marjon Duurland, secretaris  
e-mail: secretaris@stlucas.nu  
Frans Smout, penningmeester  
e-mail: penningmeester@stlucas.nu  
Maico Kramer, lid/gebouwen  
Kees van 't Klooster, lid/belegd onr. goed,  
begraafplaatsen  
Tjeerd Mulder, lid/communicatie  
Lid/vrijwilligers: vacant

## Team van Pastores

*(bereikbaar via parochiesecretariaat Leusden)*

Harrold Zemann, Pastoor  
e-mail: h.zemann@parochie-sintmaarten.nl  
Johan Rutgers, Priester  
e-mail: johan.rutgers@stlucas.nu  
Fred Kok, Pastoraal werker  
e-mail: fred.kok@stlucas.nu  
Nelleke Spiljard, Pastoraal werker  
e-mail: n.spiljard@parochie-sintmaarten.nl  
Rini Bouwman, Diaken  
e-mail: rini.bouwman@stlucas.nu  
Marcel Sarot, Diaken  
e-mail: m.sarot@parochie-sintmaarten.nl  
Vertrouwenspersoon Ingrid Middelkoop;  
mobiele nummer 06 14 80 86 33 van maandag  
tot en met vrijdag.  
E-mailadres: ingrid.middelkoop@bmwvoorelkaar.nl

## Voor Ziekenzalving en Uitvaart

Leusden : 033-4941261  
Achterveld : 0342-451420  
Barneveld/  
Voorthuizen : 06-81725715  
Nijkerk : 06-24673347 of 0342-462301  
Putten : 06-82006268 of 06-23371736  
Ermelo : 06-57195550  
Harderwijk : 06-20735121  
Hoevelaken : 033-2537528

## Parochiële Charitatieve Instelling

Materiële en immateriële steun in nood  
e-mail: pci.sintlucas@gmail.com  
Website: www.caritasstlucas.nl  
Bankrek.nr. NL30 RABO 0347802230  
t.n.v. PCI St Lucas te Leusden

## Redactie

Pastor Johan Rutgers  
Wil van Calck  
Tjeerd Mulder  
Els Schrijver  
Jos van Vliet

Contact: Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden  
e-mail: lucasbrief@stlucas.nu

*Lucasbrief*

Jaargang 9, nummer 4  
Verschijnt 7x per jaar,  
oplage 5.200 exemplaren, digitaal 588 exemplaren  
Volgende uitgave: 7 juli 2023  
Kopijdatum deadline: 9 juni 2023

De redactie behoudt zich het recht om kopij in te korten,  
niet of in een volgend nummer te plaatsen.

Website: www.stlucas.nu

Vormgeving en druk: MegaDruk Putten



St. Lucas Parochie

## Geloofsgemeenschappen van de St. Lucasparochie

### St. Paulus

De Veenslag 1, 3871 NG Hoevelaken  
e-mail: hoevelaken@stlucas.nu

### De Goede Herder

Smidsweg 20, 3852 XB Ermelo  
telefoon 0341-553584  
e-mail: ermelo@stlucas.nu

### Kerkcentrum Odulf

Budkestraat 26, 3781 BR Voorthuizen  
Overige gegevens, zie  
St. Catharina Barneveld

### St. Jozef

Hessenweg 325, 3791 PJ Achterveld  
telefoon 0342-451420  
e-mail: achterveld@stlucas.nu

### H. Maria Zuivering

Brinkstraat 87, 3881 BP Putten  
e-mail: putten@stlucas.nu

### St. Catharina

Holkerstraat 34, 3861 CE Nijkerk  
telefoon 033-2451262  
e-mail: nijkerk@stlucas.nu

### St. Jozef

Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden  
telefoon 033-4941261  
e-mail: leusden@stlucas.nu

### St. Catharina

Langstraat 36-38, 3771 BG Barneveld  
telefoon 0342-412050  
e-mail: barneveld.voorthuizen@stlucas.nu

### H. Catharina

Van Maerlantlaan 1, 3842 JA Harderwijk  
telefoon 0341-412410  
e-mail: harderwijk@stlucas.nu

# Inspiratie uit India

Afgelopen januari was ik in Bangalore (India) voor college en een congres over synodaliteit. Eerlijk gezegd zag ik op tegen het drukke programma: veel werk, weinig sightseeing. Maar het was de moeite waard! Hoe mooi is het om te mogen bijdragen aan een universiteit die echt en van harte katholiek is, een universiteit die vijf scholen, waaronder een basisschool voor moeilijk lerende kinderen, een gaarkeuken (waar 500 armen uit de directe omgeving dagelijks een goede maaltijd krijgen geserveerd) en een parochiekerk omvat? Een universiteit die een enorme uitstraling heeft naar de omgeving?

Tijdens het internationale congres over synodaliteit bleek mij dat in veel landen in Afrika en Azië het synodaal proces veel meer leeft dan hier! Mensen zijn enthousiast, optimistisch en vol hoop. Opvallend was hoe hoog ook in Azië – anders dan je wel eens hoort – de positie van de vrouw in de Kerk op de agenda staat. Men vindt dat daar echt iets aan moet gebeuren. En in India hebben ze recht van spreken, want als er ergens veel hoogopgeleide vrouwelijke religieuzen zijn, is het wel daar!

Ook in de Syro-Malabaarse kerk (zeg maar: de Indiase katholieke kerk) zijn Hemelvaart en Pinksteren belangrijke feesten. De viering van Hemelvaart verschilt niet veel van die bij ons, maar toch is er wel iets aardigs over te vertellen. Hemelvaart vindt plaats op de veertigste dag na Jezus' verrijzenis. Daarom neemt men in de Syro-Malabaarse traditie bij elk overlijden een rouwperiode van veertig dagen in acht. Op de 41ste dag



Foto beeldt een dansgroep op het congres over synodaliteit een gebed uit.

is, net als Christus, de overleden geliefde in de hemel. Men gaat met de hele familie naar de kerk en sluit daar de rouwperiode af. Het gewone leven begint weer. Ook de viering van Pinksteren verschilt niet zoveel van die bij ons, maar ook daar valt één bijzonderheid te melden die wij niet kennen. Na afloop van de viering in de kerk ontvangen alle driejarige kinderen, die het komend jaar voor het eerst naar school zullen gaan, een speciale zegening. Vervolgens leren zij om in een schaal met rijst met hun vinger de naam van Jezus te schrijven. Dit naar het voorbeeld van Jezus, die met zijn vinger in het zand schreef. Zo geldt Pinksteren als het formele begin van hun schooltijd.



Van Indiase christenen kunnen wij leren, hoe ons geloof met ons hele leven verbonden moet zijn. Laat de Geest maar neerdalen!

Marcel Sarot

*Jezus schreef met Zijn vinger in het zand.  
Hij bukte Zich en schreef in 't zand, wij weten  
niet wat Hij schreef, Hij was het zelf vergeten,  
verzonken in de woorden van Zijn hand.*

*De schriftgeleerden, die Hem aan de tand  
hadden gevoeld over een vrouw, van hete  
hartstochten naar een andere man bezeten,  
de schriftgeleerden stonden aan de kant.*

*Zondig niet meer, zei Hij, ik oordeel niet.  
Ga heen en luister, luister naar het lied.*

*En Hij stond recht. De woorden lieten los  
van hun figuur en brandden in de blos*

*waarmee zij heenging, als een kind zo licht.  
Zo geestelijk schreef Jezus Zijn gedicht.*

Gerrit Achterberg

**“En Jezus schreef  
in ‘t zand”**

## Fred Kok 25 jaar pastoraal werker St. Lucasparochie

Op zondag 19 maart tijdens de Eucharistieviering werd het 25-jarig jubileum van Fred Kok gevierd. Fred kijkt terug op een mooie viering met de nodige kwinkslagen. En zoals Fred zelf zegt: "Ik was aangedaan door de warme toespraak van pastoor Harrold en zijn gemeente complimenten, het speciaal gemaakte lied van het koor Generations en wat een mooi cadeau van de parochianen. Op zo'n bijdrage voor mijn voetreis had ik echt niet gerekend."

### De beginjaren in de St. Lucasparochie

Het was wel wennen voor Fred toen hij ruim 25 jaar geleden naar Leusden kwam. Hij had daarvoor zes jaar in Utrecht gewerkt en deed daar alles op de fiets en woonde in de wijk waar de kerk stond. Dat had als groot voordeel dat hij de parochianen goed kende.

Fred solliciteerde in Leusden bij Henk Bloem (toenmalige pastoor van Leusden) en werd aangenomen. Toentertijd was er tussen Achterveld en Leusden al een samenwerkingsverband: Eén pastoraal team voor beide parochies. Fred vond het wel spannend om naar Leusden te gaan. Hij had 15 jaar geen auto gereden en moest nu dagelijks naar Leusden met de auto. Al snel kwam de eerste hobbel. De pastoor en ook collega pastoraal werker Guus Timmerman woonden in Leusden en men had graag dat Fred ook in de parochie ging wonen en wel in Achterveld. Voor iemand die was geboren en getogen in de stad Utrecht en van het stadse leven naar een klein dorp moest verhuizen, was dat een hele stap. Fred was daar ook niet zo blij mee en uiteindelijk kreeg Fred toestemming om in Utrecht te blijven wonen. De reistijd met de auto was ook maar 20 minuten. De eerste jaren was het heel erg wennen voor Fred. In Leusden was een en ander al meer ingericht dan in Utrecht.



De taken waren verdeeld onder de voorgangers. Al snel werd de diaconie aan Fred toebedeeld waar hij heel blij mee was. Het zorgen voor mensen die hulp nodig hebben, is iets wat Fred nog altijd graag doet. Bijkomstig voordeel was dat de parochiële caritas (de PCI) relatief veel geldmiddelen had. Toen eind jaren 60 Hamersveld en omliggende buurtschappen de plaatsnaam Leusden kregen en dit een groeikern werd, brachten de opgekochte landerijen van de kerk en de Caritas veel geld in het laatje van de parochie en de PCI-kas.

Fred kwam als enige katholieke afgezant in De Raad van Kerken van Leusden. Al snel volgde hij de voorzitter van deze raad op. In die tijd was De Koningshof (gereformeerde kerk Leusden) er niet bij aangesloten. Fred nam het initiatief voor een gesprek met deze kerk om zich bij De Raad van Kerken aan te sluiten. Dat heeft moeite gekost, maar lukte. Nu is De Koningshof een actief lid en een van de dragers van de oecumenische samenwerking. Een bijzondere ontwikkeling waar Fred trots op is. De oecumenische vieringen vindt Fred mooi om te doen. En zoals hij zegt: "Je laat zien dat je elkaar verrijkt. In verscheidenheid toch een eenheid kunnen zijn". Er is veel veranderd in de afgelopen 25 jaar. Toen Fred als basispastor begon, kreeg hij een zogenaamde pieper ter beschikking. Als men Fred dringend nodig had, werd hij opgepiept en belde hij bij de dichtstbijzijnde telefoon terug. De pieper had hij altijd bij zich. Gevolg was wel dat zijn broekzakken waren getekend door slijtplekken. Na ca. vier jaar kreeg hij een mobiele telefoon wat het werken wel makkelijker maakte.

Zijn werkzaamheden gingen veranderen. Via het bisdom kwamen de eerste berichten om grootschaliger te gaan werken. Dit betekende dat er vrijwilligers moesten worden opgeleid om pastoraal werk over te nemen. Samen met pastoor Henk Bloem en collega Guus Timmerman zette Fred trainingen hiervoor op. Van eerstelijns werker naar tweede lijn. De trainingen opzetten vond Fred leuk, maar dat hij zichzelf daarmee buitenspel zou zetten, daar had hij moeite mee. Fred bewaart uiteindelijk hieraan goede herinneringen en vindt dat het een mooie leerschool is geweest voor de parochie en dat ze samen veel hebben kunnen doen. De voortgang baart hem wel zorgen omdat veel vrijwilligers al op leeftijd zijn.

De samenwerkende parochies St. Maarten en St. Lucas in het Aartsbisdom Utrecht zoeken op korte termijn een

### enthousiaste proces-begeleid(st)er

Die deze parochies ondersteunt in het proces van groeiende samenwerking ten dienste van de viering en de beleving van het katholieke geloof en het kerkzijn in de komende jaren.

De aanstelling is op projectbasis voor de duur van vijf jaar en voor 32 uur per week.

De St. Maarten parochie: Zeist, Driebergen/Rijsenburg, Doorn, Maarn, Leersum, en Woudenberg, en de St. Lucas parochie: Leusden, Achterveld, Nijkerk, Hoevelaken, Ermelo, Putten, Harderwijk, Barneveld/Voorthuizen, werken sinds 2015 intensief samen, met 1 pastoraal team. Beide parochies hebben plattelandsgemeenten en stedelijke kernen. Het pastoraal team omvat naast de pastoor een priester, twee parttime diakens en twee pastoraal werkers.

Momenteel bestaan de parochies samen uit 15 geloofsgemeenschappen met evenzoveel kerkgebouwen. Voor meer informatie over de taken zie [www.stlucas.nu](http://www.stlucas.nu)

### Mooie momenten

Eén van de mooiste herinnering aan zijn periode in St. Lucas zijn de festiviteiten rondom "Meer dan 1000 jaar Christendom in Leusden". Het was Fred die er bij toeval achter kwam dat bij het torentje op begraafplaats Oud-Leusden in het jaar 1006 de eerste kerk van Leusden werd gebouwd. De kerk die aan de toren vastzat was in de 19<sup>e</sup> eeuw al afgebroken. Fred nam het initiatief om hier iets mee te doen en zo ontstond het thema om meer dan 1000 jaar Christendom in Leusden te vieren. Er werd in 2006 een feestprogramma gemaakt waarin elementen van het rijke roomse leven een mooie rol speelden. Zelfs een grote sacramentsprocessie door het dorp. Fred heeft hieraan veel plezier beleefd.

### Samenvoeging geloofsgemeenschappen

Grote impact had de samenvoeging van diverse geloofsgemeenschappen tot de St. Lucasparochie in 2011. Eind 2015 volgde de benoeming ook voor de St. Maartenparochie. Deze grootschaligheid heeft wel nadelen vindt Fred. Zoals het niet meer goed kennen van de parochianen en ervoor hen zijn. De parochianen hebben ook met verschillende voorgangers te maken. Fred is ervan overtuigd dat de komende jaren het parochieleven heel anders zal worden. Hij vindt het mooi dat de katholieke kerk een traditie heeft. Een traditie om door te geven en levend te houden.

### Plezierig werk

Fred werkt nog altijd met veel plezier. Basispastoraat, huisbezoeken, maar ook de begeleiding bij uitvaarten doet Fred graag omdat hij dan veel voor mensen kan betekenen. Hij vertelt mij dat er vaak ontreddering en veel verdriet is. Dan kan hij sturing geven en voor een mooi afscheid zorgen. Hij vindt het fijn om woorden te kunnen geven aan wat mensen vertellen en op zo'n manier dat het bij hen binnenkomt.



Ook huwelijken voorbereiden en uitvoeren is iets wat hem goed ligt. Het is een aanloop naar een feest. Dit betekent niet dat er vooraf geen serieuze gesprekken zijn, vertelt hij mij. Het kan zelfs voorkomen dat men besluit niet in de kerk te trouwen als ze zichzelf de vraag stellen: willen wij dit eigenlijk wel? Maar meestal komt er een mooie viering uit voort.

Het begeleiden van bedevaartreizen noemt Fred zelfs zijn passie omdat het zo'n bijzondere vorm van pastoraat is. Er worden mensen gegroepeerd met een bepaalde spiritualiteit en interesse. Het is niet zomaar een reis. Een flinke lading religieuze informatie, vieringen en gebedsmomenten zijn namelijk een onderdeel van zo'n reis. Fred vindt het iedere keer weer een uitdaging om de deelnemers aan elkaar te binden tot een groep. En volgens hem is een bedevaart ook een manier om mensen aan de kerk te binden.

### Voetreis naar Rome

Fred heeft vijf jaar geleden de Spaanse pelgrimsroute van Santiago de Compostella gelopen (ca. 1.100 km). Dat is hem goed bevallen. Eind van dit jaar is de verwachting dat Fred met veruroegd pensioen gaat en hij is dankbaar dat hij in de gelegenheid wordt gesteld om zijn openstaande vrije dagen te besteden aan een voetreis naar Rome. Fred werd geïnspireerd door het boek Emo's Labyrint van Ynskje Penning. Een boeiend reisverhaal van de abt Emo van een klooster in Noord-Groningen die in de winter van 1211/1212 een voetreis van Romerswerf (Groningen) naar Rome maakte. Rome is ook een grote bedevaartsplaats uit het verleden. Fred heeft vier maanden de tijd om van Utrecht naar Rome te lopen. Op de vraag waarom hij deze voetreis gaat maken, antwoordt hij: "Als je alleen onderweg bent dan heb je de gelegenheid om terug te kijken op 30 jaar pastoraal werk, 25 jaar St. Lucasparochie en 65 jaar worden. Wat heb ik gedaan en wat heb ik niet gedaan. Maar ook vooruitkijken. Wat ga ik doen als ik met pensioen ben. Welke ruimte is voor mijzelf en wat blijft over voor anderen. Ik krijg vier maanden om hierover na te denken. Dat is een groot cadeau, een luxe".

Fred traint veel in de sportschool om deze voetreis te kunnen maken. Gemiddeld zal hij 25 km per dag lopen met ca. 18 kg bagage. Alles wat hij deze maanden nodig heeft, moet hij op zijn rug meenemen. Ook een tent om in dunbevolkte gebieden te kunnen overnachten. De route heeft hij precies uitgestippeld. Als er tijd voor is, zal hij nog in Noord-Italië "uitstapjes" maken naar andere bedevaartplaatsen.

Fred vindt het spannend om vier maanden alleen onderweg te zijn, maar ook een uitdaging. Waar slaap ik vanavond? Wat eet ik? Onderweg is niks vanzelfsprekends. Vanaf hier wensen wij Fred een goede reis en behouden thuiskomst!

Fred is op 17 april vertrokken.

U wordt op de website [www.stlucas.nu](http://www.stlucas.nu) op de hoogte gehouden.

# VIEREN

Datum	Lezingen	Leusden	Harderwijk	Ermelo	Putten
<b>Vaste vieringen</b>		Elke do. 9.30 u. Rozenkransgebed	3e wo v.d. maand 9.30 u. EV.	4e wo v.d. maand 9.30 u. EV.	2e wo v.d. maand 9.30 u. EV.
<b>za. 13 mei</b>	l1: Hand. 8,5-8.14-17; l2: 1 Petr. 3,15-18; ev: Joh. 14,15-21	19.00 GV. PGV Cantores			
<b>zo. 14 mei</b>		9.15 EV. H. Zemann Generations	11.00 GV. PGV Panta Rhei	9.15 WCV. B. Piepers Pastor Bonus	11.00 WCV. B. Piepers Cantabile
<b>do. 18 mei</b>	l1: Hand. 1,1-11; l2: Ef. 1,17-23; ev: Mt. 28,16-20	9.15 EV. J. Rutgers Cantores		11.30 WCV. R. Bouwman Samenzang	
<b>za. 20 mei</b>	l1: Hand. 1,12-14; l2: 1 Petr. 4,13-16; ev: Joh. 17,1-11a				19.00 EV. J. Rutgers Gregoriaans
<b>zo. 21 mei</b>		9.15 EV. J. Rutgers Covoco	11.00 GV. PGV Cantores	9.15 WCV. R. Bouwman Scola	
<b>za. 27 mei</b>	l1: Gen. 11,1-9; l2: Rom. 8,22-27; ev: Joh. 7,37-39	19.00 GV. B. Piepers Ruach	19.00 EV. H. Zemann Cantores		
<b>zo. 28 mei</b> 1e Pinksterdag	l1: Hand. 2,1-11; l2: 1 Kor. 12,3b-7.12-13; ev: Joh. 20,19-23	9.15 EV. H. Zemann Cantores		10.00 OV. Openluchtviering op 't Weitje	10.00 GV. PGV Contagio
<b>ma. 29 mei</b> 2e Pinksterdag	l1: Gen. 3,9-15.20 / Hand. 1,12-14; ev: Joh. 19,25-34	9.15 EV. J. Rutgers Cantores			
<b>za. 3 juni</b>	l1: Ex. 34,4b-6.8-9; l2: 2 Kor. 13,11-13; ev: Joh. 3,16-18				
<b>zo. 4 juni</b> Feest v.d. H. Drie-eenheid		9.15 EV. J. Rutgers Ruach	11.00 GV. PGV Cantores	9.15 WCV. B. Piepers	11.00 WCV. B. Piepers Cantabile
<b>za. 10 juni</b>	l1: Deut. 8,2-3.14b-16a; l2: 1 Kor. 10,16-17; ev: Joh. 6,51-58	19.00 GV. PGV Cantores			
<b>zo. 11 juni</b> Feest v.h. H. Sacrament		9.15 EV. J. Rutgers Cantores	9.15 EV. H. Zemann Cantores	11.00 EHC H. Zemann R. Bouwman	10.00 GV. PGV
<b>za. 17 juni</b>	l1: Ex. 19,2-6a; l2: Rom. 5,6-11; ev: Mt. 9,36-10,8				19.00 EV. J. Rutgers Gregoriaans
<b>zo. 18 juni</b>		9.15 EV. J. Rutgers Ruach	11.00 GV. PGV Cantores	10.00 GV. PGV Scola	
<b>za. 24 juni</b>	l1: Jer. 20,10-13; l2: Rom. 5,12-15; ev: Mt. 10,26-33	19.00 GV. PGV Cantores	19.00 EV. H. Zemann Cantores		
<b>zo. 25 juni</b>		9.15 EV. J. Rutgers Generations		10.00 GV. PGV Scola	10.00 GV. PGV De Toverbal
<b>za. 1 juli</b>	l1: 2 Kon. 4,8-11.14- 16a; l2: Rom. 6,3-4.8-11; ev: Mt. 10,37-42				
<b>zo. 2 juli</b>		9.15 EV. H. Zemann	11.00 GV. PGV Cantores	9.15 EV. J. Rutgers	10.00 GV. PGV Samenzang
<b>za. 8 juli</b>	l1: Zach. 9,9-10; l2: Rom. 8,9.11-13; ev: Mt. 11,25-30	19.00 GV. PGV			
<b>zo. 9 juli</b>		9.15 EV. H. Zemann	11.00 GV. PGV Cantores	10.00 GV. PGV	11.00 WCV. R. Bouwman Samenzang

Datum	Nijkerk	Hoevelaken	Achterveld	Barneveld	Voorthuizen
<b>Vaste vieringen</b>	1e wo v.d. maand WCV.	1e wo v.d. maand 9.30 u. EV.		Elke dinsdag 9.30 u. EV.	
<b>za. 13 mei</b>		19.00 EV. H. Zemann Samenzang			
<b>zo. 14 mei</b>	11.00 EHC H. Zemann R. Bouwman St. Catharinakoor		10.00 GV. PGV St. Caeciliakoor	10.00 GV. PGV St. Caeciliakoor	
<b>do. 18 mei</b>		10.00 GV. PGV Samenzang			
<b>za. 20 mei</b>					19.00 GV. PGV Odulfskoor
<b>zo. 21 mei</b>	9.15 GV. PGV Cantores	10.00 GV. PGV Pauluskoor	11.00 WCV. R. Bouwman Vivente	10.00 GV PGV St. Caeciliakoor	
<b>za. 27 mei</b>					
<b>zo. 28 mei</b> 1e Pinksterdag	11.00 EV. H. Zemann St. Catharinakoor	9.15 WCV. B. Piepers Pauluskoor	10.00 Samenkomst	11.00 WCV. B. Piepers St. Caeciliakoor	
<b>ma. 29 mei</b> 2e Pinksterdag					
<b>za. 3 juni</b>	19.00 EV. en KWD J. Rutgers Mix Contagio en Born-Again				19.00 WCV. R. Bouwman Odulfskoor
<b>zo. 4 juni</b> Feest v.d. H. Drie-eenheid		9.15 WCV N. Morpey Pauluskoor	11.00 WCV. R. Bouwman Vivente	11.00 WCV. N. Morpey St. Caeciliakoor	
<b>za. 10 juni</b>		19.00 EV. H. Zemann Pauluskoor			
<b>zo. 11 juni</b> Feest v.h. H. Sacrament	9.15 GV. PGV St. Catharinakoor		10.00 GV. PGV St. Caeciliakoor	10.00 GV. PGV St. Caeciliakoor	
<b>za. 17 juni</b>					19.00 GV. PGV Odulfskoor
<b>zo. 18 juni</b>	9.15 GV. PGV Cantores	9.15 WCV. N. Morpey Samenzang	11.00 EHC H. Zemann de Vlindertjes	11.00 WCV. N. Morpey St. Caeciliakoor	
<b>za. 24 juni</b>					
<b>zo. 25 juni</b>	9.15 EV. H. Zemann St. Catharinakoor	10.00 OV. PGV Pauluskoor	10.00 OV. De Glind PGV Talenten band DWS en de Vlindertjes	11.00 EV. H. Zemann St. Caeciliakoor	
<b>za. 1 juli</b>	19.00 EV. en KWD J. Rutgers Cantores				19.00 GV. PGV Odulfskoor
<b>zo. 2 juli</b>		10.00 GV. PGV Pauluskoor	11.00 EV. J. Rutgers Vivente	10.00 GV. PGV St. Caeciliakoor	
<b>za. 8 juli</b>		19.00 EV. H. Zemann Samenzang			
<b>zo. 9 juli</b>	9.15 WCV. R. Bouwman St. Catharinakoor		10.00 GV. PGV St. Caeciliakoor	11.00 EV. H. Zemann St. Caeciliakoor	

## Netwerk van gebed: bezoek aan de Pauselijke Missiewerken in Rome

In de tweede helft van februari was een groep van Missio Nederland enkele dagen te gast in het Internationale Centrum voor Missionaire Animatie te Rome. De groep bestond uit de directeur van Missio en de bestuursleden, de medewerkers van het bureau van Missio en de verantwoordelijke personen voor missie in de bisdommen. Vanuit het Aartsbisdom Utrecht nam diaken Tom van Vilsteren deel, sinds vorig jaar lid van de Algemene Raad van Missio Nederland.

### **Netwerk van gebed**

Pater Dinh Anh Nhue Ngyen, directeur van het centrum en secretaris-generaal van de Pauselijke Missionaire Unie, begeleidde de deelnemers deze dagen waarin zij kennis maakten met de vier Pauselijke Missiewerken en hun secretarissen-generaal. Deze vier congregaties hebben alle een eigen karakter en missie: verspreiding van het geloof, missionaire jeugd, coördinatie van de missionaire samenwerking in de Kerk en missionaire vorming. “In de inleidingen, lezingen en gesprekken die we met elkaar hadden over missie en charisma van de vier missiewerken, klonk steeds de zinsnede: De Pauselijke Missiewerken zijn een netwerk van gebed. Bij alle missie-activiteiten die we ondernemen, moet het gebed leidend zijn. Dat is wat de Pauselijke Missiewerken onderscheidt van andere organisaties en instellingen voor goede doelen. Dit netwerk



verbindt gelovigen en geloofsgemeenschappen over de hele wereld met elkaar. Je bent niet alleen,” zo staat in het verslag op de website van Missio Nederland. Diaken Van Vilsteren vult aan: “Daar waar het in de samenleving vaak om financiën draait, onderstrepen de Pauselijke Missiewerken nadrukkelijk gebed en evangelisatie als krachtig instrument voor een missionaire Kerk.”

### **Missie in vele vormen**

De groep bracht ook een bezoek aan de basiliek Sint Paulus Buiten de Muren, waar de grote apostel en missionaris begraven ligt. “Het gezamenlijk bidden van de geloofsbelijdenis bij zijn graf verbond ons met de man die op zijn vele zendingsreizen het Evangelie verkondigde,” aldus het verslag, dat vervolgt: “Ons geloof is missionair. Dat we daarvoor niet altijd letterlijk op reis hoeven te gaan zoals Paulus, laat ook Thérèse van Lisieux zien. De heilige Thérèse verliet nooit haar klooster, toch is zij de patrones van de missie. Missie is er in vele vormen met als kern het gebed.”

### **Verbondenheid**

De deelnemers voelden zich in Rome verbonden met het netwerk van gelovigen over de hele wereld. Die verbondenheid was er ook met elkaar als groep. Missio: “Geïnspireerd en aangespoord door de enthousiaste en onvermoeibare pater Anh Nhue keerden wij huiswaarts, waar ons de taak wacht om samen met u vorm te geven aan missie in Nederland.”



Pope Francis@Pontifex 9 april 2023



**Let us make haste to surmount our conflicts and divisions, and to open our hearts to those in greatest need. Let us hasten to pursue paths of peace and fraternity.**

#### **Vertaling:**

*Laten we ons haasten om onze conflicten en verdeeldheid te boven te komen en ons hart te openen voor hen die het het hardst nodig hebben. Laten we ons haasten om wegen van vrede en broederschap te volgen.*



## Pinksteractie 2023:

Geloven in de ander.  
Samen één missie

geloven  
in de ander,  
help ons

Week Nederlandse Missionaris  
Pinksteractie 20 – 28 mei 2023

samen  
één missie.  
doneer!



ANBI

Dat is het thema van de Week Nederlandse Missionaris (WNM) die gehouden wordt van 20 t/m 28 mei. Ieder jaar voert de WNM-campagne voor Nederlandse missionarissen en missionair werkers. Met hart en ziel zetten zij zich waar ook ter wereld in voor arme en kwetsbare mensen. Zij leven samen met hen en staan naast de ander. Dat geeft mensen kracht en moed om de eigen levensomstandigheden te veranderen. Samen proberen ze een menswaardig bestaan op te bouwen. Bij hun inzet hebben missionarissen behoefte aan een breed thuisfront van familie, vrienden, parochies en de WNM. Hun steun is hard nodig om dit werk te kunnen blijven doen.

### Geen zorgen over financiële zaken

Al meer dan 50 jaar zorgt de WNM voor financiële ondersteuning, bijvoorbeeld bij verzekeringen, bijzondere ziektekosten en de premie voor de AOW. Daarmee zorgt de WNM ervoor dat missionarissen hun werk zorgeloos kunnen doen. Daarnaast biedt de WNM hen vakantiegeld, zodat zij tijdens een verlof in Nederland geen hulp hoeven vragen van familie of vrienden. En ook in noodgevallen kunnen missionarissen een beroep op de WNM doen via een speciaal fonds, waarmee ze een gestolen computer of andere belangrijke zaken kunnen vervangen als dat nodig is.

### Betere toekomst voor kwetsbare mensen

In de campagne van dit jaar staan twee personen in de schijnwerpers. Missionaris Sander Kessler werkt als priester in Oeganda, waar hij vluchtelingen begeleidt. Iedere dag worden er uitgehongerde en getraumatiseerde mensen vanuit Zuid-Soedan opgevangen. Veel vrouwen zijn verkracht en hiv-positief en veel vluchtelingen zijn kindsoldaten geweest. Missionair werker Jacinta van Luijk zet zich in Kenia in voor alcohol- en drugsverslaafden en voor mensen met hiv/aids. Tijdens de trainingen die zij geeft gaat veel aandacht uit naar de onderliggende redenen van de verslaving.

### Geld inzamelen tijdens de Pinksteractie

De Week Nederlandse Missionaris wil graag missionarissen en missionair werkers blijven steunen in hun werk. Onze hulp is daarbij onmisbaar. Door onze financiële steun kunnen wij er mede voor zorgen dat zij hun waardevolle werk kunnen blijven uitvoeren. **Steun de WNM met een gift op NL30 RABO 0171 2111 11 t.n.v. Week Nederlandse Missionaris, Den Haag of via de collecte in de kerk.**

Voor meer informatie kijk op:

[www.weeknederlandsemissionaris.nl](http://www.weeknederlandsemissionaris.nl).

MOV, Bernard Neijzen

## 12,5 JAAR LUCASPAROCHIE, EEN *FEESTELIJK* JUBILEUM

Alle voorbereidingen zijn reeds in gang gezet. Zaterdag 15 april jl. hield het Jubileumprojectkoor o.l.v. Carla Schulte in Leusden haar 1<sup>o</sup> gezamenlijke repetitie. En met groot succes! Niet alle muziek was gemakkelijk, maar met vereende kracht en inzet van elkaar werd het een zeer goede repetitie. De zangers hadden reeds thuis met het eigen koor al hard gewerkt, en dat was duidelijk merkbaar.

Er zijn nog twee gezamenlijke repetities gepland op: **zaterdag 3 juni** van 10.00 uur tot 12.00 uur in de St. Jozefkerk, Hamersveldseweg 51 3833 GL Leusden en dan nog de generale repetitie op **zaterdag 16 september** in de St. Jozefkerk aan de Hessenweg 325, 3791 PJ Achterveld.

Ook het Koor Generations o.l.v. Jan Beckers is gestart met de repetities voor de “Sing – Along”, die in het middagprogramma op de Lucasdag zal worden gezongen. Dat wordt met z'n allen enthousiast en feestelijk samen zingen.

In “VERBINDING EN SAAMHORIGHEID” gaan we ons parochiejubileum vieren.

**DE GROTE DAG IS 8 OKTOBER 2023.** Zet deze datum alvast in uw agenda, dit mag je niet missen!

## Dagbedevaart Beltrum



Op donderdag 16 maart verzamelde zich een groep van 50 mensen uit de St. Lucasparochie en uit de St. Maartenparochie bij de St. Jozefkerk in Leusden voor een dagbedevaart naar Beltrum.

In het gezelschap bevonden zich Pastoor Harrold en pastoraal werker Fred Kok.

Tijdens de reis per touringcar naar het geboortedorp van pastor Harrold vertelde hij met veel humor over de Achterhoek, zijn dorp, het huis van zijn ouders, de kerk waar hij gedoopt was en zijn eerste viering had meegemaakt en wat we verder daar aan bijzonderheden zouden gaan bezoeken. Bij aankomst in Beltrum bij de OLV Ten Hemelopneming werden we opgewacht door pastoor Karel Donders en pastor Herman de Jong, de huidige pastoor van de geloofsgemeenschap. Een heerlijk kopje koffie stond klaar en aansluitend was er een mooie Eucharistieviering waarin alle pastores inclusief Fred Kok, voor gingen. Ook veel dorpsbewoners en de ouders en zus van Harrold waren bij de viering aanwezig.

Na de mis werd er over de kerk en de schilderijen verteld. Inmiddels klaarde het weer op en kwam de zon tevoorschijn. De bus ging verder door het dorp langs het stoomgemaal, het geboortehuis, de scholen waar hij onderwijs genoten had, door naar het dorp Lielvelde en langs de grootste klompenfabriek, naar de historische Herberg Erve Kots. Ook daar werden we verwend met koffie en een dikke plak krentenbrood. Hier kon ook een lunch gebruikt worden en een kijkje genomen worden in het naast gelegen openluchtmuseum. Een mooie

plek waar je een inzicht krijgt van het vroegere leven in de Achterhoek. Er is ook een kaasboerderij en er werd dus lekkere kaas gekocht!

De tocht ging verder door het mooie Achterhoeks landschap naar de grens met Duitsland, waar net over de grens het dorp Zwillbrock gelegen is. Daar werd de prachtige Barokkerk St. Franciscus bezocht en namen we deel aan de vesper. Ook hier kregen we een rondleiding en uitleg over de kerk. Een bijzondere plek waar Harrold en zijn familie met regelmaat kwamen.

De naast gelegen meeuwenkolonie hebben we niet bezocht, want het werd tijd om naar huis te gaan. Het was een prachtige dag met leuke gesprekken, nieuwe ontmoetingen en er werd heel veel gelachen!

*Wil van Kooij en Loes Grimmelikhuisen*

*Reactie van Harrold:*

*De bedevaart naar Beltrum: geen plaats waar een verschijning heeft plaatsgevonden, geen "officieel" bedevaartsoord. Maar wat is er mooier dan een plek bezoeken waar je gastvrijheid ziet "verschijnen" en waar je opgeladen weer vandaan gaat. Daarom dank aan de gastvrijheid van Beltrum, maar op deze plek wil ik ook heel veel dank uitspreken aan allen die zijn meegegaan. En niet te vergeten de organisatie van deze dag. Ook ik kan er weer tegen!*



# GEZAMENLIJKE FIETSTOCHT HEMELVAARTSDAG 18 MEI 2023

Op donderdag 18 mei, vieren we Hemelvaartsdag in Ermelo samen met geloofsgemeenschappen uit Putten en Nijkerk. Zij komen naar onze kerk voor de viering. Een gedeelte van hen komt op de fiets.

Wij vangen de fietsers op bij de vistrap op Oldenaller. Herman Prüst neemt ons mee daarheen en weer terug langs met madeliefjes gestoffeerde weilanden, waar de koeien ons met hun staart toewuiven, met bloemen versierde bermen waarin de vogeltjes ons toezingen en klaterende sloten met katjes op de kant. Lieve mensen, wat een weelde komen we tegen onderweg.



De zon schijnt misschien bijna zeker, dus zonnebril mee, alsook handschoenen, want het kan nog wel eens killekes zijn op de vroege morgen.

Na een korte (nou ja, korte) koffiepauze naast de klaterende vistrap, met de fietsers van Putten en Nijkerk, fietsen we met de hele bups naar de Goede Herder. Daar zal Rini Bouwman ons beherderen.

Erna is er een gezamenlijke lunch voor de deelnemers aan de fietstocht. Dé gelegenheid voor sterke tafelverhalen over onze gehoorapparaten en kleinkinderen.



## Programma:

08.30 – 09.30	fietstocht van Ermelo naar Oldenaller
09.30 – 10.00	koffie bij de vistrap
10.00 – 11.00	fietstocht naar Goede Herderkerk
11.30 - 12.30	viering in Goede Herderkerk

Daarna lunch (slechts voor deelnemers aan de fietstocht)

Bereid u terdege voor door:

- oppompen banden
- laden fietsaccu's
- meenemen handschoenen
- bandenreparatiespullen

*NB. Bij zeer slecht weer gaat het niet door. Schroom niet, haal uw zonnebril uit het vet, olie uw fietszadel in en geef u op d.m.v. het intekenformulier in de hal, of bij Herman Prüst: [henl.prust.v.os@gmail.com](mailto:henl.prust.v.os@gmail.com)*

**Voor de geloofsgemeenschappen Nijkerk en Putten wordt er lokaal de juiste informatie gegeven.**

## KIDS/JONGEREN

# HEILIGE COMMUNIE

De eerste Heilige Communie zal dit jaar zijn:

Zondag 14 mei 2023 in Nijkerk (Midden, Hoevelaken, Nijkerk en Nijkerkerveen)

Zondag 11 juni 2023 in Ermelo (Noord: Harderwijk-Ermelo en Putten)

Zondag 18 juni 2023 in Achterveld (Zuid: Leusden, Achterveld en Barneveld/Voorthuizen)



# Bidden rondom geld (www.geloventhuis.nl)

Kan dat? Bidden rondom geld? Natuurlijk kun je bidden om wat je allemaal met geld kunt doen: genieten, bewaren, weggeven. Of alvast dromen van later...

## Om van te genieten

Lieve God, er zijn zoveel fijne dingen om van te genieten. Buitenspelen in de zon, knuffelen met mijn konijn en papa die voorleest uit een mooi boek. (Bedenk ook zelf nog iets fijns waar je zomaar van kunt genieten.) En sommige fijne dingen kosten geld. Dan trakteren papa en mama op iets lekkers.

God, ook van mijn zakgeld mag ik soms een beetje gebruiken om te genieten. Vind U dat een goed idee? Dan trakteer ik op een ijsje!



## Om te sparen

Goede God, ik ben al best wel rijk! Want in mijn spaarpot zitten allemaal munten, gekregen van opa en oma, voor mijn zwemdiploma, en een euro voor mijn rapport! Dat geld ga ik bewaren God, al vind ik dat soms moeilijk. Maar als het later heel veel geworden is, dan ga ik er iets moois voor kopen, al weet ik nu nog niet wat. Best spannend eigenlijk! Helpt U me om het goed te bewaren? Amen



## Als je iemand ziet die arm is

Ik was met mijn mama in de supermarkt. Bij de deur zat een vrouw zomaar op de grond. Op haar schoot lag een kleuter te slapen. Ze stak haar hand uit en vroeg om geld. Duizend vragen sprongen in mijn hoofd. Heeft die vrouw geen huis en geen geld? Waarom is ze zo arm? Waarom kunnen wij zomaar een heel karretje vol spullen kopen? Wat doet ze met de euro die mama haar gaf? Zou dat kind ook leuke dingen doen? Of is alles in hun leven somber en grijs? Waarom zijn er arme mensen, God? Zijn wij dan onrechtvaardig? Ik zit er maar mee, ik raak er niet uit. Mijn hoofd wordt er moe van. Wat wil jij toch van ons?



(Uit: Hoor je wat ik zeg? van Kolet Janssen met illustraties van Anne Westerduin)

## Zondag 14 mei 2023

11:00 uur Eerste Heilige Communie, St. Catharinakerk, Nijkerk

## Donderdag 18 mei 2023

Gezamenlijke fietstocht Nijkerk, Putten en Ermelo

## Zaterdag 20 mei 2023

7:30 uur Jaarlijkse 'Vrouwevaart' rond Amersfoortse binnenstad vanaf de Oud-Katholieke parochiekerk op 't Zand 13. Na afloop (ca. 09.30 uur) is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie/thee.

## Zaterdag 3 juni 2023

10:00 uur – 12:00 uur Gezamenlijke oefendata projectkoor 12 ½ jaar St. Lucasparochie. Oefenloctaie St. Jozefkerk, Leusden

## Zondag 11 juni 2023

11:00 uur Eerste Heilige Communie, Goede Herderkerk, Ermelo

## Zondag 18 juni 2023

11:00 uur Eerste Heilige Communie, St. Jozefkerk, Achterveld

## Agenda!

## 12 tot en met 17 augustus 2023

Kinderkamp en tienerkamp 2023

Waar: Kampeerboerderij de Heidebloem  
Oude Deventerweg 8a, 7448 RL Haarle

Wie: Kinderen van 7 t/m 12 jaar

Aantal deelnemers: Maximaal 30

Hoofdleiding: Vicaris Hans Pauw en Anne en Remco Peters

Kosten: € 125,- per kind. Als er meerdere kinderen uit één gezin meegaan, is er een speciaal tarief van € 75 per extra kind (voorbeeld: 2 kinderen = € 200 i.p.v. € 250). Aanmelden via [www.jongaartsbisdom.nl](http://www.jongaartsbisdom.nl) kan tot 30 juni 2023

## Zaterdag 16 september 2023

10:00 uur – 12:00 uur

Generale repetitie projectkoor 12 ½ jaar St. Lucasparochie  
Oefenlocatie: St. Jozefkerk, Achterveld.

## 14 mei t/m 17 september 2023

'Ode aan Antwerpen', in Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38 Utrecht, tel.: 030 2313835, [www.catharijneconvent.nl](http://www.catharijneconvent.nl)