



Lucasbrief

Parochieblad van de St. Lucasparochie

7 juli t/m 3 september 2023



GRENZEN VERLEGGEN



Verder in dit nummer o.a.:

Vooraankondiging Bisdag **Kevelaerkoor** **Wereldjongerendagen Lissabon**
Conferentie Missionaire Parochie **MIVA collecte 2023** **Jubilea Kerk in Ermelo en Achterveld**



Secretariaat

Anita Snik, Simone Beerens
secretariaat@stlucas.nu / tel. 033-4941261
Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag 9.30 – 12.00 uur
Postadres Parochie:
Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden
Bankrekening: NL81 RABO 0385938705
t.n.v. R.K. Parochie St. Lucas

Bestuur

Pastoor Harrold Zemann, voorzitter
e-mail: h.zemann@parochie-sintmaarten.nl
Johannes Tuinhof, vicevoorzitter
e-mail: vicevoorzitter@stlucas.nu
Marjon Duurland, secretaris
e-mail: secretaris@stlucas.nu
Frans Smout, penningmeester
e-mail: penningmeester@stlucas.nu
Maico Kramer, lid/gebouwen
Kees van 't Klooster, lid/belegd onr. goed,
begraafplaatsen
Tjeerd Mulder, lid/communicatie
Lid/vrijwilligers: vacant

Team van Pastores

(bereikbaar via parochiesecretariaat Leusden)
Harrold Zemann, Pastoor
e-mail: h.zemann@parochie-sintmaarten.nl
Johan Rutgers, Priester
e-mail: johan.rutgers@stlucas.nu
Fred Kok, Pastoraal werker
e-mail: fred.kok@stlucas.nu
Nelleke Spiljard, Pastoraal werker
e-mail: n.spiljard@parochie-sintmaarten.nl
Rini Bouwman, Diaken
e-mail: rini.bouwman@stlucas.nu
Marcel Sarot, Diaken
e-mail: m.sarot@parochie-sintmaarten.nl
Vertrouwenspersoon Ingrid Middelkoop;
mobiele nummer 06 14 80 86 33 van maandag
tot en met vrijdag.
E-mailadres: ingrid.middelkoop@bmwvoorelkaar.nl

Voor Ziekenzalving en Uitvaart

Leusden : 033-4941261
Achterveld : 0342-451420
Barneveld/
Voorthuizen : 06-81725715
Nijkerk : 06-24673347 of 0342-462301
Putten : 06-82006268 of 06-23371736
Ermelo : 06-57195550
Harderwijk : 06-20735121
Hoevelaken : 033-2537528

Parochiële Charitatieve Instelling

Materiële en immateriële steun in nood
e-mail: pci.sintlucas@gmail.com
Website: www.caritasstlucas.nl
Bankrek.nr. NL30 RABO 0347802230
t.n.v. PCI St Lucas te Leusden

Redactie

Pastor Johan Rutgers
Wil van Calck
Tjeerd Mulder
Els Schrijver
Jos van Vliet

Contact: Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden
e-mail: lucasbrief@stlucas.nu

Lucasbrief

Jaargang 9, nummer 5
Verschijnt 7x per jaar,
oplage 5.200 exemplaren, digitaal 588 exemplaren
Volgende uitgave: 1 september 2023
Kopijdatum deadline: 4 augustus 2023

De redactie behoudt zich het recht om kopij in te korten,
niet of in een volgend nummer te plaatsen.

Website: www.stlucas.nu

Vormgeving en druk: MegaDruk Putten



St. Lucas Parochie

Geloofsgemeenschappen van de St. Lucasparochie

St. Paulus

De Veenslag 1, 3871 NG Hoevelaken
e-mail: hoevelaken@stlucas.nu

De Goede Herder

Smidsweg 20, 3852 XB Ermelo
telefoon 0341-553584
e-mail: ermelo@stlucas.nu

Kerkcentrum Odulf

Budkestraat 26, 3781 BR Voorthuizen
Overige gegevens, zie
St. Catharina Barneveld

St. Jozef

Hessenweg 325, 3791 PJ Achterveld
telefoon 0342-451420
e-mail: achterveld@stlucas.nu

H. Maria Zuivering

Brinkstraat 87, 3881 BP Putten
e-mail: putten@stlucas.nu

St. Catharina

Holkerstraat 34, 3861 CE Nijkerk
telefoon 033-2451262
e-mail: nijkerk@stlucas.nu

St. Jozef

Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden
telefoon 033-4941261
e-mail: leusden@stlucas.nu

St. Catharina

Langstraat 36-38, 3771 BG Barneveld
telefoon 0342-412050
e-mail: barneveld.voorthuizen@stlucas.nu

H. Catharina

Van Maerlantlaan 1, 3842 JA Harderwijk
telefoon 0341-412410
e-mail: harderwijk@stlucas.nu

Vakantie zonder budget

De zomermaanden breken aan en velen hebben straks vakantie. Sommigen gaan eropuit terwijl anderen thuisblijven. De titel van deze column is daarom niet zonder reden gekozen, want, waar hebben we het over als het over 'vakantie' gaat?

In eerste instantie zal menigeen zeggen: "Een poosje er even tussenuit?". De één naar de zon en de ander in eigen land. Maar, is dat het dan? Nee. Althans, niet persé. Want het woord "vakantie" komt van het Latijnse "vacare". Wat we kunnen vertalen met "vrij zijn". Vrij zijn ván en vrij zijn vóór.

Vrij zijn van de dagelijkse besommeringen. Vrij zijn om eens iets anders te ondernemen dan normaal. Maar, vrij zijn, is meer dan op reis gaan, dichtbij of ver weg. Vrij zijn, is een manier van in het leven staan. Ja, vrij zijn, gaat over keuzes maken en juist dat maakt vele mensen, met name in onze tijd, níet vrij.

Want, in de alledaagse praxis van het parochiepastoraat kom ik keer op keer mensen tegen die níet vrij zijn. Maar juist gebonden zitten aan zorgen van allerlei slag, groot en klein. Meer dan ik ooit had durven bedenken; financieel. Maar ook lichamelijk, geestelijk, maatschappelijk en sociaal. Er "even tussenuit" is voor heel veel mensen gewoonweg niet haalbaar. Daarom is vakantie in de letterlijke zin van het woord, "vrij zijn", des te belangrijker om als "mindset" of als "levenswandel" te hebben. En dat, ja dat kost ons helemaal niks, althans, niet financieel.

Vrij zijn ván en vrij zijn vóór, kost je wel dat je keuzes maakt. Laat ik dat ene negatieve, of die opeenstapeling van veel nare dingen, mijn hele leven bepalen?

Of durf ik ervoor te kiezen dat niet te doen? Durf ik er vrij ván te zijn, zodat ik vrij vóór iets anders wordt? Voor iets positiefs, hoe groot óf hoe klein dan ook.

En niet te vergeten. Heb je nog tijd en ruimte voor God in je vakantie? Deo vacare, is een spreuk die op één van de gevels van de benedictijnerabdij van Egmond is bevestigd; Vrij voor God.

Want ook vrij zijn vóór God, is voor veel mensen vaak een uitdaging, met name juist in de vakantieperiode. Want God, daar schiet menigeen al snel aan voorbij.

Ik hoop dat jij, beste lezer, tijdens deze vakantieperiode je daadwerkelijk "vrij" mag voelen. Vrij ván, alle besommeringen van het alledaagse en vrij vóór God, en door deze vrijheid, vrij voor jezelf.

Het ga je bijzonder goed. Pax!

Pastor Johan Rutgers



*Het zijn slechte tijden!
Het zijn moeilijke tijden!
Dat zeggen de mensen tenminste.
Laten we liever goed leven,
dan worden de tijden vanzelf goed.
Wij zijn de tijden.
Zoals wij zijn, zo zijn de tijden."*

Aurelius Augustinus (preek 80,2)

Vooraankondiging Bisdomdag 11 november 2023

van 10.00 uur – 16.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur)



Deze Bisdomsdag is bedoeld als ontmoetings- en inspiratiedag voor de priesters. Diakens, pastoraal werkers, catecheten en diaconaal assistenten die werkzaam zijn met een pastorale zending van de Aartsbisschop van Utrecht of daartoe in opleiding zijn.

Nadere informatie over het programma van deze Bisdomdag en de daarvoor noodzakelijke aanmelding volgt tijdig.

+Mgr. mr. drs. Th.C.M. Hoogenboom, Hulpbisschop van Utrecht Vicaris generaal en officiaal

Woord van de pastoor

Waar word ik blij van?

Iemand fluisterde me kortgeleden toe: "Hoe komt het dat je altijd zo optimistisch bent?". Ik heb nooit echt stil gestaan bij die vraag. Het zal gedeeltelijk in mijn genen zitten en ik heb het waarschijnlijk gedeeltelijk geleerd en aangeleerd. Natuurlijk heb ik zelf ook mijn "baaldagen" en mijn teleurstellingen. Maar inderdaad: ik leef wel met de instelling: "het glas is halfvol en niet halfleeg".

In het dagelijks leven zie ik vaak zoveel cynisme, soms verdriet als het gaat over de maatschappij en ook over de kerk. Soms kan ik begrip opbrengen voor dat gevoel van mensen. Soms probeer ik het gevoel wat om te buigen en zou ik het liefst een spiegel voor willen houden, want ik zie zoveel positiefs, ook in onze kerk. Niet om de ervaring van deze mensen te bagatelliseren, maar vooral om de horizon breder te maken. Zoals de avond waarop ik een gesprek heb gehad met een aantal jonge ouders over "gezinszondagen" in de St. Lucasparochie. In de St. Maartenparochie kennen we al een mooie poos de "KISI – God's singing kids" zondagen in Driebergen. Geloof, vieren, zingen en ontmoeting zijn speerpunten. Voor gezinnen en belangstellenden uit de hele St. Maartenparochie. Nu wordt er ook in de St. Lucasparochie druk gebrainstormd, en we willen er in de komende tijd nog meer mensen bij betrekken. Gezinnen uit de verschillende uithoeken van de parochie samenbrengen voor geloof, vieren en ontmoeting. Een droom van mij wordt werkelijkheid.

We lijken te leven in het "nog" tijdperk. Ga jij "nog" naar de kerk, geloof jij "nog"? Alsof geloof en kerk voorgoed gaan verdwijnen in het museum voor oudheden. Daar weiger ik mij bij neer te leggen en wat een zegen is het dan om in onze twee grote parochies weer nieuwe bloei te zien groeien.

De kerk, de parochie en de geloofsgemeenschappen zullen in de toekomst een heel ander gezicht krijgen dan we in het verleden gewend waren. Dat is niet te voorkomen. Misschien moet ik toch maar weer dat ene zinnetje noemen dat ik als mijn persoonlijke beleidsplan beschouw: "als er een deur sluit, zet God weer een raam open". Daar geloof ik heilig in en ik zie het gebeuren. En het maakt me blij. Een jongeman die katholiek wil worden, een jonge vrouw die zegt geroepen te zijn om bij de blauwe zusters in te treden, een moeder die me belt, en zegt: "ik geloof niet, maar help, mijn kind gelooft!, wat moet ik doen?" En zo zijn er talloze pastorale momenten, van ziekenzalvingen tot huwelijksvieringen, waar ik enorm blij van word omdat ik met mensen op weg mag gaan.

Kortgeleden was ik samen met mijn huisgenoot een week in Rome. We ontmoetten de wereldkerk en haar veelkleurigheid. Ik was blij. Wetend dat de kerk en haar medewerkers niet altijd de schoonheidsprijs hebben verdiend. We hebben ook onze kwetsbaarheid en onze minder fraaie kanten gezien. Maar ik was trots en blij om christen en katholiek te mogen zijn. Priester in een tijd waarin geloven niet vanzelfsprekend genoemd mag worden. Maar pastor zijn, priester zijn en ook medegelovige zijn in jullie midden maakt me iedere dag blij... en dankbaar. Dank je wel voor alles wat jullie als medeparochianen aan mij geven, iedere dag opnieuw.

Met hartelijke groet,
pastoor Harrold Zemann



VIEREN



60 jaar Goede Herder Kerk

Op 12 maart 1962 is in Ermelo een nieuwe parochie opgericht onder de titel van De Goede Herder. Hiermee heeft Ermelo na 370 jaar weer een R.K.-parochie. Op 29 september 1962 vindt de eerstesteenlegging van de kerk plaats door pastoor A.A. Rubrech, hij is de eerste pastoor in Ermelo na de reformatie. Op 12 juli 1963 wordt de kerk in gebruik genomen en gewijd door Bernard kardinaal Alfrink.

Op **zondag 16 juli** vieren we met een H. Eucharistieviering, waarin pastoor Harrold Zemann voor zal gaan, het 60-jarig bestaan. Deze viering begint om 11.00 uur. Het parochieel koor Pastor Bonus zal zingen. Na afloop is er een kopje koffie/thee met wat lekkers.

90



90 jaar St. Jozefkerk

20 juli a.s. bestaat de St. Jozefkerk in Achterveld 90 jaar, dit jubileum wordt gevierd op **zondag 27 augustus** om 11.00 uur met een Eucharistieviering met Harrold Zemann als voorganger en m.m.v. van de Vlindertjes en Vivente. Er is een kleine expositie van de kunstschaten.

Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming in Renkum



De kerk van Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming in Renkum (parochie Heilige Titus Brandsma) viert in 2023 haar eeuwfeest. Het beeld van Maria van Renkum (650 jaar oud) maakt het Gelderse dorp aan de Rijn tot een geliefd pelgrimsoord. Voor 2023 staan vijf bedevaarten op het programma, met telkens een viering in de kerk en vaak ook een processie door het naastgelegen Mariapark. Daar staan twintig iconen die vertellen over het leven van Jezus en Maria. Tijdens de processie wordt het beeld onder gebed en zang plechtig door het park gedragen. Elke bedevaart staat open voor iedereen en besluit met een ontmoeting met koffie/thee, frisdrank en lekkernijen.

Het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming wordt gevierd op **dinsdag 15 augustus** om 19.00 uur. Mgr. Hoogenboom gaat dan voor in de Eucharistie en de aansluitende Mariaprocesie door het park.

Meer informatie: www.mariavanrenkum.nl

Eerste communie

Nijkerk, Ermelo en Achterveld



VIEREN

Datum	Lezingen	Leusden	Harderwijk	Ermelo	Putten
Vaste vieringen		Elke do. 9.30 u. Rozenkransgebed	3e wo v.d. maand 9.30 u. EV.	4e wo v.d. maand 9.30 u. EV.	2e wo v.d. maand 9.30 u. EV.
za. 8 juli	l1: Zach. 9,9-10; l2: Rom. 8,9.11-13; ev: Mt. 11,25-30	19.00 GV. PGV Cantores			
zo. 9 juli		9.15 EV. H. Zemann Generations	11.00 GV. PGV Cantores	10.00 GV. PGV Scola	11.00 WCV. R. Bouwman Samenzang
za. 15 juli	l1: Jes. 55,10-11; l2: Rom. 8,18-23; ev: Mt. 13,1-23 of 1-9				19.00 EV. J. Rutgers
zo. 16 juli		9.15 EV. J. Rutgers Cantores	11.00 WCV. R. Bouwman Cantores	11.00 EV. H. Zemann viering 60 jaar Pastor Bonus	
za. 22 juli	l1: Wijsh. 12,13. 16-19; l2: Rom. 8,26-27; ev: Mt. 13,24-43 of 24-30	19.00 GV. B. Piepers	19.00 EV. H. Zemann Cantores		
zo. 23 juli		9.15 EV. H. Zemann Cantores		10.00 GV. PGV Scola	11.00 WCV. B. Piepers
za. 29 juli	l1: 1 Kon. 3,5.7-12; l2: Rom. 8,28-30; ev: Mt. 13,44-52 of 44-46				
zo. 30 juli		9.15 EV. J. Rutgers	11.00 GV. PGV Cantores	9.15 WCV. R. Bouwman Scola	11.00 WCV. R. Bouwman
za. 5 aug.	l1: Dan. 7,9-10. 13-14; l2: 2 Petr. 1,16-19; ev: Mt. 17,1-9				
zo. 6 aug.		9.15 EV. J. Rutgers	11.00 WCV. R. Bouwman Cantores	9.15 WCV. B. Piepers Cantores	10.00 GV. PGV
za. 12 aug.	l1: 1 Kon. 19,9a. 11-13a; l2: Rom. 9,1-5; ev: Mt. 14,22-33	19.00 GV. PGV Cantores			
zo. 13 aug.		9.15 EV. J. Rutgers	11.00 GV. PGV Cantores	10.00 GV. PGV Scola	10.00 GV. PGV
za. 19 aug.	l1: Jes. 56,1.6-7; l2: Rom. 11,13-15. 29-32; ev: Mt. 15,21-28				19.00 EV. J. Rutgers
zo. 20 aug.		9.15 EV. J. Rutgers Cantores	11.00 WCV. F. Kok Cantores	9.15 WCV. F. Kok Cantores	
za. 26 aug.	l1: Jes. 22,19-23; l2: Rom. 11,33-36; ev: Mt. 16,13-20	19.00 GV. F. Kok	19.00 EV. J. Rutgers Cantores		
zo. 27 aug.		9.15 EV. J. Rutgers Ruach		9.15 EV. H. Zemann Scola	11.00 WCV. F. Kok
za. 2 sept.	l1: Jer. 20,7-9; l2: Rom. 12,1-2; ev: Mt. 16,21-27				
zo. 3 sept.		11.00 EV. J. Rutgers Generations	10.00 GV. PGV Cantores	11.00 EV. H. Zemann Cantores	9.15 EV. H. Zemann Gregoriaans

Verklaring afkortingen: **AV**= Anders vieren **EV**=Eucharistieviering **PGV**=Parochianen gaan voor **GZV**=Gezinsviering **KWD**=Kinderwoorddienst

Datum	Nijkerk	Hoevelaken	Achterveld	Barneveld	Voorthuizen
Vaste vieringen	1e wo v.d. maand WCV.	1e wo v.d. maand 9.30 u. EV.		Elke dinsdag 9.30 u. EV.	
za. 8 juli		19.00 EV. H. Zemann Samenzang			
zo. 9 juli	9.15 WCV. R. Bouwman St. Catharinakoor		10.00 GV. PGV St. Caeciliakoor	11.00 EV. H. Zemann St. Caeciliakoor	
za. 15 juli					19.00 GV. PGV Odulfskoor
zo. 16 juli	9.15 GV. PGV Cantores	9.15 WCV. R. Bouwman Pauluskoor	9.15 EV. H. Zemann, A. Overgoor Cantores	10.00 GV PGV St. Caeciliakoor	
za. 22 juli					
zo. 23 juli	9.15 WCV. B. Piepers Cantores	9.15 EV. J. Rutgers Pauluskoor	11.00 WCV. J. van Os St. Caeciliakoor	11.00 EV. J. Rutgers St. Caeciliakoor	
za. 29 juli					19.00 EV. J. Rutgers Odulfskoor
zo. 30 juli	9.15 GV. PGV Cantores	10.00 GV PGV Viering in de Eshof Samenzang	10.00 GV. PGV Samenkomst	10.00 GV. PGV St. Caeciliakoor	
za. 5 aug.	19.00 EV. J. Rutgers Cantores				19.00 WCV. R. Bouwman Odulfskoor
zo. 6 aug.		9.15 WCV. N. Morpey Pauluskoor	11.00 WCV. N. Morpey St. Caeciliakoor	11.00 WCV. B. Piepers St. Caeciliakoor	
za. 12 aug.		19.00 EV. J. Rutgers Samenzang			
zo. 13 aug.	9.15 GV. PGV Cantores		10.00 GV. PGV St. Caeciliakoor	10.00 GV. PGV St. Caeciliakoor	
za. 19 aug.					19.00 GV. PGV Odulfskoor
zo. 20 aug.	9.15 WCV. R. Bouwman St. Catharinakoor	10.00 GV. PGV Pauluskoor	11.00 WCV. R. Bouwman	10.00 GV. PGV St. Caeciliakoor	
za. 26 aug.					
zo. 27 aug.	11.00 WCV. Agape B. Piepers Cantores	9.15 WCV. F. Kok Pauluskoor	11.00 EV. H. Zemann 90 jaar Vivente en De Vlindertjes	9.15 WCV. B. Piepers St. Caeciliakoor	
za. 2 sept.	19.00 EV. K.W.D. H. Zemann Free, Hoevelaken				19.00 WCV. F. Kok Odulfskoor
zo. 3 sept.		10.00 WCV. F. Kok Pauluskoor	9.15 WCV. R. Bouwman St. Caeciliakoor	11.00 WCV. R. Bouwman St. Caeciliakoor	

COLLECTE VOOR OEKRAÏNE

Een groot *dank-je-wel* aan de parochianen van de St. Lucasparochies en St. Maarten. Dankzij uw giften kon ik weer kacheltjes laten maken voor Oekraïne.

Afgelopen vrijdag 24 februari was het een jaar geleden dat de oorlog uitbrak in Oekraïne. Vanaf het begin van deze vreselijke oorlog ben ik privé vanuit mijn huis in Hoevelaken begonnen met een inzamelingsactie. Voor dit privé project heb ik een stichting benaderd die achter mij staat en om mij te ondersteunen. Dat is de Stichting "TOF" uit Barneveld geworden wat staat voor "Together One Family". Elke keer als ik weer een volle bus had met goederen, lang houdbaar voedsel, medicijnen en alles wat maar nodig was, bracht ik dat naar het depot in Barneveld. Inmiddels heeft deze Stichting al 24 transporten met goederen van allerlei aard op de plek van bestemming gebracht. De vrachtwagens worden meestal gesponsord evenals de diesel. Op elk transport gaan er twee chauffeurs mee op vrijwillige basis. Heel veel gezinnen verblijven in schuilkelders. Zij zitten dus letterlijk en figuurlijk in de kou. Om die reden ben ik een nieuw project begonnen: "Willie's kacheltjes project voor Oekraïne".

Om deze actie kracht bij te zetten mocht er met goedkeuring van het Parochiebestuur en het Pastoraal team gecollecteerd worden in onze Parochies. Namens alle onschuldige slachtoffers wil ik u via deze Lucasbrief en de website heel erg bedanken. Met het bedrag uit de collecte kunnen wij veel gezinnen blij maken met een kacheltje. Met deze redelijk eenvoudige kacheltjes, de "Rocket Stove", kunnen de slachtoffers die geen dak



meer boven hun hoofd hebben op een eenvoudige manier buiten 'n eenpansgerecht bereiden, een blik soep opwarmen of water koken.

We zijn erg trots en dankbaar dat deze kacheltjes gemaakt worden door "Stichting Ons Bedrijf" uit Barneveld. De naam van dit bedrijf is: "De Gewoonste Zaak". Hier werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt omdat zij te kampen hebben met een geestelijke of lichamelijke uitdaging. Ik heb ongelooflijk veel waardering voor drie van deze kanjers die met zoveel liefde zich inzetten voor de slachtoffers in Oekraïne.

Nogmaals dank en een hartelijke groet van mij,
Willie van Kooij
 "Willie's kacheltjes project voor Oekraïne"



Officiële aanstelling uitvaart voorganger

In de Eucharistieviering van 20 mei 2023 is in de kerk H. Maria Zuivering te Putten aan Gerda van Meerveld haar officiële aanstelling als uitvaartvoorganger uitgereikt door pastor Johan Rutgers.

Het is fijn dat Gerda het team van uitvaartvoorgangers komt versterken, zij wordt van harte gefeliciteerd met haar aanstelling!

We wensen haar toe dat zij kracht en inspiratie ontvangt bij het verrichten van haar werkzaamheden.

MIVA-collecte 2023:

Doorbreek armoede, maak onderwijs bereikbaar

Op 26 en 27 augustus 2023 vindt in de katholieke kerken de jaarlijkse MIVA-collecte plaats. Dit jaar vraagt MIVA-aandacht voor het arme en uitgestrekte noorden van Kenia, waar zuster Pauline dag en nacht werkt om onderwijs bereikbaar te maken voor de allerarmsten.

In de provincie Isiolo in Kenia gaan de kinderen niet naar school. Het heeft er al meer dan drie jaar niet geregend, waardoor ruim 50% onder de armoedegrens leeft. Ouders moeten op zoek naar een bron van inkomsten en voedsel. Kinderen blijven alleen achter. Zuster Pauline zoekt deze verlaten kinderen op en helpt ze naar school, meestal op meer dan vier uur afstand. Onderwijs is hun enige kans om aan armoede te ontsnappen.



Vervoer is noodzakelijk om alle kinderen te kunnen bereiken en de afstand naar school te kunnen overbruggen. Op dit moment heeft zuster Pauline de beschikking over één auto, maar dat is voor haar en haar collega's niet voldoende om alle kinderen te kunnen vervoeren. Tijdens de collecte in augustus zamelt MIVA-geld in voor nog vier stevige auto's die opgewassen zijn tegen de zand- en gravelwegen in dit deel van Kenia.

Helpt u mee met een donatie? Dat kan via banknummer NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA, 's-Hertogenbosch of via de collecte tijdens de vieringen van 26 en 27 augustus 2023.

MOV, Bernard Neijzen



Pope Francis@Pontifex 4 juni 2023

Our God is communion of love: this is how Jesus revealed him to us. And do you know how we can remember this? With the simplest gesture, which we learnt as children: the sign of the cross.

Vertaling:

Onze God is gemeenschap van liefde: zo heeft Jezus hem aan ons geopenbaard. En weet je hoe we dit kunnen onthouden? Met het eenvoudigste gebaar, dat we als kinderen hebben geleerd: het kruisteken.

ONTMOETEN



Kevelaerkoor

Ook dit jaar draagt het Kevelaerkoor bij aan de vieringen tijdens de bedevaart op **maandag 24 juli**. Tijdens de Eucharistieviering in de Mariabasiliek zingen we o.a. de vierstemmige Missa brevis van Gounod.

Tot nu toe hebben 28 enthousiaste koorleden uit de parochies en geloofsgemeenschappen van midden Nederland en 't Gooi zich opgegeven maar er is nog plaats voor meer! Sopranen, alten en bassen zijn mooi verdeeld in de stempartijen maar tenoren zijn in het bijzonder van harte welkom. Natuurlijk kunt u zich ook nog aanmelden in een andere stempartij. Op de zaterdagmiddagen 8, 15 en 22 juli zijn de repetities van 14.00 tot 16.00 in de R.K.-Kerk van Hooglanderveen.

Voor informatie mailt u naar Henri Schouten: hphschouten@gmail.com en bellen mag ook op 0658996831.

Save the date:

Conferentie Missionaire Parochie op 6 april 2024

In 2024 zal de conferentie Missionaire Parochie worden georganiseerd op zaterdag **6 april**. Op deze zaterdag na Pasen zijn alle belangstellenden welkom in De Basiliek in Veenendaal. Daar wordt opnieuw een waardevol programma voorbereid voor mensen die (verdere) stappen willen zetten op weg naar een missionaire parochie.

Op 25 maart 2023 werd in Veenendaal al een eendaagse conferentie georganiseerd over de Missionaire Parochie. Dit werd een bruisende, drukbezochte dag waar meer dan 700 katholieken uit het hele land bijeen waren. Uit de vele reacties bleek dat mensen bemoedigd huiswaarts gingen, met een hernieuwd verlangen om in de parochie aan de slag te gaan. Een jaar daarvoor, in 2022 waren een kleine duizend mensen aanwezig op de tweedaagse conferentie van de Missionaire Parochie in Breda.

Impuls

“Dit jaar ben ik met een nieuwe groep parochianen naar Veenendaal geweest. De ervaring die zij daar hebben opgedaan, kunnen wij hen als Pastoraal Team niet in de eigen parochie geven,” vertelt pastoor Kees van Vliet van de H. Augustinusparochie in Katwijk. “Het is daarom van belang dat parochies ieder jaar proberen ook nieuwe (!) vrijwilligers uit te nodigen

voor deelname aan een landelijke impulsdag.³ Met het oog op uitbreiding en verdieping van het Project Missionaire Parochie is dat eigenlijk onmisbaar.”

De organisatie ontving meerdere reacties van gelijke strekking. Dit heeft de organisatie van de conferentie en de partners in het Ecosysteem Missionaire Parochie gesterkt in het voornemen een vervolg te geven aan de succesvolle conferenties van de afgelopen jaren om deze waardevolle impuls te blijven geven aan de vele parochies die (eerste) stappen zetten op weg naar een missionaire gemeenschap.

De komende tijd zal het programma verder worden uitgewerkt. Meer informatie is te vinden via de website van Missionaire Parochie: www.missionaireparochie.nl.

Zet de conferentie alvast in uw agenda en nodig anderen uit hetzelfde te doen!

Nationale bedevaart naar Rome in Jubeljaar 2025

Paus Franciscus nodigt gelovigen uit om als ‘Pelgrims van hoop’ naar Rome te komen in het Jubeljaar 2025. De bisschoppen van Nederland willen gezamenlijk met pelgrims uit de zeven bisdommen op deze uitnodiging ingaan. In de meivakantie (in heel Nederland van 26 april t/m 4 mei 2025) wordt daarvoor een Nationale Bedevaart georganiseerd naar Rome. De organisatie is toevertrouwd aan het Landelijk Platform Bedevaarten, nadere details worden later bekend gemaakt. Het thema voor het Jubeljaar 2025 is ‘Pelgrims van hoop’. Een jubeljaar wordt in de R.K.-Kerk om de 25 jaar gevierd. Het meest recente gewone jubeljaar was in het jaar 2000. Een ‘buitengewoon’ jubeljaar wordt afgekondigd bij gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis, zoals in 2015 toen paus Franciscus het Heilig Jaar van de Barmhartigheid uitriep. Paus Franciscus noemt het Jubeljaar “altijd een gebeurtenis van grote spirituele, kerkelijke en sociale betekenis in het leven van de Kerk.”



TERUGBLIK

FIETSEN OP HEMELVAARTSDAG



Het was een mooie dag met een fijne fietstocht, waaraan parochianen uit Nijkerk, Putten en Ermelo gezamenlijk fietsten naar de brug bij Oldenaller. Vandaar uit fietsten we met elkaar naar Ermelo voor een Woord- en Communieviering waarin diaken Rini Bouwman voorging. Koorzangers van de drie gemeenschappen zongen in de viering. Aansluitend stond ons een voortreffelijke lunch (met soep van Herman) te wachten.



Cursus: Kunst van Paul Klee

Paul Klee Zichtbaar maken 2023

Al lang gaat de kunst van Paul Klee met mij mee. Ze opent niet alleen mijn ogen om geboeid te kijken, maar ook mijn innerlijk om het geheim van zijn kleuren en vormen te ontdekken. Zelf schrijft Klee: 'de kunst geeft niet het zichtbare weer, maar maakt zichtbaar'.

Ben Piepers begeleidt de cursus over de veelzijdige kunst van Paul Klee.

Elke bijeenkomst staat een kunstwerk centraal, waarbij we mediteren en onze persoonlijke impressies delen met de andere deelnemers.

Na de pauze kijken we naar kunstwerken van de kunstenaar, die het eerste werk aanvullen of tegenspel bieden. De inleider geeft hierbij enige toelichting.

We sluiten telkens af met een gedicht of muziek, een inspiratiebron voor Klee.

De cursus is niet gericht op de context waarin het kunstwerk is ontstaan, zoals kunststroming, maatschappelijke achtergrond of de techniek van de werken.

Kijken naar de kunst en je laten raken is persoonlijk, de werkvorm is interactief, ieders inbreng is waardevol.

In zes bijeenkomsten komt aan bod:

- natuur - weg naar abstractie
- landschap van stad en land
- overall theater
- muziek zien
- religie - tegenstellingen verzoenen
- het leven omarmen

Na afloop van elke bijeenkomst ontvangen de deelnemers digitaal enige informatie over de kunst van Klee én de titels van de getoonde kunstwerken om zelf op internet op te zoeken.

Praktische gegevens bij cursus: Kunst van Paul Klee

Dinsdagavond: 20.00 - 22.00 uur

12 en 26 september, 10 en 31 oktober, 14 en 28 november 2023 in De KOM, Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden. Inloop steeds 15 minuten voor aanvang van de bijeenkomst

Kosten: € 45,00 voor zes avonden inclusief koffie en thee en materialen

Aanmelden vóór 4 september 2023 bij Anita Snik: leusden@stlucas.nu. *A.u.b. vermelden: uw naam en roepnaam, mailadres en telefoonnummer.*

Informatie bij: Ben Piepers, benpiepers@gmail.com of: 06-11250632

KIDS/JONGEREN

Wereldjongerendagen in Lissabon

De grote openluchtmis met paus Franciscus is **zondag 6 augustus** het hoogtepunt en tevens de afsluiting van de Wereldjongerendagen (WJD) in Lissabon. Het is dit jaar voor de 17^{de} keer dat dit feest voor katholieke jongeren wordt gehouden. De eerste keer was in 1984 in Rome.



Sindsdien hebben de WJD om de paar jaar plaatsgevonden. Dit jaar is Lissabon in Portugal de plaats waar het geloofsfeest voor jongeren zich van 1 tot en met 6 augustus afspeelt. Ook vanuit Nederland nemen enkele honderden jongeren hieraan deel. Sommigen van hen vertrekken eind juli al vanuit Nederland om via Frankrijk en Noord-Spanje naar Lissabon te reizen. In de eerste dagen van augustus nemen ze deel aan een voorprogramma in een van de Portugese bisdommen. De WJD worden afgesloten met een grote nachtwake in de openlucht en op zondagmorgen de mis met de paus. Deze wordt door KRO-NCRV live op televisie uitgezonden. Ook op het platform www.katholiekleven.nl zijn voortdurend updates van de WJD te vinden.

Bidden op de bodem



Op de stoep

In *Pluk van de Petteflet* van Annie M.G. Schmidt komt er vaak een moment dat Pluk en zijn vriendjes het allemaal niet meer zo goed weten. Wat nu? Herhaaldelijk gaan ze dan op de stoep zitten om daar over na te denken. De stoep is ook een plek waar beraadslaagd wordt. In het volgende fragment gaan Pluk en de familie Stamper op vakantie naar Egwijk aan Zee. Maar de auto doet het niet en Pluks kraanwagentje is niet sterk genoeg om hem te trekken.

‘Duwen? Helemaal tot aan Egwijk? Dan doen we er veertien dagen over,’ bromde vader Stamper. ‘Nee jongens, we moeten iets anders bedenken. Kom, laten we allemaal op de stoep gaan zitten om te denken.’ Daar zaten ze dan op de stoep. Vader Stamper en zes kleine Stampertjes en Aagje en Pluk, allemaal op een rijtje. Met gebogen hoofden zaten ze te denken en te denken tot ze allemaal opschrokken van een barse stem die riep: ‘Wat moet dat hier!’

Praat met je kind over: wat doe jij als je even niet meer weet hoe het nu verder moet? Is er een plekje waar je dan naar toe gaat? Is er zo'n plekje thuis? Op school? Buiten? Vertel je kind ook over wat jij dan doet.

Liefdevolle God, wat nu? Als we daarover na moeten denken gaat mama.... En ik.... (ga alle gezinsleden langs). Dank U voor al die plekjes. En help ons onthouden dat we U daar altijd om hulp mogen vragen. Amen.

En:
God: hier zijn we, ... en ik.
We weten het niet meer. Wat nu?
We zitten hier op de stoep/op de grond/op de bank en vragen het aan U. Hebt U een idee?

Luister en kijk om je heen wat er gebeurt. Zie je iets bijzonders? Belt er iemand op? Krijg je een idee? Gaat de zon schijnen? Klinkt er een barse stem, van iemand die je daarna gaat helpen?

(Bron: www.geloventhuis.nl)

Zaterdag 15 en 22 juli 2023

14:00 uur – 16:00 uur
Kevelaerkoor, repetitie in R.K.-kerk
Hooglanderveen

Zondag 6 augustus 2023

Grote openluchtmis met paus Franciscus
Afsluiting WJD Lissabon

Dinsdag 15 augustus 2023

19:00 uur Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming
in Renkum (zie pag. 5)

Zaterdag 26 en 27 augustus 2023

MIVA collecte (zie pag. 9)

Dinsdag 12 en 26 september, 10 en 31 oktober, 14 en 28 november 2023

20:00 uur – 22:00 uur
Cursus Kunst van Paul Klee, De Kom, Leusden

Zaterdag 16 september 2023

10:00 uur – 12:00 uur
Generale repetitie projectkoor
12½ jaar St. Lucasparochie
Oefenlocatie: St. Jozefkerk, Achterveld

Vrijdag 6 t/m dinsdag 10 oktober 2023

Vanuit het Aartsbisdom Bedevaart naar Banneux
<https://www.aartsbisdom.nl/home/bedevaarten/bedevaarten-buiten-aartsbisdom/banneux/>

Zondag 8 oktober 2023

11:00 uur Lucasdag Eucharistieviering St. Jozefkerk,
Achterveld

Zaterdag 11 november 2023

10:00 uur – 16:00 uur
Bisdomdag (zie pag. 3)

Zaterdag 6 april 2024

Conferentie Missionaire parochie (zie pag.10)

Maandag 26 april t/m 4 mei 2025

Nationale Bedevaart Jubeljaar 2025 (zie pag. 10)

Agenda!