

DIALOOGJE

59e jaargang, nummer 6

Donderdag 2 november t/m zondag 10 december 2023



SINT PAULUSGELOOFSGEMEENSCHAP
HOEVELAKEN

website: www.katholiekhoevelaken.nl

**IN MEMORIAM PETRUS (PIET) VOSKUILEN.
10 april 1933-15 september 2023**

Er is afscheid van Piet genomen op donderdag 21 september in de aula van crematorium Laren.

Correspondentieadres: Greet Voskuilen - Lablans
Veenslagenpad 4, 3871 PB Hoevelaken



Wij wensen Greet, Corina, Johan Bas, Miranda, Niels, Saskia en Noya,
veel sterkte met het verlies van Piet.

Achter tranen van verdriet, schuilt de glimlach van de herinnering.

MEDEDELING VAN PASTOOR HARROLD ZEMANN

Beste medeparochianen, Samen met het pastoraal team heb ik vertrouwen in de toekomst. Natuurlijk, enerzijds is er krimp in onze geloofsgemeenschappen, anderzijds is er ook nieuwe groei en bloei. Die groei en bloei willen we koesteren, als basis voor hernieuwde vitaliteit.

Om met elkaar die gewenste vitale geloofsgemeenschap te blijven, en waar mogelijk elkaar te versterken, gaan we de al bestaande samenwerking tussen de Sint Maarten- en de Sint Lucasparochie verder intensiveren.

LEES VOORAL DIT BERICHT VERDER OP PAGINA 4 IN DE LUCASBRIEF.

Liturgische agenda

Donderdag 2 november 19.00 uur: Gebedsdienst met medewerking van het Pauluskoor.

Na de viering is er koffie/thee.

De bijeenkomst in het uitvaartcentrum begint om 20.00 uur. We zijn dan korte tijd samen in het gebouw. Ieder kan bij binnenkomst een naam op een kaartje schrijven wie u wilt gedenken. We gaan luisteren naar enkele gedichten en muziek. Daarna lopen we met brandende kaarsen naar de graven.

Na afloop zal er koffie/thee zijn in het uitvaartcentrum.

Zondag 5 november om 10.00 uur: Wij zijn te gast **in de Eshof**.

Muzikale vertelling RUTH. We horen het in woord en lied. Lees meer op pag. 5 en 6 van dit Dialogje.

Na de viering is er koffie/thee.

Zaterdag 11 november 19.00 uur. Eucharistieviering met medewerking van het Pauluskoor.

Gaat voor: Pastor Johan Rutgers. Pr.

Lector: Sylvia Voskuilen.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten.

2..Werelddag van de armen. PCI. Meer informatie op pagina 7 van de Lucasbrief.

Intenties: Wim en Riek Eggenkamp van den Berg. –
Lou en Conny Pieterse. – Jaargedachtenis Niek Hoebé.
Ab Laarhoven. - Riet van Merwijk.
Toon Ossendrijver.

Na de viering is er koffie/thee.

Zondag 19 november 10.00 uur. Gebedsviering met medewerking van het Pauluskoor.

Parochianen gaan voor.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum en. Pastorale activiteiten.
2. Nationale jongerencollecte.

Intenties: Ben Kroon. – Jan Bosma. – Anton Keijzer. -
Anton van Esveld. – Overleden ouders Boomhouwer. -
Jaargedachtenis Daan van der Heijden.
Overleden ouders Telkamp-Vrijhoef. -
Piet Voskuilen. – Toon Ebbelaar. – Corry van Zanten. -

Na de viering is er koffie/thee

Zondag 26 november 10.00 uur. Oecumenische viering, met medewerking van het Pauluskoor.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum en.Pastorale activiteiten.
2. Solidaridad. Info pag. 11 van de Lucasbrief.

Intenties: Wim van Valkengoed. - Overleden ouders van
Valkengoed-van Daatselaar. - Henri Voskuilen. –
Gerda van de Cotelet. - -
Gerda Kammeijer. – Peter Hendriks. -
Mirjam Broekhoven. – Otto Groot.

Na de viering is er koffie/ thee

Zondag 3 december 10.00 uur Oecumenische viering **in de Eshof**.

1^e zondag van de Advent.

Na de viering is er koffie/thee.

Vespers in de Eshof om 17.00 uur.

Zaterdag 9 december om 19.00 uur. Eucharistieviering met samenzang.

Gaat voor: Pastoor Harrold Zemann

Lector: Wim Eggenkamp.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten.
2. Adventsactie MOV. Info. pag. 11 Lucasbrief.

Intenties: Familie van der Tol-van der Linden.- Peter Hendriks. –
 Gerda Kammeijer. – Mirjam Broekhoven. – Otto Groot.
 Ab Laarhoven. – Toon Ossendrijver. –
 Gerda van de Coterlet. – Toon Ebbelaar.

Na de viering is er koffie/thee.

Zondag 10 december: 2^e zondag van de Advent.

Vespers in de Eshof om 17.00 uur.

MUZIKALE VERTELLING RUTH – ZONDAG 5 NOVEMBER IN DE ESHOF

Edwin Schimscheimer heeft in de afgelopen paar jaar muziek geschreven bij het verhaal van Rachab en dat van Tamar. Afgelopen zomer schreef hij ook muziek bij het verhaal van Ruth. Alle drie zijn ze voormoeders van Jezus en worden ze genoemd in het geslachtsregister van Matteüs 1: 'Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jakob, ...' – en zo gaat dat door. Tot aan Jozef, de man van Maria.

In de stamboom komen vier vrouwen voor: Tamar; Rachab; de vrouw van Uria (Batseba); en Ruth.

Het verhaal van Rachab hoorden we in maart 2022. Dat van Tamar klonk in het najaar van 2022. Het derde verhaal in het vierluik, het verhaal van Ruth, zal op 5 november klinken. We horen het in woord en lied. De liederen zullen worden gezongen door een ad hoc koor, dat voor een deel bestaat uit de voormalige 'coronazangers' van 2020 en 2021. Ook zullen Annemieke Huurdeman (fluit), Eunice van Zomeren (viool), Gerard van Amstel (percussie) en Aart de Gier (gitaar) meewerken.

Meestal is er op de eerste zondag van november een kanselruil. Die gaat dit jaar helaas niet door. Toch willen we er graag iets gezamenlijks van maken. Laten we dat doen door op 5 november gezamenlijk ons door tekst en muziek te verdiepen in het verhaal van Ruth!

SAMEN VIEREN.

Solidaridad-zondag vieren we in het Pauluscentrum samen met de Eshof. U kunt uw bijdrage aan de Solidaridad-actie geven tijdens **de collecte op zondag 26 november** of een gift storten op onze eigen Paulusrekening: **NL 17 RABO 0302 2400 12** onder vermelding van **Solidaridad 2023**. Onze penningmeester zal dan beide bedragen van collecte en giften op de Paulusbankrekening overmaken naar de bankrekening van Solidaridad. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Eshofgemeente: Jan Vogel
Paulusgemeenschap: Marijke Kroon.

WERELDLICHTJESDAG – ZONDAG 10 DECEMBER

Samen met Marscha Hollenberg organiseren we ook dit jaar in de Eshof een bijeenkomst op WereldLichtjesDag. Marscha is Rouwvrouw en begeleidt mensen bij het verweven van verlies en verdriet. Op WereldLichtjesDag worden er wereldwijd lichtjes aangestoken voor kinderen die niet meer leven.

World Wide Candle Lighting is in 1997 ontstaan in de Verenigde Staten. Inmiddels worden over de hele wereld op de tweede zondag van december om 19.00 uur plaatselijke tijd kaarsen gebrand voor kinderen die overleden zijn. Doordat dit in alle tijdzones gebeurt, groeit en gloeit er een lint van lichtjes over de wereld.

Wie hieraan mee wil doen, kan binnenlopen in de Eshof op zondag 10 december tussen 18.15 en 18.30 uur. Met elkaar maken we een kring rond het licht van de paaskaars. Na een woord van welkom en een passende tekst noemen we namen van kinderen die in onze gedachten zijn. Het kan een kind zijn dat jij zelf verloor aan de dood. Het kan ook een kleinkind zijn, of een buurmeisje of -jongen, of een kind verder weg. Alle kinderen, van welke leeftijd en op welke wijze dan ook verloren, mogen worden herdacht. Daarop kan ieder een kaars aansteken. Ook daarbij worden de namen genoemd, zodat ze niet vergeten worden. Misschien zijn er ook kinderen die nooit een naam hebben gekregen. Ook zij kunnen worden herdacht.

Tenslotte sluiten we af met een tekst en een zegenwens.

Wie wil, kan nog even blijven om een kop thee of Glühwein te drinken en contact met andere aanwezigen te zoeken.

Ieder die een lichtje wil branden voor een overleden kind is van harte welkom!

*Mede namens Marscha,
Ellie Boot*



KERST OUDEREN

Het lijkt nog heel ver weg en toch al een mededeling over Kerst.

Dit jaar is het op **donderdag 21 december om 15.00 uur**.

Een viering met mooie kerstliederen .

Eerst een viering met Rini Bouwman en daarna koffie /thee, een drankje met lekkere hapjes en tijd om bij te praten. DUS GEEN MAALTIJD!!

Iedereen vanaf 75 jaar is welkom met partner, ook als deze jonger is.

U wordt hiervoor **NIET** persoonlijk uitgenodigd !!!

Het is wel nodig dat u zich hiervoor aanmeld en wel vóór woensdag 13 december, daarna niet meer!

Aanmelden bij Betty Obdeijn, e-mail: benbettyhoevelaken@gmail.com

Of op telefoon nr. 033 2536778

Vriendelijke groet, namens de bezoekersgroep, Betty Obdeijn

'HARTVERWARMEND' STILTEDAG 2023

Op 30 december staan de deuren van de Eshof wijd open. Binnen is het warm. Hartverwarmend moment in tijden van onrust en verdriet. Op deze dag kan je in stilte naar kunst kijken. Er zijn gedichten, de kaarsen branden en op verschillende momenten is er live muziek. Onze eigen kunstenaars van Eshof en Paulus geven elk op hun eigen wijze vorm aan het thema. De werkgroep 'stiltedag' ontwerpt het centrale object en vult de ruimte die kunst en stilte met elkaar verbindt. Kom! Geniet van rust en schoonheid, verwarm je hart, vind inspiratie en hoop om straks het nieuwe jaar in te gaan.

Wees welkom op 30 december 10.30 – 17.00 uur in de Eshof te Hoevelaken

Hartverwarmende kaarten gevraagd

Heb je onlangs een hartverwarmende kaart ontvangen en wil je die doorgeven?

Vanaf november zal er een doos in de Eshof en de Paulus staan om die kaarten te verzamelen. De kaarten zullen door de werkgroep 'stiltedag' verwerkt worden in Je gaat het zien op 30 december.

Hartelijke groet
namens de werkgroep 'stiltedag'
Bea de Rijke: cderijke@kpnmail.nl

NAVELKNAGERTJE EN 100 ANDERE VERHALEN

Onder de naam Ben Tekstschrijver publiceert ik al 13 jaar elke maand een blog op mijn website. Bijna duizend lezers volgen deze blogs, **ook leden van de Paulusgemeenschap**. Een selectie is nu verschenen in een chique jas: een boek. Met als titel: Navelknagertje en 100 andere verhalen. Daaronder verhalen die hun oorsprong vinden in De Eshof.

In februari 2020 deed ik in een zondagse dienst als eerste het 'Verhaal uit de Zaal', een variant op de 'Preek van de Leek'. Een jaar lang spookte dit 'verhaal' door mijn hoofd. Wat ga ik vertellen, hoe geef ik mijn geloofsweg weer? Een belangrijke rol in dit verhaal speelde mevrouw Hilhorst. Zij zette me op het spoor van 'vertrouwen'. Het verhaal 'Laantje van Hilhorst' gaat over deze voor mij spannende gebeurtenis.

Laantje van Hilhorst is in het boek ondergebracht in de categorie 'Zingeving'. Hier staat ook het verhaal Nico de Mus, een bespiegeling naar aanleiding van een preek in De Eshof. Ook het verhaal 'Stilte van de dag' is ontstaan in onze kerk.

In het boek staan ook 14 verhalen over mijn moeder Marrie de Graaf. Zij leed aan dementie. De verhalen zullen herkenning oproepen bij mensen die mijn moeder hebben gekend, maar ook bij mensen die in eigen kring te maken hebben met deze ziekte.

Titelverhaal

Het titelverhaal Navelknagertje gaat over dekbedovertrekken die KoopjeDeal per abuis gratis leverde. Wat te doen? Pik in, 't is winter, dankjewel KoopjeDeal voor deze meevaller? Maar dan begint het navelknagertje zich te roeren. Deugt dit wel? Het verhaal houdt de lezer een spiegel voor: wat doe jij bijvoorbeeld als je in de supermarkt per vergissing tien euro te veel terugkrijgt?

Blunders

'Navelknagertje en 100 andere verhalen' bevat verhalen over zingeving, mijn moeder, maar bijvoorbeeld ook over taal, muziek en mijn hond. En mijn blunders. Bijvoorbeeld toen ik in een vakantiehôtel in Griekenland bij een hondje een teek ontdekte. Toen ik ermee naar de receptie liep, bleek ik me pijnlijk te vergissen. De titel van dit vrolijke verhaal is veelzeggend: 'Oeps, een misteek'.

Cadeau Sint en Kerst

Het boek is een mooi cadeau aan jezelf, met Sinterklaas of bij de kerstboom. Het past op elk nachtkastje: een of twee verhalen voor het slapengaan en je reist met een glimlach naar dromenland.

Neem boek mee

'Navelknagertje en 100 andere verhalen' kost 19,90 euro. Op de zondagen 12 en 19 november en 3 december liggen er boeken in De Eshof. In het boek zit een factuur, met QR-code en rekeningnummer. Neem gerust een boek mee en betaal thuis.

Meer informatie vind je op www.bentekstschrijver.nl/ben-boek.

Wil je als vaste lezer mijn blogs volgen? Schiet me even aan na de dienst of geef je op via mijn website www.bentekstschrijver.nl/ben-bereikbaar.

Ben de Graaf

06-44656945

HET IS WEER (BIJNA) ZOVER!

Zo tegen het einde van het jaar staan er veel traditionele gebeurtenissen op het programma. Niet alleen de kinderfeesten, maar ook de start van de voorbereiding op de 1e communie: óók een feest!!

De ouderavond hierover (voor regio midden: Hoevelaken en Nijkerk) zal in januari 2024 plaatsvinden in het parochiehuis St. Jan in Nijkerk.

Op een informele manier zullen we met elkaar kennis maken en zal er gesproken worden over het project enz enz. Bovendien is er gelegenheid om al uw vragen te stellen en kennis te maken met diaken Rini Bouwman, die de werkgroep begeleid en ook op de kinderbijeenkomsten aanwezig zal zijn.

De aanmelding is van start gegaan en verloopt via het centraal secretariaat Leusden.

Mocht u ook belangstelling hebben om uw kind, die zit in groep 4, met de voorbereiding mee te laten doen maar per abuis geen aanmeldingsbrief heeft ontvangen neem dan contact op met een van onderstaande contactpersonen:

Nijkerk: Alie van Valkengoed, 0332453026

Hoewelaken: Sylvia Voskuilen, 0613518922



We horen graag van u.

Werkgroep 1e communie

WIJ ZIJN ER VOOR U!!!!

De pastoraatgroep van de Paulusgeloofsgemeenschap bestaande uit:

Riet van Hofwegen	(vrijwilligers-coördinator)
tel. 25 716 14	e-mail: rietvhofwegen@gmail.com
Betty Obdeijn	(diaconie-bezoek)
tel. 25 367 78	e-mail: benbettyhoevelaken@gmail.com
Lies Traa	(jongeren en oecumene)
tel. 25 368 81	e-mail: p.traa2@upcmail.nl

BETALEN.

Wie in 2021 de Kerkbalans of Intenties gaat betalen:

Rabobank : NL17 RABO 0302 2400 12

ING Bank: NL12 INGB 0001 6677 19

Schrijf er wel bij waar het voor is.

t.n.v. St Paulusgeloofsgemeenschap Hoevelaken

Kerkbalans: wij hebben weer vertrouwen in jullie gulle gaven

Intenties: € 10,00 per keer

Intenties kunt u inleveren bij: Mevr C.A.Voskuilen

(zie achterzijde Dialoogje)

Belangrijke adressen

Pauluscentrum, De Veenslag 1, Hoevelaken.
Correspondentieadres: postbus 102, 3870 CC Hoevelaken.
e-mailadres: hoevelaken@stlucas.nu
ING: NL12 INGB 0001 6677 19
Rabobank: NL17 RABO 0302 2400 12
Beheer: D. Overkamp, Korenbloemlaan 7, tel. 2534493
Sleutel: Betty Obdeijn, Van Lyndenlaan 35 tel. 2536778
en familie Van Dijk, Otwardplaats 12, tel. 2535686

Bereikbaarheid pastores via het secretariaat Leusden:033 4941261

Voor afspraken doop, huwelijk en uitvaart:
Anny Smink, Westerdorpsstraat 78,
tel. 033 2537528 of 06 46164135
e-mail: j.a.smink78@kpnplanet.nl

Bij geen gehoor: Sylvia Voskuilen. tel. vast 033 25 36 834.
Mobiel: 06 135 189 22.E-mail: sylvia.voskuilen@kpnmail.nl

Gezinsmutatie, verhuizing:
secretariaat@katholiekhoevelaken.nl

Contact en bezoek:
Betty Obdeijn, Van Lyndenlaan 35, tel. 2536778
e-mail: benbettyhoevelaken@gmail.com

Intenties:
Cathrien Voskuilen, Mulderslaantje 7 tel. 2572483

Redactie Dialoogie:
Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11 tel. 2536367
e-mail: angelinehubbers@hotmail.com

Kopij voor het nummer van 17 december2023 t/m 28januari 2024 kunt u
UITERLIJK inleveren tot DONDERDAG 7 december vóór 10.00 uur bij:
Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11.tel. 033 2536367.
e-mail: angelinehubbers@hotmail.com

