

Het lege graf.

DIALOGGJE
60e jaargang, nummer 2

Zondag 24 maart t/m donderdag 9 mei 2024



SINT PAULUSGELOOFSGEMEENSCHAP
HOEVELAKEN
website: www.katholiekhoevelaken.nl

LITURGISCHE AGENDA.

Zondag 24 maart 10.00 uur: Gebedsviering met medewerking van het Pauluskoor.

Gaat voor:: Paulien Flinkerbusch

Lector: Thera Mulder.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Na de viering is er koffie.

Vespervieringen in de Eshof op 24 maart;- 25 maart; -26 maart en 27 maart om 17.00 uur.

Lees hier meer over op pagina's 5, 6 en 7, evenals over de oecumenische vieringen: Paastridium- Witte Donderdag,- Goede Vrijdag en Paaswake

Donderdag 28 maart 19.00 uur: Oecumenische viering met medewerking van het Pauluskoor.

Gaan voor: ds Ellie Boot en pastor Ben Piepers..

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum 2. Pastorale activiteiten.

Bijzonderheden: Witte Donderdag viering. Na de viering is er koffie.

Vrijdag 29 maart 14.45 uur. Kruisweg.



Deze zal worden verzorgd door Betty Obdeijn en Wim Eggenkamp. Als inleiding op de overweging van de Kruisweg hoort u meditatieve muziek uit Taizé. Ook is er

gelegenheid om bloemen bij het Kruis te leggen.

Vrijdag 29 maart om 19.00 uur: Oecumenische gebedsdienst **in de Eshof**.
Koor: met enkele leden van de Cantorij en Pauluskoor.
Gaan voor: ds Ellie Boot en pastor Ben Piepers.
Goede Vrijdagviering.

Zaterdag 30 maart om 21.00 uur: Oecumenische gebedsviering **in de Eshof**.
Paaswake.



Zondag 31 maart om 10.00 uur Woord- en Communieviering met medewerking van het Pauluskoor. Deze viering is met toestemming van pastoor Harrold Zemann.

Gaan voor: Betty Obdeijn en Riet van Hofwegen.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum en 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Familie van de Wolfshaar van den Hoven. - Albert Hegge.

Bijzonderheden: Hoogfeest van Pasen.

Na de viering is er koffie.

Woensdag 3 april om 09.30 uur Eucharistieviering

Gaat voor: pastor Johan Rutgers Pr.

Intenties: pastor Henri Voskuilen. – Anton Keijzer.

Zondag 7 april om 09.15 uur: Woord- en Communieviering met medewerking van het Pauluskoor.

Gaat voor: Pastor Ben Piepers.

Lector: Wim Eggenkamp.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum en 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Toon Ossendrijver. –Mirjam Broekhoven. – Otto Groot. - Jan Bosma.

Na de viering is er koffie.

Zaterdag 13 april 19.00 uur. Eucharistieviering met samenzang.

Gaat voor: pastoor Harrold Zemann.

Lector: Sylvia Voskuilen.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum en 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Piet Voskuilen. – Wil Kuijper. – Henk Eijbergen. – Jopie Kamphuis.

Na de viering is er koffie.

Zondag 21 april om 09.15 uur. Woord- en Communieviering met samenzang.

Gaat voor: Diaken Rini Bouwman.

Lector: Riet van Hofwegen.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum en. Pastorale activiteiten.
2. Roepingenzondag.

Intenties: Toon Ebbelaar. – Gerda van de Coterlet. – Riet van Merwijk.
Wim van Valkengoed. – Overleden ouders van Valkengoed van Daatselaar.- Anton van Esveld.

Roepingenzondag , zie pagina 10 van de Lucasbrief. Na de viering is er koffie.

Zondag 28 april om 10.00 uur: Gebedsviering met medewerking van het Pauluskoor.

Parochanen gaan voor: Willie van Kooy en Betty Obdeijn.

Collecten: Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten.

Intenties: Toon Ossendrijver. – Toon Ebbelaar. – Henri Voskuilen. -
Mirjam Broekhoven. – Otto Groot. -

Na de viering is er koffie.

Woensdag 1 mei om 09.30 uur: Eucharistieviering.

Gaat voor: Pastor Johan Rutgers , Pr.

Zondag 5 mei 11.00uur: Woord- en Communieviering met medewerking van het Pauluskoor.

Gaat voor: pastor Niels Morpey.

Lector: Riet van Hofwegen.

Collecten: : 1. Onderhoud Pauluscentrum. 2. Pastorale activiteiten.

Intenties: Toon Ossendrijver. –Mirjam Broekhoven. – Otto Groot. –
Jaargedachtenis Grada Voskuilen-Vrijhoef. - Jan Voskuilen. –
Jan Bosma. – Albert Hegge.

Vóór de viering is er koffie.

Donderdag 9 mei 10.00 uur: Hemelvaart. Oecumenische viering met
samenzang.

Gaan voor: ds Ellie Boot en Anny Smink.

OEUMENISCHE VESPERS IN DE STILLE WEEK

Vanaf zondag 24 maart begint de Stille Week: de week waarin we het laatste stukje gaan van de weg naar Pasen.

Het thema van de vesperserie van de Stille Week van dit jaar zal zijn 'verzet en overgave'. Waar verzet je je tegen en wat aanvaard je? Aanvaard je het gebruik van wapens tegen een agressor – of verzet je je ertegen?

Verzet je je tegen plastic verpakkingen in de supermarkt – of aanvaard je die? Dagelijks moeten we heel wat keuzes maken.

De vespers vinden plaats in de kerkzaal van de Eshof op zondag 24 t/m woensdag 27 maart om 19.00 uur. Voorgangers zijn respectievelijk Arwin van Wilgenburg, Sienke Wolters, Lieske Duim en Cees Otte. De begeleiding is in handen van de musici Simon Drost, Rudi Coppoolse, Edwin Schimscheimer en Dinie Jager.

PAASTRIDUÛM – WITTE DONDERDAG, GOEDE VRIJDAG EN PAASWAKE

De drie dagen van het Paastriduüm zullen we weer op oecumenische wijze vieren. Op donderdag 28 maart vieren we om 19.00 uur in het Pauluscentrum Witte Donderdag. 'Avond vol dreiging' is het thema. Hoe houd je het uit met dreiging? Wat doet dreiging met je? Kun je het donker onder ogen zien zonder je erdoor te laten overweldigen?

Het Pauluskoor zingt. Ben Piepers zal een overweging houden.

Ook op Goede Vrijdag begint de kerkdienst om 19.00 uur. Deze viering zal in de Eshof zijn. Een klein koor dat bestaat uit leden van het Pauluskoor en van de cantorij zal de zang ondersteunen. We horen dit jaar een stukje uit de Klaagliederen van Jeremia. Daarnaast zal het lijdensevangelie van Marcus klinken. Naast Ben Piepers en Ellie Boot zullen enkele mensen meewerken die verschillende stemmen uit het evangelie lezen.

Ook de oecumenische Paaswake zal in de Eshof zijn. Thema van deze viering is 'opstanding en ontreddering'. Het contrast, dat Palmzondag tekent en in de vespers verder wordt uitgewerkt, komt hierin naar voren. Het evangelie van Marcus eindigt eigenlijk bij Marcus 16,8. De vrouwen die bij het lege graf waren vluchten weg, geschrokken door de man in het wit die hen aanspreekt, en zeggen tegen niemand iets... Pas later is het slot van Marcus 16,9-20 aan het evangelie toegevoegd. In het oorspronkelijke slot gaan opstanding en ontreddering hand in hand. Ben Piepers zal hier aan de hand van een kunstwerk iets over zeggen.

Deze nacht wordt de nieuwe paaskaars de Eshof in gedragen. Dit jaar wordt

hij beschilderd en bewerkt door de jongeren van de basiscatechese. De kaars van 2023, die was gemaakt door Tijmen de Vries en Jessie Groen onder leiding van Cees Otte, zal door hen samen gegeven worden aan iemand van wie zij vinden dat die een licht kan gebruiken.

De cantorij ondersteunt de zang en we vieren zoals elk jaar de maaltijd van de Heer in een grote kring met matzes, wijn en druivensap. We gaan proberen zó een kring te vormen dat ieder zicht houdt op de projecties van de beamer.

De klok gaat deze nacht een uur vooruit. We hebben daarom besloten **de Paaswake om 21.00 uur te beginnen**. Ieder die ook op Paasmorgen naar de kerk wil gaan, kan in elk geval een redelijke nacht maken.

In deze nacht vasten en waken de jongeren van het Georgiëproject. Ze beginnen daar op zaterdagmorgen om 11 uur mee en houden het vol tot zondagmorgen na de Paasmorgendienst. Zowel in de Paaswake als in de Paasmorgendienst zullen ze aanwezig zijn en een rol spelen.

DE ESHOF 50 JAAR!



In 2025 zal de Eshofgemeente vieren dat de Eshof 50 jaar bestaat. Extra reden voor feest is dat het gebouw vanaf komende zomer vrijwel energie neutraal is! Met een team zijn we aan het nadenken over feestelijke activiteiten. We hopen daarmee zoveel mogelijk mensen te bereiken, niet alleen uit de Eshofgemeente maar ook uit de Paulusgemeenschap en uit de

rest van Hoevelaken en daarbuiten. Hopelijk zullen in de toekomst meer mensen en organisaties de weg vinden naar het gebouw, want het is jammer als het nog geen tiende deel van de tijd wordt gebruikt, zoals nu het geval is. Vanaf half juni zal er een nieuwe vloer in de kerkzaal komen, waarin geïsoleerde vloerverwarming zal worden gelegd die niet meer de zandgrond onder de zaal maar enkel nog de zaal zelf zal verwarmen. We kunnen dan een tijdje niet in de kerk terecht. We zijn blij dat we op 23 en 30 juni te gast mogen zijn in het Pauluscentrum!

Ellie Boot

MEER DAN EEN GEBAAAR...

Kent u dat ook? Sta je in een hal of ruimte met iemand te praten, geroezemoes om je heen, je staat je vreselijk in te spannen om het gesprek te volgen. Zo vermoeiend. En dan versta je net zo'n belangrijk woord niet, waardoor je eigenlijk het verhaal niet goed volgt. Dus wat doe je? Vriendelijk glimlachen, hummend het gesprek vervolgen? Toch nog maar een keer om herhaling vragen? Of een volgende keer niet meer in die hal blijven staan om te praten? Wat zou dat jammer zijn. En wat zou het fijn zijn als je met een enkel gebaar het gesprek makkelijk had kunnen blijven volgen.

En nu hoor ik u denken: "gebaren - gebarentaal? Wat moet ik daar mee? Dat is toch voor doven en slechthorenden?"

Is dat zo? Of maken we allemaal al veel meer gebaren dan we denken. Is je gesproken taal ondersteunen met gebaren niet waardevol voor veel meer mensen dan alleen doven en slechthorenden?

En hoe zit dat met die gebaren, zijn die over de hele wereld gelijk?

Bestaat er ook zoiets als een dialect? Is het wel een echte taal?

En vooral, is het niet lastig om gebaren te maken?

Op maandag 13 mei kunt u het gebaren zelf wat meer in de vingers krijgen.

En stilzitten is er niet bij, want naast wat achtergrond informatie wordt het een interactieve avond waarbij we vooral aan de slag gaan. Aan het eind van de

avond weet u niet alleen veel meer over gebaren, maar bent u ook in staat om zélf nog meer gebaren te maken.

En u zult zien, die blijft u na 13 mei gebruiken.

In 2002 kwam ik als (kinder-)therapeut bij de Koninklijke Kentalis te werken.

Wij hadden veel kinderen in behandeling met een TOS (taal ontwikkelingsstoornis) maar weinig die doof / slechthorend waren. Er was namelijk geen gebarendaarige therapeut.

Daarom ben ik de opleiding voor tolk Nederlandse Gebarentaal gaan volgen.

In 2011 studeerde ik af. En sindsdien behandel ik vooral cliënten die doof of slechthorend zijn. Tolken doe ik niet meer, maar “wapperen” doe ik dus nog elke dag. En het mooie van gebarentaal vind ik dat het zoveel meer zeggend, zoveel rijker is, dan alleen communiceren met woorden.

Ik hoop dat u mee komt wapperen. Opgeven is fijn, dan kunnen we voor de juiste hoeveelheid koffie en thee zorgen:

ellie.boot@hccnet.nl, tel. 06 33832849. Tot dan!

Diana Kneppers ☺ Doornekamp

De TV-missen vanuit het Aartsbisdom Utrecht zijn dit jaar nog te zien op:

- 24 maart (Palmzondag, aanvang 9.55 uur), Hengelo
- 30 maart (Paaswake, aanvang ca. 23.15 uur), Deventer
- 19 mei (Pinksteren, aanvang 11.00 uur), Hengelo, celebrant: rector Patrick Kuipers van het Ariënsinstituut
- 26 mei (H. Drie-eenheid), Mijdrecht
- 14 juli (15^e zondag door het jaar), Hengelo
- 21 juli (16^e zondag door het jaar), Deventer
- 25 augustus (21^e zondag door het jaar), Mijdrecht
- 27 oktober (30^e zondag door het jaar), Mijdrecht
- 1 december (1^e Zondag van de Advent), Hengelo

Het Geloofsgesprek en de Eucharistieviering zijn (tenzij anders vermeld) elke zondagmorgen respectievelijk vanaf 9.45 en 10.00 uur te zien op NPO 2.

Online (terug)kijken kan via NPO Start of de website van KRO-NCRV:

www.kro-ncrv.nl/programmas/geloofsgesprek en

www.kro-ncrv.nl/programmas/eucharistieviering

Bron: Regina Plat, Algemeen overste van de congregatie van zusters dominicanessen van Voorschoten.

NA PALMEN OOK HET KRUIS

Heer God, wij bidden U:
Geef ons kracht om na palmen ook
het kruis te dragen:
Het kruis van vrede, liefde, trouw,
het kruis van boete en bekering,
het kruis van grote dienstbaarheid en goedheid.

Geef ons in deze wereld de eenheid weer:
laat onderlinge twist ons niet verblinden,
laat allen onverdeeld uw Naam belijden
op de weg die ons verrijzenis zal brengen.

Verdrijf de haat uit deze wereld
en laat ons in vrede leven.
Geef ons het inzicht en de kracht,
om allen bij te staan, die onze steun verlangen
en mogen wij U herkennen in mensen zonder stem.

Houd ons verbonden, Heer,
met hen die door de dood zijn heengegaan.
Wil heel uw volk geleiden naar ons eeuwig Pasen.

Heer, onze God, wij bidden u, verhoor ons.

WIJ ZIJN ER VOOR U!!!!

De pastoraatgroep van de Paulusgeloofsgeemeenschap bestaande uit:

| | |
|-------------------|--|
| Riet van Hofwegen | (vrijwilligers-coördinator) |
| tel. 25 716 14 | e-mail: rietvhofwegen@gmail.com |
| Betty Obdeijn | (diaconie-bezoek) |
| tel. 25 367 78 | e-mail: benbettyhoevelaken@gmail.com |
| Lies Traa | (jongeren en oecumene) |
| tel. 25 368 81 | e-mail: p.traa2@upcmail.nl |

BETALEN.

Wie in 2024 de Kerkbalans of Intenties gaat betalen:

Rabobank : NL17 RABO 0302 2400 12

ING Bank: NL12 INGB 0001 6677 19

Schrijf er wel bij waar het voor is.

t.n.v. St Paulusgeloofsgemeenschap Hoevelaken

Kerkbalans: wij hebben weer vertrouwen in jullie gulle gaven.

Intenties: € 10,00 per keer

Intenties kunt u inleveren bij: Mevr C.A.Voskuilen

(zie achterzijde Dialoogje)

BELANGRIJKE ADRESSEN

Pauluscentrum, De Veenslag 1, Hoevelaken.
Correspondentieadres: postbus 102, 3870 CC Hoevelaken.
e-mailadres: hoevelaken@stlucas.nu
ING. Bank: NL12 INGB 0001 6677 19
Rabobank: NL17 RABO 0302 2400 12
Beheer: D. Overkamp, Korenbloemlaan 7, tel. 033 2534493
Sleutel: Betty Obdeijn, Van Lyndenlaan 35 tel. 033 2536778
en familie Van Dijk, Otwardplaats 12, tel. 033 2535686

Bereikbaarheid pastores via het secretariaat Leusden: 033 4941261

Voor afspraken doop, huwelijk en uitvaart:

Anny Smink, Westerdorpsstraat 78,

tel. 033 2537528 of 06 46164135

e-mail: j.a.smink78@kpnplanet.nl

Bij geen gehoor: Sylvia Voskuilen. tel. 033 2536834.

Mobiel: 06 13518922

Gezinsmutatie, verhuizing:

secretariaat@katholiekhoevelaken.nl

Contact en bezoek:

Betty Obdeijn, Van Lyndenlaan 35, tel. 033 2536778

e-mail: benbettyhoevelaken@gmail.com

Intenties:

Cathrien Voskuilen, Mulderslaantje 7 tel. 033 2572483

Redactie Dialoogje:

Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11 tel. 033 2536367

e-mail: angelinehubbers@hotmail.com

Kopij voor het nummer van **10 mei t/m 30 juni** kunt u **UITERLIJK** inleveren tot
DONDERDAG 2 mei vóór 10.00 uur bij:
Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11. tel. 033 2536367.
e-mail: angelinehubbers@hotmail.com

