

DIALOOGJE

60e jaargang, nummer 4

Zondag 7 juli t/m zondag 25 augustus 2024



SINT PAULUSGELOOFSGEMEENSCHAP
HOEVELAKEN

website: www.katholiekhoevelaken.nl

IN MEMORIAM

JOHANNES FRANCISCUS MARIA DE GROOT (JAN)
27 mei 1939 - 9 mei 2024.

op 18 mei j.l. is in besloten kring afscheid van Jan genomen.

Bron overlijdensbericht:

Denk aan mij terug, maar niet in de dagen van pijn en verdriet.

Denk aan mij terug in de stralende zon, hoe ik was toen ik alles nog kon.

De leden van de Paulusgeloofsgemeenschap wensen Mieke, kinderen en kleinkinderen van harte veel sterkte toe.

IN MEMORIAM

CATHARINA LUCIA (CATHO) KEET-EIJPEN.
24 oktober 1933 - 18 mei 2024

Bron overlijdensbericht:

Herinner wat je deelde in lief en in leed en hou vast wat er is zodat je niet vergeet.



De afscheidsviering is gehouden op 24 mei j.l. in de Pauluskerk. Aansluitend is Catho naar haar laatste rustplaats gebracht op de Algemene Begraafplaats in Hoevelaken.

Wij wensen kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel sterkte toe. Wees getroost door de vele mooie herinneringen die je zult bewaren en koesteren.

IN MEMORIAM
PAULINA MARIA POLMAN (PAULA)
Duiven 7 september 1947-25 mei 2024.

Beon overlijdensbericht:

Als je de voet op de andere oever zet en het blijkt de hemel te zijn.
 Als je dan door een hand wordt aangeraakt en het blijkt Gods hand te zijn.
 Als je dan muziek hoort en het blijken engelen te zijn.
 Dan ben je niet heengegaan maar thuisgekomen.

De Eucharistieviering heeft plaatsgevonden op 1 juni j.l. in de Pauluskerk.
 Paula is in kleine kring naar Crematorium Rusthof gebracht.
 Correspondentieadres: Familie Driessen en Polman p/a. Meijerink
 Uitvaartzorg, Postbus 540. 3800 AM Amersfoort.

Moge de steun van vrienden troost bieden en goede herinneringen het verlies verzachten.

MEDEDELING: NIEUWE NAAM FUSIEPAROCHIE BEKEND

Beste medeparochianen, Een heuglijk bericht voor ons allemaal: onze bisschop heeft in de afgelopen week besloten dat onze nieuwe fusieparochie de volgende naam gaat krijgen:

Parochie van de Heilige Familie Jezus, Maria en Jozef

In de afgelopen tijd heeft een speciale commissie zich gebogen over de vele inzendingen van namen die door verschillende parochianen zijn ingediend. We zijn gekomen tot drie namen die we aan de bisschop hebben voorgelegd. In de gekozen naam komen de drie belangrijkste mensen terug uit het evangelie: Maria, Jozef en Jezus. We komen hen in ons liturgische en pastorale leven iedere dag opnieuw weer tegen. Het familieleven van deze familie straalt vrede, vertrouwen en geloof uit, ook vandaag in een wereld waarin mensen op veel plekken van elkaar zijn vervreemd. De ontwikkelingen in de maatschappij zien we terug in onze parochie: bijvoorbeeld de komst van mensen uit landen ver weg: zij geven op veel plekken een nieuw en ander accent aan ons parochieleven. De parochie zou een "thuis" moeten zijn voor iedereen. Hoe verschillend we ook zijn in ons denken, geloven en leven. In die

zin is de geloofsgemeenschap ook een oefenschool: je hebt elkaar niet uitgekozen, je “bent elkaar gegeven”, we zijn familie van elkaar.

ik hoop van harte dat de nieuwe parochienaam ons vele jaren en op verschillende manieren mag blijven inspireren.

Hartelijke groeten,
pastoor Harrold Zemann.

OMDAT ER TE WEINIG COMPLETE GROENE BUNDELS IN HET PAULUS CENTRUM ZIJN, DEZE OPROEP!

Heeft u thuis nog een groene bundel zonder dat deze echt nodig is. Wilt u deze dan meenemen en in de kast van de bundels leggen?

Hartelijk dank, Betty Obdeijn

LITURGISCHE AGENDA.

Woensdag 3 juli 09.30 uur Eucharistieviering.

Gaat voor: Pastor Johan Rutgers Pr.

Inenties:: Anton Keijzer en pastor Henri Voskuilen.

In het weekend van **6 en 7 juli** is er **géén viering** in het Pauluscentrum.

Alle parochianen zijn van harte in de Eshof uitgenodigd.

De kerkzaal is dan nog in half verbouwde staat en het orgel kan nog niet gebruikt worden. Maar de piano doet het.

Aanny Smink.

Zaterdag 6 juli in de Catharinakerk te Nijkerk: Woord- en Communieviering om 19.00 uur, met voorganger pastor Ben Piepers.

Zondag 7 juli Eucharistieviering in Leusden St. Jozefkerk om 11.00 uur met voorganger pastor Johan Rutgers. Pr.

Zaterdag 13 juli 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang..

Gaat voor: Pastor Johan Rutgers. Pr.

Lector: Thera Mulder..

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum en 2.Pastorale activiteiten.

Intenties: Wim van Valkengoed. – Overleden ouders van Valkengoed van Daatselaar. – Jaargedachtenis Jan Voskuilen.

Na de viering is er koffie/thee.

Zondag 21 juli 10.00 uur:Gebedsviering met samenzang

Gaan voor: Betty Obdeijn en Riet van Hofwegen.

Collecten: Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten.

Intenties: Mirjam Broekhoven. –Otto Groot. –Catho Keet. – Overleden ouders Telkamp-Vrijhoef. - Jan Bosma.. - Jan de Groot.

Na de viering is er koffie/thee.

Zondag 28 juli 11.00 uur: Woord- en Communieviering met samenzang.

Gaat voor: Pastor Niels Morpey.

Lector: Anny Smink.

Collecten: Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten

Intenties: Anton van Esveld. -Piet Voskuilen. - Wil Kuijper. – Henk Eijbergen. – Jopie Kamphuis. - Paula Polman.

Vóór de viering is er koffie/thee.

Zondag 4 augustus 11.00 uur. Woord- en Communieviering met medewerking van het Pauluskoor.

Gaat voor: Pastor Ben Piepers.

Lector Willy van Kooij.

Collecten: Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten.

Intenties: Jan Bosma. – Anton van Esveld. -Catho Keet. – Jan de Groot. Paula Polman.- Jopie Kamphuis.

Vóór de viering is er koffie/thee.

Woensdag 7 augustus 09.30 uur. Euchartistieviering met voorganger pastor Johan Rutgers. Pr.

Intenties: Anton Keijzer en pastor Henri Voskuilen.

Zaterdag 10 augustus 19.00 uur. Eucharistieviering met samenzag.

Gaan voor: pastor Johan Rutgers. Pr.

Lector: Wim Eggenkamp..

Collecten: Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten.

Intenties: Anton Keijzer. – pastor Henri Voskuilen. –
Henk Eijbergen. - Wil Kuijper. – Piet Voskuilen.

Na de viering is er koffie/thee.

Zondag 18 augustus 10.00 uur Gebedsviering met medewerking van het Pauluskoor.

Gaat voor: Paulien Flinkerbusch.

Lector: Thera Mulder

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum en pastorale activiteiten.

2. MIVA.

Kraamkliniek zonder ambulance: “Wat als het mis gaat?”

Tekst in Lucasbrief op pagina 10.

Intenties: Jaargedachtenis Wim van Valkengoed. – Overleden ouders van Valkengoed van Daatselaar.

Na de viering is er koffie/thee.

ZONDAG 25 AUGUSTUS: ZIE PAGNA 11 VAN DIT DIALOOGJE.

Woensdag 4 september géén eucharistieviering, dit i.v.m. vakantie van pastor Johan Rutgers. Pr.



Zondag 26 mei was het feest in de kerk. En wat voor een feest!!!!

Tien prachtige kinderen uit Nijkerk, Hoevelaken en Wezep deden die dag hun Eerste Heilige Communie.

Een mooie viering waarbij Pastoor Harrold Zemann en Diaken Rini Bouwman voorgingen. Het was een mooie afsluiting van een intensieve maar mooie periode naar de Eerste Communie toe.

Wat leerde ze snel en ook wij leerden veel van hen.

We mogen trots zijn om zulke fantastische kinderen te hebben in onze St. Lucas Parochie.

Namens de Werkgroep

Eerste Heilige Communie Alie en Sylvia.





**IN HET NAJAAR ZAL BEN PIEPERS WEER EEN SERIE VERZORGEN
OVER KUNST. DE TITEL VAN DE SERIE LUIDT:
HET KLEURRIJKE VERHAAL VAN JOZEF EN MODERNE KUNST**

Ben schrijft er zelf over:

'Het boek Genesis eindigt met een novelle over Jozef, de lievelingszoon van Jacob, en zijn elf broers. Als je de verhalen op je laat inwerken, spat de actualiteit ervan af: droom en werkelijkheid, eigendunk en onderlinge jaloezie, mensenhandel, leven als vreemdeling, schuld, gemis, en wegen van verzoening, hongersnood en wijs beleid, gastvrijheid en elkaar tot zegen zijn... Op de achtergrond is Gods aanwezigheid voelbaar.

Tijd nemen om te kijken naar moderne kunst, eerst kijken wat er te zien en is daarna pas aandacht voor je eigen beleving: wat het kunstwerk bij je oproept. Vervolgens met elkaar uitwisselen en je laten verrassen wat het kunstwerk bij anderen te weeg brengt.

Elke bijeenkomst beginnen we met kijken naar beeldende kunst, om meditatief op het spoor te komen van ieders zienswijze en beleven.

Na de pauze luisteren we naar een fragment uit het verhaal van Jozef en bespreken we wat de tekst oproept. De begeleider zal telkens achtergrond aanreiken bij de vertelling.

Omdat de verhalen te lang zijn om tijdens de bijeenkomst in zijn geheel te lezen, wordt verondersteld dat de deelnemers thuis enig leeswerk verrichten. De serie bestaat uit zes bijeenkomsten. Na elke bijeenkomst ontvangt u een digitale toelichting bij de kunst en de teksten uit Genesis'.

De bijeenkomsten worden gehouden in de Eshof van 10.00 tot 12.00 uur op de volgende dagen:

10 en 24 september

8 en 29 oktober,

12 en 26 november.

Er kunnen maximaal 15 belangstellenden deelnemen. Het minimaal aantal deelnemers bedraagt 10. De kosten bedragen €30 per deelnemer. Heb je belangstelling, wees er dan snel bij want vol is vol. Opgeven kan bij:

Anny Smink, e-mail: j.a.smink78@kpnplanet.nl tel: 033-2537528 en

Frits Harmsen, e-mail: fritsharmsen@kpnmail.nl tel: 06-20162652.

Frits Harmsen, namens de commissie BRIES.

CHRISTENDOM EN SLAVERNIJ' IN MUSEUM CATHARIJNECONVENT

Deze zomer organiseert Museum Catharijneconvent de tentoonstelling 'Christendom en slavernij'. Hierin komen bezoekers meer te weten over de vaak onbesproken relatie tussen het christendom en het Nederlandse slavernijverleden. "Het christendom was zeer bepalend voor het denken over slavernij. Voors en tegens werden uit de Bijbel gehaald," zo schrijft het museum in de vooraankondiging van de expositie.

Volgens Museum Catharijneconvent "is 'Christendom en slavernij' een tentoonstelling over de dubbelzinnige rollen van kerken en individuen, diep geloof, troost, afkeer en voortdurend verzet. Deze geschiedenissen werken door tot op de dag van vandaag. Het is tijd dat dit complexe verhaal verteld wordt." In de tentoonstelling is een belangrijke rol weggelegd voor hedendaagse kunst. 'Christendom en slavernij' is te zien van 29 juni tot 22 september in Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38 Utrecht. Meer informatie, openingstijden en toegangsprijzen/tickets . (let op: in het museum kan alleen nog met pin of creditcard worden betaald): www.catharijneconvent.nl.

WIJ ZIJN ER VOOR U!!!!

Riet van Hofwegen (vrijwilligers-coördinator)
tel. 25 716 14 e-mail: rietvhofwegen@gmail.com
Betty Obdeijn (diaconie-bezoek)
tel. 25 367 78 e-mail: benbettyhoevelaken@gmail.com
Lies Traa (jongeren en oecumene)
tel. 25 368 81 e-mail: p.traa2@upcmail.nl

BETALEN.

Wie in 2024 de Kerkbalans of Intenties gaat betalen:

Rabobank : NL17 RABO 0302 2400 12

ING Bank: NL12 INGB 0001 6677 19

Schrijf er wel bij waar het voor is.

t.n.v. St Paulusgeloofsgemeenschap Hoevelaken

Kerkbalans: wij hebben weer vertrouwen in jullie gulle gaven

Intenties: € 10,00 per keer

Intenties kunt u inleveren bij: Mevr C.A.Voskuilen

(zie achterzijde Dialoogje)

De redactie wenst u een fijne vakantie toe. Lekker genieten van de rust,
omgeving en (hopelijk) mooi weer.



**GELOOFSGEMEENSCHAP BIJEENKOMST OP ZONDAG 25 AUGUSTUS
2024 AANVANG 10.00 UUR.**

Hier willen we onze waardering tonen voor alle vrijwilligers en koorleden voor al het werk wat zij belangeloos voor onze gemeenschap doen.

Verder willen wij graag met u van gedachten wisselen over de toekomst van onze geloofsgemeenschap.

Tevens zal de penningmeester u informeren over onze financiële situatie.

Tijdens de bijeenkomst zal gezorgd worden voor feestelijke koffie en lunch door onze gastvrouw Marijke Kroon en haar helpers.

Locatieraad en pastoraatsgroep.

Wilt u graag vóór 15 augustus opgeven of u alleen of met partner komt.

Dit kunt u doen door onderstand briefje bij Marijke Kroon in de brievenbus te doen of aan te melden per telefoon of per e-mail bij Marijke.

Marijke Kroon

Leeuwenbeklaan 7

Hoevelaken

Telefoon: 033-2853966 e-mail: marijke.kroo1@gmail.com



Ik kom op 25 augustus alleen of met partner (doorstrepen wat van toepassing is)

Naam:

Adres:

e-mail

Telefoonnummer

Belangrijke adressen

Pauluscentrum, De Veenslag 1, Hoevelaken.

Correspondentieadres: postbus 102, 3870 CC Hoevelaken.

e-mailadres: hoevelaken@stlucas.nu

ING: NL12 INGB 0001 6677 19

Rabobank: NL17 RABO 0302 2400 12

ANBI nummer 0026.09.411

Beheer: D. Overkamp, Korenbloemlaan 7, tel. 033 2534493

Sleutel: Betty Obdeijn, Van Lyndenlaan 35 tel 033 2536778

en familie Van Dijk, Otwardplaats 12, tel. 033 2535686

Bereikbaarheid pastores via het secretariaat Leusden:033 4941261

Voor afspraken doop, huwelijk en uitvaart:

Anny Smink, Westerdorpsstraat 78,

tel. 033 2537528 of 06 46164135

e-mail: j.a.smink78@kpnplanet.nl

Bij geen gehoor:

Sylvia Voskuilen

033 - 25 36 834. Mobiel: 06 135 189 22

e-mail: sylvia.voskuilen@kpnmail.nl

Gezinsmutatie, verhuizing:

hoevelaken@stlucas.nu

Contact en bezoek:

Betty Obdeijn, Van Lyndenlaan 35, tel. 033 2536778

e-mail: benbettyhoevelaken@gmail.com

Intenties:

Cathrien Voskuilen, Mulderslaantje 7. tel. 033 2572483

Redactie Dialoogje:

Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11 tel.033 2536367

e-mail: angelinehubbers@hotmail.com

Kopij voor het nummer van 30 augustus t/m 20 oktober 2024 kunt u
UITERLIJK inleveren *tot donderdag 22 augustus vóór 10.00 uur* bij:

Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11.tel. 033 2536367.

e-mail: angelinehubbers@hotmail.com

