

DE JOZEFBODE



Nummer 7

Jaargang 5

De Jozefbode is een uitgave van de geloofsgemeenschap
St. Jozef Leusden
Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden
Jaargang 5, nr. 7
5 juli t/m 25 augustus 2024

Van de redactie

Beste lezer,



Voor u ligt het laatste nummer van dit jaargang. Nummer zeven.
In september starten we met jaargang 6.
We gaan de zomer in met hopelijk veel mooi weer, om mooie uitstapjes te maken of gewoon lekker in de tuin te zitten met een boek of iets dergelijks. Het is in ieder geval tijd om te ontspannen.
We wensen u een mooie zomer toe.

Foto: Museumeiland Biesbosch

Berichten van de locatieraad

Beste parochianen,

Velen van ons zijn druk in de weer om een vakantie te plannen. Met de bus mee, of met de camper en misschien nog wel op de fiets met een tentje achterop. Gaan we ver van huis of blijven we lekker in Nederland of als het minder gaat in eigen tuin.

Het is goed om even afstand te nemen van onze dagelijkse beslommeringen. Maar helaas kan niet iedereen zo maar weg, misschien vanwege de gezondheid of omdat de portemonnee het niet toelaat. Het zou fijn zijn als ieder van ons die dat kan, eens om zich heen kijkt: wat kan ik misschien doen voor de thuis zittende buurvrouw of vriendin. Gebruik je creativiteit om een plannetje te maken voor een dagje uit of iets leuks bij iemand thuis. Daar heb je beiden heel veel plezier van. Want vakantie is iets heel anders doen, zien, horen en ruiken dan thuis waar alles zo zijn gangetje gaat.

Het bijzondere van vakantie is: in eigen land of in het buitenland, we komen in een klein dorp of stad, waar we geen kerk, als die open is,

overslaan. We gaan naar binnen en steken een kaarsje aan voor onze geliefden en bidden een weesgegroetje voor een gezegende reis. We zijn op reis veel meer "kerks" dan we thuis zijn. Hoe zou dat komen, voelen we ons daar meer verbonden en trots op waar we vanuit ons geloof thuis horen? Misschien kunnen we als we weer thuis komen van vakantie met elkaar zoeken naar creatieve oplossingen om onze eigen "thuis kerk" weer een warme plek te laten zijn zodat de sleur en gewoontes worden omgevormd tot een deken om ons allemaal heen, waar we nieuw elan in kunnen vinden. Zeker nu we een van de 15 kerken binnen onze parochie gaan worden.

We gaan er voor maar we kunnen het niet alleen!

Hartelijke groet namens de Locatie Raad

Evelien Blom

Berichten van de pastoraatsgroep

Bijeenkomst zingeving in Leusden 22 mei 2024

Vanuit de PG waren ook wij aanwezig bij deze bijeenkomst om te spreken over het aanbod zingeving in Leusden. Het doel van de bijeenkomst was om in kaart te brengen wat er zoal gebeurt rond zingeving, waar behoefte aan is en om te bespreken, hoe we elkaar kunnen vinden en versterken. De bijeenkomst was voorbereid door de kerngroep 'Zin in Leusden': Carola van den Heuvel (bureau Zin, o.a. ook Centrum voor Levensvragen), Pieter van den Berg (Nederlandse Gereformeerde Kerk de Koningshof), Erica Hoebe (Protestantse Gemeente Leusden), Peter Hommes (Nederlandse Gereformeerde Kerk de Koningshof) en Margriet van Andel (kerkelijk werker in ruste).

Na de vraag aan ieder 'wat hoort voor jou bij zingeving?' kwam er een gesprek op gang over het al bestaande aanbod. Belangrijk bij zingeving is dat je elkaar kunt ontmoeten, dat er ruimte is om te leren en te groeien, dat er vermenging is tussen de organisaties.

Dit stuitte op de volgende vraag: 'waar kan de Leusdenaar dit aanbod dan vinden'. Verschillende ideeën zijn geuit zoals een Platform met website, via de Huiskamer van Leusden, de Leusderkrant bij de al bestaande rubriek kerkenaanbod, rubriek zingeving op website Sociaal Plein Lariks etc.

De kerngroep 'ZIN in Leusden' gaat zich verder bezinnen op het vervolg van deze gedachtewisselingen.

Zodra er meer nieuws is zullen wij u informeren.

Geloven op vakantie

In het jaar 2000 zijn we al eens een moment in Lourdes geweest. Echter, we hadden toen nog onze hond en konden niet gezamenlijk het complex in. Eén van ons moest met de hond buiten blijven.

Nieuwsgierig naar wat er daar gebeurt hebben we dit jaar, op onze route naar Spanje, toch maar weer een bezoek gebracht aan Lourdes. Een hotel hadden we dicht bij het heiligdom geboekt en toen we daar aankwamen zagen we daar meteen al dat er veel mensen, jong en oud, rondliepen of werden voortgeduwd door familie of vrijwilligers.

Ongelofelijk, alleen dát is al een hele bijzondere ervaring.

Bij aankomst eind van de middag, was het koud en regende het. We hadden een lange reis achter de rug en bleven in het hotel. Daar hoorden we 's avonds gezangen en gebeden, die vanaf het grote plein door de koude avondlucht onze kant opwaaiden. Even later zagen we een enorme stroom van mensen, lopend of voortgeduwd in speciale

rolstoelen met overkapping, hun weg volgend, terug naar het hotel. De volgende dag begrepen we dat dit de lichtprocessie was, ook wel de Mariale processie, die iedere avond plaatsvindt. (25 maart-1 november). Heel bijzonder om mee te maken. Al die mensen met lichtjes in een lange rij, al zingend een route door het heiligdom afleggend, waarna de



opstelling op het grote plein voor de kerk bij het beeld van Maria.

Overdag hebben we alle kerken bezocht die daar aanwezig zijn. Eén wakte onze grote verbazing, de ondergrondse basiliek Sint Pius X.

We volgden nietsvermoedend het bordje Sint Pius X en kwamen in een immens grote ruimte. De ondergrondse basiliek heeft een oppervlakte van ongeveer 12.000 m² in een grote ovale vorm. Deze basiliek kan maximaal 25.000 mensen ontvangen. Op het moment dat wij daar binnen kwamen was er een viering gaande. Tijdens de eucharistie werd



er op vele plekken de communie uitgedeeld door wel 20 priesters. We hebben rondgelopen, kijkend op het lagere kerkgedeelte, waarbij wij de 39 afbeeldingen van verschillende heiligen en gezegenden op de doeken konden zien. Al met al een indrukwekkende gebeurtenis.

Diana Mol

Nieuwtjes

Samen Soep eten in De KOM met lunch

Zondag 21 juli (na de viering van 11.00 uur) is er weer soep eten in De KOM.

Vanwege de zomerperiode willen we dit extra aankleden met een lunch.

Wilt u zich hiervoor wel opgeven via de lijst bij de balie in De KOM. Dan weten wij voor hoeveel personen wij gaan inkopen.



Vieringen

St. Jozefkerk

De data van alle vieringen in de St. Lucasparochie kunt u terugvinden in de Lucasbrief of op de website www.stlucas.nu

Kerk-TV St Jozefkerk te Leusden.

Om een kerk-uitzending in de St. Jozefkerk te Leusden te bekijken/luisteren moet u volgende handelingen verrichten: Start op laptop, PC, tablet, iPad of mobiele telefoon de website kerkdienstgemist.nl en vul Leusden in bij 'Vind uw kerk'. Klik in het volgende scherm op: *St Jozefkerk Leusden*. Er verschijnt een lijst van beschikbare uitzendingen van St. Jozefkerk Leusden en klik vervolgens op de uitzending die u wilt zien of beluisteren.

Getijdengebed

Iedere woensdagavond is in onze kerk om 19.30 uur een getijdengebed.

Rozenkransgebed

Iedere donderdagmorgen om 9.30 uur in de St. Jozefkerk.

Lisidunahof: In Lisidunahof is er elke vrijdag om 10.30 uur een weekviering, ingevuld door geestelijk verzorger Geke van Schuppen (PKN), Paulien Flinkerbusch (RK) en het Team Welzijn.

Biechten

Als u wilt biechten of een (telefonisch) gesprek wilt aanvragen met een pastoraal medewerker dan kunt u bellen met het secretariaat voor het maken van een afspraak. Telefoon: 033-4941261

Koffiedrinken in De Kom

Na elke zondagviering is er koffiedrinken in De Kom.



Ziekenzondag en Ziekenzalving

De ziekenzalving is een van de zeven sacramenten in onze kerk. Een sacrament is een handeling waarbij we geloven dat Christus op dat moment aanwezig is en opnieuw zijn genadegaven geeft. In het evangelie horen wij hoe Jezus weldoende rondging, zieken genas en hen bij zich liet brengen. In het Nieuwe Testament, in de brief van Jacobus vinden wij een verwijzing naar de ziekenzalving in de jonge kerk: "Is iemand van u ziek? Laat hij de priesters van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de Naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten." (Jacobus 5, 13)

Vroeger werd dit Sacrament ook wel het Laatste Oliesel genoemd omdat men het vaak in de laatste uren ontving. Heden ten dage moedigt de kerk mensen aan om niet te wachten tot het laatste moment, maar dat men het eerder ontvangt zodat men eerder ook de heilzame kracht ervan zou kunnen ervaren.

Op zondag 8 september om 11.00 uur is er dit jaar weer gelegenheid tijdens de eucharistieviering in de St. Jozefkerk het sacrament van de ziekenzalving te ontvangen. Op woensdag 4 september om 10.30 uur zal pastoor Harrold Zemann in De Kom hierover met u een voorbereidend gesprek hebben. Als u zich hiervoor wilt opgeven, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat 033-4941261 of leusden@stlucas.nu .



JONGE JOZEFKERK

Vind je het leuk om samen te zingen?
Wil je uitproberen hoe het is om in een koor te zingen?

Kinderkoor De Vlindertjes

Zoekt versterking!

Wij zoeken zangers en ...
een dirigent en pianist die het leuk vinden
om de kinderen te laten genieten van het
zingen en van het samen zingen.

Binnen de St. Lucas en de St. Maartenparochie
zijn wij het laatste kinderkoor. Geef je op!
Zodat wij vieringen op verschillende locaties
kunnen voorzien van muziek....

Wie: alle kinderen van groep 3, 4, 5 en 6.

Welke dag?: Dit gaat in overleg met de leden

Waar: Parochiecentrum St. Jozefkerk
Achterveld

Voor meer informatie:

Annelieke Overgoor

(06-37311004 - annelieke.overgoor@hotmail.com)

Secretariaat Achterveld

(0342-451420 - achterveld@stlucas.nu)





Jaa, de vlag mag uit !

Alle jongeren die zijn geslaagd, willen we vanaf deze plek van harte feliciteren met het behalen van hun diploma.

Ook de leerlingen van de basisscholen hebben het schooljaar erop zitten. De kinderen uit groep 8 hebben hun

laatste jaar vast afgesloten met een musical of een ander feest en nemen afscheid van elkaar.

Maar, na al het harde werken nu eerst genieten van een vrije zomer, met misschien wel leuke plannen, en daarna verder met de volgende stap in je leven. Veel zonneschijn en plezier !

*Namens de Pastoraatsgroep

Ik hou niet van boeken. Echt niet. Punt uit.

Auteur: Emma Perry & Illustrator: Sharon Davey

Uitgeverij: De Vier Windstreken

Er was eens een meisje... Zo beginnen vaak verhalen. Maar dit is toch even anders. Er is echt een meisje, ze heet Mila. Mila houdt niet van boeken. Echt niet. Punt uit. Maar toch blijven er boeken komen in haar



slaapkamer. Ze krijgt ze voor haar verjaardag. "Een boek? Eh, bedankt?" Ze krijgt soms boeken als beloning. "Nog een boek? Meen je dat nou?" Ze krijgt soms zomaar boeken. "Maar ik hou niet van boeken. Echt niet. Punt uit!" zucht Mila dan. Mila doet wel hele rare dingen met haar boeken hoor. Als opstapje om bij haar geheime plankjes te komen. En een hoge stapel tegen de deur zodat haar broertje niet binnen kan komen. Maar wat dacht je van een boekensleetje om bom, bom, bommerdiebom de trap af te glijden. Want de verhalen in de boeken interesseren haar helemaal niet. Op een dag doet ze wel hele

vreemde dingen met haar boeken. Ze slurpt haar eten van een boek, jongleert met drie boeken en maakt van vier boeken een hoedje.

En dan hebben de boeken er ineens genoeg van. Ze willen gelezen worden. Het is tijd voor actie! Dus dezelfde avond als Mila lekker in haar bedje ligt, gebeurt er iets - aan de andere kant van de kamer waar alle stapels boeken liggen. Ineens is er... geruis, lawaai, drukte! Het geluid wordt luider, en luider en luider, en dan... Boeken! Boeken! Overall! Ze klapperen, wapperen boven haar hoofd en fladderen door de kamer. Maar Mila wil dat helemaal niet horen. "Ik heb wel iets beters te doen dan boeken te lezen!" De boeken gaan steeds sneller vliegen en klapperen, totdat Mila begint te vallen. Dan hoort ze geritsel, het geluid van een bladzijde die omslaat en opeens zit Mila... in een ongelezen boek.



"Hey meisje, pas jij een beetje op," zegt een detective. "Ik moet een ernstige zaak oplossen." Mila wil graag weten of het waar is en wat er gebeurd is. Maar dat kan niet omdat ze dan het boek moet lezen. En dan is de detective verdwenen van de bladzijde. Ze is te laat en weer hoort ze geritsel, het geluid van een bladzijde die omslaat en opeens... zit ze in een ruimteschip. Dat lijkt Mila heel spannend. "Mag ik mee? vraagt ze." Maar ze is alweer te laat. Ze hoort weer geritsel, het geluid van een bladzijde die omslaat en opeens... staat ze naast een ophaalbrug. Daar staat een echte ridder, die heeft geen tijd voor Mila. Hij moet op zoek naar kastelen en met draken vechten. "Mag ik mee? " De ridder vindt het maar een vreemde vraag van iemand die zijn verhaal niet wilde lezen. Mila vindt het helemaal niet eerlijk, spannende misdaden, een ruimtereis en nu een ridderavontuur. "Tja... Jammer dat jij wel iets beters te doen hebt dan boeken lezen." zegt de ridder. Ook hij verdwijnt weer van de bladzijde.

Daar staat Mila dan op een lege bladzijde. Geen verhalen en avonturen. Niets. Tot ze in de verte iets hoort klapperen. Steeds harder en harder. Totdat... ze naar beneden valt helemaal terug naar haar slaapkamer. Ze kijkt eens rond en eindelijk ziet ze de grote stapels boeken om haar heen. Mila kruipt lekker onder de dekens en pakt een boek. Ze ontdekt verhalen, woorden, avonturen. Echt alles. Er was eens... een meisje. Nou nee, er is nu een meisje dat Mila heet. Zij houdt heel veel van boeken. Echt. Heel. Veel. Punt uit.

Een boek voor kinderen die moeite hebben om te gaan lezen. Misschien niet zo snel een boek zullen pakken. Maar in dit boek komen er verschillende dingen aan bod die het leuk kunnen maken om te gaan lezen of voor te lezen. De tekeningen laten de gezichtsuitdrukkingen van Mila duidelijk zien bv. boos, verveling, geen zin hebben. Ook kunnen woorden nog eens samen hardop worden gelezen, omdat een aantal woorden, als het spannend wordt, vetgedrukt zijn. De tekeningen laten ook duidelijk alle stapels boeken om haar heen zien. Of wat ze er mee doet. Een boek wat kan stimuleren om zelf te lezen of gewoon lekker voorgelezen kan worden! Zodat wie het ook leest kan zeggen: Ik hou heel veel van boeken. Echt. Heel veel. Punt uit!

*Jozina

Een doos vol lettertjes

Ik heb een doos vol lettertjes
die strooi ik in het rond
dan lees ik later wat ze samen
schrijven op de grond
soms worden ze een versje
of een schitterend verhaal
soms worden ze een liedje
in een onbekende taal
ik heb een doos vol lettertjes
wil jij het eens proberen?
want als je speelt met lettertjes
dan kun je heel veel leren

Kinderen schrijven



Mededelingen

Wist u dat de digitale Jozefbode veel leuker en mooier is om te zien en te lezen? Dit komt doordat alle foto's in de digitale versie in kleur zijn. Wilt u ook graag de digitale kleurenversie? Geef uw e-mailadres dan even door bij de dames van het secretariaat, leusden@stlucas.nu

Vrijwilligers bereikbaarheid uitvaarttelefoon gezocht.



Wij zijn op zoek naar 2 of 3 vrijwilligers voor de bemensing van de uitvaarttelefoon van onze St. Jozefkerk in Leusden van vrijdagmiddag tot dinsdagochtend. Wie wil ons komen helpen? Wij vertellen u graag meer over de uitvaarttelefoon.

Wij zijn aanwezig op het secretariaat van dinsdag tot en met vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.

*Anita en Simone

Maatje zoeken - Maatje zijn

Maatjesproject Leusden

Bij het Maatjesproject zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers. Op dit moment is er specifiek vraag naar vrijwilligers die kennis en ervaring hebben in het omgaan met mensen met een psychiatrische achtergrond of dementie.

Een maatje brengt, wekelijks of om de week, een bezoekje aan iemand die wel wat gezelschap kan gebruiken. Maatjes kunnen samen een kopje koffie drinken, wandelen, fietsen of uitjes ondernemen. Hier vindt u een voorbeeld van een maatjes oproep: Sportief maatje gezocht (lariks-leusden.nl) Zo zijn er veel verschillende vragen. Als u geïnteresseerd bent en meer informatie wilt, dan komen we graag met u in contact!



Hartelijke groet,

* Fiona Kröder, 06-5006 0887, f.kroder@lariks-leusden.nl,
coördinator Maatjesproject, Lariks Welzijn en Zorg.

Berichten van lezers



Spullen voor 'ons' deelhuisje

Steeds vaker zie je ruil-, weggeef- of deelhuisjes langs de weg. Deze deelhuisjes spelen in op de problemen die ontstaan door duurder wordend levensonderhoud. Als maatschappij vullen we daarmee de gaten in het sociale vangnet. Mensen met bredere schouders dragen daarmee de lasten van hen die dat niet (meer) kunnen, net zoals Jezus zou doen. Werkgroep Caritas Leusden vindt een deelhuisje goed passen bij haar doelstellingen en heeft het initiatief genomen om een deelhuisje te plaatsen voor onze eigen kerk, aan de

Hamersveldseweg. Voor iedereen toegankelijk, arm én rijk. Ieder mag geven en nemen wat hij/zij kan gebruiken. Wat zou het mooi zijn als wij als geloofsgemeenschap kunnen uitdragen hoe God onze samenleving heeft bedoeld. Laten we delen van onze rijkdom en zorgdragen voor een goed gevuld deelhuisje. Denk aan houdbare boodschappen, voedsel én hygiëne producten. Neemt u voortaan zondags wat mee voor in ons deelhuisje? Van harte aanbevolen!

*Werkgroep Caritas Leusden

De unieke ik

Iedereen kijkt wel eens naar zichzelf. En daar heb je dan geen spiegel voor nodig. Je zit in je stoel, staart in de verte of ligt in je bed en dan ben je met jezelf bezig. Je overdenkt wie je bent en dan zou je tot de conclusie kunnen komen dat je uniek bent. Dat klinkt wellicht aanmatigend als je tot zo'n gedachte komt maar het is toch ook waar. Jij bent enig in je soort, er is niemand anders zoals jij. Want wat jij hebt beleefd heeft niemand anders zo beleefd. En kijk om je heen, naar de mensen van wie je houdt en naar de mensen aan wie je een hekel hebt en naar al die anderen die je alleen maar vluchtig kent. Wij zijn allemaal het resultaat van al die mensen in ons leven en van de gebeurtenissen die ons zijn overkomen. Zo is ieder geworden tot die ene unieke persoonlijkheid met zijn eigen persoonlijke geschiedenis. Er is niemand anders die is zoals jij bent.

Als we dat beseffen, kunnen we misschien, als we tegenover een ander staan, ook gemakkelijker herkennen dat die ander óók uniek is met al zijn of haar eigenschappen die niet de jouwe zijn maar waar we wel begrip en misschien zelfs respect voor kunnen hebben, ook al staat die ander nog zo ver van jou en jouw opvattingen vandaan.

* Hans van Liebergen

Gebedsintenties

zo. 7 juli: jgd. Gerard van Dijk; Arie van Daatselaar; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Griet van Daatselaar; Arie en Tina Vrijhoef; Wim Vrijhoef; overleden ouders Nguyen en Schalkwijk en broer Bingh; Antoon Berg; jgd. Nico Lieshout; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm; Nguyen van Vihn

zo. 14 juli: Herman van den Hengel; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Gerardus van den Hengel; Dick en Bep van den Heuvel-van Wegen; Geert en Thea van der Linde; Kees en Bep van Daatselaar-van Wegen; Siem Tolboom; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm; Nguyen van Vihn

zo. 21 juli: Corrie van Daatselaar-van Esveld; Ouders van 't Klooster-van den Hengel en Michiel Huurdeman; jgd. Henk van Dijk en overleden familie van Dijk-van Wegen en Ad; Henk en Jo van 't Klooster-van Burgsteden; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm; Nguyen van Vihn

zo. 28 juli: Corrie van Daatselaar-van Esveld; Ruth van Daatselaar; Petrus en Petronella Groot-Tool; Gerardus en Petronella de Groot-van de Wolfshaar; Johan en Mina van Kooij-van Dijk; Ab Vrijhoef; Pa en Moe van Daatselaar-van 't Klooster en verdere familie; Sjaak de Groot; jgd. Mirry van 't Klooster; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm; Nguyen van Vihn

zo. 4 aug.: Arie van Daatselaar; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Arie en Tina Vrijhoef; Wim Vrijhoef; overleden ouders Nguyen en Schalkwijk en broer Bingh; Antoon Berg; jgd. Albert van Heel; jgd. Wim van Haaster; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm; Nguyen van Vihn

zo. 11 aug.: Herman van den Hengel; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Gerardus van den Hengel; Dick en Bep van den Heuvel-van Wegen; Geert en Thea van der Linde; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm; Nguyen van Vihn

zo. 18 aug.: jgd. Henk van de Boom en Leen van de Boom-Hartman; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Ouders van 't Klooster-van den Hengel en Michiel Huurdeman; Bertus en Jans Verkerk-Vrijhoef; Siem Tolboom; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm; Nguyen van Vihn

zo. 25 aug.: Jan en Bep van den Berg-Kuijper en Ron Bouwens; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Ruth van Daatselaar; Gerardus en Petronella de Groot-van de Wolfshaar; Johan en Mina van Kooij-van Dijk; Ab Vrijhoef; Petrus Johannes en Margaretha van de Wolfshaar-van den

Hoven; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm; Nguyen van Vihn

zo. 1 sept.: Arie van Daatselaar; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Griet van Daatselaar; Arie en Tina Vrijhoef; jgd. Wim Vrijhoef; overleden ouders Nguyen en Schalkwijk en broer Bingh; Margriet van Daatselaar-Veen; Antoon Berg; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm; Nguyen van Vihn

*Misintenties kunt u opgeven via het secretariaat leusden@stlucas.nu of 033-4941261



Overleden

Camina Catharina (Ineke) Rekveld-van Kleef, 89 jr.

Geert van der Linde, 92 jr.

Paul Otto (Paul) Hoekstra, 70 jr.

Antonius Gerardus Maria (Anton) Zwart, 68 jr.

Reiniera Maria (Rinie) Groenestein-Willemse, 89 jr.

Lambertus Maria Gerardus (Bert) van Golde, 84 jr.

* Mogen zij rusten in vrede



Dopen

Voor een eerste doopgesprek kunt u zich opgeven bij het parochiesecretariaat, telefoonnr. 033-4941261 of mailen naar leusden@stlucas.nu.



Contact

Pastoraal Team

Pastoor: Harrold Zemann – h.zemann@parochie-sintmaarten.nl

Parochievicaris: Johan Rutgers – johan.rutgers@stlucas.nu

Diaken: Rini Bouwman – rini.bouwman@stlucas.nu

Secretariaat St. Jozefkerk

Tel. 033-4941261

Anita Snik en Simone Beerens, Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden,
leusden@stlucas.nu; openingstijden di t/m vrij van 9.30 tot 12.00 uur.

Locatieraad Leusden:

Voorzitter: Evelien Blom-de Groot

Secretaris: Willy van Dijk-Roest

Penningmeester: Mariël Masselink

Contact de Kom: Gerard Mentink

Pastoraatsgroep Leusden: pastoraatsgroep.leusden@stlucas.nu

Paulien Flinkerbusch, Diana Mol, Hank Beermann

Financiën

Kerkbijdrage: St. Jozef, NL 88 RABO 033 5901905

Overige zaken: St. Jozef, NL 17 RABO 0335983499

Parochiële Charitatieve Instelling

Materiële en immateriële steun in nood

e-mail: secretaris@caritas-stlucas.nl, Website: www.caritas-stlucas.nl

Bankrek.nr. NL30 RABO 0347802230, t.n.v. PCI St Lucas te Leusden

Uitvaart en aanvraag ziekenzalving

Binnen kantoortijden: 033-4941261; buiten kantoortijden:

06-29457203

Huur De Kom

verhuur.dekomleusden@gmail.com



De volgende uitgave van dit blad is gepland op 30 augustus 2024

Kopij graag vóór 17 augustus 2024 sturen naar
leusden@stlucas.nu



Haar blote voetjes
hoe warm het duinzand
hoe scherp een schelpje

Riet de Bakker