

# DE JOZEFBODE



Nummer 1

Jaargang 6

De Jozefbode is een uitgave van de geloofsgemeenschap

St. Jozef Leusden

Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden

Jaargang 6, nr. 1

30 augustus t/m 20 oktober 2024

## Van de redactie

### **Beste lezer,**

Voor u ligt Jozefbode nummer 1 van alweer een nieuwe jaargang. Een jaargang waarin we waarschijnlijk melding zullen maken over veranderingen. Veranderingen die te maken hebben met de fusie van de twee parochies waar onze pastores aan verbonden zijn. Hopelijk heeft dit niet al te veel impact op het reilen en zeilen van onze geloofsgemeenschap.

Ik bezocht in de vakantie een expositie van Henk Helmantel in het Slot Zeist. Daar was bijgaand schilderij te zien van apostel Jacobus. Als we het hebben over 'veranderingen'.... Voor Jacobus veranderde er heel veel toen hij Jezus ontmoette.



Jacobus de Meerdere is de oudere broer van Johannes de evangelist en de zoon van de visser Zebedeüs. Op een dag wanneer de broers visnetten repareren aan de oever van het meer van Galilea worden zij door Jezus geroepen: *Toen Jezus langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. Hij zei tegen hen: 'Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken.'* Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Even verderop zag hij twee andere broers, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij

*riep hen en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs achter en volgden hem (Matteüs 4).* Jacobus en Johannes behoren samen met Simon en zijn broer Andreas tot de eerste volgelingen van Jezus. Samen

met Petrus en Johannes is hij een van Jezus meest trouwe apostelen.  
(Van de website Catharijneverhalen.nl)

## Berichten van de locatieraad

Beste parochianen,

### **Verbinding**

Velen van u zullen met plezier de sportprestaties van de Nederlandse ploeg tijdens de Olympisch Spelen hebben gevolgd. Wat een feest om te zien dat zoveel hardwerkende sporters, die voor hun idealen alles opofferen om zo een gouden, zilveren of bronzen medaille te bemachtigen. Het mogen meedoen is ook al een beloning op zich. Het laat ons zien dat mentaliteit, kracht, gemeenschapszin en vriendschap de eigenschappen zijn die nodig zijn om je hoogste doel te kunnen bereiken.

De kroon op de vele medailles, is staande op het erepodium, het uit volle borst meezingen van ons volkslied: 'Het Wilhelmus'. Gelukkig zingen de meeste sporters het bekende Wilhelmus mee, wat altijd een ontroerend moment is. Ook de meereizende supporters laten zich op zo'n prachtig moment niet onbetuigd. Je ervaart het samen zingen, of het nou het volkslied is of een koor in de kerk of André van Duin in de kroeg, dat het verbindt, het geeft een gevoel van saamhorigheid en plezier. We zouden veel meer samen moeten zingen, ik breng even het vrijwilligersfeest van vorig jaar in onze herinnering! Wat hebben we gezongen! En wat zorgde deze samenzang voor gezelligheid!



In Achterveld hebben ze een Achtervelds volkslied wat bij bijzondere gelegenheden gezongen wordt. Iedereen kent het en laat de kerk trillen! Ook wij hebben een Hamersvelds lied wat de sfeer laat proeven hoe het was en hoe het nu is. We gaan de koren maar eens vragen of ze het willen instuderen, zodat wij ook ons eigen lied kunnen zingen bij feestelijke gebeurtenissen. Dat scheidt trots en verbinding, dat hebben we voor de toekomst nodig.

\*Evelien Blom

Diana Mol heeft helaas, vanwege persoonlijke redenen, afscheid moeten nemen van onze pastoraatsgroep. Zij was de initiator van de pastoraatsgroep van onze geloofsgemeenschap. Samen Met Paulien Flinkerbusch en Hank Beermann heeft zij veel betekend en heel veel op 'poten' gezet. Het grootste succes is wel het samen soep eten op de zondagmiddag, waar steeds meer mensen deel aan nemen.



We gaan haar zeker missen bij allerlei activiteiten, maar we hebben alle begrip voor haar besluit. We willen Diana via deze weg heel hartelijk bedanken. Dank je wel, Diana!

## *Berichten van de pastoraatsgroep*

Op het moment dat u dit leest is de schoolvakantie voorbij. Gezinnen zijn weer terug van vakantie, de kinderen bereiden zich voor op een nieuw schooljaar. Spannend om klasgenootjes, een nieuwe juf of meester weer terug te zien. Elkaar verhalen te vertellen over wat er zoal beleefd is in die zomer, dichtbij huis of ver weg.

Ook in onze geloofsgemeenschap begint weer een nieuw seizoen met allerlei activiteiten.

### **Bedevaart Ierland**

Van 10 tot en met 18 september gaat Fred Kok, onze gepensioneerde pastoraal werker, met een groep uit verschillende geloofsgemeenschappen op bedevaart naar Ierland, op zoek naar sporen van St. Patrick. In de Dieparviering in Leusden op zaterdag 7 september om 19.00 uur en op zondag 8 september in Achterveld om 10.00 uur, wordt gebeden voor een goede en veilige reis. U bent van harte welkom!

### **Ziekenzalving**

Op zondag 8 september, om 11.00 uur in Leusden is er een viering waarin gelegenheid om de ziekenzalving te ontvangen. Het sacrament om ieder die daar behoefte aan heeft, te bemoedigen en te sterken op de levensweg.

### **Startzondag**

Op zondag 15 september, om 9.15 uur in Leusden markeren we de start van het nieuwe seizoen Met het koor Generations en na de viering een extra gezellige koffie/thee in de Kom. Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en bij te praten. Ieder is van harte welkom.

## **Soepzondag**

Op zondag 21 juli hadden we een bijzondere Soepzondag: naast de gebruikelijke soep waren er ook broodjes met een keur aan beleg. En zelfs een warme hartige hap! Het was een gezellig samenzijn met de trouwe deelnemers aan de Soepzondag en enkele 'aanwaaiers'.

De traditie om -in principe – elke 3<sup>e</sup> zondag van de maand Soepzondag te houden is inmiddels goed ingeburgerd. Misschien handig om alvast in de agenda te noteren:

Soepzondag op 22 september, 17 november en 15 december.

Het is fijn als u zich van tevoren opgeeft, er ligt een intekenlijst in De Kom. Aanmelden kan ook per mail: [pastoraatsgroep.leusden@stlucas.nu](mailto:pastoraatsgroep.leusden@stlucas.nu)

## **Pastoraatsgroep**

In de zomer heeft Diana Mol moeten besluiten om pas op de plaats te maken. Zij heeft daarom al haar vrijwilligerstaken in onze geloofsgemeenschap neergelegd. Dit betekent dat de Pastoraatsgroep nu bestaat uit Hank Beermann en ondergetekende. Omdat we met zijn tweeën niet alles kunnen doen wat we met zijn drieën deden zullen we ons concentreren op de belangrijkste zaken:

het Pastoraal team ondersteunen in de pastorale zorg voor iedereen in onze geloofsgemeenschap. Oog en oor zijn en waar nodig elkaar informeren. We danken Diana hartelijk voor de fijne samenwerking, vanaf januari 2020 mochten we met elkaar op weg gaan. Naast het 'werk' was er ook een hechte verbondenheid met aandacht voor elkaars wel en wee en een gulle lach. We missen haar en wensen haar alle goeds.

\*Paulien Flinkerbusch



## **Geen boekbesprekingen meer...**



Op de pagina's van de Jonge Jozefkerk konden we altijd een mooie boekbespreking vinden die door Jozina verzorgd werd. Jozina moest er, gedwongen door de omstandigheden, helaas mee stoppen. Vanaf deze plek willen we je heel hartelijk bedanken Jozina, voor al die mooie en leuke kinderboeken die je onder de aandacht bracht. Heel hartelijk bedankt!

### **St. Jozefkerk**

De data van alle vieringen in de St. Lucasparochie kunt u terugvinden in de Lucasbrief of op de website [www.stlucas.nu](http://www.stlucas.nu)

Vanaf 1 september tot en met 29 december begint de Eucharistieviering in onze St. Jozefkerk op zondag **om 9.15 uur**.

Met uitzondering van zondag 8 september en zondag 6 oktober dan begint de Eucharistieviering om 11.00 uur.

### **Kerk-TV St Jozefkerk te Leusden.**

Om een kerk-uitzending in de St. Jozefkerk te Leusden te bekijken/ luisteren moet u volgende handelingen verrichten: Start op laptop, PC, tablet, iPad of mobiele telefoon de website [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl) en vul Leusden in bij 'Vind uw kerk'. Klik in het volgende scherm op: *St Jozefkerk Leusden*. Er verschijnt een lijst van beschikbare uitzendingen van St. Jozefkerk Leusden en klik vervolgens op de uitzending die u wilt zien of beluisteren.

### **Getijdengebed**

Iedere woensdagavond is in onze kerk om 19.30 uur een getijdengebed.

### **Rozenkransgebed**

Iedere donderdagmorgen om 9.30 uur in de St. Jozefkerk.

**Lisidunahof:** In Lisidunahof is er elke vrijdag om 10.30 uur een weekviering, ingevuld door geestelijk verzorger Geke van Schuppen (PKN), Paulien Flinkerbusch (RK) en het Team Welzijn.

### **Biechten**

Als u wilt biechten of een (telefonisch) gesprek wilt aanvragen met een pastoraal medewerker dan kunt u bellen met het secretariaat voor het maken van een afspraak. Telefoon: 033-4941261

### **Koffiedrinken in De Kom**

Na elke zondagviering is er koffiedrinken in De Kom. Voor de koffie en thee vragen we een bijdrage van 1 euro.



## **Activiteiten**

Beste vrijwilliger uit Leusden,  
Op donderdagavond 19 september 2024 organiseren we voor alle vrijwilligers uit Leusden de lezing 'aandacht voor zingeving bij eenzaamheid' in Theater de Tuin. De toegang is gratis.

Hierbij nodig ik jullie van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Er is een beperkt aantal plekken, dus wees er snel bij.

### **Lezing aandacht voor zingeving bij eenzaamheid**

**Door Pieter Barnhoorn**

*Huisarts-seksuoloog, universitair docent en biografisch coach*

Datum: Donderdag 19 september 2024

Tijd: 19.45 – 21.45 uur

Locatie: Theater de Tuin, De Smidse 1B, Leusden

Genodigden: Vrijwilligers uit Leusden en Achterveld.

Kosten: toegang is gratis

Let op: vol is vol, dus meld je snel aan.

**Je kunt je aanmelden via deze pagina:** [Aanmelden voor lezing \(lariks-leusden.nl\)](https://www.lariks-leusden.nl)

Ik wil hierbij verzoeken om de aanmelding via deze link te doen en niet door mij te mailen, om een hoeveelheid aan mails te voorkomen. Uiteraard kun je me wel mailen als het aanmelden via de website niet lukt.

Deze lezing gaat over:

- Kennis van de rol van (gebrek aan) zingeving bij eenzaamheidsproblematiek;
- Zingevingsvragen herkennen én verkennen bij eenzaamheidsproblematiek;
- Samenwerken en verwijzen bij (gebrek aan) zingeving bij eenzaamheidsproblematiek;
- De weg van repareren naar respecteren en van doen naar zijn.

Hopelijk zien we elkaar dan!

Fiona Kroder

Consulent Samenleving

[www.lariks-leusden.nl](https://www.lariks-leusden.nl)



**Lariks**  
welzijn en zorg

# CAFÉ DOODGEWOON

'Levens einde; wat kan ik regelen?'

Op **15 oktober 2024** organiseert de Stichting Eerstelijns Samenwerking Achterveld (SESA) voor de vijfde keer een "Café Doodgewoon". Dit is een initiatief om laagdrempelig in een veilige omgeving over een moeilijk onderwerp als het naderend levens einde met elkaar te spreken. Iedereen in Achterveld en Leusden is welkom.

**Het kan ook jou gebeuren: op een bepaald moment kan je niet meer je eigen beslissingen nemen. Dat kan geleidelijk gaan, bijvoorbeeld bij dementie. Maar het kan ook plotseling gebeuren, bijvoorbeeld door de gevolgen van een (verkeers)ongeluk. Wie neemt er dan beslissingen voor je? Wat kun je met je huisarts afspreken en wat kun je bij een notaris vastleggen?**

Notaris Guido van de Burg uit Amersfoort zal een presentatie verzorgen en huisarts Annemarie Drenth vertelt welke rol de huisarts kan vervullen. Jonjon Blom, consulent van Lariks, zal aanwezig zijn om de mogelijkheden vanuit de WMO aan te geven.



Wanneer: Dinsdag 15 oktober 2024

Waar: Moespot, Jan van Arkelweg 6 in Achterveld

Tijd: 15:30 - 17:00 uur (inloop vanaf 15:15 uur)

Kosten: deelname is gratis

Aanmelden: mail naar [info@heelkom.nl](mailto:info@heelkom.nl),  
bel 0342 452 588 of scan de QR-code





# JONGE JOZEFKERK

## **De Kinderboekenweek** van 2 t/m 13 oktober

Het thema van de 70<sup>ste</sup> Kinderboekenweek is: 'Lekker eigenwijs!'.

Kinderboeken zitten namelijk vol met sterke personages die laten zien hoe leuk het eigenlijk is om lekker te doen wat je zelf wilt. Duik dit jaar in boeken vol eigenwijze figuren die het op hun eigen manier doen, van Mees Kees tot Matilda en van de NEEhoorn tot de dappere ridster.

Ga mee naar werelden waar drie maar drie zes is, waar je bedtijd niet bestaat en waar je de hele dag snoep kunt eten. Vier het dwars zijn!

Deze Kinderboekenweek lezen we boeken over personages die een tikkeltje tegendraads en eigenwijs zijn.

## **Kinderboekenweekgeschenk & prentenboek 2024**

Pieter Koolwijk schrijft dit jaar het Kinderboekenweekgeschenk. Hij is bekend van het boek *Gozert*, waarmee hij een Gouden Griffel won in 2021, en schreef ook andere titels zoals *Vlo* en *Stikkel en Bens boot*.

Voor de Kinderboekenweek 2024 schreef Pieter het boek *Schatpakkers*. Hierin wordt Nevin door haar vader naar buiten gestuurd. Onterecht, vindt ze. Dus neemt zij de autosleutel mee, zodat hij niet naar de voetbalwedstrijd kan. Maar dan laat ze de sleutel in een put vallen. Ineens klinkt er een vreemd, hoog stemmetje. 'Ooo... Schat!' Een donkerblauw handje komt tevoorschijn, graait de sleutel tussen de bladeren vandaan en verdwijnt weer. Dan heeft Nevin een probleem. Gelukkig zijn er twee kinderen die haar willen helpen. Kinderen die op school altijd gepest worden, ook door Nevin...



Het prentenboek van de Kinderboekenweek wordt gemaakt door Noëlle Smit. Voor de Kinderboekenweek 2024 illustreerde ze *De vierling op de vensterbank*. Dit prentenboek gaat over vier babyplantjes die netjes op een rijtje in de vensterbank staan. Ze groeien hard, want Rosa zorgt voor voldoende water, zon en aandacht.



Maar als de plantjes te groot worden voor hun potjes, moeten ze naar buiten, de grond in. Rosa's moeder neemt ze mee naar haar moestuin, waar de plantjes kunnen staan tussen al het weelderige groen. Daar is Rosa helemaal niet blij mee, want alles staat er veel te schots en scheef door elkaar. Er zijn ook nog eens slakken en rupsen. En oude wind kan nooit goed zijn voor haar lieve plantjes. Rosa trekt haar eigen, strakke plan.

## Mededelingen

### **Bezorging Jozefbode/Lucasbrief**

Wie o wie? Wie komt onze groep bezorgvrijwilligers Jozefbode/Lucasbrief versterken?

Sinds enige tijd is er een bundel vacant in het buitengebied van Leusden.

Dit betreft adressen aan de Leusbroekerweg, Langesteeg en Laapeerseweg.

Bezorging van een bundel vindt 7x per jaar plaats.

Een week van tevoren krijgt u een e-mail met de afhaaltijden en de bezorgdatum. De bundel ligt dan voor u klaar in een aparte ruimte bij het secretariaat van de Jozefkerk aan de achterzijde op het plein bij het kerkhof.

U hoeft niet aan te bellen bij de adressen op uw lijst, slechts in de brievenbus te stoppen.

Bent U degene die de rappe trapper wordt voor onze Jozefbode/Lucasbrief?

U kunt zich aanmelden bij het parochiesecretariaat per e-mail:

[leusden@stlucas.nu](mailto:leusden@stlucas.nu) of telefonisch van dinsdag t/m vrijdag:

033-4941261 Komt u in actie voor uw Jozefkerk?

Bij voorbaat hartelijk dank.



\*Jozina

## Vredesweek 2024

Van 14 t/m 22 september is de Vredesweek. Zoals gebruikelijk wordt er in deze periode extra aandacht besteed aan een centraal thema. Dit jaar is dat "Samen voor vrede. Nu!"

Hierbij wat overwegingen uit het Vredesweekessay, geschreven door Dion van den Berg. Voor de volledige tekst zie [www.vredesweek.nl](http://www.vredesweek.nl).

Kijkend naar de wereld om ons heen is de roep om verandering luider dan ooit tevoren. In dit essay verkent Dion niet alleen de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, maar ook de mogelijkheden voor positieve acties. Ontdek hoe we, geleid door menselijke waardigheid en solidariteit, een pad naar vrede kunnen banen, zelfs te midden van de meest turbulente tijden. En hoe we nu en samen een vreedzame toekomst kunnen bouwen.

Het zijn verwarrende tijden. Wat is de beste strategie tegen de populistten? Waarom stemmen zo veel burgers op partijen die groot zijn geworden door het collectieve belang ondergeschikt te maken aan de belangen van specifieke groepen burgers en die juist gedijen bij polarisatie? Zal de trans-Atlantische samenwerking een eventueel tweede presidentschap van Trump overleven? Wat is de toekomst van Oekraïne, hoe houden we Poetin tegen, zonder eenzijdig vertrouwen in militarisering?

Meer dan ooit is het noodzakelijk dat we ons handelen baseren op een set van waarden, waar we elke keer weer op kunnen, nee moeten teruggrijpen. Vredesorganisatie PAX heeft voor het eigen werk deze waarden als volgt geformuleerd:

We laten ons in ons vredeswerk leiden door menselijke waardigheid en solidariteit. Elk mens heeft recht op een menswaardig bestaan, ongeacht zijn overtuiging, herkomst of geaardheid. Dat recht is universeel en onaantastbaar. Het vormt de basis voor onze benadering die zich kenmerkt door gelijkwaardigheid, waarbij het essentieel en mogelijk is om vredeskrachten te bundelen en niemand achter te laten. Dat veronderstelt ook solidariteit. Mensen zijn immers met elkaar verbonden en op elkaar aangewezen.



Pax maakt zich wel grote zorgen over het gemak waarmee we nu onze hoop lijken te vestigen op wapens. Wapens alleen brengen nooit vrede en zeker geen democratie. Militarisering brengt risico's voor de democratie in Oekraïne met zich mee: rigide centralisering van beleid en wederopbouw, militair gezag boven civiel gezag. Militaire samenwerking met Oekraïne moet zijn ingebed in een politieke visie en strategie.

Ondertussen hebben we in Nederland ook grote problemen. In tal van onderzoeken en analyses wordt aangegeven dat er sprake is van "verbroken verbindingen" en gebrek aan vertrouwen: tussen overheid en samenleving en ook tussen groepen burgers.

Meer dan ooit hebben we behoefte aan verbindend leiderschap, een constructief krachtenspel van politieke leiders die een visie op de toekomst formuleren en urgente zaken aanpakken, ook als delen van de achterban daar moeite mee hebben. Een eerlijk verhaal vertellen, impopulaire maatregelen uitleggen en verdedigen, samenwerking vormgeven ter versterking van het collectief.

De kansenongelijkheid moet worden aangepakt, in het onderwijs en daarbuiten. De uitwassen van marktwerking moeten gecorrigeerd worden. Burgers en politici moeten het belang van collectieve voorzieningen onderkennen. Solidariteit tussen burgers en groepen begint met een interesse in de leefwereld en ambities van de ander. Met de menselijke waardigheid en solidariteit als basis en interesse in de ander als leidraad, kunnen we een nieuw perspectief op vrede vormgeven. Wanneer de samenleving de hoop dreigt te verliezen, willen wij een krachtig en eensgezind geluid laten horen. Met allen die de wens tot vrede delen, zeggen we: Samen voor vrede. Nu!



Over de hele wereld ondersteunt PAX vredeswerk van krachtige en vaak jonge mensen. Al met een bescheiden bedrag kunt u helpen dit belangrijke werk voort te zetten. Doneer uw bijdrage in de collectebus in de kerk of maak een gift over op rekeningnummer **NL03 TRIO 0390 5150 00** t.n.v. PAX te Utrecht o.v.v. Vredesweek 2024.

\*MOV, Bernard Neijzen



## Vredesweek 2024

Bijna 80 jaar geleden maakten meer dan 20 dorpsgenoten een gedwongen reis naar Noord-Duitse concentratiekampen. Samen met zo'n 70 mensen, waaronder veel nabestaanden, maakte John Spijkerman in mei van dit jaar ongeveer dezelfde reis. Spijkerman, bekend van zijn theatershow 'Vogelmonologen' is journalist en historicus. Door zijn observatievermogen gecombineerd met historische kennis geeft hij een uniek verslag van de reis. Met gelegenheid tot vragenstellen en een goed gesprek na afloop.

*'Samen morgen beter maken dan gisteren.'*



*Reliëf in zandsteen op Erebegraafplaats Wöbbelin*

Dinsdag 17 september 2024  
De Moespot in Achterveld  
19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)

Toegang vrij, wel vooraf aanmelden bij:  
[vredesweekleusden@yahoo.com](mailto:vredesweekleusden@yahoo.com)  
Vol=Vol

### **Wereldmissiemaand 2024: Papoea-Nieuw-Guinea**

Papoea-Nieuw-Guinea staat in de belangstelling tijdens de Wereldmissiemaand oktober. Het ligt in Oceanië en bestaat voor een deel uit meerdere eilandjes in de Stille Zuidzee. Voor de inwoners dreigt

een catastrofe, omdat ten gevolge van klimaatverandering de zeespiegel stijgt en de eilandjes voorgoed onder water verdwijnen.



Papoea-Nieuw-Guinea bestaat uit het oostelijk deel van Nieuw-Guinea. Het westelijk deel behoort sinds 1962 bij Indonesië (voorheen Nederlands-Indië). Na de Eerste Wereldoorlog kreeg Australië het mandaat over het oostelijk deel en in 1975 werd dit deel onafhankelijk.

Daarnaast behoren ook een aantal van de noordelijke Salomonseilanden bij Papoea-Nieuw-Guinea, waaronder de Carteret Eilanden, ook wel Tulun genoemd. Witte stranden, helder water, palmbomen en een strakblauwe hemel: voor velen van ons het gedroomde paradijs in de Stille Zuidzee. Maar voor de bewoners is het een nachtmerrie. Hun eiland ligt slechts 1,5 m boven de zeespiegel en dreigt voorgoed in de zee te verdwijnen. De 2.700 bewoners zullen gedwongen moeten verhuizen en worden 's werelds eerste milieuvluchtelingen.

Maar nog voordat de zee de eilandjes overspoelt, zullen de bewoners niets meer te eten hebben. Het zoute water vernietigt nu al planten zoals taro, broodboomvruchten en bananen. De mensen van Tulun wachten echter niet passief de ondergang van hun land af. Ze planten mangroven om het binnendringen van het zoute water te vertragen en hun thuisland zo lang mogelijk te behouden. De mangroven moeten het land stabiliseren.

Hoe gaan de inwoners om met deze grote uitdagingen? Wat kan de katholieke geloofsgemeenschap doen? De kerk heeft land geschonken op het grotere eiland Bougainville, waar de bewoners van Tulun zich in de toekomst kunnen vestigen en een nieuw leven opbouwen.

In de campagne van Wereldmissiemaand besteedt Missio aandacht aan de gevolgen van de klimaatverandering voor de bewoners van de Carteret Eilanden. Ze laat zien hoe met name vrouwen een leidende rol

op zich nemen, vaak gestimuleerd door de katholieke kerk. Dat is niet vanzelfsprekend in een door mannen gedomineerde cultuur, waar geweld tegen vrouwen veel voorkomt.

De bewoners van Tulun, de Carteret Eilanden staan voor grote uitdagingen als gevolg van klimaatverandering en de stijgende zeespiegel. Missio ondersteunt het pastorale werk in dit deel van Papoea-Nieuw-Guinea. Help de inwoners van Tulun via de collecte op Missiezondag 20 oktober of stort uw bijdrage op rekeningnummer **NL65 INGB 0000 0015 66** t.n.v. Missio Wereldmissiemaand te 's-Hertogenbosch.

\*MOV, Bernard Neijzen

### **Vrijwilligers bereikbaarheid uitvaarttelefoon gezocht.**



Wij zijn op zoek naar 2 of 3 vrijwilligers voor de bemensing van de uitvaarttelefoon van onze St. Jozefkerk in Leusden van vrijdagmiddag tot dinsdagochtend. Wie wil ons komen helpen? Wij vertellen u graag meer over de uitvaarttelefoon.

Wij zijn aanwezig op het secretariaat van dinsdag tot en met vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.

\*Anita en Simone

### **Berichten van lezers**

#### **Welkom bij stilte van Lectio Divina**

Elke week even samen stil in de kerk. Wees van harte welkom om mee te doen met onze wekelijkse Lectio Divina. Iedere donderdagochtend vieren we met vijf tot acht mensen een kort moment van bijbellezing en stilte. Iedereen kan aanschuiven hiervoor van 9.30-10.00 in de kapel van de Marcuskerk aan de Asschatterweg.



Een Lectio Divina omvat een korte lezing van een tekst en daarna stilte om die te overdenken. We lezen dezelfde tekst een paar keer. Na elke lezing is iedere deelnemer enkele minuten stil om de tekst goed tot zich door te laten dringen. Tijdens de Lectio Divina is er verder geen overleg of uitwisseling. De deelnemer ontvangt slechts stilte en het woord.

Iedereen kan meedoen. De tekst geeft altijd iets moois mee om die dag verder op te teren. Doorgaans lezen we een Bijbeltekst uit het Taizérooster. Taizé is een interkerkelijke kloostergemeenschap in Frankrijk. Wees welkom om een keer mee te doen. We vieren iedere donderdagochtend de Lectio Divina, de schoolvakanties uitgezonderd. Eenmalig, onregelmatig of elke week langskomen? Dat kan, meedoen kent geen voorwaarden.



## Nooit te oud om te groeien Leusden 2024

*Ontmoetingen rond ouder worden en zingeving voor senioren*

Wat betekent het om in deze tijd ouder te worden? Wat is in deze levensfase van belang in uw leven en wat geeft u zin in het leven? Bent u op zoek naar een goed gesprek? Tot het einde van het jaar 2024 worden weer bijeenkomsten gehouden waarin zingeving en ouder worden centraal staan. De deelnemers kozen in juli de te bespreken thema's. Kiest u zelf of u zich aanmeldt voor de 'Jongere Senioren' of de 'Oudere Senioren'. Er is veel belangstelling en we willen de groepen niet te groot maken, dus het is fijn als u zich ook weer afmeldt als u niet komt.

Locatie	Zaal De Deel, Zaaier 60a, Leusden	
Vast dagdeel	Donderdagmiddag, inloop 13.45 uur, gesprek 14.00-16.00 uur	
Opgeven via	<a href="mailto:ideelleusden@gmail.com">ideelleusden@gmail.com</a> of bel naar 0648483440	
Gespreksleiding	Geestelijk verzorger Carola van den Heuvel	
Kosten	Geen, vrijwillige bijdrage voor De Deel medewerkers	
8 augustus	Krachtbronnen	Jongere senioren
15 augustus	Krachtbronnen	Oudere senioren
12 september	Eenzaamheid	Jongere senioren
19 september	Eenzaamheid	Oudere senioren
17 oktober	Grenzen	Jongere senioren
24 oktober	Grenzen	Oudere senioren
14 november	Vriendschap	Jongere senioren
28 november	Vriendschap	Oudere senioren
12 december	Zelfregie en Onmacht	Jongere senioren
19 december	Zelfregie en Onmacht	Oudere senioren



## **Gebedsintenties**

zo. 1 sept.: Arie van Daatselaar; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Griet van Daatselaar; Arie en Tina Vrijhoef; jgd. Wim Vrijhoef; overleden ouders Nguyen en Schalkwijk en broer Bingh; Margriet van Daatselaar-Veen; Antoon Berg; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm; Nguyen van Vihn

zo. 8 sept.: Herman van den Hengel; jgd. Leen van de Boom-Hartman en Henk van de Boom; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Gerardus van den Hengel; Dick en Bep van den Heuvel-van Wegen; Johan en Wilhelmina van Putten-Eggenkamp; Geert en Thea van der Linde; Gerard van Dijk; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm; Nguyen van Vihn

zo. 15 sept.: Corrie van Daatselaar-van Esveld; Anton en Greet Hilhorst-van Daatselaar; Ouders van 't Klooster-van den Hengel en Michiel Huurdeman; jgd. Gradus van de Wolfshaar; Märiet van de Wolfshaar-Woolderink; Jan Verbeek; Arnold Kempers; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm; Nguyen van Vihn

zo. 22 sept.: Corrie van Daatselaar-van Esveld; Johan en Mina van Kooij-van Dijk; Johan en Wilhelmina van Putten-Eggenkamp; jgd. An Wantenaar-van 't Klooster; Siem Tolboom; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm; Nguyen van Vihn

zo. 29 sept.: Corrie van Daatselaar-van Esveld; Ruth van Daatselaar; Gerardus en Petronella de Groot-van de Wolfshaar; Bertus en Jans Verkerk-Vrijhoef; Ab Vrijhoef; Wim van Haaster; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm; Nguyen van Vihn

zo. 6 okt.: Arie van Daatselaar; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Arie en Tina Vrijhoef; Wim Vrijhoef; overleden ouders Nguyen en Schalkwijk en broer Bingh; Antoon Berg; Jan Verbeek; Arnold Kempers; Gerard van Dijk; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm; Nguyen van Vihn

zo. 13 okt.: Herman van den Hengel; Henk en Leen van de Boom-Hartman; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Gerardus van den Hengel; Dick en Bep van den Heuvel-van Wegen; Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm; Nguyen van Vihn

zo. 20 okt.: Jan en Riekje Blom-van de Burgwal; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Ouders van 't Klooster-van den Hengel en Michiel Huurdeman; Riek Traa-van Middelaar; Opapa Jan Gludemans

zo. 27 okt.: Jan en Bep van den Berg-Kuijper en Ron Bouwens; Corrie van Daatselaar-van Esveld; Ruth van Daatselaar; Gerardus en Petronella de Groot-van de Wolfshaar; Johan en Mina van Kooij-van Dijk; Ab Vrijhoef; Petrus Johannes en Margaretha van de Wolfshaar-van den Hoven; Geert en Thea van der Linde; Siem Tolboom; jgd. Margriet van Daatselaar-Veen; jgd. Albert van Heel; jgd. Van Nam Tran; Maria Duam thi Diêm; Nguyen van Vihn



\*Misintenties kunt u opgeven via het secretariaat [leusden@stlucas.nu](mailto:leusden@stlucas.nu) of 033-4941261

## Overleden

Hendrikus (Henk) Traa, 95 jr.

Simon Tolboom, 95 jr.

Petronella Aleida (Nel) van Burgsteden-van de Grootevheen, 91 jr.

Margaretha Theresia (Margreet) Zwart, 84 jr.

Francisca Maria Cornelia (Ans) Rinkel-Wolffenbuttel, 80 jr.

\* Mogen zij rusten in vrede



## Dopen

Voor een eerste doopgesprek kunt u zich opgeven bij het parochiesecretariaat, telefoonnr. 033-4941261 of mailen naar [leusden@stlucas.nu](mailto:leusden@stlucas.nu).



Laten we niet met stenen gooien  
of ze stapelen tot muren  
hoger dan de bomen,  
Maar laten we liever bruggen bouwen  
om steeds weer over en bij elkaar te  
komen.

## **Contact**

### **Pastoraal Team**

Pastoor: Harrold Zemann – [h.zemann@parochie-sintmaarten.nl](mailto:h.zemann@parochie-sintmaarten.nl)

Parochievicaris: Johan Rutgers – [johan.rutgers@stlucas.nu](mailto:johan.rutgers@stlucas.nu)

Diaken: Rini Bouwman – [rini.bouwman@stlucas.nu](mailto:rini.bouwman@stlucas.nu)

### **Secretariaat St. Jozefkerk**

Tel. 033-4941261

Anita Snik en Simone Beerens, Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden,  
[leusden@stlucas.nu](mailto:leusden@stlucas.nu); openingstijden di t/m vrij van 9.30 tot 12.00 uur.

### **Locatieraad Leusden:**

Voorzitter: Evelien Blom-de Groot

Secretaris: Willy van Dijk-Roest

Penningmeester: Mariël Masselink

Contact de Kom: Gerard Mentink

### **Pastoraatsgroep Leusden:** [pastoraatsgroep.leusden@stlucas.nu](mailto:pastoraatsgroep.leusden@stlucas.nu)

Paulien Flinkerbusch, Hank Beermann

### **Financiën**

Kerkbijdrage: St. Jozef, NL 88 RABO 033 5901905

Overige zaken: St. Jozef, NL 17 RABO 0335983499

### **Parochiële Charitatieve Instelling**

Materiële en immateriële steun in nood

e-mail: [secretaris@caritas-stlucas.nl](mailto:secretaris@caritas-stlucas.nl), Website: [www.caritas-stlucas.nl](http://www.caritas-stlucas.nl)

Bankrek.nr. NL30 RABO 0347802230, t.n.v. PCI St Lucas te Leusden

### **Uitvaart en aanvraag ziekenzalving**

Binnen kantoortijden: 033-4941261; buiten kantoortijden:

06-29457203

### **Huur De Kom**

[verhuur.dekomleusden@gmail.com](mailto:verhuur.dekomleusden@gmail.com)



De volgende uitgave van dit blad is gepland op 25 oktober 2024

Kopij graag vóór 12 oktober 2024 sturen naar  
[leusden@stlucas.nu](mailto:leusden@stlucas.nu)



*Liefde is slechts een woord,  
totdat er iemand voorbij komt  
die er betekenis aan geeft.*