



Lucasbrief



Parochieblad van de
St. Lucasparochie

30 augustus t/m
27 oktober 2024



**“Herstel
mijn kerk”**

Verder in dit nummer o.a.:

**Revitalisatie parochie LUCASDAG 2024 Sebastiaan Benders Introductie
Heiligverklaring Gods Influencer Infobulletin Fusie nr. 5 VREDESWEEK**



Secretariaat

Anita Snik, Simone Beerens
secretariaat@stlucas.nu / tel. 033-4941261

Openingstijden:

dinsdag t/m vrijdag 9.30 – 12.00 uur

Postadres Parochie:

Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden
Bankrekening: NL81 RABO 0385938705
t.n.v. R.K. Parochie St. Lucas

Bestuur

Pastoor Harrold Zemann, voorzitter
e-mail: h.zemann@parochie-sintmaarten.nl

Johannes Tuinhof, vicevoorzitter
e-mail: vicevoorzitter@stlucas.nu

Marjon Duurland, secretaris
e-mail: secretaris@stlucas.nu

Frans Smout, penningmeester
e-mail: penningmeester@stlucas.nu

Kees van 't Klooster, lid/belegd onr. goed,
begraafplaatsen

Tjeerd Mulder, lid/communicatie

Lid/vrijwilligers: vacant

Team van Pastores

(bereikbaar via parochiesecretariaat Leusden)

Harrold Zemann, Pastoor
e-mail: h.zemann@parochie-sintmaarten.nl

Johan Rutgers, Priester
e-mail: johan.rutgers@stlucas.nu

Nelleke Spiljard, Pastoraal werker
e-mail: n.spiljard@parochie-sintmaarten.nl

Rini Bouwman, Diaken
e-mail: rini.bouwman@stlucas.nu

Marcel Sarot, Diaken
e-mail: m.sarot@parochie-sintmaarten.nl

Vertrouwenspersoon

Ingrid Middelkoop
telefoon: 06 14 80 86 33
van maandag t/m vrijdag
e-mailadres: ingrid.middelkoop@bmwvoorelkaar.nl

Procesbegeleider

Kristel de Fijter, telefoon: 06 107 105 69
bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag
e-mail: procesbegeleider@stlucas.nu

Voor Ziekenzalving en Uitvaart

Leusden : 033-4941261
Achterveld : 0342-451420
Barneveld/Voorthuizen : 06-81725715
Nijkerk : 06-24673347
Putten : 06-82006268 of 06-23371736
Ermelo : 06-57195550
Harderwijk : 06-20735121
Hoevelaken : 033-2537528

Parochiële Caritas Instelling

Materiële en immateriële steun in nood
e-mail: secretaris@caritas-stlucas.nl
Website: www.caritas-stlucas.nl
Bankrek.nr. NL30 RABO 0347802230
t.n.v. PCI St Lucas te Leusden

Redactie

Pastor Johan Rutgers, Wil van Calck, Tjeerd Mulder,
Els Schrijver, Jos van Vliet

Contact: Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden
e-mail: lucasbrief@stlucas.nu

Lucasbrief

Jaargang 10, nummer 6. Verschijnt 7x per jaar.
Oplage 4.840 exemplaren, digitaal 588 exemplaren
Volgende uitgave: 25 oktober 2024
Kopijdatum deadline: 25 september 2024

De redactie behoudt zich het recht om kopij in te korten,
niet of in een volgend nummer te plaatsen.

Website: www.stlucas.nu

 **St. Lucas Parochie**

Vormgeving: MegaDruk Putten

Geloofsgemeenschappen van de St. Lucasparochie

St. Paulus

De Veenslag 1, 3871 NG Hoevelaken
Correspondentieadres:
Postbus 102, 3870 CC Hoevelaken
e-mail: hoevelaken@stlucas.nu

De Goede Herder

Smidsweg 20, 3852 XB Ermelo
telefoon 0341-553584
e-mail: ermelo@stlucas.nu

Kerkcentrum Odulf

Budkestraat 26, 3781 BR Voorthuizen
Overige gegevens, zie
St. Catharina Barneveld

St. Jozef

Hessenweg 325, 3791 PJ Achterveld
telefoon 0342-451420
e-mail: achterveld@stlucas.nu

H. Maria Zuivering

Brinkstraat 87, 3881 BP Putten
e-mail: putten@stlucas.nu

St. Catharina

Holkerstraat 34, 3861 CE Nijkerk
telefoon 033-2451262
e-mail: nijkerk@stlucas.nu

St. Jozef

Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden
telefoon 033-4941261
e-mail: leusden@stlucas.nu

St. Catharina

Langstraat 36-38, 3771 BG Barneveld
telefoon 0342-412050
e-mail: barneveld.voorthuizen@stlucas.nu

H. Catharina

Van Maerlantlaan 1, 3842 JA Harderwijk
telefoon 0341-412410
e-mail: harderwijk@stlucas.nu

Missionaire parochie: “Een onrustig hart”

In de eerste alinea van boek één van zijn welbekende Belijdenissen schrijft de kerkvader Augustinus de befaamde zin: *“Want zo hebt u ons geschapen, gericht op u, en ons hart kent geen rust tot het rust vindt in u.”*

Zonder te veel te generaliseren is één van de gedeelde kenmerken van ons universele menszijn, dat we een zekere onrust hebben in ons hart. Onrust brengt ons enerzijds in beweging, maar anderzijds brengt het ons soms ook juist tot stilstand.

Wanneer we als toekomstige *parochie van de Heilige Familie Jezus, Maria en Jozef* missionair willen zijn en vol optimisme vooruit willen gaan, doen we er goed aan te zien wat de beren op de weg zijn, om ons vervolgens te oriënteren op waar we naartoe willen.

Onrust verlangt naar rust en kalmte, maar dan moet je wel weten waar je dit moet zoeken. Of beter gezegd, bij wie je dit moet zoeken. Als ik in de grotere wereld om ons heen kijk of veel dichterbij bij huis in onze eigen geloofsgemeenschappen, zie ik veel aanleiding tot onrust. Oorlogen en andere conflicten op het globale wereldtoneel, pietluttigheden in het alledaagse hier en nu en alles er tussenin. Je zou niet de eerste zijn die er uitgeput van raakt, opgebrand en aan de kant komt te staan. Maar dat kan ook anders. We kunnen ook een pas op de plaats maken, een diepe zucht nemen en de dingen bekijken voor wat ze zijn en jezelf een volgende vraag stellen: *Kan ik wat aan de situatie doen?* Is het antwoord “Nee”, dan heeft het ook geen zin om je er druk over te maken, want je kunt er niks aan doen. Is het antwoord “Ja”, waarom zou je je er dan druk overmaken, want je kunt er immers iets aan doen. Dat klinkt wellicht wat stoïcijns en dat is het misschien ook wel. Maar ik bedoel het vooral

heel ontnuchterend en kalmerend. Namelijk, door je handen en je leven te leggen in de handen en het hart van God.

Want met het oog op de toekomst van onze parochie, haar synodaliteit en missionaire grondhouding kan het je zo maar gebeuren dat je door de vele bomen het bos niet meer ziet. Dat er voor je gevoel zoveel op je afkomt, dat je je verlamd voelt door de druk die het ogenschijnlijk met zich meebrengt. Geloof me, ik weet precies hoe je je voelt. Soms lijkt het wel alsof ik als priester in ons pastorale megagebied altijd tekortschiet en nooit genoeg kan doen en betekenen voor de mensen; soms klopt m'n hart zo hard in m'n borst dat ik er flauw van word en de handdoek het liefst in de ring gooi.

Maar dan kom ik weer terug bij die ene zin van Augustinus, over dat onrustige hart en merk ik dat ik zelf ook rustiger word en kalm en na een paar keer diep zuchten me realiseer: *mijn hart en mijn leven kent geen rust tot het rust vindt in u.* Wat de plannen en ideeën ook mogen zijn en waar ons gezamenlijk project ons ook brengen mag, laten we mét elkaar onze blik gericht houden op God, om samen met hem te kijken naar de missie die Hij ons gegeven heeft.

Pastor Johan Rutgers



Wat geloof jij?

Vroeger geloofde ik ...

..... omdat iedereen in mijn omgeving geloofde. Het hoorde bij mijn leven. Er was de kerk, de school, de verhalen uit de Bijbel. Ik ben geboren in Duitsland en opgegroeid in Ermelo en naar de Prins Willem Alexanderschool gegaan. Ik heb in Ermelo de Eerste Communie gedaan, het Vormsel, dat was nog door kardinaal Simonis. Wat ik mij nog goed herinner als kind, waren de Vastenacties. Het waren acties van en door kinderen. Wij mochten meepraten over welke acties wij gingen houden. De acties waren altijd voor Mama Catherine in Rwanda. Van jongs af aan heb ik meegewerkt aan de kinderwoorddiensten. Ik was een jaar of 12 en samen met een volwassene bereidden wij de woorddienst voor en werkten wij het uit op de zondag. Tijdens de viering hielden wij de kinderwoorddienst in de huiskamer van de pastoor. Daar hadden wij dan de beschikking over materialen en veel achtergrondinformatie. Ik vond en vind het leuk om met kinderen te werken. Ook het organiseren van jongerenvieringen vond ik leuk. Nu organiseer ik samen met mijn dochter de kindervieringen. Het is wel heel veel voorbereidingswerk. Ik heb op vele fronten mijn bijdrage geleverd aan de locatie Ermelo: werkgroep 1e Communie,

doopvoorbereiding. Maar ook bestuursfuncties: penningmeester, voorzitter Locatieraad. Zo'n 12 jaar geleden heb ik meegewerkt om de werkgroep eigen voorgangers op te richten.

Nu geloof ik ...

... dat God met je mee op reis gaat. Er is altijd iets tussen hemel en aarde, een vaste waarde in mijn leven. In een geloofsgemeenschap zien mensen naar elkaar om, je voelt je er thuis. Je wilt de verhalen uit de Bijbel doorgeven en ik zie mijzelf daarin als een instrument om die waarde door te geven. Geloven is niet alleen in de kerk, maar ook in de ontmoetingen met anderen, waar dan ook.

Ik geloof niet meer ...

... dat alle teksten in de bijbel letterlijk begrepen moeten worden. Het zijn voor mij teksten die richting geven en je leiden in het leven. God is liefde, een rugzak die je bij je draagt.

*Marlies Prüst,
Ermelo*



BESTUREN

Even voorstellen...



*Dag allemaal,
Mijn naam is Sebastiaan Benders, 44 jaar oud en samen met mijn vrouw Annebel woon ik in Leusden. Sinds vier jaar ben ik als pastoraal werker aangesteld voor de krijgsmacht.*

Hoewel ik tot nu toe bij de Marine actief geweest ben, noopt de geboorte van ons eerste kind me, om meer in de buurt te gaan werken, namelijk in Stroe.

Dit betekent dat ik ook doordeweeks gewoon thuis ben en een actievere rol in de parochie op me kan nemen. Waar nodig kan ik op vrijwillige basis het pastorale team ondersteunen met uitvaarten en het voorgaan in een weekendviering. Ik doe dat uit dankbaarheid voor alles wat ik van God en de Kerk heb ontvangen.

Centraal in mijn geloof staat de Eucharistie. Wat

dat voor mij betekent is, dat Jezus echt tastbaar, geproefd en aanschouwd wilde worden. Geloof is tastbaar. Hij wil zó graag bij ons zijn. Wij, als gelovigen, zijn daarbij ook daadwerkelijk zijn handen, oren, mond, etc. Daarnaast vind ik de zin die de engelen uitspraken en wij herhalen in het Gloria zo mooi: "Vrede op aarde aan alle mensen, die God liefheeft". Dus niet: iedereen die van God houdt... maar juist iedereen van wie God houdt. Laten jij en ik daar nu ook bij horen!

In mijn werk ga ik veel om met jonge mensen en heb ik hiervoor ook gewerkt in het jongerenpastoraat. Wie je ook bent, zeker ook als je jong bent en worstelt met het geloof of het leven, ook jij bent geliefd en gewild. Dit werk mag ik dagelijks uitoefenen met en voor militairen. En nu, als vrijwilliger, in onze parochie. Laat me weten, als je denkt dat ik iets voor je kan doen.

Sebastiaan Benders (sg.benders@mindef.nl)

Revitalisatie in de parochie: “Herstel mijn kerk”

Voor de leden van de locatieraden en pastoraatsgroepen die bij de voorjaarsvergadering van de St. Maarten of de St. Lucas zijn geweest is wat ik in dit artikel schrijf een bekend verhaal. Maar hoe vaker je een boodschap hoort, hoe beter het kwartje valt. Dus voor wie er niet bij was: het is geen probleem om dit artikel wel twee, drie of vier keer te lezen. Het schijnt zelfs dat dingen pas écht beklijven als je ze zeven keer tot je krijgt, en nog beter wanneer het niet enkel in geschreven tekst is, maar interactief. Je zal mij over dit onderwerp dus nog vaak met passie horen praten.

In Lucas 10:2 lezen we: “De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bid daarom tot de Heer van de oogst dat Hij arbeiders stuurt om de oogst binnen te halen”. Deze bijbeltekst is heel missionair. Waarom? Wanneer we onze kerk open gaan stellen, ons laten trainen in gastvrijheid, mensen vertellen over het Goede Nieuws dat Jezus leeft en ons de Heilige Geest heeft gezonden, mogen wij verwachten dat de oogst groter zal worden. Dit is wat parochies zien die al geruime tijd bezig zijn met meer missionair worden. In deze tekst worden we aangemoedigd, als eerste om te bidden om arbeiders. In de missionaire parochie leggen we onze focus op het leerling zijn. Het is een heel circulaire tekst. We bidden om meer leerlingen, door ons gebed raken we meer betrokken, misschien worden we zelf wel leerling. God stuurt mensen die geraakt zijn, wij begeleiden hen, zij nemen ons gebed over. Zij worden betrokken en bidden om leerlingen, worden zelf leerling.



“Herstel mijn kerk”, dat is wat Franciscus hoorde in een visioen. En hij ging aan de slag. Eerst alleen, verbonden in gebed, en terwijl hij bezig ging kwamen er meer arbeiders. Zij leerden mee te bidden, en er kwamen er nog meer. Bidden voor de missie, maakt betrokken bij de missie.

Maar zoals ik op de voorjaarsvergadering ook heb aangegeven is dat wij niet alleen maar moeten bouwen. Wij moeten ook onze kop uit het zand halen en de confrontatie aangaan met de realiteit: onze vergrijzende kerk, het verlies aan kerkgangers dat wij hebben geleden. Mensen die ons zijn ontvallen, kleiner wordende gemeenschappen. De kinderen die we vroeger in onze kerken zagen rondartelen, waar zijn ze nu? ‘We weten niet wat we anders moeten doen’, is wat ik velen van u hoor zeggen. En ik wil u troosten: u hebt alles gedaan wat in uw macht lag. Wij mogen rouwen om wat er niet meer is. We mogen koesteren wat er eens was en hopen op nieuwe manieren van bouwen.

Er zijn veel verschillende meningen over hoe we moeten bouwen, wat onze kerk wel of niet waardevol maakt. Zoveel mensen, zoveel meningen. Hoe kiezen wij onze bouwstijl? Wij richten ons op het leerlingchap: wij willen eerst zelf leren van wie Jezus voor ons is, wat Hij ons wil leren, hoe Hij ons leert om gemeenschap en dus kerk te zijn. De bouwstenen die Hij ons gaf en waarvan Hij het fundament is. Wanneer wij gewend zijn aan deze nieuwe taak, het leerling zijn, gaat ons hart branden van een nieuw enthousiasme om dit uit te mogen delen.

Op donderdagavond 29 augustus is er een inspiratieavond geweest over de missionaire kerk.

Kristel de Fijter, procesbegeleider@stlucas.nu



Informatiebulletin status fusie

Nr. 5, dinsdag 16 juli 2024

Parochie van de Heilige Familie Jezus, Maria en Jozef (i.o.)

Beste medeparochianen,

Voor u ligt het vijfde informatiebulletin met daarin informatie over de status/voortgang van de fusie.

Bestuursleden zijn:

- pastoraal: Harrold Zemann, Kristel de Fijter (procesbegeleider)
- vicevoorzitter: Johannes Tuinhof (SLP) en Peter Reinders (SMP)
- secretaris: Marjon Duurland (SLP) en Gerard Hoogervorst (SMP)
- financieel: Frans Smout (SLP) en Olaf Kesler (SMP)
- juridisch: Gerard Hoogervorst (SMP)
- vastgoed: Kees van 't Klooster (SLP) en Dimitry Melchior (SMP)
- communicatie: Tjeerd Mulder (SLP) en Rosella van den Hoeven (SMP)
- personeel: Johannes Tuinhof (SLP) en Ginette van de Grootvheen (SLP)

Voortgang

Ook deze vergadering is a.d.h.v. het spoorboekje gecheckt of elke portefeuillehouder op schema ligt. Er is weer veel werk verzet. De meeste werkzaamheden liggen op schema, enkele lopen wat uit met als reden dat er meer tijd en aandacht voor nodig is.

Huidige status

- Besloten is welke domeinnaam gebruikt gaat worden voor onze e-mail: ...@rk-familie.nl. Deze naam laat duidelijk zien dat het een rooms-katholieke organisatie is en een relatie heeft met de naam van de parochie. De naam is kort, makkelijk te onthouden, is nog beschikbaar. Op het web zal de parochie straks terug te vinden zijn op www.rk-familie.nl.
- Er is een werkgroep gevormd die de visie voor het parochieblad, website, nieuwsbrief en sociale media verder gestalte gaat geven.
- Er zijn bedrijven benaderd om een logo voor de parochie te ontwerpen.
- De penningmeesters hebben gesprekken gevoerd met de banken over de tenaamstelling van de rekeningen, het aantal rekeningen en de bevoegdheden.
- Besloten is om te streven naar één rekening per locatie. Dit besluit is met de penningmeesters van alle locaties besproken.

- De inventarisatie van de huurcontracten is in volle gang. Alle contracten zullen worden verzameld en op één plek worden gearchiveerd.
- Er is een werkgroep gevormd die zich gaat buigen over documentenbeheer en organisatie. Zij zullen hierover bij meerdere betrokkenen, intern en extern, informatie inwinnen.
- Er wordt hard gewerkt aan de beslissingsmatrix die het pastoraal team en parochiebestuur gaat helpen tot een goede keuze van eucharistisch centrum en een aantal regionale centra voor katholiek leven te komen.

Informatiebulletin

Na elke bestuursvergadering zal er een informatiebulletin verschijnen. In augustus wordt er niet vergaderd, het eerstvolgende bulletin verschijnt rond 19 september 2024.

Vragen

Heeft u vragen, neem dan contact op met de portefeuillehouders communicatie:

Tjeerd Mulder, bestuurslid communicatie Sint Lucas, communicatie@stlucas.nu

Rosella van den Hoeven, secretaresse pastoraal team, r.van.den.hoeven@parochie-sintmaarten.nl

Tot slot

Aan het begin van de zomervakantie wil ik heel veel waardering uitspreken naar allen die in het afgelopen pastorale jaar hebben meegewerkt en meegedacht in dit proces van fusie. Er valt praktisch veel te regelen, maar het raakt ook emotie. Iemand zei kortgeleden tegen mij: 'Wat is er in de afgelopen jaren veel veranderd in de parochie en de geloofsgemeenschap. Ik hoop dat ik niet verweesd raak in die grote mammoetparochie.' Misschien leeft dit gevoel bij meerdere mensen. En dat begrijp ik. Toch hoop ik dat de fusie tot een nieuwe H. Familieparochie mag bijdragen aan een nieuwe en stevige parochie die ook de nabijheid binnen onze gemeenschappen mag dienen. Het is mooi dat we krachten willen bundelen en verbinden van Harderwijk via de Utrechtse Heuvelrug naar Zeist om de Blijde Boodschap handen en voeten te geven naar de toekomst, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk ook om de zorg voor mensen. Ik wens ons allen van harte een hele fijne en zinvolle zomer, op welke manier u die ook invulling geeft. En heel graag tot ziens in september.

Met hartelijke groet, *pastoor Harrold Zemann*

Das Katholische Und

In mijn vorige bijdrage schreef ik over geweldloze communicatie. Heeft u daar al mee geoefend? Weet u nog wat de basisbeginselen zijn? U raakt zich bewust van wat u raakt en past het volgende toe: u neemt waar, u staat stil bij uw gevoel, u vertaalt uw gevoel naar een behoefte, u deelt uw gevoel en behoefte met de ander en doet daarbij een verzoek. Uiterst effectief. Toch is het lastig om echt verandering teweeg te brengen. Zeker wanneer we niet van individu tot individu met elkaar omgaan, maar in een groep. In een groep hebben we te maken met een cultuur, met bepaalde rituelen die ons een vertrouwd gevoel geven. We hebben te maken met mensen die een bepaalde taak of positie hebben. Je kunt dan nog zo goed geweldloos communiceren, er kan niet altijd in elke behoefte worden voorzien. Er is altijd een soort weegschaal tussen het individueel belang en het belang van de groep. Een van de manieren om daarmee om te gaan is om medestanders te zoeken. Al kan dat zorgen voor het creëren van verschillende kampen. De ene behoefte tegen de andere.

Hoe dan wel? Een priester leerde mij eens over 'Das katholieke UND'. Een typisch katholiek denken. Bijvoorbeeld: Christus is EN God EN mens. De mens is EN zondaar EN geroepen tot heiligheid. God is EN rechtvaardig EN barmhartig. Ik weet niet of ik dit helemaal goed uitleg, ik

heb geen theologie gestudeerd. Maar er is een reden dat ik dit benoem. In een gemeenschap heeft u uw omgang met elkaar en respecteert u de huidige normen en waarden, EN uw eigen behoeften mogen daarin ook naar voren komen. Mijn punt is het volgende: in welke groep dan ook, wanneer u maar denkt dat uw gevoelens en behoeften er niet toe doen, dan zegt u daarmee eigenlijk: ik vertrouw er niet op dat u zorgvuldig met mijn gevoelens om zal gaan. U bent belangrijk, waardevol, dus die zorg om uw hart is belangrijk. Maar u kunt het ook zo zien, en dat is iets waar ik zelf ook mee oefen: 'Ik wil goed voor mezelf zorgen EN ik heb hart voor deze gemeenschap, daarom zou ik mij graag kwetsbaar op willen stellen en met u delen wat er op mijn hart ligt.'

Ik moest daarbij nog denken aan de volgende bijbeltekst uit Hebrëen 10, 24-25: "Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen."

Kristel de Fijter

OM
DENKEN

Koning Willem-Alexander

Bron: Omdenken.nl

Bankrekeningen St. Lucas

Bij de vorming van de St. Lucasparochie in 2011 is gestart met het vereenvoudigen van het aantal banken en het aantal bankrekeningen. Na een goede start is de aanpak gaandeweg minder geworden. Het resultaat daarvan is dat we op dit moment 31 bankrekeningen bij 4 verschillende banken hebben; dit zijn bankrekeningen voor de 8 locaties en voor de parochie.

In het kader van de fusie heeft het parochiebestuur vastgesteld dat het gewenst is een vermindering van het aantal rekeningen te realiseren en bij voorkeur alle rekeningen bij één bank onder te brengen. Voordelen die hierbij worden gerealiseerd zijn: beter overzicht wie bevoegd is per bankrekening; één werkwijze om bij een bestuurswisseling de naam van de penningmeester te vervangen en kostenbesparing. Ter verduidelijking: elk van de 4 banken heeft eigen regels, waardoor ik, als penningmeester van de parochie, bij de ene bank wel, maar bij een andere bank niet de bevoegdheid heb om gebruikers aan of af te melden.



De keuze van de RABO-bank is genomen omdat bijna alle locaties, van zowel de St. Lucas als de St. Maarten, al een rekening bij deze bank hebben en het bij deze bank mogelijk

is dat de penningmeester de namen en bevoegdheden van de gebruikers kan aanpassen. Om tot 1 bankrekening per locatie te komen is in juni een gezamenlijk overleg met alle penningmeesters geweest. Daarbij zijn door de penningmeesters van de locaties waardevolle aandachtspunten aangedragen. Deze punten zijn meegenomen in de verzoeken aan de penningmeesters om aan te geven welke bankrekening hun locatie wil handhaven na de fusie en wie bevoegd zijn daarmee te werken. Met de bank zijn afspraken gemaakt om per bankrekening in de 1e regel de naam van de nieuwe parochie te vermelden en in de 2e regel de naam van de kerk en plaatsnaam van de locatie. Bovendien zijn afspraken gemaakt over het tijdsplan, zodat op 1 januari 2025 de nieuwe bankrekeningen beschikbaar zijn voor de nieuwe parochie Heilige Familie.

Voor U als parochiaan kan het betekenen dat U bij het betalen van de kerkbijdrage een ander rekeningnummer moet gaan gebruiken. De penningmeester van uw locatie zal hierover later dit jaar, op een voor uw locatie gebruikelijke manier, kenbaar maken. Hierbij vraag ik U vriendelijk om daaraan mee te werken en op die manier bij te dragen aan de vereenvoudiging en kostenbesparing binnen de parochie. Alvast mijn dank voor uw medewerking.

Frans Smout, penningmeester St. Lucasparochie

VIEREN

Datum	Lezingen	Leusden	Harderwijk	Ermelo	Putten
Vaste vieringen		Elke do. 9.30 u. Rozenkransgebed	3e wo v.d. maand 9.30 u. EV. niet in september	4e wo v.d. maand 9.30 u. EV.	2e wo v.d. maand 9.30 u. EV. niet in september
za. 31 aug.	l1: Deut. 4,1-2.6-8; l2: Jak. 1,17-18.21b- 22.27; ev: Mc. 7,1-8.14- 15.21-23				
zo. 1 sept.		9.15 EV. J. Rutgers Ruach	10.00 GV. PGV Cantores	9.15 EV. H. Zemann Cantores	10.00 GV. PGV Samenzang
za. 7 sept.	l1: Jes. 35,4-7a; l2: Jak. 2,1-5 ; ev: Mc. 7,31-37	19.00 GV. PGV Cantores			
zo. 8 sept. Zieken- zondag		11.00 EV. H. Zemann Ruach	11.00 WCV. R. Bouwman Cantores	9.15 WCV. N. Morpey Pastor Bonus	11.00 WCV. N.Morpey Samenzang
za. 14 sept.	l1: Jes. 50,5-9a; l2: Jak. 2,14-18; ev: Mc. 8,27-35				
zo. 15 sept.		9.15 EV. H. Zemann Generations	11.00 WCV. R. Bouwman Cantores	9.15 WCV. R. Bouwman Scola	10.00 GV. PGV Cantabile
za. 21 sept.	l1: Wijsh. 2,12.17-20; l2: Jak. 3,16-4,3; ev: Mc. 9,30-37				19.00 EV. H. Zemann Samenzang
zo. 22 sept.		9.15 EV. H. Zemann Ruach	11.00 GV. PGV Cantores	10.00 OV. Zendingskerk	10.00 Zin in Zondag in de parochiezaal
za. 28 sept.	l1: Num. 11,25-29; l2: Jak. 5,1-6; ev: Mc. 9,38- 43.45.47-48		19.00 EV. J. Rutgers Cantores		
zo. 29 sept.		9.15 EV. H. Zemann Ruach		10.00 GV. PGV Contagio	10.00 GZV. PGV de Toverbal
za. 5 okt.	l1: Gen. 2,18-24; l2: Hebr. 2,9-11; ev: Mc. 10,2-16 of 10,2-12				
zo. 6 okt.		11.00 EV. J. Rutgers Generations	11.00 WCV. R. Bouwman Cantores	10.00 GV. PGV Scola	11.00 WCV. B. Piepers Cantabile
za. 12 okt.	l1: Wijsh. 7,7-11; l2: Hebr. 4,12-13; ev: Mc. 10,17-30 of 10,17-27	19.00 GV. PGV Catores			
zo. 13 okt.		9.15 EV. H. Zemann Ruach	11.00 GV. PGV Panta Rhei	9.15 WCV. R. Bouwman Pastor Bonus	11.00 WCV. R. Bouwman Contagio
za. 19 okt.	l1: Jes. 53,10-11; l2: Hebr. 4,14-16; ev: Mc. 10,35-45 of 10,42-45				19.00 EV. J. Rutgers Gregoriaans
zo. 20 okt.					
za. 26 okt.	l1: Jer. 31,7-9; l2: Hebr. 5,1-6; ev: Mc. 10,46-52		19.00 EV. H. Zemann Cantores		
zo. 27 okt.		9.15 EV. J. Rutgers Ruach		10.00 GV. PGV Scola	10.00 GV. PGV Samenzang

Datum	Nijkerk	Hoevelaken	Achterveld	Barneveld	Voorthuizen
Vaste vieringen	1e wo v.d. maand WCV.	1e wo v.d. maand 9.30 u. EV. niet in september		Elke dinsdag 9.30 u. EV.	
za. 31 aug.					19.00 EV. J.Rutgers Odulfskoor
zo. 1 sept.	11.00 WCV. Startzondag PGV St. Catharinakoor	10.00 GV. PGV Pauluskoor	11.00 EV. H. Zemann Vivente	10.00 GV. PGV St. Caeciliakoor	
za. 7 sept.	19.00 EV. H. Zemann FREE, Hoevelaken				19.00 GV. PGV Odulfskoor
zo. 8 sept. Ziekenzondag		9.15 WCV. R. Bouwman Pauluskoor	10.00 GV. PGV St. Caeciliakoor	10.00 WCV. S. Benders St. Caeciliakoor	
za. 14 sept.			19.00 Fakkeloftocht de Glind-Achterveld De Vlindertjes		
zo. 15 sept.	9.15 GV. PGV Cantores	10.00 OV. Startzondag de Eshof	10.00 Samenkomst PGV Vivente	10.00 GV. PGV 17.00 Vespers. St. Caeciliakoor	
za. 21 sept.					19.00 WCV. R. Bouwman Odulfskoor
zo. 22 sept.	9.15 WCV. B. Piepers St. Catharinakoor	10.00 GV. PGV Pauluskoor	11.00 WCV. B. Piepers St. Caeciliakoor	11.00 WCV. R. Bouwman St. Caeciliakoor	
za. 28 sept.					
zo. 29 sept.	9.15 WCV. N. Morpey Cantores	10.00 Samenkomen	11.00 WCV. N. Morpey Vivente	11.00 EV. H. Zemann St. Caeciliakoor	
za. 5 okt.	11.30 EV H.Zemann Tarcitiusviering misdienaars St. Catharinakoor		19.00 EV. H. Zemann Kevelaerkoor		19.00 EV. J. Rutgers Odulfskoor
zo. 6 okt.		10.00 GV. PGV Pauluskoor		9.15 WCV. B. Piepers St. Caeciliakoor	
za. 12 okt.		19.00 EV. H. Zemann Samenzang			
zo. 13 okt.	10.00 GV. PGV St. Catharinakoor		10.00 GV. PGV St. Caeciliakoor	11.00 Gezinsviering H. Zemann St. Caeciliakoor	
za. 19 okt.					
zo. 20 okt.			10.30 EV. HELE TEAM LUCASDAG St. Caeciliakoor-Barneveld		
za. 26 okt.					
zo. 27 okt.	10.00 GV. PGV St. Catharinakoor	9.15 WCV. R. Bouwman Samenzang	10.00 WCV. S. Benders Vivente	11.00 WCV. R. Bouwman St. Caeciliakoor	

Wereldmissiemaand 2024: **Papoea-Nieuw-Guinea**

In de wereldmissiemaand oktober richten wij dit jaar onze blik op Oceanië, in het bijzonder op Papoea-Nieuw-Guinea. Meerdere eilanden in de Stille Zuidzee dreigen als gevolg van de klimaatverandering voorgoed te verdwijnen. Voor de inwoners een catastrofe.

Papoea-Nieuw-Guinea bestaat uit het oostelijk deel van Nieuw-Guinea. Het westelijk deel behoort sinds 1962 bij Indonesië (voorheen Nederlands-Indië). Na de Eerste Wereldoorlog kreeg Australië het mandaat over het oostelijk deel en in 1975 werd dit deel onafhankelijk.

Daarnaast behoren ook een aantal van de noordelijke Salomonseilanden bij Papoea-Nieuw-Guinea, waaronder de Carteret Eilanden. Het is een verzameling heel kleine en laaggelegen eilandjes met een totaal landoppervlak van 0,6 km² en een maximale hoogte van 1,5 m boven zeeniveau. Deze eilandjes zijn al meer dan 200 jaar bewoond.

Sinds 2005 wordt gemeld dat de eilanden onbewoonbaar worden en in sommige gevallen totaal overstroomd. De bewoners hebben geprobeerd dit tegen te gaan door zeekeringen te bouwen en mangroven te planten. Stormvloedën blijven echter huizen wegspoelen, moestuinen vernietigen en zoetwatervoorraden vervuilen.

Veel mensen zijn van mening dat de overstromingen worden veroorzaakt door stijging van de zeespiegel ten gevolge van de opwarming van de aarde. Kleine stormvloedën komen ook steeds vaker voor. In 2007 werd voorspeld dat de bewoners van de Carterets de eerste eilandgemeenschap ter wereld zullen zijn die een gedwongen verhuizing moeten ondergaan als reactie op de stijgende zeespiegel. Zij worden 's werelds eerste milieuvluchtelingen genoemd. Tot nu toe lijkt er echter geen grootschalige evacuatie op gang te zijn gekomen.

In de campagne van Wereldmissiemaand zal Missio aandacht besteden aan de gevolgen van de klimaatverandering voor de bewoners van de Carteret Eilanden. Ze laat zien hoe met name vrouwen een leidende rol op zich nemen, vaak gestimuleerd door de katholieke kerk. Dat is niet vanzelfsprekend in een door mannen gedomineerde cultuur, waar geweld tegen vrouwen veel voorkomt.

Missio ondersteunt het pastorale werk in Papoea-Nieuw-Guinea. Help mee!

Dat kunt u doen via de collecte op Missiezondag 20 oktober of met een bijdrage op rekeningnummer NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand te 's-Hertogenbosch.

Zie voor meer informatie: www.missio.nl

MOV, *Bernard Neijzen*



Priesterwijding James Keuben

Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, zal op 9 november James Keuben tot priester wijden. De plechtigheid vindt plaats in de Sint Catharinakathedraal te Utrecht (Lange Nieuwstraat 36).

Keuben volgde zijn priesteropleiding aan het Ariënsinstituut in Utrecht. Per 1 januari 2024 heeft kardinaal Eijk hem benoemd als kandidaat-priester in de samenwerkende parochies HH. Jacobus en Johannes te Borne, De Goede Herder te Hengelo en H. Geest te Goor en tot lid van het pastoraal team van deze parochies. James Keuben werd op 1 juni 2024 transeunt diaken gewijd; de laatste stap op weg naar het priesterschap.





Paus keurt heiligverklaring van 'God's influencer' Carlo Acutis (15) goed

Carlo Acutis, een Brits-Italiaanse tiener die de bijnaam 'God's influencer' kreeg, zal heilig worden verklaard. Die beslissing is genomen op een bijeenkomst van paus Franciscus en het college van kardinalen. Acutis overleed in 2006 op zijn 15e aan kanker. Hij gebruikte het internet om zijn geloof te verspreiden en was erg populair. Er zijn ook 2 wonderen aan hem toegeschreven. Acutis is de eerste 'millennial' die heilig wordt verklaard.

Kathleen Heylen di 02 jul 2024;12:21

Voor meer info: <https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2024/07/02/paus-keurt-heiligverklaring-van-god-s-influencer-carlo-acutis/>



Pope Francis@Pontifex Juli 2024

While there are many people in the world who suffer due to disasters and hunger, we continue to produce and sell weapons and burn resources fueling wars, large and small. This is an outrage that the international community should not tolerate.

Vertaling:

Hoewel er veel mensen in de wereld zijn die lijden onder rampen en honger, blijven we wapens produceren en verkopen en grondstoffen verbranden die oorlogen aanwakkeren, groot en klein. Dit is een schande die de internationale gemeenschap niet mag tolereren.

VREDESWEEK.NL

14 T/M 22 SEPTEMBER 2024

SAMEN VOOR VREDE. NU!



Vredesweek 2024

De Vredesweek (14 t/m 22 september) heeft dit jaar als motto: "Samen voor vrede. Nu!" Een actueel en ambitieus thema. De laatste maanden worden we overspoeld met verschrikkelijke beelden van oorlogssituaties. De oorlog in Oekraïne gaat door, dagelijks bombardeert Rusland ook civiele doelen. Het Midden-Oosten staat in brand en ook in andere conflictgebieden in de wereld zijn mensen hun leven niet zeker.

De terroristische aanslag van Hamas heeft een gruwelijke reactie van Israël teweeggebracht. Het oorlogsgeweld in Gaza heeft duizenden Palestijnse slachtoffers tot gevolg. Wanneer komt er een einde aan deze menonwaardige situatie? Onschuldige burgers worden gedood, veelal ook kinderen, huizen worden verwoest, ziekenhuizen, voor zover ze er nog zijn, worden overspoeld met gewonden en hebben tekort aan alles. Het is letterlijk en figuurlijk een puinhoop.

Iedereen verlangt naar vrede, zeker alle mensen die onder erbarmelijke omstandigheden proberen te overleven. Ze willen dat hun kinderen weer kunnen spelen, naar school gaan en een toekomst hebben. Zelfs in uitzichtloze situaties maken mensen een voorstelling van een wereld die vreedzaam en rechtvaardig is. Geloven dat het anders kan!

Ook in ons land dat heel divers is geworden moeten we zoeken naar verbintenissen. Kunnen we eraan bijdragen spanningen in onze samenleving te verminderen en ervoor zorgen dat solidariteit en saamhorigheid ook in de toekomst blijven bestaan? Vredesorganisatie PAX werkt al meer dan 50 jaar aan manieren waarop mensen met verschillende culturen en talen vreedzaam samen kunnen leven. Verzoening door elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. Samen met mensen in conflictgebieden en betrokken burgers wereldwijd werkt PAX aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in de wereld.

Help PAX dit belangrijke werk voort te zetten. Doneer uw bijdrage in de collectebus in de kerk of maak een gift over op rekeningnummer NL03 TRIO 0390 5150 00 t.n.v. PAX te Utrecht o.v.v. Vredesweek 2024.

Voor meer informatie zie: www.vredesweek.nl.

MOV, Bernard Neijzen

LUCASDAG 2024

De feestdag rond evangelist en naamgever St. Lucas, die onze parochie elk jaar houdt, komt er weer aan. **We gaan deze feestdag met u allen vieren op zondag 20 oktober a.s. in Achterveld.**

De grote vakantie is voorbij, we kijken uit naar de jaarlijkse en altijd feestelijke Lucasdag. Het is de laatste Lucasdag voor het opgaan in de nieuwe parochie van de H. Familie, Jezus, Maria en Jozef, waarbij alle parochianen van de St. Lucasparochie en ook de parochianen van de St. Maartenparochie elkaar kunnen ontmoeten en leren kennen. De beide parochies werken aan een "samen verder gaan" door per 1 januari 2025 een fusie te bereiken. Het thema dat we deze feestdag opnieuw gebruiken is voor onze parochiekerken dan ook belangrijker dan ooit.

thema: VERBINDING

We willen deze feestdag beginnen met een H. Eucharistieviering, waarin pastoor Harrold Zemann en zijn pastoresteam zullen voorgaan. De muzikale invulling wordt verzorgd door het St. Caecilia koor uit Barneveld o.l.v. Carla Schulte. De begeleiding op de piano is in handen van Peter Jan de Fijter.



Tijdens de viering zal er door de kinderen (5 tot 10 Jaar) een hoorspel worden ingestudeerd. Het hoorspel zal worden gecombineerd met de Kinderwoorddienst. Diny Veltmaat (slechtsziende en bedenker van dit hoorspel) zal dit samen met Mariët van Vliet gaan uitvoeren.

Dit hoorspel gaat over de **Scheping in woord en geluid** en is voor de kinderen, die dit met allerlei bijzondere instrumenten gaan doen, ook spannend, maar vooral leuk!! Het instuderen van het hoorspel begint om 10.30 uur en zal direct na afloop van de viering in de kerk worden uitgevoerd.

Aansluitend zullen vrijwilligers een heerlijke lunch met koffie/thee verzorgen, terwijl de kinderen worden getrakteerd op poffertjes met limonade.

Voor de volwassenen hebben we deze keer een theatrale, poëtische voorstelling over het leven

van Elisabeth van Thüringen (1207-1231), zie het persbericht van Peter Vermaat op de volgende pagina.

Peter Vermaat (spoken-word performer, dichter en verteller) vertelt haar levensverhaal, bijgestaan door zijn maskers en levensgrote poppen, èn door Emma van Dobben, die als troubadour op trommel en éénhandsfluit, lier, rebec en draailier de middeleeuwen laat herleven.



De Stichting ADOFF, Franciscaans Steunfonds draagt middels een subsidie bij om dit project mogelijk te maken. Zie ook: <https://petervermaat.nl/voorstellingen/de-vrouw-die-keuzes-durfde-te-maken>

De commissie Lucasdag verwacht een grote opkomst, en volle kerk.

Aanvang : 10.30 uur
**Plaats : St. Jozefkerk,
Hessenweg 325
Achterveld**

Alle andere kerken van de Lucasparochie zijn deze zondag gesloten.

COLLECTE LUCASDAG 2024

De collecte, die wij op deze Lucasdag zullen houden, is bestemd voor bewoners van het blindeninstituut waartoe ook Diny Veltmaat behoort. Er zal voor hen een feestelijke fietsdag worden georganiseerd met duofietsen en tandems, zodat zij samen van een mooi dagje uit kunnen genieten.

PERSBERICHT:

Peter Vermaat en Emma van Dobben met *De vrouw die keuzes durfde te maken*

Op zondag 20 oktober 2024 speelt Peter Vermaat zijn voorstelling: De vrouw die keuzes durfde te maken. Een theatrale, poëtische en muzikale vertelling over het leven van Elisabeth van Thüringen, een landgravin die minderzuster werd.

Elisabeth van Thüringen (1207-1231) is de dochter van de koning van Hongarije, maar groeit op aan het hof van de Thüringse landgraven. In haar korte bestaan ontdekt ze al snel wat essentieel is in het leven. Zo vraagt zij of producten fair trade zijn, en organiseert zij voedselbanken door de graanschuren open te zetten voor de armen. Op weg naar de kruistocht sterft haar man Lodewijk

tijdens een epidemie en is zij, amper twintig jaar oud, weduwe met drie jonge kinderen. Ze neemt dan een belangrijke beslissing: ze verlaat het hof om zich in te zetten voor de zieke en zwakke mens. Zij geeft een middeleeuws, maar nog immer actueel antwoord op problemen van alle tijden. Of het nu gaat om een pandemie of om armoede, om het vermalen worden door de overheid of om het ontbreken van gelijke kansen voor alle mensen: in al deze gevallen gaat het steeds om een eerlijk bestaan voor iedereen. Haar naam was en is nog steeds verbonden aan menig zieken- en verzorgingshuis, kleuterschool of kinderdagverblijf.

dichter-verteller
Peter Vermaat

poppenspeler-theatermaker
Menamerdyk 6
9037 JV Slappeterp
Tel. 0518 - 451751 / 06 5161 9965



Rummikub-challenge: *wie verslaat pastoor Zemann?*

Pastoor Zemann vertelt graag over zijn grote passie voor Rummikub, wat hij volgens eigen zeggen altijd wint. Graag gaan wij daarom deze uitdaging aan.

Data : zondag 13 oktober en
zondag 1 december 2024
Tijd : 15.00 tot 17.00 uur.
Locatie : Parochiecentrum De Ark
Amersfoortseweg 50
Maarn

Opgeven bij: marianvanderlaan1951@gmail.com
Let op: Neem uw eigen Rummikubspel mee.

HEILIGE GERARDUS MAJELLA BEDEVAART OVERDINKEL 2024

Op zondag 20 oktober 2024 zal de 112e Gerardus Bedevaart plaats vinden. Het thema voor de komende bedevaart is "VERBONDENHEID IN LIEFDE" Om 11.00 uur vertrekt een sacramentsprocessie vanaf de kerk naar de Calvarieberg in het Gerardus Majella park (achter de kerk), waar de plechtige Eucharistieviering is. De Hoofdcelebrant is pastor W. Rekveld. Aansluitend is de processie door het park. Tijdens de processie worden kinderactiviteiten georganiseerd.

Het Sluitingslof is om 15.00 uur in de Gerardus Majella kerk, voorganger is pastor W. Rekveld.
Info: <https://emmanuelparochie.nl/dal/sen/2024/07/29/heilige-gerardus-majella-bedevaart-overdinkel-2024/>



Nationale Bedevaart naar Rome in Heilig Jaar 2025



In de meivakantie van 2025 gaan de Nederlandse bisdommen samen op bedevaart naar Rome. Ze geven daarmee gehoor aan de uitnodiging van paus Franciscus om tijdens het Jubeljaar als ‘pelgrims van hoop’ naar Rome te komen en door de Heilige Deuren de grote basilieken te betreden. Mgr. Woorts, bisschop-referent voor de bedevaarten: “Namens de Nederlandse bisschoppen nodig ik u en jou van harte uit om mee te pelgrimeren naar Rome, de Eeuwige Stad.” De inschrijving voor deze Nationale Bedevaart is geopend. De busreis is van **26 april t/m 3 mei** met een overnachting onderweg op de heen- en terugweg. De vliegreis is

van **27 april t/m 2 mei**. Voor jongeren is er een speciale jongerenreis per trein tegen een gereduceerd tarief. Ook krijgen zij in Rome een aangepast programma aangeboden. Gezinnen kunnen een familiearrangement met flinke korting boeken.

De Nationale Bedevaart naar Rome wordt op verzoek van de Nederlandse Bisschoppenconferentie uitgevoerd door bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim in Maastricht. Belangstellenden kunnen inschrijven via www.rome2025.nl of www.huisvoordepelgrim.nl.

Kijk voor meer info over het Heilig Jaar ook op www.jubeljaar2025.nl.

“Mij geschiedde naar uw woord”

Hoe helpt Maria ons op onze weg naar God?

Het hele jaar door hebben we Maria-feestdagen. Daarnaast hebben we twee Maria-maanden, de maand mei en oktober. Dit laat al zien dat Maria een bijzondere persoon is. Voor op de vorige Lucasbrief stond “Maria een sterke vrouw”, maar hoe bijzonder en sterk is zij en waarom? In de maand oktober (de Mariamaand) willen we daar naar gaan kijken en ons verdiepen in de volgende vragen:

- Wie was Maria van Nazaret?
- Waarom werd ze door God uitgekozen?
- Wat betekende haar ‘ja-woord’ voor de wereld?
- Hoe werd zij de ‘eerste leerling’ van Jezus?
- Waarom stond ze aan de voet van het kruis?
- Waar is ze nu?
- Hoe kan Maria ons helpen?

In vijf bijeenkomsten hopen we de antwoorden op deze vragen te krijgen. Deze bijeenkomsten worden gehouden op vijf opeenvolgende maandagen:

Maandag 30 september, 7-14-21-28 oktober van 19.30-21.00 uur in het Catharijnen centrum in Barneveld (Langstraat 36).

Kunt u niet iedere avond maar hebt u wel interesse, neem dan even contact met ons op. Aanmelden voor deze avonden kan via catecheet@stlucas.nu (liefst vóór 23 september).

Marja Fransen en Margje Hengeveld



Zondag 8 september 2024:

Ziekenzondag

Zondag 8 september 2024 vieren wij in de verschillende locaties ziekenzondag.

Tijdens de vieringen is er aandacht voor onze zieke medemens en voor hen die onze aandacht nodig hebben. Maar ook voor al die vrijwilligers die hen nabij zijn.

Ziekte is niet iets wat een bepaalde groep treft, ziekte kan alle mensen treffen.

Hoe gaan wij als gelovigen, jong en oud om met de zieke, met onze naasten en met onszelf?

Sluit de ziekte ons in onszelf op, binnen ons eigen wereldje, of kunnen wij eruit breken? Je kunt je in het ziek zijn van je geloof afkeren. Je kunt je in je boosheid op God laten gaan, en dat zal God je niet eens zo kwalijk nemen, maar er is ook een mogelijkheid om samen met anderen een nieuwe dimensie te ontdekken.

Als geloofsgemeenschap is het onze taak om er te zijn voor onze medemens.

Bijgaand gedicht is een oproep om elkaar nabij te zijn.

STIL ZIJN

Je denkt misschien
Dat je wat moet zeggen
Je denkt misschien
Dat je me moet opvrolijken
Je wilt me misschien
Weer zien lachen en genieten
Je denkt misschien
Dat je me moet troosten en adviseren
Wat ik je vraag is dit:
Wil je nog eens en nog eens
Luisteren naar mijn verhaal
Naar wat ik voel en denk.
Je hoeft alleen maar stil te zijn,
Mij aan te kijken, mij tijd te geven.
Je hoeft mijn verdriet zelfs niet te begrijpen
Maar als het kan
Slechts te aanvaarden
Zoals het voor mij voelt.
Je luisterend aanwezig zijn
Zal mijn dag anders maken.

NIEUW JAARPROGRAMMA JONG AARTSBISDOM

Het jaarprogramma voor 2024-2025 van Jong Aartsbisdom (JA) is bekend. "Het nieuwe seizoen staat in het teken van het Jubeljaar en ons programma zit als vanouds weer lekker vol," zo laat jongerenwerker Sarah Mijhad weten. "Zo komen we op de diocesane WJD in Arnhem samen met onze aartsbisschop kardinaal Eijk. We zijn present op de tweede editie van de vernieuwde KJD in Ede. En er is in januari een WJD@Home, al is de locatie nog even een verrassing..."

"Wil je een poster ontvangen om op te kunnen hangen in jouw kerk of parochiehuis? Een Ansichtkaart om iemand anders uit te nodigen ook naar deze activiteiten te komen? Een boekenlegger om uit te delen en zo ons programma kenbaar te maken? Stuur dan een mailtje naar jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl (vergeet niet je adres te vermelden!) en het komt per post naar je toe," zo roept Sarah Mijhad op.

Voor meer info: www.jongaartsbisdom.nl

De jaarkalender kan ook als PDF-bestand worden gedownload via www.jongaartsbisdom.nl/nieuw-jaarprogramma-jong-aartsbisdom.

KIDS/JONGEREN

Ja JONG
AARTSBISDOM
UTRECHT





TARCISIUSDAG VOOR MISDIENAARS 2024:

'VERLEG JE GRENZEN

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert op **zaterdag 5 oktober** weer de welbekende Tarcisiusdag voor misdienaars en acolieten. Deze dag is bedoeld om hen te bedanken voor hun dienstbaarheid aan de Kerk. De Tarcisiusdag vindt dit jaar plaats in Nijkerk en heeft als thema 'Verleg je grenzen!'.

“Beste misdienaar of acoliet, ben jij sinds kort, een paar jaar of al heel lang actief als misdienaar of acoliet in jouw parochie? Dan ben jij van harte welkom op deze Tarcisiusdag!,” zo nodigen de drie bisschoppelijk vicarissen uit. “Een dag speciaal voor jou, om andere misdienaars uit jouw bisdom te ontmoeten en om jou hartelijk te bedanken voor jouw inzet voor de Kerk. We beginnen

in de ochtend met een feestelijke Eucharistieviering en ‘s middags is er een gezellig actief programma: het Klimbos! Daarna volgt nog een verrassing... Dit wil je toch niet missen?! Geef je nu op!”

Deelnemers zijn vanaf 10.30 uur welkom bij de St. Catharinakerk in Nijkerk (Holkerstraat 36) waar zij zich kunnen melden bij de organisatie en zich kunnen omkleden. Om 11.00 uur start de processie (“het is dus belangrijk dat je je eigen liturgische kleding meeneemt!,” zo roepen de organisatoren op) en vervolgens om 11.30 uur de Eucharistieviering. Na de lunch verplaatst de groep zich naar het Klimbos in Garderen (Putterweg 81) – voor wie liever met beide benen op de grond blijft, wordt er een I – Challenge georganiseerd. Aan het einde van de middag is er een verrassing voor de misdienaars en acolieten en krijgen zij de zegen. De dag eindigt rond 17.00 uur.

Deelname aan deze dag is gratis; de lunch wordt verzorgd (speciale dieetwensen graag doorgeven bij aanmelding). Neem voor meer informatie over de Tarcisiusdag contact op met jongerenwerker Sarah Mijhad via jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl.

Aanmelden (s.v.p. vóór 27 september) als groep is verplicht en kan via het aanmeldformulier op www.jongaartsbisdom.nl/tarcisiusdag-2024.

Agenda!

Zaterdag 14 t/m zondag 22 september 2024:

Vredesweek “Samen voor vrede. Nu!”
(zie pag. 11)

Donderdagmiddag 26 september, 3 en 24 oktober, 7 en 21 november, 12 december 2024

14:00 – 16:15 uur

Cursus: Verhaal van Jozef en moderne kunst, o.l.v. B. Piepers, De Kom in Leusden, voor meer info: zie website www.stlucas.nl

Maandagmiddag 30 september, 7-14-21-28 okt. 2024

19:30 – 21:00 uur

Bijeenkomsten ‘Hoe helpt Maria ons op onze weg naar God?’, Catharijnen centrum Barneveld. (zie pag. 14)

Zaterdag 5 oktober 2024

10:30 uur Tarcisiusdag voor misdienaar;
St. Catharinakerk, Holkerweg 36,
Nijkerk (pag. 16)

11:30 uur Eucharistieviering

Zondag 13 oktober en zondag 1 december 2024

15:00 uur – 17:00 uur

Rummikubchallenge: wie verslaat pastoor Harrold Zemann, parochiecentrum De Ark, Amersfoortseweg 50, Maarn. (zie pag. 13)

Zondag 20 oktober 2024

Wereldmissiemaand,
Papoea-Nieuw-Guinea (zie pag. 10)

Zondag 20 oktober 2024 LUCASDAG

10:30 uur Eucharistieviering St. Jozefkerk, Achterveld
10:30 uur Instuderen hoorspel voor kinderen van 5 tot 10 jaar
13:30 uur Speelt Peter Vermaat zijn voorstelling: De vrouw die keuzes durfde te maken. Een theatrale, poëtische en muzikale vertelling over het leven van Elisabeth van Thüringen, een landgravin die minderzuster werd.

Zondag 20 oktober 2024

11:00 uur Heilige Gerardus Majella Bedevaart, Overdinkel (zie pag. 13)