

DIALOOGJE

60e jaargang, nummer 6

Zondag 27 oktober t/m zondag 8 december 2024



SINT PAULUSGELOOFSGEMEENSCHAP
HOEVELAKEN

website: www.katholiekhoevelaken.nl

IN MEMORIAM

Bron: Overlijdensbericht.

Een glimlach van liefde,
een traan van gemis
omdat het zonder jou nooit meer hetzelfde is.

JOYCE BRENDA CATHARINA VAN RUITENBEEK



22 mei 1996 – 9 september 2024.

Joyce is in kleine kring naar haar laatste rustplaats gebracht.

Parochianen van de Paulusgeloofsgemeenschap wensen familie en vrienden heel veel sterkte toe met dit grote verlies

Liefde houdt niet op waar het leven eindigt.

IN MEMORIAM

DE HEER TEDDO LAMMERT POMP

8 november 1954 – 15 september 2024

Moge goede herinneringen het grote verlies verzachten.

De uitvaartviering heeft plaatsgevonden op zaterdag 21 september in het Pauluscentrum. Aansluitend de begrafenis op de Algemene Begraafplaats in Hoevelaken.

Parochianen van de Paulusgeloofsgemeenschap wensen familie en vrienden veel sterkte toe met dit verlies.

IN MEMORIAM

OVERLIJDEN BEP BROUWER.
13 mei 1932 -- 18 september 2024



Op woensdag 25 september hebben we afscheid van Bep genomen met een Gebedsviering in het Pauluscentrum.
De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Correspondentieadres: Familie B. Brouwer Zandhuisje 8,
3829 DB Hooglanderveen

Wij wensen kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind dat zij troost mogen vinden bij elkaar.

IN MEMORIAM

GONNY GROTENHUIS-TEN BROEKE
6 februari 1936 – 25 september 2024

Moge de steun van vrienden troost bieden en goede herinneringen het verlies verzachten.

Er is op 30 september afscheid genomen van Gonny in de het crematorium Amersfoort.

Correspondentieadres: Wilma en Charles, Madagaskarstraat 7,
1339 RD Almere.

LITURGISCHE AGENDA.

Zondag 27 oktober 09.15 uur. Woord- en Communieviering met samenzang.

Gaat voor: Diaken Rini Bouwman

Lector: Riet van Hofwegen.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum en 2.Pastorale activiteiten.

Intenties: Bep Brouwer. - Gonny Grotenhuis. – Teddo Pomp. –
Joyce van Ruitenbeek. – Anton van Esveld. – Overleden
ouders van de Wolfshaar van de Hoven. - Paula Polman. -

Na de viering is er koffie/thee.

Zaterdag 2 november om 19.00 uur: Allerzielenviering met medewerking van
het Pauluskoor

Gaan voor: Willy van Kooij en Sylvia Voskuilen.

Collecten: Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten.

Intenties: Ted Velthuysen. - Overleden familie Wiegers. –
Familie van der Tol van der Linden. – Wil Kuijper. –
Henk Eijbergen. – Jopie Kamphuis. – Catho Keet. -

UITNODIGING ALLERZIELEN-VIERING OM 19.00 UUR

Op **2 november**, tijdens de viering van **Allerzielen**, willen wij samenkomen om de mensen te herdenken die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen, maar ook al onze geliefde overledenen of zieken onder ons. We nodigen daarom **iedereen** van harte uit om deel te nemen aan deze bijzondere viering van liefde en herinnering.

Iedereen wordt tijdens deze viering uitgenodigd om een kaarsje aan te steken met een eigen intentie, als teken van verbondenheid en liefde.

We hopen u allen te mogen verwelkomen op **2 november**.

Na de viering is er koffie/thee in het Pauluscentrum.

En net als andere jaren steken we kaarsjes aan op de Algemene Begraafplaats. Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur in het uitvaartcentrum van de begraafplaats. Ieder kan bij binnenkomst een kaartje schrijven, er worden enkele gedichten voorgedragen deze zijn door Jantine Dijkstra zelf geschreven en we luisteren naar muziek. Daarna lopen we met brandende kaarsen naar de graven. Wil je iemand gedenken die is gecremeerd, dan kun je de kaars op het strooiveld neerzetten, of op een andere plek die je mooi vindt.

Woensdag 6 november 09.30 uur. Eucharistieviering met voorganger pastor Johan Rutgers.
 Intenties: Anton Keijzer en pastor Henri Voskuilen.

Zondag 10 november om 10.00 uur. Zondag van de Oecumene.
 Oecumenische viering met medewerking van het Pauluskoor.
 Gaan voor: ds Ellie Boot en Anny Smink.
 Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten.
 2. Voor de Oecumene.

Intenties: Jan Bosma. – Wim van Valkengoed. – Overleden ouders van Valkengoed van Daatselaar. - Bep Brouwer. -

Na de viering is er koffie/thee.

Zondag 17 november 10.00 uur. Gebedsviering met samenzang
 Gaan voor: Willie van Kooij en Wim Eggenkamp.
 Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten.
 2. Nationale Jongerencollecte.

Intenties: Ben Kroon. – Daan van der Heijden. –
 Overleden ouders Telkamp-Vrijhoef.

Na de viering is er koffie/thee.

Zondag 24 november om 10.00 uur: Oecumenische viering met medewerking van de Cantorij en Pauluskoor. Solidaridad.

Gaan voor: ds Ellie Boot en Anny Smink.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten.
2. Solidaridad. Zie pag. 7 in de Lucasbrief.

Intenties: Gonny Grotenhuis.- Teddo Pomp. – Joyce van Ruitenbeek. –
 Paula Polman.

Na de viering is er koffie/thee.

Zondag 1 december om 09.15 uur Woord- en Communieviering met medewerking van het Pauluskoor.

Gaat voor: pastor Ben Piepers.

Lector: Willie van Kooij.

Collecten: 1. Onderhoud Pauluscentrum en Pastorale activiteiten.
2. Bisschoppelijke Adventsactie. Zie pagina 7 in de Lucasbrief.

Intenties: Wim en Riet Eggenkamp van den Berg. - Anton van Esveld. –
 Overleden ouders Boomhouwer. – Wim van Valkengoed.
 Overleden ouders van Valkengoed van Daatselaar. -
 Bep Brouwer. - Gonny Grotenhuis.- Teddo Pomp. –
 Joyce van Ruitenbeek. –

Na de viering is er koffie/thee.

Woensdag 4 december 09.30 uur. Eucharistieviering met voorganger pastor Johan Rutgers.

Intenties: Anton Keijzer en pastor Henri Voskuilen.

Zondag 8 december om 09.15 uur: Woord- en Communieviering met samenzang.

Gaat voor: pastor Niels Morpey

Lector: Wim Eggenkamp.

Collecten: Onderhoud Pauluscentrum en pastorale activiteiten.

Intenties: Jan Bosma. - Familie van de Tol van der Linden. –
Henk Eijbergen. – Jopie Kamphuis. - Paula Polman.
Na de viering is er koffie/thee

HOOFDPUNTEN PAULUSBIJEENKOMST 25 AUGUSTUS 2024

Voorzitter: Rob Broekhoven

Voorafgaand aan de vergadering was er een kort welkom door Rob Broekhoven. Vervolgens werden er koffie, thee en gebak geserveerd. Ton Hulsebos nam na enige tijd het woord en gaf een verslag over zijn persoonlijke situatie.

Officieel begin van de vergadering; nogmaals welkom door Rob.

Hij geeft aan dat hij met de aanwezigen van gedachten wil wisselen over de toekomst van de geloofsgemeenschap.

Informatie over de gemeenschap

In september 2022 was de laatste vergadering van de geloofsgemeenschap en in mei vorig jaar is het 60-jarig jubileum van de gemeenschap gevierd. In de afgelopen tijd moesten enkele vrijwilligers hun werkzaamheden beëindigen. Helaas zijn ook enkele zeer actieve leden overleden. Gelukkig hebben enkele jongere leden van de gemeenschap belangrijke taken overgenomen. Zij zetten zich in voor de voorbereidingen van de vieringen op zaterdag, zondag en de woensdagochtend. Ook begeleiden zij de zaken rond de uitvaarten. Om te kunnen vieren en om bijeen te komen op zaterdag en zondag hebben we koster, lectors en leden uit de PGV-groep nodig. Ook het koor, de dirigent, pianist of organist en de liedcommissie zijn onmisbaar. De verzorging van koffie en thee voor of na de vieringen is ook niet onbelangrijk. De vrijwilligerstaken zijn onmisbaar voor het reilen en zeilen van de gemeenschap. Ze zijn nuttig voor het behoud van de vitaliteit van de gemeenschap. Helaas wordt het reservoir waaruit geput kan worden steeds kleiner. Dat is wel een punt van zorg.

Op 9 januari 2023 is Peter Hendriks overleden. Dat was een gevoelige klap voor de locatieraad. Peter was niet alleen penningmeester, hij was ook lid van het koor en regelde van alles rond de vieringen. Gelukkig hebben we veel activiteiten die Peter verrichtte, aan anderen kunnen overdragen.

De locatieraad bestaat nu uit twee leden. Het is gewenst dat de locatieraad uit ten minste drie leden bestaat. De functie van secretaris is vacant. De pastoraatsgroep heeft nog drie leden.

Informatie over de Sint-Lucasparochie en de Sint-Maartenparochie

Voor de beide parochies is er één pastoraal team. De parochiebesturen zijn samengevoegd tot één bestuur. Pastoor Zemann is voorzitter. Het bestuur wordt bijgestaan door Kristel de Fijter. Zij is aangesteld als procesbegeleider. Zij ondersteunt het bestuur en de pastoor bij de voorbereiding van de aanstaande fusie. Daarna zal zij het bestuur blijven begeleiden en het ook adviseren bij het uitvoeren van de taken. Belangrijk is dat er een nieuw beleidsplan komt. Dit plan moet ondersteund worden door het pastoraal team en het moet voorgelegd worden aan de bisschop. De naam van de nieuwe parochie is: Parochie van de Heilige Familie Jezus, Maria en Jozef. De fusie gaat in op 1 januari 2025.

Er wordt er gewerkt aan een beslissingsmatrix die het team van pastores en het bestuur gaat helpen om te komen tot een goede keuze voor het eucharistisch centrum en een aantal regionale centra voor katholiek leven.

Financiën

Penningmeester Ton is helaas afwezig. Rob licht begroting toe. Dit jaar dreigt er een tekort. Er is voldoende reserve.

Gedachtenwisseling over de toekomst van de geloofsgemeenschap

Het maken van het liturgisch rooster voor de diensten in ieder half jaar kost steeds meer moeite. Het pastoresteam en de emeriti kunnen niet alle zondagen voor de gemeenschap invullen. De PGV-groep moet meer doen. Dat is niet eenvoudig en het kost de groep veel tijd. Zij stelt zich beschikbaar voor 6 à 8 keer. Van de gemeenschap wordt veel verwacht.

Voorstel: De eerste zondag van de maand de viering laten vervallen (rond die tijd is op de eerste woensdag een eucharistieviering in de dagkapel). Wel samenkomen op de eerste zondag, maar dan voor koffiedrinken. Stemming: men is het met het voorstel eens.

Deelhuisje

De caritasgroep in Nijkerk stelt een 'Deelhuisje' beschikbaar voor de Eshof en de Paulusgemeenschap. Het huisje is bedoeld om incontinentiemateriaal en hygiënische producten gratis ter beschikking te stellen voor vrouwen die dat moeilijk zelf kunnen aanschaffen of kopen. Vrijwilligers gevraagd voor het bijhouden van de inhoud van het kastje. Thea Hegge meldt zich. Aanmelding bij de Eshof nog niet bekend. Kastje zou moeten komen vlakbij het

Pauluscentrum bij de gedachtenisboom. Kastje komt er alleen als er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn.

Werkgroepen

Rob geeft vertegenwoordigers van de werkgroepen het woord. Opvallend is de trouw van de vrijwilligers. Er is een kleine discussie over het koffiedrinken vóór en na de diensten. Voor de diensten is er maar een kleine groep en op dat tijdstip kan de pastoor geen contact hebben met de parochianen omdat hij zich voorbereidt voor de dienst. Hij vindt dat jammer en hij zou graag dat het koffiedrinken steeds na de diensten zou zijn. Een derde van de aanwezigen is voor de verandering.

Sluiting vergadering.

Afsluiting van de ochtend met drankje en lichte lunch verzorgd door Marijke Kroon en vele anderen.

Lof voor de organisatie.



KOFFIE IN DE PAULUS

Zondag 29 september: zoals onlangs afgesproken is er geen viering in de kerkzaal. Wel een informeel samenzijn. We zien een goede opkomst: zowel de “vrouwentafel” als de “mannentafel” zijn geheel bezet. En er is, goed verzorgd, koffie en thee. Na een kort welkomstwoord volgt een inspirerend gedicht. Vervolgens wordt het overlijden gemeld van Gonny Grotenhuis en melding gemaakt van het ongeval dat Wim Eggenkamp overkwam: er wordt hem middels een kaart goed herstel gewenst. Tijd voor een vers kopje koffie of thee. Dan volgen enkele hilarische limericks en gedachten aan de kerkbeleving van Herman Finkers (latijn moest het zijn!). Daarna volgt een romantische ode aan de vrachtwagenchauffeur die na zijn lange reis door zijn liefje wordt verwelkomd. Als afscheid volgt het lied van Drs. P. over de veerpont waarbij het “heen en weer” graag wordt meegezongen. We kijken terug op een geslaagde samenkomst in gezellige en warme sfeer met alle ruimte voor onderling contact.

Harry

UITNODIGING VOOR EEN AVOND MET LEO FIJEN,
DONDERDAG 24 OKTOBER 2024

Wat wordt de nieuwe parochie H. Familie toch groot! Weliswaar nog niet zo groot als die van de apostel Paulus (Groot Middellandse Zeegebied), maar toch. Waar Paulus onvermoeibaar in de weer was als verbindingspersoon, werken ook wij aan allerlei vormen van verbinding, zoals gezinszondagen, parochiebrede teams, een gezamenlijk parochieblad etc. Maar één ding is zeker: de plaatselijke geloofsgemeenschap blijft bij dit alles heel belangrijk. De plaatselijke geloofsgemeenschap is van alle tijden, staat in onze tijd onder druk, maar zal hopelijk ook weer nieuwe wegen vinden.

Dit is toch de plaats waar mensen zich gekend weten, aandacht voor elkaar hebben, elkaar tegen komen in het dorp, lief en leed met elkaar delen. Onlangs verscheen van tv-journalist en uitgever Leo Fijen een nieuw en zeer toegankelijk boekje 'Geloven in een kleine gemeenschap.

Met tal van voorbeelden uit zijn eigen Maartenskerk in Maartensdijk laat hij zien dat ook in onze tijd veel mogelijk is voor een kleine kerkgemeenschap. Er zijn veel hartverwarmende voorbeelden, die soms lijken op wat bij ons ook gebeurt. En er zijn toch ook weer andere ideeën. Het leek ons de moeite waard om Leo Fijen uit te nodigen voor een hopelijk inspirerende avond, waarin hij zal vertellen over zijn ervaringen, maar ook met ons in gesprek wil gaan.

De avond vindt plaats op: Donderdag 24 oktober, 20.00 uur in het parochiecentrum St. Petrus' banden, Rijsenburgselaan 4, Driebergen-Rijsenburg

Met hartelijke groet namens het pastoraal team,
Nelleke Spiljard, pastoraal werker

KANSELRUIL OP 10 NOVEMBER

7 november is de gedenkdag van Willibrord, 'zendeling van de Lage Landen'. Zolang ik me kan herinneren hebben we op een zondag vlak vóór of vlak na 7 november een vorm van samenwerking, als protestantse en rooms-katholieke burens. Wanneer mogelijk proberen we een kanselruil te regelen.

Ook dit jaar is dat gelukt. Ben Piepers gaat voor in de Eshof en ik ga naar het Pauluscentrum.

Dit jaar ben ik niet alleen: Leslie Schneider komt met me mee. Ze loopt dit jaar stage in de Eshof. De eerste periode beslaat zes weken. In die weken zal ze drie keer de overweging verzorgen, waarvan één keer in de Paulusgemeenschap. Ik doe dan zelf de overige onderdelen van de liturgie.

Leslie stelt zichzelf voor:

"Mijn naam is Leslie Schneider. Ik studeer aan de PThU in Utrecht en volg dit jaar de vakken 'Preken' en 'Leidinggeven'. In de herfst zal ik enkele keren voorgaan in kerkdiensten en in het voorjaar ligt de focus van mijn stage op het thema leidinggeven.

Ik ben opgegroeid in een klein dorp in Duitsland, maar woon inmiddels al bijna 15 jaar in Nederland, waarvan de laatste jaren in Amersfoort. Omdat ik hier alleen ervaring heb opgedaan in stedelijke contexten, heb ik bewust gekozen om deze stage in een dorpse omgeving te doen.

Ik kijk ernaar uit om jullie te ontmoeten, van jullie te leren en met jullie ervaringen te delen!"



DAGBEDEVAART OP VRIJDAG 22 NOVEMBER NAAR AMSTERDAM

We verzamelen in de “Kom” zaaltje naast de St Jozefkerk Hamersveldseweg 51 daarna vertrekken wij om 08.30 uur met de bus. In Amsterdam maken we kennis met het katholieke leven en verleden. Pastor Fred Kok gaat ons het verhaal vertellen over het MIRAKEL wat deze hoofdstad tot een bedevaartplaats heeft gemaakt.

We brengen onder meer een bezoek aan een van de Parochie Kerken. We gaan naar de Sint Nicolaasbasiliek of het wordt de Petrus en Pauluskerk (de papegaai) in de Kalverstraat. Verder gaan we naar "Museum Ons Lieve Heer op Solder". Na de lunch die voor eigen rekening is, houden we in de Kapel aan de Begijnhof een Eucharistieviering waarin Pastoor Harrold Zemann zal voorgaan. Tot slot gaan we nog naar het Joods Museum waar de bus na afloop weer voor ons klaar staat.

De kosten voor deze dagbedevaart inclusief bus retour, koffie/thee met iets lekkers bedragen **25,00 euro p.p.** De entree voor het museum van “Ons Lieve Heer op Solder” is **16,00 euro**. Het Joodse museum kost **15 euro**. De entreegelden worden ter plaatse door uzelf betaald, indien er mensen zijn met een museumjaarkaart, of een andere kaart neem deze dan mee, mogelijk kunt u dan gratis naar binnen.

Heeft u interesse om met ons mee te gaan, dan kunt u zich aanmelden door uw financiële bijdrage over te maken op rekeningnummer NL81 RABO 0385 938705 t.n.v. R.K Parochie St. Lucas met vermelding dagbedevaart en een mail te sturen met uw deelname gegevens met 06. nummer naar secretariaat@stlucas.nl

Wij hopen weer op een volle bus, voor nu hartelijke groetjes namens, Pastoor Harrold Zemann en Pastor Fred Kok.

Willie van Kooij
Pelgrimsreizen en Dagbedevaarten.

DE TOEKOMST VAN DE KERK. ESSAY VOL ROUW EN HOOP.

Aarnoud van der Deijl schreef onlangs een boek met deze titel. Hij begint met een citaat van Jeroen Pauw: “Een wereld zonder religie is toch veel mooier dan eentje met?” Als we de vele kerksluitingen zien in de afgelopen jaren zou je denken dat mensen dat ook zo vinden. “Het lijkt wel of de stop uit het bad is getrokken... of zou het kunnen dat er in dat weglopende badwater toch nog een kind zit?” vraagt de schrijver. Hij schrijft zijn boek vanuit protestants perspectief, maar de inhoud is zeker ook actueel voor rooms-katholieke kerken.

In 2025 wordt in de Eshof gevierd dat het gebouw 50 jaar bestaat. Met die herdenking kijken we terug en ook vooruit. De kerk heeft een mooie toekomst achter zich, zou je kunnen zeggen. Maar wat staat ze te doen de komende 50 jaar?

De schrijver heeft jarenlang als predikant allerlei strategieën ontwikkeld en uitgetoetst om de kerk te redden: opvattingen moderniseren, rituelen en diensten opleuken, gemeenschappen vitaliseren, de oude beelden en verhalen een nieuwe taal laten spreken... Hij beschrijft er zeven uitvoerig en vermeldt, waarom ze niet of maar deels hebben gewerkt. Zo wordt het een verhaal vol rouw en concludeert hij: de kerk is niet te redden maar redden we het zonder kerk?

Hij vraagt kritische vrienden (o.a. Stephan Sanders, Kristien Hemmerechs, Yvonne Zonderop) om te reageren en dan krijgt hij hoopvolle antwoorden. Tenslotte verzoekt hij om concrete adviezen en troostende woorden. Die zijn soms verrassend voor ons als (nog) wel betrokkenen.

Op internet zijn diverse reviews te vinden over dit boek.

Wil je meedoen in een gespreksgroep van drie avonden? Deelnemers krijgen per avond 'leeswerk' om zich voor te bereiden op de bijeenkomsten.

Tijdens een vierde aparte avond komt Aarnoud van der Deijl zelf om door te praten over zijn boek en de vragen die bij ons overbleven.

Data en tijd: donderdagen 30 januari, 13 en 27 februari. 20.00-21.30 uur

Plaats: De Eshof

Leiding: Simon Drost

Wie belangstelling heeft: mail ons vóór 31 oktober. Ook als de data niet uitkomen, meld dat s.v.p.

Misschien kan er een oplossing worden gezocht.

drost.simon@gmail.com o.v.v. De toekomst van de kerk.

Werkgroep BRIES (Bezinning. Rust. Inspiratie. Educatie. Samen.)

KERST MIDDAG

Het lijkt nog heel ver weg en toch al een mededeling over Kerst.

Dit jaar is het op **dinsdag 17 december om 15.00 uur**.

Een viering met mooie kerstliederen .

Eerst een viering met Rini Bouwman en daarna koffie /thee, een drankje met lekkere hapjes en tijd om bij te praten. DUS GEEN MAALTIJD!!

Iedereen is welkom. U wordt hiervoor **NIET** persoonlijk uitgenodigd !!!

Het is wel nodig dat u zich hiervoor aanmeld en wel vóór woensdag 11 december, daarna niet meer!

Aanmelden bij Betty Obdeijn, e-mail: benbettyhoevelaken@gmail.com

Of op telefoon nr. 033 2536778

Vriendelijke groet, namens de bezoekersgroep, Betty Obdeijn



WIJ ZIJN ER VOOR U!!!!

| | |
|-------------------|--|
| Riet van Hofwegen | (vrijwilligers-coördinator) |
| tel. 25 716 14 | e-mail: rietvhofwegen@gmail.com |
| Betty Obdeijn | (diaconie-bezoek) |
| tel. 25 367 78 | e-mail: benbettyhoevelaken@gmail.com |
| Lies Traa | (jongeren en oecumene) |
| tel. 25 368 81 | e-mail: p.traa2@upcmail.nl |

BETALEN.

Wie in 2024 de Kerkbalans of Intenties gaat betalen:

Rabobank : NL17 RABO 0302 2400 12

ING Bank: NL12 INGB 0001 6677 19

ANBI nummer 0026 09 411

Schrijf er wel bij waar het voor is.

t.n.v. St Paulusgeloofsgemeenschap Hoevelaken

Kerkbalans: wij hebben weer vertrouwen in jullie gulle gaven

Intenties: € 10,00 per keer

Intenties kunt u inleveren bij: Mevr C.A.Voskuilen

(zie achterzijde Dialoogje)

Belangrijke adressen

Pauluscentrum, De Veenslag 1, Hoevelaken.

Correspondentieadres: postbus 102, 3870 CC Hoevelaken.

e-mailadres: hoevelaken@stlucas.nu

ING: NL12 INGB 0001 6677 19

Rabobank: NL17 RABO 0302 2400 12

ANBI nummer 0026 09 411

Beheer: D. Overkamp, Korenbloemlaan 7, tel. 033 2534493

Sleutel: Betty Obdeijn, Van Lyndenlaan 35 tel 033 2536778

en familie Van Dijk, Otwardplaats 12, tel. 033 2535686

Bereikbaarheid pastores via het secretariaat Leusden: 033 4941261

Voor afspraken doop, huwelijk en uitvaart:

Anny Smink, Westerdorpsstraat 78,

tel. 033 2537528 of 06 46164135

e-mail: j.a.smink78@kpnplanet.nl

Bij geen gehoor:

Sylvia Voskuilen

033 - 25 36 834. Mobiel: 06 135 189 22

e-mail: sylvia.voskuilen@kpnmail.nl

Gezinsmutatie, verhuizing:

hoevelaken@stlucas.nu

Contact en bezoek:

Betty Obdeijn, Van Lyndenlaan 35, tel. 033 2536778

e-mail: benbettyhoevelaken@gmail.com

Intenties:

Cathrien Voskuilen, Mulderslaantje 7. tel. 033 2572483

Redactie Dialoogie:

Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11 tel. 033 2536367

e-mail: angelinehubbers@hotmail.com

Kopij voor het nummer van 14 december 2024 t/m 26 januari 2025 kunt u

UITERLIJK inleveren *tot donderdag 5 december vóór 10.00 uur* bij:

Angeline Hubbers, Zonnebloemlaan 11. tel. 033 2536367.

e-mail: angelinehubbers@hotmail.com

